

Het Boek der Waarheid

Bundeling der boodschappen van
april

Dus van de 5 of 6 jaren, tussen
2010 en 2015 eerst
de 1ste april, 2de april
en zo verder tot einde april.

Afdruk voor privaat gebruik van de eerst beschikbare Nederlandse vertaling.

Het Boek der Waarheid

Boodschappen april 2011 tot 2014

God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag voor De Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag.

Maandag, 1 april 2013, 17:22 u.

Mijn liefste dochter, de offers die ten gunste van de mensheid door Mij, jullie geliefde Vader, gebracht werden, lopen nu ten einde.

Omwille van Mijn Zuivere Liefde voor Mijn kinderen, werd er geen enkele moeite gespaard om hen te behoeden voor het kwaad van de zonde. In deze tijd is de laatste strijd om al Mijn kinderen van elke gezindte en ras te redden, nu in zijn eindfase.

Wie van jullie zal opstaan voor de Waarheid, nu zij jullie al zo lang gegeven werd? Wie van jullie zal Mijn Heilig Woord aanvaarden zoals het jullie vandaag in Mijn Boek der Waarheid wordt aangeboden? Diegenen onder jullie die tekeergaan tegen Mijn profeet zullen tot zwijgen gebracht worden, zodat Mijn kinderen de zoete Stem van Mijn geliefde Zoon kunnen horen, omdat zij zielen naar de veilige haven voert om hen voor te bereiden op het Nieuwe Paradijs op aarde.

Ik roep al Mijn kinderen op, de sterken, de zwakken, de kwetsbaren, de onwetenden en zij die vol hoogmoed zitten, die denken dat zij de Waarheid kennen van de profetieën die Ik doorheen de eeuwen beloofde, om deze oproep vanuit Mijn Hemels Koninkrijk te beantwoorden.

Ik, jullie geliefde Vader, heb eindelijk de dag voor de Waarschuwing vastgelegd. Ik alleen ken die dag. Ik alleen ken de datum van de Grote Dag wanneer Mijn Zoon zal terugkeren om het Koninkrijk op te eisen dat Ik Hem beloofde.

De Dag van de Waarschuwing, die jullie als een groot geschenk zal gegeven worden, zal de mensheid in twee verdelen. De ene helft zal Mijn Zoons grote Barmhartigheid aanvaarden. De andere helft zal zich verbergen en weglopen. Zij zullen geloven dat zij de macht hebben om Gods tussenkomst om hen te redden, te weerstaan. Wat zij niet weten is dat Ik hen zal najagen tot op de Laatste Dag om hen te redden van de definitieve gruwel, vanwaar geen terugweg mogelijk is.

Mijn kinderen, wees niet bang voor Mij. Het is omwille van Mijn Liefde voor jullie dat Ik de laatste vervolging heb toegestaan wanneer het kwaad zichzelf op een nooit geziene wijze zal kenbaar maken.

Alle Christelijke Kerken zullen geestelijk gezien, neergehaald worden. Sommige zullen vernietigd worden. De Katholieke Kerk, meer dan alle andere, zal het meest lijden, omdat zij nu van binnenuit haar kern zal bezoedeld worden.

Deze ziekte zal kwaadaardig zijn, maar de Kerk die door Mijn Zoon op aarde gesticht werd zal dit kwaad overleven, ofschoon een groot gedeelte ervan zich buiten Rome zal bevinden, omdat de Stoel van Petrus ontheilgd is geworden.

Sta op, jullie allen die trouw zweren aan Mijn Zoon. Blijf samen en bid opdat de teistering niet die zielen zou verslinden die hun leven hebben opgegeven voor Mijn Zoon. O, hoezeer zullen zij in verzoeking gebracht worden door de nieuwe wetten, waarvan zij zullen geloven dat die door de Hemel gedicteerd zijn en afgekondigd door de Stoel van Rome. Hoe zal hun hart samentrekken van verdriet wanneer de wanorde uitbarst. Hoe zullen zij wenen wanneer die gewijde bedienaren, met honderdduizenden, zullen geëxcommuniceerd worden. Dan pas zullen zij hun armen opheffen en Mijn Zoon roepen om hen te leiden.

Mijn Godheid zal de wereld bedekken en al Mijn kinderen verzamelen in het Koninkrijk van Mijn Zoon. Jullie moeten wachten op die roep en deze Gaven, met dankbare harten, aanvaarden die jullie gegeven worden als de wapens die jullie nodig hebben om te strijden tegen de goddeloosheid, die de aarde in duisternis zal hullen.

Wie zachtmoedig en nederig van hart zijn, die Mij, hun Vader, beminnen en zij die de Godheid erkennen van Mijn enig geliefde Zoon, Jezus Christus, zullen het eerst verzameld worden. Zij, wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens, zullen geroepen worden en als leiders regeren, samen met de heiligen onder de twaalf stammen van Israël.

Wie van jullie lauw van hart zijn, zullen dan verlicht worden en jullie taak zal zwaarder zijn. Het zal door jullie gebeden zijn, dat de anderen - diegenen die zich voor Mij verbergen - onder Mijn Bescherming zullen genomen worden.

Het beest, dat voor Mij terugdeinst, zal de zielen van die kinderen van Mij niet zo gemakkelijk winnen. Elke Daad van Barmhartigheid, elk wonder, en elke tussenkomst zal door Mij verleend worden voor het welzijn van Mijn kinderen.

Zij die tegenover Mij en Mijn kinderen staan zullen een verschrikkelijke straf ondergaan. Hoewel Ik al Mijn kinderen bemin, zal Ik niet aarzelen om diegenen onder hen te stoppen, die, indien Ik hun dat zou toelaten, Mijn Koninkrijk zouden wegnemen dat Ik met heel Mijn familie wil vullen.

Wees op jullie hoede voor Mijn Toorn. Want, alhoewel zij evenwichtig is en Mijn geduld groot is, zal Ik over de aarde een grote rampspoed brengen, zelfs indien dat betekent veel ervan te verwoesten. Zoals een ziekte, die het menselijk lichaam verslindt, zo ook zullen de boze daden van de mens tegen zijn broeder, de gezonde cellen vernietigen. Als deze ziekte niet gestopt wordt en indien Ik het zieke vlees niet wegsnijd en wegwerp, kan Ik het lichaam niet terug gezond maken.

Het zal enkel het intacte, gezonde Lichaam van Mijn Zoons kerk op aarde zijn, dat aan de deur van Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde zal kunnen komen. Zij die zichzelf verwijderd hebben van de bekoring Mijn Zoon te verwerpen, zullen het gemakkelijker vinden om waardig gemaakt te worden om zich als Een Lichaam te verenigen, in vereniging met Mijn Zoon. Aan hen zal het eeuwig leven gegeven worden en er zal geen pijn meer zijn.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Het was voor deze arme zielen dat Ik Tranen van Bloed weende in de Tuin van Gethsemane.

Dinsdag, 1 april 2014, 21:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, soms kan de snelheid en de groei van deze Heilige Missie overweldigend zijn. **Het is belangrijk dat Mijn Woord in alle landen wordt gehoord en dat de Kruistochtgebedsgroepen in elke natie worden opgericht en vooral in landen waar Ik niet vereerd word.**

Laat nooit de intensiteit van dit Woord de reden overschaduwen waarom Ik de wereld moet bereiken. **Ik wil ook graag van de meest verharde zielen, die geen verlangen hebben om de Heilige Geest toe te laten hun hart te beroeren, dat zij luisteren en horen wat Ik zeg en dat ze Mijn Belofte begrijpen.**

Mijn Heilsplan is niet voorbehouden aan de meest trouwe gelovigen – het is voor iedereen, ook voor diegenen wier zwartgeblakerde zielen jullie kunnen doen walgen. Het was voor deze arme zielen dat Ik Tranen van Bloed weende in de Tuin van Gethsemane. Dat waren de zielen van de bitteren, de verlorenen – de minnaars van het beest, die Mij werden getoond door Satan. Hij liet Mij zien hoeveel zielen Mij nog steeds zouden afwijzen, ondanks Mijn offer aan God van Mijn bereidheid en Mijn verlangen om de wereld te verlossen door Mijn dood aan het Kruis. **Mijn Pijn voor deze zielen is ondraaglijk en jij, Mijn dochter, mag nooit Mijn Verlangen negeren om niet-gelovigen te bereiken.** Het maakt niet uit hoe jullie veracht worden, bespuwd en vervloekt, jullie moeten boven de haat uitstijgen, die altijd naar deze Missie zal uitgaan en Mij deze zielen brengen, ongeacht wat de kost is. Breng Mij Mijn geliefde volgelingen en vervolgens diegenen die Mij niet kennen of diegenen die Mij misschien niet kennen. **Breng Mij dan de zielen van diegenen die Mij haten. Dit moet de betrachting zijn van ieder van jullie.** Wanneer jullie Mij deze arme treurige zielen brengen, zal Ik hen grote Genaden schenken, zodat Ik ze in Mijn Barmhartigheid kan trekken.

Wanneer jullie om jullie heen kijken en de zielen zien van de mensen met wie jullie in contact komen, die zich niet bewust zijn van Mijn Plan om terug te komen, dan moeten jullie je openstellen voor hen en hen aan Mij toewijden. Jullie brengen Me veel troost en vreugde wanneer jullie dit doen, want dan kan Ik alles doen om alle zielen overal te verenigen.

Ga en vermenigvuldig want de weg werd voorbereid. Het is een korte tijd geleden dat Ik voor het eerst de hele wereld riep, door middel van deze Missie. Toch is het een zware reis geweest en nu zullen alle paden zich weer verdelen en vertakken, zodat niet één volk zal worden uitgesloten, zo is Mijn Barmhartigheid.

Jullie Jezus

Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding.

Maandag, 2 april 2012, 15:30 u.

Mijn innig geliefde dochter, jij moet nu rusten, want de aanvallen van hen die Mijn ware woord niet kunnen aanvaarden duren voort.

Het is jou niet toegestaan om Mijn woord te verdedigen, maar nu gelast Ik jou je niet in te laten met diegenen die Mijn woord in twijfel trekken, want dat is niet jouw verantwoordelijkheid.

Mijn dochter, hoe verleidelijk het ook is om de echtheid van Mijn Allerheiligste Woord aan de mensheid in deze tijden te bewijzen, jij moet dat niet doen.

Ik antwoordde Mijn beulen (scherprechters) nooit tijdens Mijn Kruisiging. Jij moet niet proberen om antwoord te geven aan diegenen die Mij door Mijn boodschappen wensen te vervolgen.

Het is niet op jou, Mijn dochter, dat zij kwaad zijn, maar op Mij.

Ik kan de wereld enkel zeggen hoe zich voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, Ik kan hen niet dwingen.

Negeer zulke beschimpingen. Vele komen van oprechte zielen die de nood voelen om vragen te stellen. Maar het is jou niet toegestaan dat te doen. Laat ze tot Mij bidden om onderscheiding. Ik alleen heb de verantwoordelijkheid voor hun zielen. Zelfs wanneer jij lijden offert om zielen te redden, het is nog altijd niet jouw verantwoordelijkheid.

Ga dus en zeg aan diegenen die twifelen dat Ik het was die na Mijn verrijzenis voor Mijn apostel Thomas stond en hem aankeek. Pas toen hij Mijn wonden aanraakte, geloofde hij ten volle.

Spijtig genoeg wordt aan vele zielen in de wereld deze luxe niet geboden.

Zij moeten weten dat de tijd kort is om hun zielen voor te bereiden. Het is hun eigen vrije keuze of zij al dan niet Mijn oproep beantwoorden.

Jullie Jezus

Ik verlang meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen in hun Eeuwig Paradijs.

Dinsdag, 2 april 2013, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de druk op Mijn volgelingen om deze Heilige Boodschappen af te wijzen zal toenemen. Vele misleide volgelingen van Mij zullen weigeren deze Boodschappen als de Mijne te aanvaarden. Goedmenend in hun bedoelingen, zullen zij zich door niets laten weerhouden om mensen van Mij weg te trekken, in de overtuiging dat zij Mijn Kerk verdedigen.

Ik Ben de Kerk, en zolang Mijn gewijde dienaars Mijn Onderrichtingen, Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn Allerheiligste Eucharistie beschermen, zijn wij als Eén. Diegenen, inbegrepen leiders binnen Mijn Kerk, die deze Wetten veranderen, maken geen deel uit van Mijn Kerk. Deze veranderingen zijn nog niet voorgesteld maar wanneer dat zal gebeuren zal er veel droefheid zijn.

Tot diegenen onder jullie die twifelen, alstublieft, verwerp Mij niet. Hoewel jullie mij enerzijds omarmen, brengen jullie ook tranen in Mijn Ogen. Jullie kunnen Mij nu niet zien, maar weldra zullen jullie Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid voelen.

Ik doe een oproep tot jullie allen om jullie nu voor te bereiden op de grote schitterende toekomst die Ik voor jullie heb klaarstaan. De Hemel jubelt omdat de Heilige Geest spoedig zal neerdalen en jullie harten zal doordringen met liefde en herkenning. Zo vele zielen zullen gered worden, zo groot is Mijn Liefde. Ik zal nooit opgeven. **Jullie zullen lijden in Mijn Naam, maar dat zal vergeten zijn wanneer jullie aan de poorten van Mijn Nieuw Koninkrijk staan.** Jullie zullen zich allen verenigen als één familie.

Ik spreek over diegenen die voor Mij verloren zijn, maar **Ik heb het vaste voornemen Mijn Barmhartigheid uit te breiden naar zo veel mogelijk.** Kom naar Mij en laat Mij jullie geruststellen omtrent de reikwijdte van Mijn volmaakte Liefde en Medelijden voor eenieder van jullie. Diegenen die Mij verwerpen, en in sommige gevallen Mij haten, zullen in Mijn Armen gesloten worden terwijl Ik hun arme harten troost en hun zielen verlicht. Ik zal hun enige hoop worden wanneer zij eindelijk zullen beseffen dat het duistere pad dat zij gekozen hebben niets anders biedt dan ellende en angst.

Ik zal over de hele wereld Mijn Goddelijke Stralen uitstorten, vol van Erbarmen en weldra zal Ik heel de mensheid zuiveren, zodat zij vlug kan opgenomen worden in Mijn Koninkrijk. **Mijn tijd is bijna daar, terwijl Ik wacht op de dag dat Mijn Vader Mij de sleutels van Mijn Koninkrijk zal overhandigen.**

Wanneer het laatste Verbond vervuld is, verlang Ik meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen in hun Eeuwig Paradijs. Dat is jullie uiteindelijke erfenis die jullie beloofd werd. Wijs haar niet af, want het verdriet dat jullie jezelf zullen bezorgen moet gevreesd worden, en zouden jullie Mij toch de rug toekeren, dan zal er een tijd zijn dat Ik niets meer voor jullie kan doen om jullie te redden.

Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: De bekering die mijn Vader beloofd heeft, zal deze maand beginnen.

Woensdag, 2 april 2014, 16:27 u.

Mijn kind, **de bekering die door Mijn Vader Beloofd werd, zal deze maand beginnen en zich door de Kracht van de Heilige Geest over de wereld verspreiden. Zielen zullen gespaard worden en grote Barmhartigheid zal aan de meest verharde zondaars door mijn Zoon betoond worden.**

Veel mensen, die geen geloof in God hebben en hun leven doorbrengen alsof er geen Eeuwig Leven bestaat, zullen de eerste mensen zijn aan wie mijn Vader het Licht van de Waarheid verlangt te tonen. Deze mensen zijn zeer innig geliefd en hun gebrek aan geloof zal vervangen worden door een liefde en een verlangen naar verzoening met Jezus Christus, die zij verloochend hebben. **De zielen van diegenen die verschrikkelijke zonden begaan hebben en die aangetast zijn door de invloed van de duivel, zullen de volgenden zijn. Zij zullen grote Genaden ontvangen en de Barmhartigheid van mijn Zoon zal hun harten zo plots doorboren, dat hun bekering ogenblikkelijk zal plaatsvinden.** Dit wonder zal zo onverwacht zijn, dat wanneer zij het nieuws van de Evangelieën zullen beginnen te verspreiden, velen zullen opkijken en naar hen luisteren.

Door de bekering van de meest geteisterden, zullen en kunnen veel meer zielen gered worden. **Het zal er dan van afhangen of allen die de Waarheid reeds volgen, al dan niet verlangen trouw te blijven aan mijn Zoon en Zijn Leer. Het zullen deze zielen zijn die het meest zullen te lijden hebben, want zij behoren God toe en om die reden zal door de boze geen enkele moeite gespaard worden om hen te kwellen met twijfels omtrent de Waarheid.** Dit zijn de zielen die van mijn Zoon zullen weggetrokken worden en waarop de boze het meest zijn zinnen zet.

Tot bescherming van het geloof van Christenen overal, bid alstublieft dit Kruistochtgebed:

Kruistochtgebed (144)

Om het Christelijk Geloof te beschermen.

“O Moeder van Verlossing, alstublieft bemiddel ten gunste van de zielen van Christenen overal ter wereld.

Alstublieft help hen hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de Leer van Jezus Christus. Bid dat zij de sterkte van geest en ziel mogen hebben om hun geloof te allen tijde te bewaren.

Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de Waarheid en hun de Genade te geven om gelijk welke valse doctrine te onderscheiden die hun in de Naam van uw Zoon aangeboden wordt.

Help hen om oprechte en trouwe dienaren van God te blijven, te verzaken aan het kwade en aan leugens, zelfs als zij hiervoor moeten lijden en bespot worden.

O Moeder van Verlossing, bescherm al uw kinderen en bid dat elke Christen het pad van de Heer zal volgen, tot zijn laatste ademtucht. Amen.”

Kinderen, Jezus bemint iedereen. Hij zal altijd vechten om jullie tegen beschadiging te beschermen en op de meest buitengewone wijzen tussenbeide komen om jullie te beschermen tegen alle kwaad, in de dagen van duisternis, die jullie in Zijn Naam zullen moeten verduren. Vertrouw op mij, jullie geliefde Moeder, want ik zal voor jullie ten beste spreken om jullie tijdens de komende beproevingen dichterbij mijn Zoon te brengen.

Dank jullie om deze Hemelse Oproep te beantwoorden.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing
Moeder van God*

Alleen door de gebeden van bemiddeling kunnen die zielen in de duisternis gered worden.

Dinsdag, 3 april 2012, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er is een periode tussen nu en De Waarschuwing welke Ik wil dat Mijn volgelingen begrijpen.

Jullie intense gebeden zijn nodig om zielen te redden die zichzelf niet meer kunnen helpen. Vele van deze zielen zullen De Waarschuwing niet overleven, daarom is het belangrijk dat zij, en alle anderen die in staat van doodzonde verkeren, gered worden door Goddelijke tussenkomst.

Jullie gebeden, waarin jullie smeken voor de redding van hun zielen, is nu nodig. Dat moet jullie prioriteit zijn nu, tijdens de Goede Week, want wanneer jullie Mijn geliefde Vader vragen, in Mijn Heilige Naam, om zulke zondaars te redden, zullen jullie gebeden verhoord worden. **Kruistochtgebed (43): Red zielen tijdens De Waarschuwing.**

Kruistochtgebed (43)

Red Zielen tijdens De Waarschuwing.

“O God de Almachtige Vader, in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en in herinnering aan Zijn dood op het Kruis om ons van onze zonden te verlossen, smee ik U om zielen te redden die zichzelf niet kunnen redden en die misschien in doodzonde sterven tijdens De Waarschuwing.

Als boetedoening voor het lijden van Uw geliefde Zoon smee ik U diegenen te vergeven die niet in staat zijn om Vergeving te zoeken, omdat zij niet lang genoeg zullen leven om aan Jezus, Uw Zoon, om Barmhartigheid te vragen om hen van zonden te bevrijden. Amen.”

Bid voor alle zondaars. Mijn grootste wens is heel de mensheid te redden. Alleen door de gebeden van bemiddeling kunnen deze zielen in duisternis gered worden.

Jullie geliefde Jezus Christus

756. Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik niet op de aarde wandelen.

Woensdag, 3 april 2013, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Kracht van Mijn Stem, doorheen deze Boodschappen, heeft in twee jaren al zo vele naties bereikt, dat miljoenen zielen nu zullen helpen om de zielen van hun broeders en zusters te redden.

Het Woord van God, ontvlamd door deze Hemelse Oproep, zal door al jullie zonen, dochters, broeders en zusters verspreid worden over de hele wereld. De snelheid van deze Missie, die de wereld in storm verovert, wordt gevoed door de Kracht van de Heilige Geest.

Zo vele talen, zo vele naties, zo vele zielen, hebben Mijn Hand van Barmhartigheid gegrepen en volgen Mij nu terwijl Ik hen naar het Eeuwig Leven leid.

Mijn Vader beloofde de wereld het Boek der Waarheid voor de eindtijd. Hij komt Zijn belofte altijd na.

Niemand kan de inhoud van het Boek der Waarheid kennen, omdat het niet aan jullie was om dat te weten. Alleen aan de Profeet Daniël werd de inhoud ervan meegedeeld, maar hij kreeg van Mijn Vader de opdracht om de geheimen niet te ontsluiten.

Nu, Mijn dochter, wordt aan jou als de laatste profeet zijn inhoud gegeven en door het Woord van God zal die veel vrucht dragen. **Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven om het menselijk ras te redden van een zekere dood. Het is een levensreddend Geschenk voor de ziel. Het brengt buitengewone genaden mee. Het brengt jullie de Waarheid, niet alleen om jullie te herinneren aan Mijn Leer, maar, om jullie voor te bereiden op de aanvallen tegen Mijn Kerk, die zullen uitlopen op de ondergang van zielen.**

Het Boek der Waarheid zal jullie, Mijn geliefde volgelingen, ook het plan van Mijn Vader openbaren om jullie te helpen de gepaste voorbereidingen te treffen die nodig zijn om binnen te gaan in het Nieuwe en Prachtige Paradijs op aarde. Zonder het Boek der Waarheid, zouden jullie, Mijn leerlingen, als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, want jullie moeten weten dat jullie geloof in God op de proef zal gesteld worden en vele inspanningen zullen ondernomen worden om alle sporen van Mij, Jezus Christus, van het aardoppervlak uit te wissen.

Wanneer mensen honger naar de Waarheid van God, zullen zij zich naar een andere richting wenden om vertroosting te zoeken. Geen mens kan op deze aarde overleven zonder te geloven in iets, wat leven belooft. Helaas, velen jagen valse doctrines na, die inspelen op hun zwakheden. Eigenliefde, betekent dat religies en zogenaamde geestelijk verlichte sekten inspelen op de begerigheid van het menselijk hart. Zelfvoldoening leidt niet naar God, of de Waarheid. Deze arme zielen, die niet in een leven na de dood geloven na het aardse leven, wandelen bijgevolg rond in ellende en zonder enige hoop in hun harten.

De Kracht van Mijn Heilige Geest, de donder van Mijn stem, de wonderen die Ik zal openbaren en het bewijs van de echtheid van deze Boodschappen zullen de zielen van miljoenen voor zich winnen.

Mijn Tegenwoordigheid bedekt de aarde en dat heeft veel haat uitgelokt, omdat Satan de geesten van Mijn volgelingen vergiftigt. Ik ben Tegenwoordig in de Tabernakels van de wereld, in Mijn Kerken, in de woorden van alle uitverkoren zieners. Maar in deze Boodschappen, Mijn laatste aan de mensheid, zal Mijn Tegenwoordigheid leiden naar wereldwijde bekering.

Jullie mogen nooit Mijn Belofte vergeten. Ik zal weerkomen op de laatste dag. Maar voordien zal Ik niet op de aarde wandelen. Mijn waarschuwing aan jullie nu is om te luisteren naar de profetieën. Gelijk wie beweert Mij te zijn, of gelijk wie jullie zegt dat Jezus in een menselijk lichaam op de aarde rondwandelt, is een leugenaar.

Mijn tijd zal komen om vanuit de Hemel neer te dalen op precies dezelfde wijze zoals Ik op Mijn laatste dag op aarde ben opgestegen.

Jullie Jezus

Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven.

Donderdag, 3 april 2014, 17:11 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **liefde is een van de krachtigste Geschenken van God.** Zolang de liefde gedijt, kan het menselijk ras overleven. Liefde overstijgt alle kwaad, verdeeldheid en haat, want zij komt van God, Die de Almachtige is, en geen kracht van het kwaad kan haar volledig vernietigen.

Wanneer een ziel echt dicht bij Mijn Hart is, zal Ik ze met liefde vullen. Ik zal die persoon overspoelen met deze Gave en daardoor zullen ze het onmogelijk vinden om een andere persoon te haten, ook niet diegenen die hen kwellen. De Liefde, wanneer aanwezig in een ziel, wordt door God gebruikt om andere zielen naar Zich toe te trekken. Zij wordt gebruikt om vreugde en troost te brengen aan mensen in nood en die lijden. Zij blijft echter een Genade en wordt verleend aan die zielen die gekozen worden opdat ze haar zouden delen met anderen tot Glorie van God. Oh wat een vreugde brengen deze zielen Mij wanneer ze zonder enige voorwaarde Mijn Liefde aanvaarden. Wanneer ze Mijn Aanwezigheid met een open hart verwelkomen en Mij toestaan hun ziel te overspoelen. Deze zielen worden Mijn werktuigen en zoals een goede wijn, zullen ze de zielen vullen en verzadigen van diegenen die dorsten naar Mijn Tegenwoordigheid.

Liefde is de weg waarlangs Ik met de wereld communiceer, tot de Grote Dag wanneer Ik zal komen om Mijn Koninkrijk terug te eisen. Wanneer er echte liefde aanwezig is, Ben Ik daar. Wanneer er geen liefde is, wordt Mijn Aanwezigheid teruggetrokken. Veel mensen sluiten Me uit en zijn daarom niet in staat de volheid van de Gave van Liefde te voelen, zoals het zou moeten zijn.

Ik beloof jullie allemaal dat Ik de Gave van Mijn Liefde zal verspreiden door middel van deze Missie. Mijn Liefde zal een onderscheidend kenmerk zijn en al diegenen die op Mijn Oproep reageren zullen met Mijn Liefde omhuld worden, wanneer zij dit Kruistochtgebed bidden:

Kruistochtgebed (145)

Vul mij met Uw Gave van Liefde.

“Liefste Jezus, vul mij, een leeg vat, met de Gave van Uw Liefde.

Overspoel mijn ziel met Uw Tegenwoordigheid.

Help mij om anderen te beminnen zoals U mij bemint.

Help mij om een werktuig te zijn van Uw Vrede, Uw Rust en Uw Barmhartigheid.

Open mijn hart altijd voor het lot van anderen en geef me de Genade om diegenen te vergeven die U verwerpen en die zondigen tegen mij.

*Help mij om Uw Liefde te verkondigen door het goede voorbeeld, zoals U zou doen in mijn plaats.
Amen.”*

Ik zal de zielen van iedereen raken, die Me toelaten binnen te treden. Liefde zal jullie eeuwig geluk brengen. Door Mijn Liefde zonder twijfel en met een open hart te aanvaarden, zullen jullie Mij grote vreugde brengen. Mijn Gave is nu van jullie en Ik wens dat jullie de Gave van Liefde voorop plaatsen in alles wat jullie doen, vanaf deze dag. Op deze manier zullen jullie helpen om de haat, die de mensheid teistert en die afkomstig is van de satan, te verslaan. Met deze Gave van Liefde stort Ik een bijzondere Zegen over jullie heen; een Zegen die uniek en krachtig is, die jullie zullen voelen wanneer jullie dit Gebed bidden en vooral in een Kruistochtgebedsgroep, die bijzonder belangrijk is in deze Missie, Mijn Missie of Verlossing.

Jullie Jezus

De Hand van Mijn Eeuwige Vader zal nu op deze ondankbare blinde wereld neerkomen.

Maandag, 4 april 2011, 19:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd staat nu niet aan onze kant. Duw, drijf deze boodschappen zo ver als je kan in de wereld voort. De tijd voor De Waarschuwing is nu zeer nabij. Zeg Mijn volgelingen, omwille van hun geloof in Mij, de ongelovigen te helpen bekeren en zich voor te bereiden voor De Waarschuwing.

Mijn dochter, terwijl jij deze boodschappen in vraag blijft stellen, verlies je kostbare tijd. Tijd is niet voorhanden voor Mijn geliefde zielen die hunkeren naar verlossing. Mijn dochter, de zonde tiert welig en

verspreidt zich als een virus in elke hoek van de wereld. Satan voert de mensheid in chaos. Hij is overal. Hij kwelt zowel goede zielen als zij die voor Mij verloren zijn. Hij moet gestopt worden. Gebed en de verspreiding van Mijn woord zullen helpen. Zeg Mijn volgelingen hoe Satan de mensheid aan het teisteren is. Hij is niet enkel aanwezig door de wereldwijde onrust, hij infecteert ook diegenen die menen dat zij handelen uit zin voor gerechtigheid. Hij is ook tegenwoordig in het jonge zorgeloze gezelschap, in hun muziek en in hun cultuur van beroemdheid.

Red nu zielen door Mijn [Barmhartigheidrozenkrans](#) te bidden. Verspreid dit gebed als een zaak van hoogdringendheid. Het instinctief besef van paniek, afschuw, onrust en bittere haat dat nu in de wereld ervaren wordt, wordt diep gevoeld door Mij, de Goddelijke Verlosser der mensen die eindeloos tranen vergiet voor deze verloren zielen.

Zeker, de mensheid kan niet blind blijven voor de haat die zij overal ziet? Weten zij niet dat het Satan is, de Bedrieger, die aan het werk is? Zoals de boosaardige haat en de ziekmakende gruwelijkheden zich als een lopend vuur verspreiden, zo ook zal de hand van Mijn Eeuwige Vader nu neerkomen op deze ondankbare en blinde wereld. Zoals de menselijke gruwelijkheden verdergaan, waar mensen elkaar bekampen met verschrikking en moord, zo ook zullen de ecologische rampen toenemen als straf voor de zonde van de mens tegen zijn medemens. Die kastijding zal nu over de wereld komen.

De strijd om zielen te redden is begonnen

De strijd om zielen te redden is begonnen. Bid vurig voor jullie zelf en jullie families. Want vele onschuldige zielen zullen betrokken raken in dit onheil. Vrees niet, want zij die trouw zijn aan Mij en Mijn Eeuwige Vader zullen gered worden. Indien Mijn Eeuwige Vader nu niet tussenbeide komt dan zal de mens een volkerenmoord aanrichten op zo'n grote schaal dat de wereldbevolking met grote proporties zal verminderd worden.

Goddelijke Barmhartigheid

Jullie allen, houd vast aan jullie geloof want zonder jullie geloof zal jullie lijden moeilijk te verdragen zijn. Lof zij Mijn Vader om Mij de gave van [Goddelijke Barmhartigheid](#) te vergunnen. Mijn Barmhartigheid kent geen grenzen en dat zal jullie allen nu bewezen worden. Deze oceaan van zuivere onvervalste liefde zal over al Mijn kinderen uitgestort worden om jullie te helpen redden van de haat en de boosheid die door de Duivel verspreid worden. Was jullie zielen nu door gebed in Mijn liefde want de tijd is nabij.

Onthoud, Ik bemin jullie allen. Mijn gave van Barmhartigheid is voor allen, zelfs voor hen die in doodzonde verkeren. Zij zullen een kans krijgen om berouw te tonen. Om Satan te verwerpen. Om zich met Mij te verenigen in Mijn genadevolle Koninkrijk dat komt.

Kijk naar de Hemel. Laat Mij jullie allen vasthouden en omhelzen.

*Jullie Geliefde Verlosser
Altijd Genadevolle Rechter
Jezus Christus*

Alstublieft, bid Mijn Barmhartigheidrozenkrans en start Mijn Noveen op Goede Vrijdag.

Woensdag, 4 april 2012, 1:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is bijna tijd voor de wereld om stil te staan en Mijn Dood op het Kruis te overwegen.

Dit is de periode van 2012 waarin Ik dringend jullie gebeden nodig heb voor diegenen die Mij niet zullen herkennen en voor hen die Mij niet kennen.

Het zal jullie zaak zijn, Mijn geliefde volgelingen, Mij te helpen deze arme zielen te redden die Ik dicht aan Mijn boezem moet brengen zodat Ik hen kan voorbereiden op Mijn Nieuwe Paradijs.

Kinderen, Ik heb het nodig dat jullie [Mijn Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans](#) bidden en beginnen met [de 9-daagse Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid](#) op Goede Vrijdag.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk van jullie deze noveen volbrengen voor andere zielen. Jullie zullen grote genaden ontvangen en hiervoor zal Ik jullie nooit in de steek laten. Ik zal jullie ziel redden wanneer jullie voor Mij zullen komen op de Dag van het Oordeel.

Jullie moeten het nooit moe worden te bidden om andere zielen te redden. Jullie zijn Mijn leger en door de genaden die Ik jullie geef, zullen jullie samen met Mij werken om de aarde te reinigen van zonde voor Mijn Tweede Komst.

Het bidden valt niet allen van jullie gemakkelijk. De beste manier is jullie te verenigen met Mijn Droevig Lijden en Mijn lijden te overwegen, in bijzonder Mijn Agonie in de Hof (van Olijven). Mijn Grote Barmhartigheid is dan het krachtigst. Het was precies omwille van de zondaars, inclusief die Heidenen die nooit de kans zouden krijgen Mij te leren kennen, dat Ik het meest gekweld werd.

Diegenen van jullie die Mij beminnen, weten dat.

Hoe meer jullie volledig in Mij vertrouwen, hoe sterker Mijn Barmhartigheid is. Hoe meer Ik kan vergeven. Mijn Barmhartigheid is zo machtig dat Ik de zonden van heel de mensheid kan wegvegen.

Zij die in Mij geloven, Mij vertrouwen, kunnen grote heiligheid bereiken door het helpen redden van de zielen van hun broeders en zusters door dat als een prioriteit te stellen. Zij doen dit door hun liefde voor Mij, want zij weten dat dit Mij veel troost schenkt.

Jullie, Mijn zuivere en ware volgelingen die Mij zo beminnen, weet dat het dankzij jullie edelmoedigheid van hart is dat Ik zondaars kan redden.

Zondaars, moeten jullie begrijpen, zijn diegenen waarvoor Ik gestorven ben en zij zijn degenen waarnaar Ik het meeste dorst. Ik heb veel medelijden met zondaars.

Maar jullie, Mijn volgelingen, die ook zondaars zijn, moeten volledig op Mij vertrouwen. Door dat te doen verleen Ik een aantal bijzondere genaden.

Hoe meer jullie Mijn hulp vragen, hoe meer jullie ontvangen. Het is omwille van die band die er tussen jullie en Mij is dat jullie Mij kunnen helpen andere zielen te redden van het ten ondergaan in wanhoop en hopeloosheid.

Denk aan de macht van Mijn Goddelijke Barmhartigheidnoveen* en het aantal zielen die jullie voor Mij dit jaar zullen redden.

Jullie geliefde Jezus

Alleen diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

Donderdag, 4 april 2013, 19:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet niet luisteren naar diegenen die Mijn boodschap in vraag stellen, uitdagen en bespotten. Het is niet nodig om Mijn Allerheiligste Woord te verdedigen. **Mijn Woord is definitief en niemand heeft het recht om het in vraag te stellen. Ofwel aanvaard je Mij, ofwel niet.**

Terwijl Christenen onder elkaar strijd voeren over deze Boodschappen, die zo lang geleden voorspeld werden, behandelen zij mekaar als vijand. Jullie kunnen jezelf niet Mijn leerling noemen en tegelijk vijandig staan tegenover jullie broeders en zusters. Terwijl jullie zo druk doende zijn met tegen elkaar tekeer te gaan is de grootste vijand, **Satans leger, de gemeenste gruweldaden aan het opzetten die de mensheid ooit gezien heeft sinds de schepping van Adam en Eva.**

De oorlogen waarvan Ik sprak staan op het punt te beginnen en het ligt in de bedoeling om bevolkingen uit te roeien. **Jullie zouden denken dat deze oorlogen gevoerd worden door de ene natie tegen de andere, maar dan hebben jullie het verkeerd voor. De wapens zullen maar van een enkele bron komen.**

Mijn arme kinderen van God, hoe weinig weten jullie van de vreselijke daden die door de hoogste graden van Vrijmetselaarssekten tegen Gods kinderen beraamd worden. Jullie kunnen je hun verdorvenheid onmogelijk inbeelden, maar herken volgende tekenen. Wanneer de banken jullie vrijheid, jullie huizen en jullie bekwaamheid om jullie families te voeden wegnemen, dan zal dat slechts een deel zijn van hun plan tegen de mensheid. Jullie zullen slaven worden, maar diegenen die standvastig blijven tegenover Mij en Mijn Leer en die Mij trouw blijven, mogen nooit Mijn Barmhartigheid vergeten.

Terwijl deze openbaringen vreesaanjagend mogen overkomen, zijn zij de Waarheid. Door voorbereid te zijn op deze handelingen tegen Gods Schepping, zullen jullie door jullie gebeden helpen om veel van het lijden te verzachten dat deze boosaardige sekten jullie zullen aandoen. Terwijl jullie gebeden de gevolgen van dergelijke gruweldaden zullen verminderen, zullen zij, indien aan Mij overhandigd met liefde in jullie hart, gebruikt worden om de schuldigen van deze verschrikkelijke daden te redden. En terwijl deze misleide en versteende harten voortgaan Mij te tarten, door hun pogingen om de wereldbevolking uit te roeien, zal Ik trachten hun hart te verlichten opdat zij die vreselijke band met Satan zouden verbreken. Velen zijn volledig bezeten door de Boze en voor sommigen is er weinig hoop. Alleen een wonder verleend door Mijn Barmhartigheid, in verbinding met diegenen die Mij de gave van hun lijden offeren, kan hen redden.

Diegenen onder jullie die Mij vervloeken, door jullie wrede verwerping van Mij, zullen Mij smeken om Mijn Erbarmen wanneer deze gebeurtenissen zich voordoen. Wanneer jullie gedwongen zullen zijn om te lijden en om het merkteken van het Beest te aanvaarden, of te sterven, dan zullen jullie om Mij schreeuwen. Dan zullen jullie je verdringen om het Zegel van de Levende God te vinden, dat Ik door Mijn Vader aan de wereld gegeven heb in deze Boodschappen – maar dan zal het te laat zijn. Alleen diegenen die het Zegel aanvaarden, het in hun huizen bewaren of op hun lichaam dragen, zullen beschermd zijn. Alleen diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel.

Twijfel niet, nog geen minuut, aan Mijn boodschappen die jullie nu gegeven zijn. Aanvaard Mijn Goddelijke Tussenkomst want Ik wil jullie enkel redden. De strijd om de zielen is van een dergelijke omvang dat indien Ik niet zou tussenbeide komen, door Mijn profeten, velen van jullie partij zouden kiezen voor het Beest en al zijn volgelingen, die voor jullie opduiken als wolven in schaapskieren.

Satan is buitengewoon sluw en zal zijn boze daden nooit voorstellen voor wat ze zijn. Neen, in plaats daarvan zal hij ze presenteren als goede daden, stimulerend en zeer gepast voor jullie belangen. Dat is de valkuil die hij uitzet. Zo verlost hij de goedmenende onschuldige ziel naar zijn hol. De wijze waarop Satan zichzelf zal blootgeven, door deze arme zielen die hij slaagt voor zich te winnen, zal zijn door de zonde van hoogmoed. De zonde zal in zijn lelijkste vorm waargenomen worden bij die mensen in hoge posities die anderen zullen vernietigen voor hun eigen egoïstisch belang. Onderaan de scala zal de zonde van hoogmoed onder jullie gezien worden wanneer jullie anderen oordelen, kwaadspreken over hen en proberen om hun persoon even goed als hun reputatie te beschadigen, en dat in Mijn Naam.

Ik vertel jullie deze treurige feiten, zodat Ik jullie kan voorbereiden, jullie kan uitrusten met Mijn Liefdevolle Bescherming, opdat Ik hulp kan bieden om zelfs diegenen te redden die over de aarde zullen marcheren om haar te verslinden.

Jullie Jezus

Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling brengen en Mijn Kerken zullen hun Heiligheid verliezen.

Vrijdag, 4 april 2014, 23:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, God openbaart aan de mens geen profetieën om sensatie te wekken. Zij worden gegeven om de mensheid voor te bereiden op haar toekomst in Mijn Koninkrijk, zodat zij vooraf gewaarschuwd kunnen zijn voor mogelijke gevaren voor hun zielen. Elke Tussenkomst in jullie leven, op bevel van Mijn Vader, is voor jullie eigen goed en dat van andere zielen.

Mijn Profetieën die aan jou gegeven zijn, Mijn dochter, zijn goed en wel begonnen. De bedriegers hebben de controle overgenomen van binnenuit, en zij zullen doorgaan met de wereld te belazeren om te geloven in een nieuwe leer – een waarin wijzigingen zijn aangebracht aan de bestaande Heilige Leer voorgeschreven door God – en die vatbaar is voor aanpassingen om gelegen te komen voor de levens van alle mensen en religies. Pas op voor het woord “oecumenisch” en voor elke poging om Mijn Kerk op Aarde te grijpen en van haar Goddelijkheid te ontdoen.

Wie knoeit met de Liturgie is geen waarachtige dienaar van Mij en toch is dat precies wat er zal gebeuren. En wat zullen Mijn gewijde dienaren doen? Zij zullen hun hoofd buigen, hun armen

opheffen in glorievolle lofprijzing voor de nieuwe valse leer en Alles ontkennen wat Ik aan de wereld gaf. **Hun liefde voor wereldse zaken, hun verlangen om bewonderd te worden en hun torenhoge ambities zullen hen doen breken met hun geloften.** Zij zullen verraders worden en Mij hun rug toekeren. Zij zullen miljoenen Katholieken in ernstige dwaling brengen en Mijn Kerken zullen hun Heiligheid verliezen. Spoedig daarna, **wanneer de kern van Mijn Kerk ontwijd is, zullen zij alle andere Christelijke geloven verzamelen en nieuwe oecumenische sekten bedenken, wat zal leiden tot de publieke verklaring die het bestaan van de Hel zal ontkennen.** Dan, achterwaarts werkend in volkomen tegengestelde richting van de Waarheid, zal aan alle gelovigen verteld worden dat zonden alleen bestaan in de ogen van wie ze als dusdanig opvat en dat het onmogelijk is haar te vermijden omwille van de oorspronkelijke erfzonde. Daarom, zo zal men jullie zeggen, is dat niets om zich zorgen over te maken. **De zonde zelf zal opnieuw gedefinieerd worden. Eens dat gebeurt is, zal alle zin voor moraliteit afsterven.** Wanneer zedelijke beginselen niet langer als belangrijk beschouwd worden, dan zal de zonde onstuitbaar woekeren. De zonde zal zich verspreiden, verheviggen, totdat de maatschappij ineens stort en voor diegenen die trouw zullen blijven aan Mijn Kerk – de Ware Kerk – zal het een verschrikking zijn dat te aanschouwen.

Mensen zullen opscheppen over hun zonden, openlijk pronken met hun gebrek aan moraliteit en de nieuwe wereldreligie zal voorschrijven dat zonden jullie nooit zullen blokkeren of schaden in de Ogen van God. De god waar zij naar zullen verwijzen is Satan, maar dat zullen ze jullie er nooit bij vertellen. Om Mij te bespotten zullen ze jullie voorstellen aan de antichrist die geestdriftig zal ontvangen worden, omdat hij zal toegejuicht worden door de valse profeet en door hem worden vereerd. De antichrist zal alles doen wat Mijn Leer tegenspreekt, maar hij zal dat doen met charisma en charme. Miljoenen zullen hem aanbidden. Hij zal alles zijn wat Ik niet ben. Hij zal zoveel mensen bedotten dat het voor hem gemakkelijk zal zijn om Gods kinderen naar ketterij en ellende te leiden.

Ik Ben jullie allen op die dag aan het voorbereiden. Voor velen onder jullie is het zeer moeilijk om dit nieuws te aanhoren, maar het is de Waarheid. De Waarheid zal jullie zielen vrijmaken van de dood. Bevecht de Waarheid en er zal daaruit niets goeds voortkomen – alleen wanhoop. Indien jullie anderen verhinderen om trouw te blijven aan Mijn Kerk, door hen aan te moedigen de ketterij te volgen die op het punt staat van binnenuit Mijn Kerk opgelegd te worden aan de wereld, zullen jullie voor de leeuwen gegooid worden. **Diegenen die de zielen van anderen met geweld vernietigen, gaan van Mijntwege de grootste bestraffing tegemoet.**

Aanvaard de Waarheid en bereid jullie zelf voor. Volg Mij en Ik zal jullie veilig naar Mijn Koninkrijk leiden. Volg het beest en hij zal jullie en diegenen die jullie meebrengen naar de vuren van de Hel leiden voor de eeuwigheid.

Jullie Jezus

Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn werkelijke betekenis.

Dinsdag, 5 april 2012, 8:00 u.

Goede Vrijdag is de dag die Ik, speciaal dit jaar, wil herdacht zien voor zijn werkelijke betekenis.

Mijn Vader zond Mij in de wereld en offerde Mij als een losprijs om de wereld te redden van de Vuren van de Hel.

Ik kwam om jullie te dienen, kinderen, niet om jullie te veroordelen. Mijn dood was een bijzondere genade, vrij van welke verplichting ook van jullie kant behalve de Barmhartigheid te aanvaarden die Mijn Eeuwige Vader jullie gegeven heeft.

Dat geschenk is aangeboden om de mensheid toe te laten tot de gave van verzoening zodat zij geschikt gemaakt kan worden om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan.

Voordat Ik gekruisigd werd was Ik aanwezig op een zeer belangrijk Paasfeest met Mijn Apostelen, de nacht vóór Mijn Dood op het Kruis.

* Voor de noveen van de Goddelijke Barmhartigheid:

<http://www.isidorusweb.nl/asp/default.asp?t=show&id=3380>

Dit Laatste Avondmaal voorziet in een andere speciale gave. De gave om de Heilige Eucharistie te vieren is een sacrament van liefde om jullie te voorzien van een unieke gave waardoor jullie Mij waarlijk kunnen ontvangen in de Heilige Communie.

Mijn werkelijke aanwezigheid, bevat in de Heilige Eucharistie in de wereld vandaag, wanneer gevierd tijdens de Heilige Mis, verleent zeer bijzondere genaden aan diegenen die in staat van genade verkeren, die Mij beminnen, die Mij ontvangen.

Mijn tegenwoordigheid kan gevoeld worden op een wijze die jullie geloof zal versterken wanneer jullie Mij waarachtige aanwezigheid in de Heilige Eucharistie erkennen.

Indien jullie Mij tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie verwerpen, dan verwerpen jullie een van de meest betekenisvolle gaven die Ik naliet toen Ik naar de aarde kwam om te boeten voor jullie zonden.

Ik stierf om jullie te redden en dat is, in zichzelf, al een grote gave.

Maar Ik liet jullie een zeer bijzondere gave na waarin jullie Mij kunnen ontvangen in verstand, lichaam en geest.

Aanvaard Mij tegenwoordigheid en jullie ziel zal dichter in werkelijke vereniging komen met Mij.

Aanvaard Mij.
Verloochen Mij niet.
Ontken Mij niet.

Geloof, zonder enige twijfel in jullie hart, dat jullie deze gaven ontvangen hebben omwille van de liefde van God de Vader.

Overweeg nu de wezenlijke waarheid van Mijn leer.

Aanvaard Mijn Kruisiging niet zonder ook de gaven te aanvaarden die jullie zijn aangeboden bij Mijn Laatste Avondmaal. Indien jullie zo doen dan verhongeren jullie je ziel bij gebrek aan het voedsel des levens.

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid*

Aan niemand van jullie is ooit het recht gegeven om een ander in Mijn Naam te veroordelen, want dat is niet mogelijk.

Vrijdag, 5 april 2013, 12:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, onder jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, moet jij Mijn Boodschappen nooit verdedigen. **Noch heb jij de autoriteit om gelijk welke andere ziener, of zelfverklaarde profeet, waar of vals, in Mijn Naam te beschuldigen of te bekritisieren.**

Diegenen die beweren te spreken in Mijn Naam en die deze Boodschappen voor de wereld veroordelen, weet dit. **Jullie hebben Mijn toestemming niet, noch hebben jullie er naar gevraagd, om gelijk wie die beweert een uitverkoren ziel te zijn openlijk te verwerpen. Wanneer jullie beweren dat deze Boodschappen onwaar zijn, zeggen jullie dat ze leugens zijn. Leugens kunnen enkel van Satan komen.** Deze, Mijn Heilige Boodschappen voor de wereld, waarschuwen jullie voor de vreselijke leugens, waarmee hij, Satan, de zielen van al Gods kinderen voedt. Hoe zijn jullie misleid geworden om Mij, jullie geliefde Jezus, te verwerpen, Die bitteren tranen van verdriet weent over de manier waarop Ik afgewezen word.

Diegenen die zeggen dat gelijk wie deze Hemelse Boodschappen kan schrijven, beledigt Mij. Hoe kan een mens de Woorden van Mijn Lippen bedenken, wanneer zij van Mij komen? Geloven jullie dat zulke Heilige Woorden voortgebracht zouden kunnen worden door de hand van een sterveling? Geloven jullie dat gelijk wie, besmet met zonde, Mijn Heilig Woord zou kunnen voortbrengen, zonder tegengehouden te worden vanuit van Mijn Hemels Koninkrijk? Indien dat het geval is dan hechten jullie geloof aan de bekwaamheid van de mens om op die wijze een weg van bekering te banen. De mens is niets zonder God. Jullie zijn niet waardig om met gezag te spreken bij het verkondigen van het Woord van God. Indien jullie het Woord van God verkondigen van jullie eigen lippen, zonder leiding van Mij, dan zijn jullie schuldig aan een zware vergissing.

Mijn dochter, Ik moet jou en al die andere uitverkoren zielen eraan herinneren, dat aan niemand van jullie ooit het recht gegeven is om een ander in Mijn Naam te veroordelen, want dat is niet mogelijk.

Ik doe nu een oproep tot al Mijn uitverkoren zielen. Herinner Mijn Belofte aan jullie dat Ik zal wederkomen. Weet nu, dat jullie allen een zending gekregen hebben om de harten van de mensen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Weet nu, dat dit de allerlaatste Missie is, gedictieerd door de Heilige Drie-Eenheid. Niemand van jullie heeft Mijn Toestemming om deze, of gelijk welke andere zending, openlijk te beschuldigen. Doe dat en jullie zullen van Mij verwijderd worden.

O hoezeer verwonden de zonden van uitverkoren zielen mij dieper dan gelijk welke andere. Zij die Mij zeer nabij zijn, en Mij dan verraden, zijn diegenen die Mij het meeste pijn doen. Wanneer zij zich tegen Mij keren, veroorzaken zij vreselijke verdeeldheid en verhinderen zij zielen om het pad naar de eeuwige redding te volgen.

Jullie Jezus

Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te verzamelen staat op het punt te worden onthuld.

Zaterdag, 5 april 2014, 18:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens moed en kracht te geven aan ieder van jullie, aan wie de Gave van onderscheiding werd gegeven om Mijn Stem te herkennen, wanneer Ik tot de wereld spreek door deze Boodschappen.

Terwijl jullie, Mijn Restant, voorwaarts oprukken, in vereniging met Mijn Kerk op Aarde, zullen jullie al snel veel mensen zien die zich terugtrekken van de Heilige Sacramenten. Dat zal jullie van streek maken en dan een kwelling worden, want binnenkort zullen ze worden ontheiligd en zullen ze niet langer dezelfde Sacramenten zijn die Ik aan de wereld gaf. Jullie mogen nooit tijd verspillen indien jullie echt geloven dat Ik met jullie spreek. Ga – verzamel Mijn priesters en diegenen die reageren op Mijn Oproep. Maak jullie vervolgens klaar voor de komende jaren, zodat zij Mijn kudde kunnen voeden met het Voedsel van Leven, wanneer er geen spoor van Mijn Tegenwoordigheid zal achtergelaten zijn.

Wanneer alles wat van Mij is en Wie Ik Ben uit Mijn Kerken wordt weggenomen, dan zal alles wat overgelaten wordt, komen van al wat Ik niet ben. **De vleesgeworden duivel zal Mijn Kerk binnengaan en hij zal iedereen aantasten die voor hem buigt en hem aanbidt.** Hij zal zielen voor de eeuwigheid verslinden en jullie moeten te allen tijde alert blijven, want die tijden komen er aan. Stel jullie zelf niet open voor ketterij, die Mijn Kerk zal binnendringen van binnenin zowel als van buitenaf. Jullie worden nu voorbereid, dus moeten jullie alles volgen wat Ik jullie zal vertellen, zodat jullie Mijn Kerk kunnen redden van Mijn vijanden, in zo veel aangelegenheden als jullie kunnen.

Mijn laatste Plan om Mijn Kerk in Mijn Schuilplaats te verzamelen staat op het punt te worden onthuld. **Wanneer Ik jullie onderricht, zullen jullie veel kracht en doorzettingsvermogen nodig hebben, want jullie vijand zal de antichrist zijn – en zijn leger zal helaas groter in omvang zijn dan het Mijne.** Daarom zal dat voor jullie ontmoedigend zijn – maar weet dit. Het zal niet de Kracht van God achter zich hebben en het zal jullie nooit overwinnen, eens jullie trouw blijven aan Mijn Woord.

Ga in vrede en wacht op Mijn instructies.

Jullie Jezus

Oordeel nooit over andere religies, geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren.

Woensdag, 6 april 2011, 12:00 u.

Mijn geliefde dochter, de kwelling die jij ondergaat komt van de Bedrieger die jou constant probeert te verleiden om dit zeer heilige werk op te geven. Hij verscheurt je, aanvaard dit. Twijfel nooit aan Mijn Goddelijk Woord, hoe moeilijk dat ook voor jou mag zijn. Je zal beloond worden met de geest van vrede wanneer jij je werkelijk aan Mij zal overgeven. Blijf Mij dat elke dag zeggen, de hele dag door en vraag Mij om je te vullen met de genade van vreugde zodra de Bedrieger je aanvalt. Blijf sterk, Mijn dochter. Geef nooit op. Houd je gedachten vrij van wanorde en concentreer je op Mijn boodschappen voor de wereld. Zij worden aan de mensen gegeven om opnieuw het rechte pad naar Mij te vinden.

Mensen zijn door Mijn leer verward

Veel mensen zijn nu verdwaald. Zij zijn verward door Mijn leer en de vele wegen waarop zij geïnterpreteerd is geweest, afgezwakt, veranderd, dingen die werden toegevoegd en andere weggelaten. Mijn kinderen hebben nu leiding nodig zodat zij de genaden kunnen zoeken die zij nodig hebben om weer sterk te worden en licht van hart. Dat kan enkel bereikt worden door gebed en het vasthouden aan Mijn onderrichtingen.

Ik sluit geen enkele ziel in de wereld uit

Mijn kinderen die bekeerd zijn weten dit en komen dichter tot Mijn Hart door de sacramenten. Toch moeten die verloren gelopen kinderen beginnen bij het allereerste begin en zichzelf de Tien Geboden in herinnering brengen die door Mozes aan de wereld gegeven werden. Vele, vele kinderen van vandaag kennen ze niet eens. Ik sluit geen enkele ziel uit in de wereld, ongeacht welke religie zij praktiseert.

Waarschuwing voor Gelovigen die neerkijken op andere geloofsovertuigingen

Als Mijn gelovigen zichzelf onderscheiden of zichzelf verheffen ten koste van hen die Mijn leer niet kennen, dan gedragen zij zich net zoals de Farizeeën deden. Schande over hen die zichzelf beter achten dan die zielen die onderricht nodig hebben. Schande over hen die, ofschoon zij de waarheid kennen, anderen misprijzen die een ander geloof aanhangen. Of die menen dat zij, door bevoorrecht te zijn met de kennis van de waarheid en door voordeel te halen uit de Allerheiligste Sacramenten, denken dat zij belangrijker zijn in Mijn ogen. Ja, Ik ontvang veel troost en vreugde in Mijn Hart van deze trouwe volgelingen. Maar wanneer zij anderen veroordelen of beoordelen omwille van hun geloof dan beledigen zij Mij ten zeerste.

Mijn volgelingen, open jullie ogen voor de waarheid van Mijn leer op het meest eenvoudige niveau: oordeel anderen nooit. Kijk nooit neer op diegenen waarvan jullie geloven dat zij zondaars zijn en die Mijn leer verwerpen. Want in Mijn ogen zijn zij evenveel waard als jullie hoewel aan jullie de gave van de waarheid gegeven is. Het geeft Mij veel hartzeer wanneer deze volgelingen, nochtans goed bedoeld, die arme verdwaalde zielen dicteren hoe hun levens te leven. Daarmee gaan zij de verkeerde weg op.

Zeg nooit tegen mensen met andere geloofsovertuigingen of seksuele voorkeuren dat zij verdoemd zijn

Het opdringen van Mijn leer op een manier waarop jullie aan niet-volgelingen vertellen dat zij zullen omkomen of schade zullen ondervinden, door hun wegen te bestempelen als 'kwaad', zal hen slechts zwakker maken dan voordien. Velen zullen jullie eenvoudig de rug toekeren. Dan zullen jullie gefaald hebben. In plaats van de les te spellen, toon medeleven. Onderricht door het voorbeeld. Zeg nooit of kom nooit in de verleiding om deze mensen te zeggen dat zij verdoemd zijn in Mijn ogen. Want dat zijn zij niet.

Ik bemin elke afzonderlijke ziel van alle religies. Van alle overtuigingen. Van alle geloofsovertuigingen. Van alle seksuele voorkeuren. Elk is een kostbaar kind. Geen enkel beter dan de ander. Hoewel zonde er altijd zal zijn – jullie zijn allemaal zondaars, onthoud dat – zal het aan ieder van jullie zelf zijn om Mijn leer na te volgen en Mijn woord te verspreiden.

Omhelst elkaar. Toon medeleven met elkaar. Sluit niemand uit ongeacht of het nu Katholieken, andere Christelijke gezindten, Islamieten, Hindi, Joden of Boeddhisten zijn – noch die nieuw opgekomen sekten die niet geloven in God, de Eeuwige Vader. Bid voor hen. Leer hun het belang om hun harten voor de waarheid te openen. Onderricht door het voorbeeld. Verspreid bekering. Maar vel nooit of te nimmer een oordeel over iemand of probeer nooit jullie zelf te onderscheiden van diegenen die de waarheid niet begrijpen.

Geloof nooit dat jullie beter zijn dan jullie broers en zussen omdat jullie vanuit de Hemel de genaden gegeven zijn om Mij trouw te zijn. Ja, jullie geven vreugde aan Mijn Heilig Hart, maar jullie moeten met anderen omgaan op een liefdevolle en geen autoritaire manier.

Niemand van jullie is waardig om anderen te oordelen

Onthoud deze les – niet één onder jullie is waardig anderen te oordelen of te benaderen. Niemand heeft de macht of de goddelijke kennis om enige morele beoordeling van anderen te maken. Bewaar altijd een open geest en onthoud, de dag dat je gelooft dat jij belangrijker bent in Mijn ogen dan zij die jij als zondaars beoordeelt, de dag is dat jij voor Mij verloren gaat.

Ik zal geen enkele geloofsovertuiging van deze boodschappen uitsluiten

Mijn woord wordt nu aan de wereld gegeven als een geschenk voor de mensheid. Voor elkeen onder jullie. Door deze communicaties zal Ik Mij niet richten tot slechts één groep van toegewijde volgelingen. Voor hen die de waarheid begrijpen, laat Mij jullie herinneren. Al Mijn kinderen van over de hele wereld, vooral de meest verharde zondaars en zij die niet geloven in het bestaan van Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper en Maker van alle dingen, zijn nu een prioriteit. Het zal van jullie afhangen, Mijn volgelingen, om zeer standvastig te bidden en liefde te tonen aan hen die blind zijn. Maar doe dat op de manier zoals Ik jullie leer. Onthoud tenslotte dat Ik jullie allen beminn.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus
Koning van alle mensen*

Pasen is een tijd, waarin over Mijn Dood op het Kruis op de juiste manier nagedacht wordt.

Vrijdag, 6 april 2012, 22:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe troost jij Mij in Mijn tijd van smart. Hoe zeer geef jij Mij de liefde en de troost die Ik zo van zielen verlang. O, indien alle zielen hun harten met het Mijne zouden verenigen en vervlechten, dan zou Gods Heilige Familie helemaal voltallig zijn. Alleen wanneer alle zielen gered zijn zal de Goddelijke Wil van Mijn Vader volbracht zijn.

Pasen is een tijd waarin over Mijn Dood op het Kruis op de juiste manier nagedacht wordt en Mijn verrijzenis uit de dood ten volle wordt erkend omwille van de vrijheid die zij de mensheid brengt.

Mijn verrijzenis wil zeggen dat jullie allen die Mij beminnen en Mijn Heilig Woord verkondigen eveneens uit de dood kunnen opgewekt worden.

Al diegenen die gestorven zijn in staat van genade en bevoorrecht door Mijn Vader, zullen ook in heerlijkheid opgewekt worden uit de dood op de dag dat Ik kom om te oordelen.

Zij zullen zich verenigen met diegenen, die niet alleen in het lichaam, maar ook in de geest van de Heer levend zijn en zij zullen beloond worden met eeuwig leven.

Veel mensen begrijpen Mijn belofte niet.

Al diegenen wier namen geschreven staan in het Boek des Levens zullen opstaan met lichaam, geest en ziel, vrij van lichamelijke vergankelijkheid en in totale vereniging met Mij.

Al die uitverkorenen zullen leven in overeenstemming met de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Jullie zullen in liefde, vrede en harmonie leven tijdens Mijn Glorievol Rijk op aarde en dat voor 1.000 jaren.

Jullie zullen je in heerlijkheid verenigen met de eersten die verreezen zijn uit de dood, met die zielen – inbegrepen jullie geliefde familie en vrienden – die geschikt bevonden worden om Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan.

Dat is het leven dat jullie allen moeten nastreven. Laat daarover geen twijfel bestaan.

Voor die arme zielen die de waarheid van Mijn bestaan niet aanvaardden noch Mijn belofte te (komen) oordelen over de levenden en de doden, die zullen zich de haren uittrekken wanneer zij geconfronteerd zullen worden met het vreselijke lot dat hen wacht wanneer de waarheid geopenbaard wordt.

Voor die gelovigen, jullie moeten ook voorzichtig zijn.

Velen onder jullie die Mij niet voldoende beminnen of geen rekening met Mij houden, maken de vergissing te geloven dat Mijn barmhartigheid zonden negeert daar waar geen berouw aanwezig is.

Mijn barmhartigheid is overvloedig, Ik wil Mijn genaden kwistig uitstrooien over elke zondaar. Maar er zijn er die zelfvoldaan in de foute veronderstelling verkeren dat hun kennis omtrent Mijn leer voldoende is om hen te redden. Zij zijn onverschillig voor Mijn liefde. Het ontbreekt hen aan een teder hart, zij hebben weinig nederigheid in hun zielen en geloven dat bepaalde zonden niet de moeite waard zijn om zich erover te berouwen. Dat te denken is gevaarlijk en zorgt ervoor dat zulke zielen zich steeds verder van Mij verwijderen.

Er is geen enkele zonde, hoe klein ook, die genegeerd kan worden. **Absolutie kan enkel geschonken worden wanneer jullie berouw hebben. Jullie kunnen alleen berouw hebben wanneer jullie vrij zijn van trots (hoogmoed) en nederig van hart.**

Verheug jullie, Mijn kinderen, deze Pasen. Net zoals Mijn Dood op het Kruis jullie het geschenk van redding gaf, was het Mijn verrijzenis uit de dood die jullie het Eeuwig Leven zal geven dat reeds zo lang door Mijn Hemelse Vader werd gepland.

Jullie hebben veel om naar uit te kijken. Want het eeuwig leven dat jullie beloofd werd, betekent juist dat. Eeuwig leven naar lichaam, ziel en geest.

Het is belangrijk dat jullie je inspannen voor dit nieuwe leven en dat jullie je zielen voorbereiden.

Satan en zijn demonen zullen alle moeite doen om jullie ervan te overtuigen dat het eeuwig leven in Mijn Nieuwe Paradijs niet bestaat. Dat Mijn Tweede Komst een leugen is.

Priesters, leden van de clerus en vrome Christenen zullen het eerste doelwit zijn.

Bid, bid, bid tot Mijn Eeuwige Vader om jullie te beschermen met Mijn Kostbaar Bloed zodat niemand van jullie je zou verwijderen van de waarheid.

*Jullie geliefde Jezus Christus
Verlosser van de Mensheid*

Moeder van God: jij bent gezonden om de weg te bereiden voor Zijn Tweede Komst.

Zaterdag, 6 april 2013, 16:30 u.

Mijn kind, ongeacht hoe eenzaam of moeilijk deze Missie is, je moet altijd gehoorzaam blijven aan mijn Zoon. Je moet elk verzoek aan jou eerbiedigen. Je moet antwoorden op elke opdracht die van jou verwacht wordt, zelfs als dat betekent dat jij je daarmee de woede van anderen op de hals haalt.

Al Gods zieners zonder uitzondering, aan wie Ik verscheen, hebben geleden onder de hand van diegenen die hen hardvochtig verwierpen. Ofschoon vele van hen ten slotte geloofd werden, zal jij, mijn kind, het meest lijden omdat jij een profeet bent van God. De profeten van God hebben altijd de haat opgewekt onder Zijn kinderen, omdat Satan zijn vreselijkste kwellingen toedient aan diegenen die het Woord van God spreken.

Als profeet van de eindtijd zullen jouw vijanden niet alleen bestaan uit diegenen die mijn Zoon verwerpen en haten, maar ook uit diegenen die van Hem houden. Jouw vijanden zullen in aantal allen overtreffen die voor jou kwamen. Daarom moet je mijn Zoon te allen tijde gehoorzamen en Hem snel antwoorden, want Hij bewerkt al deze dingen en vraagt jou om Zijn richtlijnen te volgen, om je veilig te bewaren.

Jij bent gezonden om de weg te bereiden voor Zijn tweede komst en deze verantwoordelijkheid gaat gepaard met veel smart. Daar de leugens, de haat en het felle verzet tegen deze Boodschappen voortgaan, moet je jezelf troosten, want zonder deze Missie zouden veel meer zielen de Barmhartigheid van mijn Zoon niet aanvaarden.

Bid voor elke persoon die jou met hatelijkheden bestookt, want wanneer je voor hen bid zal mijn Zoon hen verlichten en spoedig zullen zij hun ogen openen voor de Waarheid.

Ik, jouw geliefde Moeder, dek jou toe met mijn zeer Heilige Mantel en Ik verpletter de kop van de slang telkens het probeert om jou te schaden. Dus ga nu in vrede, mijn kind. Vertrouw altijd op mij, de Moeder van Verlossing, terwijl Ik deze bijzondere Missie bewaak. Vertrouw op mijn Zoon, want Hij weet wat Hij doet. Laat alles achter in Zijn Heilige Handen.

*Jouw geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing*

Het tijdstip waarop de komeet zal verschijnen, waarover Ik sprak, en waarbij mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn, is nabij.

Zaterdag, 6 april 2013, 17:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **de sterren zullen spoedig veranderen** en het tijdstip waarop de komeet zal verschijnen, waarover Ik sprak, en waarbij mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn, is nabij. Weldra zal de mensheid het wonderlijke schouwspel zien en het geluid van de donder horen, en het zal erop lijken dat de twee zonnen zullen botsen.

Mijn Stralen van Barmhartigheid zullen over elke menselijke ziel neerkomen, ook over hen die door het licht zullen verblind worden omdat hun zielen zo duister zijn. Wanneer het geluid van de donder gehoord is, zal vervolgens een rustige kalmte over de aarde neerdalen en de stilte zal verpletterend zijn. Geen enkel geluid zal te horen zijn – alleen het geluid van Mijn Stem die in de zielen van de ellendelingen zal ingeprent worden.

Ik zal als een zonnestraal zijn, die elke afzonderlijke fout, elke zonde en schreeuw van wanhoop, duidelijk zichtbaar zal maken in de ogen van de zondaar.

Er zal gejammer zijn in de mensenharten en een diep gevoel van verdriet, wanneer zij rechtstreeks geconfronteerd worden met de toestand van hun ziel. **Alles zal vijftien minuten stil blijven**, en dan zal het leven weer zijn gewone gang gaan, alsof het wonder niet heeft plaatsgehad. In hen wier zielen door de Waarheid geraakt werden, kan noch zal het leven ooit nog hetzelfde zijn. Zij zullen dan Mij en Mijn Leer volgen en zij zullen zich met miljarden bekeren.

Mijn Boodschappen zullen samen met Mijn Allerheiligste Eucharistie hun dagelijks voedsel zijn, zij zullen niets anders meer nodig hebben. Zij zullen zo sterk worden dat niets hen nog in de weg zal staan, niets hen zal afschrikken, of hen zal doen vertragen, wanneer zij in Mijn restleger opmarcheren naar Mijn Nieuwe Paradijs.

Aan de anderen zal verteld worden dat De Waarschuwing veroorzaakt werd door een verstoring in de atmosfeer van de aarde en het zal gemakkelijk weggepraat worden. Maar dat zal een leugen zijn, omdat zij het Bestaan van God niet willen erkennen. Indien zij dat wel zouden doen, zouden ze niet meer in staat zijn hun plan uit te voeren om de wereld te misleiden door de lege beloftes van de antichrist te aanvaarden.

Wanneer de wonderen van God op zo'n grote schaal gezien worden, weet dan dat Mijn plan om de mensheid in het koninkrijk van de verlossing te brengen, in zijn laatste fase is.

Ga, Mijn trouwe volgelingen, en vertrouw altijd in Mijn belofte om alle zielen te redden. Mijn Barmhartigheid is groot en Mijn Macht almachtig.

Jullie Jezus

Miljoenen zielen zullen gered worden door deze boodschappen.

Donderdag, 7 april 2011, 22:00 u.

Mijn geliefde dochter, vandaag werden jou de gave van de Heilige Geest samen met nog andere bijzondere Goddelijke genaden toebedeeld. Mijn dochter, nu jij je vrije wil hebt opgegeven, zal je verdergaan om Mijn Allerheiligste Wil te volbrengen. Jij zal nu ten volle het belang beseffen van totale gehoorzaamheid aan Mij, in jouw gedachten, woorden, handelingen, gedrag en houding. Jij zal nu Mijn begeleiding volgen en haar eerst zoeken alvorens zelf enige actie in Mijn naam te ondernemen. Eindelijk ben jij klaar om Mijn richtlijnen te volgen. Jij moet nu elke tweede dag ten minste twee uur van gebed aan Mij toewijden. Daarenboven moet jij de leiding volgen van de Godgewijde begeleider die jou door de Hemel gezonden is. Hij zal tot jou spreken zoals Ik het hem opdraag. Doe exact wat hij zegt. Jij moet zorgen dat je elke dag met Mij communiceert, want Ik heb je veel te zeggen.

Mijn dochter, luister voortaan alleen naar Mijn stem. Schrijf alleen neer wat je van Mij ontvangt. Aanvaard nooit meningen van anderen over deze Allerheiligste boodschappen. Er is slechts één mond waarmee Ik met jou spreek en dat is de Mijne. Vertrouw Mij, Mijn dochter. Vertrouw Mij volledig. Stel deze boodschappen nooit in vraag want Ik ben het die met je spreek. Onthoud dat altijd. Nu je Mij vertrouwt zal je veel sterker worden. Laat Mij je ervan verzekeren dat jij nu in staat zal zijn om doeltreffender af te rekenen met de aanvallen van de Bedrieger.

Voel jezelf in vrede. Mijn dochter, de liefde voor jou stroomt door Mijn Hart terwijl jouw toewijding en liefde voor Mij je vervult en week maakt. Deze machtige liefde is zuiver in zijn geheel en kan met niets vergeleken worden van wat jij vroeger ooit in deze wereld al ervaren hebt.

De Hemel verheugt zich om jouw definitieve overgave. Maar nu moet jij jezelf voorbereiden op het helpen redden van miljoenen zielen. Mijn Dochter, de taak die Ik van jou verlang is enorm naar menselijke begrippen. Jij, Mijn dochter, zal voor de wereld de boodschapper zijn van het omvangrijkste boek van Mijn Heilig Woord om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Mijn dierbare kinderen, die Ik bemin met een hartstochtelijke liefde die jouw kennis te boven gaat, moeten opnieuw naar Mijn Allerheiligste Hart getrokken worden voor het te laat is. Mijn dochter, van jou wordt verwacht Mijn woord aan de mensheid te bezorgen. Dat is geen gemakkelijke taak. Jij zal er om te lijden hebben, maar jij moet begrijpen dat dit nu jouw plicht is tegenover Mij. Jij werd geroepen om ervoor te zorgen dat miljoenen zielen gered zullen worden van de vuren van de Hel door het woord dat komt van Mijn Goddelijke lippen.

Blijf op de juiste manier met Mij in verbinding staan. Ik zal je te allen tijde begeleiden. Vrede zij met je, Mijn dochter. Mijn Allerheiligste Geest overstroomt nu jouw ziel. Jij bent nu vol liefde en vreugde en klaar voor de volgende fase van deze Goddelijke missie.

*Je Verlosser
Jezus Christus*

Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en kan nooit sterven.

Zaterdag, 7 april 2012, 10:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma waarover Ik gesproken heb is in de Katholieke Kerk begonnen.

Mijn leer, die nooit veranderde sinds Mijn Heilige Schrift eindigde met het Boek der Openbaring, wordt nu aangevochten.

Doorheen de eeuwen zijn er een aantal betwistingen, meningen en theologische beoordelingen geweest omtrent Mijn Heilig Woord.

Vele voortreffelijke mannen stelden de voorschriften en onderrichtingen in vraag die Ik aan de mensheid meedeelde.

Sommige van Mijn onderrichtingen werden afgezonderd van de rest, geanalyseerd, nieuwe interpretaties werden gezocht en nadien ook aanvaard.

Toch is dat niet nodig geweest. Want de waarheid is aan de mensen gegeven door de profeten die voor Mij kwamen en dan door Mij tijdens Mijn tijd op aarde.

De waarheid is nooit veranderd. De waarheid is eenvoudig.

Andere informatie, die niet vervat zit in de Heilige Schrift, werd door uitverkoren zielen aan de wereld gegeven, maar slechts omwille van één reden. Om jullie te helpen over Mijn offer aan de mensheid na te denken en jullie te tonen en eraan te herinneren hoezeer Mijn hart vol liefde is voor al Gods kinderen.

Om het even welke goddelijke openbaringen gegeven aan de wereld vandaag zijn er om jullie te helpen voorbereiden op het Eeuwig Leven.

Mijn leer, in ere gehouden door de Heilige Katholieke en Apostolische Kerk, wordt nu aangevallen als eerste van vele betwistingen die uiteindelijk zullen leiden tot de splitsing in de Kerk.

Nieuwe wetten zullen ingevoerd worden die de moderne opvattingen beter zullen liggen en zo, dat zij gemakkelijk passen voor hen die – met hoogmoed in hun zielen – de nood voelen om de mensen gerust te stellen eerder dan gehoorzaam te zijn aan de leer van de Kerk.

Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij gesticht en zij kan nooit ophouden te bestaan.

Velen, zowel binnen als buiten de Kerk, zullen proberen om haar structuur te vernietigen.

Bid opdat Mijn heilige Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI sterk zou blijven te midden van de oppositie waarmee hij nu te maken heeft.

Dit is een doelbewuste aanval door **diegenen die verbonden zijn met de Valse Profeet om een nieuwe kerk tot stand te brengen.**

Deze sluwe mensen willen jullie doen geloven dat het om dezelfde Kerk gaat, maar dat kan niet.

Hoe kan Mijn Kerk, met nieuwe gedragsregels, verdraaide versies van de waarheid die Ik aan de wereld gaf, Mij vertegenwoordigen?

Dat kan het niet. Het is daarom dat Mijn Vader zijn Kerk, de ware en trouwe gelovigen, zelf zal leiden vanuit de Hemel.

Hij zal de sleutels bijhouden tot de Tweede Komst **wanneer het Nieuwe Jeruzalem, de ene ware Katholieke Kerk, uit haar as zal herrijzen om door al Gods kinderen, alle religies, alle geloofsovertuigingen eenstemmig teruggewonnen te worden.**

Dat is de manier zoals het bedoeld was, in volle en definitieve vereniging in het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde.

Jullie geliefde Jezus Christus.

Deze nieuwe tempel is een kerk, zo zal hen gezegd worden, die allen verenigt omdat God al Zijn kinderen liefheeft.

Zondag, 7 april 2013, 18:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, elke afzonderlijke Kerk van God op aarde die Mij, de Mensenzoon eert en diegenen die trouw blijven aan Mijn Vader, zullen spoedig onenigheid krijgen. Velen, binnen elke Kerk, zullen in opstand komen en grote verdeeldheid zal ontstaan omdat binnen hun eigen rangen, steeds meer misleide zielen zullen proberen om nieuwe wetten in te voeren die de zonde verschonen.

Zij die hun morele verplichtingen aanvoelen omdat zij Gods Heilig Woord kennen en beminnen, zullen flink worden aangepakt en beschuldigd wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal zijn dat zij zich verzetten tegen de zondige wetten, die uitgevaardigd zullen worden wanneer Kerken zich ontbinden tijdens de vervolging van de antichrist. Wanneer zij uiteenvallen en versplinteren, zullen hun stichtingen wankelen. Zij zullen niet langer in staat zijn op hun stuk te blijven tegenover de goddeloosheid en onrechtvaardigheid. Dan zal de tijd rijp zijn voor de vele verbijsterde zielen die zeer verward zullen zijn bij het aanschouwen van een alternatieve tempel van God.

Deze nieuwe tempel is een Kerk, zo zal hen gezegd worden, die allen verenigt omdat God al Zijn kinderen liefheeft. En als God al Zijn kinderen liefheeft, dan zou Hij hun als één iemand willen verenigen; dan moeten zij elkaar omarmen, ongeacht hun gezindte, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten. Allen zullen verenigd worden voor Gods Aanschijn, zo zal men hun zeggen, en aan allen zal gevraagd worden om vertegenwoordigers te sturen naar de nieuwe tempel die zich in Rome zal bevinden. Er zal hun gezegd worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, voorzeggd in de Bijbel en beschermd door Gods uitverkoren leider – de valse profeet.

Velen zullen in deze grote leugen trappen, een karikatuur van het Heilig Woord van God – dat aan Johannes de Evangelist gegeven werd. Elk Woord aan deze profeet gegeven, voor de eindtijd, zal ontvreemd, aangepast en verdraaid worden om overeen te stemmen met de agenda van de antichrist.

Zij die deze nieuwe, zogenaamde alomvattende Kerk, weigeren, zullen als onchristelijk bestempeld worden. Zij zullen gepest en voor gek versleten worden. Indien de Heilige Geest hun niet zou leiden, zouden zij meegezogen worden in de valse en aanstootgevende tempel, die de verfoeilijke waarheid verbergt welke onder zijn oppervlakte ligt.

De antichrist staat op het punt zijn grote intrede op het wereldtoneel te doen en hij zal het zijn die niet alleen over deze Kerken zal heersen, maar die de mensen zal beetnemen door hen te laten geloven dat hij bijzondere goddelijke gaven bezit. Hij zal geëerd worden omwille van zijn grote dienstbaarheid ten voordele van menslievende doelen. Hij, de antichrist, zal internationale prijzen ontvangen voor zijn liefdadigheidswerk. En vervolgens zullen zij zeggen dat hij het charisma bezit dat eigen is aan heilige mensen. Niet veel later zullen wonderen aan hem toegeschreven worden, tot hij ten slotte zal zeggen dat hij een profeet is met een zending van Godswege.

Velen zullen voor dat verschrikkelijk bedrog vallen omdat hij door de kerken van de wereld zal gesteund worden en hij zal het zegel van goedkeuring ontvangen vanwege de valse profeet.

Uiteindelijk zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren vallen omdat zijn persoonlijkheid de hele mensheid absorbeert, wier applaus de stemmen zal smoren van hen die het Ware Woord van God verkondigen. Maar omwille van Mijn grote Barmhartigheid zal Ik, door de Hand van Mijn Vader, tussenbeide komen bij elke stap op de weg.

Mijn Boodschappen zullen nooit stoppen tot op de allerlaatste dag. Mijn Stem zal nooit sterven. Gods kinderen, die trouw blijven aan Zijn Heilig Woord, zullen nooit sterven.

Jullie Jezus

Zij die zullen trachten om het Woord te handhaven binnen Mijn Kerken, zullen tot zwijgen gebracht worden door verdrijving.

Maandag, 7 april 2014, 19:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **de zaden zijn gezaaid en elk detail van het plan om de wereld op de antichrist voor te bereiden, is voltooid.** Alle veranderingen die jullie zullen waarnemen in de politieke wereld en in Mijn Kerk op Aarde, hangen samen – zoals elk gebaar tussen twee landen – zoals elke wet die Gods Wetten uitdaagt. Het is geen toeval dat dergelijke wetten de wereld rond worden geïntroduceerd, met grote snelheid zoals nu het geval is, want zij werden zorgvuldig georganiseerd.

Nieuwe, plotselinge aankondigingen met betrekking tot het smeden van schakels tussen Staat en Kerk, waarbij hun wetten zich verstrengelen, zullen onder jullie bekend gemaakt worden. Diegenen die zullen trachten om het Woord te handhaven binnen Mijn Kerken, zullen tot zwijgen gebracht worden door verdrijving. Er zal geen genade getoond worden voor diegenen die Mijn Kerk proberen te verdedigen, want Mijn vijanden zullen het tegenovergestelde als waarheid afkondigen. Jullie, Mijn volgelingen, zullen als ketters bestempeld worden voor het ongehoorzaam zijn aan de nieuwe regels, die weldra door Mijn Kerk zullen voorgeschreven worden. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn Kerk niet kan dwalen en zo, zelfs wanneer jullie de Waarheid hoog houden, zullen jullie geïsoleerd raken. **Mijn Kerk zal nooit dwalen. Mijn gekozen leiders zullen zich nooit vergissen, maar wanneer een bedrieger de macht grijpt, moeten jullie hem niet volgen, wanneer hij verklaart dat de Waarheid een leugen is.**

Door de Kracht van de Heilige Geest, zullen jullie weten, wanneer die dag aanbreekt. En op die dag, moeten jullie Mij, jullie Jezus, volgen. **Bid om Mijn Moed, zodat Ik jullie kan ondersteunen, want jullie zullen stalen zenuwen nodig hebben om Mij trouw te blijven, wanneer de wereld zal gedwongen worden om plat te gaan voor de antichrist, in volledige overgave van de vrije wil.**

Jullie Jezus

Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet bestaan zonder het andere.

Zondag, 8 april 2012, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd voor Mijn heerschappij op aarde komt naderbij en er rest voor de mensheid alleen de nodige tijd om Mijn barmhartigheid aan te nemen en berouw te tonen.

Het is ook belangrijk dat Mijn Kerk haar kudde voorbereidt op het eeuwig leven en elke gelegenheid te baat neemt om aan te zetten tot (het sacrament van) verzoening.

Dit is een belangrijke tijd van het jaar en jullie moeten je naar Mij toekeren, jullie Jezus, en bidden om de genaden die ervoor zullen zorgen dat jullie, Mijn volgelingen, de overtuigingskracht zullen hebben om de waarheid van Mijn Tweede Komst te verspreiden.

Het lijden van de mensheid en dat van Mijn Eeuwige Vader en van Mij, Zijn geliefde Zoon, loopt eindelijk ten einde.

Satans rijk op aarde zal eindigen en Ik zal Mijn rechtmatige troon innemen.

Hoewel Mijn Rijk binnen Mijn Kerk betekende dat Mijn Geest tegenwoordig was, grote genaden aanbiedend aan waardige zielen, toch zal de Wil van Mijn Vader uiteindelijk slechts in vervulling kunnen gaan als Satan gebonden is.

Niemand begrijpt echt wat Eeuwig Leven is.

Niemand begrijpt ten volle wat bij Mijn Tweede Komst zal gebeuren.

Niemand kan, omwille van de begrensdheid van het menselijk verstand, **Mijn plannen kennen betreffende het verzamelen van Mijn twaalf naties op aarde.**

Zo velen geloven dat Mijn Tweede Komst het einde van de wereld betekent.

Het mag dan wel het einde der tijden zijn zoals jullie die kennen, maar het is slechts het begin van een glorievolle toekomst die door Mijn Eeuwige Vader gepland is voor al Zijn kinderen.

Hemel en aarde zullen één worden.

Het ene zal niet bestaan zonder het andere. De rechtvaardigen zullen in Mijn Nieuwe Paradijs leven en er zal van alle dingen grote overvloed zijn.

Zo veel wonderbaarlijks kan nooit in mensentermen beschreven worden. Elke ziel die het recht erft om deel uit te maken van Mijn Koninkrijk zal grote vrede en vreugde voelen.

Mijn Hart breekt, kinderen, wanneer Ik in jullie ogen de angst zie wanneer Ik verwijs naar het einde der tijden.

In plaats daarvan vraag Ik jullie om vertrouwen te hebben in Mijn grote liefde voor jullie allen en te weten dat Mijn belofte betekent dat jullie werkelijk thuis zullen zijn bij Mij en jullie smarten zullen voor eeuwig verbannen zijn.

Het Nieuwe Paradijs dat Ik beloof zal weldra aan de mensen geopenbaard worden.

Verspil geen enkel moment door angst. Verheug jullie. Kijk uit naar jullie toekomst.

Vertrouw volledig op Mij, want Ik bemin jullie te veel om jullie ooit in de steek te laten.

Bid opdat al Mijn kinderen nederig van hart zouden zijn om de sleutels van het Paradijs te aanvaarden.

Jullie Jezus

Jullie zullen deze verraders herkennen door hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen.

Dinsdag, 8 april 2014, 20:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die Mijn vijanden zijn, zijn niet diegenen die niet in Mij geloven. Neen, zij zijn diegenen die goed weten wie Ik ben, maar die Mij haten. Niet allemaal begrijpen ze waarom ze Mij haten, maar ze kunnen in twee kampen worden verdeeld.

De eerste groep houdt niet van de Waarheid. Ze genieten van het deelnemen aan zondige bezigheden, rechtvaardigen elke goddeloze daad en handeling, en voldoen alleen hun eigen lusten, ten koste van de behoeften van anderen. Ze zorgen alleen voor zichzelf en imiteren alle karaktertrekken van de duivel. Dan zijn er diegenen die weten Wie Ik Ben en Wat Ik Ben, maar die Me volledig verwerpen, ten voordele van Satan, in wiens bekoring zij verstrikt zijn geraakt. Dat zijn de mensen die niet alleen alles zullen doen wat het tegengestelde is van wat Ik ze leerde, maar die Mij altijd zullen beledigen, bij elke gelegenheid.

Net zoals satanische aanbidding symbolen impliceert, zullen Mijn verraders Mij bespotten door dat soort goddeloze symbolen van de duivel vóór Mij te plaatsen. Voor elk ritueel waaraan ze deelnemen om Satan te aanbidden, zullen ze Mijn Kruis en alles wat te maken heeft met Mijn Passie ontheiligen.

Jullie zullen deze verraders herkennen door hun symbolische gebaren, die Mijn Godheid beledigen. Binnenkort zullen diegenen onder jullie die oog hebben voor de Waarheid, in staat zijn om onderscheid te maken tussen diegenen die Mij werkelijk dienen en diegenen die dat niet doen.

Die gewijde dienaren die loyaal zijn tegenover Mij, zullen Mij tijdens de Goede Week eren, door hun nederige gebaren, waaronder het uitgestrekt liggen vóór Mijn Heilig Kruis en het plaatsen van hun lippen met een verzegelde kus op Mijn Voeten. Hun aandacht zal geheel gericht zijn op Mij, Jezus Christus, Mijn dood aan het Kruis en Mijn Belofte om de mens van de zonde te verlossen. Maar weet dit.

Vanaf de Goede Week, dit jaar, zullen de barsten te voorschijn komen en de betekenis van Mijn Kruisiging zal worden verdraaid. Nieuwe interpretaties zullen aan de gelovigen voorgesteld worden en leugens zullen uit de mond van Mijn vijanden stromen. Mijn Passie zal op een subtiele manier bespot worden en dat zal niet meteen duidelijk zijn. Maar wanneer de aandacht afgeleid wordt van Mijn dood aan het Kruis en wanneer vreemde gebaren in Mijn Kerken plaatsvinden, zullen jullie weten dat dit het begin is van de ontmanteling van Mijn Kerk op Aarde.

Wanneer Satan de mensheid aanvalt, zal hij zich altijd eerst concentreren op de familie, omdat de familie alles vertegenwoordigt wat van Mijn Vader is. Hij zal huwelijken vernietigen, de betekenis van wat het huwelijk is veranderen, abortus stimuleren, mensen verleiden tot het plegen van zelfmoord en hij zal families verdelen en kapot maken. Dan zal hij Mijn Familie – Mijn Kerk op Aarde – vernietigen en breken, want dat is wat hij zwoer dat hij Mij bij het laatste uur zou aandoen. **Hij is al begonnen met Mijn Kerk te ontmantelen en hij zal niet stoppen, totdat ze in een hoop aan Mijn Voeten is ingestort.** Mijn Vader heeft een vernietiger, in de vorm van de antichrist, toegestaan om dit te doen, maar verder kan hij niet gaan. Mijn Kerk is Mijn Familie en terwijl een groot deel van Gods kinderen zullen vertrekken om een geherstructureerde valse kerk te volgen, zullen velen zich nog steeds aan Mij vastklampen en zo kan Mijn Kerk – Mijn Lichaam – niet sterven.

Laat Mij alstublieft niet in de steek, Mijn geliefde volgelingen. Jullie mogen niet zwichten voor dit achterbaks gedrag. Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie jezelf herinneren aan alles wat Ik jullie geleerd heb. **Aanvaard niets nieuws, wanneer het gaat om Mijn Heilig Woord.** Ik zal geen enkel woord ooit goedpraten dat niet afkomstig is van Mijn Heilige Lippen. Evenmin mogen jullie dat doen. Jullie zijn ofwel voor Mij ofwel tegen Mij. Aanvaard een nieuwe interpretatie van Mijn Woord, dat vervat is in de Heilige Schrift, en jullie zullen Mij verraden. Eens jullie dat doen, zullen jullie een hele nieuwe leer slikken, die jullie ziel zal vernietigen. Ik bemin jullie en wanneer jullie Mij echt liefhebben zullen jullie altijd trouw blijven aan Mijn Woord, dat nooit zal veranderen.

Iedereen die zegt dat hij in Mijn Naam komt – al is hij een heilige dienaar, een leider in Mijn Kerk of een profeet – en die verklaart dat Mijn Woord een leugen is, is niet van Mij.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: Het Tijdperk van Vrede waarover Ik sprak te Fatima is vergeten.

Maandag, 9 april 2012, 10:00 u.

Mijn kind, de wereld ondergaat omzeggens de laatste veranderingen terwijl de strijd om zielen verhevigt.

Satan zal de Katholieke Kerk schade toebrengen en Ik, de Moeder van God, zal betrokken worden in de splitsing van de Kerk.

Mijn rol als Medeverlosseres, Middelaars en Voorspreekster wordt door afdelingen binnen de Katholieke Kerk niet aanvaard.

Ik word in vele kringen niet aanvaard met betrekking tot **de rol die Ik moet spelen in de redding van zielen.**

Mijn arme Zoon is zo gekwetst door de manier waarop Ik, de Moeder van God, werd verworpen.

Mijn rol om de slang te vernietigen werd niet begrepen.

Ik werd gezegend met de genaden en de macht om de Boze te verslaan en te vernietigen.

Hij, de Boze, heeft binnen de Katholieke Kerk vele volgelingen die de macht bestrijden die Mij gegeven werd door de Allerhoogste God.

Het Tijdperk van Vrede waarover Ik te Fatima sprak is vergeten.

Dat Tijdperk van Vrede zal plaatsvinden na de Tweede Komst van Mijn Zoon en zal 1.000 jaren duren.

Het zal tot stand komen wanneer hemel en aarde zullen samensmelten als één glorievol Nieuw Paradijs.

Omwille van het geloof van Mijn kinderen en hun toewijding aan Mij, hun geliefde Moeder, zullen vele zielen het Nieuwe Paradijs binnengaan.

Satan werkt nu ijverig om leden van de Katholieke Kerk ervan te overtuigen dat dit niet zal gebeuren.

Mijn rol als de Moeder van Verlossing en Medeverlosseres, aan de zijde van Mijn geliefde Zoon, om de Tweede Komst aan te kondigen, wordt ontkend.

Kinderen, bid opdat deze zielen, slachtoffers van de Bedrieger binnen de Katholieke Kerk, Mijn kinderen niet weggagen van hun moment van redding.

Bid, dat Paus Benedictus kan verhinderen dat dit kwaad binnendringt in de hele Katholieke Kerk.

Geef het nooit op, kinderen, te strijden voor de waarheid.

De belofte van Mijn Zoon om terug te keren om de mensheid het eeuwig leven in het Paradijs te schenken staat op het punt in vervulling te gaan. Maar Hij zal tegengewerkt worden bij elke stap onderweg door die zielen die het bedrog van de Boze hebben toegestaan om hun denken te vervormen.

De trouw aan Mijn Zoon zal binnen de Kerk verzwakken.

Mijn rol als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster zal niet aanvaard worden.

Bid opdat de priesters van Mijn Zoon zouden sterk blijven en dat zij de waarheid zullen verdedigen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing*

Zo veel goede en heilige priesters hebben zich verenigd om deze Boodschappen te verscheuren.

Dinsdag, 9 april 2013, 23:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er zijn veel goede en heilige priesters die zich bij elkaar hebben aangesloten om deze Boodschappen te verscheuren, maar zij hebben noch de bevoegdheid noch de kennis om dat te doen.

Hun weg is het om God te dienen. **Zij mogen niet toelaten dat zichzelf op die wijze bezoedeld worden, want dat scheidt gevaar voor die zielen die Mijn Stem in deze Boodschappen herkennen.**

Terwijl zij te koop lopen met New Agepraktijken op geestelijk niveau, menen veel priesters dat hun kennis van spiritualiteit betekent dat zij over het talent beschikken om een ware profeet van God te herkennen. Zij zijn zo ver van Mij verwijderd dat zij Mijn Heilig Woord niet meer kunnen onderscheiden. Ik heb hun die genaden niet geschonken omdat hun hoogmoed in de weg staat.

Aan jullie, Mijn gewijde dienaars, die samenzweren, intrigeren en het kenteken van jullie heilig ambt in de dienst van God gebruiken als een middel om jullie parochianen van Mijn Woord weg te trekken, besef dat jullie gestraft zullen worden. Jullie kennen Mij niet echt. Jullie zijn Mij niet getrouw. Jullie zijn onwetend met betrekking tot geestelijke kennis en jullie hebben niet het gezag om anderen openlijk te vernederen of te minachten noch iemand in Mijn Naam te kleineren.

Ieder van jullie zal Mij rekenschap moeten geven. Ik zal jullie straffen, niet voor jullie ongelof maar voor de zonde van hoogmoed die jullie ertoe brengt te denken dat jullie meer weten over geestelijke aangelegenheden dan Ik, Jezus Christus, jullie Meester. **Hoe verwonden jullie Mij. Hoe stellen jullie Mij teleur omdat jullie verraad schade heeft toegebracht aan Mijn Missie, de laatste in haar soort. Voor elke zondaar die jullie van Mij wegtrekken, zullen jullie de verantwoordelijkheid moeten opnemen voor hun zielen.** En dan, met bezwaard hart, zullen jullie de volgende vragen moeten beantwoorden, wanneer de Waarheid jullie bekend gemaakt is.

Waarom hebben jullie Mijn Beker geweigerd toen jullie de Waarheid gegeven werd, met liefde en in vertrouwen, terwijl jullie in je hart wisten dat dit van Mij kwam? Waarom probeerden jullie vervolgens om Mijn Boodschappen te vernietigen? Hebben jullie enig idee van de ernst van de Heilige geloften die jullie aflegden in Mijn Naam? **Jullie moeten je nu afzonderen en Mijn Kruistochtgebeden lezen.** Indien jullie dat doen dan zal Ik jullie Mijn zegen geven en de kracht van onderscheiding. Maar alleen zij die nederig zijn van hart kunnen tot Mij komen.

Trek jullie terug. En kom dan ontdaan van alles tot Mij. Laat alle vervormde inzichten achter, jullie vooringenomen meningen en jullie beoordeling van deze Boodschappen, gebaseerd op praatjes, roddel en insinuaties. Wanneer die dag komt zal Ik jullie opnieuw dopen en zullen jullie weer zuiver worden. Jullie zielen zullen zijn als die van kinderen en met een smachtende honger naar Mijn Tegenwoordigheid.

Ik wacht op jullie antwoord. Ik Ben een en al Liefde. Ik Ben vol Erbarmen. Kom naar Mij. Ik Ben al wat jullie nodig hebben.

Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: Mijn Zoon, Jezus Christus, zal verraden worden door een andere Judas, iemand met groot gezag.

Woensdag, 9 april 2014, 15:30 u.

Mijn lieve kind, toen Judas Iskariot mijn Zoon, Jezus Christus verraadde, had dit verstrekkende gevolgen. Want hij was één van de intiemste bondgenoten van mijn Zoon, en als lid van Zijn geliefde apostelen, was zijn verraad erg pijnlijk voor mijn Zoon. Omdat hij, een verrader, vanuit de Getrouwen van mijn Zoon kwam, betekende dit dat twijfels binnenslopen bij diegenen die onzeker waren over het feit of mijn Zoon inderdaad de Ware Messias was. De twijfels verspreiden zich en veel van Zijn apostelen en volgelingen voelden zich verward, verloren en bang. Zij wisten dat zodra Hij door Zijn vijanden werd gegrepen, de Waarheid in vraag zou worden gesteld en vervolgens ontkend. Ze wisten ook dat mochten zij mijn Zoon in het openbaar verdedigen, zij eveneens zouden lijden en uiteindelijk dezelfde straf te verduren zouden krijgen die aan Hem was uitgedeeld. Ze wisten bovendien dat ze niet de moed zouden gehad hebben om uitdagend stand te houden tegen Zijn vijanden, uit angst voor spot.

Daarom zal het verraad van mijn Zoon, van binnenuit Zijn Kerk op Aarde, gelijkaardig zijn. Mijn Zoon zal worden verraden door een andere Judas, iemand met groot gezag binnen Zijn Kerk op Aarde. Wanneer dit plaatsvindt, het tweede grootste verraad sinds Judas Iskariot mijn Zoon verkocht voor dertig zilverlingen, dan zal dat mensen van elk ras, natie en Christelijk geloof, de Waarheid doen ondervragen. Dit verraad zal ook verstrekkende gevolgen hebben, want het zal elk aspect van mijn Zoons Goddelijkheid in vraag stellen. Wanneer dit gebeurt, zal de Waarheid instorten. In plaats daarvan zal een lijk worden opgewekt, totaal verrot, zonder enig teken van leven. **Een dode doctrine zal opgezet worden en aangekleed met alle valse attributen geassocieerd met mijn Zoon, maar zij zal geen vrucht dragen. Toch zal het lijken als een nieuwe bekering.**

Ware bekering komt van de liefde van de mensen tot God, krachtig gemaakt door de Gave van de Heilige Geest en door hun eigen vrije wil. Deze nieuwe doctrine zal de wereld worden opgedrongen, buiten jullie vrije wil om. Verwerp haar en jullie zullen gestraft worden door de vijanden van mijn Zoon.

Diegenen die mijn Zoon in de laatste dagen verraden zullen geen leven hebben. Diegenen die Hem niet verraden zullen voor altijd leven in de Heerlijkheid van God.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder of Verlossing*

De Maagd Maria: De tijd voor Mij om de slang te verpletteren komt naderbij.

Dinsdag, 10 april 2012, 20:45 u.

Ik ben jullie geliefde Moeder, Koningin van de Aarde. Ik ben de Onbevleete Ontvangenis, de Maagd Maria, Moeder van Jezus die mens werd.

Mijn kind, de tijd voor de triomf van Mijn Onbevleete Hart is dichtbij.

De tijd voor Mij om de slang te verpletteren komt naderbij. Maar zolang Satan en zijn demonen niet in de woestijnen geworpen zijn, zal er nog veel verwarring op aarde opkomen.

Voor gelovigen in Mijn Zoon, zal het een tijd van kwelling worden. Zij zullen in twee verschillende richtingen getrokken worden door de Katholieke Kerk.

De ene helft zal geloven, uit plicht, dat het nodig is de Valse Profeet te volgen, de paus die Paus Benedictus XVI zal opvolgen.

Hij, het Beest, is gekleed als een lam, maar hij is niet van Mijn Vader, God de Allerhoogste, en hij zal arme zielen bedotten met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen.

Velen zullen hem volgen en geloven dat hij door God gezonden is om over Zijn Kerk op aarde te heersen.

Helaas zullen velen zijn leer volgen die beledigend zal zijn tegenover Mijn Vader.

Anderen, vervuld van de Heilige Geest en beschikkend over de genaden van onderscheiding omwille van hun nederige zielen, **zullen meteen weten dat er een Bedrieger zit in de Kerk te Rome.**

De nieuwe valse paus is reeds plannen aan het smeden, nog voor hij de troon van de Stoel van Petrus bestijgt, om de leer van Mijn Zoon af te keuren. Dan zal hij Mij, de Heilige Moeder van God afkeuren en Mijn rol als Medeverlosseres belachelijk maken.

Mijn kind, jouw rol gaat zelfs nog moeilijker worden dan voorheen. Want vele van Mijn kinderen zijn verward. De beledigingen waarmee jij dagelijks te maken hebt, de kwellingen die jij doorstaat in naam van Mijn Zoon, zullen toenemen.

Wees nooit bevreesd om de wereld de waarheid te zeggen, Mijn kind.

Jij bent sterker gemaakt ten gevolge van het fysieke en mentale lijden dat jij aanvaardt in naam van Mijn Zoon om alzo zielen te redden.

Elke inspanning zal geleverd worden, vooral bij een bepaalde kring binnen de Katholieke Kerk, om Mijn boodschappen aan jou te verwerpen.

Jouw gehoorzaamheid en trouw aan Mij en Mijn geliefde Zoon zal op de proef gesteld worden als nooit tevoren. Dat kan je ertoe brengen af te dwalen, maar indien dat zou gebeuren, zal dat niet lang duren.

Bid, Mijn kind, voor al Gods kinderen die, zonder eigen schuld, meegetrokken worden in de laatste strijd voor zielen.

Dat alles moet gebeuren want het staat opgeschreven in het Boek van Mijn Vader.

Al de engelen in de Hemel beschermen jou, Mijn kind, in deze enigszins eenzame missie.

Vergeet nooit hoe belangrijk het gebed is.

Bid, bid, bid, want zonder gebed, vooral het bidden van [Mijn Heilige Rozenkrans](#), is Satan in staat je weg te trekken van het Heilig Woord van Mijn dierbare Zoon.

Vergeet ook niet het belang van het vasten want dat drijft de Bedrieger in het nauw.

Zonder regelmatig gebed, Mijn kinderen, zal het moeilijk zijn om dicht bij Mijn Zoon te blijven.

Wees nooit bang voor de toekomst, kinderen, want eens jullie dicht bij Mijn Zoon blijven, zullen jullie beschermd zijn en de nodige genaden gegeven worden om jullie zielen en die van jullie families voor te bereiden op het Nieuwe Tijdperk van Vrede, dat al zolang geleden voorzgd werd.

Jullie geliefde Moeder

*Koningin van de Aarde
Moeder van Verlossing*

God de Vader: Gebed voor de Sleutel naar het Nieuwe Paradijs.

Woensdag, 10 april 2013, 16:45 u.

Mijn geliefde dochter, zoals het Vuur van de Heilige Geest de nederige zielen overspoelt die deze Boodschappen lezen, zo zal ook de verspreiding van wereldwijde bekering plaatshebben. **Het Heilige Woord van God is zoals een krachtige windstoot, die in zijn spoor de vruchten van volmaaktheid en al deze zielen meevoert.**

Uit deze zaden die eerst geplant zijn, is een veelheid van vruchten gegroeid die elke natie bedekt, inclusief diegene die onder communistisch bewind staan.

Mijn dochter, naargelang Mijn Heilig Woord de geesten en zielen van elke gezindheid in beslag neemt, zal het als een zwaard door die naties snijden die Mij, jullie geliefde Vader, de rug toekeren. Dus, wanneer de haat tegen jou toeneemt, weet dan dat Mijn Heilig Woord, om zielen te helpen redden, zijn doel bereikt.

Jij, Mijn boodschapper, bent slechts een instrument. Deze Missie gaat niet om jou. Het gaat niet om de verlichting van jouw ziel, want dat is niet Mijn doelstelling, hoewel Mij dat behaagt. Jij, Mijn dochter, als de laatste profeet, jij moet aan de wereld alleen de Boodschappen meedelen die jou gegeven worden voor het welzijn van de mensheid. Jouw meningen en jouw raadgevingen aan anderen, zijn van geen belang en jij bent niet bevoegd om gelijk welke menselijke inzichten met anderen te delen.

Wanneer de Stem van God de mensenharten raakt, vermenigvuldigt zij zich in de zielen van velen. Het is Mijn Goedheid, als Liefhebbende Vader van heel de mensheid, die deze grote zegeningen mogelijk maakt.

Zoals voorzeggd zullen grote wonderen gezien worden door diegenen aan wie de Gave van de Heilige Geest door deze Missie geschonken werd. Ik zegen al degenen die deze Boodschappen verdelen en verspreiden, want hun inspanningen zullen meebrengen dat Mijn Woord de Aarde als een mist zal bedekken.

Aan diegenen die de Gave van Bekering verwachtten – deze arme lege zielen van Mij – zeg Ik jullie nu. Ik, jullie Liefhebbende Vader, beloof jullie dat Ik jullie zal omarmen en jullie harten zal openen wanneer jullie dit gebed zeggen.

God de Vader: Gebed voor de Sleutel naar het Nieuwe Paradijs.

“Lieve Vader, ik ben het, Uw verloren kind, zo verward en blind, dat ik niets ben zonder Uw hulp, Uw Liefde.

Red mij door de Liefde van Uw Zoon, Jezus Christus, en geef mij de sleutel naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde. Amen.”

Kinderen, Ik zal jullie zegenen en beschermen. Jullie zijn van Mij – jullie allen. Terwijl Ik naar jullie hunker en ween over diegenen onder jullie die Mij haten, zal Ik Mijn Almachtige Kracht gebruiken om jullie verharde harten te ontsluiten zodat Ik jullie de erfenis kan schenken die Ik liefdevol schiep.

Mijn Tussenkomst, door jullie de komende gebeurtenissen te openbaren, zal jullie doen inzien hoezeer Ik jullie bemin. Wanneer deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen zullen ontfouwen, zal Ik op jullie staan wachten om naar Mij te komen met liefde en vertrouwen in jullie ziel.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Mijn meest geachte bisschop zal het voorwerp zijn van een vreselijke rechterlijke dwaling.

Donderdag, 10 april 2014, 17:22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn Hart breekt omwille van de benarde toestand van Mijn gewijde dienaren en de moeilijke beproevingen die hun te wachten staan vanwege Mijn vijanden.** Mijn meest geachte Bisschop zal het voorwerp zijn van een vreselijke rechterlijke dwaling. Dan, wanneer hij tot demon zal gemaakt zijn, zullen vele van Mijn gewijde dienaren stevig worden aangepakt, mochten zij hun misnoegdheid uiten tegenover de nieuwe wetten, die niet van Mij komen en die zij in Mijn Kerken zullen geïntroduceerd zien.

Vele gewijde dienaren zullen verdwijnen en tegen hun wil in de gevangenis gezet worden. Anderen, die voor de vijand zullen gevlucht zijn, zullen nagejaagd worden en dus zullen zij zeer voorzichtig plannen moeten maken voor die komende dagen. Niet lang daarna zal het portret van de antichrist boven elk altaar hangen, terwijl elk spoor zal verwijnen van Mijn Gelaat, Mijn Kruis, de heiligen en de Sacramenten. Deze dictatuur zal vergelijkbaar zijn met degene die jullie vroeger gezien hebben in landen waar mensen vertrapeld werden. De vereerders van deze nieuwe wereldreligie zullen geacht worden te buigen voor het beeld van de antichrist. Deze vereerders zullen zichzelf zegenen voor deze gruwel, maar het zal niet het Kruisteken zijn dat zij maken – maar een soort van gebaar met de hand. Allen die voor het beest zullen buigen zullen zijn slaven worden en zullen zich keren tegen diegenen die weigeren hem te verafgoden. Zij zullen zelfs leden van hun eigen familie verraden en hen overleveren aan bestraffing, zozeer zal de macht van het beest zich over hen doen gelden.

Ik zal ieder van jullie, en vooral Mijn gewijde dienaren, uitrusten met een vorm van bescherming tegen de macht van het beest en Ik zal jullie bij elke stap van de weg onderrichten langsheen dit gevaarlijke pad. Ik zal jullie moedige dienaren van Mij zenden, trouwe bisschoppen, priesters en andere gewijde dienaren – allen van Mij – die Mij zullen blijven dienen. Zij zullen met Gaven gezegend zijn, wat jullie zal helpen in Mij en voor Mij te blijven, zodat jullie in staat zullen zijn deze verdrukking te verdragen, tot de dag dat Ik kom om Mijn volk te redden en mee te nemen in Mijn Koninkrijk. Vrees deze tijden niet, want zij zullen niet moeilijk zijn als jullie Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden en leren om Mij volledig te vertrouwen. Ik Zegen jullie vandaag, in de Naam van Mijn Vader en Ik draag op ieder van jullie Mijn Sterkte, Moed en Veerkracht over, want jullie zullen die nodig hebben, indien jullie ware Christenen willen blijven, trouw aan Mijn Heilig Woord.

Jullie Jezus

De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je verteld worden dat dit werk van Satan komt.

Woensdag, 11 april 2012, 21:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat jij soms de genaden die Ik je gegeven heb in twijfel trekt?

De gave om in de zielen te lezen werd jou gegeven zodat je de intenties kon onderscheiden van die arme zielen die zullen proberen Mijn Heilig Woord te ondermijnen.

Deze gave zal je in staat stellen medelijden te voelen met zulke zielen en hen helpen om het ware pad naar eeuwig leven te vinden en hun zielen te bevrijden van de kwelling die zij doormaken.

Die gave zal je ook in staat stellen valse profeten te herkennen.

Jij zal onmiddellijk weten wie in Mijn naam komt en wie niet.

Eerst zul je een verschrikkelijke doordringende angst voelen omdat je Satans werk zal herkennen. Je zal onmiddellijk weten wanneer hij in anderen aanwezig is.

Wanneer hij je door anderen aanvalt, zul jij je voelen alsof iemand je in de maag getrapt heeft.

Je zal je misselijk voelen wanneer je oog in oog komt te staan met iemand wiens ziel door Satan gestolen werd, je zal beven en je duizelig voelen.

Niettemin zul jij tot zulke zielen spreken met Mijn woorden en dat met een kracht waarvan jij zal beseffen dat het niet de uwe is.

Velen die tot jou zullen komen met zuivere harten, zullen het licht voelen en Mijn tegenwoordigheid zal door hun lichamen stromen.

Weinigen, met nederige harten en een diepe liefde voor Mij, zullen nalaten Mijn Heilige Geest te beantwoorden die jouw ziel overstroomd heeft.

Mijn dochter, dit is nu een moeilijke fase in jouw zending.

De haat tegen jou zal toenemen.

Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan komt.

Weet jij niet hoe Satan, de Misleider, werkt? Hij overtuigt goede zielen ervan dat wanneer Mijn woord gesproken wordt, het niet van Mij komt.

Hij probeert anderen ervan te overtuigen, door hun angst voor hem, dat de karaktertrekken die hem eigen zijn, in anderen aanwezig zijn.

Hij veroorzaakt twijfels en verontrusting in zielen door ze te misleiden. Door hen blind te maken voor de waarheid en door hen te verhinderen genaden te ontvangen die door Mij bestemd werden om hun zielen te heiligen.

Diegenen die hij het meest aanvalt zijn zij die Mij het meest nabij zijn.

Dit behelst niet alleen zieners en profeten, maar de ware zielen die Ik nodig heb om Mijn leger te vormen.

Dat leger zal Satan verslaan. Hij weet dat en zal zijn speurtocht naar zielen nooit opgeven.

Onthoud echter dit. Satan heeft niet de macht die Ik heb. Hij kan de Heilige Drie-Eenheid niet verslaan. Hij staat machteloos tegenover Mijn Moeder aan wie het gezag gegeven werd om hem te vernietigen. Hij vreest Haar.

Tot al diegenen die twijfelen aan Mijn woord, gegeven door deze boodschappen, alstublieft vraag aan Mijn geliefde Moeder om jullie dichter te brengen bij Mijn Heilig Hart.

Vraag Haar jullie te omhullen met Haar heilige Mantel en jullie de bescherming te geven die jullie nodig hebben tegen de Boze.

Onthoud dat de Boze vol haat is.

Wanneer jullie enige vorm van haat vinden in jullie hart, vooral tegenover Mijn heilige boodschappers, weet dan dat Satan jullie bekoord heeft om te zondigen.

Dan moeten jullie Mij de genaden vragen om jullie sterk te maken.

Onthoud, Ik zal Mij nooit afkeren van een van jullie, zelfs niet van diegenen onder jullie die Mijn boodschappers haten noch van die zielen die Mij verwerpen.

*Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus*

Voor elke ziel die jullie aan Mijn Barmhartigheid opdragen, zal Ik er nog honderd meer redden.

Donderdag, 11 april 2013, 21:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet voorwaarts gaan en je concentreren op die arme zielen die helemaal niet in God geloven. Ik verwijs naar hen aan wie de Waarheid omtrent het Bestaan van God, hun Schepper, nooit werd meegedeeld.

Er zijn miljarden zielen die geen enkele kennis hebben van de Heilige Drie-eenheid omdat dit voor hen verborgen werd. Dat zijn de zielen aan wie Ik grote Barmhartigheid zal verlenen en het is nodig dat zij op de hoogte gebracht worden van deze Boodschappen van Mij voor de wereld.

De andere zielen die Mij verontrusten zijn diegenen die lauw waren in hun geloof en die nu de Waarheid van het eeuwig leven weigeren. Aan veel mensen die onzeker zijn over hun Schepping, of over het Bestaan van God, zal weldra de Waarheid getoond worden. Ik zal hun opnieuw grote Barmhartigheid bewijzen en Mijn Liefde zal hun harten raken en zij zullen gered zijn.

Maar dan zijn er diegenen die Mijn Tussenkoms zullen blijven weerstaan. Zij zullen elke poging om de Waarheid te ontvangen bevechten, en het bewijs dat hun van Mijn Barmhartigheid zal

gegeven worden, zal in Mijn Gezicht worden teruggeworpen. Opnieuw zal Ik tussenbeide komen en voor hun zielen blijven vechten.

Ten slotte zijn er diegenen die alles over Mij weten en over het feit dat Ik de Messias Ben. Geen wonder of daad van liefde zal hen dichter bij Mij brengen omdat zij zichzelf aan Satan hebben overgegeven. Deze zielen zullen door het beest verslonden worden en hij zal hen niet vrij laten gaan omdat zij Mij niet als hun Verlosser zien. Zij kennen de waarheid nog altijd niet over het plan van het beest. Om hen te kunnen redden, moeten jullie, Mijn geliefde volgelingen, Mij jullie getrouwheid schenken door Mij hun zielen toe te vertrouwen gedurende jullie gebeden en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontvangen. Jullie moeten hen elke dag aan Mij aanbieden en voor elke ziel die jullie aan Mijn Barmhartigheid opdragen, zal Ik er nog honderd meer redden.

Doe dat elke dag opnieuw. Op het einde van elke maand zullen jullie vol vreugde zijn omdat jullie zullen weten aan hoeveel zielen deze Grote Barmhartigheid werd geschonken. Dit is slechts een ander Gave waarmee Ik jullie zegen en de genaden die jullie zullen ontvangen wanneer jullie dit Kruistochtgebed bidden, zullen overvloedig zijn.

Kruistochtgebed (104)

Bevrijd deze ziel uit de slavernij.

“Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder of zuster, die hun ziel aan Satan heeft overgeleverd.

Neem deze ziel en verlos haar in Uw Heilige Ogen.

Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het beest en breng haar eeuwige redding. Amen.”

Mijn Barmhartigheid zal aan de mensheid blijven gegeven worden en in het bijzonder aan elke ziel die het Woord van God verwerpt.

Ik zegen jullie, Mijn trouwe leerlingen, en Ik blijf de Gave van de Heilige Geest over jullie uitstorten.

Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: Jezus was zoals jullie, in alle dingen, behalve in de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn.

Vrijdag, 11 april 2014, 15:22 u.

Mijn lieve kind, **zeven gevallen engelen zullen deze Missie aanvallen en zij zullen trachten om Gods kinderen af te brengen van hun trouw aan Zijn Restleger.** Zij zullen als engelen van het Licht verschijnen aan diegenen die zij bedriegen, terwijl zij in feite alles zijn behalve dat.

De macht van Satan is zeer sterk en zijn aanwezigheid in de wereld is duidelijk omdat hij al zijn aanhangers uitkiest om hen aan te moedigen met zijn tegenwoordigheid te pronken. Hij doet dat door middel van muziek, door religies die niet van mijn Zoon, Jezus Christus, zijn, en door diegenen die zich opstellen achter zogenaamde heilige groepen, die het beest aanbidden én zijn invloedssfeer op Aarde.

Kinderen, jullie moeten altijd mijn Zoon volgen door al wat Hij onderwees tijdens Zijn Tijd op Aarde. Zijn Heilig Woord is onaantastbaar en dat is alles wat jullie moeten kennen indien jullie Zijn Weg naar Eeuwig Leven willen volgen. Jullie moeten zich concentreren op jullie verlangen Eeuwig Leven te winnen en daarom leid jullie leven zoals mijn Zoon jullie heeft getoond.

Aanvaard nooit iets wat twijfels werpt op Zijn Godheid. De mens die onwaarheden durft te uiten over mijn Zoon, beschikt niet over de Gave van de Heilige Geest en is daarom onwaardig om te bepalen wat mijn Zoon allemaal is.

Mijn Zoon is jullie Goddelijke Verlosser, die Zichzelf vernederde om mens te worden. Toen Hij geboren was, werd het Woord Vlees en daardoor was Jezus Christus een mens, in elk opzicht. Jezus was zoals jullie, in alle dingen, behalve in de zonde, want dat zou onmogelijk geweest zijn.

De Zoon van God was gezonden om de mensheid te verlossen en ieder van jullie te redden van de dood die een gevolg is van de slavernij aan Satan. Zijn Godheid is Al-Machtig, Volmaakt Goed, Geheel Ondoorgroendelijk en Zijn Goddelijkheid verloochenen betekent een

ontkenning van de Macht van God. Wanneer jullie dat doen, verklaren jullie je trouw aan de duivel.

Kinderen, jullie moeten dit Kruistochtgebed bidden en beroep doen op mij, jullie Moeder, om jullie te beschermen voor de misleidingen die men jullie zal voorhouden om jullie ertoe aan te zetten de Macht van God te ontkennen.

Kruistochtgebed (146)

Bescherming tegen misleiding.

“Lieve Moeder van Verlossing, behoed mij met de Genade van Bescherming tegen misleidingen, door Satan tot stand gebracht om het geloof van de Christenen te vernietigen.

Bescherm ons tegen de vijanden van God.

Behoed ons voor leugens en ketterij die gebruikt worden om onze liefde voor uw Zoon te verzwakken.

Open onze ogen voor onwaarheden, bedriegerij en elke poging die wij kunnen tegenkomen om ons te stimuleren de Waarheid te verloochenen. Amen.”

Dank jullie omdat jullie luisteren naar mijn oproep om jullie te waarschuwen voor de grote verloochening die weldra over de Kerk van mijn Zoon op Aarde zal neerdalen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing*

De volgende Paus mag dan wel door leden van de Katholieke Kerk gekozen zijn, maar hij zal de Valse Profet zijn.

Donderdag, 12 april 2012, 11:27 u.

Mijn liefste dochter, veel mensen in de wereld verwerpen Mij nog steeds en dat heeft veel te maken met de publieke opinie.

Er is zoveel duisternis over al Gods kinderen neergekomen dat nog maar zeer weinigen de moed hebben om Mijn Woord openlijk te verkondigen.

Gelovigen zijn bang van het verbale misbruik en de gemene bespottingen die zij zouden moeten verduren wanneer zij openlijk over Mijn Heilig Woord zouden spreken.

Zelfs vrome volgelingen ontbreekt het aan lef om op te staan en de boosaardige wetten aan te vechten die in hun landen worden geïntroduceerd en die het woord van Mijn Vader tartten.

Priesters zijn beschaamd om opgemerkt te worden terwijl zij opkomen voor de waarheid van Mijn leer, uit vrees te worden uitgesloten.

Nu, meer dan ooit, omwille van de schaamte die zij moeten doorstaan wegens de verderfelijke zonden van sommige van hun eigen orden, achten zij het onmogelijk om hun stem te laten horen.

Wanneer een moedige gewijde dienaar toch besluit om op te staan en de waarheid van Mijn leer te verdedigen, dan lijden ze verschrikkelijk. Zij worden beschuldigd van gebrek aan verdraagzaamheid, gebrek aan medelijden, gebrek aan liefde en gebrek aan respect voor de mensenrechten.

Zie je, kinderen, de waarheid van Mijn leer, uitgesproken door Mijn gewijde dienaars, wordt behandeld als een leugen.

Leugens, die verdraaide versies van de waarheid van de Heilige Schrift, worden in plaats daarvan aangeboden als de waarheid.

Satan heeft zoveel zielen overwonnen, met inbegrip van leiders binnen Mijn eigen Kerk, dat vele onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te zweren aan Mijn Heilige Wil.

Hoe ben Ik verlaten en aan de kant geduwd om de leugens toe te laten, ingezaaid in de geest van Mijn gewijde dienaars, om door de meerderheid aanvaard te worden.

Deze verderfelijke leugens reiken veel verder dan dat.

De waarheid van Mijn Bijbel, vervat in het Boek der Openbaring, is door Mijn vele Kerken geïnterpreteerd geworden. Zoveel variaties, allemaal gebaseerd op menselijke interpretatie.

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste echte paus op aarde.

Petrus, de Romein, is Mijn Petrus, de originele apostel die Mijn Kerk vanuit de Hemelen zal besturen onder de leiding van Mijn Eeuwige Vader. Dan, wanneer Ik zal komen om te heersen bij de Tweede Komst, zal hij regeren over al Gods kinderen wanneer alle religies één Heilige Katholieke en Apostolische Kerk zullen worden.

Ik spreek alleen de waarheid, Mijn dochter.

Ik moet jou waarschuwen dat nu nieuwe zelfverklaarde profeten zullen opstaan, die Mijn Heilig Woord zullen tegenspreken dat aan jou, de ware eindtijdprofeet, gegeven is.

Eerst zullen zij gelovigen ervan overtuigen dat hun woorden van Mij komen.

Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen zijn en hun betekenis zal vaag zijn en een beetje verwarrend. Velen zullen die zwakheid uit hun gedachten zetten en hun boodschappen omarmen omdat zij in lijn lijken te zijn met de Heilige Schrift.

Wanneer vele zielen zullen verleid zijn, dan zal de aanval beginnen.

Mijn dochter, zij worden gezonden om Gods kinderen voor te bereiden om de volgende Paus – die na Mijn geliefde plaatsvervanger Paus Benedictus komt – te aanvaarden. Deze Paus mag dan door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen zijn, maar hij zal de Valse Profeet zijn.

Zijn kiezers zijn wolven in schaapsvacht en leden van de geheime en boosaardige groep van Vrijmetselaars geleid door Satan.

Zo zal Satan Mijn Kerk trachten te vernietigen.

Spijtig genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang aantrekken. Zij die zich tegen hem verzetten zullen vervolgd worden.

Loop kinderen, terwijl jullie nog kunnen. Stel de leugens aan de kaak die jullie zullen aangeboden worden door diegenen die jullie zullen proberen te overtuigen van de echtheid van de Valse Profeet.

Wees sterk, blijf trouw aan Mij, jullie Jezus. Twijfel nooit aan Mijn Heilig Woord.

Het Boek der Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet.

Niet alle geheimen die erin vervat zitten zijn al door jullie gekend. Ik zal alles openbaren door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, al zal de waarheid heftig aangevallen worden en als ketterij behandeld worden.

Onthoud één belangrijke les. Toen Ik voor de eerste keer kwam en op aarde was, werd Mijn Woord ook als ketterij beschouwd.

Mijn Woord, dat nu aan jou gegeven wordt, zal bij Mijn Tweede Komst ook als dusdanig beschouwd worden door gelovigen, inclusief Mijn gewijde dienaars die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen.

Satan zal vele zielen offeren om zijn laatste begeerte te bevredigen, namelijk de grootste zielensmart te veroorzaken.

Wees ervan overtuigd dat het de Katholieke Kerk zal zijn, door Mij gesticht en onder de leiding gesteld van Mijn geliefde apostel Petrus, die het meest zal te verduren hebben tijdens deze eindtijden.

Wees te allen tijde waakzaam.

Alstublieft, bid dit **Kruistochtgebed (44)**: Sterkte om mijn geloof tegen de Valse Profeet te verdedigen.

Kruistochtgebed (44)

Sterkte om mijn geloof tegen de valse profeet te verdedigen.

“Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij te concentreren op Uw Leer en te allen tijde Uw Heilig Woord te verkondigen.

Sta mij nooit toe om in de verleiding te komen om de valse profeet te verafgoden die zal proberen zichzelf voor te stellen als zijnde Uzelf.

Houd mijn liefde voor U sterk.

Geef mij de Genaden van Onderscheiding opdat ik nooit de Waarheid die in de Heilige Bijbel staat zal verloochenen, ongeacht hoeveel leugens worden opgedist om mij ertoe aan te zetten mij af te keren van Uw Ware Woord. Amen."

De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift.

Het Boek der Openbaring openbaart niet alles omdat Ik, het Lam van God, nu pas kom om het boek te openen voor de hele wereld.

Eender welke menselijke interpretatie met betrekking tot de 1.000 jaren moet niet vertrouwd worden.

Jullie moeten enkel vertrouwen in het woord van God.

Jullie geliefde Jezus

Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods Genade van hoogmoed bevrijd zijn.

Vrijdag, 12 april 2013, 23:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wie onder jullie die Mij waarlijk liefheeft, kan voor Mij komen en zich in volledige overgave aan Mijn Voeten ter aarde neerwerpen?

Wie onder jullie die Mij waarlijk vereert en Mijn Leer volgt, kan zichzelf voor Mij vernederen zonder enige eigen bekommernis? Wanneer jullie jezelf in nederige dienstbaarheid aan Mijn Barmhartigheid kunnen onderwerpen, zal Ik jullie laten oprijzen en jullie verheffen. Maar wanneer jullie jezelf verheffen, in Mijn Naam, en zeggen Mij intiemer te kennen dan anderen, zal Ik jullie op de grond laten vallen onder Mijn Voeten.

Waarom begrijpen zo velen, aan wie de Waarheid werd geschonken, de Waarheid van Mijn Onderrichtingen nog steeds verkeerd? De mens, omwille van de zondesmet, is niet waardig om voor Mij te staan. Maar diegenen die de zwakheid van de menselijke ziel begrijpen, moeten weten dat diegenen die het op zich nemen om hun eigen superieure kennis te verklaren van geestelijke zaken, die afgekondigd werden in de Onderrichtingen van God, door de profeten, zeer voorzichtig moeten zijn. Wanneer dergelijke zielen hun zogenaamde kennis afkondigen, door prat te gaan op hun intellectuele beoordeling van de Heilige Leerstellingen, in plaats van zich te concentreren op het belang van de nederigheid, dan beledigen zij Mij. Wanneer zij hun kennis aanwenden om de Waarheid te verdraaien om in hun agenda te passen, met de bedoeling zielen mee te trekken in een door de mens gemaakte versie van Mijn Leer, Ben Ik diep beledigd en zal Ik zielen die schuldig zijn aan deze misdaad tegen God bestraffen.

Diegenen onder jullie die erdiensten in het leven roepen, geestelijke bewegingen, allemaal van eigen makelij, weet dat wanneer jullie knoeien met het Woord van God, jullie schuldig zijn aan ernstige zonde. Jullie stemmen, die enerzijds het Woord van God en al Zijn Glorie verkondigen, worden gehoord omdat zij de Waarheid bevatten. Maar wanneer jullie aan het Woord van God eigen interpretaties toevoegen en jullie die gebruiken om anderen in Mijn Heilige Naam aan te vallen, door hen ervan te beschuldigen verkeerd te handelen, dan begaan jullie zonde.

Zalig de zachtmoedigen van hart, die door Gods Genade van hoogmoed bevrijd zijn, want zij zullen als koningen regeren in het Nieuwe Paradijs.

Zalig zij wier volledige vertrouwen in Mij betekent dat zij Mijn Heilig Woord verkondigen en verspreiden zonder enige intentie om persoonlijke aandacht of zelfverheerlijking te zoeken, want ook zij zullen toevlucht vinden in Mijn Koninkrijk.

Zij die beweren dat ze toegewijde volgelingen van Mij zijn, maar die menen dat zij gekwalificeerd zijn om anderen te oordelen, het geloof te analyseren van hen wier geloof in God aanstoot geeft en die openlijk heilige zielen verketteren die in Mijn Naam komen, maken geen deel uit van Mijn Koninkrijk. Jullie behoren de Boze toe, want jullie zijn niet aan Mij, Jezus Christus, onderworpen. Ik heb jullie niet geroepen, noch heb Ik jullie toestemming gegeven om enige soort van speciale groep te propageren die opgezet is om een andere groep belachelijk te maken.

Aan allen die trots opscheppen over hun intellectuele bekwaamheid met betrekking tot Mijn Leer, om een ander kind van God te kleineren, vooral uitverkoren zielen, weet dat jullie

dagen geteld zijn. In het verleden zou Mijn Geduld Mij tegengehouden hebben om zulke misplaatste opzet te belemmeren. Nu, in deze eindtijd, zal Ik de manier waarop jullie Mijn Tweede Komst proberen te verhinderen, niet toestaan.

Zo weinigen onder jullie zullen Mijn plan aanvaarden om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Tijd van Mijn Komst – ditmaal om jullie in het Nieuwe Tijdperk van Vrede te brengen. Jullie kennen de Waarheid reeds. Jullie weten dat Ik zal terugkomen, maar jullie zullen net als vroeger niet erkennen dat Ik het ben, de Koning van al wat is, Die jullie nu oproept om jullie zielen voor te bereiden.

Tweeduizend jaren betekenen niets voor Mij. Het is alsof het gisteren was. Derhalve roep Ik jullie allen vandaag op. Wat Mij bedroeft is dat zij die zeggen Mij te beminnen, en Mij openlijk erkennen, Mij niet echt kennen. Zij hebben toegestaan dat het vertoon van georganiseerde religies, internationale politiek, overdreven pracht en ceremonies de aandacht voor Mij verhinderden.

Ik Ben eenvoudig in geest, lichaam en ziel, en omarm dus eerst hen die in dezelfde gesteltenis voor Mij komen. Wanneer een vader thuis een kind verwelkomt, dat voor enige tijd in het buitenland was, kijkt hij niet naar diens kleren, schoenen, juwelen of valies. Hij ziet enkel zijn zoon, zijn gezicht en de liefde die in zijn hart bestond vanaf de eerste ademhaling toen hij uit de schoot van zijn moeder kwam. Hij is niet geïnteresseerd in zijn rijkdom, zijn zienswijzen, zijn meningen of zijn praatjes over anderen – het enige voor hem is de liefde die hij voelt voor zijn kind en de liefde die zijn kind voelt voor hem.

Liefde is eenvoudig. Zij is ongecompliceerd. Zij komt niet van haat. Je kunt niet van iemand houden terwijl je ziel vol is van woede of haat. Wanneer jullie Mij beminnen, moeten jullie allen liefhebben die Mij volgen, ongeacht hun zwakheden. Jullie moeten zelfs diegenen liefhebben die schuldig zijn aan verschrikkelijke zonden, want Ik kan de gemeenste van alle zonden vergeven. Wat moet onthouden worden is dat niemand het recht heeft een ander in Mijn Naam te veroordelen. Dat kan alleen van Mij komen.

Weet dit, dat wanneer het erop aankomt de wereld te waarschuwen voor zondaars, die vijanden van God zijn, Ik dat recht heb. Maar in elk geval, Ik zal vragen om jullie gebed voor hun zielen. Er zal slechts één uitzondering zijn. Ik kan jullie nooit vragen te bidden voor de antichrist, want hij komt niet van God.

Jullie Jezus

Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard van Verlossing worden.

Zaterdag, 12 april 2014, 15:42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer God tussenbeide komt in de wereld, door middel van Zijn uitverkoren profeten, is het Woord als een Zwaard. Het snijdt recht naar het hart en veroorzaakt een tweevoudige reactie in de ziel. Enerzijds zorgt het voor groot inzicht en begrip, maar anderzijds kan het moeilijk zijn om te aanvaarden.** Dit is omdat de Waarheid nooit gemakkelijk is wanneer ze ontvangen wordt, omdat ze pijnlijk kan zijn.

In een wereld waarin Satan regeert als koning, zal de Waarheid altijd de lelijke kant tonen. Zij zal angst veroorzaken in de harten van velen. **Goddeloosheid komt bijna altijd gekleed in een vernisje van kleuren, maar wanneer ze ontdaan wordt van al haar aantrekkelijke lagen, is wat overblijft een heel lelijke kern.**

Veel mensen vinden het moeilijk te aanvaarden dat bepaalde handelingen of daden slecht zijn, vanwege de misleiding van de duivel. Iedere vorm van boosheid, door Satan opgeroepen, is zorgvuldig gecamoufleerd, zodat het gemakkelijk in de gedachten van de onschuldige gerechtvaardigd wordt, die zulk verachtelijk bedrog zonder wroeging zal aanvaarden. Ze zullen niets wijzer geworden zijn. Welke hoop, kunnen jullie je dan afvragen, heeft de mens als hij verleid wordt door de antichrist, die geliefd en verafgoed zal worden voor zijn grote daden van naastenliefde? Het antwoord is gebed. **Jullie hoop ligt in jullie gebeden want wanneer jullie om verlossing van het kwaad bidden, zal Ik aan jullie oproep gehoor geven.**

Mijn Liefde gecombineerd met jullie geloof, zal het Zwaard van Verlossing worden waarmee deze onschuldige zielen, die gemakkelijk misleid worden door het beest, gered kunnen worden en dan zal het Koninkrijk van Mij er zijn. Ik kom spoedig terug om Mijn Rechtmatige Troon op te vorderen en dus mogen jullie nooit de hoop verliezen.

Jullie Jezus

Mijn pijn is vandaag nog groter dan tijdens Mijn Kruisiging.

Woensdag, 13 april 2011, 23:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ween vanavond met grote droefenis om de zonden van de mensheid die met grote intensiteit zijn toegenomen terwijl de tijd voor de wereld nadert om Mijn Passie op het kruis te herdenken. Mijn pijn is zelfs groter dan toen Ik werd gekruisigd. Ik beleef nu opnieuw de agonie die Ik doormaakte terwijl de zonden van de mensheid Mijn Hart doorboren met een zwaard dat langer, scherper en pijnlijker is. Hoor Mijn klagen. Hoor Mijn geweën. Jullie allen. Troost Mij in deze diepe agonie die Ik vandaag doormaak. Dagelijks moet Ik getuige zijn van het grote verdriet, de pijn en de foltering die mensen elkaar aandoen. Die mensen kinderen aandoen. Deze moordenaars tonen geen berouw, zo besmet zijn hun zwarte zielen door Satan, de Bedrieger. Hij toont geen enkel medelijden met jullie, daar hij geen ziel heeft. Toch vallen mensen domweg als blinden voor zijn verleidingen. Zo slaafs staan zij toe dat zij worden meegetrokken in die verschrikkelijke duisternis dat Ik beroep moet doen op jullie, gelovigen, en vragen om vurig te bidden voor de redding van zulke zielen.

Mijn pijn neemt elke dag toe. Zonde wordt door de mens niet gezien voor wat ze is. Hoofdzakelijk handelt het bij haar om eigenliefde. In het ergste geval is het een liefde voor alles wat schade toebrengt aan anderen door oneerlijkheid, geweld, misbruik en moord. Waarom knijpen de mensen een oog toe wanneer zij getuige zijn van zulke gruwelijkheden? Deze slachtoffers zijn mensen net zoals jullie. Bid vurig voor deze daders want ook zij zijn slachtoffers. Mijn kinderen, zij werden verstrikt door de Bedrieger, maar velen erkennen niet eens dat hij bestaat. De tijd komt nu dichterbij dat Mijn woord weer echt op aarde gehoord zal worden. Alstublieft, alstublieft, leg aan allen uit dat Mijn Barmhartigheid nu op het punt staat op aarde gezien te worden door de aangekondigde mystieke gebeurtenis. Het is belangrijk om tegen zoveel mogelijk mensen te zeggen dat zij God, de Eeuwige Vader, moeten vragen om ieder van jullie vergiffenis te schenken voor elke zonde die jullie begaan hebben. Doe het nu. En vlug. Red jullie zielen en die van anderen. Hoewel de bekeringen onstuitbaar zullen zijn, zullen sommige ongelukkige zielen de schok niet overleven. Bid, bid dat zij niet zouden sterven in doodzonde.

Alstublieft, denk tijdens deze Veertigdagentijd aan Mijn Passie door het offer te overwegen dat Ik vrijwillig voor ieder van jullie gebracht heb, zodat jullie allen konden gered worden. Begrijp dan dat De Waarschuwing, de Verlichting van het Geweten, Mijn volgend geschenk van Barmhartigheid is voor de mensheid.

Verspreid bekering overal. Help de Bedrieger te verslaan door het bidden van Mijn [Goddelijke Barmhartigheidsrozenkrans](#) om zielen te redden. Vertrouw Mij nu en breng Mij terug in jullie harten. Verenig jullie met elkaar om de mensheid door liefde te redden.

Jullie Goddelijke Verlosser

Jezus Christus

Zoon van God, de Almachtige Vader, Schepper en Maker van alle dingen

De Katholieke Kerk staat nu op het punt binnen te gaan in de ergste vervolging van haar geschiedenis.

Zaterdag, 13 april 2013, 23:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens al diegenen onder jullie te bemoedigen die geloven in Mij en Mijn Boodschappen die ingesloten zijn in dit Boek – het Boek der Waarheid.

Wanneer iemand Mij volgt en zichzelf aan Mij offert, moet hij al Mijn Eigenschappen nastreven. Dat wil zeggen dat hij allen in Mijn Naam moet liefhebben en elke mens moet behandelen zoals hijzelf graag zou behandeld worden. Echter, **wanneer jullie je waarlijk overgeven aan Mij**

Zorg, zullen jullie daarvoor lijden. Jullie zullen hardvochtig behandeld worden en elke poging zal ondernomen worden om jullie met minachting te overladen.

Ik zeg dit tot al Gods kinderen en in het bijzonder tot de Christenen, want jullie last is het zwaarst. Ik doe een oproep tot al diegenen in de wereld die in Mij geloven, ongeacht of zij al dan niet geloven dat Ik door deze Boodschappen tot hen spreek.

Christenen zullen altijd het mikpunt zijn van hen die Gods Wetten willen veranderen om ze aan te passen aan hun zondige jacht naar plezier en egoïstische verlangens. De Katholieke Kerk staat nu op het punt binnen te gaan in de ergste vervolging van haar geschiedenis en zij zal ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden. **Deze aanval werd reeds decennialang gepland en zorgvuldig opgezet.** Hoe wenen de heiligen in de Hemel over de rampzalige gebeurtenissen die zich nu zullen ontfouwen met een snelheid die zelfs diegenen zal choqueren die niet in deze Boodschappen geloven.

Verwarring zal het resultaat zijn, wanneer vele godgewijde dienaren machteloos zullen staan omdat alles wat zij dierbaar achtten zal in vraag gesteld worden en dan vernietigd. Zij zullen in Mijn Naam uitgedaagd en geïntimideerd worden binnen hun eigen rangen.

Jullie die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde, Ik vraag jullie dringend om waakzaam te zijn en Mijn Leer hoog te houden indien jullie Mij willen trouw blijven. Jullie mogen nooit iets anders aanvaarden dan de Waarheid die jullie geleerd werd. Spoedig zullen jullie je zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen diep bedroefd worden want hun trouw aan Mij en aan de Kerk die door Petrus gesticht werd, zal onder hun voeten weggetrokken worden.

Al diegenen die traditionele trouwe Christenen zijn, jullie moeten standvastig blijven en jullie moeten geen enkele poging aanvaarden die jullie wil aanmoedigen jullie geloof op te geven. Jullie zullen terzijde geschoven worden en gedwongen worden in te stemmen om jullie kinderen op te voeden in een valse doctrine, die niet van God is.

Deze gebeurtenissen zullen nu beginnen en Ik waarschuw jullie hiervan om jullie te leiden. Eender wie Mij ervan beschuldigt door deze zending, zielen aan te zetten om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn Instructies niet. Ik vraag jullie eenvoudig om trouw te blijven aan Mijn Leer wanneer jullie ervaren dat jullie gedwongen worden om een nieuwe interpretatie van de Kerk te aanvaarden. Die nieuwe versie zal in de Ogen van God nooit aanvaard worden.

Jullie Jezus

Nu Goede Vrijdag nadert zullen diegenen die Mij kwellen en elk spoor van Mij trachten te verwijderen, op die dag zwaar te lijden hebben.

Zondag, 13 april 2014, 19:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Wens dat diegenen die van Mij houden, het tijdens deze Goede Week oprecht weer goedmaken door de Gave van Verzoening. Wanneer jullie Mij waarachtig spijt betonen voor jullie zonden, dan stort Ik een bijzondere Gave van Aanvaarding over jullie uit, in overeenstemming met Mijn Heilige Wil. **Ik smeeek jullie om zoals nooit tevoren op Mij te vertrouwen in dit moment van de geschiedenis, want indien jullie aandachtig luisteren dan kan Ik Mijn Woord bij iedereen laten horen – ook bij diegenen die Mij helemaal niet kennen.**

Toen Ik achtervolgd werd door Mijn vijanden, hadden zij er alles voor over om Mij in diskrediet te brengen. Zij reageerden hun razernij af op veel arme onschuldigen en folterden mensen van wie ze dachten dat ze Mij waren. Zij verspreidden leugens over Mijn apostelen, probeerden Mij op vele manieren te schande te maken en kenden vlagen van woede wanneer ze Mij niet fysiek konden bedreigen. Ze zouden Mij gedood hebben indien ze Mij vóór Goede Vrijdag hadden kunnen vangen – indien Ik Mijzelf niet beschermd had. Hun haat, hun leugens, de laster die zij over Mijn Missie verspreidden en hun valse beschuldigingen tegen Mij, verbreidden zich in alle steden en dorpen, lang vóór de dag waarop Ik uiteindelijk werd verraden door één van Mijn Getrouwen.

Het venijn dat uit de mond van Mijn vijanden stroomde, kwam van het serpent dat hun zielen had aangetast. Zij imiteerden hem op elke wijze – zij schreeuwden in een gewelddadige razernij tegen Mij, hoewel hun beschuldigingen vals waren en zonder

betekenis. Zij spuwden naar Mijn apostelen, folterden Mijn leerlingen zowel als de onfortuinlijke mannen die zij verkeerdelijk voor Mij aanzagen. **Zij probeerden anderen, die (nog) niet van Mij gehoord hadden, tegen Mij op te zetten en uitten boosaardigheden tegen diegenen die zij niet konden overtuigen Mij aan de kaak te stellen.** Elke duivel uit de diepste krochten van de Hel kwelde Mij tijdens Mijn laatste weken op Aarde, toen Mijn Woord in het hart van velen was doorgedrongen en duizenden bekeerd had.

Toen Mijn Aanwezigheid op zijn sterkst was, werd de haat nog intenser en het gebrul van Mijn tegenstanders geleek op dat van wilde dieren. **Mensen die de groep van Farizeeën vervoegden om Mij bestraffing op te leggen, werden even slecht als diegenen die hen ophitsten tot een kwade razernij tegen Mijn Persoon.** Ik werd ervan beschuldigd onrein te zijn in Lichaam en Ziel. **Zij zegden dat Mijn Woord van onreine geesten kwam.** Zij vertelden dat Ik vals getuigenis aflegde tegen Mozes en dat Ik door de Boze gezonden was om hun zielen te verderven. Zij wilden de Liefde niet kennen die Ik verspreidde, noch de bekering om elkaar lief te hebben die Ik onder hen tot stand bracht, noch de wonderen die Ik deed. **Terwijl ze schunnigheden tegen Mij scandeerden, gedroegen zij zich opschepperig en trots en tegelijk lasterden zij tegen God, zij beweerden dat ze in Zijn Naam spraken. Dat is precies de manier waarop Satan mensen bedriegt.**

Diegenen die tegen Mij lasterden, tijdens Mijn Kruisiging, leven niet in Mijn Koninkrijk, want zij ondergingen de ergste bestraffing. **Mijn Vader zal iedereen vernietigen die zegt dat Ik spreek met de stem van Satan. Dus aan diegenen onder jullie die beweren dat Mijn Stem die van de Boze is, weet dat jullie lijden erger zal zijn dan de dood. Jullie tong zal niet langer het venijn uitbraken dat Satan in jullie zielen heeft geplant; jullie ogen zullen niet langer zien, want het is alleen duisternis dat jullie verlangen – en zo zal het zijn. Jullie oren zullen nooit de zoetheid van Mijn Stem aanhoren, want jullie weigeren te luisteren – en zo zal het zijn. Jullie hart is liefdeloos en daarom zal het nooit liefde voelen, eens jullie de Liefde van God hebben buitengesloten.** Jullie woorden zullen jullie ondergang zijn en wanneer jullie Mij ervan beschuldigen kwaad te spreken, Mij, jullie Heer God, Heiland en Verlosser van de hele mensheid - ze zullen nooit meer gehoord worden. Ze zullen sterven.

Mijn Toorn in deze tijd, tegen de huichelaars die de wereld rondzwerven en doen alsof ze van Mij komen, is onverdraaglijk en Mijn Bestrafing zal ieder van jullie overkomen die naar Mij spuw. Weg van Mij hebben jullie weinig invloed op Mij. Ik zal jullie verwerpen.

Wanneer Ik het geschreeuw hoor van diegenen die in hun ziel bezeten zijn door de haat van Satan en die openlijk hun trouw aan Mij betuigen, dan voel Ik mij ziek. Zij doen Mij walgen en zijn niet beter dan diegenen die streden om de eerste nagel in Mijn Lichaam te hameren.

Nu Goede Vrijdag nadert zullen diegenen die Mij kwellen en elk spoor van Mij trachten te verwijderen, op die dag zwaar te lijden hebben. Op die dag, wanneer jullie Mijn Pijn ondergaan die jullie gegeven wordt om jullie tot bezinning te brengen, zullen jullie weten dat Ik jullie roep. Ik doe dat, niet omdat jullie ook maar een greintje van Mijn Sympathie verdienen, maar omdat Ik jullie bemin – ondanks alles. Op die dag verzoek Ik jullie om als volgt beroep te doen op Mij:

“Jezus, vergeef mij om het leed dat ik Uw Lichaam, Uw Woord en Uw Godheid heb aangedaan.”

Ik zal antwoorden en jullie helpen om tot Mij te komen, met Liefde en Vreugde in Mijn Hart.

Jullie Jezus

Bijzondere Genaden beloofd om zich tot Jezus te wenden voor slechts één dag.

Donderdag, 14 april 2011, 11:00 u.

Mijn geliefde dochter, bedankt dat jij meer tijd uittrekt voor dit zeer heilig werk. De tijd is voor jullie allen gekomen om jullie harten slechts voor één dag voor Mij te openen om Mij in staat te stellen jullie met bijzondere genaden te vullen. Deze genaden zullen nu uitgestrooid worden over diegenen die vergeten zijn dat Ik besta, daar Goede Vrijdag nadert.

Aangezien de tijd voor de krachtige [Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid](#) naderbij komt, zal deze tijd gebruikt worden om jullie zielen te overstroom met een speciale gave van Mij. Doe nu wat Ik zeg en bid tot Mij vandaag in jullie eigen woorden. De genaden die Ik zal geven zullen jullie niet alleen dichter

naar Mijn Heilig Hart voeren, maar zullen jullie vullen met de Heilige Geest. Bid Mijn noveen van Goede Vrijdag en betrek er zoveel mogelijk zielen in en Ik zal ze stuk voor stuk redden.

Diegenen onder jullie die terugvallen, zelfs na toewijding aan Mij, Ik zal jullie telkens opnieuw oprichten. Wees nooit bang naar Mij terug te keren als jullie verdwalen. Ik zal hen die naar Mij blijven terugkeren nooit in de steek laten. Als zondaars zal dat altijd weer gebeuren. Vrees nooit, Ik sta naast elk van jullie, klaar om jullie op elk moment te omhelzen. Zonde kan vergeven worden. Voel je nooit schuldig over de zonde in geval je de behoefte hebt naar Mij te komen om vergeving te vragen. Ik ben er altijd.

Mijn kinderen, gebruik de Goede Week om na te denken over al de offers die Ik gebracht heb voor de zondaars. Mijn medelijden blijft sterk. Het is nooit verminderd voor de zielen, zelfs niet voor diegenen die Mij diep beledigen. Indien een ziel vergeving vraagt dan zal die zonde worden verwijderd. Mijn [Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid](#) zal de meest krachtvolle genaden indruppelen als zij gebeden wordt vanaf Goede Vrijdag tot aan het Feest van de Barmhartigheid negen dagen later. Door het bidden van deze noveen, zullen jullie niet alleen jullie eigen zielen redden, maar miljoenen andere. Doe dat voor Mij.

*Jullie eeuwige geliefde en trouwe Goddelijke Verlosser
Jezus Christus*

Ik ben aanwezig in de Eucharistie ondanks de misinterpretatie van Mijn Belofte.

Donderdag, 14 april 2011, 12:00 u.

Mijn geliefde dochter, wees niet bezorgd, jij maakt vooruitgang in de manier waarop jij tijd vrijmaakt om tot Mij te bidden. Nu is het belangrijk dat de mens inziet dat hij, om dichter tot Mijn Hart te komen, de noodzakelijkheid moet begrijpen om het sacrament van de Allerheiligste Eucharistie te ontvangen.

Veel mensen, inclusief andere Christelijke groeperingen ontkennen Mijn werkelijke tegenwoordigheid in de Eucharistie. Waarom zij besloten hebben om de beloften af te wijzen die Ik maakte bij Mijn Laatste Avondmaal, waar Ik beloofde dat Ik Mijn Vlees en Bloed zou geven als voedsel voor jullie zielen, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het wonder van de Heilige Eucharistie, tegenwoordig in alle tabernakels over de hele wereld, vandaag bestaat en er is om jullie arme ondervoede en lege zielen te voeden met Mijn tegenwoordigheid. Die tegenwoordigheid zal jullie sterken op zo'n wijze dat wanneer jullie Mij niet meer zouden kunnen ontvangen, eens jullie eraan gewoon zijn, jullie je verloren zouden voelen.

Vele Christenen ontkennen één van de meest fundamentele beloften die Ik maakte tijdens Mijn Kruisiging, dat Ik tegenwoordig zou zijn in brood en wijn en een voortdurend teken zou achterlaten om te helpen hun zielen te voeden. Te veel menselijk redeneren heeft ervoor gezorgd dat Ik zelfs door goedmenende Christenen verworpen werd. Diezelfde Christenen kunnen de Heilige Eucharistie niet ontvangen in haar ware gedaante. De Allerheiligste Eucharistie werd jullie allen gegeven als een grote gave voor jullie verlossing en redding. De verwerping van het feit dat Ik er tegenwoordig ben, betekent dat jullie speciale genaden verbeuren die deel uitmaken van een verbond om Mij nog dichter in jullie harten te brengen.

Vergeet niet dat Ik voor jullie gestorven ben om jullie eeuwig leven en heil te geven. Ontvang Mij als de levende tegenwoordigheid en jullie zielen zullen ontvlammen op een manier die jullie niet voor mogelijk hadden geacht. Keer terug om Mijn Lichaam en Mijn Bloed te ontvangen. Laat Mij jullie twijfels wegnemen. Dit is één van de grootste vergissingen die Christenen gemaakt hebben, de ontkenning van Mijn intrede in hun zielen op die wijze. Het beledigt Mijn Eeuwige Vader ten zeerste omwille van het offer dat ermee gepaard ging om jullie te redden. Laat Mij licht en voedsel brengen in jullie levens. Jullie zullen meer geneigd zijn om de waarheid van Mijn onderricht te aanvaarden nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

Vergeet niet wat Ik beloofde tijdens Mijn Laatste Avondmaal dat wanneer jullie het brood en de wijn nemen het voor jullie Mijn Lichaam en Mijn Bloed zal worden. Elke andere interpretatie is door menselijke logica en redeneren verdraaid. Begrijp en aanvaard nu de waarheid.

*Jullie liefdevolle Verlosser
Jezus Christus*

Zoveel leugens, waarin ook het bestaan van de Hel wordt verworpen, zullen de ondergang van Christenen betekenen.

Zaterdag, 14 april 2012, 15:27 u.

Mijn liefste dochter, ongeacht hoe zwaar jouw fysiek lijden ook is, jij moet begrijpen dat terwijl het blijft toenemen, Ik het in dezelfde mate meevoel.

Jouw lijden weerspiegelt slechts een fractie van Mijn eigen lijden.

In vereniging met Mij zal jij weten dat voor elke pijn en innerlijke duisternis van de ziel die jij ervaart, jij de marteling zal beseffen die Ik doorsta omwille van de zonden van de mensheid. **Veel mensen geloven ten onrechte dat Mijn lijden begon en eindigde op het Kruis.**

Mijn lijden zal niet eindigen totdat al Gods kinderen in liefde en harmonie verenigd zijn daar waar geen zonde meer zal bestaan, in het Nieuwe Paradijs van Mijn Vader.

Hoeveel er ook aan de mensheid is meegedeeld omtrent Mijn bestaan, Ik word nog steeds gehaat.

Bij gelovigen, al word Ik aanvaard, wordt Mijn leer alleen verdragen onder hun eigen voorwaarden.

Velen zullen anderen met liefde en vriendelijkheid behandelen, maar alleen als die anderen aan wie zij deze gave geven, mee opkomen voor hun eigen ideologieën.

Bijvoorbeeld, velen zullen zondaars beschuldigen terwijl zij vriendelijkheid zouden moeten tonen en voor hen bidden. In plaats daarvan moeten zij eerder leiden door hun voorbeeld.

Sommigen zullen anderen minachten in plaats van de liefde te betonen die van hen als Christenen verwacht wordt.

Veroordeel anderen nooit, zelfs niet indien je het niet met hen eens bent, want dat recht hebben jullie niet. Niemand, buiten God alleen, heeft de autoriteit om een ander te oordelen. Hoewel vele gelovigen Mij blijven vereren, zal dat op hun eigen voorwaarden zijn.

Sommigen zullen de nood voelen zich af te zonderen van hun broeders en zusters om de wereld te laten zien hoe geleerd zij wel zijn in spirituele zaken. Zij gebruiken dan hun eigen interpretaties van wat Mijn Barmhartigheid echt wil zeggen.

Hoe dikwijls hebben jullie gehoord dat God altijd barmhartig is? Hij is zo barmhartig dat, omdat Hij iedereen bemint, Hij niemand zou veroordelen? Dat Hij nooit een ziel naar de Hel zou sturen?

Wel, dat is een leugen. Zo veel leugens, waarin (ook) het bestaan van de Hel verworpen wordt, zullen de ondergang van Christenen betekenen.

Mensen veroordelen zichzelf tot de Hel. Ik plaats hen daar niet in. Zij kiezen het zelf door te weigeren zich af te keren van de doodzonde.

Noch zullen zij vergeving vragen of berouw tonen. **Dat te denken is gevaarlijk en het is de plicht van alle Christenen om anderen te waarschuwen voor de gevaren van de Hel.**

Zo velen, inclusief diegenen die hun kinderen het sacrament van het doopsel weigeren, spreken alsof zonden niet langer een rol spelen.

De overtuiging dat elke zonde 'zal' vergeven worden is niet juist.

Elke zonde 'kan' vergeven worden, ongeacht hoe zwart de zonde ook is, maar enkel en alleen als de zondaar vergeving vraagt.

Nu spreek Ik jullie vanuit de hemelen om al Gods kinderen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst en wat vind Ik?

Ik spreek tot jullie (als) vanachter gevangensmuren en in een cel waarin jullie Mij geworpen hebben omdat jullie weigeren te geloven dat Ik tot jullie op deze wijze kan spreken.

O, hoe beledigen jullie Mij!

Tot jullie die jullie leven gewijd hebben in trouw aan Mij en goed geïnformeerd zijn omtrent Mijn Heilige Schrift, maar Mij nu verwerpen zeg Ik dit.

Het feit dat jullie Mij nu verwerpen zal jullie achterlaten met kwelling en groot verdriet wanneer de waarheid jullie zal geopenbaard worden.

Want dan zullen jullie de zielen kennen die jullie verworpen hebben toen Ik jullie nodig had om hen te redden.

Hoe doen jullie Mij wenen van teleurstelling omwille van jullie blindheid die veroorzaakt wordt door jullie gebrek aan nederigheid.

Jullie betwijfelen Mijn Heilig Woord terwijl jullie het zouden moeten omarmen, vastgrijpen, omdat jullie verdrinkende zielen zijn en het jullie ontbreekt aan edelmoedigheid van hart.

Ik smeeek jullie om Mijn oproep te beantwoorden.

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid.*

Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij afgescheiden worden van Hem.

Zondag, 14 april 2013, 14:00 u.

Mijn geliefd kind, laat Mij jou in deze tijd wat troost brengen. Laat Mij jou dicht tegen Mij aandrukken, zodat Ik je sterkte kan geven terwijl jij het Heilig Woord van God in deze moeilijke tijden blijft verspreiden.

Toen aan diegenen die Mijn Zoon vervolgden en Hem later vermoordden, gevraagd werd – “Waarom hebben jullie dat gedaan?” – antwoordden zij – “Om het Woord van God te handhaven.” Toen hun gevraagd werd of God het doden van een andere persoon wel door de vingers zou zien, argumenteerden zij dat dit in overeenstemming was met de Leer van de Kerk. En zo zal het ook in de eindtijd geschieden. **Mensen zullen de Leer van God verdraaien om zo hun afwijzing van Zijn Heilig Woord te rechtvaardigen.**

Mijn Zoon geeft de wereld deze Boodschappen opdat jullie Zijn Leer zouden handhaven. Hij doet dit opdat niemand per vergissing Zijn Heilig Woord zou verwerpen, wanneer er met de Onderrichtingen van Zijn Heilige Kerk op aarde geknoeid wordt en zij goddeloos gemaakt worden. Het Woord van God mag nooit veranderen, toch hebben de profetieën voorspeld dat dit in deze uiterste dagen zal gebeuren, wanneer het zal gedaan worden door de Kerk die gesticht werd op de Steenrots van Petrus.

Mijn Zoon is het Woord. Het Woord van God moet door elk kind van God vereerd worden. Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij afgescheiden worden van Hem. Wanneer jullie iets anders dan de Waarheid van God aanvaarden, wanneer jullie zonde aanvaarden en er vervolgens aan meedoen, zullen jullie een wig drijven tussen jullie zelf en Mijn Zoon.

Onthoud dat Ik, de Moeder van God, al diegenen bescherm die Mij aanroepen. Mijn bescherming is voor alle mensen, alle religies. **Wanneer jullie dagelijks Mijn Heilige Rozenkrans bidden, wordt jullie elke mogelijke bescherming gegeven** en zullen jullie in staat zijn om de Waarheid, het Heilig Woord van God te handhaven.

Ieder in Mijn Zoons Kerk op aarde, die het volk leidt, en die de Heilige Rozenkrans niet voor zijn congregatie kan bidden, komt niet van God.

*Jullie Moeder
Moeder van God
Moeder van Verlossing*

Hoe kunnen jullie verzekeren dat jullie familie en vrienden de Hemel kunnen binnengaan.

Vrijdag, 15 april 2011, 15:30 u.

Mijn geliefde dochter, Ik ben blij omdat zoveel goede en trouwe volgelingen van Mij zich samen verenigen om tijdens de Goede Week eensgezind het offer eer te bewijzen dat Ik voor allen gebracht heb. Een offer dat Ik altijd weer bereidwillig zou brengen, ware het om jullie stuk voor stuk te redden. Mijn liefde is diep voor elk individu in de wereld, elkeen geschapen door de Heilige Wil van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de mensen. Jullie hebben allen een bijzondere plaats in Mijn Hart, zelfs diegenen die Mij niet kennen.

Indien jullie op aarde een leven werd beloofd van rijkdom en geluk, zouden velen van jullie op die kans springen. Want met alle geweld willen jullie je verlangens van het lichaam bevredigen. Indien mensen het Paradijs in de Hemel aangeboden wordt dan vinden zij dat moeilijk om onder ogen te zien. Ik begrijp dat. Want de lauwe ziel zal over een levendige fantasie moeten beschikken om zich die glorierijke plaats voor te stellen. Zij zal altijd worstelen om dat glorierijk bestaan onder ogen te zien. De enige zielen die dat kunnen zijn diegenen die een sterk geloof hebben in het bestaan van God. De enige weg om werkelijk te verstaan welke parel ieder van jullie wacht is jullie geloof te sterken. De enige manier om dat te doen is vurig te bidden om de waarheid te zien. Het licht. De schitterende toekomst die al diegenen wacht die God, de Almachtige Vader, eren. Gelovigen, jullie moeten bidden voor jullie vrienden, echtgenoten/echtgenotes, kennissen, ouders, broers, zussen en kinderen met een klein geloof. Als Mijn gebed van de [Goddelijke Barmhartigheid](#) door jullie gebeden wordt in hun naam, zal dat hun zielen redden. Dat is nu Mijn belofte voor jullie.

*Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus*

Word wakker voor de Waarheid voor het te laat is.

Vrijdag, 15 april 2011, 22:00 u.

Mijn geliefde dochter, jij moet de wereld zeggen dat Mijn Heilige Wil nu moet nagevolgd worden indien de mensen het eeuwig leven willen. Deze wereld, hoewel hij veel te bieden heeft, zal jullie honger nooit stillen. Ware het niet omwille van de zonden van jullie eerste ouders Adam en Eva, ja, dan zou het voor jullie mogelijk geweest zijn om in eeuwig geluk te leven, zonder hindernissen op jullie weg. Maar omdat de Bedrieger overal is, zal hij niet toelaten dat iemand onder jullie zijn leven naar Mij richt. Listig, een leugenaar, zal hij voortdurend proberen ervoor te zorgen dat jullie in zonde vallen door verschillende middelen van verleiding. Hij zal het echter moeilijk krijgen om jullie te treffen wanneer jullie door de biecht en de Heilige Sacramenten in staat van genade zijn.

[De Heilige Rozenkrans](#) is bijzonder effectief tegen Satan, omwille van de macht die de Heilige Maagd, Mijn Moeder, door God, de Eeuwige Vader, gegeven werd. Zij heeft een enorme macht over de Bedrieger. Hij is machteloos tegenover haar en hij weet dat. Indien jullie Mijn Heilige Moeder toestaan jullie te leiden naar de genaden waarvoor zij kan ten beste spreken in jullie naam, dan zullen jullie immuun zijn voor zijn invloed.

Terwijl mensen vandaag streven naar geluk en vrede op deze wereld zoeken zij naar een geheime formule. Door te proberen het geheim van geluk, materieel voordeel en vrede in hun leven te ontsluiten, verliezen zij hun tijd. Zij komen aandragen met nieuwe wegen, ideeën, die allemaal plannen om rijk te worden. Ongeacht al de argumenten die zij aanvoeren, waarvan de meeste gebaseerd zijn op psychologisch gedreven idealisme, toch is het gewoon niet mogelijk om vrede en vreugde in jullie leven te bereiken als jullie niet geloven in God, de Eeuwige Vader. Hij is de enige gever van het leven. Zonder een nauwe band met Hem zullen jullie geestelijk leeg zijn. Zij die enorm veel tijd investeren om Mijn bestaan te weerleggen, jullie verliezen je tijd door het najagen van dromen die nooit zullen vrucht dragen. Jullie koppige weigering om jullie Schepper te erkennen, zal jullie in een afgrond van eeuwige duisternis leiden. Veel mensen die net zoals jullie, tijdens hun leven ontzettend ver gegaan zijn om het bestaan van God te loochenen, bevinden zich nu helaas in de diepten der Hel door hun eigen keuze. Laat niet toe dat dit met jullie zielen gebeurt, waar diegenen die in de Hel belanden, branden alsof zij nog van vlees gemaakt waren. Hoe lacht Satan om jullie onwetendheid. Wanneer jullie God weigeren, weigeren jullie je recht op eeuwig geluk. Datzelfde eeuwig geluk waarnaar jullie in deze wereld zo rusteloos op zoek gaan. Maar het kan op aarde niet bereikt worden.

Leef nooit op aarde alsof dit het enige deel is van de cyclus van jullie bestaan. Want dat is het niet. Jullie echte thuis zal bij Mij zijn in het Paradijs.

*Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus*

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht.

Maandag, 15 april 2013, 18:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de vijanden van God staan nu in elke natie in groten getale op om de Wetten van God af te keuren.

In elk land en in elke Kerk zullen er nu nieuwe wetten ingevoerd worden. De meeste van deze wetten zullen ingaan tegen de onderrichtingen die in de Heilige Bijbel opgetekend staan. **Ten behoeve van elke soort zonde zal men een wetgeving maken en de duisternis van het beest zal de wereld overdekken.** Zij die zich tegen deze wetten verzetten zullen als zonderlingen beschouwd en tot demonen gemaakt worden. Hun stemmen zullen gesmoord worden door diegenen die de vrijdenkerij omhelzen als ware het een authentieke religie. Zij zullen elk rationeel argument aanwenden om hun kwade wetten erdoor te krijgen en zullen velen misleiden, omdat zij de mensenrechten zullen gebruiken als middel om anderen te controleren.

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om op te komen tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht. **En net wanneer die wetten van kracht zullen worden, zal de katholieke Kerk de hervorming aankondigen om alle mensenrechten en alle religies te erkennen.** Dat zal gevolgd worden door een vreselijke verdeeldheid tussen diegenen die gezegend zijn met de gave van inzicht, hun door de Heilige Geest geschonken, en diegenen wier enige verlangen de eigenliefde is en die God afwijzen. Zij zien God en Mijn Leer als een hinderpaal om er, naar wat zij menen, een vrije levensstijl op na te houden.

De machtige organisatie van de wereldelite, die in elke hoek van de wereld geïnfiltreerd is, zal nieuwe Kerkelijke wetten plannen en samenzweren om leiders omver te werpen, terwijl ze op hetzelfde moment oorlogen beramen die vernielingen zullen voortbrengen. Zij zijn zo hoogmoedig en hun gebondenheid aan satanische ophemeling is van zulk een omvang dat zij geloven onmisbaar te zijn. Hoe zullen zij moeten lijden voor hun boze daden. Net wanneer zij geloven dat zij anderen kunnen controleren en aan anderen hun sluwe plannen opleggen, zullen zij door de Hand van Mijn Vader neergeslagen worden. Zij zullen alleen de nodige tijd krijgen om zich van hun wandaden af te wenden. Daarna zullen zij zich tegen elkaar keren en elkaar vernietigen. Het niveau van hun lijden zal zodanig zijn dat zelfs naar het einde toe, het niets zal uithalen om hun te tonen wat hen te wachten staat indien zij zo gebonden blijven aan de Boze.

Veel mensen die God niet aanhangen, zullen in het begin weinig van deze gebeurtenissen merken. Slechts wanneer hun vrijheid beperkt wordt zullen zij openlijk revolteren tegen de ongerechtigheden binnen hun naties. Dan zullen zij de gruwel beseffen die dan tot stand zal gebracht zijn omdat het Licht van God werd uitgedoofd. In plaats daarvan zal er duisternis zijn, leegte, honger en gebrek aan liefde. Dan pas zal de mens schreeuwen om Gods Barmhartigheid. Daar zal Ik staan wachten om hen te troosten en hun arme angstige zielen te redden.

Jullie Jezus

Het Kruis is jullie verbinding naar het Eeuwige Leven. Verzaak nooit aan het Kruis.

Dinsdag, 15 april 2014, 20:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Mijn geliefde volgelingen Goede Vrijdag vieren, moeten zij zich herinneren hoe Mijn Liefde zich uitstrekt tot het menselijk ras.

Diegenen die Mij vervolgden en Mij vervolgens doodden, waren vol haat en hadden harten van steen. Ik stierf voor hen, ondanks hun haat, en Ik onderging een zware Doodsstrijd zodat zij konden verlost worden. Toch **haten en verachten zo veel mensen Mij vandaag, op zo'n grote schaal, dat indien Ik het kwaad zou onthullen dat hun ziel verwoest, jullie niet in staat zouden zijn om overeind te blijven.**

Mijn pogingen om de wereld voor te bereiden, door het Boek der Waarheid, zullen door Mijn vijanden overal bevochten worden. De ergste aanvallen zullen komen van satanische groepen, van wie velen zich voordoen als Christenen, zodat ze hun woede kunnen afreageren door te doen alsof ze hun geloof verdedigen. Dat is de manier waarop Satan zijn gewillige slachtoffers gebruikt om Mijn Werk aan te vallen. Hoe ellendig zijn hun zielen en hoe bedroefd Ben Ik, aangezien ze voortgaan met Mij te verraden, modder naar Mij te gooien en leugens over Mijn Woord te verspreiden, in een poging om zielen van Mijn Barmhartig Hart te stelen.

Ik huil Tranen van Doodsangst, tijdens deze week, omdat de tijd kort is en Ik weet dat hoe hard Ik ook probeer, vele zielen Mij nog steeds de rug zullen toekeren. Waarom haten deze zielen Mij zo? Het antwoord is omdat ze helemaal geen liefde voor Mij hebben. Velen van hen vinden het beangstigend dat de haat die ze voor Mij in hun hart voelen niet kan worden weggespoeld. Ze zijn zo bezeten door de Boze, dat ze elke minuut van hun dag doorbrengen met Mij te vervloeken.

De overgrote meerderheid van de mensen gelooft niet meer in Mij – het is slechts een klein aantal dat wel gelooft, in een oceaan van zielen waarvan de grootte zich uitstrekt van de ene kant van de Aarde naar de andere. Maar Ik beloof jullie dat Ik zo veel zielen zal verzamelen als Ik kan en omwille van de Liefde die Ik voor jullie heb, zal Ik Mijn Barmhartigheid zelfs uitstrekken naar diegenen die het niet verdienen. **Hoe verwelkom Ik de goede, de liefdevolle en de zuivere zielen, die vóór Mij komen. Ze vullen Mij met grote vreugde. Oh hoe verzachten ze Mijn Wonden.** Hoe brengen ze Mij verlichting van het verdriet dat Ik doorsta voor Mijn arme zondaars, die geen idee hebben van de grote vreugde die Ik hun beloofde in Mijn Nieuwe Koninkrijk. Zoveel zielen zullen helaas de sleutel weggoeien die Ik aan hen gaf voor het Eeuwig Leven – en waarvoor? Een leven zonder betekenis, een leven vol opwindende en loze beloften. Een vermoeiend leven van zwoegen, dat geen leven brengt – alleen dat wat eindigt in stof. Ik Ben jullie leven. Ik breng jullie leven. Wanneer jullie Mijn dood aan het Kruis aanvaardden en Mijn Verrijzenis erkennen, zullen jullie nooit de dood doorstaan.

Aan jullie, van deze generatie, zeg Ik dit. Jullie, die met Mij zijn, zullen de dood niet doorstaan – zelfs niet de dood van het lichaam. Diegenen die Mij verraden door de zonde, terwijl de Waarheid aan jullie wordt geschonken, zullen geen leven hebben. Dus jullie, Mijn geliefde volgelingen, mogen nooit bang zijn van deze Missie. Ik zal jullie meenemen en jullie overstelpen met al de Gaven, die Mijn Vader verlangt om jullie allen te schenken, aangezien Hij eindelijk Zijn kinderen verzamelt in het Koninkrijk dat Hij jullie beloofde toen Hij Mij, Zijn enige Zoon, zond om jullie zielen te redden door Mijn dood aan het Kruis. Het Kruis is jullie verbinding naar het Eeuwige Leven. Verzaak nooit aan het Kruis. Mijn dood was jullie weg naar Eeuwig Leven. Zonder Mijn Kruis, zal de dood zegevierend voor diegenen die het verwerpen.

Jullie Jezus

Wat jullie zullen ervaren tijdens De Waarschuwing en het Gebed voor onmiddellijke vergeving.

Zaterdag, 16 april 2011, 10:00 u.

Mijn geliefde dochter, ga vlug vooruit om het bewustzijn rond Mijn boodschap te verhevelen want De Waarschuwing is bijna op de aarde. Zeg tegen de zielen die weigeren te bidden om hun trots en afkeer terzijde te schuiven en nu naar Mij toe te komen om vergeving te vragen. Wees duidelijk dat veel, veel zielen deze op handen zijnde gebeurtenis niet zullen overleven. Veel van deze zielen zijn eenvoudigweg lui en terwijl zij, achter dit alles, wel geloven in God, de Eeuwige Vader, gaan zij ervan uit dat zij ergens in de toekomst wel aan hun geestelijk leven zullen werken. Maar dan zal het te laat zijn.

Zeg de wereld dat deze gebeurtenis plaatsvindt om hen te redden. Velen zullen zich bekeren tijdens deze mystieke ervaring. Zij zullen een brandend gevoel ervaren, niet anders dan wat de zielen in het Vagevuur

ervaren. Dat zal hun een inzicht geven van wat zielen, die niet helemaal zuiver zijn, moeten doormaken alvorens zij het glorierijke licht van de Hemel kunnen zien. Door gewoon te aanvaarden dat deze gebeurtenis kan plaatsvinden, kunnen zij het overleven. Keer jullie tot Mij en zeg:

“Alstublieft, leid mij naar het licht en de goedheid van Uw grote barmhartigheid en vergeef mij mijn zonden. Amen.”

en Ik zal jullie terstond vergeven. Dan, na De Waarschuwing, zullen jullie een diepe vrede en vreugde in jullie ziel gewaarworden.

Jonge mensen vinden het moeilijk om te bidden

Veel mensen in de wereld vandaag weigeren te bidden. Veel jonge mensen vinden het vervelend en ouderwets. Velen geloven onterecht dat, ondanks het feit dat zij in God geloven, het niet nodig is te bidden. Dat is niet juist. Het is noodzakelijk om het Paradijs binnen te komen, waar jullie na de dood wanhopig zullen naar smachten. Indien jullie in zonde blijven, kunnen jullie niet proeven van dit glorierijk feest. Net zoals diegenen onder jullie die zich fit houden, voor hun lichaam zorgen, zorgvuldig letten op wat zij eten om in vorm te blijven, zo moeten jullie ook voor jullie ziel zorgen. Zonder zorgvuldig aandacht te besteden aan de staat van jullie ziel zal ze zwak worden en gebrek lijden aan het voedsel dat ze nodig heeft om in perfecte vorm te zijn.

Gebed om anderen te bekeren

Door het zwakke geloof van gelovigen in de wereld hebben jullie die sterk zijn in jullie geloof nu een grote verantwoordelijkheid. Jullie moeten dit bekeringsgebed voor de anderen bidden.

“Ik smEEK U Jezus, in Uw Goddelijke Barmhartigheid, om die lauwe zielen te bedekken met Uw Kostbaar Bloed zodat zij bekeerd kunnen worden. Amen.”

Zeg dit gebed namens diegenen van wie jullie denken dat ze het het meest nodig hebben.

Herinner jullie kinderen Mijn heerlijke belofte. Ik zal uiteindelijk triomferen. Satan, de Bedrieger, kan gewoon niet overleven. Laat Mij jullie alstublieft beschermen en met Mij meenemen. Geef jullie ziel niet aan Satan. Ik bemin jullie allemaal. Blijf Mij vragen om jullie geloof elke dag sterker te maken.

*Jullie Goddelijke Verlosser
Koning van Barmhartigheid en Medelijden
Jezus Christus*

Zelfs kleine gebedsgroepen van Goddelijke Barmhartigheid kunnen miljoenen redden.

Zaterdag, 16 april 2011, 22:45 u.

Mijn geliefde dochter, de tijd voor De Waarschuwing is nu dichtbij en ze zal in een oogwenk plaatsvinden. Allen zullen in hun baan gestopt worden wanneer zij getuige zijn van Mijn Grote Barmhartigheid. Bid in de eerste plaats voor hen die in doodzonde verkeren. Zij hebben jullie gebeden nodig want velen van hen zullen door de shock doodvallen, wanneer zij de gruwel zien, zoals die door Mijn ogen gezien wordt, van de zondige wreedheden die zij begaan hebben. Het bidden van de [Goddelijke Barmhartigheidsrozenkrans](#) kan miljoenen redden ook al gebeurt dat door slechts een kleine groep van trouwe, godvruchtige volgelingen.

Mijn dochter, Ik zal je geen datum geven voor deze grote gebeurtenis. Maar wees ervan overtuigd dat de tijd ervoor over de wereld ligt. Zoals het kwaad voortdurend toeneemt over heel de wereld zo ook zal de hand van Mijn Vader nu overal neerkomen. Hij zal niet aan de kant blijven staan en toelaten dat deze boosaardige zondaars, samenspannend met Satan, Mijn kinderen nog langer vernietigen of besmetten. Schande over die zelfgeobsedeerde zondaars, die Ik nog steeds bemin ondanks de boze schandvlek van hun zonden. Ik vraag jullie nu te bidden voor de vergeving van hun zonden.

Zoals De Waarschuwing nu zal plaatsvinden zo ook zullen de natuurrampen de mensheid treffen. Mijn kinderen, gebed is nu jullie enige wapen om jullie zelf en de mensheid te redden voor de vuren van de Hel. Eens De Waarschuwing voorbij, zullen vrede en vreugde de overhand krijgen. En dan zal de

vervolging door de Nieuwe Wereld Alliantie beginnen. Hun macht zal verzwakt worden als voldoende van jullie bekering verspreiden en vurig bidden.

Wees niet bang, Mijn geliefde volgelingen, jullie zullen nauw samenwerken om te bidden voor de redding der mensheid. En jullie zullen in dat verloop miljoenen zielen redden.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Ik, jullie geliefde Jezus, zou nooit Mijn eigen Kerk kunnen ondermijnen.

Maandag, 16 april 2012, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep het uit tot al Gods kinderen en Ik verzeker jullie dat Ik, jullie geliefde Jezus, **Mijn eigen Kerk nooit zou kunnen ondermijnen.**

Nochtans zal Ik Mij niet op de achtergrond houden en Mijn Kerk zien uiteenvallen, door de hand van een bepaalde sekte die niet het recht heeft om een rol te spelen in de Heilige Stoel.

Want dat is precies wat de Valse Profeet en de Bedriegers die Satan vereren proberen te doen. **Zij willen de Katholieke Kerk ten val brengen en haar in kleine stukjes breken.**

Dat, Mijn kinderen, is de manier waarop Satan stelling zal nemen in een laatste opstand tegen God, de Schepper van alle dingen.

Dat boosaardig plan om Mijn Kerk te vernietigen, is al meer dan 100 jaar bezig, maar sinds 1967 is het toegenomen.

Veel Bedriegers, die leden zijn van die kwaadaardige sekte, die Satan vereren, **zijn de seminaries binnengegaan om zo een voet in het Vaticaan te krijgen.**

Hun machten, hoewel door God de Vader toegestaan, waren tot nu toe beperkt. Nu de eindtijd nadert zal dat veranderen.

Deze boosaardige sekte zal nu elke macht loslaten om te verzekeren dat zij een nieuwe vervanging zullen kiezen voor **Mijn Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI.**

Al diegenen die Mijn leer kennen, zullen veranderingen zien in het verloop van de Heilige Mis.

Er zullen nieuwe seculiere wetten geïntroduceerd worden die een belediging zullen zijn voor Mijn Dood op het Kruis.

Veel van Mijn toegewijde volgelingen zullen dat zien en zich gekwetst voelen. Hun opvattingen zullen verworpen worden en vele sacramenten zullen niet meer aangeboden worden.

Dit is waarom er veel voorbereiding nodig is.

Tot die katholieken die gekwetst en verbijsterd zullen zijn, vergeet alstublieft niet dat Ik hier ben.

Roep Mij, jullie geliefde Jezus, en weet dat jullie niet bang moeten zijn om de waarheid van Mijn leer te verkondigen.

Jullie moeten niet bang zijn om jullie af te keren van dwaalleringen.

Ik zal jullie leiden en beschermen op jullie reis en jullie zullen geleid worden door de kracht van de Heilige Geest.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Het Woord volgens God zal uiteengerukt worden naarmate het heidendom over de Aarde raast.

Dinsdag, 16 april 2013, 20:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **de beklimming van de Calvarieberg die Mijn Kerk op Aarde moet doorstaan is begonnen, zoals voorzegd.** Allen die in Mijn Naam spreken, die Mij beminnen en Mijn Leer eren, zullen nu de martelende tocht moeten tegemoet zien om Mijn Heilig Woord te handhaven.

Het Woord volgens God zal uiteengerukt worden naarmate het heidendom over de Aarde raast. Tot al diegenen die Mij volgen, zeg Ik: wandel met het hoofd geheven. Doe nooit afstand van de Waarheid wanneer mensen, ook binnen jullie families en vriendenkring, jullie dringend verzoeken om jullie af te keren van Mijn Heilig Woord dat Ik jullie gaf tijdens Mijn verblijf op Aarde. Jullie mogen de vastberadenheid om Mij trouw te blijven niet laten afzwakken. Sommigen onder jullie zullen sterk staan tijdens de vervolging. Anderen zullen vallen. Sommigen zullen opgeven. Anderen zullen beslissen om de leugens te aanvaarden die voorgesteld worden als een Heilige Doctrine en zij zullen van Mij gescheiden worden.

Ik zal al diegenen die Mij volledig vertrouwen op Mijn Schouders dragen. Ik zal bescherming verlenen aan allen die moedig genoeg zijn om het Heilig Misoffer te blijven opdragen op de wijze zoals het bedoeld is om uitgevoerd te worden. Ik zal de Sacramenten beschermen die bedeed worden door die heilige gewijde dienaars van Mij die weigeren om Mijn Dienst te veranderen of te verlaten. Diegenen die zichzelf aan Mijn Zorg toewijden zullen niets te vrezen hebben. Diegenen echter die de Waarheid gedurende heel hun leven ontvangen hebben en nu Mijn Leer verwerpen ten voordele van leugens, zullen alleen achterblijven, weg van Mij. Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden, want laat toch geen enkel mens geloven dat hij in een afgrond van bedrog kan rondkijken zonder wroeging in zijn ziel en zonder de gevolgen te ondergaan.

Mijn Liefde zal sterk genoeg zijn om diegenen te omarmen die tijdens deze tijden in verwarring zullen zijn. Ik zal Mijn Hand reiken aan al Gods kinderen die naar Mij op zoek zijn; ongeacht hoe verduisterd hun zielen ook zijn. Op het hoogtepunt van de beroering zal Ik Mij uiteindelijk bekend maken en Mijn Geest zal over de Aarde uitgestort worden net op het ogenblik dat de mensen menen dat zij het allemaal niet langer aankunnen.

Denk eraan dat Ik de Eerste en de Laatste Ben, niets kan Mij overwinnen, Ik Ben Almachtig en wanneer jullie voelen dat de boosaardigheid, waarmee de vijanden van God de wereld hebben doordrongen, verpletterend is, dan ben Ik daar. Ik laat deze laatste lijdensweg toe, deze laatste vervolging, omdat zij het laatste wapen is tegen het beest. Zonder dat zou hij de zielen weggapen van het grootste deel van de wereldbevolking.

De strijd voor de zielen zal diegenen choqueren die Mij echt kennen omdat het kwaad waarvan jullie getuigen zullen zijn zich zal manifesteren in mensen die jullie goed achten. Satan zal elke steen ondersteboven keren en hij zal elke ziel gebruiken, vooral diegenen die Mij zeer nabij zijn, opdat zij zich van Mijn Leer zouden afkeren. Terwijl deze strijd een tijd zal woeden, zal Ik, door deze Missie, miljarden redden dank zij hun bekering.

Jullie Jezus

Nieuwe Wereld Orde Plan om jullie geld en voedsel te controleren.

Zondag, 17 april 2011, 9:00 u.

Mijn geliefde dochter, zeg de wereld dat zij nu een aantal natuurrampen zullen zien gebeuren. Die zullen plaatsvinden op de meest ongebruikelijke en onverwachte plaatsen en zullen hevig zijn in hun intensiteit. Dat heeft de mens door zijn zondig gedrag veroorzaakt. Heb berouw, jullie allen, en weet dat deze natuurrampen jullie zullen wakker maken uit jullie blinde sluimer en gebrek aan geloof. Zij gebeuren ook om de impact van de kwaadaardige groep van wereldallianties en hun gemene, onzinnige activiteiten te verminderen. Deze groepen onder wat Ik zal noemen een Nieuwe Wereld Regering in opwachting, hebben nu plannen om onder het leiderschap van de Antichrist te voorschijn te komen. Diezelfde groepen hebben voor de ineenstorting van het Banksysteem gezorgd en zullen nu overal de muntwaarde kapotmaken. Dat doen ze om jullie te kunnen controleren.

Mijn dochter, toen Ik enkele maanden geleden deze boodschappen meedeelde, dacht jij dat de boodschappen bizar leken, maar je schreef neer wat Ik jou vertelde. Het boosaardig plan van deze serpente, aanhangers van Satan, wordt nu al geruime tijd gesmeed. Sommige van hun listige programma's zijn reeds openbaar gemaakt, doch veel mensen geloven dat de wereld weer gewoon door

een andere financiële crisis gaat. Word nu eens allemaal wakker. Kijk rondom jullie en zie zelf. Houd op met jullie veronderstelling te denken dat de wereld zich gewoon in de barensweeën van een depressie bevindt die veroorzaakt wordt door een inzinking van de economie. Want dat is niet waar. Deze mensen zullen ieder van jullie gaan controleren door een wereldmunt alsook door de schuldenlast van jullie landen. Geen enkel land zal ontsnappen aan hun greep. Alstublieft, luister naar Mijn woord. Jullie geld zal waardeloos zijn. Jullie toegang tot eten en andere benodigdheden zal enkel mogelijk zijn door het Merkteken, de identificatie waarvan Ik eerder sprak. Alstublieft, alstublieft, aanvaard dit Merkteken niet, want dan zullen jullie voor Mij verloren zijn. Dit merkteken zal jullie niet enkel lichamelijk doden, maar ook geestelijk. Blijf buiten die jurisdictie (bevoegdheid). Start nu met het plannen van voedselvoorraad, dekens, kaarsen en water indien jullie het Merkteken, het Merkteken van het Beest, willen vermijden.

Hij, de Antichrist die aan het hoofd zal staan van deze Nieuwe Wereld Regering, gelooft dat hij de zielen van het menselijk ras zal ontstelen. Maar dat zal hij niet. Net zoals velen onder zijn invloed zullen vallen, zo zullen ook Mijn volgelingen onwrikbaar trouw blijven aan Mij, hun Goddelijke Verlosser.

Al diegenen onder jullie die deze profetieën met hoon en spot overladen, luister nu. Val onder de invloed van deze wereldmacht en jullie zullen verloren zijn. Jullie zullen een sterk geloof moeten hebben om te overleven. Wat jullie in het gebed zullen vragen zal verhoord worden. Ik zal jullie beschermen tijdens deze afschrikwekkende periode op aarde. Bereid nu samenkomsten in groepen voor waar jullie in vrede en in het geheim kunnen bidden. Zij, de Nieuwe Wereld Orde zullen ook bidden in hun eigen verachtelijke kerken. Die kerken bestaan overal hoewel zij in het geheim werden opgericht. Zij offeren en vereren er hun idool Satan. Deze cultus woekert nu overal en zij delen allen het ene bespottelijke doel, de controle over de mensheid. Zij zullen trachten dat te bereiken door jullie geld, voedingsmiddelen en energie te controleren. Bestrijd hen op de best mogelijke manier door gebed en de verspreiding van bekering. Bid ook voor die misleide mensen aan wie beloften werden gedaan van grote rijkdom, technologie, langer leven en wonderen. Hoe fout zijn zij. Zij zijn werkelijk misleid geweest. Wanneer ze achter de waarheid komen, zullen zij al in de diepten van de Hel gestort zijn en het zal te laat zijn.

Bid, bid allen dagelijks zoveel jullie kunnen Mijn [Goddelijke Barmhartigheidsrozenkrans](#) en [de Heilige Rozenkrans](#) om de impact van dit sluw en duivels plan te verlichten. Bid ook voor die zielen die zullen omkomen tijdens de komende mondiale natuurrampen die door de Hand van God, de Vader, teweeg gebracht worden. Zij hebben jullie gebeden nodig. Alstublieft, neem Mijn smeking om gebeden ter harte, want zij zullen verhoord worden.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

De Toorn van God komt neer op de Nieuwe Wereld Orde.

Zondag, 17 april 2011, 19:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, met grote droefheid moet Ik je zeggen dat de op handen zijnde natuurrampen vele mensenlevens zullen kosten in Azië, Europa, Rusland en de Verenigde Staten. De toorn van God, Mijn Eeuwige Vader zal snel neerkomen op deze Wereld Alliantie die in het geheim ondergrondse organisaties plant om dood te brengen over de rest van de wereld in hun eigen voordeel. Zij zijn verantwoordelijk voor het voortbrengen van overvloed in landbouwbedrijven en nieuwe technologieën die jullie zouden verbijsteren waren zij niet zo sinister in hun bedoelingen. Deze mensen uit alle landen van de eerste wereld zijn rijk, machtig, getalenteerd en hebben de controle over banken, leger, humanitaire wereldorganisaties, politiemacht, regeringen, energieleveranciers en de media. Niemand van jullie kan ontsnappen uit hun greep tenzij Ik jullie zeg hoe.

Gebed, vooral het reciteren van de [Goddelijke Barmhartigheidsrozenkrans](#) zal bekering verbreiden en door [de Heilige Rozenkrans](#) te bidden zal het werk van deze boosaardige parasieten wier idool Satan is, verzwakken. Het interessante is dit. Veel van deze fanatiekelingen die gevangen zitten in dat leugenachtig web, geloven dat zij gewoon ambitieus zijn met een natuurlijk verlangen naar rijkdom en zij houden aan geen enkele religieuze geloofsovertuiging vast. Wat zij niet weten is dat zij door Satan bedrogen en dagelijks door hem beïnvloed worden, in hun gedachten, verlangens, woorden en daden. Hoe blind zijn ze.

Overal waar zij gegroepeerd zijn daar zal ook de toorn van God met vreeswekkende kracht neerkomen. Dit is al onderweg. Zij zullen gestopt worden, maar dat zal enige tijd vergen. Het zal hen niet volledig tegenhouden maar het zal de afschuwelijke impact verminderen die hun daden anders zouden hebben.

De Heilige Drie-Eenheid is nu actief in communicatie met uitverkoren zielen over de hele wereld. Gelovigen zullen dat al gemerkt hebben. Zij die niet in God de Vader geloven, denken dat deze mensen louter doemdenkers zijn. En al is het zo dat veel mensen in de wereld vandaag inderdaad valse aanspraken kunnen maken, negeer hen alstublieft niet alvorens te luisteren naar wat zij te zeggen hebben. Bid altijd om leiding in deze moeilijke en verwarrende tijden. Houd jullie aandacht altijd gericht op Mij, jullie Goddelijke Verlosser. Ik zal jullie hand vasthouden en jullie door deze beproevingen helpen.

Veel mensen zullen paniker en in veel gevallen doodsbenuwd zijn wanneer zij deze profetieën aan het licht zien komen. Maar het is niet nodig bang te zijn want deze periode zal maar van korte duur zijn. En dan zal de nieuwe Hemel en Aarde komen waar jullie allen vredevol, lang en zalig zullen leven in vereniging met Mij.

Hoe meer mensen terugkeren en God de Vader vragen om leiding, hoe kleiner de impact van de boze heerschappij van de Nieuwe Wereld Orde zal zijn. Ga nu in vrede. Bid om jullie geloof in Mij te versterken.

*Jullie barmhartige Verlosser en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus*

Mijn boodschappen zijn voor alle religies en geloofsovertuigingen, met inbegrip van hen die niet geloven.

Dinsdag, 17 april 2012, 18:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Mijn boodschappen aan jou voor de hele wereld bestemd zijn.

Zij worden gegeven voor alle religies en geloofsovertuigingen inclusief voor hen die niet geloven in het bestaan van God, de Eeuwige Vader, Schepper van de hele wereld.

Kinderen, jullie moeten weten dat omdat aan jullie de Waarheid gegeven is over de Drie-Ene God, de Heilige Drie-Eenheid die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat jullie een verantwoordelijkheid hebben om Mijn Heilig Woord aan de hele wereld te verkondigen.

Of jullie nu al dan niet geloven dat Ik tot jullie spreek doorheen deze boodschappen, jullie moeten die arme zielen helpen die Mijn bescherming nodig hebben zodat zij kunnen gered worden.

Velen vragen zich af waarom deze boodschappen zo dikwijls verwijzen naar Satan. Mijn antwoord is dit.

Satan en zijn gevallen engelen zwerven over de aarde op de uitkijk om mensen te kwellen.

Zij vallen hen aan door de zintuigen, meestal om hen aan te zetten tot het begaan van zonden van het vlees.

Zij brengen gedachten in hun denken zodat zij gruwelijkheden begaan, die Mijn Vader beledigen.

In het geval van zielen, die reeds in zonde zijn, kunnen zij het lichaam bezitten. Wanneer dat gebeurt, kunnen deze arme bezeten zielen ravage aanrichten rondom hen.

In machtsposities kunnen zij vreselijke ongerechtigheid toebrengen aan diegenen waarover zij heersen.

Zij zullen wetten introduceren, die de Tien Geboden tarten die door God de Vader afgekondigd werden.

In andere gevallen zullen zij grote angst in het leven van mensen brengen.

Negativisme wordt door Satan en zijn duivelse engelen veroorzaakt. Dat komt niet van God.

Van God kunnen alleen liefde en vrede komen.

Voor al diegenen die hun leven willen bevrijden van negatieve gedachten en gevoelens is al wat vereist is devotie tot Mij, hun geliefde Jezus Christus.

Gebed, eenvoudige conversatie is voldoende. Vraag Mij in jullie eigen woorden jullie te helpen.

Wanneer het gesproken wordt vanuit het hart zal Ik onmiddellijk antwoorden en jullie helpen dichter bij Mijn Heilig Hart te komen.

Alstublieft, kinderen, laat Mij jullie stevig vasthouden en jullie de troost geven waarnaar jullie smachten in een wereld vol rampspoed, ongerechtigheid, wreedheid en haat.

Ik ben jullie levenslijn. Ik alleen kan jullie helpen. Alstublieft, roep tot Mij met dit Kruistochtgebed (45).

Kruistochtgebed (45)

Gebed om negatieve gedachten te overwinnen.

“O Jezus, ik weet zeer weinig over U, maar alstublieft, help mij om mijn hart te openen om U toe te staan in mijn ziel binnen te komen zodat U mij kan genezen, troosten en vullen met Uw Vrede.

Help mij om vreugde te voelen, bestrijd alle negatieve gedachten en leer de weg die mij doet begrijpen wat U behaagt, zodat ik Uw Nieuw Paradijs kan binnengaan waar ik een leven van liefde, vreugde en bewondering kan leven met U voor eeuwig en altijd. Amen.”

Ik bemin jullie allen, lieve kinderen, ongeacht welke geloofsovertuiging jullie hebben, ongeacht hoeveel jullie gezondigd hebben, of hoeveel smart en onrecht jullie anderen hebben aangedaan.

Ik alleen kan jullie manier van leven veranderen.

De enige weg om jullie zelf te bevrijden van het moeilijke leven dat jullie leiden is op Mij beroep te doen zodat Ik jullie kan helpen.

Jullie geliefde Jezus

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Merkteken van het Beest, zal de nieuwe Een-Wereldreligie symboliseren.

Woensdag, 17 april 2013, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart beeft als Ik de ellende en het lijden doorsta die de hele mensheid zal moeten ondergaan. Het is niet Mijn Hand die dat zal veroorzaken maar de vloek van Satan, daar zijn geest ronddwaalt en op zijn pad zielen verslindt. De mensen vermoeden niets van deze invloed van het kwaad zodat zij allerlei andere oorzaken schuld geven voor hun lijden. Zij geven anderen de schuld voor hun tegenspoed en begrijpen niet dat het hun gebrek aan geloof in God is, dat zulke verwoesting in hun levens teweeg brengt.

Naarmate de geest van de Boze de mensheid in zijn greep heeft, zal het Licht van God ermee in botsing komen op wijzen die door een aantal zaken duidelijk zullen worden.

Stormen zullen toenemen en aardverschuivingen zullen in vele landen gevoeld worden. Er zal onrust ontstaan in naties wanneer de macht van de regeringen de vrijheid beknot van de mensen waarover zij regeren. Dan zullen de Kerken, met inbegrip van hen die God liefhebben, de Drie-ene God, beginnen met hun diensten terug te trekken en hun deuren te sluiten.

Het aantal kerken dat zal sluiten zal in alle westerse landen gezien worden. **Weldra zal het merkteken van het communisme opgemerkt worden door een bijzonder teken dat in kerken die open blijven zal opduiken; in de media; op kledingartikelen; in films en dat teken zal met trots gedragen worden door hen die hoge functies bekleden. Het zal als een ereteken beschouwd worden en er zal mee gepraald worden door leden van de hiërarchie in al de hoofdkerken en religieuze gezindten. Jullie zullen dat symbool zien in openbare plaatsen, op altaren, in luchthavens en op de gewaden die door kerkleiders gedragen worden.**

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Merkteken van het Beest, zal de nieuwe Een-Wereldreligie symboliseren. De verantwoordelijken daarvoor zullen niet langer bevreesd zijn om hun teken te tonen, wat een symbool is voor controle en trouw aan het beest.

De dag dat het dagelijks misoffer ophoudt opgedragen te worden op de wijze waarop het in Mijn Heilige Naam moet opgedragen worden, zal de dag zijn waarop dit symbool op de altaren zal verschijnen en voor alle tabernakels in de wereld.

Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie vertroosting mogen vinden bij die gewijde dienaars van Mij die Mij trouw blijven, want jullie zullen tijdens deze beproevingen steun nodig hebben. Ik zal jullie altijd staande houden en dragen. Ik zal jullie nooit in de steek laten, maar jullie mogen nooit afwijken van Mijn Leer, of heidense praktijken aanvaarden als vervangmiddel voor de Waarheid.

Jullie Jezus

Mijn Nieuw Paradijs zal de Wereld zonder einde worden – zoals voorzien.

Donderdag, 17 april 2014, 21:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Verrijzenis uit de dood gebeurde met een reden. Zij vond niet plaats om gewoon Mijn Goddelijkheid te bewijzen aan diegenen die niet aanvaardden Wie Ik was. Tot op dat ogenblik echter konden de afgestorven zielen de Hemel niet binnengaan. Zij moesten wachten. Maar van zodra Mijn Opstanding plaatsvond, werd hun nieuw Leven geschonken in Mijn Koninkrijk. Mijn Verrijzenis bracht Eeuwig Leven mee voor de zielen en daarom zou de dood niet langer greep hebben op het menselijk ras.

Mijn Verrijzenis zal echt duidelijk zijn bij Mijn Tweede Komst want dan zullen alle zielen die in Mij en voor Mij stierven, eveneens opgewekt worden uit de dood en Eeuwig Leven zal hun gegeven worden. Zij zullen verrijzen met lichaam en ziel, in volkomen eenheid met de Goddelijke Wil en zij zullen leven in Mijn Nieuw Koninkrijk, wanneer de oude Aarde en de Hemelen zullen verdwijnen en een Nieuwe Wereld zal te voorschijn komen. Mijn Nieuw Paradijs zal de Wereld zonder einde worden – zoals voorzien. Al diegenen die God beminnen en die Mijn Hand van Barmhartigheid aannemen, zullen Mijn Schitterend Koninkrijk binnengaan. Dat was de Belofte die Ik deed, toen Ik Mijn aardse Lichaam overleverde aan de dood om jullie allen Eeuwig Leven te geven. Vergeet niet dat God altijd zal nakomen wat Hij belooft. Wat God voorzien heeft aan al Zijn profeten zal gebeuren, want Hij zegt niet het ene om iets anders te doen.

Wanneer God aan Johannes vertelde dat de wereld in de laatste dagen zich zal verdelen en dat Zijn Tempel zou vernield worden, dan loog Hij niet. Het bewind van diegenen die het Woord van God wensen te vernietigen is begonnen en de tijd voor al deze profetieën, zoals voorzien aan Daniël en Johannes, is aangebroken. Mijn Belofte om te komen en de bokken van de schapen te scheiden staat op het punt om werkelijkheid te worden. Aan de mens zal, door Tussenkoms van de Hemel, elke vorm van hulp gegeven worden en volop gelegenheid om een laatste keuze te maken. Ofwel zal hij Mij volgen ofwel zal hij achterblijven.

Jullie Jezus

Mijn Restkerk, de Twee Getuigen, waarnaar in het Boek der Openbaring verwezen wordt.

Woensdag, 18 april 2012, 13:36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik besef dat sommige van deze boodschappen voor jou nergens op slaan, maar jij moet Mij vertrouwen en weten dat **Ik de inhoud van het Boek der Openbaring moet bekendmaken opdat zielen weten wat te verwachten valt in deze eindtijd.**

Jullie met weinig geloof, maar die Mijn Woord aanvaardden dat jullie gegeven wordt door deze profeet, weet dat jullie nederigheid en verlangen, voortkomend uit zuivere liefde voor Mij, jullie dichter gebracht heeft bij Mijn Heilig Hart.

Jullie zijn Mijn Restkerk. Jullie zijn de Kerk, waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring.

Jullie zijn het product van de vrouw die leven gaf aan een mannelijk persoon en die weggevoerd werd in de woestijn, waar jullie afgezonderd zullen zijn, maar toch verenigd als één, om Mijn Heilig Woord te verkondigen en de ware Evangelieën te prediken.

De vrouw geeft geboorte aan Mijn ware Kerk, Mijn trouwe kudde, die niet door de Valse Profeet zal misleid worden.

Jullie, Mijn Kerk, zullen aan de kant geschoven worden naar de woestijn voor 1.260 dagen (3½ jaar), waar jullie zullen schuilen. Maar door de gave van de Heilige Geest zullen jullie gevoed worden met de vruchten van Mijn liefde.

Het zullen de trouwe leden van Mijn Christelijke Kerken zijn, inbegrepen Mijn gewijde dienaars en diegenen van Mijn volgelingen die de Valse Profeet verwerpen, die Mijn Kerk zullen moeten samenhouden.

Jullie zullen Mij in het geheim moeten vereren, want de Heilige Mis zal onder het bewind van de Valse Profeet zulke veranderingen ondergaan dat zij niet meer te herkennen is.

Jullie zijn Mijn trouwe volgelingen en al de Hemelse genaden worden over jullie kostbare zielen uitgestort.

Hoe bemin Ik jullie, kinderen, en hoe verzachten jullie Mijn lijden. Maar hoeveel pijn is er in Mijn Hart omwille van diegenen van Mijn volgelingen die weigeren naar Mij te luisteren.

Zij zullen door de Valse Profeet in een web getrokken worden, in de duisternis, en Ik kan hen niet redden.

Door hun eigen wil zullen zij Mij in het gelaat slaan.

Mijn Restkerk zal het Woord naar Mijn andere kinderen moeten verspreiden, ook naar diegenen die Mij in het geheel niet kennen.

Jullie, Mijn Restkerk, zullen Mijn profetieën en Mijn Heilig Woord moeten verkondigen aan diegenen die geen Christenen zijn of die de Tien Geboden niet kennen.

Het zal jullie werk zijn om er voor te zorgen dat de Heilige Bijbel wordt gelezen en begrepen.

Het zal aan jullie zijn om de wereld in te lichten omtrent de volle betekenis van de zeven zegels in het Boek der Openbaring, die Ik zal openbaren aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

De Twee Getuigen in het Boek der Openbaring:

Jullie, Mijn volgelingen, zijn één van de Twee Getuigen waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring en die door de Hemel zal beschermd worden.

Mijn Woord, gegeven aan jullie, Mijn Restkerk, mag als een lijk opzij geschoven worden, maar Mijn Woord zal nooit sterven.

De Joden zullen de Tweede van de Twee Getuigen zijn.

De twee lampen zijn Mijn Christelijke Kerken, de traditionele ware Kerk samen met die volgelingen van Mij die door de Valse Profeet zullen aan de kant gezet worden.

De twee Olijfbomen zijn het Oude Jeruzalem-Israël en het Nieuwe Israël.

De Joden zullen eindelijk weten dat Ik de Messias ben en hun prediking van de waarheid zal eveneens terzijde geschoven en verworpen worden door de Valse Profeet en de Antichrist om te ontbinden zoals een lijk. Nogmaals, dit uitverkoren geslacht zal niet sterven.

Beiden zullen zij zich overwonnen voelen maar dat zal niet het geval zijn, want jullie zullen samen met alle andere religies, de ene ware Kerk vormen – het Nieuwe Jeruzalem dat uit de as zal oprijzen.

Jullie zullen het verschrikkelijk boosaardige koninkrijk overleven dat zich zal aandienen onder het tweevoudig leiderschap van de Valse Profeet en de Antichrist, die beiden in de vuurzee zullen geworpen worden die de Hel is.

Deze vervolging zal niet lang duren er zal jullie grote sterkte en bescherming gegeven worden.

Jullie zullen hulp ontvangen en vele leiders zullen onder jullie opstaan om jullie doorheen deze periode te leiden.

Velen onder jullie zullen heiligen worden in Mijn Nieuwe Paradijs en, door Mij geholpen te hebben Mijn Restkerk te bouwen, met Mij heersen in de Nieuwe Hemel en Aarde die zal verschijnen bij Mijn Tweede Komst.

Diegenen onder jullie die niet met Mij zijn zal een zeer korte tijd gegeven worden om te kiezen.

Jullie zullen ofwel voor de Valse Profeet zijn en tegen Mij of jullie zullen voor Mij zijn.

Kies voor het eerste en jullie ziel zal door de Misleider gestolen worden. Hoe hard dit ook klinkt, het is de waarheid.

Alle kinderen van God zullen het bewijs van Mijn Tegenwoordigheid krijgen tijdens De Waarschuwing.

Bid opdat jullie dan de waarheid zullen aanvaarden dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie vanuit de Hemel oproept om jullie ogen te openen zodat jullie kunnen zien en om te luisteren zodat jullie kunnen horen voor het te laat is.

Jullie geliefde Jezus

Er is slechts één weg naar God en dat is door Mij, Jezus Christus. Er is geen andere route.

Vrijdag, 18 april 2014, 23:24 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld zal weer opstaan, uit de as, uit de slachting. **Ik zal de teistering van de antichrist van de aardbodem wegvegen, dat beloof Ik.** Ik zal de vijanden van God en diegenen die verantwoordelijk zijn voor het teweegbrengen van ellende, onrecht en lijden aan Gods kinderen, vernietigen.

Het kwaad, dat de harten van de mens vandaag in zijn greep heeft, in elk deel van de wereld, neemt verschillende vormen aan. In zijn brutale vorm, worden mensen gemarteld, vermoord en wreed gestraft. Op andere manieren moeten mensen grote ontberingen doorstaan, zoals gebrek aan voedsel, gebrek aan huisvesting en verschrikkelijke armoede, terwijl hun leiders elk recht dat van hen is verslinden. Dan zijn er de oneerlijke wetten, die de machtigen begunstigen, de rijke mensen rijker en arme mensen armer maken, waar weinig barmhartigheid of liefde getoond wordt aan mensen in grote nood. Ten slotte is er de vervolging van Christenen – Mijn volgelingen – over de hele wereld. Zij worden veracht, meer dan alle anderen, en lijden vreselijk in Mijn Naam.

Christenen worden gehaat door volgelingen van de Boze, die gebruik maakt van zijn agenten om hen op verschillende manieren het zwijgen op te leggen. Veel van hun plannen hebben betrekking op censuur of op het recht om openlijk hun trouw aan Mij te verklaren. En terwijl overheden, vandaag, vastberaden de rechten van ieder ander geloof of civiele rechten zullen verdedigen, zullen ze niet buigen voor de rechten van Christenen.

Christenen zullen binnenkort worden uitgesloten van de uitoefening van hun geloof op openbare plaatsen, in scholen, in hogescholen, tot uiteindelijk in de Tempels van God. Jullie zouden kunnen zeggen – dat is toch onmogelijk – om Christenen te verhinderen hun geloof, in hun eigen kerken uit te oefenen? **Dat zal gebeuren op de meest sluwe manier, waar miljoenen zullen misleid worden, waaraan weinig aandacht zal worden besteed, terwijl elk detail van het Woord zoals het nu is, zal veranderen, maar dat zal op rustige wijze passeren.** Alleen diegenen die opletten zullen de wijzigingen zien en na een tijdje zal het aanvaardbaar geworden zijn om alle Christelijke kerken open te stellen om alle godsdiensten te verwelkomen, ook diegenen die niet geloven in Mij. Echter, niet alle mensen die religies volgen en die de Drie-enige God niet aanbidden, zullen in de nieuwe wereldkerk worden gedwongen. Neen. **Het zullen de Christenen zijn, die zullen gedwongen worden om het heidendom te verafgoden, dat zorgvuldig zal worden gepresenteerd als een nieuwe kerk en die een nieuwe vorm van 'gemeenschap' – een kerk voor iedereen – zal omarmen waar Ik, Jezus Christus, niet zal in voorkomen.**

Wanneer vanaf dit jaar Mijn Kruisen zullen beginnen te verdwijnen, terwijl Mijn Kerken, en diegenen die zeggen dat zij Mij dienen, spreken over het belang van het humanisme, zullen jullie niets horen zeggen over het belang van overgave aan Mij, Jezus Christus, jullie Verlosser. Jullie zullen daarom niet worden voorbereid op de Eeuwige Zaligheid. Het belang van het volgen van Mijn weg naar Mijn Vader zal niet worden vermeld, noch zal het belang van de Heilige Sacramenten ter sprake komen. In plaats daarvan **zal men jullie vertellen over het belang van de zorg voor de behoeften en het welzijn van anderen, dat zal gebruikt worden als vervanging voor de aanbidding van Mij.** Ik Ben de Kerk. Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar na verloop van tijd, zal Ik helemaal naar de kant geschoven worden. Jullie hoofden zullen met onwaarheden worden gevuld. Men zal jullie alle soorten wegen aanprijzen die nodig zijn om jullie dichterbij God te brengen. Maar elk pad dat men jullie wil doen bewandelen, zal in de tegenovergestelde richting lopen.

Weet nu, dat er maar één Waarheid is. **Er is maar één weg naar God en dat is door Mij, Jezus Christus. Er is geen andere route.**

Jullie Jezus

Seksuele Immoraliteit zal jullie naar de Hel leiden.

Maandag, 19 april 2011, 23:50 u.

Mijn dochter, ofschoon de wereld zich in verschillende klassen verdeelt – zij die een eenvoudig en geordend leven leiden, sommigen in welvaart en vrede, zij die geteisterd worden door armoede en ziekte of die slachtoffer zijn van oorlog en zij die de macht uitoefenen – toch zullen allen vol verbazing getuige zijn van dezelfde gebeurtenissen die gaan plaatsvinden.

Velen zullen de natuurrampen beschouwen als komende van de hand van God. Anderen zullen zeggen dat het een teken is van het einde der tijden terwijl weer anderen zullen zeggen dat het te maken heeft met de opwarming van de aarde. Maar wat nu op dit moment het allerbelangrijkste is om te begrijpen is het volgende. Indien de zonde escaleert tot op ongekende hoogtes dan zal dat hoe dan ook verwoesting veroorzaken in jullie geregelde levens. Maar wanneer zij het niveau bereikt dat jullie allen vandaag in de wereld kunnen zien en ervaren dan kunnen jullie er zeker van zijn dat het bij zulke rampen de hand van God is die aan het werk is.

God de Eeuwige Vader heeft al op die manier geantwoord en gehandeld. Nu de tijd nadert om Satan en zijn aanhangers te vernietigen, zal God in zijn Barmhartigheid verdere ecologische onrust loslaten. Hij zal dat doen om Satan en al zijn corrupte menselijke marionetten te verhinderen, die kwijlen bij het vooruitzicht op de rijkdom en de glorie die hij hun voorspiegelt door zijn psychologische krachten.

Satan doet geleidelijk slechte gedachten en daden doordringen in zielen die zwak genoeg zijn om zichzelf bloot te stellen aan zijn bezitterige macht. Zulke mensen hebben dezelfde kenmerken. Zij zijn op zichzelf gericht, geobsedeerd door wereldse ambities en rijkdom en hebben zich overgegeven aan seksuele afwijkingen en macht. Allen zullen in de Hel belanden indien zij de verering van de Antichrist blijven volgen die op het punt staat zichzelf aan de wereld te laten kennen.

Veel onschuldige mensen geloven niet in Satan, de Antichrist of inderdaad in God, de Almachtige Vader. Dus knijpen zij een oog toe. Toch verbazen ze zich erover waarom de maatschappij waarin zij leven in elkaar gezakt is. Zij begrijpen de beangstigende snelheid niet waarmee het traditionele gezin ineens stort. Zij wijten dat aan de ziekten van de moderne tijd. Wat zij niet weten is dat het gezin voor Satan doelwit nummer één is. Omdat hij weet dat wanneer het gezinsleven uit elkaar valt, ook heel de maatschappij ontworcht wordt. Velen weten dit omdat het steeds duidelijker wordt in de wereld van vandaag.

Kijk vervolgens naar de seksuele immoraliteit. Jullie staan verbaasd hoe vreselijk de maatschappij is aangetast door deze verdorvenheid. Nogmaals, wat jullie niet beseffen is dat Satan verantwoordelijk is voor elke afzonderlijke daad van immoraliteit in de wereld. Ofschoon diegenen onder jullie die gevangen zitten in een wereld van promiscuïteit, seksuele afwijking en misbruik van anderen, zullen argumenteren en beweren dat deze handelingen slechts een bron van amusement zijn en in sommige gevallen een vorm van inkomen – jullie moeten beseffen dat zij jullie paspoort zullen zijn voor de eeuwige vuren van de Hel.

Voor elke verdorven seksuele daad waaraan jullie deelnemen zo ook zal jullie lichaam, ook al zullen jullie geest zijn, voor eeuwig branden alsof het nog in het vlees is. Elk deel van het menselijk lichaam dat jullie misbruiken door doodzonde zal de grootste pijn lijden in de vuren van de Hel. Waarom zouden jullie dat wensen? Velen onder jullie, arme misleide zielen, beseffen niet dat jullie nooit de waarheid werd verteld. De waarheid dat Hemel, Vagevuur en Hel wel degelijk bestaan. Vele van Mijn goedmenende Godgewijde Bedienaars van de Kerken hebben deze onderrichtingen gedurende een lange tijd niet meer beklemd. Schande over hen. Ik ween omwille van hun zielenleed, want velen van hen geloven zelf niet meer in de Hel. Hoe zouden zij dan kunnen spreken over de verschrikking die de Hel is? Dat kunnen zij niet. Omdat velen gekozen hebben voor het gemakkelijke antwoord. "God is altijd barmhartig. Hij zal jullie nooit naar de Hel sturen? Of wel soms?"

Het antwoord is nee – dat doet Hij niet. Dat is waar, Hij zou zijn kinderen nooit de rug kunnen toekeren. Maar de werkelijkheid is dat vele, vele zielen die door de doodzonde geblokkeerd zijn, ertoe verleid worden zich telkens weer aan hun zonden over te geven. Altijd opnieuw. Zij bevinden zich in zulk een duisternis – behaaglijk in hun eigen immoraliteit – dat zij voortgaan om voor deze duisternis te kiezen, zelfs na de dood. Dan kunnen zij niet meer gered worden. Zij hebben dat pad gekozen door hun eigen vrije wil – een gave van God waarin Hij niet kan tussenkomen. Maar Satan kan dat wel. En dat doet hij ook.

Kies welk leven jullie willen. Voor het pad van het leven naar God toe, de Eeuwige Vader in de Hemel, of voor Satan, de Bedrieger, in de eeuwige vuren van de Hel. Er is geen duidelijker manier om de uitkomst voor jullie uit te leggen, Mijn kinderen. Omwille van Mijn liefde en medelijden moet Ik jullie de waarheid leren.

Deze boodschap is bedoeld om jullie toch ergens wat te doen schrikken want tenzij Ik jullie laat zien wat hen te wachten staat zou Ik niet Mijn ware liefde voor jullie allen openbaren.

Het is tijd om de toekomst onder ogen te zien, niet alleen voor jullie zelf, maar voor die vrienden, familie en geliefden die jullie door je eigen gedrag beïnvloeden. Gedrag brengt gedrag voort (woorden wekken, voorbeelden trekken). Argeloze mensen kunnen jullie onbewust begeleiden en leiden, ook op het pad naar de eeuwige duisternis door onwetendheid.

Behoed jullie ziel. Het is een gave van God. Zij is alles wat jullie in de volgende wereld zullen meenemen.

Jullie Verlosser
Jezus Christus

Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen aan, zelfs niet in de zakenwereld, de politiek of gelijk welk beroep.

Donderdag, 19 april 2012, 20:00 u.

Mijn liefste dochter, Ik wil dat jij al Mijn volgelingen meedeelt dat hun gebeden verhoord zijn en dat daardoor veel onheil tot bedaren is gebracht.

Ik verlang ook dat het bekend wordt dat Ik als resultaat van jouw lijden, Mijn dochter, vier miljoen zielen heb kunnen redden.

Mijn Barmhartigheid werd uitgestort over deze kinderen van God, die vandaag nog steeds in de wereld leven.

Andere offers die door Mijn volgelingen gebracht werden door vasten en gebed, helpen Mij om mensen te redden van een verschrikkelijk lot.

Jullie sterkte, liefde, trouw en doorzetting betekent dat Satans kracht verzwakt wordt.

Het wil ook zeggen dat de macht van de wereldverspreide Een Wereld Groep vermindert.

Jullie moeten weten dat gebed het kwade in de wereld verzwakt.

Hoe meer gebed, hoe minder macht Satan heeft.

Onderschat nooit de kracht van het gebed en het lijden van zelfs één persoon, want dat gebed bewerkt een grote opschorting voor diegenen die anders de vuren van de Hel zouden tegemoet treden.

De liefde die jullie voelen, kinderen, die jullie gegeven werd als een natuurlijke gave bij de geboorte, is een zuiver iets.

Zelden komt haat jullie leven binnen onder de leeftijd van de jaren van verstand.

Kinderen onder die leeftijd zijn onschuldig, zuiver en nederig in Mijn ogen en zij zien de dingen op een eenvoudige en ongecompliceerde manier. Dat is de ware liefde die jullie in je leven opnieuw moeten trachten te heroveren.

Wanneer jullie het leven bekijken op een eenvoudige manier, eer brengen aan God de Vader, de Schepper van alle dingen en Zijn geboden onderhouden, dan worden jullie opnieuw als een kind.

Jullie worden zuiver, liefdevol en eenvoudig van hart en vrij van kwaadwilligheid. Dan zal jullie de kracht worden gegeven van de Heilige Geest zodat jullie geloof onwankelbaar zal zijn.

Jullie zullen worden als een kind, maar jullie zullen de wapenrusting van een strijder ontvangen, een oprecht en eerzaam lid van Gods Leger.

Te zijner tijd zullen jullie aan Mijn zijde regeren in het Nieuwe Paradijs.

Houd jullie liefde voor anderen eenvoudig. Geef nooit liefde op voorwaarde dat zij iets terug zou geven.

Integendeel, geef onvoorwaardelijke liefde. Geef anderen liefde als een gave van God.

Zie iedereen die jullie in je leven ontmoeten door de ogen van God.

Elke mens werd door God geschapen. Ieder werd in de wereld gebracht door de liefde van God.

Hoewel sommige zielen geboren worden met een zwaar kruis om dragen, worden zij door God met liefde in de wereld gebracht.

Bemin elkaar, ondanks elkaars fouten, ter ere van Mijn Vader.

Ontdek elk gezicht en kijk ernaar alsof je deze persoon zou zien met Gods ogen.

Alleen dan zullen jullie het gemakkelijker vinden om na te laten anderen te oordelen.

Probeer het beste en het goede te vinden in iedereen. Wees liefdevol en vriendelijk voor elkaar.

Neem nooit oneerlijk voordeel van anderen aan, zelfs niet in de zakenwereld, in de politiek of enig ander beroep.

Wanneer jullie kwaad tegenkomen, dat in anderen aanwezig is, bid dan vurig voor hun zielen en bied Mij, jullie Jezus, als boetedoening voor hun zonden een kleine blijk van offer aan.

Een beetje lijden, kleine offertjes brengen voor de zielen van anderen en gebed **kunnen de intensiteit van voorspelde vervolgingen verzachten.**

Wanneer jullie dat doen, dan kan de Barmhartigheid van Mijn Vader over de wereld neerkomen als een stortvloed van genaden.

Bid, bid, bid opdat jullie gebeden helpen de mensheid voldoende voor te bereiden alvorens De Waarschuwing plaatsvindt, zodat maar weinigen verloren gaan nog vóór hun de kans gegeven wordt te beleven hoe Ik hun Mijn grote gave aanbied van liefde, barmhartigheid en verzoening.

*Jullie liefhebbende Jezus
Redder van de Mensheid*

Ik verzoek diegenen onder jullie die angstig en verward zijn door deze Boodschappen om nu naar Mij te luisteren.

Vrijdag, 19 april 2013, 17:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze Missie, ondanks de honderdduizenden die jou omringen met hun liefde en gebeden.

Wanneer je voor Mij werkt en afstand doet van jezelf, in totale overgave aan Mijn Voeten, zal jij je zeer eenzaam voelen. Je zult geconfronteerd worden met de woede van Mijn vijanden, die jou geen moment rust zullen gunnen. Jij, Mijn dochter, moet nu luisteren aangezien Ik al diegenen die Mij afwijzen, in deze Woorden die Ik Gods kinderen aanbied, een bijzondere Gave schenk.

Ik verzoek diegenen onder jullie die angstig en verward zijn door deze Boodschappen om nu naar Mij te luisteren. Weten jullie niet hoezeer Ik jullie bemin zelfs wanneer jullie aanstoot aan Mij nemen? Weten jullie niet dat Ik jullie nooit zou straffen omdat jullie deze Boodschappen niet aanvaardden, die jullie alleen gegeven worden opdat Ik jullie kan voorbereiden en kracht geven voor de komende beproevingen? Herkennen jullie Mij niet, jullie geliefde Jezus, wanneer Ik nu tot jullie roep?

Ik Ben jullie Verlosser en Ik zal jullie nooit aan de kant kunnen schuiven omdat er twijfels zijn in jullie gedachten. Hoe zou Ik Toornig op jullie kunnen zijn wanneer jullie Mij liefhebben en enkel bezorgd zijn om de Waarheid? Ik bereid jullie nu voor op de uitdagingen die jullie tegemoet zullen moeten treden, omdat de voorzegde profetieën omtrent de vervolging van Mijn Kerk op Aarde, zich ontfouwen.

Opdat Ik jullie in de Genade van Mijn Liefde zou kunnen binnentrekken en jullie harten verlichten, geef Ik jullie deze Gave. Ik Beloof dat wanneer jullie Mij op deze manier aanroepen, door dit gebed, jullie twijfels omtrent Wie Ik Ben, die nu tot jullie spreek, zullen verdwijnen. Ik bied jullie deze Gave aan zodat jullie, door de Gebeden die Ik op dit moment aan de wereld schenk, de hele mensheid kunnen redden.

Indien jullie tot Mij komen, vrij van hoogmoed en met een open en zuiver geweten, zullen jullie ogenblikkelijk weten dat jullie deze Gave werd geschonken. Het is de Gave van Bekering voor anderen.

Kruistochtgebed (105)

Gave van Bekering voor Anderen.

“O mijn liefste Jezus, met mijn liefde voor U aanvaard alstublieft ook mijn ziel in harmonie met U.

Neem mijn ziel, bedek haar met Uw Heilige Geest en help mij, door dit Gebed, om al diegenen te redden waarmee ik in aanraking kom.

Overspoel elke ziel die ik ontmoet met Uw Heilige Barmhartigheid en bied hun de redding aan die nodig is om binnen te gaan in Uw Koninkrijk.

Hoor mijn gebeden. Luister naar mijn smeekbeden en red door Uw Barmhartigheid de zielen van de hele mensheid. Amen.”

Diegenen onder jullie die deze Boodschappen bekladden en ze verwerpen, vraag Ik om naar Mij toe te komen. Ik zal jullie de Waarheid tonen. Ik zal jullie opnemen en troost schenken. Ik zal jullie altijd beminnen ongeacht hoezeer jullie Mij beledigen.

Jullie Jezus

Sta op tegen de aanvallen van Satan.

Woensdag, 20 april 2011, 17.45 u.

Mijn dochter, jouw geloof wordt voortdurend elk uur van de dag getest door buitenstaanders die jou onder druk zetten om deze boodschappen te verwerpen. Dat zal altijd gebeuren. Het is tijd om deze kwelling gewoon te worden. Meer dan ooit kan jij nu zeker zijn dat deze boodschappen waarachtig zijn en afkomstig zijn van Mij, de Goddelijke Verlosser van de Mensheid, Jezus Christus.

Het bedroeft Mij wanneer Ik in het bijzonder gelovigen zie, die zo beïnvloed zijn door de Bedrieger dat zij Mijn Allerheiligste Woord verwerpen wanneer het aan de wereld aangeboden wordt om er getuige van te zijn.

Mijn dochter, jij bent meer dan bekwaam om nu alle stemmen te negeren die beweren dat zij spreken met de autoriteit die hen door Goddelijke bronnen is gegeven. Vele valse profeten zijn in de huidige wereld aanwezig en zijn niet wie zij beweren te zijn. Luister alleen naar Mijn stem, zoals Ik je al eerder zei. Je hebt de goedkeuring van anderen niet nodig om dit heilig werk verder te zetten. Deze boeken met heilige boodschappen zullen met de tijd gezien worden voor wat ze zijn. Je moet je nooit door verkeerd geïnformeerde mensen laten verleiden dat zij (de boodschappen) niet goddelijke geïnspireerd zijn. Want dat is niet het geval. Stop je oren dicht voor de leugens die je oren zullen overstelpen door de Bedrieger, Satan. Mijn dochter, hij wil dat dit werk stopt en hij zal alles doen om je te verhinderen.

Sta op nu en spreek met de autoriteit van de Heilige Geest die overgemaakt is aan jou, Mijn dierbare dochter. Jij bent een uitverkoren boodschapper om, zoals Ik gezegd heb, de belangrijkste boodschappen voor de mensen van deze tijd over te brengen. Jij maakt Mij zo gelukkig door de kracht en de moed die je getoond hebt tegenover de aanvallen die jij vanwege Satan hebt moeten verduren. Maar denk eraan dat jij dit werk moet aanvaarden met de nederigheid die van jou verwacht wordt. Ontvang Mij nu elke dag in je ziel voor extra genade. Ik bemin je, Mijn dochter. De Hemel verheugt zich omwille van de snelheid waarmee jij Mijn Allerheiligste Wil beantwoordt.

Je Verlosser

Jezus Christus

Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind.

Vrijdag, 20 april 2012, 15:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, tot Mijn kinderen moet gesproken worden over de intense liefde die Ik in Mijn Heilig Hart draag voor elk kind, geboren op deze aarde.

Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind.

Ieder van jullie is een kind van God.

Daarom worden jullie door Satan en zijn demonen misbruikt, gekweld en gekwetst.

Tot die verharde zondaars, leden van Satans leger, die weten dat God bestaat maar die ervoor kiezen het Beest te vereren, weet dit.

Hoeveel eer jullie Satan ook bewijzen, denk eraan, hij bemint jullie niet.

Hij haat jullie en wil jullie vernietigen.

Zijn beloften jullie een paradijs te schenken, zowel op aarde als erna, zijn lege leugens.

Zeer binnenkort zal jullie het bewijs gegeven worden van Mijn liefde voor jullie. Er zal in jullie hart geen twijfel bestaan, dat Ik, jullie geliefde Jezus, jullie wil omarmen, jullie vergeven en jullie eeuwige vrede, liefde, vreugde en geluk breng in Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs.

Wees nooit bang om jullie af te keren van het leven dat jullie nu leiden, waarin jullie verering koesteren voor al de gekende aanbiedingen van weelde, seks en ander materieel comfort die jullie aangeboden worden door Satan, wiens rijk hier op aarde weldra ten einde loopt.

Ik alleen, jullie geliefde Jezus, kan jullie redden.

Mijn Barmhartigheid is zo groot dat Ik jullie wat dan ook zal vergeven wanneer jullie berouw koesteren. Haast jullie, kom nu tot Mij.

Verspil geen seconde want jullie toekomstig geluk staat op het spel.

Ik beloof jullie eeuwig leven, vrede, liefde, vreugde en een prachtig Paradijs waar jullie zullen bemind en gekoesterd worden en waar jullie niets meer zullen verlangen.

Indien jullie Mijn hand van Barmhartigheid nu niet kunnen aanvaarden, dan zal jullie wanneer de tijd komt op de laatste dag, nog een laatste kans gegeven worden om Mij te vragen om erbarmen.

Wanneer die dag komt, zullen velen onder jullie de vergissing beseffen die jullie begaan hebben.

Toch zal Ik jullie nog altijd omarmen als het lang verloren en zeer geliefde kind van God, ongeacht hoeveel schade jullie berokkend is door het kwaad.

Al wat jullie te doen hebben zal erin bestaan Mij te roepen en te vragen om Mijn Barmhartigheid.

Indien jullie op dit moment verward zijn in een web van bedrog en kwaad waaruit jullie niet kunnen ontsnappen, dan vraag Ik jullie een beroep op Mij te doen met dit **Kruistochtgebed (46): Bevrijd mij uit de ketens van Satan.**

Kruistochtgebed (46)

Bevrijd mij van de ketens van Satan.

“O Jezus, ik ben verloren. Ik ben verward en voel mij als een gevangene verstrikt in een web waaruit ik niet kan ontsnappen.

Ik vertrouw op U, Jezus, om mij te hulp te komen en mij te bevrijden uit de ketens van Satan en zijn demonen. Help mij want ik ben verloren.

Ik heb Uw Liefde nodig om mij de sterkte te geven in U te geloven en op U te vertrouwen, opdat ik kan gered worden van dit kwaad en het licht getoond wordt zodat ik eindelijk vrede, liefde en geluk kan vinden. Amen.”

Jullie geliefde Jezus

Wanneer de mens niet in God gelooft, aanvaard hij het verschil tussen goed en kwaad niet.

Zaterdag, 20 april 2013, 16:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de hemel is geheel in smart omwille van de pijn die Mijn geliefde volgelingen op Aarde te verduren hebben. Alle engelen en heiligen verenigen zich om te bidden voor de mensheid, omdat zij zulk een boosaardige aanval ondergaat vanwege Satan en al zijn kwade geesten. Omdat hun gebeden door Mij aanvaard worden en gebedsverhoringen plaatsvinden, vraag Ik aan al diegenen die zichzelf als Christenen beschouwen om te bidden als nooit tevoren.

Gebeden die dagelijks geofferd worden om bescherming tegen demonische krachten, die de Aarde infiltreren, zullen helpen om haar van kwade geesten te zuiveren. Jullie moeten hoopvol blijven, en wanneer jullie Mij trouw blijven, zullen jullie nog sterker worden.

De kracht van de Christenen, verenigd in de Waarheid van God, zal een machtige verdedigingsmuur vormen tegen het beest wiens plannen om Gods kinderen te schaden, op dit moment een aanvang nemen. Jullie moeten voor Mij staan en jullie onsterfelijke liefde voor Mij verklaren en Ik zal jullie leiden in Mijn leger, dat nooit verslagen zal worden. Naarmate Mijn leger in omvang toeneemt en miljarden meer zich bekeren en Mij aanvaarden, zal dat helpen om het beest neer te slaan.

Jullie plicht, Mijn geliefde volgelingen, is jullie te concentreren op hen die Mijn Hand van Barmhartigheid zullen afwijzen. Het is van geen belang dat jullie in Mijn Naam belachelijk gemaakt worden, al wat jullie moeten doen is smeken voor de redding van zielen. Weet dat Gods leger op Aarde bijzondere genaden zal ontvangen om het mogelijk te maken de zielen van diegenen die Mijn Heilig Woord in twijfel trekken mee te brengen.

Twijfels, indien men ze laat woekeren, scheiden de mens van God. Twijfels worden door Satan in het hart van de mensen geplaatst om Gods kinderen te misleiden door hen te doen geloven dat Hij, God, niet bestaat.

Wanneer de mens niet in God gelooft, aanvaard hij het verschil tussen goed en kwaad niet. Zonder Gods leiding zal hij in elke val trappen die Satan voor hem uitzet. Er verschijnt dan zoveel haat in de mensenharten, want eens zij zichzelf openstellen voor de Boze, vullen hun harten zich met boosheid. De ergste woede zal zich naar de Christenen richten, en toch zullen deze mensen niet weten waarom zij zich zo voelen. Dat is de reden waarom diegenen die beweren niet in God te geloven, meer tijd besteden aan het veroordelen van diegenen die wel in God geloven.

Bid, bid, bid voor hun zielen.

Jullie Jezus

God de Vader: Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe ene wereldkerk verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomst snel gebeuren.

Zondag, 20 april 2014, 17:40 u.

Mijn liefste dochter, toen Ik Mijn Zoon zond om de wereld te verlossen, verwierp de wereld Hem, net zoals zij dat deden met de profeten die Ik vóór Hem zond.

Terwijl Ik nu de voorbereidselen tref om Mijn Zoon voor de tweede en laatste maal te zenden, om Mijn kinderen bijeen te brengen en hun Eeuwig Leven te schenken, zullen zij ook deze Grote Akte van Barmhartigheid afwijzen. Door Mijn Woord heb Ik de mens de Waarheid gegeven en hij verwerpt Het nog steeds. Hoe snel vergeten ze. Hoe blind zijn ze, want Ik zei de wereld dat Ik hun Mijn Koninkrijk zou brengen – een Nieuwe Wereld, zonder einde – maar zij hebben echt geen idee over wat hun erfenis zal betekenen. Niet allen zullen de Barmhartigheid van Mijn Zoon aanvaarden en daarom herinner Ik de wereld aan datgene wat komende is, opdat zij zullen naderen en Mijn Koninkrijk aannemen.

Er zal bij Mijn kinderen grote weerstand zijn tegen de vele wonderen die Ik de wereld zal tonen vóór de Komst van Mijn Zoon. Er zal veel gepraat zijn, maar Mijn vijanden zullen verzekeren dat Mijn kinderen bedrogen worden, opdat zij hun zielen niet zullen voorbereiden op het Glorievolle Leven dat Ik voor ieder van jullie bereid heb.

Net zoals Mijn Zoon op de derde dag uit de doden verrees, zo ook zal Hij zich, bij Zijn Tweede Komst, op de derde dag openbaren, na drie dagen van duisternis. Ik verlang dat jullie je bewust zouden zijn van die drie dagen van duisternis, zodat jullie er geen vrees voor hebben. Heilige kaarsen zullen het enige licht verschaffen dat door Mij toegestaan wordt, om diegenen die Mij liefhebben toe te staan om met vreugde, de Aankomst van Mijn Zoon te zien en te verwachten.

Wees niet bevreesd voor Mijn Liefde voor jullie of voor de Macht die Ik zal uitoefenen, daar het voor jullie eigen bestwil is dat Ik alle gebeurtenissen laat plaatsvinden in de dagen die de Grote Dag voorafgaan. Ik laat Mijn vijanden toe over de Aarde rond te zwerven. Ik laat de vernietigers

toe om de mensen te misleiden, want zo zal Ik het geloof testen van diegenen die gezegend werden met de Waarheid. Maar weet dit. Diegenen die het Woord van God verraden zullen in de woestenij geworpen worden. Diegenen die uithalen en Mijn gewijden dienaren straffen die Mijn Zoon liefhebben, zullen streng gestraft worden. Ik zal toestaan dat de zwakken en zij die zich gemakkelijk laten leiden, bedrogen worden, opdat zij berouw betonen en naar Mij toekomen wanneer Mijn Profetieën die aan jou gegeven zijn, Mijn dochter, in vervulling gaan.

Kinderen, Ik Ben jullie aan het voorbereiden, zodat Mijn Wil geschiede en dat jullie zullen leven in Mijn Koninkrijk, waartoe jullie geboren werden. De wereld waarin jullie leven is bezoedeld door de Boze en zijn invloed. De Aarde is door zonden getroffen, nu meer dan ooit tevoren, en de zonden zullen nog escaleren, waarvan ieder van jullie met een oprecht geloof, getuige zal zijn. Jullie zullen het nodig hebben om elke dag vanaf vandaag – Paaszondag – aan de Waarheid herinnerd te worden, want zonder haar zullen jullie verdwalen en verloren gaan.

Zeer weinigen onder jullie zullen de nieuwe ene wereldkerk verwerpen en daarom zal Mijn Tussenkomsnel gebeuren. Ik zal jullie tot Mij trekken, jullie bemoedigen, wanneer de pijn van de geloofsafval ondraaglijk wordt, en Ik zal jullie zielen redden door om het even welk middel dat Ik kies, eerder dan jullie te verliezen aan Mijn vijanden. Ik verlang dat jullie vriendelijk zouden zijn tegenover diegenen die vechten tegen Mijn Zoon omwille van deze Missie, de Zijne, om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst. Ik vraag dat jullie Mij, jullie Eeuwige Vader zouden verzoeken om – door dit bijzonder Kruisochtgebed – Barmhartig te zijn voor allen die proberen om Mijn Hand, Mijn Grootmoedigheid, Mijn Macht en Mijn Godheid, tegen te houden:

Kruisochtgebed (147)

God de Vader, wees Barmhartig voor diegenen die Uw Zoon verloochenen.

“O God, mijn Eeuwige Vader, ik vraag U om Barmhartig te zijn voor diegenen die Uw Zoon verloochenen. Ik pleit voor de zielen die pogingen doen om Uw profeten te vernietigen. Ik smeek voor de bekering van zielen die voor U verloren zijn en ik vraag U om al Uw kinderen te helpen hun zielen voor te bereiden en hun levens te verbeteren, overeenkomstig Uw Goddelijke Wil, in afwachting van de Tweede Komst van Uw Geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.”

Ga, Mijn kinderen, en bereid al jullie bekenden voor op Mijn Grote Barmhartigheid, door Mij, jullie Eeuwige Vader, bijzondere gebeden aan te bieden.

Ik bemin jullie allen. Ik Ben Een en al Liefde, Een en al Geduld en Ik wacht op jullie antwoord. Denk nooit dat Ik jullie gebeden niet hoor, want jullie stemmen klinken zoet in Mijn Oren en jullie liefde voor Mij geeft Mij grote vreugde. Er is niets dat Ik niet voor Mijn kinderen zou doen. Niets.

Ga in liefde en vreugde, want jullie kunnen ervan op aan dat Ik Een en Al Barmhartigheid Ben.

Jullie geliefde Vader

Miljarden zielen, geen miljoenen, zullen zich bekeren.

Zaterdag, 21 april 2012, 16:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet troost brengen aan al diegenen die deze boodschappen zouden vrezten.

Laat Mij jullie kalmeren, al Mijn geliefde volgelingen, door jullie te verzekeren van Mijn grote Barmhartigheid voor heel de mensheid.

Door de gebeden van Mijn dierbare volgelingen, die allemaal gehoord en verhoord worden overeenkomstig de goddelijke timing van Mijn Eeuwige Vader, begint er veel bekering tot stand te komen.

Geef de hoop nooit op. Jullie zijn de ruggengraat van Mijn zending op aarde om Mij de hele mensheid te helpen redden. Dientengevolge zullen jullie de pijn ondergaan van de zonden van anderen.

Ga er nooit van uit dat de zonden van anderen het licht van de Allerhoogste God zo kunnen verduisteren dat alles verloren is.

Zeer binnenkort zal iedereen getuige kunnen zijn van de Heerlijkheid van God die zal geopenbaard worden door Mijn Goddelijke Barmhartigheid tijdens De Waarschuwing.

Miljarden zielen, geen miljoenen, zullen zich bekeren. Dat wil zeggen dat Satans macht zal slinken terwijl Gods leger zal oprijzen in kracht om het Beest te verslaan.

Heel de mensheid zal spoedig de waarheid omtrent haar bestaan kennen. Dat zal het keerpunt zijn voor Gods kinderen die zich zullen verenigen in voorbereiding op het Nieuwe Tijdperk van Vrede waar geen zonde meer zal bestaan.

Gebed is belangrijk omdat God de Vader elke mens bij zijn geboorte hier op aarde, de gave van de vrije wil gegeven heeft. Omwille daarvan, al heeft Hij de macht om eender wat te doen dat Hij wil, verlangt Hij dat Zijn kinderen naar Hem toekomen uit hun eigen vrije wil.

God de Vader wil Zijn kinderen niet dwingen Hem te beminnen.

Dat moet spontaan komen. Maar hoe kunnen jullie iemand beminnen die jullie niet kennen?

Dat is het probleem in de hedendaagse wereld. Zeer weinigen kennen God de Vader. Zeer weinigen kennen Mij, Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten het gebed gebruiken zodat Mijn Vader speciale genaden kan doen neerkomen op al de zielen die in duisternis verkeren.

Dan zal hun Zijn Glorievol Licht getoond worden en zullen zij gered zijn.

Door jullie gave van gebed, zal God de Vader goddelijke tussenkomst gebruiken om diegenen die Hem niet kennen of niet weten dat Hij bestaat, dichterbij Zijn Hart te brengen.

Nochtans zullen veel zielen die Mijn Vader wel kennen, en die Hem vrijwillig de rug toekeren, vreselijke kastijdingen meemaken.

Elke gelegenheid zal hun geboden worden, maar zij zullen God verwerpen.

Voor die zielen die zich verachtelijk gedragen, wat in sommige delen van de wereld gewoonte is, **zal de kastijding komen in de vorm van aardbevingen.**

Die bepaalde wereldgroepen die voortgaan met de vernietiging van landen waarover zij heersen, zullen gestopt worden en streng gestraft worden door Mijn Vader.

Nogmaals, jullie gebeden zijn nodig om zulke zonden en de daarop volgende kastijdingen te matigen.

Nog een klein beetje tijd is nodig in voorbereiding op Mijn Goddelijke Barmhartigheid om meer zielen toe te staan voorbereid te zijn op deze grote gebeurtenis.

Het is belangrijk dat het grootste gedeelte van de mensheid kan gered worden en dat alle zielen, met inbegrip van verharde zondaars, de kans krijgen om zich weer als één met God te verenigen.

Het is Mijn grootste wens dat Ik in het Nieuwe Paradijs zal regeren over het overgrote deel van de mensheid.

Jullie gebeden zullen Mij helpen om Mijn grote wens in vervulling te laten gaan zodat wij allen één familie worden in liefde en eenheid voor eeuwig en altijd.

Jullie geliefde Jezus

De Toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden voorgesteld.

Zondag, 21 april 2013, 14:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood op het Kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn Leven opgaf opdat de Waarheid overal zondaars zou redden? Wie van jullie zal dan, wanneer de tijd komt, de Waarheid van Mijn kerk op aarde ontkennen wanneer zij steen voor steen wordt afgebroken?

Aan jullie werd de Waarheid gegeven. Jullie kennen Mijn Leer. Zo zullen jullie Mijn Kerk kennen door Mijn Onderrichtingen. Mijn Kerk op Aarde is de Waarheid. Mijn Kerk op Aarde is Mijn Lichaam. Dus indien iemand onder jullie Mijn Lichaam teistert, vervolgens Mijn Onderrichtingen heruitvindt en jullie dan leugens aanbiedt, zullen jullie Mij dan verloochenen?

Ik, Jezus Christus, zeg jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik zeg jullie deze dingen opdat jullie Mijn Leer zouden in ere houden, de Heilige Sacramenten hooghouden en standvastig blijven in de Waarheid. **Geen mens ter wereld kan de Leer van Mijn Kerk veranderen.** Niemand. **Aan niemand onder jullie werd de toestemming gegeven om nieuwe doctrines af te kondigen en ze voor te stellen alsof die van Mij zijn.** Toch zullen velen onder jullie Mij verloochenen door de Waarheid te ontkennen die jullie 2.000 jaar geleden gegeven werd. Jullie zijn zo onkundig met betrekking tot de kennis van heilige zaken, dat jullie niet op de hoogte zullen zijn van de nieuwe wetten, die tegen Mij zullen lasteren wanneer zij in Mijn Kerk op Aarde zullen geïntroduceerd worden.

Net zoals vroeger zal de Toren van Babel nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God worden voorgesteld. Hij zal in Rome gevestigd zijn en zal het nieuwe symbool van de nieuwe ene wereldorde vertonen. Dat symbool zal zichtbaar zijn op het dak, en bij de ingang, en zal voorrang krijgen op het hoogaltaar binnenin. Mijn kostbaar Tabernakel in goud, onteerd in al zijn Glorie, zal in het midden van het altaar staan voor allen zichtbaar. Deze belediging zal betekenen dat het beest een open deur krijgt om in Mijn Tabernakel door te dringen. Mijn Tegenwoordigheid zal, op dat moment, verdwijnen.

Miljoenen mensen – waarvan velen de betekenis van deze gruwel niet begrijpen - zullen alles doen wat van hen gevraagd wordt en zij zullen bidden voor het beest. Nieuwe gewaden, voorzien van gouden emblemen, die zullen lijken op nederige toga's, zullen gedragen worden door hen die in deze zogenaamde tempel de dienst verrichten. Het gouden embleem, dat op een schaamteloze wijze zal verspreid worden, zal het symbool zijn van de nieuwe wereldreligie.

Kruisen zullen verdwijnen. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Dan, waar ze toch nog te zien zijn, op sommige openbare plaatsen, zullen de mensen door de wet gedwongen worden om ze weg te nemen.

De nieuwe toren, die Satan zal vereren, zal gekopieerd worden in vele landen en dan zal het tweede deel van het bedrog bekend gemaakt worden. **Het bestaan van de Hel zal, door de kerk, openlijk als nonsens verklaard worden.** Mensen zullen in een vals gevoel van zekerheid gewiegd worden wanneer deze flagrante leugen door alle kerken zal aanvaard worden. Er zal geargumenteed worden dat God nooit het bestaan van dergelijke oord zou toelaten. Dat Hij allen bemint en dat het bestaan van de Hel door geloofsfanaten doorheen de eeuwen verspreid werd. En zo **zullen de mensen zelfs het bestaan van doodzonden vergoelijken.** Zonde zal zo wijdverspreid aanvaard worden dat mensen niet langer zullen bidden of vragen om Barmhartigheid, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het beest zijn dat zij hun zielen zullen overleveren en elke stap van hun reis zal nauwkeurig door Gods vijanden georkestreerd worden.

Jullie Jezus.

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden.

Maandag, 21 april 2014, 15:56 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is erg moeilijk voor de zielen, zelfs voor diegenen met een groot geloof, om de wereld waarin zij leven in overeenstemming te brengen met dat van Mijn Koninkrijk.

De wereld, zoals ze nu is, is onverenigbaar met Mijn Koninkrijk en dit betekent dat diegenen onder jullie die Mij kennen en die Mij echt beminnen het soms pijnlijk vinden om jullie dagelijkse leven te leven. Mij te beminnen betekent het volgen van Mijn Onderrichtingen en Mij te aanroepen om jullie je zonden te vergeven. Dat is de enige manier waarop jullie deel kunnen worden van Wie Ik Ben. **Jullie kunnen geen deel uitmaken van Mijn Koninkrijk totdat jullie de Waarheid erkennen en aanvaarden dat de wereld nooit perfect kan zijn zolang de zonde bestaat.** Zolang de mens alles volgens zijn eigen vrije wil doet, terwijl hij voortdurend verleid wordt om naar hartenlust te genieten van zijn eigen egoïstische behoeften, zal hij een slaaf blijven.

Wanneer jullie leven volgens het Woord van God, dan zullen jullie in staat zijn om de wereld te zien voor wat hij is. Jullie zullen het wonder aanschouwen dat het Mirakel van de Aarde is, die door Mijn Vader werd geschapen. Maar jullie zullen ook zien hoe de zwakheid van de mens hem van God heeft gescheiden. **Zolang dat het geval is, kan de wereld zoals jullie die kennen, niet opnieuw in zijn oude Glorie hersteld worden.** Daarom zullen jullie alleen echte vrede vinden

wanneer Ik terugkom om jullie in het Paradijs te brengen dat Mijn Vader in het begin voor jullie schiep.

Het begin en het einde van de wereld zullen als één worden. **Er zal geen Hemel, geen Vagevuur en geen Aarde zijn – er zullen slechts twee entiteiten bestaan. Mijn Koninkrijk – waar het leven nooit zal eindigen, voor diegenen die Mij toestaan om hen in Mijn Hart te verzamelen – en de Hel voor diegenen die zich niet tot Mij zullen wenden.**

Alle dingen zullen in overeenstemming zijn met Mijn Barmhartigheid en met de Heilige Wil van Mijn Vader,

Die al Zijn kinderen liefheeft. Hij wil iedereen redden en wel door Mij. Ik kan diegenen die geen deel van Mijn Koninkrijk willen uitmaken, of die al Mijn inspanningen verwerpen om hen naar een schitterende glorieuze eeuwigheid te brengen, niet dwingen om Mij te volgen. Negeer Mijn Verzoeken niet om deze arme zielen te helpen.

Jullie Jezus

Verdedig het recht van jullie kinderen op een Christelijke Opvoeding.

Goede Vrijdag, 22 april 2011, 12:00 u.

Mijn geliefde dochter, vandaag is het de tijd voor al diegenen die in de Passie van het Kruis geloven om het te helpen dragen opdat Mijn woord opnieuw in de wereld kan gehoord worden. Herinner hen hoe Ik gestorven ben en waarom dat redding brengt. Het is jullie plicht nu om diegenen die hun weg kwijt zijn te informeren dat zij weer hun harten moeten openen voor de waarheid van Mijn leer.

Sta op en verdedig jullie recht om Christen te zijn. Hoewel Ik verdraagzaamheid verwacht van jullie kant – in de zin dat jullie de opvattingen van andere geloofsovertuigingen moeten respecteren – beledig Mij nooit door jullie Christelijk geloof naar de tweede plaats te schuiven. Het is een gevaarlijke doctrine wanneer jullie verdraagzaamheid verkeerdelijk beoordelen als een vervangmiddel voor de waarheid. Wees open voor andere geloofsovertuigingen en behandel je broeders en zusters gelijk. Maar voel jullie nooit onder druk gezet om jullie geloof opzij te schuiven of jullie kinderen het recht op een Christelijke opvoeding te ontzeggen. Veel scholen die bestuurd worden door Christelijk organisaties buigen voor de druk om hun trouw aan Mij op te geven. Vele Regeringen proberen het Christendom en zijn verbreiding uit te bannen door nieuwe wetten. Maar jullie zullen merken dat andere niet-Christelijke religies minder hard worden behandeld. Meer nog, om het even welke religie zal met meer sympathie verdragen worden dan het Christendom.

Strijd nu voor jullie geloof. Bid om bekering. Bid dat die regimes die jullie recht om Christen te zijn, onderdrukken, meer verdraagzaamheid tonen. Het nalaten deze druk te weerstaan zal resulteren in een dorre wereld, wanneer minder Christenen hun geloof zullen praktiseren.

Neem vanaf vandaag het kruis op en wees een voorbeeld voor de anderen. Wees nooit beschaamd over het Kruis.

Jullie Geliefde Verlosser

Jezus Christus

Mensenzoon

De Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend jullie altijd tot mij.

Zondag, 22 april 2012, 10:00 u.

Mijn kind, Mijn Zoon is zo gelukkig op de manier waarop Hij Zijn geliefde leger Zijn heilige verlangens ziet gehoorzamen om **Zijn Kruistochtgebeden** te bidden.

Deze gebeden zijn (bedoeld) voor de moderne tijd om al Gods kinderen te helpen de bescherming te zoeken die zij nodig hebben om het hoofd te bieden aan de moeilijke tijden waarmee zo vele zielen geconfronteerd worden.

Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, wend jullie dan altijd tot Mij, jullie geliefde Moeder, om voor jullie ten beste te spreken bij Mijn dierbare Zoon.

Vergeet nooit dat jullie persoonlijke offers, die aan God worden aangeboden, helpen om zo vele zielen op aarde te helpen.

Jullie gebeden worden altijd gehoord.

Zij worden nooit genegeerd, maar altijd verhoord overeenkomstig de Wil van Mijn Vader.

Jullie moeten dus geduldig zijn, kinderen. Stel altijd jullie volste vertrouwen in Mijn Zoon.

Geef Hem al jullie angsten en lijden en dan moeten jullie erop vertrouwen dat alles door Hem zal afgehandeld worden.

Voor diegenen onder jullie, gelovigen, die het moeilijk vinden om te bidden of om jullie liefde voor Mijn Zoon levendig te houden, volgt er hier een speciaal Kruistochtgebed (47) als hulp om jullie liefde voor Jezus opnieuw aan te wakkeren.

Kruistochtgebed (47)

Wakker jullie liefde voor Jezus weer aan.

“O heilige Moeder, Moeder van Verlossing voor de hele wereld, bid opdat mijn liefde voor Jezus opnieuw kan opvlammen.

Help mij om de Vlam van Zijn Liefde te voelen zodat zij mijn ziel verzadigt.

Help mij om Jezus meer te beminnen. Bid opdat mijn geloof, liefde en toewijding voor Hem sterker mogen worden.

Doe elke twijfel bekoelen die mij kwelt en help mij om duidelijk het Goddelijk Licht van de Waarheid te zien dat uitstraalt van Uw geliefde Zoon, de Redder van heel de mensheid. Amen.”

Ga in vrede, kinderen. Onthoud dat wanneer jullie Mij met heel je hart vragen om voor jullie te bidden Ik, de Moeder van Verlossing, jullie verzoek aan Mijn geliefde Zoon zal voorleggen.

Ik zal nooit een verzoek negeren eenmaal het in overeenstemming is met de wensen van Mijn Zoon en overeenkomstig de Heilige Wil van de Vader.

Leer om meer te vertrouwen, kinderen. Wanneer jullie Mijn dierbare Zoon vertrouwen, tonen jullie je liefde voor Hem.

Indien jullie liefde zwak is, zal jullie vertrouwen in Hem ook zwak zijn.

Alleen diegenen die zichzelf voor Mijn Zoon vernederen zullen gezegend worden met de genaden die gegeven worden om jullie geloof te versterken.

Geef nooit op wanneer jullie wanhoop voelen.

Wanhoop wordt door de Duivel voortgebracht.

Keer jullie gewoon tot Mij en Ik zal voor jullie bidden opdat vrede in jullie ziel mag terugkeren.

Wanneer jullie dat doen zullen jullie in staat zijn om de verzoeking, door de Duivel opgezet, te verwerpen en jullie zullen vrij worden.

*Jullie heilige Moeder
Koningin van de Engelen
Moeder van Verlossing*

Help Mij om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Zondag, 22 april 2012, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid moet weten dat **de tijd om Mij aan een ongelovige wereld voor te stellen niet meer veraf is.**

Al Gods kinderen, die toegewijde volgelingen zijn, moeten Mij nu wegens hun trouw aan Mij, hun geliefde Jezus, **helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.**

Er is reeds zoveel tijd gegeven om zielen terug in Mijn Heilig Hart te lokken.

Dat was belangrijk, want zonder die tijd zouden maar zeer weinig zielen in staat zijn Mijn Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

Ik smee al diegenen, in Mijn Heilige Naam, om Mij toe te staan jullie te begeleiden om jullie te helpen de waarachtigheid van Mijn leer te verkondigen tot in elke uithoek van de wereld.

Predik eerst Mijn eenvoudige onderrichtingen.

Liefde tot de naaste verwacht men van al diegenen die zeggen dat zij Mijn volgelingen zijn.

Spreek alleen over Mijn Tweede Komst.

Ieder die jullie openlijk beschuldigt, herinner hen eraan dat **Mijn belofte om glorievol weder te komen om levenden en doden te oordelen**, vervuld zal worden gedurende het leven van deze generatie. Mijn Heilige Geest zal de zielen overstromen van diegenen aan wie jullie Mijn Heilig Woord meedelen.

Maar eerst moeten jullie Mij deze bijzondere genade vragen. Voordat Ik toesta dat jullie dat Allerheiligste werk doen, verzoek Ik jullie Mij eerst om deze genade te vragen door het bidden van volgend **Kruistochtgebed (48): Gebed om de genade te bekomen de Tweede Komst van Christus te verkondigen.**

Kruistochtgebed (48)

Gebed voor de Genade om de Tweede Komst van Christus te Verkondigen.

“O, mijn Jezus, verleen mij de genade Uw Heilig Woord te verkondigen aan heel de mensheid, zodat zielen gered kunnen worden.

Stort Uw Heilige Geest uit over mij, Uw nederige dien(a)ar(res), zodat Uw Heilig Woord gehoord en aanvaard kan worden, vooral door die zielen die Uw Barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Help mij om Uw Heilige Wil altijd in ere te houden en nooit diegenen te beledigen of te veroordelen die Uw Hand van Barmhartigheid afwijzen. Amen.”

Ga nu, Mijn leger, want jullie hebben de wapenrusting gekregen die jullie nodig hebben om de mensheid te bekeren.

Jullie zullen in jullie zending belachelijk gemaakt, beledigd en uitgedaagd worden.

Weet dat wanneer dat gebeurt, jullie een echt kind van God zijn.

Vrees niet want Ik zal jullie de kracht geven om deze hindernissen te overwinnen.

Ik zal jullie de hele weg begeleiden. Ga in vrede en liefde.

Jullie geliefde Jezus

Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij vrij worden van wereldse invloeden.

Maandag, 22 april 2013, 16:00 u.

Mijn kind, om als Gods kinderen gered te kunnen worden, moeten zij het pad van Mijn Zoon volgen. Zij moeten aanvaarden dat, om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, zij vrij moeten zijn van wereldse invloeden, die hen van God scheiden.

Diegenen die zich tot Mijn Zoon keren, als zij verlangend uitzien naar de Waarheid, zullen een aantal veranderingen in hun leven zien plaatsvinden. Voor diegenen die Hem niet kennen en die voor het eerst hun hart voor Hem openen, zij zullen tranen vergieten. Deze tranen zullen het resultaat zijn van de liefde die Hij geleidelijk in hun hart zal inprenten en zij zullen overweldigd zijn. Deze zijn de tranen van bekering. Hun harten en zielen zullen vervuld worden met een liefde, die zij nooit voordien gekend hebben. Dat is de Liefde van God en het is een Gave van de Hemel.

Spoedig daarna, vervuld met het Licht van God, zullen zij de duisternis van de Boze aantrekken, die zielen uitzoekt die van dit Licht vervuld zijn. Dat gebeurt wanneer zij te lijden zullen hebben

vanwege anderen, die door de Boze gebruikt worden, om hun geloof en hun trouw aan God aan te vallen.

Diegenen met een eenvoudige liefde voor Mijn Zoon, vrij van alle menselijke arrogantie en trots – die niet wankelen onder de druk van diegenen die Mijn Zoon openlijk beschuldigen – zullen lijden net zoals Hij. Zij zullen pijn voelen wanneer zij getuige zijn van zonde, want zij zullen dezelfde pijn voelen als Mijn Zoon. Zij zullen vallen en strompelen, net zoals Mijn Zoon op de Weg van Calvarië. Want zolang als zij leven, zullen zij de pijn voelen van het lijden van Mijn Zoon. Die zal bij hen blijven totdat de laatste zuivering van de wereld volbracht is.

Heb nooit het gevoel alsof deze trouw aan Mijn Zoon voor altijd gekoppeld is aan alleen maar pijn, want zij schenkt ook vreugde, vrede en hoop, die het eeuwig leven brengen. Jullie moeten nooit toelaten dat jullie liefde voor Mijn Zoon jullie afscheidt van al Gods kinderen. Integendeel, jullie moeten de hand uitsteken naar iedereen, vooral naar hen die hun harten nooit voor Mijn Zoon geopend hebben. Zij hebben jullie hulp nodig. Door de Gave van bekering, hebben jullie de nodige Genaden ontvangen om die zielen naar Mijn Zoon te brengen. Jullie moeten dat doen door de pijn te aanvaarden die jullie, als een soldaat van Christus, moeten doorstaan en door jullie gebeden en offers voor anderen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing*

Mijn Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld.

Dinsdag, 22 april 2014, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het maakt niet uit hoe moeilijk deze Missie is, de Waarheid moet te allen tijde zegevieren.

Wat voor nut heeft het wanneer Mijn Woord verdraaid wordt? Waartoe dient het dan? Wanneer Mijn Woord en al wat Ik Ben en Zal Zijn aangepast worden om in het kraam te passen van de agenda van de mensen, dan wordt dat alles een leugen. Wat betekent Mijn dood aan het Kruis, indien het niet was om jullie van zonde te verlossen? Ondanks de wreedheid van Mijn dood aan het Kruis, is de betekenis voor Christenen eenvoudig. Ik verlost jullie van zonde, maar alleen wanneer jullie Mij daarom vragen. Indien jullie het Mij niet vragen, kan Ik jullie niet verlossen.

Als jullie Mij, Jezus Christus, niet aanvaarden, dan zullen jullie niet in staat zijn om Mijn Barmhartigheid te zoeken. Indien jullie Mijn Barmhartigheid niet zoeken, dan zal Ik voor jullie staan en samen met jullie smeken om dat wel te doen, zo Groot is Mijn Liefde voor jullie. Ik zal als een Koning-bedelaar voor jullie staan, de zondaars. Ik zal jullie de Waarheid openbaren, totdat jullie ogen eindelijk zullen opengaan en dan zullen jullie zien. Diegenen onder jullie die dan de Waarheid zien zullen de armen naar Mij uitstrekken en Ik zal jullie in de schuilplaats van Mijn Hart nemen. Dus **net zoals diegenen die Mij kennen en die gered zullen zijn, een voordeel hebben, zo zal Ik aan alle zielen, van alle geloofsovertuigingen en van alle gezindten, het voordeel schenken om de Waarheid te zien nog voor Mijn Tijd gekomen is.**

Herinner jullie altijd Mijn Eenvoud. Ik onderricht jullie de Waarheid op eenvoudige wijzen. Ik leerde jullie elkaar lief te hebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Indien jullie een ander liefhebben en elkaar behandelen zoals Ik jullie getoond heb, dan zullen jullie van Mij zijn. Indien jullie liefde noch respect tonen voor anderen, maar anderen veroordelen in Mijn Naam, dan kunnen jullie niet beweren aan Mij toe te behoren. Mijn Onderrichtingen zijn niet ingewikkeld. Dat hoeven zij ook niet te zijn, want de liefde is de kern van al wat Ik leerde. Zonder liefde in jullie harten voor elkaar, kunnen jullie Mij niet echt liefhebben. Wanneer jullie liefde weigeren, zullen jullie Mij altijd weigeren. **Wanneer jullie Mijn Woord loochenen, dan kan de Liefde van God niet in jullie hart gedijen.**

Jullie Jezus

Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God zullen bestuurd worden door Één Instantie.

Maandag, 23 april 2012, 20:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, het moment is bijna aangebroken voor de veranderde wijze waarop regeringen over de hele wereld hun landen besturen.

Meer landen verenigen zich en meer kinderen van God zullen bestuurd worden door Eén Instantie.

Het is tijd voor jullie om de ogen wijd te openen en **te luisteren naar elke verandering in wetten die jullie zullen verarmen.**

Vecht wetten aan die jullie voedselvoorzieningen controleren.

God, Mijn Eeuwige Vader, zal die boosaardige groepen straffen die zouden proberen om Zijn kinderen uit te hongeren.

Mijn volgelingen, dit is de **Tijd om het Derde Zegel te openbaren.**

Al zal het nog een tijdje duren voor het geopend wordt. Ik zeg jullie dit zodat jullie kunnen proberen je voor te bereiden om eigen voedsel te winnen en voedselvoorraden aan te leggen zodat zij niet zullen vergaan.

Met de tijd zal jullie voedsel beperkt worden net zoals de toegang tot drinkbaar water.

Deze groep, hoewel verzwakt door de kracht van jullie gebeden, is van plan om **vele onschuldige mensen te doen verhongeren en te vergiften in een poging om de wereldbevolking uit te dunnen.**

Zij zullen hard vechten om daarin te slagen.

Terwijl zij Gods kinderen verschrikkingen doen ondergaan, zal Mijn Eeuwige Vader ecologische straffen veroorzaken en miljoenen van deze boosaardige mensen van de aardbodem wegvagen.

Jullie weerspatronen zullen blijven veranderen. Met de tijd zal dit het vermogen om handel te drijven aantasten, zodat wereldmachten zullen gestopt worden in hun kwade plannen.

Door heel die crisis moeten jullie, Mijn leger, tot God de Vader bidden om jullie te beschermen tegen deze mensen en zodat zij hun verharde harten zullen openen voor de waarheid van Gods Barmhartigheid.

Ik zeg jullie dit zodat jullie je kunnen voorbereiden.

Deze gebeurtenissen zullen niet meteen plaatsvinden en veel van dit plan kan vermeden en verzacht worden door jullie gebeden en offers.

Het kwaad komt niet van God. Het ontstaat uit hebzucht, egoïsme en dorst naar macht en controle. Al deze zwakheden zijn door Satan voortgebracht en voorgelegd aan de wereldleiders om hen te verleiden opdat zij de kinderen van God kunnen schaden.

Laat niet toe dat Satans krachten jullie landen bestuurt.

Bid, bid, bid dat jullie de sterkte mogen bezitten om jullie te verzetten tegen maatregelen ontworpen om jullie arm en afhankelijk te maken, en jullie in de macht (in de gratie) te brengen van diegenen die jullie landen beheersen. **Zij regeren onder wereldomvattende machten waaronder het Verenigd Koninkrijk, VS, EU, China en Rusland.**

Ik, jullie Jezus, zal jullie helpen vervolging te ontwijken, maar vergeet niet dat gebed jullie voornaamste wapen zal zijn.

Gebed kan deze boosaardige mensen beletten om jullie vermogen af te pakken om te eten, te drinken, jullie te kleden en de diensten bij te wonen in Christelijke kerken.

Strijd in Mijn naam en Ik zal altijd naast jullie staan.

Jullie geliefde Jezus

Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden.

Dinsdag, 23 april 2013, 16:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn zieners over de hele wereld ondergaan op dit moment groot lijden, omdat zij de pijn doorstaan die vereist is om de zielen van de mensheid te redden. Zij hebben zichzelf aan Mijn dienst geofferd en zullen eenzaam voortgaan, net zoals Ik deed bij het beklimmen van de Calvarieberg, met slechts de zeer weinigen die hen te hulp zullen komen.

Net zoals deze oprechte zielen van Mij de pijn, de spot en de verwerping doorstaan, zo zullen de valse profeten en zieners opgehemeld worden en zij zullen velen voor de gek houden. **Valse profeten zullen onder jullie opstaan en lof en grote faam oogsten. Achter hun façade van nederigheid en zoete woorden, zal er een leegte zijn voortgebracht door de geest van het kwaad.**

Ik waarschuw de wereld deze valse profeten niet te volgen, die glorie, ophemeling en lof voor zichzelf zoeken, in Mijn Heilige Naam. Geen mens die door Mij, Jezus Christus, gezonden is zal zichzelf verheffen opdat jullie aan zijn voeten zouden neervallen. Geen van Mijn profeten mag op een voetstuk staan en zeggen dat hij belangrijker is dan jullie. Hij hoeft niet te beweren dat hij groter is dan zijn medebroeders en zusters om dat te bereiken. Al wat hij te doen heeft is woorden van zogenaamde wijsheid te verkondigen op een manier die jullie ertoe zal brengen te geloven dat hij zou moeten geprezen worden, omwille van zijn eigen veronderstelde trouw aan God. In plaats van het gebed aan te moedigen en jullie dichter tot God te brengen, zal hij allereerst jullie respect afdwingen en vragen. Hij zal dat doen door het tonen van voorwerpen die jullie zouden toeschrijven aan vrome mensen. Deze valse profeten zullen zielen tot zich trekken door de zonde van hoogmoed. Hoogmoed, in een valse profeet, zal hoogmoed in andere zielen aantrekken. De ene prijst de andere en zij gebruiken daarbij de Naam van God om hun grootheid te verkondigen.

Wees op jullie hoede voor diegenen die jullie zullen vragen jezelf te bedekken, met wat zij benoemen als, bijzondere gaven, die de geestelijke wereld aantrekken. Jullie moeten diegenen uit de weg gaan die jullie in Mijn Naam uitnodigen om bezig te zijn met geesten, waarvan zij zeggen dat zij jullie grote vrede en troost zullen brengen, maar waar God niet vernoemd wordt. Wanneer jullie niet worden uitgenodigd om in nederigheid voor God neer te buigen, maar in plaats daarvan gevraagd worden jezelf en je eigen welzijn de eerste plaats te geven vóór de noden van anderen, dan moeten jullie weten dat dit nooit van God kan komen. Jullie moeten nooit je eigen belangen, of die van anderen, voorrang geven op God. Alles wat jullie vragen moet in overeenstemming zijn met de Heilige Wil van God.

Vele van 's werelds valse profeten werken met geesten, die niet van Mij komen. Zij zullen het belang stimuleren van innerlijke genezing, positief denken en metafysica, die allemaal neerkomen op een ding. De mens zal worden aangemoedigd om zich boven God te verheffen.

Alle valse profeten zullen door Mij verdreven en streng gestraft worden. Hun straf zal die van de gewone sterveling overtreffen, omdat zij verantwoordelijk zullen zijn voor het verlies van zoveel zielen.

Jullie Jezus

Ik zal niet toelaten dat diegenen van jullie die in Mijn Nieuw Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood zullen lijden.

Woensdag, 23 april 2014, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **veel mensen denken ten onrechte dat Mijn Waarschuwingen aan de mensheid een gevoel van wanhoop en onnodige zorgen teweegbrengen.** Dat is begrijpelijk, maar weet dit. **De toekomst van de komende wereld is adembenemend, Schitterend in elk opzicht. Het Paradijs dat voor jullie bereid werd, zou jullie vullen met ontzag, verwondering en een groot gevoel van opwindning, mocht Ik slechts een glimp ervan aan jullie openbaren.** Omdat de mens bang is voor het onbekende en een gebrek aan vertrouwen heeft in Mijn Belofte om aan ieder van jullie Eeuwig Leven te brengen, is het moeilijk voor velen die proberen om zich voor te bereiden op Mijn Koninkrijk.

Mijn geliefde volgelingen, Mijn gekoesterde kleintjes, weet dat Ik niet zal toelaten dat diegenen onder jullie die in Mijn Nieuwe Paradijs komen, de pijn van de lichamelijke dood ondergaan – dat is Mijn Geschenk aan deze gezegende generatie. Deze overgang van de wereld waarin jullie vandaag leven, naar Mijn Nieuwe Paradijs, zal in een oogwenk gebeuren, dat

is Mijn Grote Liefde voor jullie. Voor die Grote Dag, **moet Ik jullie voorbereiden**, zodat jullie allemaal Mijn Koninkrijk zullen erven. Ik hoef jullie deze beproevingen die jullie nu doorstaan en die nog moeten komen, niet op te leggen – dat is waar. Nochtans moet Ik veel mensen voorbereiden die Mijn Woord en Mijn Barmhartigheid voor lief nemen. Hoe kan Ik jullie zuiveren, tenzij Ik jullie herinner aan de Waarheid? Alleen de Waarheid zal jullie bevrijden van de ketenen die jullie binden aan de Boze, die jullie van Mij zal wegslepen bij elke kans die hij krijgt. Hij weet dat als jullie niet reageren op Mijn Oproep om jullie rechtmatige erfenis in Mijn Koninkrijk veilig te stellen, dat hij zal winnen. Dan zullen jullie, door hem misleid, falen om jullie ziel binnen Mijn Goddelijke Barmhartigheid te verzoenen.

Alleen diegenen die Mij volgen, bij elke stap naar het Paradijs, zullen slagen om de Eeuwige Zaligheid te verkrijgen. **Alstublieft, wees geduldig.** Wees alert op Mijn Oproep. **Duw Mij niet weg, als Ik jullie probeer te bereiken, door middel van deze Boodschappen.** Leer Mij te vertrouwen, door Mijn Heilig Woord, dat jullie reeds bekend is in Mijn Vaders Boek.

Wanneer Ik over het kwaad spreek, openbaar Ik gewoon aan jullie het bedrog waarmee jullie zullen geconfronteerd worden. Het probleem met bedrog is dat het jullie blind maakt voor de Waarheid en ervoor zorgt dat jullie wegdrijven in het geloven van een geloofsovertuiging, die jullie in een valse leer zal zuigen. Als Ik het niet ben, Jezus Christus, Die wordt vereerd in deze nieuwe doctrine, dan kunnen jullie er zeker van zijn dat ze niet door de Heilige Geest wordt gedictieerd.

Laat jullie hart kalm blijven, laat jullie vertrouwen dat van een kind zijn en bemin Mij gewoon, op de manier waarop Ik jullie bemin. Weersta Mijn Barmhartigheid nooit, wees nooit bang voor Mij, heb nooit een gevoel van woede tegenover Mij, vooral niet wanneer jullie in dit leven te lijden krijgen. Want spoedig zal Ik jullie naar huis brengen. **Zodra de Grote Dag aanbreekt, zal de wereld geboren worden en zal een nieuw en prachtig leven jullie en al jullie dierbaren opwachten.** Ieder van jullie zal aan Mij worden gebonden, zonder een vijand in zicht – zonder angst, gevaar of lijden van welke aard ook. Dus waarom Mijn Koninkrijk vrezen? Het zal jullie het geluk en de liefde brengen die jullie zochten, doorheen jullie leven op Aarde – maar die nooit echt vervuld werden, ongeacht hoeveel jullie ernaar streefden om deze gaven te bevorderen.

Mijn Grootste Gave aan jullie is Eeuwig Leven. Verwacht Mijn Gave zonder angst. Verwacht in plaats daarvan Mijn Nieuwe Koninkrijk met liefde en hoop, want er is veel om naar uit te kijken.

Jullie Jezus

Beloof jullie trouw aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Paaszondag, 24 april 2011, 16:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, met vreugde jubelen Mijn kinderen nu om de herinnering aan Mijn Opstanding. Dit jaar is belangrijk omdat het de aanvang markeert van het Nieuwe Tijdperk van geestelijke verlichting dat spoedig in de wereld zal beginnen.

Mijn groot geschenk van Barmhartigheid zal voor gelovigen enorme opluchting brengen en een onmetelijk gevoel van euforie voor die ongelovigen die zich zullen bekeren. Wanneer zij de waarheid ontdekken zullen zij licht van hart zijn en vervuld van liefde voor God, de Eeuwige Vader en Mij, jullie Goddelijke Verlosser. Zelfs niet-Christenen zullen de waarheid van Mijn bestaan begrijpen. Dat zal uiteindelijk een groot gevoel van vreugde en liefde in de wereld scheppen.

De Waarschuwing moet gevolgd worden door gebed

Het is echter van kapitaal belang om een belangrijke les in verband met De Waarschuwing te onthouden. Deze grote gebeurtenis, wanneer jullie allen niet alleen jullie zonden zullen zien zoals Ik ze zie, maar ook de waarheid zullen begrijpen over het volgende leven, moet gevolgd worden door gebed.

Helaas, velen zullen daarna weer in zonde vallen. Het is nu de tijd om jullie voor te bereiden om die situatie te vermijden door elke dag van jullie leven Mijn [Goddelijke Barmhartigheidrozenkrans](#) te bidden. Door jullie gewoon te maken dit krachtige gebed te bidden zullen jullie het niveau van bekering en geloof handhaven dat de wereld daarna zal schoonvegen.

Verheug jullie, bid en dank Mij, jullie Goddelijke Verlosser voor deze grote genade. Kniel neer en prijs God de Vader voor het geschenk van Mijn offer. Gebed zal de impact verzwakken van de vervolging die nadien zal plaatsvinden door de wereldwijde Nieuwe Wereld Alliantie. Indien er voldoende van jullie trouw

blijven aan Mij en Mijn leer, blijven bidden en ook de sacramenten ontvangen, dan kunnen jullie de koers veranderen van de gebeurtenissen die zouden volgen.

Hoe machtig is Mijn Goddelijke Barmhartigheid. Zo velen onder jullie verstaan er nog steeds de betekenis niet van. Velen hebben er helaas nog nooit van gehoord.

Tot diegenen die Mij trouw zijn, moet Ik nu een zeer bijzonder verzoek richten. Ik wil dat niet één van Mijn kinderen ten onder gaat. Daarom wordt jullie De Waarschuwing gegeven. Dat zal ieder van jullie laten zien, zelfs de sceptici onder jullie, wat er werkelijk gebeurt tijdens het Laatste Oordeel. Aldus, om Mij te helpen elke ziel te redden, zou Ik graag hebben dat jullie je eigen geschenk beloven om Mij te helpen zielen te winnen.

Vorm [gebedsgroepen van de Goddelijke Barmhartigheid](#) over heel de wereld en gebruik dit gebed (de [Goddelijke Barmhartigheidsrozenkrans](#)) voor elke persoon waarvan jullie weten dat hij stervende is, want Ik garandeer zijn redding als jullie dat doen. Verzamel jullie nu, Mijn volk. Volg jullie Verlosser. Bid zoals jullie nog nooit gebeden hebben en dan zullen meer zielen gered worden. Dan zullen jullie deelgenoot worden aan de nieuwe wereld die Ik jullie beloofde, wanneer Hemel en Aarde samensmelten. Die glorierijke toekomst is voor ieder van jullie. Open jullie geest, hart en ziel voor de komende vreugde in plaats van deze grote verandering te vrezen. Door jullie als één grote machtige groep over de hele wereld te verenigen, in elk land, in elke familie, in elke Kerk en in elke gemeenschap, zullen jullie een groot verschil maken.

Jullie gebeden zullen veel van de vervolging verhinderen, die zoals voorgezegd zal gebeuren. Volg Mij nu, uit eerbied voor Mij, jullie Geliefde Verlosser.

Ik leef in ieder van jullie. Ik weet wat zich in jullie harten en zielen afspeelt. Door Mij jullie belofte van Barmhartigheid te geven voor jullie broers en zussen, zullen jullie bijzondere genaden ontvangen.

*Jullie Goddelijke Koning van Barmhartigheid en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus*

Bekeer anderen bij elke gelegenheid.

Paaszondag, 24 april 2011, 20:30 u.

Mijn geliefde dochter, vandaag is een belangrijke dag omdat Mijn Verrijzenis uit de doden Mijn beloften aan de mensen vervuld heeft; dat Ik, door te verrijzen, jullie allen naar het licht van de Hemel zal trachten omhoog te trekken. Verrijs nu jullie allemaal en kom tot Mij en tot jullie eigen redding.

Mijn kinderen, jullie moeten anderen bij elke gelegenheid bekeren. Hoe meer jullie uitleggen en hoe meer jullie deze zwakke zielen de liefde in jullie hart laten zien, dan zal het uiteindelijke resultaat bereikt zijn wanneer jullie een andere ziel bekeren. Ik zal jullie met grote zegeningen overstromen. Dat is een zeer bijzonder geschenk van Mij en het vertegenwoordigt van jullie kant een grote daad van barmhartigheid.

Bekering, Mijn kinderen, zal zielen redden. Als een bekering plaatsvindt dan verspreidt zich die naar vrienden en kennissen van de bekeerde persoon. Bekering verspreidt bekering. Het is van geen belang of jullie uitgelachen worden of behandeld alsof jullie onzin vertellen. Het vraagt wel meer moed van jullie kant, Mijn geliefde volgelingen. Maar telkens jullie opstaan en Mijn leer uitleggen aan anderen, zullen er mensen luisteren. En terwijl sommigen met jullie zullen lachen en de schijn geven jullie niet ernstig te nemen, toch zullen velen diep van binnen luisteren naar wat jullie te zeggen hebben.

Wanneer de Heilige Geest werkt tijdens jullie werk, zullen de ontvangers een beweging gewaar worden aan hun hart. Maar zij zullen niet weten waarom. Dan zullen jullie hen dichterbij trekken.

Sommige mensen zullen traag zijn om te antwoorden. Maar wees geduldig. Zij zullen beginnen met langzaam toe te geven. Eerst zullen zij jullie een vraag stellen. Meestal zal dat gaan over of iets juist of verkeerd is. Dat zal het moment zijn waarop de bekering wortels maakt. Geef het nooit op om de waarheid van Mijn leer te verspreiden. Dat moet niet gedaan worden zoals een predikant. Integendeel, het kan heel subtiel gebeuren. Bekeer anderen in jullie alledaags leven door gewone gesprekken. Op die manier zullen mensen ontvankelijker zijn.

Mijn kinderen, hoe dan ook zullen jullie je geschokt voelen bij de reactie van andere mensen, vooral vanwege hen die hun leven leiden in ontkenning en duisternis. Hun antwoord zal agressief zijn en op een spottende toon. Er zal jullie gevraagd worden of jullie werkelijk in zulke onzin geloven. Dan zullen jullie uitgescholden en beledigd worden. Jullie verstandelijke vermogens zullen in vraag gesteld worden. Men

zal jullie ervan beschuldigen naar het geloof te grijpen omwille van persoonlijke moeilijkheden. Van tijd tot tijd zullen jullie je in verlegenheid gebracht voelen en het moeilijk vinden om jullie te verdedigen. Zwijg gewoon in zulke situaties en stel gewoon af en toe een vraag.

Vraag zulke zielen "waarom voel je zo?" Hoe meer vragen jullie hen stellen hoe meer deze mensen hun eigen antwoorden zullen beginnen te evalueren. Jullie zullen niet iedereen van de waarheid kunnen overtuigen. Toch zal elke poging van jullie kant jullie in Mijn ogen doen stijgen.

Ga nu, Mijn kinderen. Bekeer in Mijn naam en jullie zullen overstromd worden met vele, vele genaden.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie voorvaders die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam.

Dinsdag, 24 april 2012, 19:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat wanneer Ik een zending die zo belangrijk is als deze die Ik nu aan de wereld overmaak, vele mensen zullen trachten om dat te verhinderen.

Zij zullen pogen om je aan te vallen en diegenen die Mijn stem herkennen te kleineren omdat Ik probeer om Mijn boodschappen aan de hele wereld mee te delen.

De graad van haat die betoond wordt tegenover deze boodschappen, die jij als eindtijdprofeet overbrengt, zal blijven stijgen.

Luister naar Mij, al diegenen die zeggen Mij te kennen. Ik ben de mensheid aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst.

Als jullie in Mij geloven, in Mijn leer en zeggen Mij te kennen, **weet dan dat Ik Mijn eindtijdprofeet zend, samen met nog andere profeten, om jullie waardig te maken Mijn Koninkrijk binnen te gaan.**

Tot Mijn gewijde dienaars zeg Ik dit. Maak niet dezelfde fout als jullie voorvaders die Mij verwierpen toen Ik de eerste keer kwam.

Let op en luister naar Mijn oproep want Ik heb jullie nodig om te helpen de zielen van Mijn kudde voor te bereiden voordat het grote wonder plaatsvindt.

Dachten jullie dat Ik Mijn profeten niet zou zenden om jullie te verwittigen?

Dachten jullie dat Ik Mijn terugkeer alleen maar zou aankondigen zonder jullie voor te bereiden en toelaten dat zielen zouden omkomen?

Jullie allen die Mijn Tweede Komst verwerpen en toch beweren Mijn belofte aan de mensheid te verstaan, schaam jullie.

Jullie gebrek aan nederigheid wil zeggen dat jullie niet kunnen gezuiverd worden met de Heilige Geest.

Jullie moeten Mij vragen voor die gave van onderscheiding of van Mij weg gaan.

Jullie hebben Mij in de steek gelaten. Jullie doen Mij wenen van frustratie want jullie zijn Mijn dienaars die de verantwoordelijkheid ontvingen te zorgen voor het heil van de zielen wat jullie geestelijk ambt is.

Nu Ik jullie vanuit de hemelen oproep, smeed Ik jullie Mijn oproep te beantwoorden.

Ik heb veel uitverkoren zielen die met Mij werken om de zielen te brengen naar wie Ik dorst.

Het is jullie plicht om uit jullie sluimer op te staan en alert te zijn voor Mijn oproep.

Alleen wie Mij werkelijk beminnen zullen Mijn stem herkennen.

Zoals een moeder door haar eigen kind zal herkend worden, zo moeten ook jullie, Mijn geliefde dienaars, als een kind naar Mij roepen om gerustgesteld te worden dat Ik het ben, jullie geliefde Jezus, die jullie wenkt om Mijn hand vast te nemen.

Ik zal jullie door een jungle van doornen leiden waarover jullie zullen moeten heen stappen om de poorten van Mijn Nieuwe Paradijs te bereiken.

Zei Ik jullie niet dat Ik zou weerkomen? Om de levenden en de doden te oordelen?

Wel, Ik zal weldra komen en Ik heb jullie hulp nodig om alle kinderen van God als eenheid samen te brengen.

Zeer weinigen herkennen Mij, omwille van de sluier van bedrog die over de hele wereld is neergevallen. Velen geloven niet in God de Vader.

Weinigen aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, Zijn enige Zoon stierf om hen te redden. **Toch zijn zij gewillig om in valse goden te geloven en die te vereren terwijl die niet bestaan.**

Hoe ween Ik van vreselijke droefheid wanneer Ik jonge mensen zie lachen als Mijn naam genoemd wordt en wanneer zij spotten met hen die openlijk toegeven dat Ik besta.

Hoe doorsta Ik de pijn van Mijn Kruisiging wanneer Ik zie dat diegenen die beweren Christenen te zijn, weigeren om Mijn leer openlijk te verkondigen uit angst te worden uitgelachen.

De wereld werd misleid door de koning van leugen. Ik alleen kan nu nog hoop brengen en Gods kinderen redden van het vreselijk lot dat gepland wordt om in alle landen terreur te zaaien door de legers van wereldmachtige groepen met inbegrip van **diegenen die onder de controle staan van de Valse Profeet en de Antichrist.**

Al Mijn waarschuwingen, gegeven aan Mijn eindtijdprofeet Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, zullen plaatsvinden.

Tot dat gebeurt, vergeet nooit jullie trouw aan Mij, jullie Verlosser, Jezus Christus.

Zonder Mijn liefde en leiding zullen jullie het onmogelijk vinden om het schip dat Mijn Heilige Kerk op aarde is, te besturen.

Word wakker. Verwerp Gods profeten niet.

Thans beweren er velen te komen in Mijn naam, zoals de Schriften voorspelden, maar ze bieden het geestelijk voedsel niet dat enkel van Mij kan komen.

Velen komen nu naar voren zodat Mijn voornaamste publieke stem voor de wereld, vervat in deze boodschappen, in deze eindtijden zal afgewezen worden.

Gebed is jullie weg terug in Mijn armen.

Bid, bid, bid voor de genaden jullie ogen te openen zodat jullie Mij kunnen herkennen voor het te laat is.

Ik heb jullie hulp, jullie liefde en jullie trouw nodig.

Vergeet niet dat jullie omwille van Mij jullie heilige geloften hebben afgelegd. Verwerp Mij niet, nu Ik jullie roep.

Omarm Mij en sta Mij toe om jullie te leiden zodat jullie Mijn Restkerk kunnen begeleiden en zielen redden.

Ik geef jullie Mijn bijzondere zegen en verwacht jullie antwoord op Mijn oproep als volgt in dit **Kruistochtgebed (49): Plechtige belofte van trouw voor de Christelijke clerus.**

Kruistochtgebed (49)

Plechtige belofte van trouw voor de Christelijke Clerus.

*"O Jezus, ik ben Uw nederige dienaar en ik beloof plechtig mijn liefde en trouw aan U.
Ik smeed U om mij een teken te geven van Uw Oproep.
Help mij om mijn ogen te openen en Uw Belofte te zien.
Zegen mij met de Genade van de Heilige Geest zodat ik niet misleid zal worden door diegenen die beweren in Uw Naam te komen, maar die niet de Waarheid spreken.
Toon mij de Waarheid.
Sta mij toe om Uw Liefde te voelen zodat ik Uw Allerheiligste Wil kan vervullen.
Ik vraag U, met een nederig hart, om mij de weg te tonen waardoor ik U kan helpen de zielen van de mensheid te redden. Amen."*

Negeer Mijn oproep niet. Verwerp Mij niet wanneer Ik nogmaals kom.

Deze keer kom Ik niet alleen om de mensheid nogmaals te redden, maar om de Goddelijke Wil van Mijn geliefde Vader, de Allerhoogste, te vervullen.

Ga in vrede.

Jullie geliefde Jezus

Moeder van God: Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees.

Woensdag, 24 april 2013, 14:15 u.

Mijn geliefde kinderen, vanuit Zijn grote Liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon zich nu voor op Zijn Tweede Komst. Het is omdat Hij jullie bemint dat Hij nu, door Zijn profeten, tot jullie spreekt, om er zeker van te zijn dat niemand aan Zijn Barmhartigheid ontsnapt. Net zoals God Johannes de Doper zond om de wereld voor te bereiden op Mijn Zoon – de enige verwekte Zoon van God, de Messias – zo openbaart Mijn Zoon jullie nu het laatste plan. Dit laatste plan van redding zal vergelijkbaar zijn met Zijn Eerste Komst, maar met één verschil. Deze keer zal Hij niet komen als een mens in het vlees.

Nu de Waarheid jullie opnieuw wordt geopenbaard, herinnert Mijn Zoon jullie aan al datgene wat van God komt door Zijn Heilig Woord, terwijl Hij de laatste fasen voorbereidt. Aan Gods kinderen werd de Waarheid gegeven toen Mijn Zoon op de Aarde rondging. Nu, zal jullie de volle Waarheid gegeven worden, met inbegrip van openbaringen zoals het werk van Gods vijanden, voor jullie eigen welzijn, opdat jullie niet zouden misleid worden. Jullie moeten grootmoedig van hart zijn wanneer Mijn Zoon jullie deze Gaven brengt, die jullie zielen zullen voeden.

Toen Ik, doorheen de jaren, verscheen aan Gods uitverkoren zieners, dan was dat om zielen voor te bereiden op deze tijden. **Nu, wanneer jullie je voorbereiden op de vervolging die tegen Christenen zal ingesteld worden, zal het uiterst moeilijk zijn, omdat het zal gaan om een schending van de geest en dat zal de meeste pijn veroorzaken.** Wanneer jullie de Waarheid van het Woord van God kennen, en wanneer jullie het werk van de misleider weten te onderscheiden, zullen jullie sterker worden. Het is veel belangrijker om trouw te blijven aan het Woord van God, dan de leugens te aanvaarden die jullie zullen voorgeschoteld worden door hen die niet van God komen.

Mijn Zoon zal jullie verheffen tot grote gelukzaligheid wanneer jullie Zijn Heilig Woord gehoorzamen en Zijn Leer hoog houden. Ik vraag dat jullie Mijn Zoon de eerbied betonen die Hij verdient. Zij die Hem afwezen toen Hij op de Aarde rondging, hebben uiteindelijk de Waarheid erkend van Wie Hij was, toen Hij stierf op het Kruis. Zij die Zijn Woord vandaag afwijzen, zullen ten slotte de Waarheid inzien op de dag dat Hij komt om te oordelen. Voor velen zal het te laat zijn.

Bid dat alle zielen trouw zouden blijven aan de nalatenschap van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, want alleen zij die Hem erkennen kunnen in Zijn Koninkrijk worden opgenomen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing*

Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden, vermits de Aarde nu gezuiverd wordt.

Woensdag, 24 april 2013, 14:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik voortga de wereld te zuiveren met Mijn Gave van de Heilige Geest, zwelt de haat aan tegen Mij, Jezus Christus.

Terwijl Mijn Tegenwoordigheid toeneemt in de harten van de mensen, zal de groeiende haat zichtbaar worden in de handelingen van diegenen die Mijn Allerheiligste Woord tegenspreken.

Zij die voortgaan wetten in te voeren, die God lasteren, zullen elke poging versterken om het Woord van God te verontreinigen. Deze afschuw verwekkende handelingen moeten plaatsvinden, vermits de Aarde nu gezuiverd wordt. Terwijl de zuivering versterkt, zo ook zal het kwaad van de zonde voor jullie ogen uitgestald worden. Jullie zullen opmerken dat elke denkbare

handeling, die tegen God ingaat, door Mijn vijanden gepropageerd wordt. Velen zullen verklaren van niets af te weten, maar die handelingen zullen niet aanvaard worden door diegenen van Mij, die de Waarheid kennen. De Gave van onderscheiding, die Ik aan vele zielen verleen, houdt in dat de boze daden gepleegd door mensen in machtsposities, die naties controleren, herkend zullen worden voor wat ze zijn – het werk van Satan.

De boze geesten van Satan hebben hun aanwezigheid versterkt in de zielen van diegenen die niet in God geloven. Niet tevreden dat deze zielen alleen maar hun rug naar God toekeren, zetten deze kwade geesten die mensen aan om de smerigste zonden te stimuleren. Met de tijd worden deze zielen zo verdorven en vol haat jegens God, dat zij wegzinken in een duisternis, die nooit in staat zal zijn om het Licht van God te verdragen.

Denk eraan, Mijn Barmhartigheid is groot. **Het zal enkel door Mijn Barmhartigheid zijn dat deze mensen gered kunnen worden.** Er is geen andere hoop voor hen want vele van deze gekwelde zielen zijn uit eigen vrije wil niet in staat om naar Mijn Hand van Barmhartigheid te vragen, zozeer zijn zij besmet. **Diegenen onder jullie die Mij kennen en Mij beminnen moeten deze arme mensen helpen door te smeken om de verlossing van hun zielen.** Jullie moeten vragen dat zij zich nu naar Mij keren zodat Ik kan tussenkomen om de vervolging te stoppen die zij aan de wereld willen opleggen. Jullie moeten Mij smeken, door persoonlijke offers, dat zij gestopt worden in hun plannen tot volkerenmoord. De ergste vormen van volkerenmoord zullen zich voordoen door onrechtvaardige oorlogen en door de moord op onschuldige kinderen in de moederschoot.

Jullie Jezus

De tijd om de zonden niet langer als zonden te beschouwen, komt naderbij.

Donderdag, 24 april 2014, 16:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **de tijd komt nu naderbij, waarin de zonden van de mensen, door Mijn Kerk, als onbelangrijk en onschuldig in Mijn Ogen zullen beschouwd worden.**

Zonde is niet iets wat door Mij beoordeeld wordt als een zwakheid of een tekortkoming. Zonde is ontstaan door die twee eigenschappen, maar komt tot stand door het bestaan van Satan. **Mijn Kerk zal Mijn volgelingen weldra sussen door hen te misleiden om de leugen te aanvaarden dat zonde een metafoor (een beeld) is die als symbool gebruikt werd om Gods kinderen ertoe aan te zetten op het rechte pad te blijven dat aan God behaagt.** Zonde zou jullie niet het gevoel mogen geven van anderen gescheiden te zijn, zullen zij zeggen. Zonde, zullen zij beweren, doet er niet zo toe, want God is Al-Vergevend. Ja, Ik Ben Al-Vergevend en vergeef elke zonde – behalve de eeuwige zonde – vanaf het moment waarop de zondaar berouw toont en inspanningen levert om alle bekoringen uit de weg te gaan om herhaling van die zonde te vermijden. **Jullie kunnen Mij niet vragen om vergeving van zonde wanneer jullie leven door die zonde.** Een moordenaar die moordt, verminkt en doodt, kan Mij niet vragen hem te vergeven, terwijl hij verder blijft moorden en geen intentie heeft om zijn misdaden te stoppen. Wat heeft het zin Mij te vragen jullie van zonde te verlossen, als jullie niet op de eerste plaats aanvaarden dat jullie zondigen?

Zonde wordt veroorzaakt door zwakheid en Ik vergeef elke zondaar, die oprecht berouw toont. Wanneer de zondaar niet langer gelooft dat hij schuldig is aan zonde, dan geraakt die ingeworteld in de ziel. De tijd om de zonden niet langer als zonden te beschouwen, komt naderbij. Wanneer die tijd komt, zal er grote opluchting en feest zijn, want wat eens als zonde in Mijn Ogen geacht werd, zal niet langer als dusdanig beschouwd worden.

Zonde zal als iets natuurlijk gezien worden en iets wat jullie allen zullen moeten aanvaarden. **Men zal jullie niet langer zeggen om enkel de zondaar lief te hebben, zoals Ik doe. Neen. Jullie zullen aangemoedigd worden te geloven dat zonde niet bestaat.** Dat alles zal leiden tot het uiterste verraad van Mijn Godheid, wanneer de wereld zichzelf verafgoodt, zijn talenten, zijn intelligentie, totdat hij zijn eigen grootheid afkondigt, in rechtstreekse opstandigheid tegen God, de Eeuwige Vader.

O hoe velen zullen er in dwaling geleid worden, in wanhoop en wangedrag. **Mijn Kerk zal gebruikt worden om ketterijen te verkondigen in Mijn Heilige Naam.** Die misleide mensen zullen het onderste boven keren en binnenste buiten en niet één van deze veranderingen zal door Mij, Jezus Christus, bevolen zijn. De Heilige Geest zal niet de leiding nemen over de gruwel en grote verwarring, groot verdriet en een gevoel van hulpeloosheid zullen heersen bij diegenen die

trouw blijven aan de Leer van Mijn Kerk. De traditionele leer zal niet langer geduld worden. Dan, **wanneer al wat voor heilig gehouden werd ineens stort, zal de tijd rijp zijn voor de man van verderf om zijn zetel in Mijn Kerk in te nemen.**

Jullie Jezus

Heel de mensheid zal de vrije wil hebben totdat hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader.

Woensdag, 25 april 2012, 15:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel zielen erkennen Mij niet, gewoon omdat zij dat niet willen.

Zij weten wie Ik ben.

Zij weten dat zij uit het niets geschapen zijn door God, de Vader, toch kiezen zij ervoor God te negeren.

Zij gebruiken Mijn naam vele, vele malen op de meest achteloze wijze, en Mijn naam wordt gebruikt in de vloeken die uitgebraakt worden door hen die door demonen bezeten zijn.

Alleen wanneer mensen door een tragedie getroffen worden, komen zij tot stilstand en denken aan de dood en een toekomstig leven waarvan ze geloven dat het misschien komend is.

Daarom straf Ik die zielen soms, vanuit Mijn Barmhartigheid, om hen tot bezinning te brengen zodat Ik hen kan redden.

Door het lijden worden al die materiële aantrekkelijkheden, begeerd door de zinnen, nietszeggend en ervaren voor wat zij zijn. **Vluchtige nieuwigheden die in korte tijd weer zullen verdwijnen.**

Veel zielen geboren in deze wereld zijn gezonden door de Hemel. Zij kiezen het lijden, met inbegrip van de geaborteerde kinderen, als een middel om redding te bekomen voor de zondaars.

Het is moeilijk voor het menselijk verstand om het Goddelijk Koninkrijk te begrijpen want geen enkel mens is met die gave gezegend.

Toen de gevallen engelen tegen Mijn Vader opstonden, heeft Hij – Mijn Vader – nooit het recht van Zijn kinderen op hun vrije wil verbeurd verklaard want Hij zal nooit de gave wegnemen die Hij aan de mensheid schonk.

Heel de mensheid zal de vrije wil hebben totdat hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader.

Satan buit de vrije wil uit. **Wat hij niet kan bevechten is wanneer die uitverkoren zielen hun eigen vrije wil opzeggen en hem aan God offeren.**

Door dat offer te doen, door de aanvaarding van lijden, wordt Satans invloed verzwakt.

Dan kunnen zondaars gered worden zelfs indien zij geen boete hebben gedaan. Dat is het wonder van het lijden.

Jullie geliefde Jezus

Zij zullen voortdurend liegen, en hun openbare preken zullen kletspraat zijn in de Ogen van God.

Donderdag, 25 april 2013, 10:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **het zal niet lang meer duren voor de afvalligen binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid tegenover God hebben opgegeven, zich zullen verzamelen om een kwaadaardige aanval in te zetten tegen de gewijde bedienaars die trouw zijn aan de Waarheid.**

Zij die niet trouw zijn aan Mijn Lichaam zullen vele wetten veranderen en nieuwe interpretaties invoeren omtrent de betekenis van de Heilige Eucharistie. Vele heilige bedienaars van God en vele leken in alle Christelijke gezindten, zullen zien hoe de Heilige Geest

zal worden aangevallen. Velen zullen geschokt zijn door de manier waarop Mijn Naam en Mijn Leer zullen geherinterpreteerd worden, in die zin dat de klemtoon zal gelegd worden op de verplichting van de mens tegenover de medemens. De mensen zullen aangemoedigd worden om van elkaar te houden, en hun noden, voor Gods altaar te brengen.

Van buitenaf zal deze benadering van het Christendom als iets goeds beschouwd worden. Zij zal het belang van de liefde promoten, maar niet op de wijze zoals God het voorgeschreven heeft. Mensen die hoge posten bekleden zal men elkaar openlijk zien prijzen terwijl zij religieuze diensten verrichten. Zij zullen eerbiedig voor elkaar buigen en zichzelf in kruiperige vleierij neerwerpen aan de voeten van Gods vijanden.

Al die prachtige ritens zullen de wereld voor de gek houden en velen zullen zich de bedoeling van deze ceremonies niet bewust zijn. Deze handelingen, deze nieuwe preken en nieuwe ceremonies, schijnbaar om Mij, Jezus Christus, te eren, zullen daarentegen zwart van aard zijn, want zij zullen het beest verheerlijken.

De koning van de duisternis met zijn boze geesten bewegen zich snel binnen in de harten van velen die de verantwoordelijkheid dragen om Mijn volgelingen te leiden. Sommige van deze bedienaren beseffen niet dat zij door de Boze in verzoeking gebracht worden. Tot hen zeg Ik – kom nu. Kom tot Mij door het Sacrament van Verzoening. Indien jullie je zorgen maken omtrent jullie geloof, zal Ik jullie verlichten, maar jullie moeten jullie ziel vrijmaken van hoogmoed. Het is de hoogmoed, die jullie wijsmaakt te geloven dat jullie intelligentie superieur is aan die van God.

Anderen hebben, zoals wolven in schaapskleren, hun zielen verkocht aan Satan. En net zoals hij handelt, zullen ook zij listig tewerk gaan in de wijze waarop zij Gods kinderen zullen misleiden. Zij zullen anderen in verleiding brengen door hun bedienaars als heiligen te prijzen en dat zal die bedienaars aantrekken die vol eigenliefde zijn en opgeblazen van hoogmoed, en die als schapen zullen volgen. Zij zullen voortdurend liegen en hun openbare preken zullen kletspraak zijn in de ogen van God. Geen grammetje echte nederigheid zal men in hun woorden tegenkomen, hoewel zij grote inspanningen zullen doen om ervoor te zorgen dat zij zich in het openbaar gedragen als nederige bedienaars van God. De kracht van de Heilige Geest zal in hun tegenwoordigheid afwezig zijn, en de Mijnen die Mij echt kennen, zullen daarvan getuige zijn.

Zo vele van Mijn arme gewijde dienaars zullen in deze leugens worden meegezogen, wat zal leiden tot de ontheiliging van Mijn Lichaam, en velen die prat gaan op hun liefde voor Mij, zullen de eersten zijn om de volgende nagel in te kloppen terwijl zij Mij opnieuw kruisigen.

Mijn dochter, de haat die jou ten deel valt zal van twee kanten komen, als een onmiddellijk gevolg van de ineenstorting van Mijn Kerk op Aarde. De ene kant zullen diegenen zijn die zeggen Mijn Kerk op Aarde te vertegenwoordigen, maar die dat helemaal niet zijn, omdat zij een andere leer vertegenwoordigen. De andere kant zullen Mijn trouwe dienaars zijn die jou niet zullen geloven.

Jullie moeten weten dat de Waarheid angst en woede veroorzaakt. De Waarheid die aan de ware profeten van God gegeven wordt, brengt niet alleen woede teweeg – omwille van angst, zij veroorzaakt ook geweld. Geweld en woede komen van de geest van het kwaad. De Boze zal, door de harten van mensen, buitengewone inspanningen doen om het Woord van God te stoppen.

Woede tegen de profeten is haat tegenover God.

Jullie Jezus

Arabische opstand zal wereldwijde onrust uitlokken – Italië zal twisten veroorzaken.

Dinsdag, 26 april 2011, 20:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tranen die Ik vergiet voor al Mijn geliefde, gekwelde kinderen in de wereld die het slachtoffer zijn van geweld en misbruik, stoppen nooit. Mijn arme dierbare kinderen lijden overal ter wereld, vooral in de Arabische wereld. Hoe kwelt Mij hun lijden. Deze arme hulpeloze zielen. Alstublieft, bid voor hen, Mijn dochter, door je eigen lijden voor hen op te offeren.

De gruwelijkheden die in de Arabische wereld bedreven worden zullen helaas voortduren, nu meer Arabische landen verwickeld zullen geraken in een opeenvolging van conflicten. De tijd voor de eerste

van de moorden, waarover Ik je de voorbije maand februari sprak, zal binnenkort aanbreken. De Arabische opstand zal indirect onrust uitlokken over de hele wereld.

Italië zal het instrument zijn in de twisten die de betrokkenheid zullen veroorzaken van wereldmachten in een oorlog – al deze gebeurtenissen zijn onvermijdelijk, maar gebed kan het lijden verlichten. Bid, Mijn dochter, opdat mensen Mij zouden vragen om leiding in deze tijden van opschudding.

Ik wil niet toezien, hoe Mijn kinderen lijden. Maar lijden zullen zij totdat de waarheid geopenbaard wordt tijdens De Waarschuwing. Bid nu voor deze misleide dictators die onschuldige zielen doden.

Ik roep Mijn Godgewijde dienaars over heel de wereld op om te aanvaarden dat de profetieën, die voorspeld staan in het Boek der Openbaring, zich nu ontvouwen. Verspreid de waarheid van Mijn leer en red jullie kudde voor het te laat is. Ga nu. Doe jullie plicht tegenover Mij. Ik roep nu vooral diegenen op die Mijn leer hebben verwaterd, om daarmee op te houden. Kijk in jullie harten en zeg aan Mijn mensen de waarheid. Dat zij niet kunnen en niet zullen gered worden tenzij zij om vergeving vragen voor hun zonden. Zij moeten zichzelf voor Mij vernederen en Mij vragen om het geschenk van verlossing.

Jullie, Mijn Godgewijde dienaars, moeten nu de rol vervullen waarvoor jullie gekozen werden. Wees moedig. Predik de waarheid.

*Jullie Geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.

Donderdag, 26 april 2012, 20:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw moet Ik alle kinderen van God zeggen niet bezorgd of bevreesd te zijn voor de komende gebeurtenissen.

Heel de mensheid zal binnenkort Mijn Barmhartigheid zien en velen, berouwvol over hun zonden, zullen Mij niet vrezen.

In plaats daarvan zullen hun zielen overstroomd worden met Mijn Goddelijke Liefde. Mijn Licht zal door hun lichamen stralen en zij zullen zich verheugen.

De tijd voor het Nieuwe Tijdperk van Vrede brengt overweldigende vreugde en opwinding voor diegenen die Mijn Barmhartigheid erkennen.

Alle zondaars afzonderlijk worden uitgenodigd om het eeuwig leven te leven en moeten niet weggaan omdat zij verbijsterd zijn.

Mijn Tijdperk van Vrede zal een nieuwe aarde zijn waar twaalf naties zullen regeren onder Mijn Leiding.

Jullie zullen leven in vrede, liefde en harmonie. De natuurlijke omgeving die jullie vandaag op aarde zien zal verbleken in geringheid in vergelijking met de wereld die komt.

Tot diegenen die bang zijn voor jullie familie of geliefden – breng hen mee naar Mijn wonderschoon Nieuw Paradijs.

Bid voor hen en Ik zal hun speciale genaden geven zodat hun de gave zal geschonken worden Mijn liefde te herkennen.

Dit is de grootste wens van Mijn Vader, de bewonderende verbazing, de vreugde en de liefde te zien schijnen doorheen elk van Zijn geliefde kinderen wanneer Hij het Nieuwe Paradijs ontsluit.

Jullie zullen herenigd worden met jullie geliefden die stierven in een staat van genade en die zullen verzezen zijn uit de dood.

Waarom zouden jullie niet in zulk een gave geloven? Wanneer jullie vertrouwen in Mijn belofte terug te komen, dan zullen jullie vrede voelen.

Al wat Ik vraag is jullie voor te bereiden door gebed. Wanneer jullie bidden om genade en voor anderen, dan zal alles goed zijn.

Mijn Barmhartigheid is zo groot dat maar weinigen zullen nalaten Mijn Goddelijke Belofte te erkennen om al Gods kinderen te verzamelen en hen thuis te brengen, weg uit de verdorven greep van Satan en zijn demonische engelen.

De waarheid van Mijn Koninkrijk zal zelfs gezien worden door atheïsten die geschokt zullen zijn. Toch zal hun ongeloof in de meeste gevallen omslaan in nederige liefde en aanvaarding.

Hoewel vele moeilijke tijden te wachten staan, toch zal geen daarvan zo erg zijn dat jullie die niet kunnen overwinnen door jullie liefde en toewijding aan Mij, jullie Jezus.

Alstublieft, sta niet toe dat vrees verhindert om de gave van Mijn Nieuwe Paradijs met vreugde te aanvaarden.

Zij die Mij trouw zijn zullen in een oogwenk, zonder lijden, meegenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde.

Wat jullie zou moeten verontrusten zijn die verharde zondaars die Mij niet zullen vragen om hen te vergeven, die Mijn hand zullen weigeren en in plaats daarvan zullen vasthouden aan hun boosaardige wegen.

Zij hebben jullie gebeden nodig.

Bid vurig voor de redding van hun zielen.

Jullie Geliefde Jezus

De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen.

Vrijdag, 26 april 2013, 12:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt klaargestoomd voor de intrede van de antichrist. Hij is voorbereid geworden door een aantal machtige politieke krachten om zijn grote entree te maken.

De antichrist zal van het Oosten zijn, niet van het Westen, maar hij zal door beide en in alle hoeken van de wereld geliefd, geëerd en bewonderd worden. Het zal als volgt beginnen.

De antichrist zal, met de hulp van Gods vijanden, snel een oorlog bewerkstelligen tussen twee naties die geleid worden door twee onbuigzame en machtige leiders. Deze oorlogen zullen verhevigen en dan overslaan naar andere landen. Wanneer de dreiging zo ernstig wordt dat zij de machtigste naties begint aan te tasten, dan zullen vredesonderhandelingen beginnen.

Uit het niets, zal het beest te voorschijn komen. En met een bekwaamheid die de wereld zal imponeren, zal hij een einde maken aan de oorlogen. Hij zal een machtige stem hebben. Hij zal in hoge mate intelligent zijn en zich een indrukwekkend charismatisch imago aanmeten. Zijn knappe uiterlijk, charme en gevoel voor humor zullen werken als een krachtige hypnotiserende magneet. Hij zal grote lof oogsten van zeer bekende wereldleiders en de media, en hij zal een beroemdheid worden. Zijn optreden zal zakenlui aantrekken, die hem zullen beschouwen als helpende hand om welvaart te scheppen, als de economieën zullen beginnen te groeien.

De antichrist zal zo bijzonder lijken, dat de naties elkaar luidkeels zullen overschreeuwen om hem aan te moedigen hun landen te bezoeken. Hij zal geliefd zijn en tot het laatste detail elk moment kopiëren van Mijn Zending toen Ik op de aarde rondging. Terwijl hij preekt over het belang van liefde, vrede en eenheid onder de naties, zal men hem grote wonderen zien teweegbrengen, waarheen hij ook gaat. Dit is geen man zoals een ander. Dit is geen man zoals gelijk welke andere charismatische leider. Zijn ster zal stralen en schitteren, zoals geen andere voor hem. Hij zal gezien worden als een boegbeeld van de ene menslievende wereldreligie. Het zogenaamde succes van deze gruwel zal aan hem toegeschreven worden. Iedereen zal aan zijn voeten neervallen. Overal zullen er afbeeldingen van zijn gezicht te zien zijn. Hij zal gezien worden met de leiders van vele religieuze gezindten. Spoedig zal er gezegd worden dat mensen in zijn tegenwoordigheid spontaan zullen genezen. Door de kracht van Satan zal hij in staat zijn om handelingen te stellen die velen zullen verstommen en die als mirakels zullen beschouwd worden.

Tegen dan zal hij door de onwetenden als de Messias aangezien worden. Dan zal hij laten doorschemeren dat hij door God gezonden werd om de wereld te redden. Velen, met inbegrip van diegenen in de wereld die Mijn bestaan niet aanvaardden, zullen overtuigd zijn dat deze man de Mensenzoon is, Jezus Christus. Zij die hem eren, gehoorzamen aan wat hij van hen vraagt, en die

hem aanbidden, zullen van zo'n kwaad doordrongen zijn dat hun zielen in een leegte gezogen worden, waaruit zij onmogelijk uit zichzelf zullen kunnen weg geraken.

Zij die de Waarheid van Mijn Leer kennen, zullen het bedrog inzien waarmee het menselijk ras geconfronteerd wordt en zij zullen zich (met succes) verzetten tegen deze gruwel. Zij die beweren God te kennen en die praktiserende Christenen zijn, zullen er niet in slagen Mijn Belofte van terugkeer te begrijpen. Wanneer Ik terugkom zal het zijn om te Oordelen. Ik zal nooit een tweede keer op de aarde rondwandelen. Ondanks al hun kennis omtrent Mijn Leer begrijpen zij niet wat Ik zei. Ik herinner hen er nu aan. Ik zal niet in het vlees rondgaan. Gelijk welke man die beweert dat hij Mij is, is een leugenaar.

Jullie Jezus

God de Vader: Het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu doorstaan, dan in de eeuwige vlammen.

Zaterdag, 26 april 2014, 13:42 u.

Mijn liefste dochter, de krachten van het kwaad worden sterker met de dag, want het uur van Mijn Zoons Grote Genade zal neerdalen zonder waarschuwing.

Die mensen onder jullie die Mijn Zoon niet aanvaardden, zullen zo plotseling in elke Straal van Zijn Barmhartigheid worden gehuld, dat weinige van jullie zullen begrijpen wat er over jullie wordt uitgestort, zodanig zal de Kracht van Zijn Goddelijke Aanwezigheid zijn.

Diegenen onder jullie wier hart vol haat zit, zullen grote pijn en angst voelen. Jullie zullen, driemaal intenser, dezelfde pijn ervaren die jullie toebachten aan Mijn kinderen, want vergis jullie niet, De Waarschuwing is een vorm van Oordeel. **Jullie zullen de pijn en het intens lijden ervaren, die jullie zouden doorstaan mochten jullie in de vuren van de Hel geworpen worden.** Velen van jullie zullen De Waarschuwing ondraaglijk pijnlijk vinden. Toch moeten jullie Mijn Gave verwelkomen, want het is beter dat jullie deze geestelijke pijn nu doorstaan, dan in de eeuwige vlammen.

Ik streef ernaar om jullie voor te bereiden, door Mijn Gezegende Missie, zodat Ik niet één ziel zal verliezen. Mijn laatste Missie op Aarde – waaraan Ik het gezag verleende in de vorm van de Allerheiligste en Gezegende Drie-eenheid – zal hevig worden bestreden, aangezien zij haar reis bestendigt om zielen te redden vóór de Grote Dag. Geen andere missie, sinds de Kruisiging van Mijn Zoon, zal zo gehaat worden als deze. **Wee diegenen onder jullie die zich verzetten tegen Mij, jullie Eeuwige Vader, want zouden jullie in Mijn Gezicht spuwen met vuile tong, dan zal Ik jullie straffen.**

Ik zal niet langer de haat en de godslasteringen toestaan, die jullie misleide zondaars Mij toevoegen. **Wanneer jullie Mij proberen te stoppen in Mijn Zoektocht om jullie allen van de Boze te redden, dan zullen jullie veel lijden, als gevolg van de zielen die voor Mij verloren gaan door jullie schuld.**

Mijn Godheid zal niet verpletterd worden, noch zal de komst van Mijn Zoon gestopt worden. Niemand heeft de macht om dat te doen. De mens die probeert om zichzelf tussen de zondaar en Mij, de Eeuwige Vader, te plaatsen met de bedoeling die ziel te misleiden tot het ontkennen van Mijn Woord, zal afgeblokt worden.

Ik Ben de Waarheid. Ik Ben het Begin en Ik Ben het Einde. Mijn Liefde voor al Mijn kinderen is groot, maar **wee de zondaar die Mijn Toorn oploopt wanneer hij probeert zichzelf boven Mij te verheffen.** Ik zal de hoofden verpletteren van de hooghartige gewijde dienaren die zielen van Mij stelen door ketterij. Ik zal diegenen vernietigen wier acties zielen in grove dwaling zullen misleiden. Nog geen seconde moeten jullie Mijn Waarschuwing verkeerd interpreteren, want wanneer Ik ertoe gedreven Ben om in te grijpen bij de redding van zielen, zullen Mijn vijanden tegen de grond in elkaar gedrukt worden.

Mijn krachtige Tussenkomsten zijn begonnen en binnenkort zullen enkelen van jullie, die Mijn Stem horen door deze Boodschappen, weer gaan twifelen, want jullie zullen getuige zijn van elke profetie in Mijn Boek der Waarheid.

Ga en wees dankbaar voor Mijn Grote Barmhartigheid. Aanvaard Mijn Tussenkomsten, want zij zullen helpen om de wereld wakker te schudden. Pas na de zuivering zal de mens in staat zijn om echt naar Mijn Stem te luisteren.

*Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste*

Elke dag moeten jullie jezelf de vraag stellen – zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren?

Zaterdag, 27 april 2013, 13:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan alle mensen die vandaag op aarde leven het belang uitleggen van de tijd die hun gegeven wordt. Ik heb nooit de vrije wil van de mens belemmerd, want dat is één van de grootste gaven die de mensheid geschonken werd en die kan nooit worden weggenomen. Satan, daarentegen, bemoeit zich met de vrije wil van de mens en heeft reeds vanaf het begin aanhoudend getracht om het menselijk verstand te onderwerpen en zijn ziel te stelen.

Daarom is het de vrije wil die de mens geschonken werd, die opgezocht zal worden door boze geesten. Maar het is ook door de vrije wil van de mens dat de deur tot Mijn Koninkrijk kan opengemaakt worden. Omdat jullie vlees zijn, en dus sterfelijk, is de enige tijd die jullie hebben om jullie voor te bereiden op het eeuwig leven, de huidige tijd. Dat mogen jullie nooit vergeten. Jullie moeten altijd voorbereid zijn, want net zoals Mijn Vader jullie het leven gaf, zo kan Hij het ook op elk moment en op elke dag weer wegnemen.

Indien jullie nu zouden sterven, vandaag, zouden jullie dan klaar zijn om voor Mij te verschijnen? Weten jullie welke fouten en welke daden jullie begaan hebben, en welke haat jullie je medemens hebben betoond, die voor Mij zal geopenbaard worden? Om het eeuwig leven te ontvangen, moeten jullie weten wat nu, vandaag, gedaan moet worden om jullie te zuiveren in Mijn Ogen.

Tot diegenen die enerzijds de zonde goedpraten en anderen kwetsen en anderzijds bidden en een leven leiden waarvan zij zeggen dat het aan Mij is toegewijd, zeg Ik het volgende. Ieder uur kwetsen jullie Me met jullie schijnheiligheid. Elke dag verwijdert jullie ziel zich verder van Mij. **Jullie moeten de Tien Geboden navolgen precies zoals zij door Mijn Vader gegeven werden, anders kunnen jullie niet zeggen Mij toe te behoren.**

Zo vele zielen komen de hemel niet binnen en velen moeten de zuivering ondergaan die vereist is om hen geschikt te maken om Mijn Koninkrijk binnen te treden. Maar veel meer zielen worden in de eeuwige duisternis geworpen. Velen beseffen binnen de minuten van hun dood op aarde, hoezeer zij God beledigd hebben. Hoe angstig en verdrietig zijn zij dan. Zij realiseren zich dat hun tijd voor berouw voorbij is en dat het in die fase te laat is voor hen.

Waarom begrijpen jullie niet dat de dood op elk moment kan toeslaan? Dit moeten jullie weten, wanneer jullie God beledigen, moeten jullie ernaar streven om de manier waarop jullie je gedragen te veranderen om vrede te vinden. Wanneer jullie de zonde vermijden en voortdurend proberen de wijze van omgaan met de anderen te verbeteren, dan pas zullen jullie echte vrede vinden. Wanneer jullie vrede hebben in jullie ziel – die enkel kan komen wanneer jullie de zonde bestrijden en berouw hebben over jullie boze daden – dan komen jullie dicht bij God.

Elke dag, moeten jullie jezelf de vraag stellen – zou God mijn handelingen van vandaag goedkeuren? Jullie zullen het antwoord in jullie hart kennen.

Jullie Jezus

Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn bij de mensen niet bekend.

Zondag, 27 april 2014, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn Plan om de hele wereld te redden en ieder van jullie in de Toevlucht van Mijn Hart op te nemen, is klaar en alle delen zijn foutloos geplaatst zodanig dat de voltooiing van Mijn Belofte tot vervulling gebracht is.**

Vele Mysteries zijn aan Mijn Goddelijkheid verbonden die de mens, ongeacht hoe goed hij ook geïnformeerd is in geestelijke aangelegenheden, nooit echt kan begrijpen. Vele van de Mysteries van Mijn Koninkrijk zijn bij de mensen niet bekend en Mijn Vader openbaart daarvan aan de mensheid alleen wat Hij wenst. Aan de mens is de kennis en de Waarheid geschonken zodat hij God kan vereren en dienen zo goed als hij kan. De mens was geïnformeerd door de profeten over hoe hij moet vasthouden aan de Tien Geboden om zeker te stellen dat hij niet in dwaling valt. Dan, om Zijn Liefde voor de wereld te bewijzen, werd God Zelf mens en door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon, Jezus Christus, toonde Hij de mens nauwkeurig wat tot het goede leidt en waaruit het kwaad bestaat. **Ik openbaarde de Waarheid, ofschoon slechts een fractie van wat Mijn Vader wenste, ten behoeve van wat de mens nodig heeft. Maar de mens was zo hooghartig, arrogant en ambitieus dat hij de Waarheid niet wenste te kennen omdat zij hem niet goed uitkwam.**

De Farizeeën sloten hun ogen, keken de andere kant uit en verklaarden Mij tot een man Die Zijn verstand verloren had en in raadsels sprak. Zij beschikten niet over het vermogen om de Waarheid te horen, hoewel Mijn Onderrichtingen gewoon de Woorden, de Lessen en de Geboden herhaalden die in Mijn Vaders Boek staan. Zij bewandelden het smalle pad, zonder links of rechts te kijken, terwijl zij hun eigen opvatting volgden van het dienen van God. Zij deden dat met een vroom uiterlijk, gingen de zwakken uit de weg evenals de armen en de ongeschoolden, terwijl zij God loofden. **Ten slotte verbanden zij Mij en hun tegenhangers vandaag zullen dat opnieuw doen, wanneer zij in de komende jaren voortgaan met hun eigen leerstellingen.**

Zo zien jullie dat met alles wat de mens beweert te weten, hij in werkelijkheid heel weinig afweet van de Weg van de Heer. Datgene wat hem gegeven werd is aanvaard maar enkel die delen van de Waarheid die hem goed uitkomen. Bijvoorbeeld, Ik heb Gods kinderen altijd geleerd om elkaar lief te hebben, maar zij slagen er niet in om dat te doen. **Hoeveel van jullie werpen zich voor Mij op de knieën en loven Mij overvloedig in dankgebed om dan hun broeders en zusters te belasteren? Sommigen van jullie gaan zo ver Mij te vertellen wat voor kwaadwillige mensen zij wel zijn, in plaats van liefde en vergevingsgezindheid te tonen.**

De mens zal altijd zwak zijn want het is voor het menselijk schepsel onmogelijk om volmaakt te zijn. Maar waarom van de ene kant Mijn Onderrichtingen aanvaarden om ze dan aan de andere kant te verloochenen? **Bezwijk nooit voor de bekoring om iemand anders in Mijn Naam te veroordelen, want jullie beschikken niet over het gezag om dat te doen. Verhef jullie zelf nooit voor Mij wanneer jullie tegelijkertijd een ander menselijk wezen belasteren of kleineren. Dat is beledigend voor Mij.** Om de Waarheid te aanvaarden moeten jullie zonder kwaadwilligheid zijn, zonder trots, eigengerechtigheid of egoïsme. Leg jullie mantel van arrogantie af, want dat is een kenmerk van de duivel en Ik vind dat weezinwekkend.

Wil alstublieft Mijn Leer in gedachten houden en leven naar wat Ik jullie vertelde. Wanneer jullie harten vertroebeld zijn, vol angst of haat, dan moeten jullie altijd Mijn hulp inroepen. Want indien jullie dat niet doen dan zal dat gevoel van wanhoop en haat jullie verslinden. Jullie moeten het feit aanvaarden dat jullie altijd voor de zonde zullen bezwijken, maar weet ook dat jullie waarachtig berouw moeten tonen voordat jullie een vorm van vrede of rust in jullie ziel zullen gewaarworden.

Jullie Jezus

Moeder van Verlossing: De dagen in de aanloop naar de komst van de antichrist zullen dagen zijn van grote feesten.

Zondag, 27 april 2014, 23:20 u.

Mijn lieve kinderen, **laat het Licht van God over jullie neerdalen, aangezien de plannen om de wereld voor te bereiden op de Wederkomst van mijn Zoon, Jezus Christus, voltooid zijn. Alle dingen zullen nu volgens de Heilige Wil van God geschieden en ik vraag jullie om het gebed te gebruiken als jullie grootste wapenschild, terwijl de strijd voor Gods kinderen zal toenemen.** In tegenstelling tot eerdere oorlogen, zal de strijd om de zielen erg verwarrend zijn,

want de vijand zal worden opgevat als de vriend, terwijl de ware Kerk van Christus tot vijand zal worden verklaard.

Hoe sterk zullen jullie moeten zijn om een ware Christen soldaat te worden. Jullie mogen nooit buigen voor druk om godslasteringen uit te spreken, waaraan jullie zal worden gevraagd deel te nemen, in het openbaar en voor de altaren van mijn Zoon. Wanneer jullie mensen verheven zien tot machtsposities in de Tempels van mijn Zoon, en die eisen dat jullie in eerbied voor hen buigen, maar waar geen teken van het Kruis te bespeuren valt, loop dan weg, want jullie zullen in dwaling getrokken worden. **Jullie zullen weten dat de tijd voor de antichrist om mijn Zoons Kerk binnen te gaan is aangebroken, wanneer de tabernakels aangepast zijn en, in veel gevallen, zijn vervangen door houten varianten.**

Kinderen, wees ervan bewust dat vele van jullie zich zullen afwenden van de Waarheid, omdat jullie het quasi onmogelijk zullen vinden om de Waarheid te aanvaarden. De dagen voorafgaand aan de komst van de antichrist zullen dagen zijn van grote feesten, in vele kerken, van alle Christelijke en andere denominaties. **Alle regels zullen gewijzigd zijn, de liturgie herschappen, de Sacramenten gemanipuleerd, tot uiteindelijke de Mis niet langer zal gevierd worden volgens de Heilige Voorschriften.** Tegen die tijd en vanaf de dag dat de antichrist trots op zijn troon zit, zal mijn Zoon er niet meer Aanwezig zijn. Dan, vanaf die dag, zal het moeilijk worden voor diegenen die mijn Zoon beminnen, om trouw te blijven aan Hem zoals het hoort, want elke gruwel zal voor jullie gepresenteerd worden. Wanneer er voldoende afleiding om jullie heen is en wanneer het een strafbaar feit zal worden om de nieuwe hiërarchie in twijfel te trekken, zullen jullie in de verleiding komen om op te geven en de één-wereld-religie te aanvaarden, uit vrees om vrienden en familie te verliezen.

Gods Leger – het Restleger – zal groeien en zich verspreiden en de Kruistochtgebeden zullen aan allen grote kracht bieden. Mijn Zoon zal ingrijpen en jullie door de uitdagingen voeren die voor jullie liggen en jullie zullen weten dat het Zijn Macht is die jullie moed en volharding zal geven. Want alleen de sterken onder jullie zullen trouw blijven aan het Heilige Woord van God, maar zelfs **als het Restleger slechts een fractie bedraagt van de grootte van het leger van het beest, zal God het vullen met de kracht van een leeuw.** Hij zal de zwakken versterken en hun grote Genaden geven. Hij zal de macht verzwakken van diegenen die volgelingen van de antichrist zijn. Al die gebeurtenissen zullen beangstigend lijken, maar in werkelijkheid zullen deze gebeurtenissen voor velen gelijken op een nieuw tijdperk van eenheid en vrede in de wereld. Mensen zullen de nieuwe één-wereldkerk toejuichen en zeggen: "Wat een groot wonder werd door God gemaakt." Zij zullen in groot ontzag zijn voor de mensen binnen de kerk en die daarbuiten, die dergelijke eenheid hebben tot stand gebracht. Met veel lof en eerbetoon zullen deze mensen kwistig overladen worden en dan **zullen ze luid zingend worden begroet, evenals een speciaal teken van herkenning**, in elke publieke bijeenkomst.

Er zal vreugde zijn met feesten en huldigungsplechtigheden, waarbij kettters met geweldige lofbetuigingen zullen overladen worden. Jullie zullen grote rijkdom zien, eenheid tussen de verschillende geloofsovertuigingen en mannen van eer die behandeld worden als levende heiligen – allen behalve één. Die éne waarnaar Ik verwijs is de antichrist en zij zullen geloven dat hij Jezus Christus is.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing*

Mensen zijn beschaamd Mij te vragen hun zonden te vergeven.

Dinsdag, 28 april 2011, 23:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, dit is wel een buitengewone reis voor jou geweest in zo'n korte periode. Ik besef dat je moe bent nu. Nochtans, de snelheid waarmee jij deze boodschappen ontvangen hebt en in zo vele talen gepubliceerd, zo vlug, toont de dringendheid aan die zij hebben. Dat laat ook de goddelijke leiding zien die aan het werk is in haar meest volmaakte grootte.

Deze boodschappen, hoewel vol van Mijn onderrichtingen, zijn werkelijk gegeven om uit te leggen hoe belangrijk het is om jullie ziel voor te bereiden in dit leven terwijl het nog kan. Veel mensen, vooral diegenen met een klein geloof in God, de Eeuwige Vader, zullen verontrust zijn wanneer zij deze boodschappen lezen. Velen zullen zich bekeren. Sommigen zullen bang zijn voor hun toekomst op deze

aarde en voor die van hun families en vrienden. Zeg hen alstublieft, dat Ik hen bemin. Eerst dan, wanneer zij hun geest openen voor het feit dat God werkelijk bestaat, zullen zij klaar zijn voor fase twee. Dat is wanneer zij zich zullen beginnen af te vragen waarom zulke communicatie hoegenaamd plaatsvindt. Waarom Jezus Christus, de enige Zoon van God de Eeuwige Vader, zulke buitengewone stappen onderneemt. En dan zullen zij tot de voor de hand liggende conclusie komen. Het is omdat Ik iedereen en ieder van jullie bemin dat Ik jullie opnieuw wil redden. Ik wil jullie allen koesteren en Ik zal er uitzonderlijk veel voor over hebben om jullie dichterbij Mijn Hart te brengen.

Ik wil jullie in je hart raken zodat een licht in jullie zielen zal ontvlammen. Er is niets om bang voor te zijn in deze wereld als jullie volledig op Mij zullen vertrouwen. Ik heb wonderlijke plannen voor jullie allen die dichterbij tot Mijn Heilig Hart naderen. De kostbaarste gave wacht op jullie. Wees niet bang voor wereldse onrust. Want Ik zal al diegenen beschermen die in Mij geloven en voorzien in jullie noden voor het lichaam. Vertrouw Mij, de Heer van de Mensheid, omdat Ik nog eens opnieuw gezonden word om jullie te redden van eeuwige duisternis.

Wend jullie tot Mij zoals onschuldige kinderen zouden doen. Er is geen reden om gebeden aan te leren wanneer jullie onwetend zijn. Ja, ze zijn zeer nuttig en krachtig, maar al wat Ik van jullie vraag is tot Mij te spreken zoals jullie normaal tot een vriend spreken. Ontspan. Verlaat je op Mij. Vraag Mij om Mijn hulp. Mijn Barmhartigheid is vol en loopt over en wacht slechts om jullie te overstelpen.

Als jullie maar het medelijden zouden kennen dat Ik heb voor eenieder van jullie op aarde – zelfs voor zondaars. Zien jullie, Mijn kinderen zijn Mijn kinderen zelfs als zonden hun zielen bezoedelen. Ik verafschuw de zonde maar hou van de persoon. Zo velen van jullie zijn bang om Mij geregeld om vergeving te vragen. Maar jullie moeten nooit bezorgd zijn. Nooit. Als jullie waarachtig spijt hebben zullen jullie vergeven worden.

Zonde, Mijn kinderen, zal een blijvend probleem zijn in jullie leven. Zelfs Mijn vroomste volgelingen zondigen en zondigen telkens en telkens weer. Dat is een feit. Eens Satan in de wereld ontketend was, verspreidde de zonde zich wereldwijd. Velen zijn te beschaamd om naar Mij te komen. Zij laten hun hoofden zakken en knijpen de ogen dicht wanneer zij zich slecht gedragen hebben. Te fier en te verlegen gaan zij verder alsof de zonde in de vergetelheid zal geraken. Wat zij niet beseffen is dat duisternis de duisternis aantrekt. Dus wanneer jullie zondigen is het veel gemakkelijker om opnieuw te zondigen. Door jullie geweten te blokkeren zal die cyclus zich blijven herhalen. Dan zal de zondaar elk excuus aanwenden om het verkeerd handelen te negeren. Zij zullen steeds dieper vallen in die spiraal. Dat komt omdat zij niet weten hoe vergiffenis te vragen. Omdat zij het belang van nederigheid niet hebben verstaan, vinden zij het onmogelijk om naar Mij toe te komen om vergeving te vragen.

Het is niet ingewikkeld, weet je, Mij om vergeving te vragen. Wees nooit bang van Mij. Ik verwacht ieder van jullie die de moed heeft zijn eigen zonden te veroordelen. Wanneer je die gewoonte aanneemt zullen jou buitengewone gaven geschonken worden. Na de biecht zal je in staat van genade zijn. Als je dan de Heilige Eucharistie ontvangt zal je een opwellende energie voelen die je zal verbazen. Dan en alleen dan zal je ware vrede vinden.

Niets zal je van streek maken. Je zal sterk zijn, niet alleen in je ziel. Je geest zal kalmer zijn en meer beheerst. Je zal het leven vanuit een andere en positievere hoek benaderen. Wie zou zo'n leven niet willen?

Kom terug naar Mij, kinderen, in deze tijden van verdriet in de wereld. Laat Mij jullie de vreugde tonen die van jullie is wanneer jullie tot Mij komen. Vergeet niet dat Ik eens Mijn leven voor jullie gegeven heb. Mijn liefde kent geen grenzen. Ik zal jullie roep beantwoorden. Al wat jullie te doen hebben is vragen.

*Jullie dierbare liefdevolle Verlosser
Jezus Christus*

God de Vader: Als de Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te zenden om zijn rechtmatige troon op te eisen.

Zaterdag, 28 april 2012, 15:40 u.

Mijn dochter, deze maanden zijn een moeilijke tijd geweest, niet alleen voor jou, maar voor al Mijn geliefde kinderen.

Ik ben de Vader van de Schepping en van de liefde, met een diepe hartstocht voor elk van Mijn kinderen ongeacht hoe zij Mij beledigen.

Er is zoveel voorbereiding vereist om te helpen zielen klaar te maken voor de komst van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.

Op dit moment lijdt een groot deel van de mensheid onder vervolging. Die vervolging omvat niet alleen armoede of gebrek aan geld, maar ook geestelijke honger.

Als Vader van heel de mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon terug te zenden om Zijn rechtmatige troon op te eisen.

Ik alleen weet wanneer dat is. Zelfs Mijn Zoon is niet op de hoogte van die datum.

Ik kan jullie wel zeggen dat het spoedig zal zijn en dat de meesten van deze generatie, die vandaag leven, ook de dag van de wederkomst van Mijn Zoon in grote glorie zullen meemaken.

Ik tref nu schikkingen om al Mijn kinderen te verzamelen aangezien Ik hen zal meenemen uit die vreselijke afgrond van lijden die zij in de wildernis te verduren hadden.

Die wildernis werd veroorzaakt door Satan en al zijn gevallen engelen die op de aarde hebben rondgedoeld sinds de val van Adam en Eva.

Vandaag vinden veel van Mijn kinderen het onmogelijk om in Mij, God hun Schepper en Vader te geloven.

Ik heb Mijn kinderen gezegend met intelligentie en een onafhankelijke vrije wil waarmee zij kunnen kiezen op welke wijze zij hun leven willen leven.

Om hen naar Mijn Koninkrijk te leiden gaf Ik hun de Tien Geboden die in steen zijn uitgehouwen.

Die zijn nooit veranderd, toch vonden Mijn kinderen dat zij intelligenter waren dan ze zijn en bedachten nieuwe betekenissen die voor Mij onaanvaardbaar zijn.

Deze tijd voor het einde van het rijk van al de demonen, die verbannen zullen worden en die de aarde overspoeld hebben, is bijna ten einde.

Ik roep al Mijn kinderen op om te luisteren. Jullie tijd op aarde, zoals jullie die nu kennen, loopt ten einde.

Maar er is een nieuwe aarde, een Nieuw Paradijs dat op jullie wacht.

Het zal al wat jullie je ooit zouden kunnen voorstellen, ver overtreffen en het werd reeds sinds geruime tijd voorbereid met liefde voor elke man, vrouw en kind.

Eindelijk zal Ik heel Mijn dierbare familie verenigen en wij zullen samen leven in harmonie, vrede, liefde en vreugde voor eeuwig.

Voor diegenen die weigeren het Nieuwe Paradijs binnen te komen, Ik zal al doen wat in Mijn Macht ligt om jullie te beletten de erfenis te weigeren die jullie rechtmatig toekomt.

Omwille van de gave van jullie vrije wil, die Ik nooit van jullie zal wegnemen, is de keuze aan jullie.

Al wat nodig is, is jullie hoofd naar Mij toe te wenden en jullie hart te openen.

Dan moeten jullie in Mijn armen lopen zodat Ik jullie mee naar huis kan nemen.

Dat is Mijn innigste en meest gekoesterde wens, al Mijn dierbare kinderen mee naar huis te nemen naar de rechtmatige plaats waar zij thuishoren.

*Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste*

Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.

Zondag, 28 april, 17:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, deze keer kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou omringen in deze missie. Velen zullen gedwongen worden om dit werk de rug toe

te keren en jij moet hen nooit achternalopen. Ik ben hen die Mij vervolgden nooit nagelopen. In plaats daarvan offerde Ik Mezelf als een lam aan de slachter om zielen te redden.

Let nu op wanneer aangestelde profeten, door Satan voorbereid, weldra zullen opgenomen worden in de armen van hen die zeggen dienaren van God te zijn. Hun profetieën, die allen de Waarheid ontkennen, zullen gebruikt worden om jou te schande te maken. Laat niemand er ook maar een ogenblik aan denken dat Mijn Boodschappen, die aan de wereld gegeven worden om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, niet in stukken zullen gescheurd worden.

Mijn dochter, je moet deze hindernissen negeren. Door jouw gehoorzaamheid zal Ik je sterker maken, want het is nu voor jou niet het moment om te verzekeren dat de genaden die Ik over de mensheid uitstort, door allen verkregen worden.

Mijn ware profeten, voor het merendeel, zijn onwetend omtrent de Heilige Schrift of de profetieën aan de wereld gegeven uit Mijn Barmhartigheid. Zij hoeven geen stukken uit de Heilige Schrift aan te halen omdat Ik dat niet van hen vraag. Mijn Woord wordt gegeven zoals het is. Mijn Heilige Schrift is heilig. Er stukken uithalen, om enige goddelijke openbaring te bevestigen, is niet toegestaan. Wanneer een boodschap door Mij gegeven wordt, schrijft de profeet wat Ik dicteer, en er wordt nooit gevraagd om passages te herhalen die Mijn apostelen aan de wereld verkondigd hebben.

Ik Ben groter dan allen die Mij dienen. Mijn Woord is heilig. Mijn Gaven, aan jullie, worden gegeven om jullie zielen voor te bereiden en daarom worden aan alle echte profeten gebeden gegeven die de drang aanwakkeren om jullie met Mijn Hart te verenigen.

De vervolging die je zult ondergaan zal aanhouden en erger worden. En net wanneer je denkt het niet meer aan te kunnen, zal Ik de wereld het bewijs leveren van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid. Lijd met waardigheid, Mijn kleintje. Verdedig Mijn Woord niet, hoe verleidelijk dat ook is, zelfs wanneer je met boze leugens te maken hebt.

Zij die Mij kennen zullen ook weten wanneer woorden niet van Mij komen omdat Ik in hun hart verblijf. Toch is Satan zo sluw dat hij Mij kan imiteren met één uitzondering. Hij kan nooit toegeven dat Ik in het vlees kwam of dat Mijn Lichaam tegenwoordig is in de Heilige Eucharistie.

Mijn Geest neemt nu toe en zal tegen de krachten van het kwaad blijven opkomen. Elke duivel zal door Mijn engelen uitgeschakeld worden tot er op de laatste dag niet één meer overblijft.

Mijn Woorden die Ik nu tot jullie spreek zullen opnieuw gehoord worden op de Laatste Dag. Onthoud ze.

Ik Ben het begin en het einde. Ik kom, zoals beloofd om jullie het eeuwig leven te brengen. Sta op, jullie allen die in Mij geloven en aanvaard de Waarheid. Kom tot Mij. Laat de Wil van Mijn Vader op de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde regeren. Wees blij want Ik breng vrede en eenheid voor al diegenen wier namen staan opgetekend in het Boek des Levens. Mijn laatste Verbond werd vervuld. Mijn Rijk is gekomen. Sta op en aanvaard de Hand van God.

De dag dat jullie deze woorden horen zal de dag zijn dat jullie de Waarheid zullen kennen.

Laat jullie niets wijs maken want alleen God en de Gaven van goddelijke openbaring kunnen jullie de liefde, de vrede, de vreugde en de bekering schenken die over de wereld golven door deze Boodschappen. Zij zijn een Gave. Zij zijn bedoeld om jullie het ware pad te tonen naar jullie rechtmatige erfenis. Aanvaard ze minzaam en met dankbaarheid in jullie ziel.

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de mensheid*

Nederigheid is nodig om de Hemel binnen te gaan.

Vrijdag, 29 april 2011, 15:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nederigheid is een les die allen moeten leren die in Mijn Koninkrijk wensen binnen te komen.

Nederigheid drukt jullie kleinheid uit in Mijn ogen waarbij jullie Mij vereren, jullie Verlosser, Zoon van God die mens is geworden. Zonder haar steekt de hoogmoed de kop op. Die is nutteloos indien jullie jezelf geschikt willen verklaren voor Mijn Koninkrijk.

In de wereld van vandaag wordt nederigheid niet meer aanvaard, in een tijd waar assertiviteit en het verlangen zelf succesvoller te zijn dan anderen, geacht wordt als een bewonderenswaardige eigenschap. Zij die zichzelf niet verheffen of niet met zelfvertrouwen en arrogantie vooruitgaan, worden genegeerd. Hun eigenschap van nederigheid en edelmoedigheid tegenover anderen wordt als zwakheid beschouwd – niet de moeite waard om in hun gezelschap te worden opgenomen. Nochtans is de tegengestelde deugd van hoogmoed de sleutel om het Koninkrijk van de Hemel binnen te gaan. Dus, wat gezien wordt als een succesvolle methode om de sleutel tot rijkdom en weelde in dit leven te ontwikkelen, is precies de formule die jullie na de dood naar de duisternis zal leiden.

Nederigheid, waarbij jullie aanvaarden dat jullie eerst jullie Schepper en Maker moeten dienen, is wat werkelijk belangrijk is. Door jullie nietigheid te tonen, verkondigen jullie Gods Glorie.

Nederigheid is een deugd die niet alleen kostbaar is in Mijn ogen maar zij maakt eveneens deel uit van jullie geestelijke ontwikkeling. Dat wil zeggen dat jullie anderen de voorrang geven boven jullie zelf voor de Glorie van God. Maar het is zo gemakkelijk om vlug in een toestand van hoogmoed te vallen.

Waarschuwing voor Uitverkoren Zielen

Neem diegenen die hard gewerkt hebben om hun geestelijk leven te ontwikkelen om Mij te behagen. Beschouw dan die gelukkige zielen die, door de kracht van de Heilige Geest, gaven ontvangen hebben om als visionairs in de wereld op te treden. Eens zij deze genaden verworven hebben gebeurt het dikwijls dat zij, nauwelijks merkbaar, zichzelf specialer beginnen te vinden dan hun broeders en zusters. Zij pochen over de gaven die zij bezitten. Dan worden zij selectief in de manier waarop zij deze gaven zullen delen. Hun zelfverheerlijking tast hun vermogen aan om de waarheid mee te delen. Wat zij vergeten hebben is dat al die gaven die zij gekregen hebben van Mij zijn. Ik bemin iedereen. Zij hebben deze gaven gekregen om te delen. Net zoals Ik deze gaven gegeven heb aan zulke uitverkoren zielen voor het goed van anderen, zo kan Ik ze ook weer van hen wegnemen.

Zelfverheerlijking verhindert jullie om werkelijk Mijn voetstappen te volgen. Leer nederig te zijn, geduldig en verstoken van hoogmoed. Als jullie werken om nederig te worden dan zal jullie een speciaal plaatsje in Mijn Hart gegeven worden. Wanneer Ik zekere mensen selecteer als uitverkoren zielen, dan moeten zij dat als een gave beschouwen. Zij moeten nooit denken dat zij belangrijker zijn in Mijn ogen dan anderen, want Ik bemin eenieder. Toch zal Ik goed werk belonen eens nederigheid wordt betoond tegenover Mij en jullie broeders en zusters.

*Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon beminnen.

Zondag, 29 april 2012, 10:00 u.

Mijn kind, jij mag nooit denken dat omwille van de eenzaamheid van deze bijzondere roeping, er geen bekerings plaatsvinden.

Jouw zending is het, bekrachtigd door Mijn Eeuwige Vader, om onder al Gods kinderen de waarheid te verspreiden van de Tweede Komst van Mijn Zoon.

Het is belangrijk dat aan die kinderen die geen tijd besteden ter ere van Mijn Zoon noch Hem toegewijd zijn, verteld wordt wat er gaat gebeuren.

Gods kinderen moeten allemaal in al jullie gebeden vervat zitten, want Hij, Mijn Vader, bemint elkeen.

Zelfs aan hen die hun harten voor Mijn Vader verhard hebben en Mijn Zoon niet willen erkennen, moet eeuwig leven gegeven worden.

Wanneer de gave van De Waarschuwing zal plaatsvinden, zullen vele zondaars verlicht worden en zich tot Mijn Zoon wenden om Zijn Barmhartigheid af te smeken.

Alleen dan zal de mensheid willen luisteren naar de belangrijke boodschappen die Mijn Zoon door jou geeft.

Wanneer zij de waarheid zullen inzien dat de tijd voor Zijn Nieuw Rijk aanbreekt, dan zullen zij Zijn Heilig Woord verslinden.

Veel van Gods kinderen zijn verward omtrent het bestaan van Hemel en aarde. Velen zijn te bang om te denken aan het leven na de dood.

Mijn kind, er zal geen dood zijn voor hen die Mijn Zoon beminnen.

In plaats daarvan zullen zij meegenomen worden in het Nieuwe Tijdperk van Vrede en het Paradijs dat door Mijn Vader beloofd werd voor al Zijn kinderen.

Jullie moeten bidden dat al die verdwaalde en verloren zielen terug hun weg mogen vinden in de liefdevolle armen van Mijn dierbare Zoon, want anders zullen zij niet geschikt zijn om de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van Verlossing*

Eerste Geheim in het Boek der Waarheid openbaart een complot tegen de Kerk door Vrijmetselaarsgroepen.

Zondag, 29 april 2012, 15:33 u.

Mijn zeer geliefde dochter, jij hebt een gave gekregen die velen uit vrees zouden verwerpen.

Door de genaden die je verleend werden, de sterkte en het vuur dat je van de Heilige Geest gekregen hebt, ben jij volledig gewapend om de profetieën te verkondigen die al zo lang aan de wereld beloofd werden.

De profetie aan Daniël gegeven wanneer hem gezegd werd om het Boek der Waarheid te sluiten tot het einde der tijden, wanneer de inhoud ervan zou geopenbaard worden, is nu aangebroken.

Openbaringen die ook werden gegeven aan Johannes de Evangelist, werden slechts gedeeltelijk meegedeeld, maar sommige geheimen werden hem getoond in de Boekrol met de Zeven Zegels.

Het werd hem niet toegestaan de inhoud ervan te onthullen. In plaats daarvan werd hem opgedragen de rol neer te leggen en hem op te eten zodat de zegels niet konden verbroken worden noch de inhoud geopenbaard tot in dit tijdperk. **Door het inslikken van de rollen werd aan de mensheid een aanwijzing gegeven.**

Bitter om te eten, veroorzaakt de waarheid angst.

Het kan ook diegenen beledigen die pretenderen heel Gods plan met de mensheid te kennen. Toch is de waarheid, de krachtige liefde die God voor elke mens afzonderlijk op deze aarde heeft, zoet voor hen die de waarheid erkennen.

De waarheid is dat alleen Ik, Jezus Christus, de geheimen aan Johannes de Evangelist gegeven kan openbaren. De zoete waarheid zal met liefde verwelkomd worden door hen die Gods leer navolgen.

Het mag vrees opwekken, maar Gods kracht zal alle kwaad en alle vervolging overwinnen, want Hij kan alles.

Het eerste geheim ligt in het feit dat God en Zijn werken werden tegengewerkt door Vrijmetselaarsgroepen die opgericht werden in de Middeleeuwen.

Hun trouw verhoudt zich tot de Boze. Hij, Satan, is hun God en **zij zijn trots hem te eren door zwarte missen.**

Dan is er de Heilige Stoel die sinds 1967 te lijden heeft onder hevige aanvallen van deze groep.

Zachtjes aan hebben zij Mijn Kerk geïnfiltreerd, niet enkel in het Vaticaan, maar in de rangen daarbuiten in alle landen.

Hun doelbewuste aantasting van Mijn Kerk heeft geresulteerd in kwaadaardige wreedheden toegebracht aan onschuldige slachtoffers.

Hun liefde voor geld en macht is niets in vergelijking met de weerzinwekkende devotie die zij betonen voor de koning van de leugens, Satan zelf. Hij wordt openlijk in groepen en in het geheim vereerd. Priesters en andere gewijde dienaars met inbegrip van bisschoppen en kardinalen hebben zich **in bepaalde streken bij deze groep aangesloten.**

De boosaardige daden waaraan zij deelnemen zijn te ernstig om jullie te openbaren, maar weet dat zij mensenoffers aanbieden aan de Boze in kerken die opgericht werden om de Heilige Eucharistie van de Heilige Mis te offeren.

Deze groep, zo voorzichtig om hun ware activiteiten te verbergen voor oprechte en heilige priesters, heilige bisschoppen, heilige kardinalen en andere gewijde dienaars, begaat afschuwelijke daden.

Zij haten God met een woestheid die jullie zou shockeren. De machten die hun door Satan worden gegeven, brengen mee dat hun verdorvenheid, hebzucht, lust en seksuele ontsparingen gunstig onthaald worden door hun volgelingen in alle landen.

Zij groeten elkaar met geheime tekens om zo elkaar hun onderlinge verbondenheid te tonen.

Een ding is zeker. Hun boosaardige daden zullen ten einde komen en, tenzij ze zich tijdens De Waarschuwing tot Mij keren, zullen zij nog maar weinig tijd over hebben voor zij in de vuurpoelen van de Hel geworpen worden waar zij in eeuwigheid een verschrikkelijke kwelling zullen doormaken.

Zij hebben de geloofsafval die overal ter wereld heerst, veroorzaakt en aangewakkerd.

Dat hebben zij bereikt door in Mijn Kerk te infiltreren.

*Jullie geliefde Jezus
Het Lam Gods*

Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw Mijn Koninkrijk op Aarde te vestigen.

Dinsdag, 29 april 2014, 09:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, velen zullen zich afvragen hoe God, de Almachtige Vader en Schepper van al wat is en eeuwig zal zijn, zou kunnen lijden. De Waarheid is dat Mijn Vader, volmaakt in al wat kan zijn, totaal doordrongen is van Liefde. Omdat Hij de Schepper is van de Liefde veroorzaakt de afwijzing daarvan smart in Zijn Hart.

Gods kinderen verwierpen Zijn Groot Geschenk van het Paradijs, door de zonde van Adam en Eva, waardoor zij uit Zijn Gratie geraakten. In plaats daarvan lieten zij zich verleiden door de sluwe misleiding die de Boze hun voorhield. Hoe leed Mijn Vader toen omwille van dat verraad en hoe lijdt Hij nog steeds omwille van de zonde van verraad in de wereld van vandaag. Niets is veranderd, behalve het Wonder van de Verlossing dat Hij de wereld vermaakte door Mijn Offer voor de mensheid.

De Liefde van Mijn Vader voor jullie allen is zo Groot dat Zijn Smart, veroorzaakt door de blindheid van de mens en de verwerping van Zijn Grote Barmhartigheid, eveneens Zijn Gave is aan de mensheid. Door Zijn Verdriet smacht Hij naar zielen, en zodanig zal Hij de hand uitstrekken en zelfs de meest weerspannige ongelovige aanhalen. Aan diegenen die niet in God geloven maar die een bewijs verlangen en gelijk welk teken dat hen kan troosten in hun ellende, zeg Ik het volgende. Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer niet om vooral diegenen te redden die de Waarheid erkenden – Ik kwam om diegenen te redden die niet in staat waren om te geloven in God. En nu doe Ik hetzelfde. Terwijl de gelovigen onder elkaar zullen ruziemaken, redetwistend of Ik het Ben of niet, Jezus Christus, die thans mededelingen geef aan de wereld, beloof Ik jullie het volgende. **Ik zal wegens Mijn Liefde voor jullie, bewijzen dat Ik het inderdaad Ben die spreekt en dat Ik opnieuw door Mijn Vader gezonden wordt om jullie te redden.**

Dit maal kom Ik om de Aarde te vernieuwen, om opnieuw Mijn Koninkrijk op Aarde te vestigen, het Paradijs dat Mijn Vader geschapen heeft voor Adam en Eva. **Die Dag zal spoedig neerdalen en voor die tijd komt zal Ik jullie geest, lichaam en ziel verlichten. Ik zal jullie schokken met Mijn Macht – Mijn Goddelijkheid, maar jullie zullen zo'n opwelling van liefde voelen dat jullie er niet meer aan zullen twifelen dat dit alleen van Mij kan komen.** Dat is Mijn Belofte. Ik zal Mijn Hand eerst uitstrekken naar die kinderen van God die Hem niet kennen noch in Hem geloven. De meesten van hen zullen Mij tegemoet rennen omdat zij geen vooroordelen hebben die kunnen voortvloeien uit een teveel aan kennis van spirituele aangelegenheden. Tegelijk zal ik Mijn Hand uitstrekken naar die zielen die in grote duisternis verkeren, die wanhopig zijn, verloren en

opgezadeld met groot verdriet in hun hart. Dus wanneer jullie Mijn Woord lezen, hierin vervat, weet dan dat Mijn Boodschappen niet alleen bedoeld zijn voor diegenen die Mij liefhebben – zij zijn gegeven om jullie te bereiken.

Ik geef jullie vrede. Ik breng jullie groot nieuws, want Ik heb voor jullie een heerlijke toekomst veroverd waarin de dood geen macht meer heeft over jullie. Ik wacht op die Dag, met grote vreugde. Alstublieft, wacht met geduld en vertrouwen, want wanneer Ik jullie hart open zullen jullie zorgen voorbij zijn.

Jullie geliefde Jezus

Mensen van over de hele wereld delen dezelfde karaktertrekken.

Zaterdag, 30 april 2011, 20:45 u.

Ik verheug Mij vanavond, Mijn geliefde dochter, door de manier waarop jij Mij gehoorzaamt. Je gehoorzaamheid om elke dag de Heilige Mis bij te wonen en Mij te ontvangen in de Allerheiligste Eucharistie behaagt Mij. Jij wordt nu sterker in aandacht en geest om snel Mijn Allerheiligste Wil te gehoorzamen. Jij hebt nog veel werk, Mijn dochter, om je ziel voor te bereiden op de volmaaktheid die van jou vereist wordt. Vrees nooit, want Ik begeleid je op elke stap van de weg.

Mijn dochter, hoe bemin Ik de zondaars toch. Hoe verlang Ik naar hun getrouwheid aan Mij. Ik kijk en zie mensen met vrienden en familie, samen gelukkig, lachend in huis en Ik ben vol vreugde omdat Mijn geest daar aanwezig is. Dan kijk Ik in andere huizen en Ik zie wanorde, verdriet, boosheid en in sommige gevallen kwaad in de vorm van misbruik. En Ik ween. Omdat Ik weet dat Satan in dat huis aanwezig is. Dan kijk en zie Ik groepen van vrienden die samenwerken voor het goed van anderen in hun dagelijks leven, en Ik ben blij. Dan kijk Ik naar weer andere groepen die koortsachtig werken voor het goed van zichzelf met slechts een motief, namelijk het voortbrengen van torenhoge macht en weelde. Al hun daden hebben slechts een doel. Zorgen voor zichzelf. En dat meestal ten koste van anderen. Dan ween Ik omdat Ik weet dat zij in duisternis zijn. En dan kijk Ik geboeid naar de intelligente, geschoolde groepen die de wereld ervan willen overtuigen dat God, Mijn Eeuwige Vader, niet bestaat. Zij gaan tekeer en brengen gesofistikeerde argumenten naar voren wanneer zij ook Mij op een arrogante manier verwerpen. Dan te moeten zien dat gelovigen, lauw in hun geloof, meegezogen worden in dit hol van duisternis, breekt Mijn Hart. Zo vele, vele groepen met verschillende belangen, doelen, plannen. Helaas, maar weinigen investeren in tijd om met God, de Eeuwige Vader, te communiceren.

Het geloof heeft vele miljoenen mensen verlaten in de wereld vandaag. Het resultaat is dat veel mensen zich verward voelen, niet weten naar welke doelen te streven, noch naar leiding zoeken vanwege Mijn godgewijde bedienaars.

Deze draaikolk van verwarring zal voortduren tenzij Mijn kinderen Mij om hulp roepen. Bid voor al Mijn kinderen, overal. Kijk rondom je en je zal zien dat alle mensen over de hele wereld hetzelfde zijn. Zij mogen van een andere nationaliteit zijn, een andere taal spreken en een verschillende huidskleur hebben, toch delen zij dezelfde eigenschappen. Sommigen zijn gelukkig, sommigen lijden, anderen zijn vol liefde en weer anderen zijn kwaad en gewelddadig. De meeste mensen hebben gevoel voor humor en ervaren dat op sommige momenten van hun leven. Wanneer je dan kijkt naar je eigen familie en vrienden zal je diezelfde gelijkenissen zien.

Dus, wanneer je de nood voelt om te bidden voor hen die je het meest nabij zijn dan smeed Ik je om eveneens te denken aan je broeders en zusters in alle hoeken van de wereld. Jullie zijn allemaal Mijn kinderen. Door Mijn [Goddelijke Barmhartigheidsrozenkrans](#) te bidden voor al Mijn kinderen, overal, kunnen jullie, Mijn volgelingen, de mensheid redden van de duisternis van de Hel. De kracht van dit gebed zal verzekeren dat Mijn Barmhartigheid iedereen op de hele wereld zal omhullen.

Laat Mij jullie allen meenemen naar het Paradijs. Bewaar Mij voor de smart die Ik zou lijden wanneer Ik ook maar iemand van jullie in de handen van Satan zou moeten achterlaten.

Bid, bid Mijn [Goddelijke Barmhartigheidsrozenkrans](#) om 15.00 u elke dag, en jullie kunnen de wereld redden.

Jullie altijd Barmhartige Jezus Christus

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen.

Maandag, 30 april 2012, 17:45 u.

Mijn liefste beminde dochter, **Ik moet een verklaring geven aan al die mensen die in God geloven, maar die niet bidden of naar de Kerk gaan.**

Velen weten niet hoe te bidden. Een beetje zoals jij, Mijn dochter, het moeilijk vindt.

Bidden wil zeggen: vragen.

Bidden wil zeggen: met elkaar praten.

Bidden wil zeggen: liefde laten blijken en dankbaarheid tonen.

Veel mensen vandaag, die goedmenend en edelmoedig zijn van hart, weten niet hoe te bidden. Sommigen zullen het onaangenaam vinden en zich niet op hun gemak voelen.

Anderen zullen denken dat er met hun gebeden geen rekening gehouden wordt.

O, hoe zeer bemin Ik deze bijzondere zielen. Zo ver verwijderd en toch, hoezeer verlang Ik hun Mijn diepe liefde te tonen.

Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen. Het is niet nodig Mij te vrezen. Al wat jullie moeten doen is Mij te vragen jullie vast te nemen en jullie te bemoedigen.

Laat Mij toe Mijn liefde te bewijzen. Spreek tot Mij in jullie eigen eenvoudige woorden. Niets zal Mij verbazen.

Vertrouw Mij jullie zorgen toe terwijl Ik jullie harten zal geruststellen. Laat Mij jullie helpen om echte vrede te voelen.

Vraag Mij jullie problemen te ontwarren. Ik zal jullie de waarheid laten zien zodat jullie zorgen er niet meer zo onoverkomelijk zullen uitzien.

Hoe zullen jullie weten dat Ik jullie hoor? Hoe zullen jullie er zeker van zijn dat Ik jullie zal antwoorden?

Wel, ga gewoon rustig zitten en vraag Mij jullie te helpen met dit gebed (50) om jullie te helpen je hart voor Mij te openen en om Mijn hulp te vragen.

Kruistochtgebed (50)

Jezus, help mij om te weten Wie U bent.

"O lieve Jezus, help mij om te weten Wie U bent.

Vergeef mij dat ik niet eerder met U gesproken heb. Help mij om in dit leven vrede te vinden en moge de Waarheid omtrent het eeuwig leven mij getoond worden.

Breng mijn hart tot rust. Verlicht mijn zorgen. Geef mij vrede.

Open mijn hart, nu, zodat U mijn ziel kan vullen met Uw Liefde. Amen."

Velen onder jullie zullen er niet in slagen op dit moment tot Mij te komen. Maar dat is in orde.

In tijden van tegenspoed, verwarring en angst zullen jullie dat wel.

Ik ben met jullie elke dag al beseffen jullie dat nu nog niet.

Maar zeer spoedig zullen jullie Mij zien en de waarheid kennen van Mijn belofte om jullie het eeuwig leven te verlenen in Lichaam, Ziel en Geest.

Ik verwacht jullie roep. Dan kan Ik jullie, wanneer de tijd klaar is, meenemen naar de poorten van het Nieuwe Tijdperk van Vrede en Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.

*Jullie vriend
Jullie geliefde Jezus*

Een nieuwe vorm van het Kruis zal ingevoerd worden.

Dinsdag, 30 april 2013, 15:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit verminderen, en zoals een licht, zal ze verbleken tussen de dikke mist, maar ze zal altijd zichtbaar blijven, al mag ze dan gereduceerd worden tot slechts een zwak schijnsel.

Wanneer de wereld weer verandert, terwijl de geest van het kwaad verdeeldheid op verdeeldheid zaait, zal het alleen het Licht van God zijn dat jullie zal ondersteunen. Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden door diegenen die tot Mij komen om hulp, want Ik zal jullie nooit in de steek laten, vooral niet wanneer jullie het gevoel hebben dat het allemaal hopeloos is. Niets anders dan de Waarheid zal jullie helpen het aan te kunnen, wanneer het gebrek aan naastenliefde dat in de wereld van vandaag vanzelfsprekend is toeneemt, vermits de harten van de mensen van steen zullen worden.

De Waarheid staat opgetekend in de Heilige Bijbel. Het is het voedsel waardoor de mens vandaag en in de toekomst kan leven. **Zeer spoedig zal het onmogelijk worden om een Bijbel te kopen, omdat vele landen de nieuwe wetten zullen aanhangen, vooral in Europa, die alle boeken zullen bannen die het Woord van God propageren.**

De brief wordt momenteel geschreven om allen die in dienst zijn van de Katholieke Kerk een teken te geven. Weldra zullen al Mijn gewijde dienaren over de veranderingen worden ingelicht, die, zo zal gezegd worden, voor het welzijn van de Kerk zullen zijn.

De nieuwe regels, die verbeteringen zullen aanbrengen in de gebeden tijdens de Heilige Mis, zullen onschuldig lijken. Velen zullen de betekenis niet opmerken, maar het zal in verband staan met de Heilige Eucharistie en Mijn Tegenwoordigheid erin. Het woord 'herdenken' zal gebruikt worden en alle kerken zullen spoedig ontdaan worden van hun schatten. Het wegnemen van kerkschatten, inclusief gouden Tabernakels – die zullen vervangen worden door andere van hout en steen – zal één van de tekens zijn dat zij verzameld worden voor de Nieuwe Wereldreligie.

Kerken zullen binnen hun muren veranderd worden en dat zal de ontwijding van de altaren meebrengen. De Monstrans, die de Heilige Eucharistie bevat, zal beginnen verdwijnen en de dagen waarop Mijn Heilige Hostie is uitgesteld, zullen beëindigd worden.

Misprijs Mijn Woord vandaag, en jullie zullen wenen wanneer deze feiten zich voor jullie ogen zullen afspelen. Weldra, niet lang daarna, zullen de gewaden die door Mijn gewijde dienaars gedragen werden, gewijzigd worden en een nieuwe vorm van het Kruis zal ingevoerd worden. De nieuwe gruwel zal niet gebaseerd zijn op het eenvoudig kruis. In plaats daarvan zal het, discreet, de kop van het beest vertonen.

Ik verzoek jullie Mijn heilige Kruisen nu te verzamelen en in jullie huizen te bewaren, samen met Wijwater. Ik roep jullie allen dringend op om vast te houden aan de Waarheid van wat Ik jullie gezegd heb. Vervolgens wil Ik dat jullie volledig in Mij vertrouwen. Geloof nooit dat Ik jullie overlaat aan de macht van de Boze. Ik zal altijd dicht bij jullie blijven. Ik zal speciale zegeningen uitstorten over de hoofden van Mijn geliefde, trouwe, gewijde dienaren om hen met Mijn Heilig Hart verstrengeld te houden.

Houd jullie harten dicht bij Mij en bij elkaar. Troost en sterk elkaar, want jullie moeten elkaar liefhebben, meer dan ooit, voor en tijdens de komende tijden. Ik Ben jullie familie. Jullie behoren Mij toe. Wij zullen verenigd blijven, totdat de bazuinen zullen schallen en de aankondiging gebracht wordt dat Ik Mijzelf eindelijk zal openbaren in Mijn Tweede Komst. Dan zullen jullie de vreugde en vrede voelen die Ik jullie beloofd heb. Dan zal alle lijden eindigen.

Jullie Jezus