

Het Boek der Waarheid

Andere namen:

De Waarschuwing

Jezus tot de Mensheid

De Verlichting van het Geweten

Bundeling der boodschappen van
december

Dus van de 5 of 6 jaren, tussen
2010 en 2015 eerst
de 1ste december, 2de december
en zo verder tot einde december.

Afdruk voor privaat gebruik van de eerst beschikbare Nederlandse vertaling.

Het Boek der Waarheid Boodschappen december 2010 tot 2014

Een verschrikkelijke Oorlog wordt georkestreerd.

Donderdag, 1 december 2011, 24:00 u.

Mijn dochter, een grote kastijding zal over de wereld komen om de onschuldige mensen te beschermen. Een grote boosaardige gruweldaad die een verschrikkelijke wereldoorlog zou kunnen veroorzaken wordt georkestreerd.

De hand van Mijn Vader zal neerkomen op die zielen die in de macht zijn van Satan en hen straffen. Het zal hun niet toegestaan worden hun verderfelijke plan te verwezenlijken. Weinigen onder jullie, kinderen, weten wat werkelijk gaande is in de wereld.

Zo voorzichtig zijn deze groepen dat wat jullie voor jullie zien gebeuren wanneer naties elkaar aanvallen, niet helemaal is wat het lijkt.

Er is een doelbewuste poging in de maak om een oorlog uit te lokken om miljoenen te doden.

Mijn Vader kan zich niet op de achtergrond houden. Hij moet tussenbeide komen.

Bid, bid en bid, kinderen, voor de redding van de zielen.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Kastijding zal plaatsvinden.

Donderdag, 1 december 2011, 23:00 u.

(Deze boodschap werd ontvangen na een verschijning die 30 minuten duurde en waarbij de Heilige Maagd Maria onophoudelijk weende tot groot verdriet van de zieneres Maria van de Goddelijke Barmhartigheid die zei dat het hartverscheurend was om te zien.)

Mijn kind, Mijn verdriet om de verdorvenheid die in de wereld zo duidelijk zichtbaar is, breekt Mijn Hart wanneer Ik die verloren zielen steeds dieper zie afdalen in de afgrond van duisternis waaruit geen terugkeer bestaat.

Satan beschimpt nu Mijn kinderen terwijl hij snel de zielen steelt van hen die geen liefde voor God in hun harten dragen. Het is beangstigend, Mijn kind, dat diezelfde zielen geen idee hebben van wat hen wacht na de dood.

Mijn tranen van verdriet vloeien in een eindeloze rivier van smart wanneer Ik ook de uiterste kwelling en het lijden zie die Mijn Zoon op dit ogenblik ondergaat.

De hand van Mijn Hemelse Vader is klaar om kastijgend neer te komen in sommige delen van de wereld. **Die landen die een verschrikkelijke gruweldaad plannen om (andere) naties te vernietigen, zullen streng gestraft worden.** Ik kan de hand van Mijn Vader niet tegenhouden, zo groot is Zijn toorn.

Bid voor hen die deze strenge bestraffing zullen ondergaan. Bid voor hun zielen. **Hun acties moeten gestopt worden of zij zullen het leven van miljoenen** van Mijn arme kinderen wegvagen. Hun boosaardige daden kunnen niet toegestaan worden daar zij tot doel hebben verschrikkelijke verwoesting aan te brengen bij die andere naties die zij als hun vijanden beschouwen.

Bid, bid, bid voor de kastijding, om het lijden van de onschuldigen te milderen.

*Jullie geliefde Moeder
Koningin van Smarten*

Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met God. Allen maken deel uit van dezelfde familie.

Zaterdag, 1 december 2012, 19:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik liefde in de harten van jullie ouders leg, zal die slechts een zwak schijnsel zijn van de liefde die Ik voor jullie in Mijn Hart draag.

Een kind dat gevoed wordt door de zuivere liefde van zijn ouders is gezegend want dat is een voorsmaak van de Liefde die God heeft voor al Zijn kinderen.

Mijn Liefde is in het bijzonder aanwezig in het hart van de gezinseenheid, want de liefde die haar vormt, doet denken aan de Heilige Familie.

Alle landen van de wereld zijn als één geheel verenigd met God. Allen maken deel uit van dezelfde familie. In sommige gezinnen is er veel liefde en zijn alle kinderen in harmonie met hun ouders.

In andere gezinnen is er verdeeldheid, met kinderen die rondzwerven en in wanhoop vervallen.

Wanneer een kind van het pad van de Waarheid afdwaalt en zichzelf verweekt ziet in eigenzinnige handelingen, veroorzaakt het veel verstoring in zijn familie.

Wanneer het pijn lijdt en verslaafd is aan zondige verlangens van het vlees, veroorzaakt het een vreselijke angst bij zijn ouders.

Wanneer het weigert hen toe te staan om hem te helpen, zijn zij niet alleen bedroefd en ontgoocheld, maar worden zij ziek van de zorgen.

Wanneer het zijn rug keert naar zijn broers en zussen, hun pijn en smart bezorgt en hen verwerpt, dan wijst het zijn hele familie af.

Deze gebroken familie, hoewel verenigd, verlost van de eigenzinnige zoon, kan geen vrede vinden.

Zij zouden alles geven om hun arm verwarde kind te redden van de vernietiging van zijn kans op geluk in het leven.

Hetzelfde geldt voor Gods kinderen die Zijn Hand van Liefde en Barmhartigheid afwijzen. Hoe doet dit Hem wenen van verdriet.

Ook Mijn volgelingen die deze verloren zielen zien rondzwalen in de wereld op zoek naar troost in zaken die niet van God zijn, voelen verdriet in hun harten. Zij voelen ook angst omdat zij weten dat tenzij deze arme zielen Mij, hun Jezus, vragen hen te redden, zij anders voor altijd verloren zijn.

Mijn Levende Kerk op aarde, bestaande uit al Mijn volgelingen, moet Mij helpen elke afzonderlijke ziel te redden.

Zonder allen van Gods Familie, zal het een pijnlijke hereniging worden, al was er slechts één ziel voor Mij verloren.

Wij zijn één, al Gods kinderen. Breng Mij door jullie gebeden, de zielen van diegenen onder jullie die het bestaan van God niet zullen aanvaarden en zij die verweekt zijn in zo'n zondig leven dat zij daaruit niet gemakkelijk kunnen ontsnappen.

Breng Mij dan de zielen van de misleide zondaars die in elke val lopen die door de Boze voor hen wordt uitgezet.

Waar er een wil is, van de kant van Mijn leerlingen, om zielen te helpen redden, daar zal Ik deze zielen duizendmaal vermenigvuldigen. Dat beloof Ik jullie. Jullie inspanningen zullen niet verloren gaan. Elk greintje van jullie lijden, dat jullie in Mijn Naam ondergaan en bereidwillig aan Mij offeren, zal gebruikt worden om het grootste deel van de mensheid te redden.

Bemin jullie familie zoals Ik jullie bemin. Bemin jullie broeders en zusters zoals jullie in je eigen familie zouden doen en Ik zal jullie met genaden overstromen.

Bemin jullie vijanden en bewijs het door voor hen te bidden en Ik zal hun zielen redden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de Noveen van Redding beginnen.

Zondag, 1 december 2013, 16:12 u.

Mijn kind, Ik ben de vrouw bekleed met de zon en het is de zon, die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. Zonder de zon, is er geen Licht. Zonder Licht, is er geen Leven. Zonder God, is er alleen dood.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing – waarbij ik mijn Zoon zal bijstaan in deze Missie, Zijn laatste Missie, Zijn uiteindelijke Plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien, houdt in dat ik alles zal doen wat ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. **Ik zou willen dat bekend wordt dat ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de twaalf stammen van Israël. In het Nieuwe Jeruzalem zullen twaalf naties heersen.** De twaalf sterren op mijn kroon, die tijdens mijn Kroning door mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, op mijn hoofd gezet werden, duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontfouwen op de Oordeelsdag.

Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan, als diegenen die op heden in de wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is de Grootste Gave van God en bewijst hoe barmhartig Hij is. Dat is de redding die mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn Doodsstrijd aan het Kruis onderging. En omwille van Zijn grote Liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor Hem verloren zijn.

Ik geef jullie allen nu een bijzondere Gave, gezegend door mijn Zoon, opdat aan alle zielen kwijschelding van de vuren van de Hel verleend zullen worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood, te eten.

Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden:

Kruistochtgebed (130)

Kruistochtgebedsnoveen van redding.

“Mijn geliefde Moeder van de Verlossing, verkrijg alstublieft voor alle zielen de Gave van eeuwige redding, door de Barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.

Door uw voorspraak pleit ik ervoor dat u zult bidden om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.

Vraag uw Zoon alstublieft om die zielen die Hem afwijzen, Hem kwetsen met hun onverschilligheid en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden, barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.

Wij bidden u, lieve Moeder, te smeken om de genaden om het hart te openen van die zielen die uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.”

Mijn belofte om mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn Plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie allen, die mijn rol als Middelaressen van alle Genaden en Medeverlossers erkennen, samen te brengen zodat de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

Ga in vrede. Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om de mensheid in de Ogen van God te verlossen.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Mijn Barmhartigheid bedekt alle rassen, kleuren, religies.

Vrijdag, 2 december 2011, 22:30 u.

Mijn geliefde dochter, blijf sterk en denk aan het goede nieuws dat Mijn Barmhartigheid de meeste van Mijn geliefde kinderen terug zal brengen in de boezem van Mijn Heilig Hart.

Die arme betreuenswaardige zielen die hun leven verpaid hebben aan verdorvenheid, hebben jouw lijden nodig zodat zij kunnen gered worden. Terwijl dat uiterst moeilijk is om te begrijpen en vanuit menselijk oogpunt zwaar om aan te nemen, toch moet jij Mij vertrouwen. Jouw eigen lijden en dat van Mijn toegewijde volgelingen leidt tot de redding van zielen. Niets gaat verloren. **Dat offer is een gave aan Mij. Onthoud dat lijden ook Mijn last verlicht.**

Moe van Mijn eigen lijden **kijk Ik uit om eindelijk Mijn kinderen als één te omarmen samen met Mijn Eeuwige Vader.**

Zie het zo. Wanneer een geliefd lid van een familie emigreert en na vele jaren terugkeert naar huis dan is er veel opwinding. Hoeveel blijdschap. Denk aan het smachtend verlangen dat een ouder heeft voor een zoon of dochter die zij al zoveel jaren niet meer gezien hebben en hoeveel de hereniging betekent.

Ik bemin jullie allen kinderen, met een eeuwige liefde. Ik kijk uit naar onze vereniging, wanneer Ik elk van jullie heel dicht in Mijn armen kan sluiten en dicht tegen Mijn Hart drukken. Mijn familie is klaar om zich eindelijk voor het eerst te verenigen sinds het Paradijs voor Adam en Eva geschapen werd.

Ik stort Mijn liefde en barmhartigheid uit zodat al Mijn kinderen in alle hoeken van de wereld ermee overdekt worden, alle rassen, alle kleuren, alle religies en alle zondaars.

Verwacht dit grote moment in de tijd. Eindelijk zullen de verachtelijke haat, lijden, onzekerheid, wantrouwen, hebzucht, geweld en ander kwaad voorgoed verdwijnen. Beeld jullie eens in wat dat zal zijn, kinderen. Een nieuw heerlijk tijdperk van liefde en vrede in de wereld.

Laat niemand dit leven van eeuwig geluk mislopen. Ik zou willen dat jullie verlangen dat niet één van je broeders of zusters uitgesloten wordt. Want bij uitsluiting zullen zij voor altijd de eeuwige duisternis ondergaan in de helse vuren. Onthoud dat, kinderen. In eeuwigheid. Van daaruit is nadien geen terugkeer mogelijk.

Bid opdat alle zielen dit Paradijs zouden kunnen erven. Bid voor die zielen waarvoor jullie persoonlijk bezorgd zijn. Bid voor alle zielen.

*Jullie Jezus
Verlosser en Redder van heel de Mensheid*

De vlam van liefde dooft het vuur van de haat.

Zondag, 2 december 2012, 17:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, enkel wanneer jullie zelf het doelwit van haat zijn kunnen jullie echt de macht verstaan die de Boze over de mensheid heeft.

Haat wordt door Satan bewerkt die hem gebruikt om de mensen ertoe aan te zetten zich tegen hun broeders en zusters te keren.

Haat brengt haat voort, wanneer iemand een ander haat en hij wordt gewoonlijk door woede veroorzaakt.

Boosheid kan tot stand komen als resultaat van een verschil van mening. Tenzij die beheerst wordt kan zij zeer snel omslaan in haat.

Wanneer iemand een andere persoon aanvalt, een organisatie of een natie, omwille van een meningsverschil, dan kan in een mum van tijd een storm van haat ontsteken.

Daarom roep Ik al diegenen die zich doelwit weten van zo'n boosheid, dringend op om altijd waardig te blijven. Zelfs wanneer iemand jullie beledigt, in jullie gezicht of achter jullie rug, moeten jullie voorzichtig zijn en jullie niet met hen inlaten. Wanneer jullie het toch doen zullen jullie verleid worden te zondigen.

Satan moedigt mensen aan om kwaad te worden. Dan gebruikt hij die boosheid om boosheid in de volgende persoon te veroorzaken, en zo altijd verder totdat haat aan beide zijden geleidelijk doordringt.

Hij, de Boze, zet aan tot haat zodat hij verdeeldheid kan zaaien.

Verdeeldheid is het tegenovergestelde van eenheid. Eenheid is een Godgegeven genade. Wanneer mensen als een geheel verenigd zijn en elkaar respecteren, is liefde tegenwoordig. Liefde is God, dus God heeft die eenheid ingegeven.

Satan gebruikt de haat om naties te verdelen, huwelijken te verbreken, moorden te begaan en gemene misdaden welig te doen tieren. Wanneer Satan zal overwonnen zijn, zal de haat eindelijk verbannen zijn en hij zal nooit meer in de wereld bestaan.

Liefde kan haat verminderen. Wanneer iemand kwaad op jullie is, moeten jullie proberen te antwoorden met liefde. Dat mag zeer moeilijk zijn voor jullie om dat te doen, maar met Mijn hulp zullen jullie merken dat de haat vlug verzwakt zal worden.

De vlam van de liefde dooft het vuur van de haat. Zij neutraliseert het. Liefde is God en aangezien God grote Macht heeft over het Beest, is dat de oplossing om het Beest uit jullie levens te verdrijven.

Het vraagt veel moed om als slachtoffer op te staan tegen de haat. Indien jullie doen zoals Ik jullie vraag en beroep doen op Mij om jullie de moed te geven, dan kunnen jullie de haat verslaan.

Jullie Jezus

Elke mens bezit eigenschappen van Mijn Vader.

Dinsdag, 2 december 2014, 23:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ondanks de dagen der duisternis die voor ons liggen, wanneer de wereld gezuiverd wordt van zonde en Ik zal worden afgewezen als niet meer van belang, Ben Ik een God van Grote Barmhartigheid.

Ik herinner jullie eraan dat Ik gemakkelijk vergeef en iedereen bemin met elk deel van Mijn Wezen, hoewel velen Mij kwellen met hun onverschilligheid en hun haat tegen Mij. Ik aanvaard het feit dat Ik niet geliefd Ben zoals Ik ooit was en dat het geloof van Mijn volk koud is geworden, want dat was voorspeld. Nu is het Mijn Plicht om de mens te bevrijden van de slavernij die hem door de bekeringen van Satan werd opgelegd. Zolang de mens niet gelooft in Satan – de grootste gesel van de mensheid – zal hij Mijn Goedheid, Mijn Liefde of Mijn Bestaan niet erkennen.

Het is moeilijk voor jullie allen die Mij kennen om in staat van genade te blijven. Bedenk hoe verloren die zielen zijn, die Mij helemaal geen aandacht schenken; degenen die wel weten Wie Ik Ben, maar die Mij niets van hun tijd geven; dezelfde zielen aan wie de Sacramenten en de Waarheid werden gegeven, maar die afstand doen van hun recht op Mijn Koninkrijk. Velen van hen verafgoden valse goden en verpanden zichzelf, bijna dagelijks, om dingen na te streven, die niet afkomstig zijn van Mij. **Geen van deze mensen houdt van Mij, maar Ik heb hen lief en Ik zal hen altijd beminnen want ze zijn deel van Mijn Vlees.**

Dan zijn er die zielen die ontrouw zijn aan Mij, die Mij verraden en die bereid zijn om te geloven in nieuwe openbaringen die Mijn Godheid in vraag stellen. Ook zij hebben toegestaan dat hun liefde voor Mij afneemt, maar Ik bemin hen evenveel als diegenen die Mij met heel hun hart liefhebben. Ik zal nooit opgeven op zoek te gaan naar een plekje in hun hart, op zoek naar een moment waarop ze op Mij zouden kunnen reageren, of wanneer ze eindelijk Mijn Grote Barmhartigheid zouden kunnen aanvaarden.

De mens is gemaakt naar Gods Beeltenis. Zoals elke ouder, ziet God Zichzelf in wat Hem Eigen is en dat brengt Hem grote vreugde. Ieder mens bezit eigenschappen van Mijn Vader. Er is iets goeds in iedereen en het is die goedheid die jullie bewijst dat God aanwezig is. Verheug jullie, wanneer jullie getuige zijn van vriendelijkheid, liefde, geduld en grote daden van naastenliefde, want jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat de Aanwezigheid van God werkzaam is in zielen die deze eigenschappen ten toon spreiden. Het is die goedheid in de harten van zondaars die het kwaad zal verslaan. Jullie mogen nooit de hoop opgeven, want

Ik Ben altijd barmhartig en Mijn Mededogen is allesomvattend. Ik zal nooit iemand verwerpen die beroep doet op Mij. Ik verlang alleen hen in Mijn Liefde, Mijn Vrede en Mijn Glorievol Koninkrijk te brengen.

Bid, Mijn dierbare volgelingen dat Ik liefde kan ontsteken in de harten van diegenen die van Mij zijn weggevallen. Ik zal tot het bittere einde strijden, opdat Ik al Gods kinderen kan verzamelen, vooral Mijn vijanden, en hun de eeuwige verlossing kan brengen.

Jullie Jezus

Kruistocht van Gebed (12) – Gebed om de Zonde van Hoogmoed te vermijden.

Zaterdag, 3 december 2011, 19:40 u.

Mijn dochter, Ik heb de gebeden nodig van alle gelovigen zodat zij de zielen van de slechten kunnen redden.

Velen zijn zo vol van hoogmoed omwille van hun zelfgeproclameerde kennis omtrent Mijn leer dat hun gebrek aan nederigheid Mij pijn doet. Zij moeten bidden om genaden zodat zij opnieuw klein kunnen worden en in Mij vertrouwen. Vraag hun dit gebed te zeggen:

Kruistochtgebed (12)

Gebed om de Zonde van Hoogmoed te vermijden.

*"O mijn Jezus, help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden wanneer ik in Uw Naam spreek.
Vergeef mij wanneer ik ooit iemand kleiner in Uw Heilige Naam.
Help mij om te luisteren, Jezus, wanneer Uw Stem wordt gesproken en vul mij met Uw Heilige Geest, zodat ik de Waarheid van Uw Woord kan onderscheiden wanneer U de mensheid oproept. Amen."*

Profeten om Mijn Tweede Komst voor te bereiden.

Zaterdag, 3 december 2011, 20:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is met grote verbijstering dat Ik kijk naar die volgelingen van Mij die Mijn Allerheiligste Woord (gegeven) door deze boodschappen verwerpen. Hoe bedroeft Mij dat.

Ik vraag Mijn kinderen overal om te bidden voor hen die God in hun leven verwerpen. Ik vraag echter ook dringend gebed voor al die volgelingen van Mij die vergeten zijn of genegeerd hebben dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden en dat die niet kan gestopt worden. Dat is een belangrijke gebeurtenis en jullie moeten er allemaal op voorbereid zijn.

Profeten werden de wereld ingestuurd om Mijn geboorte te verkondigen. Profeten werden ook al vanaf het begin door Mijn Vader gezonden om zielen voor te bereiden op de verlossing. Nu worden profeten de wereld ingestuurd om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Word wakker, jullie allen die beweren Mij te kennen. Indien jullie Mij kennen, herken dan Mijn stem wanneer Ik jullie harten oproep. Zo velen verwerpen niet alleen deze boodschappen maar verwerpen ook Mij.

Mogen diegenen die Mij zo vlug veroordelen, door Mijn smeekbeden te verloochenen die door deze boodschappen aan de hele wereld gegeven worden, het volgende begrijpen.

Door koppig jullie rug te keren naar Mijn woord dat jullie nu gegeven wordt, ontzeggen jullie Mij de gebeden die Ik vanwege jullie op dit moment zo nodig heb. In het bijzonder jullie die beweren Mij te kennen, hoor wat Ik jullie te zeggen heb.

Jullie hardvochtigheid doorboort Mijn Hart. Jullie gebrek aan edelmoedigheid betekent dat jullie gebeden niet geofferd worden zoals dat zou moeten voor de redding van zielen.

Waar is jullie nederigheid en waarom vermommen jullie je weerzin voor Mijn Heilig Woord met een valse nederigheid?

Jullie moeten Mijn Heilige Geest aanroepen om jullie naar Mij te leiden zodat jullie voor Mij zullen werken met volkomen liefde in jullie harten.

Wees nooit opschepperig over jullie kennis van de Schriften. Gebruik jullie vertrouwde met Mijn leer nooit om een ander te vernederen. Wil toch nooit anderen in Mijn naam belasteren, beledigen, op hen neerkijken of bespotten. Want indien jullie dat doen, beledigen jullie Mij ten zeerste.

Kinderen, word wakker. Bereid jullie zielen voor en wees edelmoedig van geest want de tijd kort af nu.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Ik roep de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.

Maandag, 3 december 2012, 19:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, met al je sterkte en al je moed, roep Ik de mensheid op zich voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.

Ik doe een oproep tot al diegenen onder jullie met een nederig hart en een zuivere ziel, om te bidden voor hen die tijdens De Waarschuwing zullen sterven.

Hoezeer hebben zij jullie gebeden nodig. Wat heb Ik jullie lijden nodig. Beide gaven die door jullie aan Mij gegeven worden, zullen helpen diegenen te redden die niet door hun eigen vrije wil kunnen gered worden.

Wanneer Mijn Vlam van Barmhartigheid over de hele wereld zal uitgestort worden, zullen velen zich verheugen, maar het zal een pijnlijke tijd zijn voor zondaars die omwille van hoogmoed, niet in staat zullen zijn om Mij vergeving te vragen.

Hun zuivering zal pijnlijk zijn en het zal van hun kant veel lijden vragen om in Mijn Ogen gered te worden.

Wat zullen de boze harten van mensen binnenste buiten getrokken worden, en met ontzetting in hun zielen zullen velen in doodsangst voor Mij neervallen. Laat hun weten dat, hoewel zij veel smart zullen ondergaan, miljarden zuiver van hart en ziel zullen worden. Dan zullen zij volledig voorbereid zijn op de grote dag van Mijn Komst.

Mijn dochter, de beproevingen van Mijn volgelingen zullen toenemen en heviger worden vóór De Waarschuwing.

Wanneer jullie Mij dat lijden offeren zal Ik de zielen van miljoenen redden. Alstublieft, misgun Mij deze kwellingen niet want grote wonderen zullen verricht worden ondanks die ondankbare mensen die in hun hart geen schaamte kennen voor de verdorvenheden waaraan zij schuldig zijn.

Geen enkel mens zal gespaard blijven van de aanblik op de toestand van hun zielen zoals die voor Mijn Ogen verschijnen.

Wanneer zij de ellendige staat van hun zielen zullen zien, zullen zij diep beschaamd zijn. Zij die oprecht berouw hebben over hun beledigingen tegen God, zullen vergeven worden. Zij zullen een zuivering moeten ondergaan, die zij met nederigheid moet aanvaarden.

Vele, vele, zielen zullen Mijn Hand van Barmhartigheid aanvaarden, maar wat betreft de zielen die doodzonden begaan hebben, die zullen zo verhard zijn dat zij Mijn Barmhartigheid uit de weg zullen gaan. Dit kruistochtgebed (88) moet gebeden worden voor zielen na De Waarschuwing.

Kruistochtgebed (88)

Voor zielen na De Waarschuwing.

“O, Heilig Hart van Jezus, heb medelijden met ons allen, arme zondaars.

Verlicht die versteende harten, die zo wanhopig op zoek zijn naar leiding.

Vergeef hun hun ongerechtigheden.

Help hen, door Uw Liefde en Barmhartigheid, om het in hun hart op te brengen Uw grote Gave van Verlossing te grijpen.

Ik smEEK U om alle zielen te vergeven die de Waarheid van God afwijzen.

Bedek hen met Uw Licht, lieve Jezus, zodat het hen zal verblinden voor de gemeenschap en valstrikken van de duivel, die zal proberen om hen voor eeuwig van U af te snijden.

Ik smEEK U om al Gods kinderen de sterkte te geven om dankbaar te zijn voor Uw Grote Barmhartigheid.

Ik vraag dat U de Deur van Uw Koninkrijk opent voor alle verloren zielen die op aarde rond dwalen in een staat van hulpeloosheid en hopeloosheid. Amen."

Ga, Mijn leerlingen, en volg Mijn instructies om jullie zielen voor te bereiden op Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Jullie Jezus

Ik zal nooit meer in het vlees wandelen.

Dinsdag, 3 december 2013, 19:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al diegenen die zeggen dat ze in Mijn Naam komen en beweren dat ze de weg voor de Heer bereiden zullen zichzelf in elk deel van de wereld hoorbaar maken – vele stemmen, vele profeten, vele leugenaars – allen, zonder de Autoriteit van God.

Wees alert wanneer jullie in het bijzonder de profeet horen die jullie vertelt dat hij de plicht heeft om jullie voor te bereiden op Mijn Wederkomst. **Wanneer jullie van deze dingen horen en wanneer jullie verteld wordt dat Ik zal verschijnen in de wereld, zowel in lichaam en ziel, weet dat dit niet de Waarheid is. Ik herhaal opnieuw, Mijn Waarschuwing aan de wereld. Ik zal nooit meer in het vlees wandelen. Ik kwam de eerste keer in het vlees, maar wanneer Ik terugkom zal Ik komen op precies dezelfde wijze waarop Ik de Aarde verliet – in de wolken.**

Binnenkort zullen jullie grote daden te zien krijgen, die beschouwd zullen worden als grote werken ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst. **Een aantal zorgvuldig geënceneerde wonderbaarlijke genezingen zullen aan de wereld gepresenteerd worden door die vijanden van God, die zullen beweren dat ze van Mij zijn.** Velen zullen dus zó verrast zijn, dat ze voor dit goddeloze bedrog zullen vallen. Zoveel wonderen en grote daden – allen geacht door de Hand van God tot stand te komen – zullen zelfs de sceptici overtuigen dat goddelijke wonderen zich hebben voorgedaan. **Grote onderscheidingen zullen neervallen op die valse vertegenwoordigers, die zeggen dat ze Mijn volk leiden. Binnenkort zal de wereld openlijk verklaren dat deze bedriegers levende heiligen zijn, en het zal niet lang meer duren voordat ze de antichrist introduceren.**

Dat alles, deze voorbereiding, werd gedurende zeven jaar gepland en de snelheid waarmee dergelijke ingrijpende veranderingen geïntroduceerd worden is geen toeval. Mijn Wederkomst zal een regelmatig punt van discussie worden. Allen zullen gevraagd worden zich voor te bereiden op deze Grote Gebeurtenis, maar de dwalingen in de Christelijke leer zullen overvloedig zijn. Alleen wie de ogen open houden en die de Waarheid kunnen zien en diegenen die niet bang zijn om met de Waarheid geconfronteerd te worden, zullen dóór deze valsheden heen zien. En dat zal voor hen een zeer zware last worden. Te midden van al het geschreeuw, de uitbundige lof die zal worden uitgestort op diegenen die de Zetels van Wijsheid hebben gestolen, zal er weinig sprake zijn van Mijn Heilig Woord. Al waarover gepraat zal worden zal het belang zijn van goede daden. Geen enkel woord over het werk dat nodig is om redding te zoeken, overeenstemmend met het Woord van God.

Wanneer de seculiere wereld eindelijk zwicht en de krachten bundelt met de valse bedriegers, die de Tempel van God zullen overnemen, dan zal spoedig de tijd voor de grootste gruwel aanbreken. Dat zal zijn wanneer de Tempel opgericht wordt om de zetel van de antichrist te worden. Tegen die tijd zullen diegenen die de antichrist aanbidden in de miljarden geteld worden. Zij die de Waarheid kennen, zullen niet veel tijd hebben om te wachten, hoe dan ook zal de heerschappij van het beest heel kort zijn. En dan zal de bazuin worden gehoord. Op die dag zullen deze vijanden van God in de poel van vuur geworpen worden, precies zoals voorspeld.

Vergeet de profetieën niet. Zij zullen gebeuren net zoals ze voorspeld waren – de bedriegers die zeggen dat ze in Mijn Naam komen, zullen geliefd, toegejuicht en verafgood worden. Diegenen die

in Mijn Naam komen zullen veracht en gehaat worden. Maar uit hun mond zal het Vuur van de Geest van Waarheid komen en door hun lijden zullen vele anderen gered worden die dit anders niet zouden zijn.

Jullie Jezus

Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij.

Woensdag, 4 december 2013, 10:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat elk Woord dat uit Mijn Mond komt uit de Mond komt van Degene Die Mij zendt. Elke waarschuwing aan de wereld gegeven, door middel van deze Boodschappen, is afkomstig van Hem Die Almachtig is. Ik kom in de Naam van Mijn Vader en Hij zendt Mij om de weg voor te bereiden om de Aarde toe te wijden, vóór de grote Dag van Mijn Tweede Komst.

Alleen Mijn Stem brengt jullie het nieuws over wat het is dat Mijn Vader wil dat Zijn kinderen weten. **Dit zijn de enige Boodschappen, die openlijk de Waarheid bekendmaken van de onheilige twee, die de wereld in tweeën zullen scheuren door de grote geloofsafval. Jullie zullen de Waarheid niet ergens anders horen, met betrekking tot Mijn Tweede Komst, want niet één onder jullie werd de Autoriteit gegeven om tot de hele wereld te spreken in naam van Hem Die jullie gemaakt heeft.**

Naarmate de ware eindtijdprofeet de Waarheid aan jullie openbaart, zo óók zal de valse profeet zijn stem verhogen, als een lam dat zal spreken alsof hij het Ware Woord van God verkondigt. Dan, zoals de koning van de Aarde – de Boze – vecht tegen de tussenkomst van de Hemel, zullen honderden valse profeten onder jullie opstaan en zij zullen jullie nooit de Waarheid vertellen. Hun visie en hun woorden, die voortkomen uit hun eigen verbeelding – en in veel gevallen, van de geest van het kwaad – zullen jullie de aangename dingen onthullen die jullie willen horen. Zij zullen jullie kalmeren wanneer jullie moeten gekalmeerd worden, maar ze zullen jullie misleiden. Zij zullen spreken van vrede, waar er geen vrede zal zijn – van de Waarheid, als er ketterij zal zijn – van overvloedige gewassen, wanneer er hongersnood zal zijn. Jullie zullen nooit de Waarheid horen, want deze leugenaars zullen jullie woede niet willen oplopen.

De Waarheid bereidt jullie voor om te gaan met de realiteit van moeilijke tijden, voorspeld in het Boek van Mijn Vader. Zij wordt aan jullie gegeven om jullie sterk te maken. Maar de valse profeten, die tussen jullie zwerven, zullen jullie verwarren en jullie vertellen dat alle dingen goed zijn – als ze slecht zijn, en heilig – als ze dat niet zijn. Zij zullen de wolven beschermen die de zielen van Gods kinderen willen verslinden. Hun woorden van liefde en hun citaten uit de Heilige Schrift dienen alleen om jullie te misleiden. Toch zullen velen van jullie eerder leugens omarmen dan de Waarheid onder ogen zien.

Wee jullie bedriegers, want jullie komen niet van Mij. Wanneer jullie naar Me toekomen en zeggen: “Maar Jezus, al wat we wilden doen was het Goede Nieuws verspreiden”, dan zal Ik jullie buitengooien en jullie zullen verbannen worden. Jullie hebben Mij verraden door over missies te liegen, die nooit aan jullie werden gegeven. Jullie ontkennen Mij door met Mij in tegenspraak te zijn en wanneer jullie openlijk verklaren dat Mijn Woord een leugen is.

Probeer nooit in de weg van Gods Geestelijk Ambt te staan, want de Hemel zal openen en jullie zullen de eersten zijn om te worden neergeslagen met de valse profeet en het beest, op de laatste dag. Straf zal al diegenen overkomen die beweren dat ze in Mijn Naam komen en die slechts één doel dienen. Dat is om te knoeien met het Woord van God en Het te belemmeren. Naarmate de Slag van Armageddon dichterbij komt en deze razende oorlog door Satans leger opgezet wordt tegen Gods kinderen, moeten jullie op dat moment opzij gaan, want als jullie dat niet doen, zullen jullie geconfronteerd worden met de Toorn van God en er zal jullie of diegenen die de leugens slikken die jullie mond uitspuwt om de Waarheid te tarten, geen Genade getoond worden.

*Jullie Verlosser
Jezus Christus*

Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en de grond zal beven.

Donderdag, 4 december 2014, 22:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de tijd aanbreekt voor Mijn Tweede Komst, zal een hevig geluid gehoord worden zoals het rollen van de donder en de hemelen zullen geopend zijn alsof een enorm gordijn is opgetrokken. Ik zal verschijnen in een buitengewoon wit licht, schitterender dan de zon, en veel mensen zullen verblind worden door dit Groot Licht dat Mij zal omringen. Hoe zuiverder de ziel, des te helderder hun gezicht zal zijn en zij zullen verheugd zijn wanneer zij Mijn Gelaat aanschouwen.

Mijn Tegenwoordigheid zal de aarde dooreen schudden en de grond zal beven. Dan zal er een grote stilte heersen en Mijn Stem zal luid weerklinken als Ik bevestig dat Ik het Ben, Jezus Christus. Er zal grote vreugde zijn bij diegenen die Ik oproep – diegenen die gezegend zullen zijn met Mijn Grote Barmhartigheid. Maar te midden van de liefde en de vreugde zullen er ook grote zorgen en vrees zijn. Zij die alleen maar haat hebben voor Mij zullen op hun knieën zinken, kermend van pijn en spartelend van woede en schrik bij het zien van Mij.

Diegenen die zich naar Mij uitstrekken op die Dag en Mij smeken hen op te nemen in Mijn Barmhartige Armen, zullen gered worden. Ik zal Mij buigen over de eenvoudige en de verloren mensen zowel als over diegenen die te zwak zullen zijn om naar Mij toe te komen. Zij hoeven slechts deze woorden te fluisteren: "**Jezus vergeef mij mijn zonden**", en Ik zal hen snel op hun voeten zetten en in Mijn Glorievol Koninkrijk.

Aan jullie allen die vrezen voor de Grote Dag van Mijn Tweede komst, weet dat indien jullie van Mij houden, deze Dag jullie de grootste vreugde zal brengen. Indien jullie Mij niet kennen dan zullen jullie, wanneer jullie Mij op die dag zien, naar Mij toekomen met open armen om Mij te begroeten. Alleen diegenen die Mij haten zullen Mijn Hand van Barmhartigheid weigeren. Ik vraag jullie op Mij te vertrouwen om jullie vrede te brengen, want het is nooit Mijn bedoeling om jullie schrik aan te jagen, Ik Ben immers een God van oneindige Liefde. Er valt helemaal niets te vrezen voor diegenen die Mijn Grote Gave van Eeuwig Leven aanvaardden en Ik zal jullie leiden langs de weg naar de Grote Dag.

Mijn Woorden kunnen hard klinken en de Waarheid kan moeilijk zijn om te aanvaarden, maar de toestand van de wereld is zodanig, veroorzaakt door de afschuwelijkheid van de zonde, dat indien Ik jullie niet zou waarschuwen voor deze Dag, jullie niet zouden voorbereid zijn. Het is door Satan dat de pijn van de zonden oorzaak is van alle tweedracht, verdriet en lijden in de wereld maar spoedig zal Ik alle zondigheid tot een einde brengen.

Jullie Jezus

Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar.

Maandag, 5 december 2011, 15:15 u.

Mijn liefste dochter, de schikkingen voor 'Mijn Waarschuwing' om de mensheid voor te bereiden zijn afgerond.

Ik wil Mijn dierbare volgelingen danken die door hun liefde voor Mij, geholpen hebben zo vele miljoenen zielen te redden.

Het moment van Mijn Tweede Komst is nagenoeg in de wereld. Zo velen echter zijn nog steeds niet voorbereid, maar Mijn barmhartigheid zal hen beschermen.

Mijn komst zal een glorievolle gebeurtenis zijn en mannen, vrouwen en kinderen zullen op hun knieën vallen, met vreugde, ontzag en liefde in hun harten voor Mij, hun Goddelijke Verlosser.

Velen zullen helemaal opgelucht zijn want de mens zou de kwelling niet kunnen overleven die toegebracht wordt door Satan en zijn miljoenen duistere engelen die verborgen zijn in alle hoeken van de wereld en die vreselijke pijn teweegbrengen.

Zij, Satans demonen, die door vele van Mijn kinderen genegeerd worden omdat zij eenvoudig niet geloven dat zij bestaan, veroorzaken hopeloze bedroefdheid in de wereld.

Zij scheppen haat tussen mensen, afgunst, jaloersheid en een verlangen om te doden. Zij hebben niet veel tijd meer, kinderen, want Ik, jullie Verlosser zal, zoals beloofd, spoedig terugkomen.

Bid, jullie allen, om alle zielen in de wereld te redden opdat ook zij klaar zijn voor het Nieuwe Paradijs op Aarde.

*Jullie Verlosser
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Als Moeder van de Verlossing zal ik jullie en jullie families helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon.

Woensdag, 5 december 2012, 20:40 u.

Mijn kind, alstublieft, zeg mijn kinderen dat ze zich tot mij moeten wenden, hun geliefde Moeder, zodat ik hen kan beschermen in deze tijd van verwarring en verdriet.

Mijn Onbevlekt Hart is het toevluchtsoord waarnaar jullie je moeten keren zodat jullie, door mijn voorspraak, jullie geloof kunnen vernieuwen en Mijn Zoon vertrouwen.

Ik zal jullie te hulp komen en mijn tranen van liefde en medelijden voor ieder van jullie zullen vloeien en dan zullen jullie vrede vinden in jullie hart.

Met mijn hulp, die jullie dagelijks moeten trachten op te zoeken, zal mijn Zoon jullie de nodige genaden schenken zodat jullie waardig gemaakt worden voor Zijn Grote Barmhartigheid.

Aarzel nooit om beroep te doen op mij want van mijn Zoon ontving Ik een speciale gave.

Ik zal jullie helpen jullie ziel klaar te maken zodat ze mijn Zoon zal behagen.

Mijn hulp zal jullie sterker maken en jullie zullen je dichter bij mijn Zoon voelen, wat jullie zo'n troost zal schenken dat jullie opnieuw naar mij zullen toekomen zodat ik jullie in veiligheid kan behoeden.

Als de Moeder van de Verlossing zal ik jullie en jullie families helpen om toegewijd te worden aan mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie moeten nooit bang zijn voor mijn Zoon, hoe ernstig jullie ook gezondigd hebben, want Hij blijft altijd hopen en wachten tot jullie Hem roepen. Zijn Barmhartigheid gaat jullie verstand te boven.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten het gebed nooit ingewikkeld maken. Al wat jullie te doen hebben is tot mijn Zoon te spreken en mijn hulp te vragen om jullie tot Hem te brengen.

*Jullie Hemelse Moeder
Moeder van de Verlossing*

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld.

Donderdag, 5 december 2013, 14:00 u.

Mijn kind, de wereld zal getuige zijn van de profetieën van La Salette als de vijanden van God, gekleed als lammeren in schapenvacht, nu trots zullen opstaan binnen de Kerk van mijn Zoon op Aarde en zullen beginnen met het bekend maken van de ketterijen waarvoor Ik de wereld waarschuwde. Die tijd is aangebroken.

Zoals voorspeld is de duisternis al neergedaald op de Kerk en dit plan om de zielen van de gelovigen te verslinden zal doorgaan tot het Lichaam van mijn Zoon ontheilgd is, in overeenstemming met het plan van de antichrist. Wat veel mensen niet weten is dat de vijanden van God, onder leiding van de antichrist – hij moet zich nog steeds bekendmaken – in God

geloven. Niet alleen geloven ze in God, maar omdat ze alles verafschuwen wat te maken heeft met God, zullen ze samenzweren tegen Zijn Plannen om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van mijn Zoon, Jezus Christus.

Voor elk Woord dat mijn Zoon bekendmaakt, door middel van deze Boodschappen, zullen ze Hem tegenspreken door na te doen wat Hij zegt. Als mijn Zoon zegt, bereid jullie nu voor door de Sacramenten en het gebed, zullen zij, Zijn vijanden, gelijkaardige verklaringen afleggen, maar ze zullen anders zijn. De oproep om de mensheid te helpen – de armen – de vervolgdgen – zal hun belangrijkste focus zijn, niet de verkondiging van het Woord. Ze zullen jullie niet aansporen om te bidden voor jullie zielen of voor de redding van andere zielen. Neen, in plaats daarvan zal jullie gevraagd worden om deze zielen te helpen vanuit een humanitair perspectief.

Wanneer jullie de oproep niet horen om jullie zielen te redden, van degenen die beweren dat ze de Kerk van mijn Zoon vertegenwoordigen, dan weten jullie, in je hart, dat er iets vreselijk mis is.

Mijn Zoon stierf om jullie zielen te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld, die altijd zullen bestaan tot mijn Zoon Zijn Rechtmatige Troon opeist, Hem beloofd door God de Allerhoogste. **Jullie mogen nooit het Woord van God vergeten. Het enige wat nu telt is te pleiten voor de redding van alle zielen – ongeacht de vraag of zij koningen of armen zijn.**

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Moeder van de Verlossing: God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid.

Vrijdag, 5 december 2014, 21:50 u.

Mijn lieve kinderen, God schiep het universum in al zijn volmaaktheid. Omdat dit van God komt, heeft alles een nauwkeurige en natuurlijke orde in overeenstemming met de Heilige Wil van God.

De wetten van de mens en de wetten van de natuur zijn gemaakt door Hem Die boven alle dingen staat. Dat is de reden waarom alle dingen die bedoeld waren om te zijn ook moeten blijven zoals ze zijn. God schiep een natuurlijke orde voor de mensheid, een plek om te wonen, voedsel om te eten en de gave van de vrije wil. Alles wat natuurlijk is komt van God. God schiep deze orde opdat de mens zou kunnen overleven. Wanneer de mens de natuurlijke orde van het universum verstoort – het voedsel dat jullie eten, het water dat jullie drinken en de natuurlijke voortplanting van het menselijk ras – dan zal alle vergelding aan God toekomen.

Velen hebben geprobeerd om de ordening te wijzigen van de wereld die door God voor het menselijk ras is geschapen. Zij zullen daarvoor lijden omdat God diegenen aan hun lot zal overlaten die de Waarheid van Zijn Schepping inruilden voor valse vervangers. Indien de mens zijn eigen belangen blijft dienen, dan zal God hem veroorloven zichzelf te degraderen, door hem toe te staan om al wat natuurlijk is in te wisselen voor al wat onnatuurlijk is.

Het is door de invloed van Satan dat de mens de Wetten van God heeft veranderd en dit zal vernietiging meebrengen. Alle dingen die van God komen worden als niet goed genoeg beschouwd en de mens zal trachten om de regels van de natuur te veranderen om zijn zondige begeerten te dienen. Hij zal zo ver gaan om te proberen de schepping van het universum te ontkennen door middel van valse beweringen over de oorsprong ervan. Alles begon met God en alles zal met God eindigen. Aan alle goede dingen zal een einde komen voor de mens die in verzet opkomt tegen God. Eenmaal er met de Wetten van de Schepping wordt geknoeid, zal een grote straf op aarde ervaren worden. Hoewel God geduldig is, zal Hij de mens nooit toestaan om voor te schrijven hoe Hij Zijn Koninkrijk moet regeren.

Wanneer de mens zichzelf degradeert tot zulke lage niveaus waarbij hij niet langer respect heeft voor het leven, het menselijk lichaam, zijn medebroeders en -zusters of de Wetten van God, dan zullen krachtige stormen opsteken, in grote aantallen, die weken lang zullen aanhouden. Het razen van deze stormen zal in veel landen worden waargenomen. Wanneer jullie deze stormen meemaken, weet dan dat de toorn van God is afgedaald en dat de mens gestraft wordt voor de grote godslasteringen die hij tegen zijn Schepper heeft gepleegd.

Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing

Indien jullie je inlaten met new-age-praktijken dan verloochenen jullie Mij.

Zaterdag, 6 december 2014, 14:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat zij die Mijn Bestaan niet erkennen noch de Goddelijkheid van Mijn Eeuwige Vader, zo gewillig valse goden accepteren die ze allemaal zelf uitvinden?

Wanneer Mijn Tegenwoordigheid gevoeld wordt door zielen die Mijn Bestaan afwijzen, dan voelen zij een behoefte aan wraak zonder scrupules. Zij zullen Mijn Tegenwoordigheid beschimpen, belachelijk maken, bespotten, hetzij in Mijn Kerk, in boeken, in het Woord of hetzij wanneer Ik in andere zielen Tegenwoordig Ben. De Tegenwoordigheid van God is Almachtig en wordt op de meest pijnlijke manier gevoeld door zielen die in duisternis verkeren. Daarom reageren zij zo venijnig op elke vermelding van Mij. Deze mensen hebben een diep ingewortelde haat tegenover Mij en zij zien niet in hoe zij iemand zo kunnen haten die in hun ogen niet bestaat.

Ik waarschuw hen die valse spiritualiteit omarmen en die zaken verafgoden of geobsedeerd zijn door wat niet van Mij komt. Indien jullie je zielen openen voor om het even welke geestelijke wereld, die niet door Mij gemaakt is, zullen jullie de deur openen voor demonen die jullie listig zullen verlokken in hun duistere wereld. Welke vrede jullie ook menen te ontvangen door new-age-praktijken, ze zal van korte duur zijn. En wanneer jullie op zoek zullen gaan naar méér, dan zullen jullie binnengaan in een toestand waarbij jullie geweten zal overgenomen worden door die vijanden van God, totdat jullie niet meer in staat zullen zijn jullie te bevrijden uit hun invloedssfeer. Jullie zullen nooit vrede vinden wanneer jullie valse goden vereren.

De wereld is geïnfilteerd met valse doctrines, goden en religies. Er is slechts één ware God en jullie kunnen alleen tot Hem komen door het Grote Offer te erkennen dat Hij bracht toen Hij Mij zond, Zijn eniggeboren Zoon, om jullie te verlossen uit de strikken van de Boze.

Diegenen die Mij kennen maar rondscharrelen in andere doctrines, weet dit. Indien jullie je inlaten met new-age-praktijken, dan verloochenen jullie Mij. Mocht Mijn Kerk andere geloofsovertuigingen erkennen, die niet van Mij zijn, dan verloochenen ze Mij.

Getrouwheid tonen aan andere religies die niet van Mij zijn, in de periode dat Mijn Geboorte gevierd wordt, zal één van de ergste daden van verraad zijn tegenover de Waarheid.

Jullie Jezus

De Waarschuwing aan de Mensheid om de waarheid te verstaan.

Dinsdag, 7 december 2010, 3:15 u.

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben terug. Schrijf het volgende. Nadat je Mij de rug toekeerde door de waarheid te ontkennen, zal jij, Mijn dochter, Mij nu helpen om Mijn volk terug te leiden naar het licht, het licht van de waarheid.

Ik zal niemand de kans ontzeggen om de waarheid van God te zien. Er zal hun barmhartigheid betoond worden doordat hun het geschenk van het bewijs dat Ik besta, geschonken wordt. Dit geschenk zal hun gegeven worden als zij, tijdens De Waarschuwing, uiteindelijk de waarheid zullen herkennen. Jammer genoeg zal, zelfs op dat moment, niet iedereen zich naar Mij of Mijn Vaders Eeuwige Koninkrijk richten.

Mijn dochter, Ik heb Mij gedurende een aantal dagen niet met jou in verbinding gesteld. Dit was opzettelijk. De tijd die je zo geboden werd, was om je toe te laten de inhoud van Mijn boodschappen zorgvuldig te verwerken.

Je zal er je ondertussen van bewust zijn dat deze boodschappen van Mij komen en dat ze allemaal gaan over zeer belangrijke zaken. Ik denk dat je nu de waarheid van Mijn onderrichtingen kan onderscheiden van deze van jouw verbeelding. Mijn dochter, je kunt thans de pijn en de wanhoop waarnemen die Ik

voel, wanneer je bijna dagelijks getuige bent van de frustraties die Ik en Mijn Vader ervaren vanwege de houding van deze sombere, lege en ongelovige wereld.

Niet alleen de ongelovigen veroorzaken je pijn maar door de gaven en genaden die Ik je geschonken heb, zie je ook de verwarring die er zelfs te midden van Mijn volgelingen bestaat. Ook zij zijn niet gemakkelijk van de waarheid te overtuigen terwijl het hen door Mijn profeten gegeven is als een geschenk van Mij uit liefde.

Wat een lange, kronkelende weg is het voor Mijn kinderen wanneer zij streven naar de waarheid en de beloften die Ik hen gegeven heb. Elke dag kijkend naar Mijn kinderen, individueel, op straat, op de televisie, in de media en te midden van hun naaste, zie je hen nu door Mijn ogen. Wat zie je? Totale veronachtzaming van de geestelijke wereld en een gebrek aan een echt doel in hun leven. Een gevoel van hopeloosheid ondanks de aantrekkelijkheden van de wereldse bezigheden.

Mijn kinderen beseffen het op het ogenblik niet maar zij gaan door een reiniging. Deze zuivering, waarbij zij een doordringend gevoel van leegte ervaren te wijten aan een gebrek aan materiële goederen, heb Ik toegestaan. Nochtans is dit allemaal veroorzaakt door de hebzucht van de mensheid. Doordat de mensen recht hebben op hun eigen vrije wil, zullen zij, de verdorven daders van de ineensstorting van het wereldwijde banksysteem, doorgaan met hun sluw bedrog.

Ik heb Mijn volk, de onschuldige slachtoffers, ertoe gebracht om deze reiniging te ondergaan. Het is zeer belangrijk dat dit gebeurt aangezien de ontberingen die zij doormaken zullen helpen om hun zielen te reinigen.

Weldra, wanneer de materiële goederen geringer worden en moeilijker te verkrijgen, zullen zij het leven op een diepzinnigere manier bekijken. De eenvoud zal hen helpen de ogen te openen voor de waarheid, de waarheid over wat echt belangrijk is. Zonder deze zuivering, waarbij het Mijn kinderen vergund wordt om te lijden terwille van hun zielen, kunnen en zullen zij niet dichter tot Mijn Hart komen.

Ontdaan van de materiële goederen, waarvoor zij in het verleden zo'n hartstochtelijke obsessie hadden, zullen zij zich terug op de waarheid richten. Zij zullen duidelijk de liefde in elkaars ziel zien. Zo ook zullen zij zeer spoedig het kwaad aanschouwen, in heel zijn bedenkelijke glorie, in diegenen die de lokstem volgen van de obsessie voor zichzelf en de hebzucht. Zij zullen deze mensen, die door de media geloofwaardigheid krijgen als zijnde diegenen waarnaar moet worden opgekeken en die bewonderd moeten worden, nu bekijken zoals Ik ze bekijk. Dit is met de moed der wanhoop en met droefheid.

Ga nu heen, Mijn dochter, en neem je taak op met een heldere blik. Je ziet de waarheid nu in. Je twijfelt niet langer. Verspreid de waarheid van de redding zo snel mogelijk om de mensen nog vóór De Grote Waarschuwing de kans op verlossing te bieden.

*Jullie geliefde Redder
Jezus Christus*

Oproep aan ongelovigen tot ommekeer.

Woensdag, 7 december 2011, 4:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, vandaag wens Ik een oproep te doen tot al de niet-gelovigen en tot mensen met een zwak geloof. Ik richt Mij in het bijzonder tot al diegenen die wegzinken in het materialisme en anderen die leven in een cocon van weelde zodat er geen tijd is voor hun geestelijk welzijn.

Over jullie, Mijn kinderen, maak Ik Mij het meest ongerust daar jullie zo ver van Mij verwijderd zijn. Toch bemin Ik jullie tot het uiterste en hoop dat wanneer De Waarschuwing plaatsvindt, jullie onmiddellijk Mijn roep zullen beantwoorden.

Hoe verlang Ik ernaar, kinderen, dat jullie Mij zouden kennen en begrijpen hoezeer jullie wereldse bezittingen een gepantserd scherm geplaatst hebben dat jullie afsluit van het licht der waarheid.

Het is voor jullie dat Mijn offerzielen de grootste offers van lijden zullen ondergaan.

Alstublieft, open jullie geesten en nader tot Mij zodat Ik jullie en allen die jullie dierbaar zijn kan meenemen, samen met de rest van de mensheid, in het Nieuwe Paradijs.

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser en Redder van heel de Mensheid*

De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.

Vrijdag, 7 december 2012, 18:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl de tijd naderbij komt dat de valse profeet zichzelf zal bekend maken, zijn er door hem en zijn trawanten voorbereidingen getroffen om deze Boodschappen aan de kaak te stellen.

Vele valse profeten infiltreren Mijn volgelingen overal. Zij zullen niet alleen verwarring veroorzaken, maar Gods kinderen van Mij wegtrekken.

Terwijl jij door bepaalde groepen binnen Mijn Kerk blijft afgekeurd worden, zullen zij Mij uitdagen door te stellen dat andere, zelfverklaarde profeten daarentegen de Waarheid aan de mensheid brengen.

Een van Mijn gewijde dienaren, net zoals Judas voor hem, heeft Mij verraden. Hij zal als een doorn in je zijde zijn.

Wanneer de Kruisiging van Mijn Kerk begint in haar laatste dagen, zal alles wat gebeurde tijdens Mijn Passie, nu op aarde herhaald worden.

Eerst zal Mijn Heilig Woord verworpen worden.

Vervolgens zal Mijn laatste profeet verraden worden in de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie. Jij, Mijn dochter, zal door één van die valse profeten afgedaan worden als een bedriegster, en hij zal dat doen in een Katholieke Kerk voor Mijn Tabernakel.

Hun godslasterlijke woorden zullen op applaus onthaald worden door die vijanden van God, die gekleed gaan in heilige gewaden.

Gedurende die tijd zullen vele valse profeten zich bekend maken zodat hun stem de Mijne overstemt. Dan zal één van hen proberen jou te vernietigen.

De Hand van Mijn Vader zal neervallen op hen die schade toebrengen aan Zijn profeten, die gezonden werden om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Helaas zullen vele arme zielen misleid worden. Het probleem, Mijn dochter, is niet dat zij jou zullen verwerpen. Maar wel dat zij zo zullen verhinderen dat zielen gered worden.

Ik richt Mij tot diegenen onder jullie die Mij liefhebben om aandachtig te luisteren naar de woorden van de valse profeten. Let op en zie, hoe zij niet door priesters zullen ondervraagd worden; hoe zij door hen zullen gesteund worden en hoe het hun zal worden toegestaan om leugens te prediken vanaf de katheders in Mijn Vaders Huis.

Deze gebeurtenissen zullen wijdverspreid plaatsvinden en zij zullen het pad effenen voor de valse profeet die, zoals voorzeggd, spoedig komen zal om zijn troon op te eisen.

De gruwel die de Katholieke Kerk zal toegebracht worden, zal dan verergeren door het werk van de antichrist.

Deze man, geleid door Satan, zal gezien worden als een vriend van Israël. Dan zal hij de schijn wekken van het te verdedigen met de steun van Babylon, dat is de Europese Unie.

Alle oorlogen, doelbewust uitgelokt in het Midden-Oosten, zullen zich in Europa verspreiden.

De antichrist zal het atheïsme verspreiden, onder het mom van de Nieuwe Wereld Religie waarvan de valse profeet aan het hoofd zal staan.

Mijn dochter, de geheimen die Ik jou geopenbaard heb met betrekking tot de identiteit van de valse profeet en andere zaken moeten nu nog niet bekend gemaakt worden. Maar weet dit wel.

De Valse Profeet, die zal pretenderen een man van God te zijn, heeft reeds gepland hoe hij de geestelijke ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen.

Hij en de antichrist werken reeds samen, om verwoesting in de wereld te brengen, die zal volgen nadat de gruwel in de Katholieke Kerk is voltrokken.

Mijn volgelingen, jullie moeten niet luisteren naar hen die proberen jullie gebeden te stoppen. Jullie moeten je afvragen, welke man van God het bidden van gebeden zou verhinderen, het bidden van Mijn [Barmhartigheidsrozenkrans](#) of de heilige [Rozenkrans](#)? Het antwoord is, dat gelijk wie jullie

probeert te doen stoppen met bidden, ook al gaat hij gekleed in de kleren van een gewijde dienaar, niet moet vertrouwd worden.

Dit zijn gevaarlijke tijden voor Mijn ware profeten die altijd verworpen zullen worden. Dat is hoe jullie zullen weten wie ze zijn.

Net zoals Ik verworpen werd, gekweld, gezeseld en gekleineerd door de priesters van Mijn dagen, zo zullen ook Mijn profeten lijden.

Verwerp de ware profeten nooit. Luister naar de gebeden die zij aan de mensheid zullen brengen als een Geschenk van de Hemel.

Indien zij jullie geen gebeden brengen, dan zijn zij niet door Mij gezonden.

Indien zij met open armen door priesters, bisschoppen en andere gewijde dienaren verwelkomd worden, publiekelijk in hun Kerken, dan zijn zij niet door Mij gezonden.

Ken Mij. Ken Mijn profeten. Zij zullen hetzelfde lijden ondergaan dat Ik heb ondergaan. Zij zullen verworpen worden door diegenen in Mijn Kerk, Mijn volgelingen en anderen die beweren te spreken in Mijn Naam.

Hun lot zal niet gemakkelijk zijn. Toch is het door hun publiekelijke afwijzing en de gemene laster die over hen verspreid wordt, welke zij zullen moeten ondergaan, dat jullie Mij zullen herkennen.

Ga nu en laat jullie harten niet door leugenaars misleid worden.

Jullie Jezus

Ik Ben, vooral, een God van Grote Barmhartigheid.

Zaterdag, 7 december 2013, 14:25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik wil dat jullie allen die Mij liefhebben weten, dat ik jullie op dit moment roep om tot Mij te komen als kleine kinderen en voor Mij te knielen.**

Open jullie hart en vertrouw volledig op Mij. Vraag Mij dan, door Mijn Liefde voor jullie allemaal, om Barmhartigheid te tonen aan diegenen die Mij zullen verwerpen tijdens de Waarschuwing. Bid voor deze arme verloren zielen die zo ver van Mij zijn, aangezien ze het uiterst pijnlijk vinden om hun gezicht te laten zien voor Mijn alziende Ogen, tijdens de Verlichting van het Geweten.

Ik kreun elke keer van de pijn als Ik naar die mensen kijk die Mij niet kennen of begrijpen wat er in de wereld zal gebeuren, aangezien Mijn Tijd bijna daar is. Het zal bijna onmogelijk zijn om deze zielen voor te bereiden, want ze zullen nooit hun oren openen voor het Ware Woord van God. En dus moeten jullie, door jullie gebeden, om genade smeken voor hen. **Ik zal hen overladen met Barmhartigheid, maar het zal een omslachtige taak zijn.**

Ik roep de hele wereld op om deze Oproep vandaag te horen. Mijn Tijd, de Tijd voor God om Zichzelf eindelijk aan de wereld bekend te maken is bijna hier, in de grootste manifestatie sinds het moment dat Mijn Hart stopte met kloppen toen Ik aan het Kruis stierf.

Wanneer diegenen onder jullie die Mijn Belofte om terug te komen kennen, voor Mij verschijnen, verzoek Ik jullie dringend om alstublieft te bidden, niet alleen voor jullie eigen ziel, maar voor de zielen van de verdoemden. Herinner wat Ik jullie nu vertel. Op die dag, wil Ik dat jullie Me vragen:

"Jezus, ik smeeek om genade voor allen die U verwerpen en die de meeste behoefte hebben aan Uw hulp. Amen."

Als jullie Mij vragen om anderen te helpen, kan Ik op dat ogenblik heel bijzondere Genaden uitstorten op diegenen wier lot werd gedwarsboomd door het bedrog van de duivel.

Ik Ben, vooral, een God van Grote Barmhartigheid. Vergeet nooit hoe groot Mijn Barmhartigheid is, want er is altijd hoop voor diegenen die Mij zijn ontvallen. Er is niets dat Ik niet zou doen om ze in Mijn Liefdevolle Armen te brengen. Help Mij om hen te redden.

Jullie Jezus

God de Vader: Zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Zondag, 7 december 2014, 16:30 u.

Mijn liefste dochter, laat niemand van jullie vergeten Wie Ik Ben. Ik ben het, jullie geliefde Vader, Schepper van alles wat was in het begin en Die ook het einde is. Alle dingen komen van Mij en iedere mens zal voor Mij buigen tenzij hij wenst uitgesloten te worden uit Mijn Hooghemelse Hiërarchie.

Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn al wat Mijn Hart verlangt en elke strijd op aarde, waarvan jullie getuige zijn, is voor de redding van jullie zielen. Al wat kwaad is, wordt veroorzaakt door Mijn Tegenstander, de koning van de leugens, de verleider, de aanklager, de grootste vijand van Mij en daarom ook van Mijn kinderen. Hij die tegen Mij is, is tegen jullie. Al wat Mij Heerlijkheid geeft, geeft glorie aan al wat van Mij is. Dat omvat Mijn eniggeboren Zoon en jullie, Mijn geliefde kroost.

De mens die Mijn kinderen vervolgt, komt niet van Mij. Weet dat alle lijden, pijn en isolement, die diegenen onder jullie moeten doorstaan die het dichtst bij Mij zijn, veroorzaakt worden door Satan en zijn hiërarchie van gevallen engelen. Hun grootste wens is om jullie van Mij weg te nemen en daarom zullen jullie lijden.

Omdat Ik niet terugneem wat Ik gegeven heb, zal jullie vrije wil zowel jullie triomf als jullie ondergang zijn, afhankelijk van welk pad jullie kiezen. Dit betekent dat als jullie Mij jullie vrije wil aanbieden, voor het welzijn van jullie eigen ziel en andere zielen, jullie je grootste vijand, de duivel, kunnen en zullen verslaan. Maar indien jullie toelaten dat het kwaad jullie ziel infiltreert, dan zullen jullie door jullie eigen vrije wil, alle banden met Mij afsnijden.

Ik kan Mij niet bemoeien met jullie vrije wil want dat zou betekenen dat Ik Mijn belofte zou verbreken. Ik kan jullie niet dwingen om keuzes te maken. Ik kan jullie alleen maar het pad, de weg, naar de eeuwige redding wijzen. Jullie zullen dan moeten beslissen wat jullie willen. Alle Gaven van Mijn Hemelse Hiërarchie worden vrijelijk aan jullie gegeven, in geval jullie beslissen dat dit het leven is dat jullie verlangen. Laat Mij alstublieft, voor jullie eigen bestwil, niet in de steek voor de pracht en praal die voor jullie ogen getoverd worden door de verleidingen van demonen.

Velen onder jullie zijn niet zeker van Mij of van Wie Ik Ben omdat Satan, door middel van de krachten die hij heeft ontvangen, jullie verblindt met betrekking tot Mijn Bestaan. Hij zal jullie openlijk bestoken met elke vorm van menselijke logica en intellect om Mijn Goddelijkheid te ontkennen. Ik zal openlijk met minachting besproken worden, maar de sluwe lafaard die Satan is, brengt mee dat hij zich nooit zal laten kennen, want dat zou zijn doel om zeep helpen. Zolang jullie niet in het bestaan van de duivel geloven, zullen jullie waarschijnlijk niet in Mij geloven. Maar Ik waarschuw jullie. Geloof wat jullie willen over Mij maar ontken het bestaan van het kwaad niet, want het is overal om jullie heen. Ontken het kwaad en jullie zullen Mij verloochenen want het kwaad is het tegengestelde van alles waar Ik voor sta. Ik Ben Liefde. Liefde is van Mij. Diegenen die liefhebben erkennen Mij misschien niet, maar zonder Mij zou er niets zijn. Geen universum. Geen liefde. Geen leven.

Maak de fout niet door de leverancier van het kwaad te verkiezen boven Mijn Godheid. De dag zal spoedig aanbreken waarop jullie al wat Ik jullie vertel zullen begrijpen. Wanneer de spinnenwebben van voor jullie ogen worden weggetrokken, moeten jullie naar Mij toelopen. Ik zal wachten om jullie te omhelzen in Mijn Toevluchtsoord en vanaf dat moment zal Ik jullie tranen wegvegen, alle lijden verbannen en jullie voor eeuwig naar het Licht van Mijn Koninkrijk brengen.

Ik houd van jullie, lieve kinderen. Ik wacht met verlangen naar de dag waarop jullie naar Mijn Hemelse Omarming terugkeren.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

De Maagd Maria: Ik ervoer hetzelfde lijden.

Donderdag, 8 december 2011, 21:10 u.

(Deze boodschap werd ontvangen na de Mis en onmiddellijk na een private verschijning voor Haar beeld die 20 minuten duurde en waarbij de Heilige Maagd Maria plechtig bleef, met haar sluier waiend.)

Mijn kind, toen Ik het leven schonk aan Jezus Christus, de Verlosser van heel de mensheid, was Ik zoals elke moeder. Mijn liefde voor dit kind was zo overweldigend dat Ik weende van grote vreugde toen Ik voor het eerst Zijn mooie gezichtje zag. Toch wist Ik dat de rol die Ik aanvaard had niet gemakkelijk zou zijn, al realiseerde Ik Mij op dat moment nooit, dat die reis zo moeilijk zou worden.

Wanneer Ik naar het geliefde gezichtje keek van Mijn dierbaar kind was niets van belang, enkel het verlangen om Hem altijd te beschermen tegen elke prijs.

Mijn Hart was verbonden met dat van Mijn Zoon, toen net zoals vandaag. Datzelfde Hart leed in vereniging met Hem op elk moment van Zijn leven op aarde.

Elke vreugde die Hij voelde, kon ook Ik voelen. **Zijn lach bracht een glimlach op Mijn gezicht.** Zijn verdriet trof Mij pijnlijk.

Zijn marteling tijdens Zijn Kruisiging voelde Ik in elk botje van Mijn lichaam. Elke nagel die Zijn vlees doorboorde, doorboorde het Mijne. Elke vuistslag en stoot die Hij ontving door de handen van zijn vervolgers, voelde Ik ook.

Ik ervoer hetzelfde lijden **al was Ik niet aanwezig bij de meeste kwellingen die Hem werden aangedaan** en die verborgen waren voor Mij en Zijn leerlingen.

Vandaag lijd Ik samen met Mijn Zoon net zoals toen. Wanneer Hij vandaag in de wereld bespot en openlijk belachelijk wordt gemaakt, in het toneel en in de media, vooral bij atheïsten, dan ween Ik bittere tranen.

Wanneer Ik Mijn dierbare Zoon zie wenen over de zonden die Hij elke dag ziet, dan ween ook Ik met Hem. **Ik zie, voel en ben getuige van Zijn voortdurend lijden voor de mensheid.**

Jezus Christus, de Verlosser van de Mensheid heeft voor jullie allen geleden, maar bemint jullie allen zeer veel.

Ik zal al doen wat Ik kan om zijn diepste verlangen om elke ziel op aarde te redden uit de klauwen van de Boze, te vervullen.

Wanneer die zending volbracht is, en enkel dan, kan Ik Mij verblijden in definitieve vrede wanneer Mijn kinderen zich als één verenigen in het Nieuwe Paradijs.

Bid, Mijn kind, opdat bij al diegenen die bidden voor de redding van zielen niet één ziel uitgesloten wordt.

Ga in vrede en ga voort met deze allerbelangrijkste zending voor Mijn geliefde Zoon.

Ik zal je te allen tijde beschermen.

*Jouw geliefde Moeder
Koningin van de Hemel*

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Zaterdag, 8 december 2012, 11:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Vader de wereld voorbereidde op Mijn Eerste Komst, zo bereidt Hij ook nu Zijn kinderen voor op Mijn Tweede Komst.

Heel de Hemel verheugde zich toen Ik geboren werd, want zij wisten dat Ik gezonden werd om de mensheid te verlossen van eeuwige verdoeming. Hoe verheugen de Hiërarchieën van al de engelen zich en al de heiligen omdat nu de voorbereidingen onderweg zijn om de wereld klaar te maken om Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, opnieuw te verwelkomen.

Alleen Mijn Vader kent de data maar Ik kan jullie vertellen dat het zal gebeuren niet al te lang nadat De Waarschuwing heeft plaats gevonden.

Dit is de tijd waarop Mijn Vader geduldig heeft gewacht. Eindelijk kan Hij het beest en zijn demonen in de afgrond werpen, zij die op aarde rondzwerven en Zijn kinderen kwellen.

De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren in voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Dat is noodzakelijk omdat het betekent dat veel mensen dan vergeving zullen zoeken voor hun zonden terwijl zij dat anders niet zouden gedaan hebben.

De aardbevingen, de stormen, de overstromingen en de slechte weersomstandigheden zullen samenvallen om de aarde van vergif te zuiveren. Het land, de zee en de lucht zullen eveneens gezuiverd worden om klaar te zijn voor het Nieuwe Paradijs, wanneer de Hemelen en de Aarde als een geheel zullen versmelten.

Alles is zorgvuldig georganiseerd overeenkomstig de Goddelijke Plannen van Mijn Vader.

Slechts zeer weinig is onder de mensen bekend over de Goddelijke Wetten die Mijn Vaders Koninkrijk op aarde en in de Hemelen besturen.

Veel is aan jullie onderwezen door de profeten en door Mijn Onderrichtingen. Maar toch blijft veel voor jullie een mysterie. Wanneer mettertijd de mysteries aan jullie geopenbaard worden, zullen jullie de reden voor het menselijk lijden begrijpen.

Velen van jullie, ontwikkelde geleerden van God, houden zo goed mogelijk vast aan de Wetten die door Mij zijn neergelegd.

Weet dan dat de Liefde die God heeft voor Zijn kinderen elke theologische redenering overstijgt.

Datzelfde is waar voor de eenvoudige ziel die een oprechte liefde voelt voor Mij, hun geliefde Jezus, zonder te analyseren waarom.

Indien jullie Mij vertrouwen en aanvaarden dat Mijn Liefde Barmhartig is en Geduldig, weet dan dat Ik de beloften van Mijn Vader zal vervullen.

Zijn Goddelijke Wil zal ten slotte voltrokken worden. Alleen Zijn Wil kan de vrede onder zijn kinderen verzekeren. Dat zal het teken zijn zodat heel Zijn Schepping Hem zal liefhebben en Zijn Liefde en Gaven aanvaarden waarmee Hij Zijn kinderen wenst te overstelpen.

De wereld heeft slechts vluchtig een fractie waargenomen van de wonderen door Mijn Vader geschapen.

Zijn kinderen moeten nog de werkelijke Glorie in ogenschouw nemen van het Koninkrijk dat Hij voor hen heeft klaarstaan.

Na zoveel pijn en lijden, veroorzaakt door de haat die op de aarde werd ingebracht door de gevallen engelen, geleid door Satan, zal alles nu ten goede gekeerd worden. De laatste strijd zal de vernietiging van het kwaad eindelijk voltrokken zien.

De Waarschuwing is een Mirakel, toegestaan door Mijn Vader, om te verzekeren dat zoveel mogelijk van Zijn kinderen Mijn Nieuw Koninkrijk kunnen binnengaan.

Omwille van de afvalligheid en de leerstellige vergissingen, verspreid door misleide gewijde dienaren gedurende de vier laatste decennia, is dit de enige weg om de mensheid snel te verenigen.

De omvang van de wereldbevolking op dit ogenblik betekent dat miljarden mensen gered kunnen worden door dit Mirakel van de Gewetensverlichting.

Nu de tijd voortbeweegt naar de Grote Beproeving zal Ik, het Lam van God, aan de wereld de ware betekenis openbaren van de inhoud van de Zegels die aan Johannes werden gegeven.

Het Boek der Waarheid is het Woord van God dat tot hiertoe reeds aan de mensheid gegeven werd door Mijn Vaders Boek. Het herinnert Gods kinderen aan de Waarheid omdat zo velen haar vergeten zijn.

Het zal ook een aantal van de mysteries van de eindtijd onthullen, zoals gegeven aan Daniël, zodat jullie allen voorbereid zijn om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan uit jullie eigen vrije wil.

Verwerp de Waarheid niet zoals die nu aan jullie gegeven wordt want dat zou gelijken op een ziek mens die de behandeling voor zijn ziekte weigert. Zonder de Waarheid zullen jullie slecht voorbereid zijn om Mijn Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft mij de macht verleend om de kop van het serpent te verpletteren.

Maandag, 8 december 2014, 17:30 u.

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie geruchten horen over nieuwe oorlogen op de meest onverwachte plaatsen, moeten jullie er zich van bewust zijn dat de profetieën die opgetekend staan in het Boek der Openbaring thans in vervulling gaan.

Wanneer de natuurlijke orde van de aarde en het gedrag van het menselijk ras in wanorde geraten, in de vier uithoeken van de wereld, dan zal dat de tijd zijn om zich voor te bereiden. Al deze dingen moeten gebeuren in het laatste bolwerk tegen al wat kwaad is en voortkomt van de boosaardige besmetting van de Boze.

De mens zal zich keren tegen de mens, mensen zullen elkaar wreed behandelen zonder het minste berouw en ieder zal het vertrouwen van een ander verraden. Dat is het resultaat wanneer de liefde, die van God komt, in de harten van de mensheid afneemt. **Zelfs zij die in Mijn Zoon geloven zullen zich tegen Zijn Leer keren. Diegenen die Hem het meest nabij zijn zullen Hem verraden, hoewel zij Hem beminnen. Zij die Hem vertegenwoordigen zullen Hem overdragen aan Zijn vijanden, net zoals Judas deed.**

Weinig mensen zijn sterk genoeg om op te staan en om de Waarheid van het Heilig Woord van God te verkondigen. De mens is zwak en het is omwille van de zonde dat hij niet heel kan worden. Totdat de zonde uitgeroeid is zal er veel pijn moeten verdragen worden, tot mijn Zoon wederkeert. Tot dan is het gebed jullie enige wapen tegen de macht van Satan. Bid in het bijzonder elke dag mijn zeer Heilige Rozenkrans, omdat die de macht heeft om de macht van Satan te verzwakken en van al diegenen die hij leidt in de laatste strijd tegen Jezus Christus en Zijn Kerk op aarde.

Ik zeg jullie nu dat Ik, jullie geliefde Moeder, de onbevleete Maagd Maria, Moeder van God, jullie vandaag een bijzondere genade aanbied. Mij is de genade gegeven om de beschermvrouwe te worden van de mensheid. Onder mijn bescherming moeten jullie je toevlucht zoeken in tijden van strijd. Ik zal ieder van jullie die tot mij roepen, beschermen tegen de boosaardigheid van de duivel. Onder mijn bescherming zal jullie verlichting gegeven worden voor de aanvallen die hij zal uitvoeren tegen elke Christen die probeert trouw te blijven aan mijn Zoon in de beproevingen die voor jullie liggen.

Mijn Zoon heeft mij de macht verleend om de kop van het serpent te verpletteren zodat Hij jullie dichterbij tot Zich kan brengen. Aanvaard mijn bescherming en Ik zal gehoor geven aan jullie allen die om mijn hulp vragen.

Mijn plicht is God te dienen en mijn trouw geldt aan mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, die jullie allen zozeer bemint. Er is niets dat ik niet voor mijn Zoon zou doen en er is niets dat Hij niet zal doen om jullie te bevrijden van pijn en lijden.

Bedankt, lieve kinderen, voor de liefde die jullie mij betuigen, maar weet dat ik de liefde neem die jullie mij geven, om die aan mijn Zoon aan te bieden voor de Glorie van God.

Ik blijf een nederige dienaar van God.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren.

Vrijdag, 9 december 2011, 23:28 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Mijn kinderen zich tot Mijn Vader zouden wenden voor hulp, vooral diegenen in Europa die te lijden hebben onder verdrukking.

De boosaardige groep naar wie Ik keer op keer gerefereerd heb, komt **nu dichterbij met pogingen om al Mijn arme kinderen in dat deel van de wereld te controleren.**

Zij, **onschuldige pionnen in een meedogenloos plan om een wereldmunt in de wereld te introduceren met de bedoeling heel Europa te controleren**, moeten nu vurig tot God de Almachtige Vader bidden om hulp.

Kinderen, bezwijk nooit voor de **vervolging die geproduceerd wordt achter gesloten deuren**. Bid om deze omstandigheden tot bedaren te brengen. Roep God de Vader aan, in Mijn naam, Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, om deze crisis af te wenden en bid:

“God de Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon Jezus Christus smee ik U om deze gruwel, de controle over Uw kinderen, te stoppen. Alstublieft, bescherm al Uw kinderen in deze verschrikkelijke tijden zodat wij vrede en waardigheid mogen vinden om ons leven te leiden bevrijd van de Boze. Amen.”

Mijn dochter, gebed kan en zal deze sinistere plannen beëindigen.

God de Eeuwige Vader zal, zoals Ik gezegd heb, diegenen die verantwoordelijk zijn voor dit boosaardig plan straffen indien zij niet terug keren naar het geloof in hun Almachtige Schepper.

Vertrouw op Mij. Vertrouw op Mijn Eeuwige Vader en bid opdat deze vervolging gestopt wordt alvorens het echte plan uiteindelijk bekend wordt om deze zielen te vernietigen, te controleren en te schaden.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van iedereen gevoeld worden.

Zondag, 9 december 2012, 19:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang Mijn volgelingen niet te verontrusten, maar eerder de Liefde en het Medelijden te tonen die Ik voor elke man, vrouw en kind in Mijn Hart draag.

Het is omwille van Mijn Liefde voor ieder van Gods kinderen, met inbegrip van hen die het Woord van God trotseren, dat Ik hen verlang te overdekken met Mijn Vlam van Barmhartigheid.

Wees voorbereid, jullie allen, want weldra zullen jullie getuige zijn van de Macht van God en Zijn Goddelijke Tussenkoms in de wereld, wanneer Hij al wat is zal stopzetten voor een periode van vijftien minuten.

Het Vuur van de Heilige Geest zal in de harten van eenieder gevoeld worden.

Voor hen die in staat van genade zijn, zal het een gevoel van vreugde, liefde en medeleven zijn voor Mij, jullie Jezus.

Voor hen die in staat van dagelijkse zonden zijn, jullie zullen de pijn van het Vagevuur voelen, maar jullie zullen spoedig gezuiverd zijn en dan zullen jullie in jullie harten een diepe liefde en vrede gewaar worden voor Mij.

Voor diegenen onder jullie die in staat van doodzonde zijn, jullie zullen de erbarmelijkheid en de pijn ervaren alsof jullie in de vuren van de Hel geworpen zijn.

Sommigen onder jullie in die staat van zonde, zullen Mij smeken om vergiffenis en om de gunst een einde te maken aan jullie inwendig lijden. Dat zal Ik jullie toestaan indien jullie oprecht berouw hebben in jullie hart en erkennen dat jullie zonden Mij smartelijke kwellingen en lijden veroorzaken omdat zij God beledigen.

Dan zullen er die arme ongelukkige zielen zijn die Mij zullen bespuwen, Mij bestrijden en dan hun rug toekeren. De verschrikking die zij zullen voelen, zal te wijten zijn aan het feit dan hun zielen door Satan verstikt zijn.

Zij zullen niet in staat zijn de pijn te verdragen wanneer zij Mijn Licht zien en zij zullen in de omarming van de duivel lopen wiens duisternis hun vertroosting biedt.

Tenslotte zullen er diegenen zijn die onmiddellijk zullen sterven omwille van de shock die zij zullen ervaren.

Alstublieft, bid elke dag voor die zielen, want jullie gebeden zullen voor hen de toegang tot Mijn Koninkrijk verwerven.

Dit is één van de grootste wonderen die God aan zijn kinderen ooit heeft toegestaan.

Mijn Openbaring aan jullie, tijdens deze gebeurtenis, zal jullie wakker maken voor het feit dat Mijn Belofte spoedig zal gerealiseerd worden, terug te komen om het menselijk ras te redden, zodat de mensen het op komst zijnde Luisterrijk Leven kunnen erven.

Jullie Jezus

Ik Ben de wereld aan het voorbereiden op Mijn Tweede Komst en velen zullen Mij daarvoor haten.

Maandag, 9 december 2013, 16:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er is niets dat Mij meer beledigt dan diegenen die Mijn Onderrichtingen kennen, die aan de wereld gegeven zijn door het Boek van Mijn Vader, maar die het Woord van God interpreteren om Het aan hun eigen wensen aan te passen. **Diegenen die proberen om, met behulp van Mijn Heilig Woord, anderen te intimideren en die hen kwellen, plegen een ernstige fout. Zij gebruiken de Gave van de liefde niet om de Waarheid mede te delen. In plaats daarvan stroomt de haat, die wordt veroorzaakt door de zonde van hoogmoed, door hun aderen.** Weten jullie niet dat Mijn Woord eeuwig is? Het is eenvoudig zodat alle mensen, met inbegrip van diegenen die geboren zijn met weinig verstand, evenals mensen zonder enige kennis van Mij, kunnen begrijpen wat het is dat Ik tegen hen zeg. Waarom zou Ik aan de ene een betekenis van Mijn Woord geven en dan een andere aan iemand anders?

Door het Gebod van Mijn Vader, Ben Ik de wereld op Mijn Tweede Komst aan het voorbereiden en velen zullen Mij hiervoor haten. Diegenen onder jullie die zichzelf tot de elite, de uitverkorenen en de zelfbenoemde profeten beschouwen, zijn niet geschikt om Mijn Voeten af te vegen, zo vol van haat zijn jullie. Aangespoord door de geest van het kwaad en zo trots, zijn jullie blind voor de Ware Stem van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan nooit op jullie geharde, van haat vervulde zielen neerdalen, want jullie vertegenwoordigen Mij niet. **Voor diegenen onder jullie die de Waarheid begrijpen die het Allerheiligste Boek, de Bijbel, bevat, weet dat jullie deze Grote Gave van kennis niet mogen misbruiken. Jullie mogen er nooit iets van wegnemen of er iets aan toevoegen. Noch mogen jullie proberen om er nieuwe interpretaties of betekenissen aan toe te kennen.**

Ik Ben jullie allemaal aan het voorbereiden, alleen maar omdat de meerderheid van jullie anders Mijn Goddelijke Barmhartigheid niet zouden accepteren. Mocht Ik jullie niet goed voorbereiden, dan zouden jullie niet klaar zijn. En toch, hoewel Ik nu met jullie spreek, beledigen velen van jullie Mij. Wanneer jullie kwaad doen aan anderen, zullen jullie erg lijden. Diegenen onder jullie die anderen kwaad berokkenen en dan zeggen dat zij dat doen in Mijn Naam, weet dat jullie Mij nooit zullen vervoegen in het Paradijs. Wanneer jullie het Woord van God verwerpen zullen jullie nooit de Waarheid aanvaarden. Jullie zijn zo koppig, zo vol ego en eigengerechtigheid, dat jullie de Ware Liefde niet kunnen voelen die alleen van Mij, Jezus Christus, kan komen. Ga weg van Mij, Ik ken jullie niet. Jullie zijn niet van Mij.

De geest van het kwaad zal velen overtuigen dat Mijn Gerechtigheid zo barmhartig zal zijn dat allen tot Mijn Nieuwe Paradijs zullen toegelaten worden. **Binnenkort zal elke bewezen Waarheid in de Evangeliën worden herzien en zal dan in een ander licht worden geïnterpreteerd. Velen zullen bedrogen worden en velen zullen de moeite niet doen om hun ziel voor te bereiden, inbegrepen diegenen die wel geloven in Mijn Tweede Komst.** Dat vals gevoel van veiligheid zal het grootste bedrog zijn, bedacht om de mens zijn natuurlijke recht op het Koninkrijk

van God te ontzeggen. Waar er geen verzoening gezocht wordt door de mens voor de vergeving van zijn zonden, kan er in Mijn Ogen geen verlossing zijn.

Mijn Hand van Gerechtigheid zal op het menselijk ras neervallen. Ik zal ondankbare zielen – diegenen die ervoor kiezen om hun valse goden van goud en zilver en wereldlijke en trotse leiders te verafgoden – scheiden van de zachtmoedige en de nederige zielen. Ik zal genade tonen aan allen die Mij smeken om hen te beschermen, maar die luid en vraatzuchtige zelfverklaarde profeten, die Mij zielen zullen ontzegd hebben, zullen nooit op zoek gaan naar Mijn Barmhartigheid, want hun hoogmoed zal alleen dienen om hen voor de eeuwigheid van Mij te scheiden.

Jullie Jezus

De antichrist zal vele talen spreken, maar geen woord Latijn zal van zijn lippen komen.

Maandag, 9 december 2013, 19:46 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd is dichtbij. Hoe dicht de Grote Dag komt, hoe meer tekenen in de wereld zullen gezien worden.

De man die ze aan de wereld zullen onthullen als de 'man van vrede', bereidt zich voor om Mij op alle mogelijke manieren te imiteren. Hij kent de Heilige Schrift door en door en vanwege zijn afkomst zal hij de woorden van achteren naar voren uitdrukken zodat hun betekenis wordt omgekeerd. Uit zijn mond zullen de godslasteringen, de ketterijen, de leugens en de ontheiliging van Mijn Woord neerstromen.

Hij zal iedereen imponeren met zijn kennis van alle Heilige dingen. Hij zal uittreksels reciteren van Mijn Onderrichtingen, die hij hartstochtelijk zal verkondigen van elk seculier podium in de wereld, totdat de mensen rechtop gaan zitten en kennis nemen van hem.

Velen zullen zeggen: "Wie is deze man die met zo'n wijsheid spreekt? Wie is hij die naar de wereld uitroept met liefde in zijn hart voor de massa? Is hij de Heer God, Jezus Christus?" zullen ze vragen, wanneer vele wonderen aan hem zullen toegeschreven worden. En wanneer hij aan de altaren loopt met Mijn andere vijanden, die als heilige dienaren van God zullen gekleed gaan, dan zal hij volledig door beide zijden in de wereld worden aanvaard – de ware gelovigen en de heidenen.

Hij, de antichrist, zal de Waarheid verdraaien en de leugen verkondigen dat hij Mij is en dat hij komt om jullie redding te brengen. De leugen zal worden verkondigd dat hij komt in het vlees. Hij zal nooit verwijzen naar Jezus Christus Die in het vlees kwam tot aan Zijn dood aan het Kruis, want dat is onmogelijk. Neen, hij zal het feit in omgekeerde volgorde verklaren. Hij zal zeggen dat hij, tenslotte, op dit moment, in het vlees komt. Velen zullen geloven dat hij de Christus is. **De antichrist zal vele talen spreken, maar geen woord Latijn zal van zijn lippen komen.**

Het beest zal verafgood worden, terwijl Ik, de Ware Verlosser van de wereld, zal vergeten en Mijn Woord vertrapt zal worden. Jullie mogen nooit de leugens geloven, die door het beest zullen worden uitgesproken, wanneer hij trots in de tempel zit die is opgericht om hem te eren.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Doorheen alle eeuwen werd ik als Zijn boodschapper gezonden.

Dinsdag, 9 december 2014, 17:00 u.

Mijn lieve kind, ik ben de Onbevleete Maagd Maria, de Moeder van God, en ik kom jullie het doel van mijn missie op aarde openbaren.

Ik ben de dienstmaagd van de Heer en ik werd door mijn hemelse Vader aangesteld om Zijn Zoon, Jezus Christus, de Redder van de Wereld te dragen. Net zoals ik werd opgeroepen om Zijn Allerheiligste Wil te vervullen, door de geboorte van Zijn Eniggeboren Zoon, Die werd gezonden

om Eeuwig Leven te geven aan al Zijn kinderen, zo ook werd mij de rol gegeven als Zijn boodschapper doorheen alle eeuwen. Ik werd gezonden als Zijn boodschapper om de geheimen van Zijn Hemelse Koninkrijk te onthullen en te allen tijde kwam ik in Zijn Heilige Naam om belangrijke boodschappen voor de wereld te geven. Ik kwam niet uit hoofde van mijzelf want die bevoegdheid werd mij nooit verleend. Ik kwam in de Naam van God, als Zijn trouwe dienaar, voor de Glorie van God, opdat Hij de zielen in Zijn Goddelijke Barmhartigheid zou kunnen roepen. Nu kom ik weer in deze laatste missie, bekrachtigd door de Allerheiligste Drie-eenheid, tot redding van de zielen.

Ik speelde een belangrijke rol bij de Komst van de Messias de eerste keer en ik kom, ten slotte, als Zijn heilige boodschapper in deze eindtijd voordat Hij, mijn Zoon, zich openbaart in Zijn Tweede Komst.

Door de eeuwen heen werd telkens wanneer ik op aarde verscheen, een teken aan de wereld gegeven. In veel gevallen onthulde ik belangrijke profetieën door de Gave van innerlijke ingevingen, maar in sommige gevallen werd helemaal niets gezegd. In plaats daarvan werd een teken gegeven en zij die gezegend waren met onderscheidingsvermogen, begrepen wat het was dat God wilde dat Zijn kinderen zouden weten. Het is omwille van Zijn grote Edelmoedigheid dat Hij deze Goddelijke Tussenkomen bekrachtigde want Zijn enige Wens was om zielen te redden.

Mijn Eeuwige Vader, Die alle dingen uit het niets schiep, bemiddelt alleen wanneer Hij Zijn kinderen wil redden van de misleidingen die in hun hart zijn binnengebracht. Wanneer de Boze ravages aanricht dan zal God altijd instappen om de harten van Zijn kinderen te openen voor de Grote Liefde die Hij voor elk van hen heeft. Aanvaard deze Missie met goedgunstigheid, lieve kinderen, en dank God voor Zijn Grote Barmhartigheid, zonder welke vele zielen verloren zou gaan.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Ik zal de Levenden en de Doden Oordelen en zij die waardig zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

Maandag, 10 december 2012, 22:22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeg alstublieft aan allen die Mijn Leer navolgen dat zij zich Mijn Belofte moeten herinneren.

Ik heb duidelijk gemaakt dat Ik wederkom om Mijn Koninkrijk te redden.

Mijn Tweede Komst wordt verwacht en zij die bevestigen de Waarheid te kennen, die in Mijn Vaders Boek staat, zullen weten dat het geen onwaarheden bevat.

Ik zal wederkomen, zoals voorzeggd, en dat moment is bijna daar.

Ik zal de Levenden en de Doden oordelen en alleen zij die waardig zijn kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan.

Het is ook voorzeggd dat de duivel een oorlog op aarde zal bereiden om tegen Mijn Vader te strijden voor zielen.

Dit is een oorlog die hij niet kan winnen, en toch, de velen die hun leven leiden gebaseerd op valse beloften, geloven dat hun aardse leven het enige is dat telt. Het bedrog, dat de overhand heeft gekregen bij vele mensen, zal hun ondergang zijn.

O, hoe verlang Ik ernaar dat deze zielen op tijd hun ogen zouden openen voor de Waarheid, alvorens het voor hen te laat is.

Mijn pijn en smart zijn nooit voorheen zo intens geweest, nu Ik die arme misleide zielen beschouw die voor Mij verloren zullen zijn. Dat is de reden waarom slachtofferzielen, uitverkoren zielen en zij die dicht bij Mijn Heilig Hart zijn, nu zo'n pijn ervaren. Ik lijd door hen nu de tijd nadert.

Al de plannen van Mijn Vader zijn gereed om Zijn kinderen te omhullen en hen te bedekken met Zijn Zegel van Bescherming.

Elke ziel wordt door Hem gezocht. De Heilige Geest bedekt vele zielen op dit moment van de geschiedenis, met de bedoeling hen in Mijn Heilige Armen te lokken.

Alstublieft, verloochen Mijn Belofte niet. Aanvaard dat jullie, deze generatie, getuige zullen zijn van Mijn Tweede Komst.

Het is goed nieuws. Mijn Wederkomst zal het moment van Mijn Verheerlijking zijn, die al diegenen zal vernieuwen die Mij liefhebben en zij zullen een nieuw leven beginnen, een tijd van grote luister, waar zij zich zullen verheugen in Licht en Liefde.

Alstublieft, wees niet bevreesd.

Ik kom met Grote Liefde.

Ik kom met een Groot Geschenk.

Jullie zullen naar jullie ware thuis gebracht worden en jullie zullen verenigd worden met jullie eigen familie.

Al Gods kinderen die de gunst krijgen om dit nieuwe Glorievolle Bestaan binnen te gaan, zullen een worden.

Overal zal Liefde zijn. Vrede, vreugde, gelach, kameraadschap, wonderen en de Aanbidding van God, zal deel uitmaken van elk moment.

De dood zal niet meer zijn. Haat zal niet meer bestaan.

Het kwaad zal verbannen zijn.

Heel de mensheid zal niet langer lijden of pijn ervaren of onvolmaaktheid van eender welke aard. Dat is Mijn Nieuwe Paradijs. De tijd van tranen zal niet meer zijn.

Vertrouw op Mij, Mijn volgelingen, want de pijn en het lijden die jullie ervaren zijn bijna voorbij. Ik weet hoezeer jullie lijden omwille van de onrechtvaardige regimes waaronder jullie moeten leven. Dit is de laatste periode, want de Hand van Mijn Vader zal nu ingrijpen.

De wereld zal veranderen. Het oude zal weggegooid worden en een Nieuwe Dageraad zal oprijzen in al Gods Glorie wanneer Zijn Macht zal Heersen, zoals het bedoeld was vanaf de Schepping van de wereld.

Jullie Geliefde Jezus

Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt.

Dinsdag, 10 december 2013, 23:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **hoe doet het Mij pijn om te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid aanvaarden, die achter het humanisme ligt, dat zó begunstigd wordt door diegenen in Mijn Kerk.**

Mijn Rol als Redder en Verlosser van de mensheid is nu vergeten geworden. De valse nederigheid, binnen Mijn Kerk, zal gezien blijven worden en allen zullen diegenen toejuichen die de behoefte promoten om naar het materiële welzijn van de mensen in nood te kijken. Dat alles zal resulteren in een valse religie.

Wanneer hebben jullie, die jezelf dienaren van God noemen, besloten om het Ware Woord van God door jullie eigen gebrekkige interpretatie te vervangen? **Wanneer hebben jullie besloten om het Christendom door humanisme te vervangen, waarin geen melding van Mij wordt gemaakt?** Weten jullie niet dat er niets (goeds) voortkomt uit dat wat niet van God komt? Hoe weinig hebben jullie geleerd en hoe dom zijn jullie als jullie geloven dat jullie zogenaamde goede werken – geconcentreerd op materiële welvaart – ooit de Waarheid kan vervangen.

Wanneer jullie je primaire rol negeren – de belangrijkste leer om de zielen van Gods kinderen te redden – dan kunnen jullie nooit zeggen dat jullie dienaars zijn van Mij. Hoe gemakkelijk het is voor jullie om uit te roepen dat de armen, de ellendige en economisch achtergestelde leden van jullie maatschappij moeten gered worden. Door dat verkeerde pad te volgen, waar jullie bewondering van de wereld zoeken voor jullie zogenaamde goede daden, vergeten jullie de meest

belangrijke rol waarvoor jullie geroepen werden. Dat is om Mij te dienen, jullie Jezus. Dat is niet om persoonlijke populariteit te zoeken in Mijn Heilige Naam. **Wat dient het wie dan ook om alle comfort in het leven te hebben wanneer zij hun ziel niet kunnen redden?** Indien jullie bewondering van de seculiere wereld zoeken door middel van openbare handelingen, ontworpen om jullie populair te maken, dan dragen jullie Mijn Kruis niet. Als jullie Mij niet navolgen, dan kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de Waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit zoekt.

Wanneer jullie het Offer vergeten dat Ik heb gemaakt om jullie zielen te redden, dan kunnen jullie Mij niet dienen. **Wanneer een priester de reden vergeet waarom hij een dienaar van Mij werd, is zijn val uit de gratie tien keer die van een gewone ziel.** Want wanneer hij zich van Mij verwijderd, neemt hij de zielen die hij beïnvloedt en die zijn oordeel vertrouwen met zich mee. **Mijn dienaren, hoor nu Mijn Oproep om de zielen te redden van al diegenen over wie jullie door het Sacrament van de Priesterwijding zijn benoemd.** Wanneer jullie falen om wat jullie geleerd hebben te herhalen, onderrichten jullie de Waarheid niet. Wanneer jullie het humanisme bevorderen en de zielen in jullie bisdom aansporen om hetzelfde te doen, wijzen jullie Mij af. Jullie vervangen Mij, Jezus Christus, door het verlangen niet alleen sociale rechtvaardigheid te bevorderen, maar om bewondering te zoeken voor jullie goede werken in de ogen van anderen. Hun bewondering en jullie verlangen om populair te zijn betekent dat jullie Mij niet langer dienen. Wanneer jullie Mij niet langer dienen, laten jullie jezelf in dwaling vallen en al snel zullen jullie Mij helemaal niet langer erkennen op de manier waarop jullie zouden moeten.

Alleen de weinige uitverkorenen, zullen Mij dienen tot op de laatste Dag. Op die Dag zullen velen van diegenen die zichzelf dienaren noemen in Mijn Kerk op Aarde, huilen en schreeuwen, Mij smekend om hun Barmhartigheid te betonen. Tegen die tijd, zullen zij miljarden zielen voor Mij verloren hebben en velen van hen zullen zo gevangen zitten in de gruwel, dat zij niet in staat zullen zijn om de waarheid van hun lot te begrijpen, totdat het té laat is.

Wordt wakker, diegenen onder jullie die zich ongemakkelijk voelen in de verlatenheid en de verwarring die jullie op dit moment omringen als dienaren van Mij. Blijf te allen tijde stevig geworteld in de Waarheid. Vergeet jullie rol als Mijn gewijde dienaren niet en die is om Mijn Kudde te voeden met de Waarheid en ervoor te zorgen dat ze het Voedsel ontvangen dat nodig is om hun zielen te redden.

Jullie taak is het om Mij zielen te brengen.

Jullie Jezus

Het Hiernamaals.

Zaterdag, 11 december 2010, 9.15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu klaar om vooruitgang te boeken en door te gaan met de taak om Mijn Heilig Boek der Waarheid te voltooiën. Jij, Mijn dochter, hebt de reiniging ondergaan die nodig was om je de kracht voor dit werk te geven.

Mijn kinderen, zo verstrikt in deze dubbelzinnige wereld, beseffen niet dat spoedig alles één zal worden. De dubbelzinnigheid heeft betrekking op de smart en de vreugde. Smart bestaat in deze wereld op een manier die grote verwarring en wanhoop veroorzaakt. Het is een smart als geen andere sinds de grondvesting van de aarde.

Het leed dat vandaag gevoeld wordt, is gebaseerd op verlies dat ontstaan is doordat materiële zaken ontnomen werden. Er is ook het verlangen naar vrede in geest, lichaam en ziel. Dat kan enkel tot stand komen door nederigheid, aanvaarding van en liefde voor Mijn Eeuwige Vader. Dan is er nog de vreugde. Ik glimlach met liefde wanneer Mijn kinderen lachen, glimlachen, en zich vermaken. Dit is een geschenk van Mij. Gelach en vreugde zijn belangrijke geschenken voor de mensheid als deze zuiver zijn en niet ten koste van elkaar.

Mijn kleingelovige kinderen, Ik weet dat het moeilijk is om te stoppen en te zeggen: ik keer terug naar God. Zoveel van jullie zijn ervan op de hoogte wie de Eeuwige Vader is. Weinigen beseffen dat Hij elke dag van hun leven over hen waakt, over elk van hen. Hij glimlacht, lacht en voelt een grote vreugde als

Zijn kinderen gelukkig zijn. Hij staat echter niet welwillend tegenover degenen bij wie de vreugde, of veronderstelde vreugde, bereikt werd zonder liefde in hun harten.

Ik, jullie Redder, Jezus Christus, houd ook van al Mijn kinderen. Ik ben toch één met Mijn Eeuwige Vader. Ik glimlach naar jullie allen en hoop dat jullie naar Mij terug zullen keren. Kom Mij tegemoet, Mijn kinderen, en wend jullie tot Mij met open harten.

De boodschappen die betrekking hebben op Mijn Tweede Komst op aarde boezemen veel van Mijn kinderen angst in. Het is niet nodig om te vrezen. Het zal een moment zijn van absolute vreugde, glorie en zuiver geluk. Want voor iedereen die zijn hart terug naar Mij keert, zal Ik tranen van vreugde wenen en Ik zal hem in Mijn armen houden.

Gelovigen alstublieft, alstublieft bid nu voor degenen die niet geloven of die verdwaald zijn. De boer die zijn kudde bijeendrijft, zal zich altijd inspannen om onophoudelijk diegenen te zoeken die verloren zijn. De zoetheid van de overwinning die hij voelt als ze terugkeren in zijn schaapskooi is hetzelfde als het gevoel dat Ik krijg als Mijn verdwaalde kinderen naar Mij terugkeren.

Kinderen, vergeet zelfs tijdens momenten van vreugde en gelach op deze aarde één ding niet alstublieft. Dit is maar een glimp van het pure geluk en de vreugde die op de nieuwe aarde zullen bestaan wanneer het verloren Paradijs tevoorschijn komt. Wanneer dat plaatsvindt, zullen de uitverkoren mensen, diegenen die een goed leven leiden en geloven in hun Schepper, zich verenigen met de verrezen doden. Deze mensen, vrienden en familieleden die overleden zijn, zullen met Mij verenigd worden in deze nieuwe, glorievolle eeuwigheid. Onthoud kinderen, dat het belangrijk is om deze aarde niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Noch om te veronderstellen dat jullie alles daarop onder controle hebben. Want dat is niet zo. Als jullie verteerd blijven worden door zijn beloftes, teleurstellingen, vreugden en wonderen, denk er dan aan dat dit enkel een tijdelijke plaats is. Een voorbijgaande fase die het betreden van Mijn Vaders Koninkrijk – de nieuwe Hemel en Aarde die één worden – voorafgaat.

Nog een laatste uitnodiging, Mijn kinderen, bid tot Mij in jullie eigen woorden. Vraag Me om jullie te leiden. Vraag Me om jullie op een begrijpelijke wijze de liefde en de waarheid te tonen. Steek jullie hoofd niet in het zand of jullie zullen niet genieten van de heerlijkheid van de nieuwe Aarde.

De ijdele weg naar het niets

De kinderen die spottend lachen en Mij verloochenen zullen jullie zeggen dat er na dit leven geen leven meer is. Laat Me jullie verzekeren dat zij zichzelf niet louter de toegang tot het Paradijs ontzeggen. In plaats daarvan kiezen zij dan voor een ijdele weg die leidt naar het niets. In bepaalde gevallen laten zij zich leiden door de leugen van de Bedrieger – de Boze – die zo stil en met een verderfelijke bedrevenheid te werk gaat dat zij, niet gelovend dat hij bestaat, hem blindelings volgen. Zijn hand vasthoudend tot aan de poorten van de Hel.

Mijn lijden in de Hof van Gethsemani

Wanneer Mijn gelovigen deze mensen hoogmoedig zien paraderen en opscheppen over hun atheïsme lijden zij verschrikkelijk. Zij, die Mijn kruis opgenomen hebben, voelen de doodstrijd die Ik onderging gedurende Mijn tijd in de Hof van Gethsemani. Hier was Ik er Mij diep van binnen van bewust dat, ook al bracht Ik vrijwillig het ultieme offer wanneer Ik de dood aanvaardde als een middel om Mijn kinderen de kans te geven een plaats te verwerven in Mijn Vaders Koninkrijk, dit voor een aantal van Mijn kinderen geen verschil zou uitmaken. Dat was de ergste doodsangst en datgene dat Me bloed deed zweten. De verschrikking die Ik voelde voor deze verloren zielen leeft vandaag de dag nog steeds in Mij.

Als U God bent, of als U Jezus Christus bent, dan kunt U toch alles? Voor diegenen onder jullie die dit vragen, is Mijn antwoord: natuurlijk. Uitgezonderd één ding. Ik kan niet tussenkomen in jullie vrije wil die aan de mensheid geschonken is. Het is de taak van Mijn kinderen om hun uiteindelijke keuze te maken uit eigen vrije wil.

Jullie liefhebbende Christus,

Jullie Redder

Jezus Christus

De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden zijn.

Zondag, 11 december 2011, 0:45 u.

Vandaag kom Ik als jouw bruidegom met grote vreugde in Mijn Heilig Hart. Mijn dochter, jij hebt dit allerheiligste verzoek aanvaard om je met Mij te verenigen om zielen te redden.

Het zal door jouw nederige gehoorzaamheid zijn dat er nu veel van je zal verwacht worden. **Vrees zal verdwijnen naarmate jij verdergaat**, als resultaat van Mijn bijzonder legaat, om jouw leven toe te wijden aan Mijn vurige wens de mensheid te redden uit de diepten van de Hel.

Jouw werk dat geleid wordt door Mijn Goddelijke hand, is nu volkomen heilig en vrij van eender welke inmenging van de Boze.

Niet langer zullen twijfels je overvallen, maar weet dit. **Mijn woord tot jou gericht zal verstoord en verdraaid worden. Elke aanval zal er nu op gericht zijn om deze Heilige boodschappen te bekladden zelfs door diegenen die beweren Mij te kennen.**

Vanaf nu zal jij met volledige overgave en vreugde in je ziel jouw lijden aanvaarden. Mijn sterkte die je gegeven wordt door de kracht van de Heilige Geest zal je doen schrikken. Jij zal opstaan om met volle overtuiging van hart en met een rustig maar vastberaden vertrouwen Mijn woord aan de hele wereld over te brengen.

Niemand zal of kan je stoppen in dit werk. Niemand kan je weerhouden van deze allerheiligste zuivere oproep vanuit de Hemelen.

Mijn dochter, jij bent klaar om een reddingslijn te worden voor die zielen die op drift zijn in de wildernis. Zij zullen de oproep van deze boodschappen beantwoorden hoe verhard hun harten ook mogen zijn. Velen zullen niet weten waarom dat men hen gebeurt. Het zal door de kracht van de Heilige Geest zijn, die in hun zielen een vlam van liefde en vreugde zal ontsteken die hen tot Mij zal leiden door middel van deze (vlam), **Mijn dringende smeekbeden om Mijn kinderen terug in Mijn heilige armen te brengen.**

Bedankt om Mijn bijzonder verzoek, **Mijn bruid te worden in definitieve vereniging met Mij**, te beantwoorden. Dit contract, toen jij Mij je ziel volledig overhandigde, zal Mij de vrijheid geven die Ik nodig heb om deze zending, waarvoor jij gekozen werd, succesvol te beëindigen.

Ga nu, Mijn dierbare dochter, en help Mij om Mijn belofte aan de mensheid te vervullen. **Mijn terugkeer zal plaatsvinden om Mijn dierbare kinderen terug te winnen en hen mee te nemen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.** Deze overgang naar het Nieuwe Paradijs zal snel en zonder lijden zijn dankzij jouw gave aan Mij.

Zeg aan Mijn kinderen dat Mijn hart **op dit moment opgezwollen is van vreugde, nu de tijd om Mijn geboorte te vieren naderbij komt.**

Ik bemin je.

*Jullie geliefde Verlosser en Redder
Jezus Christus*

God de Vader: Belofte van vrijstelling* voor diegenen die Jezus verwerpen.

Zondag, 11 december 2011, 15:30 u.

Mijn dierbare dochter, dank je om deze belangrijke oproep vanuit het Hemels Koninkrijk te beantwoorden toen Ik je vroeg om de mystieke vereniging met Mijn dierbare Zoon Jezus Christus te aanvaarden.

Ik ben aanwezig in Mijn Zoon Jezus Christus terwijl Hij in Mij verenigd is met de liefde van de Heilige Geest. Bijgevolg is jouw ziel nu verstrengeld met de Mijne en zal alles veel duidelijker voor jou worden.

Mijn kind, jij werd gekneet tot het schepsel dat Ik zo verlang zodat jij ten volle waardig zou zijn voor deze goddelijke zending. Tranen van goddelijke tussenkomst werden je gegeven zodat jij onmiddellijk deze nieuwe onverwachte oproep zou herkennen. Nu jij je tranen vergoten hebt, ween niet langer want van nu af zal alleen blijdschap in jouw ziel heersen.

* *Vrijstelling van zonden (immuniteit) zal verleend worden aan diegenen voor wie jullie bidden.*

Mijn dochter, het maakt Mij zo bedroefd dat **niemand Mij nog herkent in de wereld. Velen zijn Mij compleet vergeten. Ik beteken niets voor zo vele van Mijn kinderen.**

Jij moet Mij helpen, dochter, wanneer Ik Mijn tegenwoordigheid manifesteer zodat Ik herkend wordt door gebed.

Alstublieft, bid opdat de hele mensheid het geschenk van nieuw leven zal aanvaarden dat haar nu zal geschonken worden door Mijn Beminde Zoon Jezus Christus. Niemand begrijpt echt Mijn zorg voor die zielen die Mij verwerpen of het bestaan van de Verlosser die Ik in de wereld zend.

Die arme zielen, zo vol logische uitleg die gebruikt wordt om Mijn bestaan op arrogante wijze te verwerpen, zijn op dit moment voor Mij verloren. Hun enige redding (daar velen het offer van Goddelijke Barmhartigheid tijdens De Waarschuwing zullen verwerpen) zal het gebed zijn van die kinderen die de Vader beminnen.

Zo velen **die Mij niet aannemen weten nog altijd zeer weinig over Mij.** Ik ben een God van Vaderlijke liefde, een Hemelse Vader die zorg draagt voor elk kind van Mij. Het sterke, het zwakke, het zieke, het goede en het gemene. Niemand wordt uitgesloten van Mijn oneindige liefde ongeacht hoe zwart hun ziel is. Ik smeeek jullie dringend, kinderen, om tot Mij te bidden in de naam van Mijn Zoon als boetedoening voor al de zonden van de mensheid.

Mijn Zoon zal de hele mensheid nu omhullen en wanneer de Verlichting van het Geweten voorbij is, zijn jullie gebeden in die fase werkelijk nodig. Jullie gebeden, kinderen, zullen deze mensen helpen redden, die uitdagend de barmhartigheid zullen blijven verwerpen die Mijn Zoon hun zal tonen.

Mijn plechtige belofte, kinderen, is dat al diegenen onder jullie die zich tot Mij wenden namens Mijn geliefde Zoon Jezus Christus, om jullie broeders en zusters te redden, dat hun onmiddellijke immuniteit zal verleend worden. Bijzondere genaden zullen ieder van jullie gegeven worden die zich ertoe verbinden **een volle maand** voor hun zielen te bidden. Hier volgt wat Ik jullie vraag te zeggen.

Kruistochtgebed (13)

Gebed om te smeken voor Immuniteit.

“O Hemelse Vader, door de Liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, Wiens Lijden op het Kruis ons gered heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Hand van Barmhartigheid afwijzen.

Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van Liefde.

Ik smeeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping.

Omwille van Uw Barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen.”

*Jullie Hemelse Vader
God de Allerhoogste*

De Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde overstromen.

Dinsdag, 11 december 2012, 17:00 u.

Mijn lieve kleintjes, Mijn Hart jubelt omdat het Rijk van Mijn Zoon zeer nabij is.

Ondanks al Zijn lijden, Zijn afwijzing door ondankbare mensen en de geloofsafval die de aarde bedekt, zal Hij de mensheid grote heerlijkheid brengen.

Hij zal komen op een geweldige wolk en Zijn Majesteit zal elke ziel overweldigen die in extase aan Zijn Voeten zal neervallen.

Hij, zo nederig, zal komen in grote luisterrijke heerlijkheid en Zijn Grote Barmhartigheid zal de aarde overstromen.

Kinderen, jullie moeten je voorbereiden want jullie zullen veel kracht nodig hebben om voor Hem te verschijnen. Van jullie zal vereist worden om nederigheid te tonen en Hem te smeken jullie zielen te verlossen zodat jullie het Licht van de Waarheid zien.

Zijn Grote Barmhartigheid zal door velen van jullie aangenomen worden. Anderen daarentegen zullen Zijn Tegenwoordigheid en de Grote Gave die Hij zal brengen, negeren.

Bid, bid, bid voor diegenen die het bestaan van het eeuwig leven weigeren te aanvaarden, want deze mensen hebben jullie hulp nodig. Het zal grote vreugde brengen wanneer jullie recht uit jullie hart Mijn Zoon kunnen vragen om deze zielen te redden.

Jullie, Mijn kinderen, zullen spoedig het einde van jullie lijden zien omdat Mijn Zoon, in Zijn Ontferming, grote plannen heeft voor elke mens die vandaag op aarde leeft.

Wees dankbaar voor het Geschenk van het leven dat jullie gegeven werd toen jullie geboren werden.

Wees dankbaar omwille van de Gave van Eeuwig Leven, dat Mijn Zoon spoedig aan de wereld zal aanbieden. Dit Geschenk is bestemd voor elke zondaar afzonderlijk. Het zal van jullie eigen vrije wil afhangen of jullie het al dan niet zullen aanvaarden.

Kom naar Mij, kinderen, opdat Ik jullie in de schuilplaats van Mijn Onbevlekt Hart kan nemen en jullie kan voorbereiden zodat Ik jullie naar Mijn Zoon kan leiden, klaar voor Zijn Tweede Komst.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven proberen te omschrijven.

Dinsdag, 11 december 2012, 23:16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu de Advent gevierd wordt, roep Ik al Mijn trouwe leerlingen op om anderen de belangrijkheid van Mijn geboorte op aarde in herinnering te brengen.

Mijn geboorte toonde de onpeilbare Liefde die Mijn Vader voor al Zijn kinderen heeft. Bereidwillig offerde Hij Mij, het Lam van God, opdat ieder van jullie eeuwig leven zou kunnen hebben. Deze Gave, die enorme pijn en lijden veroorzaakte bij allen die Mij nabij waren, werd met Vreugde aan de mensheid gegeven.

Dit was de enige weg om de mensheid vrij te kopen van de vernietiging die haar wachtte. Mijn Naam, Mijn Tegenwoordigheid is door allen gekend, maar weinigen in de wereld geloven werkelijk in Mijn Bestaan. Mijn Dood op het Kruis, een barbaarse en wrede Kruisiging, zelfs naar de norm van de gebruiken voor criminelen in die tijd, brengt jullie de vrijheid - zelfs vandaag.

Aan ieder van jullie, krachtens jullie geboorte, werd de sleutel gegeven tot de vrijheid, tot Eeuwig Leven in Mijn Luisterrijk Paradijs. Velen onder jullie beseffen niet wat dit betekent. Dat komt door de druk waaronder jullie vandaag staan om Mij openlijk te verloochenen. Hoeveel onder jullie zijn bang om te zeggen dat ze in Mij geloven? Indien jullie gevraagd werd om openlijk jullie geloof bekend te maken, zouden jullie dan bij Mij blijven en Mij jullie trouw betonen?

Velen onder jullie zeggen dat jullie Mij niet kennen, maar dat jullie geloven dat Ik besta. Jullie geloven dat er na de tijd hier op aarde een leven is, dat jullie door Mijn Vader werd verleend. Weten jullie niet dat wanneer jullie Mij de rug hebben toegekeerd, jullie jezelf het recht ontzeggen tot Mijn Koninkrijk?

Menselijk redeneren is zonder betekenis wanneer jullie het Eeuwig Leven proberen te omschrijven, want jullie hebben niet de nodige kennis gekregen om de mysteries van Mijn Vaders Schepping te kennen. Toch hebben jullie Mijn Woord ontvangen door Mijn Leer, en dat is alles wat jullie nodig hebben om door Mij toegelaten te worden tot een leven in eeuwige vrede, liefde en geluk. Dat nieuwe leven behoort jullie toe en omwille van Gods Liefde wacht het daar op jullie indien jullie Mijn Oproep maar zouden beantwoorden.

Ik, jullie geliefde Jezus, jullie Verlosser en Koning, bereid Mij voor om Mijzelf aan jullie voor te stellen wanneer Ik kom om jullie allen terug te winnen.

Mijn Liefde is aanwezig in ieder van jullie. Kijk in jullie hart en vraag Mij het vuur van de liefde te ontsteken dat jullie, net zoals zuurstof, nodig hebben om in dit Nieuw Paradijs te leven. Het hoeft niet gevreesd te worden. Jullie moeten Mij verwelkomen want Ik kom om jullie eeuwig geluk te brengen. Ik roep jullie op om Mijn Tweede Komst te aanvaarden met vreugde in jullie hart.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Er zullen hun eredoctoraten verleend worden in de pas gerenoveerde kerk van de valse profeet.

Woensdag, 11 december 2013, 22:05 u.

Mijn kind, **de wereld zal worden misleid door vele daden die beschouwd zullen worden als werken van grote naastenliefde.** Naastenliefde voor anderen zal worden verklaard als zijnde de grootste en meest gewenste eigenschap in de Ogen van God.

Wanneer diegenen die overheden, kerken en de staat controleren, zich verenigen zullen ze veel controle krijgen over Gods kinderen. Controle over de meer ongelukkigen in jullie samenleving kan twee dingen betekenen. Ofwel wordt ze gebruikt voor een goede maatregel of om een verkeerde reden.

Ik moet jullie allemaal vragen om gefocust te blijven, met al jullie aandacht, op de wens van mijn Zoon op deze moeilijke weg naar verlossing. Veel van Gods trouwe dienaren, hoewel goed bedoeld, zullen te zwak zijn om op de weg naar het heil te blijven. Zo sterk zal de druk op hen zijn door die vijanden van God om mijn Zoon aan de kaak te stellen, dat ze de Waarheid zullen afvallen.

De valse profeet zal een krachtig oecumenisch geloof introduceren en dat zal elke ketter voldoen. De meerderheid van de mensen in de Kerk van mijn Zoon zal worden misleid, maar bijna de helft van mijn Zoons gewijde dienaren zal weigeren de uiteindelijke eed te zweren, die ten onrechte zal worden verklaard als één met de Heilige Eucharistie. De Heilige Eucharistie en haar ontheiliging zal de kern vormen van alle ontevredenheid en dissidentie. Dan als de valse wonderen aan hem zullen worden toegeschreven, zullen vele beroemdheden van de wereld de valse profeet omringen om aan zijn hof gunsten te zoeken. Het zal dan zijn dat hij een erelijst zal opstellen en hun zullen eredoctoraten verleend worden in de pas gerenoveerde kerk van de valse profeet, die maar een omhulsel van de vorige zal zijn. Allen zullen hun beloningen aanvaarden voor de grote werken van liefdadigheid, waarover zij de leiding hadden, onder leiding van de bedrieger. Elk zal de lof van de anderen zingen, totdat ze in het openbaar zullen verklaren dat de valse profeet een levende heilige is, vanwege de zogenaamde wonderen die hij naar hun zeggen tot stand bracht als Gods dienaar. En dan **zullen hij en de antichrist een groot deel van de wereld beheersen, maar Rusland en Azië zullen niet betrokken worden, want deze twee rijken zullen tegen het Nieuwe Babylon opstaan tot Rome vernietigd is.**

Al deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden en wanneer jullie zien dat ze de kerken gebruiken als plaatsen waar ze met trots hun grootheid, hun werken van naastenliefde zullen bekendmaken, dan zullen jullie duidelijk zien hoe de hoogmoed hun bedoelingen dicteert. Wanneer Rome gevallen is, zullen er meer beproevingen zijn, maar ze zullen van korte duur zijn. Dan is de tijd rijp voor de terugkeer van mijn Zoon, Jezus Christus.

Jullie mogen deze profetieën niet negeren. Zodra jullie partij kiezen voor het nieuwe valse geloof, dat binnenkort zal afgekondigd worden, zullen jullie mijn Zoon, Jezus Christus, opzij zetten en jullie zullen van Zijn Barmhartigheid wegdrijven. Geef nooit jullie recht op Eeuwig Leven op voor wie dan ook die jullie probeert te misleiden tot ketterij.

*Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van de Verlossing*

Want wanneer jullie op deze manier lijden, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen behoren Mij toe.

Woensdag, 11 december 2013, 22:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, als het bedrog binnen Mijn Kerk op Aarde verergert, zullen veel meer zielen verleid worden door valse bescheidenheid en zogenaamde publieke daden van grote liefdadigheid voor de behoeften van de armen.

Het zal zo moeilijk en inspannend zijn om de Waarheid te onderscheiden, dat velen zichzelf gewoon zullen toestaan om in een nieuwe leer te worden opgenomen die niet van Mij komt. Wanneer jullie, Mijn geliefde volgelingen, beginnen te merken hoe mensen jullie in het openbaar zullen berispen, jullie oneerlijk bekritisieren, zich met ongewone agressie naar jullie toe gedragen en jullie kwellen, moeten jullie weten dat Satan al doet wat hij kan om in jullie hart twijfel over deze Missie te creëren. Hij en zijn volgelingen strijden elke seconde tegen ieder van jullie die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest. **Niet een van jullie, die vecht om Mij te helpen bij de redding van de zielen, zal met rust gelaten worden. Jullie zullen worden geconfronteerd met vele obstakels, zodat jullie van deze Missie zullen weggelopen en Mijn Woord ontkennen. Elke keer dat dit gebeurt, weet dan dat Ik jullie zal overspoelen met Mijn Bescherming en jullie zullen je bewust zijn van Mijn Tegenwoordigheid in jullie, want zij bevechten niet jullie maar Mij.**

Wanneer jullie gewond zijn vanwege jullie liefde voor Mij, dan is het Mijn Pijn die jullie voelen. Wanneer jullie tranen van verdriet vergieten, omdat jullie Mij volgen en als gevolg daarvan gekweld worden, dan zijn het Mijn Tranen die uit jullie vloeien. Als ze jullie minachten en Mij bespotten, dan beledigen zij Mij en alles wat met Mij geassocieerd is, niet jullie. En wanneer zij jullie liefde negeren en jullie de rug toekeren, dan is het van Mij dat ze weggelopen. Weet dan, dat wanneer jullie zulke moeilijke en vreselijk pijnlijke proeven in Mijn Naam verdragen, dat Mijn Aanwezigheid op zijn sterkst is. Wanneer Ik aanwezig Ben op deze manier, zullen jullie, met absolute zekerheid, weten dat alleen Mijn Werk dit soort lijden zal aantrekken. Weet dan **dat Ik jullie nooit in de steek zal laten, want jullie liefde voor Mij zal jullie de hoogste beloning in Mijn Koninkrijk geven.** Want wanneer jullie op deze manier lijden, brengen jullie Mij zielen en diegenen die Mij zielen brengen behoren Mij in lichaam, ziel en geest toe. Jullie zijn in Mij, met Mij en Ik woon in jullie.

Ik hou van jullie.

Jullie Jezus

De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies aantrekken.

Donderdag, 11 december 2014, 21:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik breng jullie vandaag nieuws dat jullie hart zal verlichten. Jullie, Mijn geliefde leerlingen, die trouw zijn aan Mijn Heilig Woord, zullen van Mij bijzondere Genaden ontvangen. Deze Genaden, die zullen uitgestrooid worden over allen die lijden in Mijn Heilige Naam, zullen jullie buitengewone vertroosting schenken in de beproevingen die op komst zijn.

Ik geef jullie ook de Genade om al die arme verwarde, misleide en geërgerde zielen te redden die Mij uit hun leven hebben verwijderd. Jullie gebeden en jullie standvastigheid zijn al wat Ik nodig heb mits jullie Mij die opdragen als boetedoening voor dergelijke zielen. Dit is een buitengewone Gave die Ik verleen omdat zeer spoedig onder alle Christelijke gezindten een verwarring zal ontstaan van zo'n omvang dat velen Mij zullen in de steek laten.

Zoals rekruten die een leger vervoegen, klaar voor de oorlog, zo zullen de mensen zich inschrijven voor een nieuwe religie, vermomd als een Christelijk geloof, en waarnaar zij zullen verwijzen als de godsdienst van het volk – een godsdienst die de sterken, de zwakken en alle zondaars zal omarmen en die, naar hun zeggen, alle politieke verdeeldheden zal overstijgen. Velen zullen geloven dat zij hun eigen geloof ondersteunen maar zij zullen Mij verloochenen. De weg naar deze grote misleiding is nu beraamd en de leiders van de nieuwe religie zijn al aangeduid. In alle stilte, ijverig en vastbesloten, hebben zij een tijd geleden de zaden uitgestrooid in vele naties en de resultaten zullen spoedig gezien worden.

De nieuwe religie zal als medelevend beschouwd worden. De nieuwe godsdienst voor alle mensen zal niet-Christelijke religies aantrekken en elke aannemelijke leugen zal naar voren geschoven worden om deze beweging te verdedigen. De wetten van God zullen volledig ontkend worden en men zal elke poging ondernemen om hun nieuwe benadering van wereldwijde evangelisatie te rechtvaardigen.

De toespraken die in Mijn Kerk zullen gehouden worden om de veranderingen te verdedigen, en die nodig zullen zijn om het eerste gedeelte van deze nieuwe pseudo-leer te introduceren, zullen

een kenmerkende vervalsing bevatten. Woorden die gebruikt worden om Mijn Leer te beschrijven zullen niet vertrouwd overkomen bij Christenen die Mij werkelijk kennen. De gebruikte taal bij verwijzingen naar Mij, zal Mijn Goddelijkheid vernederen en beledigen.

Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij. Ik ken Mijn vijanden en zij zullen tegenover wie maar wil luisteren, beweren dat zij Mij kennen. Wanneer Mijn vijanden, die zeggen dat ze van Mij zijn, kleinerend over Mij spreken, weinig eerbied tonen voor Mijn Woord of het anders willen definiëren, wees dan waakzaam. Want zelfs de meest sluwe vijand van Mij zal zichzelf tegenspreken, omdat gelijk wat voortkomt van Mijn tegenstander altijd verwarring zal stichten. Gelijk wat van God komt en waarbij de Heilige Geest aanwezig is, zal nooit en op geen enkele wijze de spot drijven met Mij, Jezus Christus.

Vanaf het moment dat jullie verwarring waarnemen in Mijn Kerk en er een nieuwe leer tegenkomen die voorrang geeft aan de noden en verlangens van de mens, dan zal niets nog juist aanvoelen van wat daaruit voortkomt. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zullen onzeker zijn, bevreesd en vol verdriet. Het is omwille van die zaken die gaan gebeuren dat Ik aan diegenen onder jullie die Mij werkelijk liefhebben, de Genade schenk om Mij te helpen Gods kinderen te redden van deze vreselijke gruwel die spoedig zijn lelijke kop zal opsteken.

Neem Mijn Gaven; Mijn Belofte aan om jullie te helpen en te gidsen, die Ik jullie thans breng. Mijn Woord is lang geleden aan de mensheid gegeven. Het Woord is niet nieuw. De mens die er zaken aan toevoegt en het verandert, zal erg lijden. Dat werd voorspeld in de Heilige Bijbel en dat is precies wat nu zal gebeuren. Mijn tegenstander zal knoeien met Mijn Woord en de wereld zal de leugens slikken die daar het gevolg van zullen zijn.

Jullie Jezus

Geestelijke Jaloersheid is een verschrikkelijke zaak.

Maandag, 12 december 2011, 19:00 u.

Mijn liefste dochter, geestelijke jaloersheid is een verschrikkelijke zaak en teistert vele van Mijn zieners. Het teistert ook die volgelingen van Mij die zich geïsoleerd voelen en wat **ontgoocheld zijn wanneer Ik bepaalde zielen kies om Mij te helpen de mensheid redden**. In plaats daarvan moeten zij weten dat Ik hen allen in dezelfde mate bemin.

Hoe breekt het Mijn Hart wanneer uitverkoren zielen in het bijzonder zich door andere uitverkoren zielen bedreigd voelen.

Elke ziel die Ik uitkoos werd een verschillende taak gegeven en gevraagd om uiteenlopende paden te volgen. Het gemeenschappelijk kenmerk is altijd hetzelfde. Ik verlang dat al Mijn visionairs, zieners en profeten een heilige zending ondernemen om zielen te redden.

Ik gebruik verschillende zielen, nederig van hart, om Mijn doelen te bereiken.

Satan zal altijd proberen om de harten van Mijn uitverkoren kinderen om te keren door hen te beschimpen. **Hij weet hoe de zwakke plek in hun zielen te raken door hen te vertellen dat andere gekozen zielen belangrijker zijn dan zij.**

Vervolgens schept hij een gevoel van gekwettheid in hun harten en jaloersheid. Dat wil zeggen dat zij in plaats van elkaar te beminnen en in deugd te bewaren, geneigd zijn op elkaar neer te kijken. In vele gevallen verwerpen zij elkaar onmiddellijk en staan zo de zonde van hoogmoed toe hun zielen aan te tasten.

Zo vele van Mijn volgelingen hebben niet enkel een afkeer voor Mijn uitverkoren visionairs en zieners, maar kunnen hen ook met minachting behandelen. **Net zoals ook Ik behandeld werd door de eigengereide Farizeeën.**

Gedurende Mijn verblijf op aarde onderzochten en peilden zij elk woord dat van Mijn lippen kwam. Elke listige test werd opgevoerd om Mij te strikken zodat zij konden bewijzen dat Ik een leugenaar was. Zo zullen ook Mijn huidige profeten en visionairs behandeld worden. Satan kwelt die volgelingen van Mij door twijfels te zaaien in hun geesten omtrent Mijn boodschappers, omdat hij Mijn Heilig Woord in diskrediet wil brengen. Dat is zijn doel.

Bid vurig opdat ieder van jullie de genade mag geschonken worden Mijn woord te eerbiedigen door de pen van Mijn dierbare zieners.

Visionairs, loop nooit in de val van geestelijke jaloersheid. Het is ongepast en doorboort Mijn Hart als een zwaard.

Bemin elkaar.

Toon respect en hou elkaar in ere in Mijn naam.

Dat is de belangrijkste les.

Indien jullie dat moeilijk vinden om te doen dan zal alle ander werk voor Mij nutteloos zijn.

*Jullie Leraar en Verlosser
Jezus Christus*

De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten overgebracht wordt, zullen, dat belof Ik plechtig, de Toorn van Mijn Vader veroorzaken.

Woensdag, 12 december 2012, 23:54 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verdriet het Mij zoveel verdeeldheid te zien, veroorzaakt door Mijn Heilig Woord dat in deze Boodschappen meegedeeld wordt.

Wanneer Mijn Woord, dat gegeven wordt aan ware zieners en profeten, aan de wereld bekend gemaakt wordt, dan lokt het onmiddellijk kritiek uit. Waarom is dat? Dat komt omdat Ik, jullie Jezus, Wiens Heilig Woord altijd in vraag gesteld en bekritiseerd zal worden, reeds voordien door zondaars van ketterij beschuldigd werd.

Het menselijk redeneren, hoewel belangrijk in de rol van onderscheiding, speelt maar een kleine rol in de herkenning van Mijn Woord.

De Liefde die Mijn Woord doet ontbranden in een ziel die vrij is van kwaadwilligheid en zuiver en nederig is, zal noch kan ontkend worden. Door deze zielen is het dat Ik de genade verleen in staat te zijn Mij te herkennen. Deze zielen, samen met de profeet die Ik gekozen heb om Mijn Woord mee te delen, zullen Mijn Kelk van lijden moeten aanvaarden.

Ik vraag jullie jezelf te onthechten van de wereldse aantrekkelijkheden en jullie aan Mij toe te wijden, want het is een zeer hard en eenzaam pad wanneer jullie Mij volgen.

Wanneer jullie worden uitgedaagd in Mijn Naam, of wanneer de stemmen van Mijn ware profeten in het belachelijke worden getrokken en verklaard als niet van God komende, zeg Ik tot jullie het volgende.

Verleen geen waardigheid aan zulke aanvallen door een of ander antwoord. Blijf zwijgen in jullie lijden.

De Stem van God zal nu over de wereld Heersen en laat niemand jullie wegtrekken van de Waarheid, die zeer belangrijk is, zodat Ik jullie arme hulpeloze zondaars in Mijn Heilige Armen kan nemen om jullie tot rust te brengen.

Ik breng jullie Vrede. Argumenten, kritiek en openbaar vertoon van autoriteit, door diegenen die enerzijds Mijn Woord verkondigen, en anderzijds anderen in Mijn Naam veroordelen, moeten niet aanvaard worden. Dat soort gedrag komt niet van God. Het is afkomstig van de kwade geest.

Onthoud, jullie kwetsen niet Mijn profeten. Ik ben het die jullie beledigen.

Jullie zijn schuldig aan tijdverspilling en kleinering van het Werk van de Heilige Geest. Het zal jullie niet worden toegestaan om de zielen op te offeren van diegenen die jullie durven misleiden in Mijn Naam.

Jullie, die tegen Mij zondigen door te belemmeren dat het Woord van God gehoord wordt in deze tijden, zullen afgewezen worden. Mijn geduld is vermoeid. Mijn zorgen intens. Mijn pijn ondraaglijk. Jullie proberen Mijn volgelingen te misleiden, wier rol in het leiden van Mijn overblijvend leger van het grootste belang is. Daarvoor zullen jullie gestraft worden.

Ik smeeek jullie Mij te vragen tot jullie te komen zodat Ik jullie vertroosting kan geven, want vergis jullie niet, jullie zijn verwarde zielen en jullie zonden zijn Mij bekend.

Jullie arrogantie is beledigend en beschimpend voor Mijn Vader. Jullie bereidwilligheid om jullie eigen zielen op te offeren ter wille van jullie ambitie te worden aangezien als intelligente en gezaghebbende woordvoerders voor Mij, is weerzinwekkend in Mijn Ogen.

De verraders van Mijn Heilig Woord dat door Gods profeten overgebracht wordt, zullen, dat beloof Ik plechtig, de toorn van Mijn Vader veroorzaken. Jullie straf zal snel plaatsvinden. Jullie tijd is gemeten. Jullie hebben nog maar een korte tijd om te kiezen welke meester jullie werkelijk dienen.

Jullie Jezus

Al gedurende Mijn jeugd wist Ik Wie Ik was.

Donderdag, 12 december 2013, 23:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **naarmate de tijd voor Mijn Verjaardag nadert, wil Ik dat alle Christenen overal de reden voor Mijn Geboorte overpeinzen.**

Mijn Geboorte werd door Mijn Vader gepland vanuit Zijn Grote Barmhartigheid en Zijn buitengewone Liefde voor Zijn kinderen. Zijn grootste offer was om Zijn enige Zoon, uit Hem geboren, naar een ondankbare wereld te zenden, vol van zondaars die Hem niet op Zijn Voorwaarden wilden kennen. Door alle Tussenkomsten van de profeten werd getracht om hun verharde harten te veranderen om naar Zijn Heerlijkheid te zoeken. Maar zij keerden zich tegen Hem en doodden de profeten, die hen voedden met het Voedsel voor hun zielen.

Door een onschuldig kind, Zijn enige Zoon, naar de wereld te zenden, plaatste Hij zich als een nederige dienaar van menselijk vlees, voor diegenen die bedoeld waren om hun Meester te dienen. **De Meester werd daarom de Denaar in wat de grootste vorm van Nederigheid was.** Maar Hij hield zozeer van Zijn kinderen, dat Hij bereid was om alles te doen om ze terug te winnen uit het bedrog en de verleiding van Satan.

Al gedurende Mijn jeugd wist Ik wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Ik was ook erg bang en overweldigd door de kennis van Wie Ik was en wat er van Mij verwacht werd. Omdat Ik een mens was, doorstond Ik angsten. Ik was snel gekwetst. Ik hield van allen die in contact met Mij kwamen en Ik vertrouwde allen omdat Ik van hen hield. Ik wist niet dat ze Me zouden vermoorden, want Ik dacht dat Mijn Koninkrijk gekomen was. Er waren bepaalde dingen die door Mijn Vader, Die niet met Mij communiceerde zoals jullie zouden geloven, voor Mij verborgen werden gehouden. In plaats daarvan kreeg ik ingeprente kennis, indien gewenst door Mijn Vader, in de taak die aan Mij was toegewezen, om aan allen redding te brengen.

Elke vorm van Goddelijke Tussenkomst werd gemaakt om de zielen te winnen van diegenen die dachten dat ze de Wetten van Mijn Vader kenden, maar die ze verdraaiden om ze aan hun eigen verlangens en ego's aan te passen.

Ik heb vele jaren met Mijn geliefde Moeder en vader, Sint-Jozef, doorgebracht, net zoals iedere familie. Ik hield zo veel van hen en Ik was gelukkig. We waren elkaar zeer nabij en Mijn Moeder was begiftigd met speciale Genaden, aan haar geschonken door de Kracht van de Heilige Geest. Dat betekent dat ze precies wist wat Mijn Missie meebracht. Ze kende de moeilijkheden die Ik zou moeten onder ogen zien. De afwijzing. De spot. Maar ook zij wist evenmin dat Ik zou worden vermoord.

Het was na de eerste twee jaar in Mijn Missie, waarbij Ik twintig uur per dag de Waarheid predikte, dat Ik besepte dat de oppositie was toegenomen. Al diegenen die Mijn Woord hoorden waren er alert op, zelfs als ze niet precies konden begrijpen wat Ik probeerde te vertellen. Velen, die wel aanvaardden dat wat Ik hen vertelde de Waarheid was, vonden het moeilijk om Mij te volgen vanwege de spot die zij moesten onder ogen zien. Hoe dan ook, **Mijn vijanden konden Mij niet negeren. Ik was het onderwerp van veel discussie, veel twistgesprek en veel wrijving.**

Ze verspreidden verschrikkelijke leugens over Mij, inbegrepen Mijn Deugdzaamheid, Mijn Geestelijke Gezondheid en Mijn Bedoelingen – en toch konden zij niet negeren wat Ik deed, wat Ik zei en wat Ik hen vertelde over Mijn Vaders Koninkrijk.

Ik werd verraden door diegenen die van Me hielden, maar bij wie de moed ontbrak om Mij te volgen.

Door de Genade van Mijn Vader, verdroeg Ik al deze Pijn, tot het uiteindelijke besef Me duidelijk werd. Toen wist Ik dat ze Me niet zouden aanvaarden. Ik kende tegen het einde de Waarheid maar Ik wist ook dat Ik niet kon opgeven. En zo werd God in Zijn enige Zoon, door de grootste daad van nederigheid, een slachtoffer en stond Hij de mens toe om Hem een verschrikkelijk lijden, geseling en gewelddadige dood op te leggen. Deze schijnbaar laffe daad door Mij, zoals gezien door de ogen van Satan, betekende dat hij twijfelde of Ik in feite wel de Mensenzoon was. En dus werd hij bedrogen. **Satan kon daarom deze Grote Daad van Nederigheid niet tegenwerken, want er was niemand meer om te verleiden.** Toen Ik naar Mijn dood ging, een gewillig en stil slachtoffer, vol van liefde voor de mensheid, kon hij, Satan, niet concurreren met deze daad, want hij bezit geen enkele vorm van nederigheid. Dus ging Ik gewillig mee met een brandend verlangen om de zielen te redden en de wereld de erfenis van Eeuwig Leven na te laten. Mijn Koninkrijk bleef echter voor het grootste deel onder het domein van Satan. Zielen, echter, kenden de Waarheid.

Om ervoor te zorgen dat de mensheid de Waarheid begrijpt, **kom Ik nu om Mijn Koninkrijk terug te eisen.** Door dit te doen, heb Ik de toorn van Satan opgelopen. Zijn plannen om de Waarheid te verbergen zijn uitgebreid en verfijnd. Op listige wijze is hij in Mijn Kerk geïnfiltrerd in deze laatste poging om Mij de zielen te ontzeggen waarvoor Ik ben gekomen. De zielen die een natuurlijk recht hebben op het Prachtvolle Koninkrijk dat Ik hen beloofde. Deze keer zal hij niet winnen. Maar **vele zielen zullen worden misleid en als zodanig beroofd worden van de Grootste Gave aan de mensheid gegeven door Mijn geliefde Vader.** Het komt jullie toe om een leven te leven in de Glorie van God met een perfect lichaam en ziel en voor de eeuwigheid. Aan jullie allemaal. Verspeel dit niet door toe te staan dat jullie zelf verblind worden voor het Ware Woord van God.

Jullie Jezus

Ik kan het niet verdragen om aan al die zielen te denken die door Satan in de Hel worden meegesleurd.

Dinsdag, 13 december 2011, 20:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, voorbereidingen zijn belangrijk voor al Mijn volgelingen terwijl De Waarschuwing naderbij komt.

Al deze **gelovigen moeten vurig bidden voor de vergeving van hun zonden om zo de pijn van het Vagevuur te vermijden die de meeste mensen in de wereld voor een korte tijdspanne vlak na De Waarschuwing zullen ervaren.**

Bid, **bid voor al diegenen die getraumatiseerd zullen zijn** bij het zien van de staat van hun zielen wanneer hun zonden hun tijdens De Waarschuwing zullen geopenbaard worden.

Zij moeten begrijpen dat het nodig is dat hun zonden hun geopenbaard worden alvorens zij van al die zonden kunnen gezuiverd worden, **opdat zij Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde kunnen binnengaan** – het Nieuwe Tijperk van Vrede, Liefde en Geluk dat ieder van Mijn kinderen moet erven.

Mijn Hart is vol vreugde omdat Ik dat grote geschenk naar de mensheid breng. Toch duurt Mijn verdriet voort omwille van **diegenen die de kans op dat nieuwe leven gewoonweg zullen verwerpen. Ik heb zoveel gebeden nodig, kinderen, opdat Satan kan gestopt worden** met het stelen van hun zielen. Hij zal dat blijven doen tot op de laatste minuut.

Ik kan het niet verdragen aan al die zielen te denken die van Mij zullen worden weggetrokken, schreeuwend en uit protest om zich heen slaand, terwijl hij en zijn volgelingen hen zullen meeslepen in de diepten der Hel.

Help Mij kinderen om dit te voorkomen door jullie gebeden.

Kinderen, deze zielen moeten Satan en zijn wegen totaal verwerpen om het Nieuwe Paradijs te kunnen binnengaan. Zij moeten ofwel uit vrije wil tot Mij terug keren of helemaal niet.

Zij hebben twee keuzes, het Nieuwe Paradijs op Aarde of de diepten der eeuwige verdoemenis in het gezelschap van Satan.

Twijfel nooit of nooit aan het bestaan van de Hel, kinderen. Weet dat elke verduisterde ziel, bij de dood, door Satans demonen in de Hel worden gesleurd voor een eeuwige kwelling. Met al zijn beloften heeft Satan voor zulke zielen een weerzinwekkende staat van foltering geschapen. Omwille van zijn haat voor de mensheid zullen deze zielen boven hun uithoudingsvermogen te lijden hebben. Toch zullen zij dat moeten voor heel de eeuwigheid.

Weten deze zielen niet wat Satans beloften opleveren?

Weten zij niet dat rijkdom, beroemdheid en verleidelijk materialisme een open weg banen recht in de armen van de Boze?

Word wakker, jullie allen, nu het nog kan. **Red jullie zelf en die arme misleide zondaars van dat verschrikkelijk einde van jullie bestaan.**

Jullie hebben niet veel tijd.

Laat het bidden voor die zielen vandaag beginnen.

*Jullie Verlosser
Jezus Christus*

Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig middel om het kwade te overwinnen.

Donderdag, 13 december 2012, 18:11 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de gave van nederigheid moet verdiend worden. Zij mag nooit verward worden met lafheid.

Het was door middel van Mijn eigen Nederigheid dat Satan werd bedot en daardoor het recht verloor om alle zielen te winnen en hen te kwellen met de eeuwige verdoeming.

Satan is arrogant, opschepperig, vol bedrog en vol van eigenliefde en haat. De strijd om zielen werd gewonnen door de Daad van Nederigheid toen Ik, de Koning van de mensheid, Mijzelf toestond te worden gekleineerd, gemarteld, veracht, bespot en gekweld door zondaars die met de haat van Satan besmet waren.

Voor het beest is het onmogelijk om nederigheid te voelen. Hij was op de hoogte van Gods Macht en hoe moeilijk zijn strijd tegen Zijn kinderen zou zijn. Hij verwachtte van Mij dat Ik niet alleen het Woord van God zou verkondigen, maar dat Ik Mijn Autoriteit onder de mensen zou demonstreren door Mijzelf aan hen bekend te maken op een verheven manier van Koninklijke waardigheid. Zelfs in dat geval vertrouwde hij erop dat hij Mijn Zending kon verslaan.

Wat hij niet verwachtte was Mijn weigering om Mijn beulen te veroordelen, of de Nederigheid die Ik toonde. Mijn weigering om Mij in te laten met Mijn folteraars betekende dat zij geen macht over Mij hadden. Mijn verdraagzaamheid bij de geseling, de bespottung en vervolging, verzwakten de macht van de Boze nog meer. Dat had hij nooit verwacht en hij probeerde van alles, inclusief de fysieke marteling, om Mij zover te krijgen het menselijk ras op te geven.

Het was door Mijn aanvaarding van Mijn dood, het offer door Mijn Vader gebracht om Mijn Kruisiging toe te staan, dat de mens werd bevrijd van zonde.

Dat was de eerste strijd gestreden en gewonnen. Dit is hoe de tweede strijd zal bevochten worden om de mensheid terug in Mijn Koninkrijk te brengen, zodat zij kan genieten van eeuwig leven.

Hij, het beest en al zijn gevallen engelen, bekoren vele zielen zodat velen misleid zijn en Mijn Bestaan niet aanvaarden. Velen van hen die dat doen vechten hard, door de verleidingen die voor hen geplaatst worden, om Mijn Oproep vanuit de Hemel in deze tijd te negeren.

Vervolgens zijn er diegenen die zich voordoen als dienaars in Mijn Kerk die, samen met de elitegroep, plannen om miljoenen te vernietigen. Zij zullen dat doen door Mijn Woord te blokkeren en daarna door fysieke vervolging. Hun laatste daad van verraad tegen Gods kinderen zal door allen gezien worden.

De zielen waarover Ik het meest bezorgd ben zijn de atheïsten en de jonge mensen aan wie de Waarheid niet geleerd werd. Ik verzoek jullie allen die Mij, jullie Jezus, erkennen om hen tot Mij te

brengen. Ik omgeef hun met Mijn Licht en Bescherming en Ik zal de Boze tot op de laatste seconde bekampen voor deze zielen.

Jullie moeten verder opmarcheren, Mijn dappere leerlingen, en trachten om het kwaad dat jullie omringt buiten spel te zetten. Wanneer jullie je inlaten met hen die vertwijfeld proberen om deze Zending te stoppen, zullen jullie Mij in de steek laten.

Waarom, zo mogen jullie vragen, zijn deze mensen zo ten einde raad om Mijn Woord te blokkeren? Het antwoord is dat het altijd zo geweest is waar Ik wandel, waar Ik spreek en waar Ik tegenwoordig Ben.

Kom in beweging en blijf dicht bij Mij. Mijn Macht zal jullie bedekken en jullie zullen beschermd worden. Maar sla jullie ogen niet van Mij af want er zijn er velen die jullie zullen bedreigen, beledigen, en proberen jullie te doen struikelen. Wanneer jullie de arrogante, maar wanordelijke hoogdravende taal aan jullie adres horen, zullen jullie weten wat te doen.

Hoe vastberadener jullie tegenstanders zijn in hun pogingen om jullie ervan te overtuigen dat niet Ik het ben, Jezus Christus, de Koning van de mensen, die nu met jullie spreekt, hoe beter jullie zullen weten dat Ik werkelijk onder jullie ben.

Ik wandel met jullie als jullie dicht bij Mij blijven. Jullie stilte en weigering om jullie in te laten met die beschimpingen, zal jullie sterk houden. Laat hen die schreeuwen over misbruik en Mijn Heilig Woord beschimpen, doen wat zij doen. Bid vurig voor hen, want zij hebben jullie hulp nodig. Denk erover als volgt.

Bekijk al deze mensen alsof zij samen waren in een grote kamer en dat zij slechts kleine kinderen zijn. Wanneer jullie naar jonge kinderen kijken voelen jullie een diepe liefde omwille van hun kwetsbaarheid. Jullie zien het vertrouwen dat zij hebben voor hun ouders en behoeders en jullie worden overweldigd door de liefde die jullie voor hen in jullie harten dragen.

Sommige van deze kinderen zullen zich gedragen naar wat hen geleerd werd als zijnde de juiste manier van zich te gedragen. Anderen zullen wreedheid tonen voor de andere kinderen.

En hoewel jullie mogen ontsteld zijn door hun gedrag, weten jullie dat jullie hen moeten corrigeren, hen vervolgens moeten straffen wanneer zij blijven weigeren zich correct te gedragen. Boven al blijven jullie hen beminnen, ongeacht wat zij doen aangezien zij de dierbare kinderen van liefhebbende ouders zijn.

Dat is de wijze waarop Mijn Vader voelt voor al Zijn kinderen. Het heeft geen belang wat zij doen want Hij bemint hen nog altijd. Maar Hij zal niet toestaan dat sommige van Zijn kinderen andere (van Zijn) kinderen vernietigen en Hij zal hen straffen, maar alleen zo dat Hij Zijn familie kan herenigen.

Wanneer jullie bidden voor hen die God beledigen en Zijn kinderen pijn doen, bezorgen jullie Satan verschrikkelijk lijden, die zo zijn greep verliest over de persoon voor wie jullie bidden.

Nederigheid is meer dan alleen maar het lijden aanvaarden. Het is een machtig middel om het kwade te overwinnen. Door te bidden voor hen die jullie kwelen, brengen jullie Mij een groot geschenk van echte liefde. Een bijzondere liefde voor Mij, jullie Jezus.

Ik zal jullie blijven onderrichten, Mijn leerlingen, zodat jullie sterk en trouw aan Mijn Leer zullen blijven. Het is in deze tijd van grote geloofsafval, dat Mijn Heilig Evangelie en Mijn boodschappen, die nu gegeven worden om jullie voor te bereiden, over de hele wereld moeten verspreid worden in Mijn campagne om zielen te redden.

Jullie Jezus

Het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel.

Zaterdag, 13 december 2014, 00:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het geweten van een mens is als een spiegel van zijn ziel. Wat het geweten voelt, waar het op reageert, en waarin het gelooft, wordt weerspiegeld in zijn ziel. Dit betekent dat indien jullie geweten jullie waarschuwt voor iets waarvan jullie in je hart weten dat het verkeerd is in de ogen van God, dat jullie er dan moeten naar luisteren.

Indien jullie geweten jullie leidt om het Woord van God te verdedigen, wanneer jullie met kwaad worden geconfronteerd, moeten jullie daarop reageren want jullie weten dat jullie dat moeten. Indien jullie kwaad aanvaarden, terwijl jullie geweten een andere weg aanwijst, dan zijn jullie ontrouw aan het Woord van God. Jullie moeten, als jullie jezelf een Christen noemen, jullie geweten je laten leiden. In de Christelijke ziel die gezegend is met de gave van de Heilige Geest, zal het geweten uiterst waakzaam zijn voor het bedrog van de duivel in al zijn vormen.

Indien jullie je geweten ontkennen, dan ontkennen jullie God. Wanneer jullie God ontkennen, dan ontkennen jullie je eigen erfenis. Maak nooit excuses om iets te aanvaarden, waarvan jullie weten dat het niet van Mij komt, want indien jullie geweten je één weg aangeeft en jullie nemen de tegenovergestelde richting, dan hebben jullie gefaald om Mijn Beker op te nemen. Wat bedoel ik met Mijn Beker? Wanneer jullie een Christen zijn, dan komen jullie altijd op tegen Mijn vijanden.

Christenen worden veracht door diegenen die niet van Mij komen. Er kunnen perioden zijn waarin jullie niet onder vooroordelen te lijden hebben, maar er komt altijd een moment waarop jullie in Mijn Naam zullen uitgedaagd worden. Wanneer die dag komt, zullen jullie Mij dan in de steek laten door Mijn Heilig Woord te ontkennen?

Hoe sterk is jullie geloof of jullie liefde voor Mij? Het is pas wanneer jullie geconfronteerd worden met grote tegenspoed dat jullie zullen weten hoe ver jullie bereid zijn te gaan in de weigering iets verkeerd te aanvaarden voor wat juist is. Diegenen die sterk genoeg zijn en die weigeren om iets te aanvaarden dat de geloofsleer ontkent, neergelegd in de Bijbel, zullen Mijn Beker nemen. De Beker staat voor Mijn Bloed en de Avondmaalbeker, die het bevat. De Beker staat voor het leed dat onvermijdelijk komt wanneer jullie met veel vertrouwen oprukken om het Woord van God te handhaven.

Indien God Zijn Wetten als vaststaand verklaarde, door Zijn Woord in de Bijbel, dan kunnen jullie nooit om het even wat aanvaarden dat daar tegenin gaat. De geloofsleer verloochenen in Mijn Naam, betekent Mij verstoten. De dag zal komen dat Mijn Kerk op aarde de leerstellingen, in steen gebeiteld, zal ontkennen in ruil voor de leer van de duisternis. Indien jullie dat bedrog aanvaarden, hoewel jullie geweten je anders vertelt, dan zijn jullie schuldig aan ketterij. Zodra jullie dat doen kunnen jullie jezelf geen Christen of leerling van Mij noemen, want Ik zal jullie afwijzen als jullie dat doen.

Jullie Jezus

De Tweede Komst vindt plaats kort na De Waarschuwing.

Woensdag, 14 december 2011, 19:15 u.

Mijn liefste dochter, jij moet altijd op Mij vertrouwen en weten dat niet één van de boodschappen die aan jou gegeven worden ooit zullen vervalst worden.

Jij bent stevig geborgen in Mijn Allerheiligste Hart en je hand wordt door Mijn hand geleid.

Alleen Mijn heilig woord kan en zal altijd door jou geschreven worden om Mijn boodschappen aan de hele mensheid mee te delen.

Je moet niet voortdurend trachten de datum van De Waarschuwing vast te stellen. Ik kan die datum niet bekend maken omdat dat niet volgens de wil van Mijn Eeuwige Vader is. De Waarschuwing zal uiterst onverwacht geschieden en de mens onverhoeds bevangen.

De tijd is zeer kort, dus neem de tijd om zoveel mogelijk vurig te bidden om zielen te redden. Alle zielen.

De Kastijding werd tegengehouden en zal enkel plaatsvinden indien de mens, na De Waarschuwing, het nalaat berouw te tonen en in groten getale terugkeert naar zijn verderfelijke wegen.

Mijn Vader heeft de toestemming gegeven om Mijn Tweede Komst binnen een zeer korte periode op aarde aan te kondigen. Het zal snel na De Waarschuwing gebeuren. Alle zielen moeten volledig voorbereid zijn.

Het volgende Kruistochtgebed (14) om zielen te redden luidt als volgt:

Kruistochtgebed (14)

Gebed tot God de Vader voor Bescherming tegen Nucleaire Oorlog.

"O Almachtige Vader, Allerhoogste God, alstublieft, heb Erbarmen met alle zondaars. Open hun harten om de redding te aanvaarden en een overvloed van genaden te ontvangen.

Luister naar mijn smeekbeden voor mijn eigen familie en verzeker dat eenieder in Uw Liefdevol Hart bescherming mag vinden.

O, Goddelijke Hemelse Vader, bescherm al Uw kinderen op aarde voor een nucleaire oorlog of andere daden die gepland worden om Uw kinderen te vernietigen.

Houd ons verre van alle kwaad en bescherm ons.

Verlicht ons opdat wij onze ogen zouden kunnen openen om de Waarheid van onze redding zonder enige angst in onze zielen te horen en te aanvaarden. Amen."

Ga in Vrede.

*Jullie Liefhebbende Verlosser
Jezus Christus*

Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij.

Zaterdag, 14 december 2013, 15:17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vandaag zijn de voorbereidingen begonnen voor Mijn Tussenkoms van Grote Barmhartigheid om de stenen harten van de mensen in harten van goud te veranderen. De tekenen in het weer zullen er getuigenis van geven voor diegenen met ogen die kunnen zien en diegenen die waakzaam zijn omtrent Mijn Belofte om iedereen een gelijke kans op redding te geven.

Diegenen wier geloof verzwakt is zullen vernieuwd worden met het Vuur van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal zo machtig zijn, dat wanneer zij het Licht zien, de Stralen van Mijn Barmhartigheid, velen door de kracht ervan op de grond zullen vallen.

Diegenen die Mij verafschuwen en wier zonden voor hen geen betekenis hebben zullen geestelijk verder sterven en in ontzetting van Mij wegkruipen. Sommigen zullen Mijn Tussenkoms niet overleven, omdat deze hun weerstand te boven zal gaan.

Ik Ben nu bezig alle gekozen zielen voor te bereiden, door hen op te dragen te gaan Biechten en te bidden voor de zielen van anderen. Mijn Tijd komt spoedig. Mijn Tussenkoms zal snel en krachtig zijn en van die dag af, zal de wereld in twee verdeeld zijn. Op die dag zal de wereld binnenstebuiten gekeerd worden en alleen diegenen die in Mijn gunst blijven zullen de beproevingen doorstaan die overal zullen waargenomen worden.

Gedurende drie jaren zijn jullie nu voorbereid. Sta op, neem jullie kruis op en volg Mij. Wees sterk. Ik zal jullie moed geven, want jullie zullen die nodig hebben wanneer de duisternis van die zielen die Mijn Barmhartigheid verwerpen, over de Aarde zal vallen en zich vervolgens zal verspreiden. Enkel diegenen die gezegend zijn met de Heilige Geest zullen het licht verschaffen, dat allen zal leiden die in Mijn Koninkrijk verlangen binnen te gaan, zodat zij hun weg naar het Eeuwig Leven kunnen vinden.

Jullie Jezus

Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen betekenis zijn want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid.

Zondag, 14 december 2014, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik heb Mijn volk een Geschenk gegeven door Mijn Dood op het Kruis. Dat Offer, volbracht om de wereld te redden van een gewisse dood, maakt deel uit van Mijn Vaders Laatste Verbond voor de Grote Dag waarop Hij het restant van de aarde in veiligheid zal brengen.

Generatie na generatie heeft gesproken over de Waarheid, die bevat is in Mijn Vaders Boek, en Zijn gewijde dienaren bekrachtigden het Woord van God. Hoeveel hebben jullie vergeten en hoe weinig weten jullie. Velen van hen die aangesteld waren om jullie te leiden, hebben gedwaald en hun trotse hoofden, zo hoog opgericht terwijl ze met het Woord van God rondscharrelden, zullen in schaamte en vrees omlaag hangen wanneer zij geconfronteerd worden met de Waarschuwing van de Hemel. Aan deze gewijde dienaren heb Ik het volgende te zeggen.

Jullie werken voor anderen zullen voor Mij van geen betekenis zijn, want jullie zullen geoordeeld worden naar jullie trouw aan de Waarheid. Ik zal jullie straffen en Mijn Gerechtigheid zal meedogenloos zijn totdat jullie je heidense wetten verscheuren en het Woord verkondigen dat jullie zo lang geleden al gegeven is. Jullie verachting voor de Wetten van God brengt Mij grote schande maar jullie bedrog, die Mij zielen zal kosten, zal leiden tot jullie ondergang. Diegenen van Mijn Volk die leven van het Woord van God, ofschoon zij niets betekenen in jullie ogen, zullen op de Rechterstoel zetelen wanneer jullie geroepen worden om, voor Mij, de redenen te verantwoorden waarom jullie Mijn Volk misleid hebben. Jullie mogen wel geloven dat jullie macht en invloed onberispelijk zijn maar besef dat jullie glorie spoedig wegdeemstert. De gouden en witte mantels die jullie dragen zullen veranderd worden in vossen en jullie blinkende kronen vervangen door onkruid.

Van alle zonden in de wereld is er in Mijn Ogen niets erger dan deze schijnheiligen die zich voordoen als Mijn dienaars maar die Mij niet dienen. Wanneer de tijd komt dat jullie tegen Mij zullen lasteren en de kinderen Gods voeden met leugens over de betekenis van de zonde, dan zal Ik over jullie een zo grote bestraffing laten neerdalen dat jullie het moeilijk gaan hebben om op adem te komen. Hagelstenen van grote afmetingen zullen uit de Hemelen neerstorten en voor iedere Kerk, die aan Mijn vijanden werd overgeleverd en waar zij Mijn Altaren zullen ontwijden, zullen grote overstromingen hen vernietigen. Elke misdaad die jullie tegenover Mij begaan, begaan jullie ook tegenover een kind van God. Daarom zal Ik jullie waarschuwing na waarschuwing zenden totdat jullie de nieuwe valse leer verwerpen, totdat jullie de Waarheid spreken – het Heilig Woord van God – en de Sacramenten hooghouden zoals jullie in het begin is geleerd.

Door deze boodschappen zal Ik jullie de Waarheid in herinnering brengen en Ik zal jullie blijven verwittigen tot de dag waarop jullie beslissen wie te kiezen – Mij of diegenen die beweren van Mij te zijn maar die slaven zijn van het beest (de Satan).

Jullie Jezus

Mijn kinderen werden uitgekleeft in dit jaar van zuivering.

Donderdag, 15 december 2011, 20:55 u.

Mijn liefste dochter, het jaar van zuivering is bijna afgelopen met als resultaat dat nu overal Mijn kinderen voorbereid zijn op De Waarschuwing.

Veel van **Mijn kinderen hebben vreselijk geleden in 2011**. Oorlogen, geweld, moord en haat, allemaal door het leger van Satan bekokstoofd, hebben deze dierbare zielen van Mij verminkt en gedood. Deze verdorven machten zullen een verschrikkelijke straf ondergaan als zij niet tot inkeer komen nadat De Waarschuwing plaatsvindt.

Veel van **Mijn kinderen werden beroofd van materiële welstand** en hebben ontberingen geleden die zij daarvoor nooit moesten doorstaan.

Deze beproevingen werden door Satan gecreëerd en aan de mensheid opgelegd maar werden door Mij toegelaten om de zielen te zuiveren. Je denkt misschien dat dit wreed is, Mijn dochter, maar het was nodig om de mensheid voor te bereiden en nederigheid in hun ziel te vestigen.

Nu, zuiverder in Mijn ogen, werd hun hart geopend om de waarheid over hun eeuwig leven te aanvaarden. Dit betekent dat er **minder zijn die zullen lijden tijdens De Waarschuwing** doordat zij deze vervolging ondergaan hebben.

Mijn kinderen zijn thans klaar om Mijn geschenk van Barmhartigheid te ontvangen. De tijd is bijna over de wereld gekomen. Wees geduldig, Mijn dochter. Verwacht nooit van Mij dat Ik de wereld een datum geef, want het is niet aan jullie om dat te weten, zoals Ik je al vaker gezegd heb.

Vertrouw volledig op Mij en je zal in vrede leven.

Ik zal Mijn geschenk van De Waarschuwing brengen wanneer de tijd rijp is en wanneer Mijn kinderen dit het minst verwachten.

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de mensheid*

Ik ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de zonden die jullie in de val lokken.

Zaterdag, 15 december 2012, 21:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang een hand uit te strekken naar al diegenen die zich in deze tijd zorgen maken in hun leven.

Ik verzoek al diegenen onder jullie die in grote zonde verkeren en wanhopig zijn om ooit nog vertroosting te vinden omwille van de ellende waarin jullie zich bevinden. Jullie mogen schuldig zijn aan grote zonde, inclusief moord, abortus, geweldpleging, seksuele ontsporing, of jullie mogen besmeurd zijn met het occulte, maar weten jullie niet dat het enige wat jullie te doen hebben is jullie tot Mij te richten en Mij te vragen jullie te helpen?

Ik Ben een alvergevende God, klaar om jullie vrijstelling te verlenen van de zonden die jullie in de val lokken. Deze zonden kunnen uit jullie leven gebannen worden. Daar is alleen moed voor nodig. Onthoud dat er niet één zonde bestaat waarvan Ik jullie niet zal vrijstellen, uitgezonderd de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest.

Het is niet het feit dat zondaars niet voor een lange tijd in staat van genade kunnen blijven dat jullie ervan weerhoudt om Mijn Vergeving te zoeken. Het is de gedachte dat Ik jullie nooit zal kunnen vergeven die jullie van Mij weghoudt.

Mijn Barmhartigheid is zo groot dat deze zal gegeven worden aan al diegenen die erom vragen.

Ik doe een oproep tot allen onder jullie die onzeker zijn omtrent Mijn Bestaan. Ik vraag jullie in Mij te vertrouwen. Door volledig te vertrouwen op Mij, met Mij te spreken en Mij te vragen jullie te vergeven, zullen jullie het antwoord ontvangen waarnaar jullie hunkeren.

Ik zal antwoorden en jullie zullen dat in je hart voelen wanneer jullie het Kruistochtgebed (89) bidden om de Genade van Mijn Barmhartigheid voor ellendige zondaars.

Kruistochtgebed (89)

Voor ellendige zondaars.

*“Lieve Jezus, help mij, een arme ellendige zondaar, om met berouw in mijn ziel tot U te komen.
Zuiver mij van de zonden, die mijn leven verwoest hebben.
Geef mij de genade van een nieuw leven, vrij van de boeien van de zonde, en de vrijheid, die mijn zonden mij ontzeggen.
Vernieuw mij in het Licht van Uw Barmhartigheid.
Omarm mij in Uw Hart.
Laat mij Uw Liefde voelen, zodat ik dicht bij U kan komen en mijn liefde voor U ontvlamd wordt.
Heb Erbarmen met mij, Jezus, en houd mij vrij van zonde.
Maak mij waardig om Uw Nieuw Paradijs binnen te gaan. Amen.”*

Onthoud, het is niet omdat zielen waardig zijn Mijn Koninkrijk binnen te gaan dat zij verzoening ontvangen. Het is omdat Mijn Barmhartigheid zo groot is dat Ik elke zondaar afzonderlijk kan redden als zij maar de moed zouden zoeken die zij nodig hebben om Mij om hulp te vragen.

Ik bemin jullie allen met een eeuwige liefde. Wijs Mijn Liefde of Barmhartigheid nooit af want zonder hen zullen jullie steeds dieper in zonde wegzinken en voor Mij verloren blijven.

Wanneer jullie dit gebed bidden, zal Ik op zulk een wijze antwoorden dat jullie het zeer moeilijk zullen vinden om nog van Mij weg te gaan.

Jullie geliefde Jezus

Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat hij de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God.

Zondag, 15 december 2013, 16:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de mensheid is onwetend omtrent de Goddelijke Wetten en de Goddelijke Wil van Mijn Vader. **De Mens is een schepsel van God en als dusdanig bezit hij niet de Gave van Kennis met betrekking tot vele geheimen die enkel door de engelen en heiligen in de Hemel gekend zijn.** Daarom kan niemand zeggen dat hij weet waarom Mijn Vader bepaalde gebeurtenissen in de wereld toelaat, terwijl iemand anders zegt dat hij ingewijd is omtrent de oorsprong van het universum. De mens is gewoon een dienaar van God, maar omdat God de mens verlangde te scheppen naar Zijn volmaakt Beeld, verleende Hij hem vele gaven en talenten. **Hij gaf de mens nooit de Kennis omtrent de Boom des Levens en dat had een reden.** De mens verwoestte zijn status in Gods Ogen, toen Adam en Eva zich van Hem afscheidden, door de zonde van hoogmoed. De zonde van hoogmoed duurt vandaag nog steeds voort en is de oorzaak van veel verwijdering van God. Hoogmoed is een gevaarlijke karaktertrek omdat het de mens ervan overtuigt dat hij groter is dan God. Hoogmoed brengt de mens in de verleiding Gods Wetten van Goddelijkheid te belemmeren. Dat omvat ook de overtuiging dat de mens het recht heeft te beslissen aan wie de Gave van het Leven gegeven wordt en wie het recht heeft het weg te nemen.

Hoogmoed brengt de mens eveneens tot de overtuiging dat hij weet hoe het universum geschapen werd, terwijl hij in feite onwetend is omtrent zulk een wonder. **Alleen God heeft de Macht om iets te scheppen. Alleen God kan beslissen in hoeverre Hij de mens zal toelaten Zijn Schepping te onderzoeken of ermee te knoeien.** Toch gelooft de mens dat hij alle antwoorden kent.

Wanneer de mens gelooft dat hij zijn eigen lot in handen heeft, en het lot van anderen, valt hij in ernstige dwaling, want wanneer hij de zonde van Lucifer imiteert, zal hij weggevaagd worden. Wanneer de mens zijn Schepper weigert te antwoorden, zal Hij niet langer daar zijn om hem op de laatste dag vertroosting te schenken.

Jullie mogen nooit toelaten dat de hoogmoed jullie ervan zou overtuigen dat jullie alle dingen van deze wereld en nog veel meer kennen, want dat is onmogelijk. In plaats daarvan moeten jullie luisteren, de richtlijnen volgen die in de Heilig Evangelien staan opgetekend, zodat jullie in vrede en in overeenstemming met Mijn Vaders Wil kunnen leven. Want wanneer jullie je voor Hem vernederen, zal Hij jullie op de laatste dag grote heerlijkheid betonen en dan zullen jullie het grote mysterie begrijpen van Zijn Glorievol Koninkrijk.

Jullie Jezus

In plaats daarvan zullen zij in de val trappen, het dogma van de leer te scheiden.

Maandag, 15 december 2014, 21:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de Farizeeën een groep stuurden om Mij aan te vallen, met behulp van alle denkbare trucs, waren ze op hetzelfde moment in de tempels de profetieën aan het prediken over de komst van de Messias. Terwijl ze Mij uitjouwden en probeerden onwaarheden over Mijn Moraliteit te verspreiden, citeerden ze uit de Heilige Schrift. Zoals de Farizeeën Mij vervolgden – Mij vernoemend met alle soort benamingen die Mijn Vader beledigden – bleven ze Gods volk voorbereiden op de komst van de Messias. Hoewel Ik onder hen aanwezig was, weigerden ze Mij te erkennen hoewel ze Mij niet konden negeren want Ik was vervuld van de Heilige Geest. Toen Ik uit de dood opstond, werd aan de Farizeeën het bewijs van Mijn Opstanding gegeven, maar ze verkozen in plaats daarvan om leugens te verspreiden om zo de Waarheid te verbergen. Als gevolg van hun acties trokken zij miljoenen zielen weg van hun rechtmatige erfenis – de Gave van Eeuwige Redding.

In de tijd waarin Ik nu de wereld voorbereid op Mijn Tweede Komst, zullen gewijde dienaren in Mijn Kerk op aarde hetzelfde doen. Zij zullen prediken over de Grote Dag waarop Ik zal terugkomen, maar ze zullen ervan uitgaan dat deze dag zal plaatsvinden in een andere eeuw. Ze zullen de zielen niet voorbereiden op de manier die Ik verlang. Ze zullen Mijn mensen niet aansporen om verzoening te zoeken en te bidden, om de Sacramenten op te zoeken en zich strikt aan het Geschreven Woord te houden. In plaats daarvan zullen ze in de val trappen het dogma te scheiden van de leer en zullen ze weigeren om de boodschappen te aanvaarden die aan Gods profeten gegeven worden.

Zo blind zijn ze wanneer Ik nu tot hen spreek, door middel van het Boek der Waarheid. Zo onwetend zijn diegenen die zeggen dat ze de Weg wijzen naar Mijn Koninkrijk, terwijl zij werkelijk het juiste pad niet kennen, dat ernaar toe leidt. Ze moeten de Heilige Bijbel lezen, Hem bestuderen en eerst de inhoud erin vervat aanvaarden, want hoe kunnen ze Mij anders kennen? Zoals een dief in de nacht zal Ik komen en zij zullen niet klaar zijn om Mij te begroeten, omdat ze de noodzaak niet aanvoelden om zich voor te bereiden.

Nu sta Ik voor jullie, Mijn gewijde dienaren, en verzoek jullie om naar Mij te luisteren. Ik vraag dat jullie geloven in Wie Ik Ben, wat Ik heb gedaan om de mens van de zonde te verlossen en wat het is dat Ik nu moet doen om het Verbond van Mijn Vader te voltooien. Terwijl de tijd nadert, zullen jullie tekenen ontvangen dat Mijn Dag er binnenkort zal zijn. Ik zal dat doen opdat jullie uit jullie slaap zullen ontwaken en Mijn Stem horen. Ik verzoek jullie dringend om de Waarheid te spreken over de zonde, de Waarheid van het Heilige Woord van God en hoe er nooit mee kan worden geknoeid, evenals de Waarheid over Mijn Godheid.

Wanneer deze tekenen aan jullie gegeven worden, verklaar Ik plechtig dat de Heilige Geest over jullie zal worden uitgestort en diegenen onder jullie die met eenvoudige gehoorzaamheid van Mij houden, zullen meteen weten dat Ik op dit moment tot jullie spreek. Ik zal jullie dan met Mijn Liefde vullen en jullie zullen de dingen zien zoals ze werkelijk zijn, met een helderheid van geest en een inzicht in wat vanwege jullie nodig is om Mij te helpen Mijn Plan te volbrengen om de wereld en ieder kind van God te redden.

Luister. Bereid jullie voor. Bid om Mijn Sterkte, Mijn Moed en vergeet nooit jullie plicht tegenover Mij.

Ga in vrede om Mij lief te hebben en te dienen, nu en voor altijd.

Jullie Jezus

Oproep om het moorden/abortus te stoppen.

Donderdag, 16 december 2010, 13.10 u.

Schrijf dit, Mijn dochter. Dood toegebracht aan onschuldige slachtoffers is één van de grootste zonden die de mens tegenover zijn broeder kan bedrijven. Het is de meest afschuwelijke zonde van het vlees en veroorzaakt Mij diepe smart. Het gebrek aan respect dat de mensheid vandaag de dag heeft voor het menselijk leven wordt in toenemende mate duidelijk in de wereld.

Het leven is een kostbaar geschenk van God. Niemand heeft het recht om het leven van iemand anders af te nemen. Niemand heeft het recht om het leven van een kind te nemen noch om op het moment van zijn geboorte zijn eerste ademhaling af te nemen. Deze misdaad is gruwelijk en onvergeeflijk. Alle zielen zijn afkomstig van Mijn Eeuwige Vader en ontstaan op het moment van de conceptie. Kleine kinderen, onschuldige zielen, worden vermoord door juist die mensen die gestuurd zijn om hen te koesteren – hun eigen moeders, die ervoor verantwoordelijk zijn dat hun het recht ontzegd wordt om geboren te worden.

Waarom kijken Mijn kinderen toe en doen zij niets? In naam van de vrijheid worden deze kleine engeltjes, uit Mijn Vaders Koninkrijk, weggenomen van deze aarde voordat de tijd hen toegewezen, als kinderen van God, heeft plaatsgevonden. Beseffen deze vrouwen niet dat de levens waar zij zo weinig belang aan hechten, deze van God zijn? Deze kinderen lijden. Zij ondergaan een folterende pijn tijdens hun moord. En het wordt gerechtvaardigd door de regeringen, de medische wereld en de families van deze vrouwen. Voelen zij geen wroeging in hun zielen?

Beseffen zij niet dat hun gruwelijke daad niet verschilt van de daad wanneer een mens een mens vermoordt?

In feite is het zelfs een grotere zonde omdat deze kinderen hulpeloos zijn. Deze vrouwen moeten om barmhartigheid verzoeken als zij schuldig zijn. Of Mij om raad vragen als zij een abortus overwegen. Hoe dan ook zullen ze geoordeeld worden volgens hun zonde. De zonden van het vlees zijn de meest aanstootgevendende in de ogen van Mijn Vader. Voor het vermoorden van een medemens is geen enkele rechtvaardiging aanvaardbaar bij Mij of Mijn Eeuwige Vader.

Ontwaak nu, Mijn kinderen, en begrijp dat het nemen van een leven de ouders zal meevoeren naar de eeuwige vuren van de Hel. Er zal geen terugkeer mogelijk zijn vanuit deze afgrond vol demonen. Dezelfde demonen die, door de werkzaamheid van de Bedrieger – Satan – de moordenaar ervan overtuigen dat wat hij of zij doet goed is! Hij zal bijvoorbeeld de moeders ervan overtuigen dat zij de 'juiste beslissing' nemen. Gebruik makend van elke list verenigd met de menselijke redenering, zal hij ervoor zorgen dat de persoon de daad rechtvaardigt, zelfs al is deze verkeerd. Hij zal de leugen gebruiken dat de moordenaar eigen rechten heeft. Dat zij eerst naar hun eigen belangen moeten kijken. De leugen manifesteert zich in naam van de mensenrechten waardoor de rechten van een moeder en haar vrijheid om haar leven te leiden zoals zij verkiest, gewaardeerd moeten worden. De leugen overtuigt er haar dan van dat het goed en juist is om haar kind te vermoorden.

Begrijp alstublieft dat de escalatie van de volkerenmoord in de wereld aangekondigd is. Het is één van de vele tekenen waarover gesproken werd met betrekking tot de Eindtijd.

Stop nu allemaal. Luister. Moord is een zeer ernstig vergrijp. Doe dit en jullie zullen niet gered worden. Er is geen weg terug. Diegenen onder jullie die deze zonde gepleegd hebben, kom tot inkeer. Ik zal door Mijn Barmhartigheid jullie gebeden aanhoren. Jullie kunnen, en zullen gered worden als jullie oprecht spijt hebben van jullie afschuwelijke zonde. Ik zal luisteren. Ik zal vergeven. Maar de tijd staat niet aan jullie kant.

Gelovigen, bid intens voor deze verloren en afgedwaalde kinderen van Mij die misleid zijn door de Bedrieger en zijn handlangers in machtsposities. Zij hebben jullie gebeden thans nodig. Jullie moeten allemaal het recht op menselijk leven, dat door mensenhanden niet gemanipuleerd mag worden, in alle omstandigheden verdedigen.

Bid elke dag tot Mij. Offer elk mogelijk lijden op voor de onschuldige slachtoffers.

*Jullie geliefde Redder
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Eindtijdprofeet door de Hemelen geleid.

Vrijdag, 16 december 2011, 22:35 u.

Mijn kind, Ik kom om jouw hart wat troost te brengen. Jij, Mijn sterk kind, zal van nu af in staat zijn om in zulke mate te lijden dat je het zal verwelkomen en daardoor je lijdzaamheid bewijzen terwijl je strijdt om **het woord van Mijn dierbare Zoon Jezus Christus te verkondigen.**

Mijn kind, jij bent verscheurd. Elke dag in dit werk brengt nieuwe en meer uitdagingen waarvan vele moeilijk zijn.

Nu is het tijd om **je wapenrusting op te nemen zonder enige angst.** Ga voorwaarts en vecht voor Mijn Zoon om te **verzekeren dat dit heilig werk vlug gehoord wordt** in de hele wereld. Zo vlug als je kan. Stel niet uit. Sta geen afleidingen toe.

Ik bemin je, Mijn kind. Je bent ten volle beschermd tegen kwaad. Merk je niet hoe weinig je getroffen wordt wanneer dit werk door anderen zo wordt aangevallen? Dit is de genade van beschutting.

Lever slag tegen Satan met jouw leger van soldaten en help heel de mensheid te redden.

Jij bent de ware **eindtijd profeet** die geleid wordt door de Hemelen om de wereld te helpen zich te bekeren. Er zal vlug hulp gestuurd worden. Wees voorbereid. Verheug je want dit is een grote gave.

Jij wordt geleid bij elke stap die je zet, dus vertrouw alleen op Jezus en gehoorzaam Mijn Hemelse Vader te allen tijde.

Wees dapper, moedig en ga vooruit zonder vrees in je ziel.

*Je hemelse Moeder
Koningin van de Engelen*

Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding.

Zondag, 16 december 2012, 23:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat Mijn leerlingen geen angst teweegbrengen in de harten van hun vrienden en families door Mijn Boodschappen aan jou in deze tijd.

Ik kom in deze tijd tot jullie allen om met jullie te spreken vanuit de Hemel met de bedoeling jullie voor te bereiden. Ik doe dat met liefde en vreugde in Mijn Hart.

Ik kom om hen die in Mij geloven te helpen zodat zij klaar zouden zijn om Mij te ontvangen in de staat van genade die vereist is om met Mij in Mijn Koninkrijk te heersen.

Ik kom eveneens met een dringend verzoek voor hen die de bedoeling van Gods Schepping niet begrijpen, in het bijzonder die zielen die menselijke redeneringen gebruiken om alles in hun leven te verklaren. Zij geloven alleen in wat zij kunnen zien of aanraken. Diezelfde zielen zullen leugens aanvaarden van hen die zij als te respecteren mensen beschouwen in hun gemeenschappen en naties. Hoe gemakkelijk worden zij voor de gek gehouden door de leugens van mensen en hoe zwak zijn zij in hun afwijzing van de Waarheid van hun Schepping.

Mijn taak is het jullie allen te helpen. Niet te bedreigen, maar jullie dichter naar Mij toe te trekken zodat jullie vertroosting zouden ontvangen.

Mijn Koninkrijk is jullie thuis. Jullie mogen geen enkele druk voelen om jullie familie af te keuren opdat jullie je hart met het Mijne zouden kunnen verenigen. Breng Mij in plaats daarvan jullie familie door jullie gebeden.

Velen zullen jullie kwetsen wanneer jullie de Waarheid van Mijn Woord verkondigen. Maar dat is in orde. Daag hen niet uit en dwing hen niet tegen hun wil. Ik zal hen in Mijn Licht van Bescherming opnemen wanneer jullie Mijn [Kruistochtgebed bidden voor de Genade van Vrijwaring](#).

Ik Ben vervuld van liefde voor jullie. Zij die in Mij geloven zullen overvloedig getroost worden bij Mijn Tweede Komst. Die andere zielen kunnen gered worden door jullie gebeden. Dat is de reden waarom Ik jullie nu voorbereid. Het is om jullie allen te redden zodat jullie kunnen genieten van de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde.

Ik breng hoop. Ik breng Barmhartigheid. Ik breng redding. Ik breng het laatste verbond, het laatste tijdperk tot voltooiing, wat de vervulling van Mijn Vaders Wil zal zijn.

Wees nooit bang voor Mij, want Ik Ben jullie familie, verbonden door Mijn Vlees en Bloed, door Mijn Mensheid zowel als door Mijn Godheid.

Wees in vrede, Mijn geliefde volgelingen. Rust op Mijn Schouder want Mijn Liefde en Barmhartigheid zijn groter dan iemand van jullie weet. Dit is een tijd van vreugde, niet van verdriet, want Ik heb jullie de Gave van de Verlossing gegeven. Deze Gave is zowel voor jullie bestemd als voor hen die verloren zijn. Zij is er voor iedereen.

Jullie Geliefde Jezus

Door het Sacrament van het Doopsel wordt de macht van het beest verzwakt.

Maandag, 16 december 2013, 19:25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer jullie dicht bij Mijn Hart zijn en wanneer zielen zich helemaal aan Mij overgeven, dan gebeuren er een aantal dingen.**

Ten eerste zal elke angst voor menselijke bemoeizucht in jullie levens verdwijnen. In plaats daarvan zullen er vrede en tevredenheid zijn, die van Mij komen wanneer Ik werkelijk in jullie hart en ziel woon. Geen berg van misbruik, wreedheid of kritiek kan jullie ziel binnendringen, want jullie zullen die pijn aan Mij gegeven hebben. Dat is de reden waarom jullie altijd bij zulke aanvallen rustig en stilzwijgend moeten blijven.

De volgende Genade die jullie zullen ontvangen zal de sterkte zijn om de neiging tot zonde te weerstaan. Deze bekoring, die door de duivel voor alle zielen geplaatst wordt, elke dag opnieuw, is zeer krachtig en maar weinig mensen hebben de wilskracht om het vallen in zonde te

vermijden. Maar wanneer jullie je wil aan Mij gegeven hebben, is het Mijn Wil die in jullie ziel zal wonen, die dan de bekoringen zal weerstaan die zich aan jullie opdringen.

Onderschat nooit of nooit, hoezeer Satan het mensenras in een wurggreep houdt. Die kracht is zoals een krachtige storm en net zoals een sterke, hevige rukwind jullie tegen de grond kan smakken, zo is de verleiding die jullie wordt opgedrongen door de Boze, verwant aan een kracht die jullie in enkele seconden zal optillen en jullie in de zonde drijft die jullie trachten te vermijden.

De mens is geboren met zonde. Door het Sacrament van het Doopsel, is de macht van het beest verzwakt. Maar in het leven met zijn vele beproevingen en verleidingen, zal elke mens verleid worden tot allerlei zonden. Enkel diegenen die hard zullen werken om de zonde te vermijden zullen de hevige strijd overwinnen, die de Boze zal organiseren om hun zielen te verslinden. Geregeld met Mij spreken is belangrijk. Het enige wat jullie moeten doen is met jullie eigen woorden met Mij spreken. Vraag Mij geregeld jullie te vergeven voor de zonden die jullie berouwen. Ontvang regelmatig de Sacramenten. Ten slotte, vertrouw Mij, want wanneer jullie dat doen heb Ik de Macht om jullie op de rand van de zonde terug te trekken. Wanneer jullie je wil aan Mij overgeven, zal Mijn Wil de drijvende kracht worden om jullie tegen Satan te beschermen.

Door jullie helemaal aan Mij over te geven, zullen jullie je ziel vervolmaken.

Jullie Jezus

Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten.

Dinsdag, 16 december 2014, 23:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zij die zeggen van Mij te komen en die gezegend zijn met de Heilige Geest, worden gemakkelijk herkend door wie over een echt onderscheidingsvermogen beschikt. Zij zullen nooit uit zijn op persoonlijke aandacht of bewieroking. Zij zullen nooit op zoek gaan naar populariteit, zij zullen ook niet populair zijn, want wanneer zij spreken met de Stem van God, dan levert hun dat veel kritiek op omdat de Waarheid door de seculiere wereld veracht wordt.

Het Woord van God zal steeds zijn lasteraars hebben en Het zal nooit enthousiast onthaald worden door een seculiere wereld. Wanneer de dag aanbreekt dat jullie getuige zijn van het samensmelten van Mijn Kerk en de seculiere wereld, wees dan op jullie hoede. Mijn dienaren die Mij trouw blijven en die openlijk het Woord verkondigen zoals Het aan de mensheid gegeven werd in de Heilige Bijbel, zijn nooit populair. Zij mogen dan wel verdragen worden maar hun stemmen worden zelden gehoord en de Waarheid wordt gewoonlijk met minachting van tafel geveegd.

Onder jullie zijn er die zichzelf als leraars van Mijn Woord promoten en die onwaarheden over het Woord van God verspreiden, maar die zich verbergen achter zorgvuldig gekozen woorden. Ik weet waarom jullie dat doen en dat is niet om Mij te helpen zielen te redden. Integendeel, jullie verlangen zielen van Mij weg te trekken, want jullie zijn tegen Mij.

Tot de verraders van Mijn Kerk, met inbegrip van de leken, heb Ik dit te zeggen. Let op jullie eigen tuin want hij is verwaarloosd en de grond is onvruchtbaar. Onkruid heeft wortel geschoten en gezonde planten zullen nooit groeien tenzij jullie uitgraven wat verrot is en de grond vervangen door nieuwe en vruchtbare. Alleen wanneer jullie je tuin herstellen en van voren af aan opnieuw beginnen, kan jullie tuin weer vrucht dragen. Anders zal er geen leven zijn en alle dingen erin zullen sterven. Jullie zullen niet enkel jullie eigen leven verwoesten maar ook dat van jullie dierbaren want Mijn vijand kent geen trouw, zelfs niet tegenover hen die hij als slaven in beslag neemt om zijn wraak tegen Mij uit te voeren.

De Mijnen zijn zoals Ik, op vele wijzen. Hoe dichter zij bij Mijn Hart zijn, hoe meer zij trachten Mij te evenaren. Zij zullen nederig zijn want zij zouden nooit kunnen opscheppen over hun kennis van Mij. Zij zeggen alleen wat Ik zou zeggen en dat is de Waarheid, zelfs wanneer zij daarvoor gehaat worden. Zij zouden zich heel ongemakkelijk voelen indien zij zouden verheven of geprezen worden voor om het even welke goede werken zij uitvoeren, want dat is niet hun bedoeling. Zij zoeken enkel Mijn Heilige Wil te doen.

De stemmen die roepen “kijk naar mij – ik ben een dienaar van God” en die trots aan de hele wereld al de goede werken laten zien die zij doen in Mijn Naam, wekken Mijn afkeer op. Spreek niet over elke goede daad die jullie verrichten, ga voort met de volgende taak – en

zwijg. Zoek geen lofbetuiging, want het is Mijn Werk dat jullie doen. Alle goede daden, uitgevoerd in Mijn Naam, moeten in nederige dienstbaarheid aan Mij geofferd worden.

Jullie mogen jezelf nooit verheerlijken in Mijn Naam want dat is voor Mij weerzinwekkend. Wanneer jullie God dienen, dienen jullie Zijn volk en jullie moeten Hem danken omdat Hij jullie de genade schenkt deze dingen te doen. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie zo'n daden in Mijn Naam doen wanneer jullie op zoek zijn naar dankbaarheid, waardering of lof van anderen. Indien jullie dat toch doen dan zijn jullie huichelaars.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: De hoop mag nooit geschuwd worden ten voordele van angst.

Zaterdag, 17 december 2011, 15:30 u.

Mijn kind, er moet vlug aan de wereld verteld worden over de liefde en de barmhartigheid die Mijn Zoon Jezus Christus heeft voor elke mens op aarde.

Hij bemint iedereen, inclusief diegenen die lauw zijn van hart of die Hem niet kennen.

Twijfel nooit dat diezelfde mensen dewelke gebrek kunnen hebben op geestelijk vlak door Hem zeer bemind worden. Hun zal grote hoop geschonken worden wanneer de barmhartigheid van Mijn Zoon hen zal omhullen.

De Hemel zal zich verheugen wanneer deze mensen hun ogen zullen openen voor de waarheid tijdens De Waarschuwing. Dat wil zeggen wanneer zij de liefde en de hoop aanvaardden die hun zal gegeven worden. Het zal de grootste gave zijn die zij ooit zullen ontvangen in dit leven op aarde.

Mijn kind, mensen moeten **diegenen die Mijn Vader niet eren nooit veroordelen**. Zij moeten nooit de hoop opgeven voor diegenen die ook Mijn Zoon verwerpen. Deze zielen worden allen door Mijn Zoon met een innige tederheid bemind die hen enkel wil redden.

Hoop, Mijn kind, is een gave van God de Vader. **Zij mag nooit geschuwd worden ten voordele van angst of negativisme**. De barmhartigheid van Mijn Zoon kent geen grenzen. Zij zal weldra aan eenieder van jullie gegeven worden.

Hoop en vreugde moeten op de eerste plaats komen in jullie gedachten, kinderen, omdat Mijn Zoon op het punt staat zulk een grote genade te schenken aan zijn kinderen om de wereld te redden.

Hij wil dat de hele mensheid deel uitmaakt van dit groot glorievol tijdperk van vrede dat jullie allen wacht.

Bid, bid, bid opdat alle zielen op aarde deze liefdevolle gave met open en nederige harten zouden verwelkomen.

Het zal door De Waarschuwing zijn dat Gods Barmhartigheid eindelijk aan de mensheid getoond worden.

Er kunnen en zullen nadien geen twijfels mogelijk zijn omtrent hoezeer al zijn kinderen door Hem bemind en gekoesterd worden.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

De macht van de dood over de mensen zal eindelijk overwonnen zijn.

Maandag, 17 december 2012, 24:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de dag dat Ik Mijn Erfenis, Mij door Mijn Vader beloofd, kom opeisen, zal plotseling plaatsvinden.

Hoewel Ik heel de mensheid voorbereid op die grote gebeurtenis, zal die dag onverwacht komen.

De tijd dat het Beest in de Hel zal geworpen worden is nabij, en dan zullen de twaalf naties genieten van vrede en eenheid.

Tijdens die tijd zullen de heiligen in de Hemel en allen die in Mijn Gratie gestorven zijn, samen opgewekt worden met al de rechtvaardigen die de rampspoed overleefd hebben. Allen zullen

verrezen zijn en de gave ontvangen hebben van volmaakte lichamen, die zullen zegevieren over de dood, welke de mensheid gekend heeft vanaf de zonde van Adam. Zij zullen onder Mijn Geestelijk Rijk genieten van vrede en voorspoed totdat Mijn Koninkrijk aan Mijn Vader overhandigd wordt.

Dat zal de eerste verrijzenis zijn die zal gevolgd worden door een duizendjarig rijk van volmaakte harmonie overeenkomstig de Goddelijke Wil van Mijn Vader.

Gedurende deze tijd zullen zondaars die Mij afgewezen hebben, lijden. De Tweede Verrijzenis is door de mensen niet gekend noch werden de details ervan aan iemand geopenbaard behalve dan aan de profeten Daniël en Johannes de Evangelist.

Deze geheimen zullen in de loop der tijd geopenbaard worden, want jullie hoeven die nu nog niet te kennen.

De Macht van God zal zich manifesteren wanneer de strijd om de zielen zal slagen. De macht van de dood over de mensen zal eindelijk overwonnen zijn. Dat is Mijn Belofte. Ik zal de profetieën vervullen die door Mijn Vader bepaald werden.

Diegenen onder jullie die verward zijn, vrees niet. Alles ligt nu in Mijn Heilige Handen, maar wees er zeker van dat het enige dat van belang is, de vergeving van de zonden is. Dat zal gebeuren wanneer ieder van jullie Mij om de Gave van Bevrijding vraagt. Zo eenvoudig is het.

Jullie liefde voor Mij zal de Gave van Leven meebrengen. De dood, zoals jullie die kennen, zal geen controle of greep meer over jullie hebben. Jullie toekomst is iets om met vreugdevolle harten naar uit te kijken want het is Gods grootste Gave en alleen de waardige zielen zullen met dergelijke schat begiftigd worden. Wees in vrede. Vertrouw Mij. Bemin Mij. Dat is het enige wat telt.

Jullie Jezus

Het Boek der Waarheid.

Zaterdag, 18 december 2010, 9:40 u.

Zo, nu weet je dat wat Ik beloof in vervulling gaat. Ik heb je een geestelijke leidsman gestuurd, de persoon die Ik helemaal aan het begin van je tocht uitkoos. De weinige uitverkorenen hebben tijd nodig om de beker van Mijn werk op te nemen. Mijn dochter, jij hebt een geestelijke leidsman nodig zodat Mijn boodschappen volledig onderworpen worden aan een dienaar van Mij. Op deze manier zal het Woord zich verspreiden en zullen de mensen de waarheid beseffen. Dit zal een weg zijn vol hobbels en bulten en krappe steegjes die plotseling opduiken om je van richting te doen veranderen maar wees niet bang. Nu word je geleid en je zal meer vertrouwen ondervinden ten aanzien van je werk.

Schrijf nu dit. Het Boek der Waarheid wordt de mensheid aangeboden om hen te helpen zichzelf te verlossen door middel van Mijn Hart. Er wordt hen de mogelijkheid geschonken om Mijn glorie te verkondigen voordat Ik terugkeer als een Barmhartige Redder en Rechtvaardige Rechter. Ik wil Mijn kinderen nooit tuchtiging bezorgen maar in bepaalde gevallen kunnen diegenen die in volle bewustzijn samenwerken met de Bedrieger en die hem en zijn boosaardige handlangers zo hoog aanschrijven, tot op het punt van het brengen van eerbetoon aan hem voor een altaar, niet gered worden. Zij weten wie ze zijn. Zij zullen het heel moeilijk vinden om zich terug tot Mij te keren. Bid voor hen.

Degenen die Satan aanvalt

De Bedrieger heeft nog maar zeer weinig tijd over op aarde om grote schade aan te richten en daarom heeft hij overal zijn activiteiten verscherpt. Hij mikt vooral op Mijn gewijde bedienaars in de Kerk van Mijn Vader, de jonge en de schitterende evenals de hoog intelligente.

Degenen die doorgaan met op te scheppen dat zij niet in Mij of Mijn Eeuwige Vader geloven, zullen nog maar één kans krijgen om hun harten te openen.

Het doet Me pijn om hen te aanschouwen. Het is als kijken naar een auto vol met mensen, Mijn kostbare kinderen, die in een dichte mist in de richting van een klif rijden. Zij hebben een verkeerde afslag genomen en nu, terwijl zij geloven dat ze terugkeren naar de welstand van hun eigen huizen, op het punt staan om in de diepe duisternis te storten zonder enige hoop.

De voorzegde profetieën zullen nu onthuld worden

Mijn kinderen zover krijgen dat ze luisteren, zal niet gemakkelijk zijn, Mijn geliefde dochter. Je moet volharden ondanks de hindernissen. Geduld is belangrijk. Deze boodschappen zijn zeer kostbaar en vol liefde alsook met waarschuwingen. Zij, Mijn kinderen, moeten halt houden en beseffen dat de profetieën zo lang geleden aangekondigd nu geopenbaard zullen worden. Deze gebeurtenissen staan op het punt om plaats te grijpen op deze aarde. De tijd is heel erg dichtbij.

Ik zal nooit de datum van Mijn Tweede Komst bekend maken

Ik zal jou nooit de datum van Mijn Tweede Komst kenbaar maken, Mijn geliefde dochter, want dat is niet aan jou om dat te weten. Maar voordat Ik kom, heb Ik Me nu in verbinding gesteld met de gehele wereld zodat Ik aan Mijn kinderen Mijn rechtvaardige barmhartigheid kan tonen.

Mijn Moeder werkt namens Mij

Mijn geliefde Moeder, die werkt namens Mij, verspreidt boodschappen door de uitverkoren zieners. Andere uitverkoren profeten lijden in stilte, uit vrije wil, om zielen te redden. Ik stel hen in staat te lijden onder Mijn smart als blijk van een zodanig grote edelmoedigheid vanwege deze meest toegewijde gelovigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de redding van velen. Maar zij dragen niet enkel het lijden dat Ik op het kruis doorstaan heb maar zij voelen ook de pijn die Ik vandaag de dag onderga. Bovendien verdragen zij van tijd tot tijd bespottig, belediging, en smaad. Doch door hun nederigheid doorstaan zij dit in stilte of, in sommige gevallen, voor iedereen zichtbaar. Anderen, Mijn gewijde dienaars die opteren voor een leven in eenzaamheid, bewijzen Mij een grote dienst. Hun bijzonder offer van zelfverloochening helpt alweer om zielen te redden.

Geschenken van God die voor vanzelfsprekend genomen worden

Het bekend maken van de waarheid in een moderne wereld, waar de technologie een zodanig duizelingwekkende hoogte heeft bereikt, is moeilijk. Mijn stem is zoals een zwakke kreet in de massa, opzij geschoven ten gunste van de sensatie.

Mijn kinderen slagen er niet in om te begrijpen dat al de wonderwerken die tot stand gebracht zijn voor het welzijn van de mensen door middel van de technologie, geschenken zijn van de Eeuwige Vader. Alle wonderen van de geneesmiddelenontwikkeling voor het welzijn van de mensheid zijn ook geschenken. Toch worden deze geschenken als vanzelfsprekend beschouwd omdat Mijn kinderen denken dat dit allemaal het werk van mensen is terwijl het niet zo is.

De gave van intelligentie

De gave van intelligentie is net zoals de gave van zang een geschenk van de Goddelijke Wereld. En het is juist omdat het geschenken zijn van God dat zij het doelwit zijn van Satan, de Boze. Het is onder zijn invloed dat er met de technologie geknoeid wordt om te vernietigen en om verwoesting te veroorzaken in de wereld.

Hoe lacht hij als hij oorlogen ziet uitbarsten en de technologie gebruikt wordt om te spioneren of te doden. Hoe lacht hij opnieuw wanneer de technologie van de geneesmiddelen gebruikt wordt niet enkel om te doden maar ook om het doden te rechtvaardigen. Al deze angstaanjagende misdaden tegen de menselijkheid, mogelijk gemaakt door de technologie, worden verborgen achter de façade van zogenaamde verdraagzaamheid.

Verdraagzaamheid als een dekmantel voor het kwaad

Verdraagzaamheid kan de meest volmaakte dekmantel zijn voor het kwaad. Het is voor eenieder, waakzaam door Mijn onderrichtingen, onmiddellijk duidelijk te zien wanneer deze misdaden tegen de mensheid zich voor jullie ogen ontfouwen. In naam van de verdraagzaamheid worden mensen vermoord, wordt hen de vrijheid, en vooral, het recht om te strijden voor morele gerechtigheid ontzegd. O ja kinderen, wees jullie ervan bewust, wees waakzaam en op jullie hoede wanneer jullie het woord 'verdraagzaamheid' horen omdat het één van Satans geliefkoosde, misleidende spelletjes is.

De mensen laten het na om op te komen voor het Christendom

Mijn kinderen laten het na om, ondanks de wereld van moderne communicatie, te getuigen en toe te geven dat zij Christen zijn. Dit is voornamelijk door het feit dat zij, de meeste Christenen, in de Westerse Wereld leven. Zij zijn bang dat zij uitgelachen en gepest zullen worden. Dat is volkomen waar. Dat zal

gebeuren. Maar bedenk dit. Mijn kinderen hebben altijd te lijden onder een of andere bespotting wanneer zij Mijn kruis opnemen. Zij kunnen er dan zeker van zijn dat zij Mijn werk verrichten.

Diegenen die namens Mij lijden, zullen grote zegeningen en veel genaden ontvangen. Maar de Christenen die openlijk strijden voor het recht om Mijn naam te verkondigen, zullen het meeste lijden. Hij of zij moet sterk blijven. Jullie zijn Mijn hoop op deze aarde. Zonder Mijn toegewijde volgelingen kunnen Mijn kinderen niet over die laatste drempel naar Mijn Vaders Koninkrijk gedragen worden.

Ik houd van al Mijn volgelingen. Ik ben in hun hart en zij zijn er zich bewust van. Schenk nu aandacht aan Mijn woord via deze profeet. Negeer deze boodschappen niet. Van mond tot mond zullen zij helpen om miljoenen zielen doorheen de wereld te redden vóór Mijn Tweede Komst.

Ga nu heen in vrede en liefde.

*Jullie toegewijde Redder
Jezus Christus*

Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben.

Zondag, 18 december 2011, 15:10 u.

Mijn dochter, de mensen die zo ver van Mij verwijderd zijn, baren Mij de meeste zorgen.

Alle moeite moet gedaan worden door Mijn volgelingen om Mijn gebed tot Mijn Eeuwige Vader te verspreiden, dat jou gegeven werd, waarin gesmeekt wordt voor de immuniteit voor hun ziel.

Kruistochtgebed (13)

Gebed om te smeken voor Immuniteit.

"O Hemelse Vader, door de Liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, Wiens Lijden op het Kruis ons gered heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Hand van Barmhartigheid afwijzen.

Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van Liefde.

Ik smEEK U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping.

Omwille van Uw Barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen."

Ik doe een dringende oproep tot alle gelovigen, die deze heilige boodschappen van Mij aan de wereld lezen, om te bidden als nooit voorheen.

Ik heb jullie toewijding nodig om te garanderen dat al Mijn kinderen Mijn gave met liefde en vreugde in hun harten aanvaardden.

Zij moeten niet vrezen, want Ik kom met een gave van Liefde en Barmhartigheid.

*Jullie Jezus
Redder en Verlosser van heel de Mensheid*

De Maagd Maria: Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan, zijn schuldig aan doodzonde.

Dinsdag, 18 december 2012, 18:45 u.

Mijn lief kind, de heiligste Schepping van Mijn geliefde Vader, het leven van die kleine baby'tjes in de moederschoot, wordt over de gehele wereld miljoenenmaal gedood.

De duivel heeft regeringen in alle delen van de wereld beïnvloed om er zeker van te zijn dat abortus niet alleen aanvaard wordt, maar dat het als iets goeds zal beschouwd worden.

Hoeveel tranen worden er nu in de Hemel vergoten! Alle engelen en heiligen buigen hun hoofden van verdriet.

Gods kinderen zullen in grote aantallen vernietigd worden wanneer de tijd van de Grote Rampspoed begint.

Oorlogen, hongersnoden, moorden en zelfmoorden zullen toenemen. Het is de zonde van abortus echter die, meer dan eender welke andere zonde, de Toorn van Mijn Vader oproept.

Landen die abortus verschonen zullen zeer te lijden hebben door de Hand van God. Hun landen zullen wenen wanneer hun straf duidelijk wordt. Al diegenen die verantwoordelijk zijn voor de invoering van zo'n gemene daad zullen veel gebed nodig hebben.

Mijn kind, het is belangrijk dat iedereen [Mijn Heilige Rozenkrans](#) bidt elke vrijdag tot en met de laatste week van januari 2013 om de verspreiding van abortus te stoppen.

Elk in de moederschoot vermoorde kind wordt een engel in het Koninkrijk van Mijn Vader. Zij bidden elke dag voor elke moeder die welbewust en zonder aarzeling tussenbeide komt om een eind te maken aan het leven van het kind in haar schoot. Hun gebeden worden gebruikt om de zielen van hun moeders te redden.

Al diegenen die abortus stimuleren en die verantwoordelijk zijn voor de introductie ervan zijn schuldig aan doodzonde.

Bid, bid, bid voor deze zondaars want zij hebben Gods Barmhartigheid enorm nodig.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals Tongen van Vuur, neerdalen op elke ziel.

Dinsdag, 18 december 2012, 19:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd voor elk van Mijn volgelingen om te begrijpen dat Mijn Barmhartigheid moet aanvaard worden zonder vrees.

Ik kom niet om Gods kinderen te schaden of te oordelen tijdens De Waarschuwing. Ik kom enkel om hen voor te bereiden door hun de waarheid te openbaren in hun harten.

Alleen door in Mijn Liefde en Goddelijkheid te vertrouwen kunnen jullie werkelijke vreugde en vrede voelen. Indien jullie toestaan dat vrees jullie harten omklemt, zullen jullie niet in staat zijn Mijn Gave te aanvaarden. Wees blij, want Ik bemin jullie allen.

De tijd om Mijn Geboorte te vieren is belangrijk, nu steeds minder landen Mijn Naam verdragen. Wanneer jullie Mijn Geboorte vieren, erkennen jullie je eigen redding.

Ik heb jullie de Gave van Vrijheid geschonken. Deel nu de Waarheid met anderen zonder vrees in jullie harten.

Wanneer voor de hele wereld de tijd komt om getuige te zijn van de openbare gebeurtenis van Mijn Tweede Komst, zullen jullie spijt hebben Mijn Woord niet te hebben verspreid aan verloren zielen.

Alstublieft, maak jullie harten en zielen klaar zodat zij kunnen gezuiverd worden in afwachting van Mijn Belofte om terug te komen.

Gebruik die tijd om te bidden. Breng tijd door met jullie familie en met hen die jullie dierbaar zijn. Help hen die verontrust zijn in lichaam en geest.

Mijn Vlammen van Barmhartigheid zullen weldra, zoals Tongen van Vuur, neerdalen over elke ziel. Jullie moeten niet in vrees verstarren of bezorgd zijn. Al wat Ik jullie vraag is te allen tijde klaar te zijn.

Jullie Jezus

Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

Woensdag, 18 december 2013, 16:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het begin is zonder einde. Eens het leven door Mijn Vader geschapen wordt en eens de mens voor het eerst ademt, zal hij in lichaam en vervolgens naar geest leven in eeuwigheid.

Het grootste mysterie van het Eeuwig Leven is dat het bestaat, of de mens er nu voor kiest of niet. Aan de mens werd de Gave van de vrije wil geschonken en tot op de dag dat hij zijn laatste adem op aarde uitblaast heeft hij een keuze. Hij kan zijn leven leiden zo goed als hij kan en overeenkomstig Gods Wetten en zijn redding verdienen. Of hij kan de Waarheid van Gods bestaan verkwisten en zijn leven leiden overeenkomstig zijn eigen verlangens. Wanneer hij zijn eigen hartstochten, hebzucht en verlangens bevredigt in strijd met het Woord van God, neemt hij verschrikkelijke risico's, die gevolgen zullen hebben voor de eeuwigheid.

De gelukkigen die de schitterendste redding verwerven, zullen een Eeuwig Leven van verrukking leiden in Gods Koninkrijk. Zij zullen genieten van elke vorm van heerlijkheid in vereniging met de Wil van God en een volmaakt bestaan leven dat geen einde kent.

Diegenen die ervoor kiezen om God de rug toe te keren, zelfs wanneer elke inspanning door Mij gedaan werd om hun armzalige zielen te redden, ook zij zullen een eeuwig bestaan leiden. Spijtig genoeg zullen zij een verschrikkelijke doodsstrijd verduren in eenzaamheid en uitzichtloze verlatenheid. Ook zij zullen opstaan, samen met de levenden en de doden, maar hun bestaan zal pijnlijk zijn, daar zij nooit het Licht van God zullen zien. Alleen het Licht van God kan eeuwig geluk brengen.

Wanneer jullie op Aarde jullie laatste adem uitblazen, betekent dat eenvoudig dat jullie opgenomen worden in de volgende fase van jullie reis in de eeuwigheid. Er is slechts één pad om te nemen en dat is datgene wat naar Mij leidt. Gelijk welk ander pad zal jullie in een verschrikkelijk bestaan brengen en toch geloven vele misleide zielen dat zij de Waarheid kennen wanneer zij het bestaan van de eeuwigheid verwerpen.

Jullie mogen nooit de Waarheid verwerpen want alleen de Waarheid kan jullie eeuwige verlossing schenken.

Jullie Jezus

Kruistocht van gebed (15) – Dank voor de gave van Goddelijke Barmhartigheid.

Maandag, 19 december 2011, 19:30 u.

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar dat Christenen overal ter wereld Mijn geboorte zouden vereren uit het diepste van hun hart.

Ik verlang vurig dat heel de mensheid Mijn Heilige Geest zal toestaan om op dit moment diep in hun harten en zielen door te dringen.

Mijn geboorte moet vereerd worden voor wat zij vertegenwoordigt wanneer Mijn geboorte gevierd wordt. Herinner jullie dat het Mijn gave van Verlossing is die jullie eren.

Daarom werd Ik de eerste keer door Mijn Vader gezonden.

Daarom zal Ik wederkeren om de mensheid een tweede kans op verlossing te schenken.

Ik wil dat Mijn kinderen deze Kerstmis de volgende kruistocht van gebed aanbieden.

Kruistochtgebed (15)

Dankzegging voor de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.

“O Hemelse Vader, wij eren U met een diepe waardering voor het Offer dat U bracht toen U een Verlosser in de wereld zond.

Wij bieden U, met vreugde en dankbaarheid, ons gebed aan in nederige dankbaarheid voor de Gave die U nu aan Uw kinderen geeft, de Gave van Goddelijke Barmhartigheid.

O Allerhoogste God, maak ons waardig om deze Grote Barmhartigheid met dankbaarheid te aanvaarden. Amen.”

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden.

Woensdag, 19 december 2012, 12:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld moet weten dat het Tijdperk van Vrede het hoogtepunt zal zijn van Mijn Belofte, waar Ik zal regeren over de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde. Dat zal een Geestelijk Rijk zijn en Mijn Kerk, het Nieuwe Jeruzalem, zal in vrede zijn en Mijn Woord zal in alle naties gehoord worden.

Satan zal tijdens Mijn Heerschappij gebonden worden en zal Gods kinderen niet langer misleiden. Dit Rijk zal niet symbolisch zijn, maar één waar de Boom des Levens Liefde en Vrede zal uitademen, zodat al diegenen die gezegend zijn om van Mijn Nieuwe Paradijs te genieten de dood niet meer zullen kennen, zelfs niet wanneer Satan zal losgelaten worden, zij het voor een korte tijd op het einde van die periode.

Mijn Plan is overeenkomstig de Wil van Mijn Vader en niemand heeft het recht de Wil van God te verloochenen.

Vergis jullie niet, jullie moeten het Woord van God aanvaarden dat opgetekend staat in Mijn Vaders Boek, want indien jullie dat niet doen zullen jullie misleid worden wat betreft de profetieën die aan de mensen gegeven werden sinds de tijd begon.

Volg alleen Mijn Pad. Aanvaard Mijn Beloften. Twijfel niet aan Mij, want dan zullen jullie Mij beledigen. Ofwel aanvaard jullie Mij als jullie Redder en vertrouw jullie Mij ten volle, of helemaal niet.

Mijn Woord is de Waarheid. De Waarheid zal, indien aanvaard door elke levende ziel, de sleutel zijn tot vrijheid en tot de Poorten van Mijn Nieuwe Paradijs.

Jullie Jezus

Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.

Woensdag, 19 december 2012, 21:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je waarschuwen dat de kritiek zal toenemen op jou en op Mijn Woord dat jou in deze tijd gegeven wordt.

Jij moet niet toelaten dat afleidingen of twijfels je tegenhouden om elk Woord dat Ik jou geef, mee te delen. De mens moet nooit twijfelen aan de profetieën die sinds de dag van Mozes verkondigd werden. Niet een profetie bevat onwaarheden.

Nu Ik aan de wereld de geheimen en Mijn plannen voor de mensheid openbaar, die jullie tot nu toe niet kenden, keer jullie niet af. Want Ik stel jullie nu vele dingen voor die zullen komen en waarvan jullie, Mijn leerlingen, op de hoogte moeten zijn zodat jullie niet nalaten jullie voor te bereiden op Mijn Glorierijke Wederkomst.

Laat toch niemand zichzelf de gave ontzeggen van het eeuwig leven dat Ik breng. Diegenen onder jullie die zo gelukkig zullen zijn om het Nieuwe Tijdperk binnen te gaan wanneer Hemel en Aarde één worden, moeten het Pad van Waarheid volgen.

Nu is het de tijd voor jullie geloof in Mij, jullie Redder, om waarlijk op de proef gesteld en getest te worden. Spoedig zullen jullie bedreigd worden om Mijn Boodschappen te verwerpen. Er zal geen moeite gespaard worden om jullie te dwingen Mijn Woord af te wijzen en de Waarheid te bestempelen als een ketterij.

Richt jullie gedachten nu op Mijn Geboorte. Op de Leer die Ik aan de mensheid gaf zodat zij konden leren hoe hun zielen voor te bereiden. Op het Offer gebracht door Mijn Dood op het Kruis om zielen te redden.

Ik stierf voor jullie. Daarom moeten jullie Mij nu vertrouwen.

Ik Ben het Licht, dat neerschijnt op het pad dat jullie moeten volgen. Aan elke kant van die weg, zullen boze geesten aan jullie trekken, jullie kwellen, proberen om jullie terug te laten gaan op

dezelfde weg vanwaar jullie kwamen, de duisternis in. Zij zullen dat doen door de beschimpingen van anderen die jullie uit elkaar zullen trekken omwille van jullie trouw aan deze Boodschappen.

Jullie moeten in stille meditatie blijven, Mijn Woord lezen en Mijn Tegenwoordigheid voelen. Sta Mijn Heilige Geest toe jullie harten te bedaren en voel Mijn Liefde die jullie omhult. Wanneer jullie pijn toeneemt, omwille van deze Zending, weet dan dat jullie in volle vereniging zijn met Mij, jullie Jezus.

Geef nooit op. Weiger nooit Mijn Hand van Barmhartigheid. Sta Mij toe om jullie te omarmen om jullie de nodige moed te geven om verder te gaan op deze reis met Mij tot op de dag dat Ik kom om jullie te belonen.

Jullie geliefde Jezus

De Grote Beproeving.

Maandag, 20 december 2010, 10:00 u.

Mijn dochter, schenk hier aandacht aan. De mensheid wordt door deze boodschappen gewaarschuwd voor de eliminatie welke diegenen zal raken die de Eeuwige Vader blijven afwijzen. De tijd nadert de advent van de Grote Beproeving. Deze belangrijke gebeurtenis zal **beginnen vanaf het einde van 2012** en mag niet verward worden met de tijd of de datum van Mijn Tweede Komst op aarde. Want deze wordt niet in deze boodschappen aangekondigd, Mijn kinderen. Wie aan Mijn kinderen een datum voor Mijn Tweede Komst tracht te geven, is een leugenaar en geen ware profeet. Ik onthul echter, door middel van Mijn profeet, de jaren met specifieke gebeurtenissen die leiden naar Mijn Tweede Komst.

God zal de samenzwering om de wereldbevolking in te krimpen niet laten plaatsvinden

De Grote Beproeving, al zo lang geleden aangekondigd, zal zich nu ontvouwen voor de ogen van een ongelovige wereld. Dit vindt plaats wanneer het zwaard der gerechtigheid overal zal toeslaan. Mijn Eeuwige Vader is niet bereid om zich terug te trekken en toe te laten dat het boosaardig plan, dat op dit moment achter gesloten deuren beraamd wordt en ontworpen om de wereldbevolking in te krimpen, verwezenlijkt wordt.

Deze verdorven groepering, toegewijde volgelingen van Satan, hebben in het verleden getracht om een genocide aan te richten op Mijn Vaders kinderen. Zij mislukten. Ze proberen dit opnieuw. Zij zullen opnieuw mislukken maar niet voordat zij een verschrikkelijke verwoesting veroorzaken.

De gelovigen moeten niet bang zijn

Mijn Eeuwige Vader zal vanwege zijn Barmhartigheid moeten ingrijpen om hen te stoppen hoewel het Hem pijn doet om de wereldwijde rampen, die vóór jullie liggen, te ontketenen. Gelovigen, vrees niet voor jezelf of voor jullie families. Jullie worden beschermd. Maar alstublieft, alstublieft bid [de Heilige Rozenkrans](#) en [het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid](#) te allen tijde om een aantal van deze rampen te helpen verlichten en af te wenden.

Begin nu plannen te maken. Deze mensen moeten bestreden worden aangezien zij trachten om jullie geld, jullie gezondheid, jullie voedsel en zelfs jullie geloof te controleren. Houd stand en bescherm jezelf en jullie families door middel van het gebed. Aanroep alle heiligen die jullie vereren om jullie te helpen als bemiddelaars bij Mijn Eeuwige Vader.

Wereldwijde rampen om aandacht te trekken

Wanneer de wereldwijde rampen aanvangen door dramatische veranderingen in het weerpatroon – deze zijn al begonnen in een milde vorm – zal dit gezien worden als het resultaat van de opwarming van de aarde. Ja, de mensheid heeft de aarde op een heel afschuwelijke manier beschadigd maar deze rampen zullen niets te maken hebben met de klimaatsverandering.

Als Mijn Eeuwige Vader dit besloot, kon hij achterover leunen en niets doen. Dan zouden deze kwaadaardige, op macht beluste en misleide groeperingen met machtige beleidsmannen winnen. Door Mijn onschuldige kinderen in hun valstrik te trekken van hypnotische gehechtheid aan Satan, de Boze, zouden zij zielen stelen. Dat zal niet toegelaten worden.

Oproep aan alle religies om zich te verenigen

Het is nu tijd voor Mijn Vaders kinderen en volgelingen, alsook voor diegenen die geloven in het Opperwezen God, de Schepper en Maker van alle dingen, om hun krachten te bundelen. Vorm samen één front ongeacht welke weg naar God jullie volgen en of jullie in Mij, Zijn enig geliefde Zoon geloven.

Bestrijd de groepering die de Boze vertegenwoordigt. Hij is jullie vijand als jullie in God, de Eeuwige Vader, geloven. Hij probeert jullie tegen te houden om het Paradijs te betreden door zijn volgelingen voor te liegen dat ook hij hen naar een even mooi goddelijk paradijs zal brengen. Deze arme misleide en betrouwbare volgelingen kunnen dit bedrog niet doorzien omdat zij verblind zijn door de lokstem van de materialistische roem.

De profetieën in het Boek van Johannes komen nu aan het licht

Bid, bid, bid elke dag jullie allemaal. Zeer spoedig zal iedereen de waarheid van de Heilige Schrift begrijpen. Iedereen zal uiteindelijk beseffen dat de onderrichtingen, bevat in Mijn Vaders Boek, nauwkeurig zijn. Deze liegen niet. Profetieën, in het verleden aangekondigd, kwamen aan het licht. De profetieën bevat in het Boek van Johannes zullen nu aan het licht komen. Deze boodschappen, gegeven aan deze profeet, zijn bedoeld om Mijn kinderen voor te bereiden om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te treden.

Ga Mijn waarheid nu verspreiden. Red elkaar van de klauwen van de Bedrieger voor het te laat is.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

Derde boodschap van de Maagd Maria.

Maandag, 20 december 2010, 10:00 u.

Luister naar Mij, Mijn kind. Je moet sterk blijven voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Hij is té belangrijk en bijzonder voor jou om je af te wenden met twijfels in jouw geest. Ja, het is gemakkelijk om door dit werk in de war te geraken maar je moet volledig op Hem vertrouwen. Hij heeft het nodig dat je je overgeeft en Hem jouw onvoorwaardelijke vertrouwen schenkt.

Mijn kind, dit werk is voor jou niet gemakkelijk geweest. Maar zoals Ik al eerder gezegd heb, houd je ervan om door te zetten. Je zal slagen in de voleinding van je werk. Ik spoor je aan om de routine van het dagelijks gebed terug te krijgen. Want het is door Mijn [Allerheiligste Rozenkrans](#) dat je beschermd zal worden. Dit werk is zeer heilig, Mijn kind, gehoorzaam dus alstublieft uit respect aan Mijn Zoon door volledig op Hem te vertrouwen. Schuif je twijfels opzij, Mijn kind, want de Heilige Geest heeft je speciale genaden geschonken. De waarheid ligt nu in jouw hart, ziel en geest. Daarom heb je het makkelijker gevonden om de boodschappen, die Mijn geliefde Dierbare Zoon je schenkt, op te schrijven.

Hij houdt van jou, Mijn kind, en heeft jou gekozen voor één van de meest belangrijke taken ooit in deze eeuw. Jouw werk is vergelijkbaar met datgene wat aan Zr. Faustina gevraagd werd. Je ondergaat gelijkaardig lijden als dat wat zij doorstond. Vrees dit lijden niet, waaronder de onmogelijkheid om te bidden en de dagelijkse twijfels die normaal zijn. Zij zullen voorbij gaan. Al de heiligen, met inbegrip van Zr. Faustina, vergezellen je en leiden je elke dag.

Het werk dat je op je neemt in naam van Mij en Mijn geliefde Zoon werd aangekondigd. Het is één van de belangrijkste manieren waarop je zielen kunt redden. Wankel of aarzel niet. Roep altijd, altijd op je geliefde Moeder om assistentie. Ik ben er voor jou. Bid alstublieft dagelijks tot Mijn Zoon door [het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid](#). Op die manier zal je dichter bij Hem staan en zal je gewaarworden dat Hij je hart beroert.

Vat moed en ga nu verder. Kijk met liefde naar de waardevolle weg die leidt tot de Heilige Drievuldigheid. Allen zijn met jou. Je zal lijden maar beschouw dit als een genade want zonder lijden kan je niet dicht bij het hart van Mijn Zoon blijven.

Dit is op het ogenblik alles. Wijzig je houding en open je hart nu voor Mijn geliefde Zoon, Jezus, de Allerhoogste.

Liefde en vrede,

Onze Lieve Vrouw van de Rozen

Zondaars die zich tot Mij keren worden onmiddellijk begunstigd.

Dinsdag, 20 december 2011, 20:30 u.

Mijn liefste dochter, waarom voelen Mijn kinderen zich juist nu zo verlaten in de wereld?

Waarom wanhopen zij van verdriet en eenzaamheid wanneer **het enige wat zij moeten doen is op Mij, hun Jezus, beroep te doen om hun troost te geven?**

Ieder van hen moet zich tot Mij keren en Mij om hulp vragen. Ik zal ieder en elk gebed beantwoorden. Geen enkel verzoek zal genegeerd worden en hun gebeden zullen verhoord worden volgens Mijn Heilige Wil.

Zo velen vergeten dat wanneer zij zich tot Mij wenden Ik voortdurend aan hun zijde sta.

Elke ziel op aarde is kostbaar voor Mij.

Indien zij maar zouden beseffen dat het Mij grote vreugde verschaft wanneer zij zich tot Mij wenden om hulp.

Het geeft Mij **nog meer vreugde en geluk wanneer zondaars Mij vragen om hen te vergeven** en zij spijt betonen voor hun zonden.

Dat zijn de zielen die onmiddellijk begunstigd worden. Zeg hun dat zij nooit bang moeten zijn om zich tot Mij te keren, want Ik ben altijd barmhartig. De opluchting die zij nadien zullen voelen is een genade die Ik verleen aan hen met warme en oprechte harten.

Dit is de tijd van het jaar waarop Mijn barmhartigheid het meest over de hele wereld wordt uitgestort. Keer dus nu tot Mij om de sterkte en de genaden te bekomen die nodig zijn om de beproevingen in de wereld te verdragen.

Jullie Jezus

Verlosser en Redder van de Mensheid

God de Vader: De tijd voor grote veranderingen is aangebroken, voor het welzijn van allen.

Donderdag, 20 december 2012, 19:15 u.

Mijn liefste dochter, Ik verzoek al Mijn kinderen om de Naam van Mijn enige Zoon, Jezus Christus, hoog te houden en Hem de eer te betonen die Hem onder de mensen toekomt.

Mijn Engelen in Mijn Heilig Koninkrijk kondigen het aan en verheugen zich omwille van de Barmhartigheid die door Mijn Zoon aan allen zal verleend worden.

Deze grote Goddelijke Gave zal gebruikt worden om de duisternis die de wereld bedekt, te overwinnen. Het zal door Mijn Goddelijke Tussenkomst zijn dat Ik de meeste van Mijn kinderen zal kunnen redden.

Deze Kerstmis, een tijd van grote vreugde wanneer jullie de geboorte vieren van de Verlosser die Ik de wereld gaf, is een keerpunt in de geschiedenis van het menselijk ras.

Als jullie Vader zegen Ik jullie allen en geef jullie, met groot erbarmen, deze Gave van Barmhartigheid. Ik verzamel jullie, heel Mijn Schepping, zodat Ik jullie kan reinigen van elke twijfel, elke zonde en elke godslastering tegen de Wetten van Mijn Koninkrijk.

Deze grote zuivering van de aarde zal enige tijd vergen, maar Ik zal deze tijden van vervolging verhaasten.

Jullie lijden door toedoen van corrupte regeringen, die Mijn Wetten niet aanvaarden, zal moeilijk zijn maar niet al te lang duren.

Ik zal al Mijn vijanden de tijd geven om hun ogen te openen voor de Waarheid van het glorievol Paradijs dat Ik heb klaar staan om aan de wereld te onthullen.

Verheug jullie. Prijs Mijn Zoon, want het is dankzij Hem dat Ik het Nieuwe Paradijs aanbied waar zich de Heerschappij zal ontvouwen die Ik aan Hem beloofd heb.

De tijd voor grote veranderingen is aangebroken, voor het welzijn van allen.

Mijn Macht zal in alle kracht en glorie getoond worden ten aanschouwen van de hele wereld.

Ik Ben het Begin. Ik Ben het Einde. Mijn Nieuw Koninkrijk, het Nieuwe Paradijs, zal eindelijk het oude vervangen. De aarde was bezoedeld door de zonde van Adam en Eva.

De volmaakte schepping van de mens werd vernietigd toen de zonde een einde maakte aan de Gave van onsterfelijkheid. Weldra zal Ik alles omkeren wat bevlekt werd door de besmetting, veroorzaakt door Satan en zijn demonen. Zij zullen niet langer meer de meesters van verleiding zijn. Ik zal nu Mijn Zoon zenden om de Troon op te eisen, die voor Hem gemaakt werd.

De strijd voor die Troon is hevig, maar Mijn Macht zegeviert en elk mirakel zal gebruikt worden om Mijn Familie veilig terug te brengen in het Goddelijk Heilig Hart van Mijn Zoon.

Mijn kinderen, jullie zijn verloren en in smarten. Nu zend Ik Mijn Zoon om het proces te beginnen om jullie naar jullie rechtmatig thuis te brengen.

Ik bemin jullie, Mijn lieve kinderen. Ik heb jullie nooit in de steek gelaten, ook wanneer het vergeeflijk zou zijn indien jullie zo gedacht hadden.

Jullie worden nu opgeroepen. Geen mens zal uitgesloten worden van deze Hemelse aankondiging.

Bid, kinderen, opdat allen Mijn Zoons Barmhartigheid zouden beantwoorden.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Op de Dag van het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht van God begrijpen.

Vrijdag, 20 december 2013, 23:16 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **het is op Mijn Bevel dat Satan en al zijn demonen zullen bedaren.** Want met al hun macht betekenen zij niets voor Mij, de Mensenzoon, Jezus Christus. Want al Mijn Nederigheid, Mijn Offers, Mijn Smeekbeden tot het menselijk ras om Mijn Liefde toe te staan hen naar Mij toe te trekken, **Mijn Goddelijkheid mogen nooit onderschat worden.** Mijn Macht mag nooit verkeerd begrepen worden want Ik Ben de Almachtige en Mijn Koninkrijk zal voor eeuwig heersen, met of zonder de mens, die de vrije wil heeft en daarom ook de keuze heeft om Mij al dan niet te volgen.

Terwijl de menselijke zwakheid, veroorzaakt door de zonde, elke persoon kwetsbaar maakt voor de bekoringen van Satan, moeten jullie niet geloven dat hij over alle macht beschikt want dat is niet het geval. **Elke boze geest, met inbegrip van hun meester, het beest, zal op Mijn Bevel aan Mijn Voeten neervallen.** Weten jullie dat niet? Want er is slechts Eén Die de Goddelijkheid bezit om allen aan Zijn Voeten te onderwerpen en dat Ben Ik, Jezus Christus.

Om de gunst van God te bereiken moet elk van jullie naar Mij komen. Ik bemin jullie. Ik trek jullie naar Mij toe. Ik smeed jullie met aandrang. Ik verneder Mijzelf voor jullie. Ik liet toe dat Ikzelf over de grond gesleept werd door de modder, omwille van jullie, vóór Ik stierf. Spoedig zullen jullie voor Mij staan. **Op de Dag van het Oordeel zullen jullie eindelijk de Macht van God begrijpen en dan zullen jullie weten wat het is om tegenover Mijn Goddelijk Licht te staan.** Mijn Licht is zo machtig dat alleen de zuivere en nederige zielen het zullen verdragen. Het zal velen van jullie tegen de grond dwingen terwijl jullie je gelaat voor Mij zullen verbergen. Zeer weinigen van jullie zullen in staat zijn om voor Mij te staan en toch zal Ik jullie naar Mij toetrekken, totdat jullie daar staan zoals dat bedoeld is in volledige overgave en gehoorzaamheid aan Mij. **Op die dag zal jullie vrije wil ten einde lopen.**

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De Gave van de Liefde wordt met Kerstmis versterkt.

Zaterdag, 20 december 2014, 16:25 u.

Mijn lieve kinderen, de Liefde van mijn Zoon is nooit sterker dan met Kerstmis.

Op dat ogenblik, tijdens de viering van Zijn Geboorte, overspoelt Hij de zielen met Zijn Liefde. Het is op dit moment dat jullie de Liefde moeten beleven die jullie van nature geschonken werd als kinderen van God. Jullie moeten de Gave van de Liefde koesteren, die afkomstig is van God, en deze Gave delen met iedereen die jullie kennen.

De Gave van Liefde wordt met Kerstmis versterkt in de zielen van al Gods kinderen en het is in deze tijd dat jullie moeten erkennen dat de liefde begint in het gezin. Mijn Zoon werd geboren in een familie en daar was een goede reden voor. God manifesteerde Zichzelf – niet als een individu op een Missie gestuurd met niemand dicht bij hem, maar binnen de Heilige Familie.

Houd van jullie gezinnen en vergeef vroegere inbreuken. Houd van hen allemaal, met inbegrip van diegenen die jullie haten. Jullie kunnen haat overwinnen door liefde te delen en terwijl dat soms moeilijk kan zijn, zullen jullie erdoor gesterkt en in vrede zijn. Haat is een negatieve emotie en ondermijnt de ziel door een diep gevoel van ongeluk. Het vreet aan de kern van de ziel tot ze sterft. Sta niet toe dat haat jullie scheidt van de Gave van Liefde, die de krachtigste Genade is, omdat ze van God komt.

Heb elkaar lief, zoals God deze Kerst van ieder van jullie houdt. Bid voor diegenen die een heilloze daad tegen jullie hebben voltrokken en vraag mijn Zoon om jullie te verlichten van de lasten van haat.

Gods Liefde in al haar glorie is zichtbaar in de familie die gedijt op Liefde. Zulke gezinnen, die het geluk hebben om liefde voor elkaar te voelen, moeten deze liefde naar anderen verspreiden die geen liefde kennen in hun eigen leven. De persoon die is grootgebracht in een liefdevolle familie, en die met een teder hart bemint, raakt de zielen van anderen. Dit is hoe Gods Liefde wordt verspreid – van binnenin de schoot van de familie.

Het was vanaf het hart van een liefdevol gezin, dat mijn Zoon, Jezus Christus, begon aan Zijn Missie op aarde om de mens van zonde te verlossen. En zo vraag ik in deze Kersttijd dat jullie elkaar liefhebben en mijn Zoon vragen om alle gezinnen te zegenen met de genaden om elkaar meer lief te hebben.

De liefde die aanwezig is in een gezin kan alle obstakels overwinnen die door Satan voor hun voeten werden geplaatst. Het is de familie – het fundament van Gods Liefde – die wordt veracht door Satan. Het is de familie die doelwit is van de Boze en hij zal alles doen om het gezin te vernietigen.

Liefde en eenheid in een gezin is een grote Gave van de Hemel en jullie moeten er altijd naar streven om te allen tijde verenigd te blijven.

*Jullie Geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden.

Woensdag, 21 december 2011, 20:10 u.

Mijn liefste dochter, Ik ben het.

Vanavond **kom Ik om troost te geven aan zondaars die denken dat zij niet waardig zijn om voor Mij te staan.**

Ik richt Mij tot jullie allen, arme gekwelde **zielen die denken dat jullie zonden zo weerzinwekkend zijn dat Ik jullie niet zou kunnen vergeven. Hoe vergissen jullie je.**

Weten jullie niet dat er niet één zonde is die Ik niet kan vergeven. Waarom zijn jullie zo bang?

Weten jullie niet dat **zelfs de allerzwaarste zonde van moord vergeven kan worden**? Alle zonden kunnen en zullen vergeven worden indien oprecht berouw vanuit het hart getoond wordt.

Ik wacht. Open jullie harten voor Mij. Verlaat jullie op Mij. **Ik ben waarschijnlijk de enige echte vriend die jullie hebben** aan wie jullie alles kunnen zeggen zonder dat het Mij zal shockeren.

Zonde is een onontkoombaar feit in het leven. **Zeer weinig zielen, evenmin uitverkoren zielen, kunnen voor een lange tijd in staat van genade blijven.**

Heb nooit het gevoel alsof jullie die zonden niet kunnen biechten, ongeacht hoe ernstig zij mogen zijn.

Indien jullie Mij vrezen en jullie Mij je rug blijven toekeren zullen jullie je nog verder van Mij verwijderen.

Veel van **Mijn kinderen voelen zich Mijn liefde niet waardig**. Toch bemin Ik iedereen, zelfs de meest verharde zondaars. Ik verschoon de zonde niet. Dat zou Ik nooit kunnen doen. Maar Ik bemin de zondaar.

Het was omwille van de zonde dat Ik in de wereld werd gezonden als een Verlosser opdat jullie zouden kunnen vergeven worden.

Om te worden vergeven moeten jullie vergeving vragen. Wanneer jullie vergeving zoeken moeten jullie eerst nederig worden. Want zonder nederigheid is er geen oprecht berouw.

Ik, jullie Verlosser, **smeek jullie om halt te houden en na te denken over het leven dat jullie leiden**. Ofwel beminnen jullie God door jullie goede daden en liefde voor jullie naaste ofwel doen jullie dat niet.

Jullie hoeven Mij niet te kennen om Mij te beminnen, kinderen. Door jullie werken, jullie liefde voor elkaar, de vriendelijkheid en edelmoedigheid die jullie voor anderen betonen, bewijzen jullie je liefde voor Mij zonder het te beseffen.

Ook door de nederigheid van hart, wanneer jullie oprecht berouw tonen voor al hetgeen verkeerd was in jullie leven, bewijzen jullie je liefde voor Mij.

Hoe zouden jullie anders dicht aan Mijn Hart kunnen komen, denken jullie?

Jullie moeten nooit angst hebben om Mij te benaderen. Ik ben nooit ver weg.

Kom nu tot Mij zodat Ik jullie ziel kan voeden en de vrede kan geven waarnaar jullie hunkeren.

Jullie geliefde Jezus

Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen aanvoeld. Helaas zullen diegenen die haar niet zoeken, haar niet vinden.

Vrijdag, 21 december 2012, 22:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is eenvoudig om Mij te beminnen. Jullie hoeven niet onderlegd te zijn in de Heilige Schrift. Al wat jullie te doen valt is het volgende.

Roep Mij aan, zelfs wanneer jullie in twijfel verkeren over Mijn Bestaan. Onverwacht zal Ik jullie vullen met Mijn Tegenwoordigheid. Jullie zullen een Liefde gewaarworden zoals nooit tevoren. Dan zullen jullie de Waarheid kennen.

Ik Besta werkelijk. Ik Ben daar en Ik bemin ieder van jullie. Ware liefde doordringt jullie hart met een krachtige emotie van genegenheid. Het is een wederzijds geschenk. Jullie zullen van Mij houden en jullie zullen zich afvragen hoe dat kan?

Mijn Liefde voor de mensheid wordt door velen aanvoeld. Helaas zullen diegenen die er niet naar op zoek gaan haar ook niet vinden. Tot diegenen die zichzelf nog steeds van Mij verwijderen, al wat jullie moeten doen is een beroep doen op Mij zodat Ik jullie ziel kan verlichten.

De aankondiging van Mijn geboorte was het bewijs van Mijn Vaders Liefde voor het menselijk ras. Hij zond Mij, jullie Redder, omwille van Zijn Liefde voor jullie.

Liefde is niet iets dat jullie ooit als vanzelfsprekend zouden mogen beschouwen want zij is het grootste Geschenk van God. Zij overstijgt elk ander gevoel en kan het kwaad overwinnen indien jullie haar maar zouden omhelzen.

Mijn Geest van Liefde, Mijn Bescherming rust op jullie in deze bijzondere tijd. Jullie behoren Mij toe. Ik Ben aanwezig in jullie hart. Al wat jullie te doen staat is Mijn Liefde toelaten om jullie te vullen, want wanneer jullie dat doen zullen jullie echte vrede voelen.

Ik zegen jullie allen.

Jullie Jezus

Mijn Woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en leugens zal doorbreken.

Vrijdag, 21 december 2012, 22:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, nu is het dat Mijn Leer en Mijn Heilige Boodschappen moeten verspreid worden in alle delen van de wereld.

Ik zal er voor zorgen dat het Boek der Waarheid, aan de wereld beloofd, klaar zal zijn in elk land en in elke taal.

Mijn leerlingen en Mijn Gewijde Dienaren zullen prediken vanuit de vier uithoeken van de wereld.

Miljarden zullen Mijn Woord volgen en velen zullen eindelijk het Heilig Evangelie lezen.

Mijn Vaders Boek, de Heilige Bijbel, zal opnieuw geraadpleegd worden en Mijn Woord zal weer gelezen worden.

Nu zullen Mijn Boodschappen vandaag, opgetekend in het Boek der Waarheid, voedsel zijn dat te eten gegeven wordt aan Gods kinderen wanneer in de toekomst het lezen van het Heilig Woord van God als onwettig zal beschouwd worden.

Jullie, Mijn leerlingen, moeten diegenen bekeren die Mij niet kennen. Indien zij niet weten Wie Ik Ben, kunnen zij zich niet goed voorbereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.

Mijn Woord zal als een zwaard zijn dat verwarring en leugens zal doorbreken. Het zal de geesten, harten en zielen van allen raken.

Sommigen zullen tijd nodig hebben om Mijn Woord te verteren, maar het grootste deel van de wereldbevolking zal de Waarheid aanvaarden, eens die aan hen gegeven is.

Alstublieft, bid voor de moed, de kracht en de wil om te doen wat Ik jullie vraag. Herinner hen eraan dat Ik voor hen gestorven ben. Zeg hen dat de tijd van Mijn wederkomst nabij is. Troost hen door hen in te lichten omtrent de grote Gave van het Nieuwe Paradijs die Ik zal openbaren. Zeg hen dat Ik kom om hen te redden en een einde te maken aan hun lijden.

Jullie Jezus

Jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – want dan kan Zij niet Bestaan.

Zaterdag, 21 december 2013, 20:13 u.

Mijn zeer geliefde dochter, diegenen die jou ervan beschuldigen door Mijn Heilig Woord te strijden tegen het Gezag van Mijn Kerk, moeten Mijn Oproep aanhoren.

De Kerk die door Mij, Jezus Christus, gesticht is, was gebouwd op een stevige Rots en hoe hevig Mijn Kerk – Mijn Lichaam – ook aangevallen wordt, de poorten der Hel zullen haar nooit overweldigen. **Satan en zijn agenten zullen alleen datgene aanvallen wat authentiek is, wat Waar is en wat van Mij komt.** Dat is waar al zijn energie op gericht is – op Mijn Kerk. Ik Ben Aanwezig in Mijn Kerk door Mijn Lichaam, de allerheiligste Eucharistie. **Mijn vijanden zullen altijd mikken op Mijn Allerheiligste Eucharistie omdat Het niet zomaar een symbool is van Mijn Liefde, Mijn Belofte om de wereld vrij te kopen – Het is Mijn Lichaam.** Het leeft en ademt want Ik Ben het, Jezus Christus, die erin verblijft. Ik zal in de Heilige Eucharistie blijven tot dicht bij het einde, maar Mijn Kerk zal nooit sterven.

Mijn Woord is Vlees geworden en door Mijn Vlees zullen jullie, kinderen van God, dicht bij Mij blijven. Wanneer Mijn vijanden Mijn Kerk in het verleden aanvielen, bevocht Mijn Kerk eendrachtig haar tegenstanders. Maar wanneer Mijn Kerk van binnenuit aangevallen wordt door de geest van het kwaad, zal zij zeer weinig hinder ondervinden vanwege de seculiere wereld.

Satan valt zijn eigen werk niet aan. Als Mensenzoon zal ik Mijn Kerk nooit in de steek laten, want zij is ondoordringbaar voor de duivel. Mijn volgelingen zullen Mijn Kerk trouw blijven tot op de laatste dag. **Nochtans zal een groot aantal mensen de aanvallen niet begrijpen die Mijn Kerk van binnenuit zal doorstaan. De meesten van hen zullen tevreden zijn met de vele aanpassingen die ingevoerd zullen worden in de Heilige Sacramenten en in de Wetten van God. Zij zullen de leugen slikken dat het moderne leven om een moderne kerk roept; dat de mensen het vandaag nodig hebben om keuzes te kunnen maken op basis van hun vrije wil – ongeacht of zij daarmee God beledigen of niet.** Wanneer zij God dan beledigen en godslastering begaan bij de ontwijding van de Heilige Eucharistie, zullen zij niet langer deel uitmaken van Mijn Kerk. Mijn Kerk zal ongeschonden blijven. Mijn Kerk zal overeind blijven omwille van diegenen die trouw zullen blijven aan het Woord van God – het Woord dat Vlees is geworden. Want jullie kunnen Mijn Kerk niet scheiden van het Woord – het Vlees – want dan kan Zij niet Bestaan.

Ik beloofde dat Ik Mijn Kerk zou beschermen tegen de poorten van de Hel en Ik doe dat nu door Mijn trouwe gewijde dienaren voor te bereiden om Mij te steunen, trouw en standvastig te blijven tot de Grote Dag. Ik breek nooit Mijn Belofte.

Jullie Jezus

Mijn pijn en lijden vandaag de dag.

Woensdag, 22 december 2010, 2:40 u.

Mijn dochter, Ik heb verschrikkelijk geleden door de zonden van de mensheid en de wrede afwijzing van Mijn bestaan die nu zo gebruikelijk is in de wereld waardoor het aantal gelovigen dat Mij de rug toekeert, gestegen is tot buitengewone proporties.

De pijn, het lijden en de doodstrijd wordt steeds meer uitgesproken wanneer de wereld Kerstmis viert. Ik weet in Mijn Hart dat Mijn leer niet verkondigd wordt zoals het hoort terwijl het toch het belangrijkste Christelijke Feest is.

Mijn geliefde dochter, je moet volharden in je lijden zowel van de geest als van de ziel. Het zal je dichter bij Mijn Heilig Hart brengen. Pas als je deze beproevingen van lijden doorstaat, word je met Mij verenigd.

Mijn dochter, bid, bid, bid dat andere zielen de doodstrijd, die Ik doorsta, zullen verlichten. Oh, kon Ik de zielen maar snel redden en ze in Mijn liefdevolle armen sluiten, dan zou Mijn Hart genezen. Doch veel zielen zullen niet naar Mij terugkeren. Je moet hard werken om hen van de waarheid te overtuigen, Mijn dochter. Geef nooit ofte nimmer op.

Je was vol twijfel maar Ik weet dat je diep in je hart beseft dat deze boodschappen van Barmhartigheid, voor de redding van de zielen, werkelijk afkomstig zijn van Mij en Mijn Eeuwige Vader.

Volhard, aanvaard het lijden, wees nederig, geduldig en handel met waardigheid als je in Mijn naam uitgedaagd wordt.

Ga nu heen met hernieuwde krachtvolle liefde en sterkte om de zielen van Mijn geliefde kinderen terug te winnen.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Het Plan om de mensheid te redden voor de Tweede Komst is voltooid.

Donderdag, 22 december 2011, 9:30 u.

Mijn kind, de wereld moet zich door gebed op Mijn Zoon voorbereiden.

Het plan van Mijn dierbare Zoon om de mensheid te redden voor de Tweede Komst is voltooid.

Er werd tijd gegeven om het geloof te verspreiden door deze en andere goddelijke boodschappen.

Zelfs een kleine groep van toegewijde Christenen die bidden voor de zielen van diegenen die Mijn Zoon verloochenen, kan deze zielen redden.

Mijn kind, jij moet vragen aan zo veel mogelijk volgelingen om **te bidden voor onschendbaarheid** voor deze arme zielen in zonde.

Ik smeed al de volgelingen van Mijn Zoon nooit de hoop voor de hele mensheid op te geven.

Vele arme zielen weten niet wat zij doen wanneer zij het bestaan van God de Hemelse Vader ontkennen.

Hun denkwijze wordt door menselijke logica gedictieerd waarbij alle dingen gebaseerd zijn op hoe zij met het blote oog worden waargenomen.

Zij kunnen niet verstaan dat **de aarde eenvoudig een planeet is** die door God voor zijn kinderen geschapen werd. Het is slechts een tijdelijke verblijfplaats.

Het Nieuwe Paradijs is hun ware erfdeel.

Bid, bid, bid voor deze kinderen opdat de Heilige Geest hun zielen zou aanraken en de liefde voor Mijn Zoon in hun harten zou ontsteken.

Vergeet nooit dat Kerstmis een Heilig Feest is om de Verlosser te vieren die gezonden werd om jullie, al Mijn kinderen, eeuwig leven te geven.

*Jullie Heilige Moeder
Koningin van de Hemel*

Ik overstelp jullie vandaag met deze Bijzondere Zegening.

Zaterdag, 22 december 2012, 20:36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Kerstdag is Mijn Geschenk aan de mensheid. Het is dankzij deze dag dat eeuwig leven mogelijk werd voor de sterfelijke mens.

Ik, Jezus Christus, Redder van de Wereld, heet jullie allen, Gods kinderen, welkom in het Koninkrijk dat door Mijn Vader aan Mij beloofd werd.

Ik kwam onbekend in de wereld, behalve door slechts enkelingen. Mijn Geboorte veranderde de toekomst. Mijn Belofte werd door Mijn volgelingen aanvaard. Zij wisten dat Ik zou wederkomen, maar hadden geen enkel idee wanneer. Zij luisterden naar Mijn Onderrichtingen, hoewel velen van hen geen geleerde mannen waren. Zij waren arm en leefden eenvoudig. Toch waren zij het die Mij verwelkomden.

Hetzelfde zal ook nu het geval zijn terwijl Ik jullie voorbereid op Mijn Tweede Komst. Het zullen de zielen zijn met een eenvoudige liefde tot Mij die hun hart voor Mijn Oproep zullen openen. En diegenen onder jullie die nederig en zuiver van hart zijn, zullen Mijn leerlingen van vandaag worden. Het zal door jullie zijn, net zoals toen Ik op aarde rondging, dat Mijn Woord zal gehoord en geloofd worden.

Ik overstelp jullie vandaag met deze Bijzondere Zegening. Ik verlang dat jullie Mijn Zegen van Bescherming zouden aanvaarden door dit Kruistochtgebed (90) om Mij, de Messias, te verwelkomen wanneer Ik Mijn Nieuw Koninkrijk zal openbaren.

Kruistochtgebed (90)

Dankzegging voor Uw Meest Glorierijke Tweede Komst.

"O Mijn Jezus, ik breng U lof en dank voor Uw Meest Glorierijke Tweede Komst.

U, Mijn Redder, werd geboren om mij eeuwig leven te geven en mij te bevrijden van de zonde.

Ik bied U mijn liefde, mijn dank en mijn aanbidding aan terwijl ik mijn ziel voorbereid op Uw Grote Komst. Amen. "

Ga nu en bereid jullie voor. Want de tijd is kort en er moet nog veel gedaan worden om elke ziel te redden.

Ik breng jullie Vrede, Liefde en Vreugde op deze bijzondere dag.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Door het wonder van de Gewetensverlichting zal Hij, mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop aan de wereld brengen.

Zondag, 22 december 2013, 15:19 u.

Mijn Kind, **laat het alstublieft bekend zijn dat mijn dierbare Zoon voorbereidingen treft voor Zijn Grote Tussenkoms van Barmhartigheid.** De wereld zal als gevolg daarvan vernieuwd worden en velen zullen zich verheugen omdat zij opnieuw vrij kunnen zijn van twijfel over het Bestaan van God.

Hoe eenzaam zijn zij die mijn Zoon niet kennen. Toen mijn Zoon op de berg stond net voor zijn Hemelvaart, waren zijn leerlingen verward en bevreesd omwille van de scheiding die zij zonder Hem onder ogen moesten zien. Velen van hen raakten in paniek en smeekten mijn Zoon hen niet te verlaten. Hij troostte hen door geduldig uit te leggen dat deze scheiding slechts tijdelijk zou zijn en dat Hij hun hulp zou zenden. De hulp waar Hij naar verwees was de Gave van de Heilige Geest. Dan zei Hij tot hen: "Wees niet bevreesd, want dank zij de Hulp die Ik jullie zal zenden, zullen jullie niet alleen zijn. Ik zal altijd bij jullie zijn in de Vorm van de Heilige Geest."

Want hoewel Hij op die dag aan elkeen vertelde dat Hij terug zou komen, verstonden zij niet echt wat Hij bedoelde. Sommigen dachten dat het weken zou duren voordat Hij Zichzelf zou bekend maken. Maar vergeet niet dat een dag in Gods Tijd elke tijdsduur kan omvatten. **Nu is die Dag dichtbij gekomen en al de voorzegde profetieën met betrekking tot de tekenen van de eindtijd, vinden nu plaats. Wees niet bevreesd in jullie hart, lieve kinderen, want de tijd om te jubelen is bijna daar. Er zullen geen tranen meer zijn noch droefheid, want mijn Zoons Grote Dag zal plots neerdalen en Hij zal al de Zijnen verzamelen in Zijn Heilige Armen.**

Bid om Gods Grote Zegeningen en om de Grote Barmhartigheid die mijn Zoon in grote overvloed gereedhoudt voor elk van Gods kinderen. Die omvatten goeden, slechten en onverschilligen. **Door het wonder van de Gewetensverlichting zal Hij, mijn Zoon, vreugde, liefde en hoop aan de wereld brengen.**

Wees dankbaar voor deze grote Barmhartigheid. De Liefde van mijn Zoon voor jullie zal nooit sterven, verflauwen of jullie onthouden worden want jullie behoren Hem toe. Jullie zijn van Hem. Jullie zijn de kinderen van God. Jullie behoren niet toe aan Satan.

Bid, bid, bid dat de mensheid de Barmhartige Hand van mijn Zoon zal verkiezen boven de misleiding en de hatelijke wurggreep die de Boze toepast op de zwakken.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn hemelse Glorie en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen.

Zondag, 22 december 2013, 15:56 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe zal de wereld spoedig opkijken en Mijn Tegenwoordigheid erkennen. **Mijn Tegenwoordigheid zal gevoeld worden in elke natie, land en woning en niemand zal Mijn Tegenwoordigheid ontkennen maar toch zullen sommigen geen getuige willen zijn van Mijn Tussenkoms. Jullie allen moeten aanvaarden dat wanneer de Waarschuwing plaatsvindt, dat het gaat om een Groot Teken van de Hemel.** Het zal de Liefde bevestigen die God heeft voor al Zijn kinderen.

Jullie eenzame scheiding van God zal op die Dag eindigen. Diegenen die Bescherming willen en verlangen tegen het leed dat vandaag in de wereld bestaat, weet het volgende. Ik zal jullie tranen

uitwissen. Jullie zonden vergeven. Ik zal jullie allemaal zegenen, ook zij die hun rug naar Mij zullen toekeren, in de hoop dat zij terug naar Mij zullen lopen zodat Ik hen kan redden.

De wereld is van Mij. Gods kinderen zullen verzameld worden en allen wier namen in het Boek des Levens staan opgetekend, zullen in Mijn Armen gevoerd worden. Bid dat wie twijfels hebben, daarvan afgeraken, dat diegenen die in vreselijke duisternis verkeren Mij om Barmhartigheid zullen vragen en dat diegenen die Mij ontkennen Mij uiteindelijk zullen erkennen.

Jullie mogen nooit toelaten dat de lasteraars van Mijn Heilig Woord jullie wegleiden van Mij, jullie geliefde Jezus. Spoedig zullen jullie Mij zien in al Mijn hemelse Glorie en dan zullen jullie eindelijk het Mysterie van Mijn Goddelijkheid begrijpen.

Jullie Jezus

O welke vreugde zou het Mij brengen mochten zij zich naar Mij toekeren op Kerstdag.

Maandag, 22 december 2014, 20:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een boodschap voor de wereld, voor Kerstdag. Nu jullie allen Mijn Geboortedag vieren, sta Mij toe op deze bijzondere dag in jullie hart binnen te komen – want deze dag is Mijn dag.

Nodig Mij uit in jullie huis als een bevoorrechte gast en stel Mij voor aan diegenen onder jullie familieleden, vrienden en burens, die Mij zouden vergeten zijn. Kerstmis mag dan wel een feest voor Mij zijn, maar Ik wordt genegeerd te midden van de grote feestelijkheden die plaatsvinden. Laat het vermelden van Mij jullie harten blij maken, jullie vreugde brengen en hoop voor de toekomst – een toekomst die Ik voor jullie veilig stelde vanaf de dag van Mijn geboorte.

Herinner diegenen die Mij niet langer vereren, aan de Liefde die Ik voor hen koester en hoe Ik ernaar verlang om opnieuw deel uit te maken van hun leven. O wat een vreugde zou het Mij brengen mochten zij zich naar Mij toekeren op Kerstdag en Mij vragen om hun Mijn Vrede en Mijn Liefde te schenken. Indien zij tot Mij zouden komen op Kerstdag dan zou Ik hen omhullen in de veiligheid van Mijn Goddelijk Toevluchtsoord en hen nooit meer van Mij laten scheiden.

Mijn geliefde volgelingen, jullie zijn Mijn Familie, en Ik ben jullie familie. Door Mijn Barmhartigheid neem Ik jullie op in de Schoot van Mijn Geliefde Vader, Die jullie bemint met de hartstochtelijke liefde van een teerhartige ouder. O hoezeer bemint Hij jullie en hoeveel welbehagen ervaart Hij wanneer jullie Mij erkennen, en beroep doen op Mij om Mijn Hulp.

Jullie betekenen alles voor Mij en Mijn Liefde voor jullie is alomvattend, ver boven jullie begripsvermogen. Dat is de reden waarom Ik met een intens medeleven en een vurige vastberadenheid zal strijden voor ieder van jullie, om jullie te redden van de boosaardigheid van Mijn vijanden. Ik bewaak jullie zielen met grote jaloersheid en zal de goede strijd strijden om jullie veilig en wel in Mijn Koninkrijk te brengen. Ongeacht hoezeer Ik wordt bestreden, hoeveel Christenen in Mijn Naam vernederingen moeten ondergaan en in welke mate ook vele verleidingen voor jullie geplaatst worden door Mijn Vijand – Ik zal deze strijd om zielen winnen. Dat is een feit want niets kan staan tussen God en Zijn kinderen want Hij zal dat niet toestaan. De mens die dat wel doet, zal ten val gebracht worden. De haat zal vernietigd worden en van leugens zal bekend worden op welke leeghoofdigheid zij tot stand kwamen. De Waarheid zal de test van de tijd doorstaan.

Ik kom spoedig om Gods kinderen – Zijn kostbare familie, te verenigen. Verhef jullie harten, laat niet toe dat Mijn tegenstanders jullie geest ontmoedigen en laat hoop jullie enige gedachte zijn. Heb volledig vertrouwen in Mijn Grote Barmhartigheid en wees klaar om Mij, jullie Redder en Verlosser, opnieuw in jullie levens te verwelkomen. Wees blij, want Mijn Beloften zullen een oorzaak meebrengen voor de grootste vreugde. Deze Kersttijd zal vreugdevol zijn, want Mijn Tijd komt nabij.

Jullie geliefde Jezus

De verwoesting van het gezin zal de oorzaak zijn van alles.

Zondag, 23 december 2012, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vele van Mijn gewijde dienaren zullen tegenover een vreselijke uitdaging komen te staan. Het zal er een zijn die hen zal overtuigen om een van twee verschillende wegen te nemen. Het zal ieders zaak zijn om, door eigen vrij wil, te kiezen welk pad zij moeten nemen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken.

Vele van Mijn gewijde dienaren zullen niet onmiddellijk door hebben wat er gaande is. **Zij zullen het pas moeilijk krijgen wanneer zij brieven lezen, die hun vanwege hooggeplaatste personen worden bezorgd.**

Diegenen die Mijn Heilig Woord hoog houden, dat aan de mensen gegeven werd door de Gave van de Heilige Bijbel, zullen uitgedaagd en verzocht worden om rechtzettingen te aanvaarden. Deze verbeteringen zullen hun meegedeeld worden en men zal verwachten dat zij die zullen slikken en als De Waarheid te aanvaarden. Zij komen neer op één ding.

Zij zullen Mijn Godgewijde dienaren verzoeken om verdraagzaamheid tegenover zonde in te willigen.

Er zal hun gezegd worden dat God een altijd barmhartige God is en dat Hij iedereen liefheeft. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten door de vingers te zien die een gruwel zijn in Mijn Ogen. De eenheid van het gezin, en de verwoesting ervan, zal de oorzaak zijn van alles.

Anderen zullen gevraagd worden om een nieuw model van plechtigheid te aanvaarden die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen.

Het zal beschouwd worden als een alomvattende stap om alle Christenen en andere religies in eenheid te verenigen. Dat zal het begin van het einde zijn.

De dag dat het dagelijks Misoffer afgeschaft zal worden, zal het begin zijn van alle gebeurtenissen die zich zullen voordoen zoals voorzeggd aan Johannes de Evangelist. Dat zal de tijd zijn waarin het beest oprijst en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal hart en ziel van vele priesters overwinnen. Zijn doel is om alle Missen te blokkeren en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

Hij doet dit reeds door zwarte missen die in vele Katholieke Kerken gehouden worden. De kern van ontrouwe dienaars spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden.

Wees waakzaam. Open jullie ogen en smeeke Mij om de kracht die jullie zullen nodig hebben, om in verzet te komen tegen dit gemeen en listig plan.

Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal kwaadaardig zijn. **Priester tegen priester. Bisschop tegen Bisschop. Kardinaal tegen Kardinaal.**

Laat het bekend zijn dat diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en liefhebben, door Mij geleid zullen worden. Ik zal jullie leiden. Ik zal jullie de kracht geven om deze vijanden van God tegemoet te treden. Jullie zijn niet alleen.

Jullie moeten nooit naar leugens luisteren die jullie in Mijn Heilige Naam gegeven of voorgesteld worden. Jullie kennen de Waarheid alleen in jullie harten. Luister naar jullie hart. Blijf trouw aan alles wat jullie verteld werd als zijnde de Wet van God.

Indien jullie iets voorgesteld krijgen wat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, dan moeten jullie dat de rug toekeren.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze nieuwe en aanstootgevende nabootsing van het Woord van God zal velen ertoe brengen te geloven dat het gewoon een moderne aangepaste bewerking is van het Nieuwe Testament.

Maandag, 23 december 2013, 18:36 u.

Mijn kind, de duisternis zal zo plots over de Kerk van mijn Zoon vallen, dat velen ogenblikkelijk zwijgzaam zullen worden, zo geschokt zullen ze zijn. Men zal verkondigen dat mijn Zoon, Jezus Christus de Koning, niet langer Koning zal zijn. In Zijn plaats zullen er de verhoogde heidense goden komen en alle religies, inbegrepen diegene die niet van God komen, en zij zullen allen plaats nemen in de Kerk van mijn Zoon op Aarde.

Voor de wereld zal de nieuwe verkondiging van zogenaamd Christendom als goed nieuws overkomen. De wereld zal zich verheugen omdat velen zullen verwelkomen wat zij zien als grote verdraagzaamheid tegenover elke soort daad die tot dan toe beoordeeld werd als een zonde in de Ogen van God.

Toen mijn Zoon op aarde rondliep verwierpen de Farizeeën de Waarheid. Zij geloofden alleen in wat hun goed uitkwam en zij geloofden in veel onwaarheden. Zij wilden de uitgestrekte Armen van mijn Zoon niet aanvaarden toen Hij het Heilige Woord van God verkondigde. **Voor diegenen die beweren de Waarheid te kennen is de tijd nu opnieuw gekomen om mijn Zoon te verloochenen.** Hiermee bedoel ik Zijn Heilig Woord zoals dat verkondigd is in de Allerheiligste Evangeliën. **Spoedig zal het Allerheiligste Boek afgedankt worden en een nieuw godslasterlijk surrogaat zal binnen en buiten de Kerk van mijn Zoon verklaard worden.** Velen zullen bedrogen worden.

De vijanden van mijn Zoon zijn zo listig dat deze nieuwe en aanstootgevende nabootsing van het Woord van God er velen toe zal brengen te geloven dat het gewoon een moderne aangepaste bewerking is van het Nieuwe Testament. Het Woord van mijn Zoon zal misbruikt en veranderd worden zodat het iets nieuws zal betekenen – iets wat Hij nooit gezegd heeft. De Boze zal, door de vijanden van mijn Zoon, de wereld altijd bedriegen door de Waarheid te benutten als basis voor leugens. Zij zullen altijd dat wat Waar is aanvallen door met de Waarheid te werken, met de bedoeling om het Woord van mijn Zoon te belasteren.

Zij zullen eerst met Zijn Woord starten en het vernietigen – in het begin door het te bespotten en nadien door het te verwijderen ten voordele van ketterijen. Dan zullen zij Zijn Vlees aanvallen. Het Woord was Vlees geworden in de gedaante van mijn Zoon. **Zij kruisigden mijn Zoon voordien en nu, terwijl Hij terugkomt om de Aarde te vernieuwen, zullen zij de Heilige Eucharistie vernietigen.** Al diegenen die het geloof bezitten moeten volharden tijdens deze vreselijke geboortepijnen, omdat wanneer alles voorbij is, de Mensenzoon zal oprijzen en komen om Zijn Koninkrijk op Aarde op te eisen. Diegenen die mijn Zoon beminnen moeten Hem te allen tijde eren en Hem nooit verloochenen.

Jullie moeten voorbereid zijn om in de Waarheid te leven en nooit bezwijken door leugens te aanvaarden die over de hele wereld zullen verspreid worden samen met de spoedig afgekondigde nieuwe een-wereldreligie. Wanneer jullie deze dingen zien gebeuren, wees dan verzekerd dat de tijd nabij zal zijn voor de Tweede Komst van de Ene Ware Verlosser – Jezus Christus, de Koning van de mensheid.

*Jullie geliefde moeder
Moeder van de Verlossing*

De Dag waarop Ik kom in Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal de dag van verlichting zijn.

Dinsdag, 23 december 2014, 16:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep in deze bijzondere tijd Mijn geliefde volgelingen op om tot Mij te komen en Mij toe te staan om ze met Mijn Kostbaar Bloed te bedekken. Ik gaf Mijn Leven op aarde prijs als een teken van Mijn Grote Barmhartigheid en Ik zal bergen en oceanen in beweging brengen en de aarde doen beven wanneer Ik opnieuw kom om jullie allen naar Mij te brengen.

Ik houd van jullie en breng jullie grote Zegeningen en troost vermits Ik jullie voorbereid op Mijn Tijd. Sta jullie hart toe om Mij te verwelkomen. Laat Mijn Liefde voor jullie de harten van al Gods kinderen infiltreren met inbegrip van diegenen die jullie in Mijn Heilige Naam vervolgen. Ik breng jullie vrede bij deze Kerst en verzeker jullie dat Mijn Tijd zeer nabij is. Ik zal spoedig komen om jullie Mijn Barmhartigheid te openbaren. Aan diegenen onder jullie die Mij door deze Missie verachten: Ik zal jullie verharde harten doorboren met de Gave van de Heilige Geest. Binnenkort zullen alle twijfels die jullie nog hebben wegstroomen en jullie last zal worden opgeheven. Tot die

tijd zullen jullie de pijn van de scheiding van Mij moeten verduren, die jullie werd opgelegd door de koning van de leugens die zich verheugt over jullie afwijzing van Mij. Weersta Mij niet, Mijn geliefden, want Ik bemin jullie met een niet aflatend verlangen. Het is met een bittere zoetheid dat Ik naar jullie toekom, bedelend bij diegenen onder jullie die zeggen dat zij van Mij houden, om zich tot Mij te wenden. Ik huil tranen van verdriet, omdat jullie Mij niet kunnen aanvaarden door deze goddelijke interventie terwijl die openlijk aan jullie wordt gegeven. Jullie zouden moeten trachten om de Waarheid te verkondigen, maar in plaats daarvan hebben jullie Mij wreed verworpen, op een wijze die niet past bij Mijn Godheid.

De Dag waarop Ik in Mijn Goddelijke Barmhartigheid kom zal de dag van verlichting zijn. Jullie zullen onmiddellijk beseffen dat Ik jullie in een toestand van volledige overgave gebracht heb, waarin niets van wat jullie gedaan hebben door jullie verborgen kan worden. Voor iedere daad van zwakte van jullie kant, zullen jullie de pijn van Mijn Lijden voelen, die jullie eigen pijn zal worden. De wroeging die jullie zullen voelen zal slechts zo sterk zijn als het geloof dat jullie in Mij hebben. Zo velen van jullie zullen weten wat jullie moeten doen om Mijn Aanvaarding te verkrijgen. Nochtans zullen sommigen van jullie de Verlichting van het Geweten weigeren vanwege de afstand die jullie tussen ons geplaatst hebben.

Aan de trotse en arrogante mensen onder jullie, die jullie gezichten voor Mij tijdens De Waarschuwing zullen verbergen, heb Ik dit te zeggen. Wees niet bang want jullie zijn van Mij. Omdat jullie een kind van God zijn, geschapen naar Zijn Beeld, zal Ik jullie grote Barmhartigheid betonen. Vrees niet Degene die van jullie houdt – vrees alleen degene die jullie veracht, want hij, de Boze, is jullie grootste vijand. Verwerp Mij en jullie zullen tot slaven gemaakt worden door Mijn grootste tegenstander, maar als jullie hem afwijzen, zal Mijn Macht jullie omvatten, jullie beschermen en jullie veilig naar Mijn Koninkrijk brengen. Ik geef jullie deze informatie opdat jullie zullen weten dat als Ik zeg dat dit zal gebeuren, het ook zal gebeuren. En wanneer die Dag komt, moeten jullie Mijn Woorden herinneren. Wees niet bang voor Mij, want wat is er te vrezen? Indien Ik Mijn Leven voor jullie prijs gaf, waarom zouden jullie dan jullie leven willen afstaan aan de duivel die alleen de vernietiging van jullie onsterfelijke ziel zoekt?

Er is maar één weg die jullie kunnen gaan en dat is tot Mij, jullie Liefdevolle Redder en Verlosser. Ik ben jullie vangnet. Loop niet weg van jullie redding. Herinner jullie altijd Mijn Medelijden, Mijn Liefde en Mijn Grote Barmhartigheid. Mijn Goddelijke Barmhartigheid is daar voor het grijpen.

Jullie Geliefde Jezus

De reden waarom Ik Mens werd.

Vrijdag, 24 december 2010, 20:00 - 20:15 u.

Mijn geliefde dochter, dank je dat je aan Mijn oproep gehoor gegeven hebt. Het is met vreugde dat Ik met jou spreek op deze bijzondere viering van Mijn geboorte. De liefde die Mijn Hart vult, door het geloof en de godsvrucht betuigd door al Mijn kinderen, is zeer waardevol.

Dit is het moment voor Mijn kinderen, wijd en zijd, om na te denken over Mijn leven op aarde. Het is voor hen het moment om de gevolgen voor de gehele mensheid te overwegen die Mijn geboorte te berde brengt. Het is door Mijn geboorte dat de mens naar verlossing zal uitzien. Het is door de liefde van Mijn Eeuwige Vader voor al Zijn kinderen dat Hij het ultieme offer gebracht heeft. Dat Hij een pasgeboren baby moest aanschouwen en Hem als kind zien opgroeien tot volwassenheid, toont duidelijk Zijn liefde en vastberadenheid om al Zijn kinderen te redden. Hij houdt zoveel van al Zijn kinderen dat Hij Mij gevraagd heeft om te leven als mens, goed wetende dat Ik vernederd en bespot zou worden. Hij liet dit gebeuren.

Mijn geboorte is een teken voor iedereen dat God, de Eeuwige Vader, zoveel van Zijn kinderen hield dat Hij een gigantisch offer bracht. Door Mij toe te laten om naar de aarde te komen om onder jullie te leven, toonde Hij Zijn medelijden en Zijn verlangen om jullie te redden door Mijn dood toe te staan. Als Hij Mij niet gezonden had, kon de mensheid niet gered worden. Toch zijn degenen die Mij afwijzen nog steeds onzeker met betrekking tot de waarheid van de beloften door God, de Eeuwige Vader, gemaakt. Er is echter veel verwarring.

Het enige wat nu telt is dat de mensheid de beloften en de realiteit erkent van de nieuwe Hemel en Aarde welke vervaardigd is voor alle kinderen van God. Dat is het grootste geschenk van allemaal. En het is dit

geschenk dat jullie allemaal tot doel gesteld was om het met Hem te delen totdat Satan dit alles vernietigde door Eva te verleiden.

Vandaag de dag aanzien de mensen de onderrichtingen in het Oude en het Nieuwe Testament in veel opzichten als oude fabeltjes. Velen begrijpen nog steeds niet dat de onderrichtingen bevat in deze Schriften, authentiek waren en het nog steeds zijn. Omdat in veel gevallen verwijzingen worden gemaakt naar gebeurtenissen die plaatsvonden in de geestelijke wereld, vinden de mensen het moeilijk te geloven dat dit heeft kunnen gebeuren. Ze zijn tot dit besluit gekomen omdat zij de inhoud evalueren door logisch denken gebaseerd op wat er op aarde gebeurt. Maar zij vergissen zich.

Mijn komst op aarde was georkestreerd als een laatste kans om de wereld wakker te maken zodat iedereen zou beseffen dat God geheel en al vergevingsgezind is. Het was Mijn taak om jullie, door Mijn onderrichtingen en kruisdood, de weg naar de Hemel te tonen.

Gedenk dan met Kerstmis dat Mijn geboorte plaatsvond om jullie te helpen. Begin met jullie geloof in de Hemel, waarvoor jullie allemaal gerechtigd zijn om er deel van uit te maken, opnieuw te evalueren. Door Mijn leven te herdenken, kunnen jullie je nu met Mij verenigen in Mijn Vaders Koninkrijk als jullie je hart openen en Mij vragen om jullie nog eens te omhelzen.

*Jullie Goddelijke Redder en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus*

God de Vader: Mijn Zoon wordt gezonden om zijn rechtmatige Troon op te eisen.

Zaterdag, 24 december 2011, 18:00 u.

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Verlosser in de wereld gezonden heb om de mensheid te redden, **zo ben Ik nu klaar om Mijn Zoon, Jezus de Verlosser van de mensheid**, nogmaals te zenden om die zielen te redden die anders niet gered zouden kunnen worden.

Mijn kinderen moeten de betekenis begrijpen van het bitter zoete offer dat Ik voor de mensheid bracht toen Ik voor de eerste keer Mijn Zoon zond.

Toen Ik besepte dat de enige manier om de mensheid te redden erin bestond een Redder te zenden, **wist Ik dat Ik niet kon verwachten dat een of andere profeet of uitverkoren ziel zulk een offer kon doorstaan**. Ik besliste, door de tweede persoon van Mijn Godheid, dat Ik een Zoon zou zenden om de mensheid te redden. Dat was de enige doeltreffende manier om Satans plannen te verijdelen want zo groot was Mijn liefde voor Mijn kinderen.

Mijn Zoon te zien opgroeien tot een man was enerzijds verrukkelijk en anderzijds pijnlijk door de kennis van wat Hem te wachten stond. Maar omwille van de diepe, tedere liefde die Ik heb voor ieder van Mijn kinderen, was dit een offer dat bereidwillig werd ondergaan om zo Mijn familie te redden.

Nu De Waarschuwing naderbij komt bereid Ik eveneens de Wereld voor, door deze Heilige boodschappen, om Mijn Zoon voor de Tweede Maal te verwelkomen.

De Tweede Komst van Mijn welbeminte Zoon is dichtbij, kinderen. Hij wordt gezonden om zijn rechtmatige troon op te eisen wanneer Hij zal heersen als Koning van de Mensheid.

Deze glorierijke gebeurtenis zal spectaculair zijn en **is het sluitstuk van het plan om het Menselijk Ras te redden** van het kwaad dat in jullie wereld bestaat. Satan zal binnenkort verworpen worden. Zijn volgelingen en zij die boosaardig zijn van hart zullen geschokt en verbijsterd zijn. Zij zullen op dat moment een keuze moeten maken. Ofwel neervallen en smeken om barmhartigheid en gered worden. Ofwel de grote gave weigeren die hun zal aangeboden worden.

Mijn kinderen, **verenig jullie allen en vrees de spot niet**. Jullie worden geleid door de Heilige Geest en de bescherming van de engelen en de heiligen in de Hemel wordt jullie verschaft. Het zal aan jullie zijn, Mijn volgelingen, om het woord en de belofte van Mijn Zoon te verkondigen die verlangt dat deze boodschappen over de hele wereld verspreid worden.

Het zal ook door jullie gebeden zijn dat verloren zondaars uit de armen van de Boze kunnen getrokken worden.

Kinderen, jullie bevinden zich in de eerste fases van de laatste strijd. Jullie tweede kans op eeuwige redding wordt jullie gegeven door de barmhartigheid van Mijn welbeminte Zoon. Verkwansel deze gelegenheid niet. Voeg jullie samen als één man in vereniging met jullie familie in de Hemel om jullie broers en zussen op aarde te redden.

Verheug jullie deze Kerstmis, want het zal een bijzondere viering zijn daar jullie nu moeten helpen om de zielen voor te bereiden op De Tweede Komst van Mijn Zoon, nadat De Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

Ik bemin jullie allen, kinderen. Aanvaard Mijn Liefde. Omarm, Mij, jullie Eeuwige Vader die alles zal doen wat mogelijke is om jullie allen in het Nieuwe Tijdperk van Vrede op te nemen.

God de Vader

De Maagd Maria: De dag waarop ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Maandag, 24 december 2012, 18:00 u.

Mijn kind, de dag waarop Ik de Redder ter wereld bracht, veranderde het lot van de mensheid.

Ik beminde dit kind met een hartstochtelijke liefde net zoals elke andere moeder. Maar er was een bijkomende genade die Mijn Vader Mij verleende. Dat was de genade van bescherming. Ik beschermde Mijn Zoon vanaf het begin op een manier die verschillend was. Ik wist dat Hij de beloofde Messias was en daarom was mij een zeer speciale verantwoordelijkheid toevertrouwd, hoewel Ik geen idee had van de omvang die deze verantwoordelijkheid zou inhouden.

Het was Mij niet gegeven om vanaf het begin al te begrijpen dat Mijn Zoon, de Redder, door God gezonden om het menselijk ras te vrijwaren van het vuur van de hel, zou gedood worden.

Dat deel van Mijn zending kwam als een verschrikkelijke shock en Mijn pijn kan met geen woorden beschreven worden, zo intens was ze.

Ik leed door Mijn Zoon, in Hem en met Hem. Zelfs vandaag voel Ik Zijn pijn en verdriet omwille van het ongeloof omtrent Mijn Zoons bestaan in de wereld vandaag. Als de Moeder van de Verlossing, is het Mijn verantwoordelijkheid Mijn Zoon bij te staan in Zijn plan om zielen te redden.

Dit is de tijd van de zondvloed; dit is de tijd voor snelle en plotselinge veranderingen. Terwijl oorlogen zullen uitbreken, en een grote oorlog uit de puinhopen zal oprijzen, zal Gods plan zich snel uitbreiden om het bewustzijn van Zijn Tegenwoordigheid onder alle naties en rassen op te wekken.

Mijn kind, Ik smeed je om [de Allerheiligste Rozenkrans](#) te bidden terwijl Ik vandaag ween. Mijn tranen, die je zojuist gezien hebt zijn voor die zielen die Mijn Zoon niet zullen erkennen. Het zijn die Christenen die zeggen Jezus Christus als Redder te aanvaarden maar die Hem beledigen door niet tot Hem te bidden, wat Hem het meest bedroeft.

De uitbreiding van het atheïsme is als een vreselijke epidemie die over de aarde raast. God is niet vergeten, in plaats daarvan wordt Zijn bestaan vrijwillig genegeerd. Zijn wetten worden uit jullie landen verbannen. Zijn Kerken worden niet geëerd. Zijn gewijde dienaren zijn te schuchter en niet moedig genoeg om Zijn Heilig Woord te verkondigen.

De aarde zal nu veranderen, zowel fysiek als geestelijk. De zuivering is begonnen. De strijd zal geleverd worden tussen hen die de duivel volgen en Gods Restkerk.

Zij die Mijn Zoon trouw zijn moeten altijd een beroep doen op Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, opdat Ik jullie aan Mijn geliefde Zoon kan toewijden om jullie de zeer nodige genaden te schenken. Jullie moeten voorbereid zijn als een soldaat van Jezus Christus. Jullie wapenrusting moet sterker gemaakt worden, want jullie rol is als die van een kruisvaarder en jullie zullen moeten optornen tegen grote wreedheid en ongerechtigheid.

Ga in vrede, kinderen, en blijf in dagelijks gebed terwijl de veranderingen beginnen, zodat de redding van de mensheid tot een goed einde kan gebracht worden.

Alles zal gedaan worden overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader, door Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Aan jullie, Mijn kinderen, die Mij om hulp vragen, zal grote bescherming voor jullie naties verleend worden.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Valse leraren en profeten.

Zaterdag, 25 december 2010, 10:30 u.

Ik ben het begin en het einde. Het was door Mij dat Mijn Eeuwig geliefde Vader de wereld geschapen heeft en het zal door Mij zijn dat deze zal eindigen. Ik ben het licht en de Redder die al degenen die in Mij geloven in het beloofde Paradijs zal brengen. Zij die, ondanks al Mijn onderrichtingen en de inspanningen van Mijn profeten, nog steeds weigeren om Mij te aanvaarden, zullen Mijn Vaders Koninkrijk niet betreden.

Diegenen onder jullie die de gave van de waarheid gekregen hebben door middel van de Schriften moeten nu de ogen openen en Mijn leer en de profetieën, aan Mijn profeten gegeven, aannemen. Het moment is eindelijk nabij waarop Ik naar de aarde zal terugkeren om Mijn geliefde volgelingen op te eisen. Met Mijn hedendaagse profeten zal Ik jammer genoeg nog steeds afgewezen worden. Jullie moeten allemaal luisteren en Mijn boodschappen, die jullie uit barmhartigheid geschonken worden, lezen en het belang ervan begrijpen.

Mijn leer is nooit veranderd

Jullie moeten niet vergeten dat Mijn onderrichtingen dezelfde zijn zoals ze van oudsher waren. Zij die in Mijn naam komen, moeten zorgvuldig in het oog gehouden worden. Als zij Mijn woord verkondigen zijn zij van het licht. Wanneer jullie ondervinden dat Mijn onderrichtingen gewijzigd worden op een manier die jullie vreemd lijkt, loop er dan van weg. Deze betreurenswaardige mensen werden verleid door de Boze om Mijn onderrichtingen opzettelijk te verdraaien om jullie op een dwaalspoor te brengen en jullie te verwarren.

Elke leerstelling die niet afkomstig is uit de Heilige Schrift en die beweert de waarheid te verkondigen, is een leugen. Dit is een zonde tegenover Mij en is een ernstige aanval op Mij en Mijn Eeuwige Vader.

Valse Messias

Deze valse leraren zullen binnenkort beginnen met zichzelf bekend te maken over heel de wereld. Jullie zullen hen overal vinden, hun stem zo luid mogelijk verheffend. Op zoek naar aandacht. Sommigen zullen Mijn kinderen zodanig imponeren dat zelfs Mijn ware volgelingen zullen geloven dat zij bijzondere goddelijke krachten bezitten. Eén persoon in het bijzonder zal zich tot een zodanige hoogte verheffen dat de mensen verkeerdelijk zullen geloven dat hij de Messias is.

Het gaat heel veel moed, oprechte vastberadenheid en sterkte vragen van Mijn kinderen om zich aan Mij vast te klemmen en Mij toe te laten hen door deze gevaarlijke jungle vol demonen te leiden. De demonen, die nu door Satan worden ontketend aangezien de laatste dagen zich beginnen te ontvouwen, zullen komen, vermomd als Mijn volgelingen en profeten. Zij spannen thans samen om zich te richten op Mijn ware zieners en profeten. Zij zullen proberen om hen te verleiden met een valse leer. Zij zullen de waarheid verdraaien om deze te schikken naar hun immorele wegen die, van buitenaf bekeken, moeilijk waar te nemen zullen zijn. Mijn godvruchtige volgelingen, gewijde dienaars en profeten zullen deze boosaardige mensen onmiddellijk herkennen. Zij zullen hun uitspraken pijnlijk en verontrustend vinden, maar wat ontzetting zal veroorzaken in hun hart is het feit dat zoveel Christenen voor hun charmante persoonlijkheid zullen vallen. Zij zullen zo overtuigend zijn dat velen de zeer Sacrale Dienaars, die hun leven gewijd hebben aan Mij en Mijn Eeuwige Vader, in hun verdorven valstrik zullen trekken.

Oproep aan de Christenen om stand te houden

Ik doe nu beroep op deze godvruchtige volgelingen van Mij, gezegend met de genaden van de Heilige Geest. Neem jullie wapen van geloof op en blijf sterk. Trotseer hen. Leer de mensen de waarheid door hen voortdurend te herinneren aan de waarheid welke is opgenomen in Mijn Vaders Boek – het Boek der Waarheid. Deze onderrichtingen zullen in eeuwigheid blijven bestaan.

Het zal moeilijk worden voor jullie, Mijn kinderen, om stand te houden en jullie te laten gelden maar luister nu naar Mij. Als jullie dit doen, zullen jullie zielen helpen. Jullie broeders en zusters in de wereld zijn jullie familie. Ik zal jullie allen bij Mij in het Paradijs brengen dat Ik aan al Mijn kinderen beloofd heb. Alstublieft, alstublieft, help Mij zodat Ik niemand van jullie achter moet laten. Het zal Mijn Hart breken als Ik al Mijn geliefde kinderen niet kan redden. Het zal door gebed, opoffering en volharding van de kant van Mijn volgelingen zijn, wijd en zijd, dat Mijn wens ingewilligd zal worden.

Neem de beker van de verlossing nu op in Mijn naam. Volg Mij. Laat Mij jullie allen leiden. Laat Mij jullie in Mijn Hart sluiten terwijl wij ons verenigen om de mensheid te redden van de Bedrieger.

Onthoud het. Ik houd zodanig veel van elk van Mijn kinderen dat de overwinning zonder hen allemaal naar het eeuwig leven te brengen bitterzoet zal zijn en dat zal Mijn Hart breken.

Bid. Bid. Bid nu, jullie allemaal, en onthoud de woorden – Ik ben de Alfa en de Omega.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Koning van de Aarde en Rechtvaardige Rechter van geheel de mensheid.

Houd het belang van het gezin in ere.

Zondag, 25 december 2011, 18:00 u.

Mijn dochter, vandaag wordt Mijn geboorte gevierd. Het is ook een bijzondere dag voor de gezinnen.

Onthoud dat ook de Heilige Familie op deze dag geboren werd. Die Heilige Familie heeft een betekenis vandaag voor mensen in de hele wereld.

Net zoals alle zielen op aarde deel uitmaken van de familie van Mijn Eeuwige Vader, zo zouden mensen overal het **belang van het gezin in ere moeten houden**.

Het is enkel door het gezin dat echte liefde geboren wordt. Omdat veel gezinnen in de wereld getroffen worden door verdeeldheid, boosheid en scheiding, is het goed het volgende te begrijpen.

Indien er geen gezinnen op aarde zouden zijn, kon er geen leven zijn. Het gezin vertegenwoordigt alles wat Mijn Eeuwige Vader verlangde voor zijn kinderen op aarde.

Gezinnen, wanneer zij samen zijn, scheppen een intieme liefde die alleen in de Hemelen gekend is. Schaad het gezin en je zal de zuivere liefde schaden van elke ziel die deel uitmaakt van dit gezin.

Satan houdt ervan verdeeldheid te zaaien in de gezinnen. Waarom? Omdat hij weet dat de kern van de liefde, essentieel voor de geestelijke groei van de mensheid, zal sterven wanneer het gezin uit elkaar valt.

Alstublieft, kinderen, bid voor de gezinnen dat zij samenblijven. Bid opdat gezinnen samen zouden bidden. Bid om Satan te verhinderen binnen te dringen in jullie gezinswoning.

Vergeet nooit dat jullie allen deel uitmaken van de familie van Mijn Vader en jullie moeten die eenheid op aarde nastreven op elk mogelijk moment. Dat is niet altijd het geval, Ik weet het, maar streef altijd naar eenheid binnen het gezin om de liefde voor elkaar te bewaren.

Indien jullie geen gezin op aarde hebben, onthoud dan dat jullie deel uitmaken van de familie die Mijn Vader schiep. Beijver jullie om jullie te vervoegen bij de familie van Mijn Vader in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.

Bid voor de genaden die nodig zijn om jullie rechtmatige thuis te bekomen in dit Nieuw Paradijs waarin jullie zullen worden uitgenodigd bij Mijn Tweede Komst.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de Mensheid

Er zal een grote zondvloed plaatsvinden. Jullie zullen ook getuige zijn van minder grote overstromingen in andere landen.

Dinsdag, 25 december 2012, 19:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn plan van redding voor de wereld, begon in Mijn tijd, op 22 december 2012.

Deze tijd in de wereld behoort Mij toe aangezien Ik al Gods kinderen verzamel, als één geheel, terwijl de grote strijd begint.

Deze periode van Grote Ellende zal enige tijd duren. **De oorlogen zullen verhevigen tot de grote oorlog verklaard wordt en de wereld zal veranderen.**

Alle naties zullen getuigen zijn van de veranderingen. Jullie moeten hierop voorbereid zijn en het aanvaarden, want al deze dingen moeten geschieden voor Mijn Tweede Komst.

Er zal een grote zondvloed plaatshebben. Jullie zullen ook getuige zijn van minder grote overstromingen over andere landen.

Wereldwijd zal zich het klimaat beginnen te veranderen en jullie weer zal anders zijn, op een manier die voor jullie vreemd zal lijken.

Dit is de tijd voor allen die hun ogen geopend hebben voor de Waarheid, om de weg voor Mij te effenen zodat Ik allen in Mijn Heilige Armen kan verwelkomen.

Vrees niet, want Mijn Liefde zal veel afzwakken en jullie gebeden kunnen en zullen vele van deze gebeurtenissen verzachten evenals de wreedheden die door het Beest gepland worden.

Jullie Jezus

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte vervangen worden door een grote ceremonie.

Woensdag, 25 december 2013, 09:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het Woord dat Vlees is geworden. Mijn Lichaam omarmt de wereld van vandaag, maar de wereld, al viert hij dan ook Kerstmis, heeft geen boodschap aan Mijn Plan van Verlossing.

Kerstmis is niet langer de viering van Mijn Geboorte, maar een heidens surrogaat waar elk eerbetoon is weggefallen bij de zoektocht naar vervalsingen. Hoe zwak is het geloof van Christenen geworden. Hoe hebben zij alles vergeten wat Ik de wereld leerde. Hoe veel zorg besteden zij toch aan materieel comfort, dat alleen maar tot stof zal vergaan, terwijl zij de toestand van hun zielen totaal veronachtzamen.

Jullie zijn terechtgekomen in de tijden waarin het geloof van de meeste Christenen zo zwak is geworden dat er weinig gesproken wordt over of verwezen naar Mijn Luisterrijke Goddelijkheid. Mijn Onderrichtingen zijn van geen enkele tel meer in jullie levens en veel priesters houden niet meer van Mij zoals zij dat zouden moeten doen. Neen, Mijn dochter, waarachtig kennen zij Mij helemaal niet meer.

Ik zal niet rusten voordat Mijn Stem gehoord wordt, totdat Ik jullie wakker geroepen heb om jullie geloof te vernieuwen. Spoedig zal jullie geloof in Mij nog verder afzwakken. Jullie zullen zo druk doende zijn, geheel in beslag genomen door politieke aangelegenheden die in verband staan met landen waarin oorlog en armoede heersen, dat jullie Mij zullen vergeten. Ik zal in jullie geloof vervangen worden door Mijn vijanden, die zich voordoen als Mijn dienaars en die jullie steeds verder van Mij zullen weg leiden.

Volgende Kerstmis zal de viering van Mijn Geboorte vervangen worden door een grote ceremonie, die het werk van deze bedriegers zal toejuichen, die in Mijn Kerk paraderen, terwijl ze gewaden dragen die alleen dienen om de gelovigen een rad voor de ogen te draaien. Op die dag zullen zij de god van de sociale rechtvaardigheid loven, de mensenrechten en het geld dat zij naar hun zeggen ingezameld hebben voor de hongerenden in de wereld. Maar weet dat al die zaken die in Mijn Heilige Naam aan de wereld voorgesteld worden, slechts één doel beogen. **Dat is om jullie weg te halen van het Woord, dat Mijn Vlees is. Mijn Vlees is van Mijn Lichaam. Mijn Lichaam is de Kerk.** Wanneer diegenen die zeggen tot Mijn Kerk te behoren, Mijn Heilig Woord niet vereren maar, in plaats daarvan, de politiek van de wereld omarmen en trachten te controleren, dan kunnen zij nooit zeggen dat zij Mij toebehoren. De tijd voor de verdeling – het voorzegde schisma – is aangebroken en het zal snel gaan.

Jullie kunnen slechts één God liefhebben en de enige weg naar Mijn Vader is door Mij, Zijn Eniggeboren Zoon. Wanneer jullie jezelf afscheiden van Mij in navolging van politieke campagnes die trachten om mensenrechten en sociale rechtvaardigheid te promoten als vervanging voor het Woord, dan zullen jullie Mij verloochenen.

Mijn Hart is zwaarmoedig in deze tijd. Ik geef jullie deze waarschuwingen opdat jullie niet in dwaling zullen vallen noch in de sluwste hinderlaag die voor jullie opgezet zal worden door de aanhangers van Mijn aartsvijand – de duivel.

Jullie Jezus

Humanisme is een belediging tegenover God.

Donderdag, 25 december 2014, 15:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat jullie niet in met de geest van het kwaad die de wereld corrumpeert. Laat alles aan Mij over. Want zolang jullie Mij beminnen, Mij vereren en de anderen liefhebben in overeenstemming met Mijn Heilige Wil, zal Ik jullie beschermen tegen het leed van alles wat zich tegen Mij keert.

Het ergste leed dat jullie zullen moeten meemaken zal erin bestaan getuigen te zijn van zogenaamde daden van naastenliefde en menslievende bezorgdheid en wel op wereldniveau, wat de ware intenties van Mijn vijanden zal verbergen. In jullie hart zullen jullie weten dat de bedrieger aan het werk is. Wanneer de seculiere wereld en diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, spreken van politiek en humanitaire daden maar het nalaten om het belang van het menselijk leven, tot elke prijs, te beschermen, weet dan dat dit niet is wat Ik verlang. Wanneer diegenen die zeggen Mij te vertegenwoordigen niet met dezelfde passie spreken over het kwaad van abortus, zoals zij dat wel doen over andere daden tegen de mensheid, wees er dan van bewust dat er iets fout gaat.

Mijn Vader zal allen straffen die Zijn kinderen vermoorden, ook de kinderen die nog gevoed worden in de moederschoot in afwachting van hun geboorte. De uitvoerders van dergelijke misdaden zullen een vreselijke straf ondergaan tenzij zij berouw betonen over hun zonden tegen Hem. Zij die van Mij zijn en die Mijn Kerk op aarde vertegenwoordigen hebben het nagelaten de Waarheid te verkondigen. Moord, met inbegrip van abortus, is een van de grootste zonden tegen God. Een buitengewone akte van berouw is noodzakelijk om voor dergelijke zonde vergeving te ontvangen. Waarom vecht Mijn Kerk niet krachtig tegen deze zonde – een van de meest weerzinwekkende daden van opstandigheid tegen Mijn Vader? Waarom leiden zij jullie aandacht af van de erkenning van de meest ernstige onder de zonden terwijl zij preken over het belang van humanitaire daden?

Humanisme is een belediging tegenover God omdat het gericht is op de noden van de mens en niet op de nood om berouw te hebben over zonden tegenover de Schepper van al wat bestaat. Indien jullie de doodzonden negeren die duidelijk omschreven staan in de Wetten door God afgekondigd, en die naar eeuwige verdoemenis leiden, dan zal zelfs een berg van medeleven voor de burgerlijke rechten van het menselijk ras voor die zonden geen verzoening kunnen brengen.

Indien jullie in Mij geloven en Mij dienen, dan moeten jullie alleen de Waarheid spreken. De Waarheid is dat zonde jullie grootste vijand is – niet diegenen die jullie vervolgen. Doodzonde, indien niet berouwd, zal jullie naar de Hel leiden. Indien jullie zich in staat van doodzonde bevinden en tijd besteden om grote daden van naastenliefde en humanitaire doelen te steunen, maar geen berouw hebben, dan zal jullie ziel verloren gaan.

Denk aan de Waarheid. Laat jullie niet misleiden door gepraat, daden of handelingen van liefdadigheid wanneer de belangrijkste taak erin bestaat doodzonde te bestrijden. Mijn geestelijke dienaar die weigert om jullie te herinneren aan de gevolgen van doodzonde, begrijpt zijn of haar zending in dienst van Mij niet. Jullie kunnen de zonden niet onder de mat vegen, uit het gezicht, alsof ze niet bestaan. Zelfs een zeer groot inlevingsvermogen met mensen die in Mijn Naam vervolgd worden, zal niet opwegen tegen het feit dat zondaars zich niet met Mij, Jezus Christus, verzoenen voor de vergeving van zonden.

Jullie Jezus

Het vieren van Kerstmis.

Zondag, 26 december 2010, 0:30 u.

Mijn dochter, waarom aarzel je? Weet je niet dat je elke dag geleid wordt? Je weet in je hart immers dat alles wat je moet doen is gaan zitten en je hart openen en aanstonds zal je Mijn boodschap vernemen. Vertrouw op Mij. Geef je over. Geloof dat als je je angsten, muizenissen, zorgen en vragen aan Mij doorgeeft, Ik deze van jou zal wegnemen en dienovereenkomstig zal reageren. Je moet nu de tijd nemen om aandacht te schenken aan deze zeer dringende boodschappen voor geheel de mensheid. Aarzel niet om met dit Allerheiligste werk op te schieten.

Schenk nu aandacht aan het volgende, Mijn dochter. Wanneer de Christenen over de hele wereld er zich op toeleggen om hulde te brengen aan Mijn geboorte te Bethlehem, zullen velen onder hen enkel respect tonen zonder echte liefde in hun hart. Al zullen velen dicht bij Mijn Hart geraken. Anderen zullen enkel knikken, glimlachen en kort spreken over de betekenis van dit belangrijkste moment bij de feestelijke herdenking van de grootste gift die ooit aan Mijn Vaders kinderen geschonken is sinds het ontstaan. Maar als Mijn kinderen, Mijn godvruchtige volgelingen, Kerstmis vieren, worden zij afgeleid door de pracht en praal en de bijbehorende feestelijkheden met aardse goederen.

Hoeveel Christenen leggen aan hun kinderen de betekenis van Mijn geboorte uit? Hoeveel denken terug aan de nederigheid vertoond door Mijn geliefde Moeder en Haar Allerheiligste echtgenoot, Sint Jozef? Hoe velen begrijpen dat Ik mens geworden ben om het menselijk geslacht te redden van de weg naar de Hel? Het was deze eenvoudige boodschap die misvormd werd door de eeuwen heen en gecamoufleerd door uiterlijk vertoon. Nochtans werd het door godvruchtige Christenen erkend als een periode om na te denken over hun trouw aan Mij, hun Redder. Alstublieft kinderen, Ik spoor jullie aan om dit Feest te benutten om te bidden voor al diegenen in de wereld die het nodig hebben wakker geschud te worden voor het feit dat zij een erfdeel bezitten. Er is daar voor elk van hen een speciale plaats voorbehouden in Mijn Vaders Koninkrijk als zij er voor zouden kiezen om dit aan te nemen.

Het moment van De Grote Waarschuwing is bepaald

Mijn kinderen worden zo in beslag genomen door nieuwigheden elke minuut van de dag die, terwijl het hun leven kan beïnvloeden, van geen belang zijn voor het Eeuwig Leven. Kinderen, het is nu voor jullie allemaal het moment om jullie geweten te onderzoeken vóór De Grote Waarschuwing die voorafgaat aan Mijn Tweede Komst. Maak gebruik van het gebed, in jullie eigen eenvoudige woorden, om te vragen om Goddelijke raad.

Het moment van De Grote Waarschuwing is thans bepaald. Wees waakzaam. Blijf op jullie hoede.

*Jullie Goddelijke Redder en Rechtvaardige Rechter
Jezus Christus*

Ik werd beschuldigd van Ketterij (dwaalleer) en godslastering wanneer Ik op de aarde liep.

Maandag, 26 december 2011, 15:50 u.

Ik ben jouw Jezus die jou nooit verlaat hoezeer jij ook lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, Zoon van God die mens werd, geboren uit de Onbevleete Maagd Maria.

Mijn zeer geliefde dochter, overstijg deze plotse uitbarsting van lijden en vergeet nooit het aantal zielen dat jij door deze ontwikkeling redt.

Mijn kinderen moeten de zuivering ondergaan opdat hun zielen zouden gereinigd worden op dit moment. Dus moeten ze hieraan wennen. Vele van Mijn kinderen worden nog steeds gezuiverd voor De Waarschuwing plaatsvindt. Met de tijd zullen zij begrijpen waarom dit gebeurt, Mijn dochter.

De engelen zijn voortdurend bij je, als nooit tevoren. Want, Mijn dochter, jij zal nu omwille van deze boodschappen het grootste aantal aanvallen aantrekken tot hiertoe.

Elk woord dat Ik zeg zal nu uiteengerukt worden.

Elke les en waarheid die Ik aan de wereld probeer mee te delen zal nu bevraagd en als godslasterlijk geoordeeld worden.

Mijn Heilig Woord, wanneer het onderwezen werd aan Mijn volgelingen toen Ik op aarde rondging, werd ook bekritiseerd.

Toen Ik onder Mijn volk wandelde werd Ik beschuldigd van ketterij en godslastering. **Mijn woord werd op vele plaatsen niet aanvaard** en vooral niet bij de priesters en de Farizeeën.

Mijn dochter, deze mensen, die vol eigendunk beschimpen door hun zelfverklaarde kennis van de Schriften, zullen de ergste beledigers zijn. Zij zullen verwaand opwerpen dat hun gebrekkige opvatting van de Heilige Schrift belangrijker is dan de waarheid.

Hun hoogmoed belet hen Mijn stem te herkennen wanneer die in de wereld van vandaag meegedeeld wordt.

Houd je nooit bezig met deze arme zielen, Mijn dochter, want zij zijn niet van het licht. Spijtig genoeg geloven zij dat van zichzelf wel. Onthoud dat zij die neerkijken op en spotten met anderen in Mijn naam, Mij niet vertegenwoordigen.

Zij betonen geen liefde, begrip of nederigheid.

Deze aanvallen stapelen zich op om jou te doen stoppen met dit werk en om nieuwe twijfels in jouw geest te brengen. Bid voor deze mensen. Negeer ze. Focus enkel op Mijn stem en laat niet toe dat dit heilig werk op deze manier aangetast wordt.

Satan werkt zeer actief in deze zielen en zal elk sluw argument gebruiken om deze boodschappen die van Mijn lippen komen te ondermijnen. Door je in te laten met of te antwoorden op deze aanvallen, geef je Satan de macht die hij zoekt.

Ga nu in vrede. Blijf vooruit kijken en wees altijd gehoorzaam aan Mijn verlangens. Herinner je dat jij Mij de gave van jouw vrije wil gegeven hebt. Sta Mij daarom toe je te leiden. Stel je volledig vertrouwen in Mij.

Ik bemin je.

Jouw Jezus

Mijn plannen om de hele wereld te redden zijn klaar en Ik zal geen enkele ziel zonder meer opgeven.

Donderdag, 26 december 2013, 14:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn Verlangen om jullie allen te troosten in deze tijd. Mijn plannen om de hele wereld te redden zijn klaar en Ik zal geen enkele ziel zonder meer opgeven. Elk afzonderlijk kind van God heeft het vermogen om te beminnen – zelfs zij die gescheiden zijn van God. Elke ziel is geboren met de Gave van de Liefde – de Gave van God, Die in elk woont zelfs als zij Hem niet herkennen.

Liefde is een eigenschap die door Satan gehaat wordt, want God is Liefde. Ieder mens die een ander persoon liefheeft, voelt vreugde in zijn hart. **Liefde is het meest natuurlijke gevoel en zij houdt het Licht van God gloeiend in een wereld van duisternis. Satan zal de liefde bij elke gelegenheid aanvallen.** Hij zal ze wegrukken bij wie hij maar kan en er vele boosaardige vervangmiddelen voor in de plaats stellen. Wanneer hij het Sacrament van het Huwelijk aanvalt, dan verzwakt hij de liefde in elk van die verbintenissen totdat alleen haat overblijft. Hij zal vriendschappen kapotmaken. Hij zal verdeeldheid, wantrouwen en haat veroorzaken wanneer en waar hij kan. Hij is de oorzaak van moord, daden van geweld tussen mensen, daden van onderdrukking, marteling en oorlog. Wanneer Satan de natuurlijke wet van de liefde aanvalt, geschapen door Mijn Vader, dan drijft hij mensen in een vreselijk zielenleed. Zij zullen geen vrede voelen wanneer de liefde in hun leven ontbreekt. Zij zullen anderen niet vertrouwen waar er geen liefde is en wanneer er haat is in de ziel van een persoon, dan zal hij of zij anderen behandelen met een geweldige wreedheid.

Haat kan nooit van God komen. **Haat komt van de duivel.** Hij die haat evenaart de eigenschappen die aan Satan toebehoren. Omdat hij Satan imiteert, zal een mens dikwijls zijn haat verbloemen met een vriendelijk en geslepen voorkomen. Zeer dikwijls zullen mensen die anderen haten, en met de bedoeling hen te verwarren, beweren dat zij alleen uit liefde spreken terwijl ze anderen schade toebrengen. **De mens die haat zal, net zoals Satan, goed oppassen om zijn haat niet te tonen.** Velen zullen beweren dat zij te goeder trouw handelen omwille van de noodzaak om eerlijk te zijn. Maar, een willekeurige haatdragende handeling kan nooit goede vruchten voortbrengen, want zoals rottend vlees zal zij bederf meebrengen en dan de dood van de ziel.

Liefde is het enige dat in Mijn Ogen telt. Wees ervan verzekerd dat al diegenen die vervuld zijn van liefde – hetzij voor een ander hetzij voor God – dat zij reeds in de gratie staan. Diegenen die begunstigd zijn door God zullen van Mij Grote Barmhartigheid ontvangen. Aan diegenen met haat in hun zielen zal geen Barmhartigheid betoond worden, tenzij zij zichzelf eerst verzoenen in Mijn Ogen. Jullie moeten eraan denken dat haat in gelijk welke vorm, en bijzonder wanneer die uitgedragen wordt in Mijn Heilige Naam, alleen de verwoesting van de ziel zal meebrengen.

Mijn Liefde is groter dan gelijk welke mens kan ervaren. Zij overstijgt jullie begripsvermogen. Omwille van de breedte en de diepte van Mijn Liefde voor jullie, zal Ik elk van jullie vullen met Mijn Heilige Geest. Mijn Liefde zal de liefde in jullie harten losweken, hoe klein die in elke ziel ook moge zijn. **Dus, alstublieft, laat nooit de hoop varen dat Ik verlossing zal brengen aan de ganse wereld, want Mijn Geduld is eindeloos en Mijn Liefde eeuwig.**

Jullie Jezus

Zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de Tongen van Vuur ontvangen.

Vrijdag, 26 december 2014, 14:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tijd komt dichterbij en binnenkort zullen het lijden, de ellende en de pijn, veroorzaakt door de zonde, uitsterven.

In de tussentijd zal Mijn Liefde de wereld ondersteunen en Ik zal een einde maken aan de oorzaak van elke overtreding en boosaardige handeling, gepleegd door Mijn vijanden. De strijd tegen het kwaad zal gewonnen worden door de Liefde, die Ik in de harten van de goede zielen zal inprenten. Deze Liefde zal iedereen die ermee in contact komt in verrukking brengen, en het Vuur van de Heilige Geest zal de zielen vullen van allen die gezegend zijn met de Liefde van God.

Deze uitstorting van de Heilige Geest, zoals niet meer gebeurd is sinds Mijn Apostelen werden gezegend met Pinksteren, zal het menselijk ras opwekken. Zeer weinigen zullen niet aangegrepen worden door de Kracht van de Heilige Geest en zij zullen er machteloos tegen zijn.

Het is omdat God Zijn kinderen liefheeft dat Hij de mensheid deze prachtige Gave zendt. Zielen zullen zuiverder worden en de zonde zal niet getolereerd worden door diegenen die de Tongen van Vuur ontvangen.

De Liefde, die zal worden gedeeld door diegenen gezegend met de Kracht van de Parakleet, zal onmogelijk te negeren zijn en daardoor zal Satans macht verzwakt worden en zijn greep op de wereld zal worden losgemaakt, totdat hij terug in de afgrond valt.

Verheug jullie, Mijn geliefde volgelingen, want het is dankzij de Kracht van Mijn Liefde, dat Ik de wereld en al diegenen die Mijn Barmhartigheid aanvaarden zal redden.

Ga in Mijn Liefde. Heb elkaar lief zoals God bemint.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: De Barendweeën zijn begonnen.

Dinsdag, 27 december 2011, 14:00 u.

Mijn kind, de barendweeën zijn begonnen.

De tijd is gekomen voor de **geboorte van een Nieuwe wereld, een nieuw begin.**

Veel veranderingen zoals nog nooit voorheen gezien werden zullen nu op aarde plaatsvinden.

Mijn Hemelse Vader zendt Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om de mensheid eens te meer te redden van haar zondigheid.

Jij, Mijn kind, zal een reeks gebeurtenissen zien die jou reeds geopenbaard werden.

Je moet niet bang zijn want **deze zuivering is noodzakelijk om de mensheid wakker te schudden** om zielen te redden.

De tekens zullen zoals voorgezegd beginnen. Mijn kinderen moeten deze veranderingen aanvaarden met een nederig en berouwvol hart.

Bid, bid voor de zielen opdat zij zich ontdoen van de zonde van hoogmoed en vergeving zoeken voor hun beledigingen tegen God de Vader.

Wanneer zij nalaten zichzelf te redden zal dat leiden tot een strenge kastijding.

De barmhartigheid van Mijn Zoon is zo groot dat Hij tijd zal geven aan Mijn kinderen om berouw te tonen.

Maar jullie moeten nu bidden voor alle zielen opdat zij waardig zouden worden het Nieuwe Tijdperk van Vrede binnen te gaan.

*Jullie geliefde Moeder
Maria Koningin van de Hemel*

God de Vader: Weldra zal een nieuw Licht, een nieuwe zon gezien worden.

Donderdag, 27 december 2012, 18:20 u.

Mijn liefste dochter, dit is een boodschap van grote hoop voor al Mijn kinderen.

De tijd is gekomen voor de veranderingen, zoals voorgezgd, waarbij de aarde zal kantelen, de planeten zullen veranderen en het klimaat niet langer voorspelbaar zal zijn.

Mijn Grote Macht maakt zich nu kenbaar in de Hemelen zoals op aarde, naargelang Ik de strijd tegen Mijn vijanden leid. Satan en zijn demonen worden overwonnen, maar zij zetten een verschrikkelijke verdediging op. Zij sleuren Mijn arme kinderen mee, wier harten vervuld zijn van politieke en wereldlijke ambities, om een rol te spelen wanneer zij proberen Mijn kinderen te kruisigen.

De mens is zwak. De mens wordt gemakkelijk verleid. Omwille van zijn blindheid voor de Waarheid, die door Mij werd aangegeven vanaf het begin van de Schepping, gelooft de mens in leugens. Hij hecht geloof aan leugens die door de Boze worden uitgebraakt, omdat hij aangetrokken wordt door de beloften van macht en plezier.

Mijn kinderen moeten het glorievol en schitterend Licht van Mijn Koninkrijk erkennen. Jij, Mijn dochter, hebt dat Licht gezien en jij weet hoe machtig het is. Jij kent de Macht van God en hoe zij jou omhult. Kun jij je voorstellen hoe het zal zijn wanneer Mijn Nieuwe Paradijs geopenbaard wordt? Jij, Mijn dochter, hebt slechts een klein deeltje van dit luisterrijk en schitterend Licht eventjes waargenomen.

Het is belangrijk om het Licht van Mijn Zoon in jullie hart te verwelkomen. Wanneer jullie Hem uitnodigen jullie te redden en jullie in Zijn Heilig Hart op te nemen, zullen jullie dit Licht voelen.

Het Licht van de Nieuwe Dageraad – het Nieuwe Tijdperk – zal langzaam, maar zeker de wereld verlichten. Weldra zal een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden. Zij zal groter zijn en oorzaak van veel wonderen.

Dat is een teken van Mijn Macht en Mijn Majesteit. Het zal een wonder zijn en bewijzen dat de mens het geheim van de Schepping niet helemaal doorgrondt.

Alleen Ik, God de Schepper van het Universum, beheers al wat is. Al wat zal zijn. Al wat kan zijn. Niemand, geen enkele wetenschapper, kan deze allerheiligste geheimen oplossen, omdat dit niet het moment is voor de mens om ze te begrijpen.

De wonderen van Mijn Schepping en de kracht van Mijn Macht, zal aan de wereld getoond worden. Laat niemand de vergissing begaan te geloven dat Satan en zijn goddeloze aanhangers, ook maar enige macht hebben om jullie de wonderen te schenken die Ik Geschapen heb voor elk afzonderlijk schepsel. Ik heb beloofd de Waarheid te openbaren zodat jullie, Mijn kinderen, de spinnenwebben kunnen wegvegen die jullie ogen bedekken.

Wanneer de Dag komt dat jullie de Waarheid eindelijk zullen aanvaarden, zal Ik jullie de allerheerlijkste rijkdommen schenken, de genaden en een leven dat jullie zich nooit konden voorstellen, want het gaat jullie verbeelding te boven.

Ik ben gelukkig deze Boodschap van hoop vandaag mee te delen. Ik hoop dat zij jullie veel vreugde en vrede geeft.

Mijn Belofte, jullie naar je uiteindelijke erfdeel te brengen, wordt weldra een werkelijkheid.

*Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste*

Moeder van de Verlossing: De Goddelijke Wil is een mysterie voor de meesten van jullie.

Zaterdag, 27 december 2014, 12:55 u.

Mijn dierbare kinderen, jullie moeten altijd vertrouwen op mijn Zoons Heilige Wil omdat Hij zoveel kwaad dat de wereld overspoelt alleen toelaat omdat Zijn Barmhartigheid zo groot is.

Wanneer mijn Zoon ingrijpt in om het even welke daad die ergens een ontheiliging teweegbrengt, dan doet Hij dat om het geloof te behoeden. Het Woord van Mijn Zoon is onaantastbaar en Zijn Wil is Zijn Eigen Wil, om ermee te doen wat Hij verlangt. Jullie wil is jullie eigen wil, maar alleen wanneer jullie hem vrijwillig aan God geven, dan alleen kan Zijn Wil gedaan worden.

Vertrouw, vertrouw, vertrouw in mijn Zoon want alles gebeurt in overeenstemming met Zijn Wil. Indien Hij toestaat dat het kwaad gedijt en dat Zijn volgelingen door Zijn vijanden misleid worden, dan geschiedt dat binnen Zijn Wil en het wordt gedaan om het geloof van de gelovigen op de proef te stellen. Gods Wil is een mysterie voor de meesten onder jullie en Hij kan gelijk wanneer beslissen wat nodig is voor het goed van de mensheid.

Jullie moeten jullie harten toelaten vredig te blijven in liefde voor en vertrouwen in mijn Zoon, Jezus Christus. Hij is zeer tegenwoordig onder jullie en jullie moeten hiervoor dankbaar zijn want zonder Zijn Heilige Tegenwoordigheid, zou duisternis de wereld bedekken.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Waarschuwing aan de Gelovigen om de ware Profeten niet af te wijzen.

Dinsdag, 28 december 2010, 11:00 u.

Mijn geliefde dochter, de laatste boodschappen die de mensheid te verwerken krijgt vóór de Eindtijden om hun zielen te redden, worden thans aan jou gegeven.

Er zijn op het ogenblik een groot aantal engelen welke, zoals aangekondigd, over de hele wereld verspreid worden om de aarde voor te bereiden op Mijn komst. Veel van deze engelen zijn bij een menselijke gedaante aanwezig en zoals jij, Mijn geliefde dochter, hebben zij voor deze taak gekozen. Het juiste tijdstip van hun ontwikkeling bij de geboorte werd gekozen om zich aan te sluiten bij de laatste Waarschuwing en de Eindtijd. Evenzo worden de demonen, vrijgelaten uit de diepten van de Hel, ontketend. Wanneer zij zich op aarde voorstellen, doen zij dit door verleiding en leugens. Zij bekoren Mijn kinderen die open staan voor hun invloed. Zij besmetten die zielen die zich reeds in het duister bevinden. Zij dringen hun geest binnen door tegen hen te liegen en hen ervan te overtuigen dat hun geloof in Mij en Mijn Eeuwige Vader onzin is.

Deze mensen hebben geen uiterlijk voorkomen dat jullie zouden associëren met wat jullie beschouwen als slecht. Zij zullen in plaats daarvan zich voordoen als deskundig, slim en bezielend. Zij zullen ook zeer overtuigend zijn wanneer zij datgene prediken wat Mijn goede kinderen als de waarheid beschouwen. Maar jammer genoeg zal er geen liefde in hun hart zijn en het is nodig om jullie te wapenen tegen hun onderrichtingen.

Nu wil Ik een beroep doen op Mijn gelovigen. Jullie, Mijn kinderen, hebben door gebed en geloof de gaven ontvangen die Ik beloof aan allen die Mij volgen. Jullie krijgen verschillende gaven en elke gave is bedoeld om Mijn woord op uiteenlopende manieren mee te delen.

Het beoordelen van de Zieners

Voor degenen aan wie Ik de gave van kennis schenk om jullie te helpen hen die in Satans naam komen te herkennen, wees alstublieft zeer voorzichtig. Het is meer dan terecht dat jullie op jullie hoede zijn voor valse profeten. Beoordeel echter nooit ofte nimmer diegenen die zeggen dat ze in Mijn naam komen

zonder eerst duidelijk hun boodschappen aan een onderzoek te onderwerpen. Jullie mogen deze boodschappen, door Mij gezonden, nooit beoordelen naar 'uiterlijkheden'. Want als iemand zegt dat hij in Mijn naam komt, ga er dan niet van uit dat jullie beoordeling van hem onfeilbaar is. Zie uit naar deze profeten die bespottend ondergaan of die verontwaardiging veroorzaken wanneer zij beweren dat zij goddelijke boodschappen van Mij of Mijn Gezegende Moeder ontvangen.

Bezwijk niet voor de verleiding om onmiddellijk een oordeel uit te spreken over hen voordat jullie de boodschappen zelf zorgvuldig beluisteren. Deze boodschappen zullen niet alleen betrekking hebben op Mijn leer. Zij zullen betrekking hebben op Mijn woord en ze zullen vervuld zijn van liefde. Zij zullen jullie bijbrengen hoe jullie in Mijn naam jullie leven moeten leiden om het heil te bereiken.

Wees nooit verontrust wanneer Mijn ware profeten beweren dat ze boodschappen ontvangen over toekomstige gebeurtenissen waarin zij ingewijd worden. Tracht om de zonde van vooringenomenheid niet te begaan door deze boodschappen te veroordelen vanwege de klasse van mensen die deze profeten vertegenwoordigen. Sommigen zullen gebrek hebben aan onderwijs. Sommigen zullen het tegenovergestelde zijn en zullen welsprekend zijn. Velen zullen niet passen in jullie denkbeeld over wat een 'Heilige' persoon uitmaakt.

Maar er zijn manieren waardoor jullie verzekerd kunnen zijn van hun echtheid. Diegenen die met Mijn Moeder communiceren zullen in de meeste gevallen de verschijningen verwachten. Zij kondigt deze aan tot op het uur en de datum. Er zullen veel incidenten waargenomen worden door diegenen die dergelijke verschijningen bijwonen. In het geval waarbij Mijn boodschappen aan de mensheid geschonken worden, zullen zij aan de wereld gegeven worden zonder dat de profeet roem tracht te zoeken.

Een Oordeel vellen over Mensen

Uiteindelijk zullen Mijn gelovigen, ondanks hun trouw aan Mij, nog steeds diegenen bespotten die toekomstige gebeurtenissen voorspellen en degenen lasteren die gezegend zijn met genezende krachten van de Heilige Geest. Houd op en ontwaak uit jullie rustige slaap. Deze profeten zullen jullie routine verstoren aangezien zij jullie heilige groep niet aangenaam zijn. Zij zullen er geen deel van uitmaken op de manier die jullie verwachten. Let hiervoor op. Als jullie deze mensen veroordelen gebaseerd op geruchten en roddels of toespelingen van derden, zondigen jullie. De zonde tegen Mijn profeten beledigt Mij diep. Wanneer jullie Mijn ware zieners en profeten afwijzen, keren jullie Mij de rug toe.

Nochtans is het juist dit wat in de wereld van vandaag gebeurt naarmate er meer zieners zich bekend maken. Het is niet gemakkelijk voor Mijn gelovigen. Denk eraan dat de boodschappen van Mijn profeten gelezen moeten worden voordat jullie oordelen. Dit omvat zelfs deze boodschappen die van de valse profeten kunnen komen. Vraag om bijstand wanneer jullie deze boodschappen overwegen. Echte boodschappen zullen liefdevol zijn. Toch zullen ze bevestigend zijn in hun gezag. Boodschappen die ingaan tegen alles wat jullie over Mijn leer en die van Mijn apostelen geleerd hebben, het maakt niet uit hoe subtiel, zullen gemakkelijk veroordeeld kunnen worden.

Blijf niet zwijgen over jullie geloof

Ga nu verder, Mijn kinderen, en open jullie hart voor Mijn profeten. Zij zijn daar om jullie de verzekering te geven dat de tijd voor Mij gekomen is om jullie allemaal in gereedheid te brengen om in Mijn naam te spreken. Onthoud dat eer gegeven wordt aan Mijn profeten die zich laten horen ondanks de vernedering en verachting die zij moeten doorstaan. Straf zal echter toegemeten worden aan diegenen die zeggen dat ze Mij volgen maar die blijven zwijgen over hun geloof doch daarentegen snel zullen zijn om zich uit te spreken tegen Mijn ware zieners. Jullie weten in jullie hart dat degenen, die jullie veroordeeld hebben, spreken over komende gebeurtenissen waarmee jullie het zeer moeilijk hebben om deze te aanvaarden. Jullie kunnen jullie afvragen: waarom werkt Mijn Redder, Jezus Christus, via deze personen? Zij zijn naar Mijn normen immers geen heilige volgelingen. Wel, Mijn vraag aan jullie is de volgende: waarom geloven jullie dat enkel de weinige uitverkorenen, die hun leven toewijden aan gebed, het gezag hebben om diegenen die buiten jullie kringen spreken te verwerpen? Hebben jullie dan niets geleerd? Begrijpen jullie niet dat diegenen die hun leven doorbrengen gewijd aan het gebed ook het slachtoffer kunnen worden van de Bedrieger?

Mijn ware profeten zullen gehaat worden

Denk eraan dat ook Ik uitgelachen, bespot, afgewezen en er op Mij neergekeken werd door de Oudsten en Priesters toen Ik op aarde was. Als Ik werd gehaat dan kunnen jullie er zeker van zijn dat Mijn ware profeten het meest gehaat zullen zijn terwijl zij op andere plaatsen vereerd zullen worden.

Schaam jullie allemaal. Mijn profeten zullen niet voortkomen uit jullie groepen. Toch moeten jullie hen eren. Zij zullen de meest onwaarschijnlijke profeten zijn vanwege het leven dat zij geleid hebben. Sommigen zullen weinig opleiding genoten hebben terwijl anderen geboren zullen zijn met de gave van geletterdheid. Dit zijn Mijn uitverkoren profeten. Luister naar hun inspraken voordat jullie hen veroordelen.

Bid voor hen. Bid dat Mijn woord, aan deze profeten gegeven, niet afgewezen wordt. Wijzen ook jullie Mijn woord niet af. De ongelovigen zullen altijd proberen om deze moedige zielen, die Mijn woord luid meedelen, in diskrediet te brengen maar dat valt te verwachten. Het is wanneer Mijn gelovigen, en vooral diegenen van gebedsgroepen, kloosters en andere geestelijken, openbaar Mijn ware zieners afwijzen dat Mijn Hart in tweeën breekt. Luister naar Mijn woorden. Zij zullen nooit van de waarheid afwijken. Niet meer dan dat jullie, Mijn geliefde volgelingen, de waarheid kunnen beïnvloeden om deze te schikken naar jullie interpretatie.

Open jullie ogen. Word wakker. De tekenen zijn begonnen en voor iedereen zichtbaar. Jullie, Mijn gelovigen, hebben niet veel tijd. Luister. Bid. Verenig jullie en verkondig eendrachtig Mijn woord om zielen te redden voordat de tijd om is.

*Jullie geliefde Christus -
Jezus, de Redder en Rechtvaardige Rechter*

God de Vader: Aanvaard deze laatste kans of zie een verschrikkelijke kastijding onder ogen.

Woensdag, 28 december 2011, 15:30 u.

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om al Mijn kinderen overal te informeren omtrent de dringende noodzaak verlossing te zoeken.

Omwille van Mijn grote barmhartigheid zend Ik nu Mijn Zoon om de mensheid een laatste kans te geven om tot Mij, hun Hemelse Vader, terug te keren.

Ik kan openbaren dat de grote Barmhartigheid die aan al Mijn kinderen zal getoond worden **slechts eenmaal zal plaatsvinden.**

Zij, Mijn kinderen, moeten deze laatste kans op redding aanvaarden **of verdragen dat een verschrikkelijke kastijding over de wereld zal komen.**

Elke afzonderlijke ziel zal binnen korte tijd de tekens van de verlichting van het geweten zien.

Ieder van hen zal beschaamd op de knieën vallen, wanneer zij, misschien wel voor de eerste keer, zien hoe pijnlijk hun zonden in Mijn ogen zijn.

Zij die een goed en nederig hart hebben zullen deze grote barmhartigheid met dankbaarheid en opluchting aanvaarden.

Anderen zullen het een zeer moeilijke beproeving vinden en velen zullen Mijn liefde en vriendschap weigeren.

Bid dringend voor deze zielen, Mijn dochter, want zonder gebeden kan aan hen geen tweede kans gegeven worden.

De wereld zal uiteindelijk de macht van zijn Hemelse Vader aanvaarden wanneer **het wonder aan de hemel door iedereen overal zal gezien worden.**

De geboorte van een nieuwe wereld is bijna voor jullie gekomen. Grijp Mijn barmhartigheid nu jullie het kunnen. Stel niet uit tot de laatste minuut.

Voeg jullie samen als een eenheid in vereniging met Mij om het Nieuwe Tijdperk **van Vrede te omhelzen dat wacht op al die minzame zielen die Mij beminnen.**

Mijn Barmhartigheid is evenwel zo groot, dat het gebed dat Mijn Zoon aan de wereld door jou gegeven heeft, Mijn dochter, voor de immuniteit voor deze zielen (zie hieronder het uittreksel van de Kruistocht van Gebed nummer 13) zo krachtig zal zijn dat de zielen die zich nog steeds in duisternis bevinden kunnen en zullen gered worden.

Kruistochtgebed (13)

Gebed om te smeken voor Immuniteit.

“O Hemelse Vader, door de Liefde van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, Wiens Lijden op het Kruis ons gered heeft van zonde, alstublieft, red al die zielen die nog steeds Zijn Hand van Barmhartigheid afwijzen.

Overspoel hun zielen, lieve Vader, met Uw teken van Liefde.

Ik smeek U, Hemelse Vader, hoor naar mijn gebed en red deze zielen van de eeuwige verwerping.

Omwille van Uw Barmhartigheid, sta hen toe als eersten het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde binnen te gaan. Amen.”

Vergeet nooit de kracht van het gebed kinderen en hoe het de kastijding kan verzachten.

Bid, bid, bid opdat de wereld kan en zal gered worden en **de Grote Beproeving kan afgewend worden.**

Jullie Hemelse Vader

God de Allerhoogste

Kennis kan jullie zeer dikwijls verblinden voor de Waarheid.

Vrijdag, 28 december 2012, 6:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, alleen wanneer jouw hart oprecht open staat voor Mij kan je Mijn Licht ervaren en de Waarheid erkennen.

Velen zeggen dat zij de Gave van onderscheiding gevraagd hebben en dat zij bidden tot de Heilige Geest om die te ontvangen. Niet allen die de vraag stellen bekomen het inzicht dat zij hoe dan ook nodig hebben om deze kostbare Gave te ontvangen. Toch zullen zij beweren van ze ontvangen te hebben. Vervolgens beledigen zij Mij door te beweren dat Mijn Heilig Woord hen ongemakkelijk maakt. Zij beweren dat hun ongerustheid wil zeggen dat Mijn Heilige Boodschappen van de geest van het kwaad komen.

Tot diegenen onder jullie die hooghartig verkondigen dat jouw interpretatie van Mijn Heilig Woord, dat aan jou door deze boodschappen gegeven wordt, verdraaid en vals is, heb Ik het volgende te zeggen.

Wanneer kwamen jullie voor het laatst naakt voor Mij? Zonder het scherm van hoogmoed dat jullie verbergt? Wanneer kwamen jullie voor Mij, op jullie knieën, om oprecht een beroep te doen op Mijn leiding, zonder dat jullie eerst jullie handen op jullie oren leggen om niet te moeten luisteren? Weten jullie niet dat Ik jullie enkel zal verlichten met de Gave van onderscheiding wanneer jullie tot Mij komen zonder enige vooropgezette mening van jullie zelf? Jullie kunnen niet bevrijd worden van de ketens van intellectuele hoogmoed, die jullie blind maakt voor de waarheid van geestelijke kennis, totdat jullie van alle menselijke hoogmoed bevrijd zijn.

Diegenen onder jullie die jarenlang de Heilige Schrift bestudeerd hebben, en zichzelf beschouwen als zeer bedreven – en daarom waardiger Mijn woord te preciseren – jullie moeten opnieuw nadenken.

Kennis omtrent Mijn Vaders Boek maakt jullie niet meer bevoegd dan de bedelaar in de straat, zonder opvoeding in geestelijke zaken. Kennis kan jullie zeer dikwijls blind maken voor de Waarheid. Kennis die gebaseerd is op jullie eigen menselijke interpretatie van Mijn Vaders Boek betekent niets wanneer het erop aan komt het Woord van God te begrijpen.

Diegenen onder jullie die prat gaan op de geleerde manier waarop jullie de Heilige Schrift volgen en die vervolgens gebruiken om Mijn Woord te ontkennen dat vandaag aan de wereld gegeven wordt, zijn schuldig aan zonde. Jullie zonde is de zonde van hoogmoed. Jullie beledigen Mij omdat jullie hoogmoed jullie meer waard is dan de liefde voor Mij, in haar meest eenvoudige vorm.

Liefde voor Mij, jullie Jezus, komt vanuit het hart. Zielen die Mijn Koninkrijk waardig zijn herkennen Mijn Stem vrij vlug. Zielen die Mijn Woord bestrijden en anderen aanmoedigen Mij voor de buitenwereld te verwerpen, zijn beïnvloed door de geest van het kwaad. Jullie wekken Mijn afkeer op. Jullie verachtelijke stemmen waarmee jullie het uitroepen en hoogmoedig jullie verdiensten duidelijk maken, gebaseerd op jullie kennis van de Heilige Schrift, zullen tot stilzwijgen gebracht worden.

Mijn geduld is eindeloos, maar voor diegenen onder jullie die voor Mij staan en Mijn Plan van Redding willens en wetens beschadigen, jullie zullen in een oogwenk in de woestijn geworpen worden.

Jullie Jezus

Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie.

Zaterdag, 28 december 2013, 23:36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, veel mensen die in God geloven, hebben slechts een vaag idee van Wie Hij is en waarom Hij de wereld schiep.

Mijn Vader is Liefde. Allen die Hem omringen hebben Hem lief, net zoals jullie je de liefde voor een veel gekoesterde vader zouden inbeelden. Met Hem zijn is het meest natuurlijke gevoel en iedereen in de Hemel is in volledige eenheid met Hem. Ze voelen zich gekoesterd, geliefd en dit brengt hen een compleet gevoel van verbondenheid. **Wanneer al diegenen die begunstigd zijn in Mijn Vaders Koninkrijk, zich met Hem verenigen, ervaren ze een extase waarmee jullie niets op Aarde kunnen vergelijken.** Wanneer diegenen onder jullie die Mij, Jezus Christus, volgen en zich met Mij in verbondenheid verenigen, Mijn Vader leren kennen, zullen ook jullie dit gevoel van verbondenheid ervaren.

Al Gods kinderen zijn deel van Zijn buitengewone familie en elk is geliefd door Hem met een blijvende passie. Wie gezegend zijn met de Genaden uit de Hemel, en die zich dicht bij Mijn Vader voelen, jullie moeten weten dat jullie, aan de ene kant, een gevoel van ontzag zullen voelen als jullie met Hem in jullie hart spreken. Maar aan de andere kant zullen jullie je geliefd voelen en met een intuïtie, die jullie niet begrijpen, zullen jullie weten dat jullie Zijn kind zijn. Dat geldt voor al Gods kinderen, ongeacht de leeftijd. Want in Gods Koninkrijk bestaat leeftijd niet. Alle zielen worden verheven op basis van hun status en hoe zij voldeden aan de Wil van Mijn Vader.

Oh, hoe werd Mijn Vader vergeten en hoe dikwijls wordt Hij verkeerd begrepen. Hij is niet afschrikwekkend. Toch is Zijn Gerechtigheid Eindig. Hij is liefdevol en eerlijk en zal al doen wat Hij kan om de wereld te vernieuwen, zodat ze goed bereid is om Mij, Zijn geliefde Zoon, te ontvangen.

Jullie mogen nooit het gevoel hebben dat jullie geen beroep kunnen doen op Mijn Vader, want Hij is jullie Vader, de Almachtige, Die de Opdracht gaf om het leven te beginnen en Die de Opdracht geeft om het leven weg te nemen. Volg de Geboden van Mijn Vader. Aanvaard met dankbaarheid Zijn Gave van Mijn geboorte, dood en opstanding en het Eeuwig Leven zal van jullie zijn.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Mijn Zoon heeft mij opgedragen om deze belangrijke Boodschap aan de wereld mee te delen.

Zaterdag, 28 december 2013, 23:50 u.

Mijn Kind, **mijn Zoon heeft mij opgedragen om deze belangrijke Boodschap aan de wereld mee te delen.** Hij verlangt dat al diegenen die familie en vrienden hebben die God verwerpen en mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, verloochenen, moeten weten dat Hij hen met Zijn Genaden zal overstelpen wanneer jullie dit bijzondere Kruistochtgebed voor hen bidden. Wanneer jullie dit Gebed uitspreken, zal Hij elk van hen groot Mededogen betonen en Hij zal hen redden en hen terugtrekken uit de afgrond van verlatenheid.

Kruistochtgebed (131)

Gebed om Barmhartigheid.

“O mijn lieve Moeder van de Verlossing, alstublieft, vraag uw Zoon, Jezus Christus, om gedurende De Waarschuwing en opnieuw op de laatste Dag, vooraleer zij voor uw Zoon verschijnen, Barmhartigheid te verlenen aan (noem al hun namen hier ...).”

*Alstublieft, bid dat elk van hen zal gered worden en de vruchten van het Eeuwig Leven genieten.
Bescherm hen elke dag en breng hen bij uw Zoon, zodat Zijn Aanwezigheid aan hen getoond wordt,
hun vrede van geest verleend wordt en zij grote Genaden verkrijgen. Amen."*

Mijn Zoon zal, omwille van deze Missie, uitzonderlijke Genaden doen neerkomen op zielen die Zijn Barmhartigheid nodig hebben. Hij zal altijd grootmoedig zijn wanneer zielen leven volgens Zijn Heilig Woord en Hem in hun harten verwelkomen.

Ga heen en verheug jullie, want dit is een van de meest bijzondere Gaven die Hij geschonken heeft aan al diegenen die Zijn Oproep vanuit de Hemel beantwoord hebben.

*Jullie geliefde Moeder,
Moeder van de Verlossing*

Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord.

Zondag, 28 december 2014, 18:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de grootste pijn van de verdrukking is degene die bestaat binnen de wetten van jullie naties, welke zich in alle opzichten verzetten tegen de Wetten van God, zowel zichtbaar als verborgen. **Want iedere Wet van God, verbroken door diegenen die jullie naties besturen, wordt nu vervangen door een stille moordenaar van de ziel. Elke wandaad zal als een goede zaak worden voorgesteld. Hoe slechter de handeling, des te groter het applaus. Geen spreekruimte zal gegund worden aan diegenen die de Waarheid – het Ware Woord van God – verkondigen. Hun stemmen zullen voor het grootste deel genegeerd worden. Maar wanneer ze wel gehoord worden, dan zullen zij als kwaadwillig worden aangeklaagd.**

De tijd is nu werkelijk aangebroken om de Waarheid binnenstebuiten te keren en als leugen te presenteren.

Het Woord wordt nu door de meerderheid (van de mensen) als een fictie beschouwd – een leugen. Gods Wetten zijn echter moeilijk te negeren en zo zal het gebeuren dat wanneer aan diegenen die jullie naties besturen gevraagd wordt om hun slechte daden te verantwoorden, zij zullen verklaren dat het Woord van God gebrekkig en verouderd is.

De sluwheid van de duivel heeft ertoe geleid, om te garanderen dat zijn verdorvenheid wordt aanvaard, dat elke morele handeling en daad onmenselijk zal worden verklaard en gericht tegen de burgerlijke vrijheid. Maar zij die gezegend zijn met de gave van de Heilige Geest, zullen nog steeds in staat zijn om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Nooit eerder, sinds de dagen van Noach, is de wereld overdekt geweest met zo'n bedrog. Nooit eerder heeft de mens gezondigd zoals hij nu doet. En net zoals in de dagen van Noach heeft de zelf-obsessie van de mens zo'n uiterste limieten bereikt dat hij gelooft dat hij macht heeft over zijn eigen lot, zover reikt de omvang van zijn eigenliefde.

De zonde vandaag wordt met genoegen omarmd en gepromoot als een burgerrecht en daarom wordt van jullie verwacht ze te respecteren. Indien jullie geen respect tonen voor zondige daden, dan zou het kunnen dat jullie schuldig bevonden worden aan een misdaad. Jullie misdaad zal zijn dat jullie het Woord van God handhaven en daarvoor zal men jullie doen lijden.

Hoe gemakkelijk wordt de mens misleid door het globaal plan om elke vorm van schuld voor zondige daden te bannen, die in de wetten van jullie naties worden ingeschreven. Al deze dingen zijn voorspeld en zeer binnenkort zal geen enkele onrechtmatige daad, waaronder moord, euthanasie en abortus, als verkeerd beschouwd worden. Een tijd zal komen waarin volkerenmoord op grote schaal zal volgen op de invoering van dergelijke wetten, die ontwikkeld zullen worden om het rechtsgeldig te maken mensen met een handicap of die lijden aan andere fysieke aandoeningen, rechtmatig te doden.

Kwaadaardige wetten, verankerd in jullie naties, zullen leiden tot omvangrijker wetten, die alle macht van jullie zullen wegnemen. Jullie hebben autoriteit gegeven aan diegenen die Mij verloochenen – die de Wetten van God verachten – en daarom zullen ze meer goddeloze daden introduceren, die onvoorstelbaar leed zullen veroorzaken. Wat kan lijken op wetten van het land,

die civiele en humane rechten bevorderen, zal leiden tot een vorm van dictatuur die het Christen-zijn tot een misdrijf zal maken.

Bescherm Mijn Woord. Spreek van Mijn Woord. Trap niet in de valstrik om elke wereldwijde burgerrechtencampagne te omarmen, die ontworpen is om de wereld te bekeren tot een nieuwe één-wereldreligie. Mijn gewijde dienaren, Ik roep jullie op om het Woord van God te verkondigen en de goddeloze daden te weigeren, die bijna elke natie die het Woord van God ontkent, in hun greep hebben.

Het is heel gemakkelijk om de verspreiding van de rechten van de mens af te kondigen, maar er is een moedige dienaar van Mij nodig om op te staan en te verklaren dat handelingen – die weerzinwekkend zijn voor God – tegen Mij gericht zijn. Want dat doen zou enorme kritiek veroorzaken en jullie impopulair maken.

Vergeet niet wat Ik zei – de mens die Mij werkelijk en op een eerlijke wijze dient, zal nooit bang zijn om de Waarheid te spreken en hij zal nooit proberen populair te zijn. Zijn enige doel zal zijn om zielen te redden.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: Mijn Rozenkrans kan naties redden.

Donderdag, 29 december 2011, 14:15 u.

Mijn kind, het bidden van [Mijn Heilige Rozenkrans](#) kan naties redden.

Mijn kinderen mogen nooit de kracht van [Mijn Heilige Rozenkrans](#) vergeten.

Hij is zo krachtig dat het de Bedrieger waardeloos maakt. **Hij kan niets doen tegen jullie of jullie familie wanneer jullie hem dagelijks bidden.**

Alstublieft, vraag Mijn kinderen om vanaf vandaag te beginnen met het bidden van [Mijn Heilige Rozenkrans](#) om zo niet enkel hun eigen familie, maar hun ook hun gemeenschappen te beschermen.

De Rozenkrans is het krachtigste wapen tegen het plan van de Duivel om te verwoesten wat hij kan in deze dagen, zijn laatste op aarde.

Onderschat nooit de leugens die hij in de geesten van mensen plant om Mijn kinderen weg te trekken van de waarheid.

Zo velen zullen, onder zijn invloed, protesteren en vechten tegen de waarheid van de Grote Barmhartigheid van Mijn Zoon.

Door **Mijn Heilige Rozenkrans** te bidden kunnen jullie deze zielen tegen leugens beschermen.

Hun harten kunnen en zullen zich openen indien jullie tijd vrij maken om Mijn Rozenkrans te bidden.

Bid nu voor Mijn kinderen opdat hun harten zich mogen openen voor de waarheid. Bid ook opdat al Mijn kinderen de kracht mogen vinden om de barmhartigheid van Mijn Zoon te aanvaarden.

*Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Engelen*

Elke soort van Barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben.

Donderdag, 29 december 2011, 15:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn kinderen zullen binnenkort wakker worden uit een diepe ledige slaap.

Wanneer zij bij De Waarschuwing ontwaken, zullen velen benauwd zijn. Tegen hen die angst zullen hebben, zeg Ik het volgende.

Wees dankbaar, je bent ontwaakt uit de duisternis.

Wees blij dat Mijn licht van Barmhartigheid je getoond wordt. Indien je dit pijnlijk vindt dan smee Ik je deze zuivering met nederigheid te ondergaan. Want zonder deze reiniging zal je geen eeuwig leven hebben wat je recht is.

Bid tot Mij om je tijdens deze moeilijke momenten te helpen en **Ik zal je optrekken en je de kracht geven die je nodig hebt.**

Indien je Mijn Barmhartigheid verwerpt zal je slechts een korte periode krijgen om berouw te tonen.

Elke soort van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet beminnen.

Maar weet dat Zijn geduld op raakt.

Er zal één grote Akte van Mijn Barmhartigheid betoond worden. Het zal aan jullie zijn om nederig te worden en te smeken om genade. Jullie kunnen daartoe niet gedwongen worden.

Bid opdat wanneer jullie deze zuivering niet aankunnen, anderen voor jullie ziel zullen bidden.

Wees nooit bang voor Mij. Weiger Mijn reddende hand nooit. **Want zonder Mij zijn jullie niets.** Wacht niet met Mijn liefde in te roepen tot het te laat is om jullie te helpen.

Jullie Verlosser

Jezus Christus

Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede.

Zaterdag, 29 december 2012, 19:36 u.

Mijn zeer geliefde dochter, opnieuw zeg Ik tot jullie allen, Mijn dierbare leerlingen, niet bevreesd te zijn. Terwijl de komende gebeurtenissen verontrustend zullen zijn voor jullie om er getuigen van te zijn, onthoudt Mijn Heilige Woorden die jullie nu gegeven worden.

Mijn Liefde voor de mensheid is zo groot dat Ik, op het moment dat de zondaar waarachtig berouw betoont, gemakkelijk elke zonde vergeef hoe beledigend die ook is. Wees nooit bevreesd voor Mij indien jullie echt van Mij houden want Ik bescherm jullie op elk ogenblik. Ja, jullie zullen in Mijn Naam te lijden krijgen wanneer jullie Mij navolgen. Maar dat is iets dat jullie moeten aanvaarden. Het is slechts een kleine prijs om te betalen in ruil voor de Gelukzaligheid die jullie wacht.

Zij echter die voor Mij uit lopen in het verkeerde geloof dat zij de Tegenwoordigheid van God in hun leven niet nodig hebben, moeten wel bevreesd zijn. Deze zondaars, die nooit berouw zullen tonen omdat zij geloven dat zij de controle hebben over hun eigen bestemming, zullen in de afgrond vallen. De valstrik die de duivel voor hen heeft uitgezet, kan vergeleken worden met een tikkende klok. Voor elke minuut die zij voortgaan met Mij te verloochenen, verkort hun tijd. De tijd om zichzelf in Mijn Ogen te verlossen is kort.

Weet dat de twee legers voor de strijd om de zielen thans zijn aangetreden om zich voor te bereiden op de oorlog. De tijd beweegt voort dus alstublieft wees op elk moment voorbereid.

Vrees Mij nooit, want Ik kom in vrede. Wees echter wel bevreesd voor het Beest dat ogenschijnlijk in vrede zal komen, maar dat komt om jullie te vernietigen. Hij, de Boze en zijn aanhangers op aarde, zijn degenen die jullie moeten vrezen. Niet Mij.

Jullie Jezus

Aan jullie allen werd de Waarheid gegeven, maar velen van jullie hebben ze vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is té lastig.

Zondag, 29 december 2013, 19.48 u.

Mijn zeer geliefde dochter van Mij, **toen Ik de geheimen van het Boek der Waarheid onthulde, vanaf het begin, zei Ik je dat het Boek voorspeld was geweest aan de profeten – een totaal van drie – de Allerheiligste Drie-eenheid vertegenwoordigend.** Ik vertel je deze dingen niet om je bang te maken. Ik vertel je deze feiten, opdat je Mij volledig zal vertrouwen.

Mijn dochter, het Plan van Mijn Vader om bekering te verspreiden begon op het moment dat deze Missie begon. Deze bekering, in een tijd van grote geloofsafval, apathie en schandelijke onverschilligheid voor het Woord van God, is hard nodig. Aan Gods kinderen werd de Waarheid gegeven in het Allerheiligste Boek, maar veel van wat daarin is opgenomen heeft weinig invloed op de mensen in de wereld van vandaag. Hoe zou het kunnen? Zo velen worden afgeleid door entertainment, zijn gemakkelijk geamuseerd en er snel bij om alles te grijpen wat prikkelt. Zelfs de Waarheid van de Schepping van de mens heeft men ontkend. In plaats daarvan, vervangen ze de Waarheid door belachelijk geloof in vele valse goden die ze zelf maken. Hun praktijken van magie en kwaad die ploeteren in het occulte, hebben de aandacht van velen getrokken en de verbeelding aangestoken van diegenen die naar sensatie zoeken in hun leven.

Dan zijn er diegenen die hun kennis van de geestelijke wereld misbruiken en die ervoor gezorgd hebben dat vele zielen van Mij afdwalen. Om zichzelf met geestelijke gaven te machtigen, nodigen deze arme zielen in plaats daarvan de geest van het kwaad uit, wanneer zij de geesten oproepen van diegenen die de hel zijn binnengegaan. Deze geesten zullen hen alleen maar in een web trekken van waaruit zij zichzelf nooit zullen bevrijden. Diegenen die liefhebbers in new-age praktijken, hekserij, tarotkaarten en helderziendheid, zullen de oorzaak zijn van verschrikkelijke ellende bij anderen, hoewel ze, in veel gevallen, geen kennis hebben van de schade die ze aanrichten. Al zulke mensen, die valse goden vóór de Ene Ware God plaatsen, maken zich schuldig aan heidendom – een gruwelijke misdaad – omdat ze de Waarheid kenden vooraleer ze zich ervan afwendden.

Dan zijn er diegenen die anderen vervloeken wanneer ze rondploeteren in Satanisme. Zo verdorven zijn zij, dat ze Mij voortdurend beschimpen en zulke slechte daden aanvoeren omdat ze al een pact met de duivel hebben gesloten. Niets van wat Ik doe zal hen veranderen. Oh, hoe ween Ik bittere Tranen over die arme misleide zielen.

Dan zijn er diegenen die Me wel kennen, maar die weinig tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap. Ze brengen Mij groot verdriet, want ze nemen hun ziel voor lief. Ze geloven dat ze een natuurlijk gegeven recht op Eeuwig Leven hebben, maar ze geloven niet dat ze het moeten verdienen. Velen van hen zijn zo zelfgenoegzaam dat ze geen moeite doen voor de Sacramenten en zelden aandacht schenken aan de Tien Geboden, omdat ze van mening zijn dat die vandaag de dag niet op hen van toepassing zijn. De meesten geloven niet in de Hel of het Vagevuur. Ze bewandelen een zeer gevaarlijk pad. **Binnenkort zullen ze nog verder bedrogen worden, wanneer ze worden gevoed met een nieuwe verwaterde doctrine, die door Mijn vijanden zal worden ingevoerd.** Ze hebben nu veel gebed nodig.

Ten slotte zijn er diegenen die het dichtst bij Mij zijn en die geleerd zijn in alle Heilige dingen. Dat zijn de zielen die Mij veel troost schenken en op wie Ik kan steunen. Toch zijn er onder hen die niet naar de Waarheid leven. Zij prediken de Waarheid, maar brengen de grondregels van Mijn Onderrichtingen niet in de praktijk. Ze beminnen anderen niet zoals ze zouden moeten doen. Ze kijken neer op diegenen die zij als minder goed geïnformeerd over alle heilige zaken beschouwen dan zij zijn. Sommigen beschouwen zichzelf boven anderen verheven en meer begunstigd bij God. Deze huichelaars maken Mij het meest vertoornd, omdat ze niet zien hoe ze zondigen in Mijn Ogen.

Zo zie je maar, de Waarheid mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Aan jullie allen werd de Waarheid gegeven, maar velen van jullie hebben ze vergeten. Ze verveelt jullie. Ze is té lastig – té tijdrovend – want velen van jullie zien de Waarheid als iets dat niet meer relevant is in jullie drukke leven van vandaag.

Velen van jullie zullen Mij ontkennen en Mij ten slotte helemaal verwerpen, wanneer jullie gevoed worden met leugens door diegenen die jullie van het heil willen weggleiden. Dat is waarom jullie de Waarheid helemaal opnieuw moeten leren.

Er kan maar één Waarheid zijn en dat is de Waarheid vastgelegd door God vanaf het begin.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De Wil van God is onoverwinnelijk.

Maandag, 29 december 2014, 17:30 u.

Mijn geliefde kinderen, wees niet bang voor de Beloften van Christus want zij zullen jullie verlossende factor zijn. Mijn Zoon, Jezus Christus, is onder jullie tegenwoordig en Hij zal jullie nooit in de steek laten of van jullie zijde wijken. Zijn Belofte om de wereld te redden zal voltooid worden, aangezien het de Wil van mijn Eeuwige Vader is.

Jullie moeten weten dat de Wil van God onoverwinnelijk is en ongeacht hoe groot de hindernissen zijn die voor jullie opgezet worden, God zal, door Zijn Godheid, al Zijn vijanden verpletteren. Jullie moeten nooit denken dat het kwade zal triomferen want dat is onmogelijk. Door de grote Liefde van God zullen jullie naar de Eeuwige Verlossing geleid worden en niets zal erin slagen jullie de weg te versperren. Wanneer de vijanden van mijn Zoon jullie proberen te dwingen wetten te aanvaarden die niet van God zijn, dan moeten jullie die weigeren. Dat kan moeilijk voor jullie zijn maar jullie zullen kracht ontvangen om verder te gaan op jullie reis en allerlei hulp zal jullie vanuit de Hemel geschonken worden.

Leer om het werk van de Boze te herkennen door de oorlogen die jullie overal zien oprijzen; de goddeloze wetten die in bijna alle landen geïntroduceerd worden en die het Woord van God ontkennen; en het verraad van Jezus Christus vanwege diegenen die zeggen Hem te vertegenwoordigen, terwijl zij hun gemak nemen en niets doen om Zijn Heilig Woord te verkondigen. Leer ook om de haat te herkennen die getoond wordt tegenover Gods uitverkoren zielen want dan zullen jullie beseffen welke moeilijke zending hun gegeven is, opdat zij de wereld eraan kunnen herinneren dat Gods Liefde nog steeds leeft.

Jullie moeten ook God de Allerhoogste dank betuigen voor het Leven dat Hij de mensheid schonk door Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Ware het niet door de geboorte van mijn Zoon en door Zijn Kruisiging, dan zou er geen Nieuw Verbond geweest zijn om jullie het leven in heerlijkheid te geven dat jullie wacht indien jullie ervoor kiezen het te aanvaarden.

Dit zijn de tijden om zich voor te bereiden op de nieuwe wereld, de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde. Verspil geen tijd met pogingen om te argumenteren over wat mijn Zoon jullie nu zegt. Leer in plaats daarvan de Waarheid goedgunstig te aanvaarden. Ik, jullie geliefde Moeder, zal jullie naar mijn Zoon leiden en jullie gebeden zullen jullie op allerlei manieren sterken, zodat jullie waardig gemaakt mogen worden om de Beloften van Christus te ontvangen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Door de kracht van het occulte zal hij zagezegd genezingen tot stand brengen van mensen die terminaal ziek zijn.

Zondag, 30 december 2012, 17:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil je vertellen dat de veranderingen die de wereld zullen voorbereiden op Mijn Tweede Komst, op het punt staan in de wereld te worden waargenomen.

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen versnellen en zich uitbreiden. Zij zullen zowel het Westen als het Oosten meeslepen. De beroering zal gestopt worden door de man van vrede, het beest, de Antichrist. Velen zullen na een tijdje geloven dat hij God is, de Messias, omdat hij over zoveel macht schijnt te beschikken. Zijn krachten zijn hem verleend door de vader van alle kwaad, Satan.

Hij zal, door de kracht van het occulte, zagezegd genezingen tot stand brengen van mensen die terminaal ziek zijn. Zij zullen tijdelijk van hun ziekte genezen zijn en de mensen zullen geloven dat zijn krachten van de Hemel komen. Dat hij Mij is, Jezus Christus. Zij zullen geloven dat hij komt om de wereld voor te bereiden op het Nieuwe Tijdperk en dat de Tweede Komst zich voor hun ogen afspeelt.

Hij zal nog andere mirakels verrichten, maar die zullen slechts een illusie zijn. Sommigen van Mijn gewijde dienaars zullen voor hem neervallen en hem aanbidden. Politieke leiders zullen hem openlijk prijzen. Hij zal beschouwd worden als de goede en nederige Messias en hij zal trachten al Mijn eigenschappen te imiteren. Jammer genoeg zal hij velen ontgoochelen.

Ik smeed jullie, Mijn leerlingen, de mensen te waarschuwen dat Ik, Jezus Christus, niet in het vlees zal komen. Dat kan niet. Ik ben al als mens naar de aarde gekomen en dat kan geen tweede keer gebeuren. Wanneer Ik terugkom dan zal dat zijn op de wijze waarop Ik ben heengegaan, de boosaardige mensen zullen dan verbannen worden en Mijn Nieuwe Paradijs zal de aarde vervangen.

Kom niet bedrogen uit. Wees waakzaam. Ik zal jullie blijven waarschuwen voor de Antichrist en de leugens die hij de wereld zal aanbieden. Op die wijze kunnen jullie Mij helpen om die arme zielen te redden die hem slaafs zullen volgen naar de afgrond van de hel.

Jullie Jezus

Wanneer jullie trachten om het Woord van God te herschrijven, zijn jullie schuldig aan godslastering.

Maandag, 30 december 2013, 20:06 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer jullie Mijn Gezag in vraag stellen, ontkennen jullie de Waarheid.

Wanneer Mijn Woord dat in steen werd gebeiteld, door jullie uitgedaagd wordt, dan aanvaarden jullie de Waarheid niet. Wanneer jullie trachten het Woord van God te herschrijven, zijn jullie schuldig aan godslastering. **De wereld werd gewaarschuwd dat niemand – noch een gewijde dienaar, noch een uitverkoren ziel, noch een profeet – ooit iets zou mogen toevoegen aan of weglaten van het Woord dat in Mijn Vaders Boek werd opgetekend. Toch is het juist dat wat zal gebeuren wanneer zij die beweren de gekozen leiders te zijn binnen Mijn Kerk op Aarde, knoeien met de Waarheid. Die dag is zeer nabij. Dat is de dag waarvoor jullie gewaarschuwd werden.** Want gelijk wie die durft te knoeien met het Woord zegt daarmee dat hij boven God staat. Hij die beweert boven God te staan, door zijn handelingen of daden, kan nooit Mijn vertegenwoordiger zijn.

Omdat het geloof van de mens zo zwak is en omdat er maar weinig kennis bestaat over het Nieuwe Testament, zullen velen bedrogen worden en ketterij als de Waarheid aanvaarden. Dat zal hun ondergang zijn.

Mijn Tussenkoms zal geschieden door de uitstorting van de Heilige Geest, om diegenen die Mij trouw blijven te verlichten. Nu zal die test als volgt gaan. Indien jullie echt geloven in Mijn Bestaan, Mijn Zending, Mijn Kruisiging, Mijn Verrijzenis uit de doden en de Belofte van Verlossing, dan zullen jullie Mijn Woord dat jullie in de Heilige Bijbel gegeven werd nooit op de proef stellen. Indien jullie slechts voor een minuut geloven dat Ik gelijk welke nieuwe interpretatie zou zegenen van Mijn Evangelien of van Gods Geboden en al wat door Mij onderricht werd, met de bedoeling aan de moderne maatschappij tegemoet te komen, dan vergissen jullie je grondig.

De dag dat de leider, die beweert Mijn Kerk op Aarde te leiden, jullie zegt dat bepaalde zonden er niet langer toe doen, is de dag van het begin van het einde. Want dat is de dag waarvoor jullie moeten opletten. **Dat zal de dag zijn waarop Mijn Kerk in het tijdperk van de duisternis zal binnengaan.** Op die dag, mogen jullie nooit toegeven om Mij te verloochenen – om de Waarheid te ontkennen. Leugens kunnen de Waarheid nooit vervangen.

Jullie Jezus

Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen.

Dinsdag, 30 december 2014, 19:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld behoort toe aan Mijn Vader en Mijn Koninkrijk zal oprijzen, wat er ook gebeurt.

De wereld zal opnieuw ontstaan, aangezien het de Wil is van Mijn Vader, en in Mijn Glorie zal Ik aan allen vrede, liefde en vreugde brengen. De vloek van de zonde zal niet meer bestaan en al Gods kinderen die Mij, Zijn geliefde Zoon, aanvaarden, zullen eeuwig leven hebben.

Mijn Tweede Komst zal groot geluk teweegbrengen en op die dag zal elke traan worden weggeveegd. Mijn Hand van Genade zal naar jullie allen reiken en zeer weinig zielen zullen Mijn Koninkrijk verwerpen. Diegenen die dat wel doen, zullen er niet binnegaan, ze zullen echter voor eeuwig veel spijt hebben van hun beslissing.

Wees niet bang voor de grote omwenteling want de tijd om het bederf te verwijderen is begonnen en wanneer nieuw leven uit de bodem ontspringt, zal de nieuwe wereld die zonder einde is, iedere ziel bekoren die zich vastklampt aan Mij. Ik Ben Liefde en Liefde zal Mij en iedere ziel volgen die doorboord is met de Heilige Geest. Wees sterk, Mijn geliefde volgelingen, Mijn Tussenkoms in deze tijd is noodzakelijk, en spoedig zal het Nieuwe Jeruzalem uit de Hemel neerdalen en de wereld zoals hij bedoeld was zal uit de as oprijzen.

Jullie mogen niet toelaten dat angst jullie harten vastgrijpt, er valt immers niets te vrezen, want Ik kom en Ik bemin jullie allemaal. Laat Mij op dit moment Mijn Hand naar ieder van jullie uitstrekken en jullie arme harten troosten. Ik Ben onder jullie aanwezig en Mijn Beloften aan de mensheid zullen in Mijn eigen tijd worden vervuld. Wees geduldig, hoopvol en zeker van Mijn Liefde. Maar bovenal vertrouw Mij, want Ik gaf Mijn Leven voor jullie en dus is er niets dat Ik niet doe om jullie in mijn Glorievol Koninkrijk te brengen.

Geef alles over in Mijn Heilige Handen. Ga in vrede. Twijfel nooit aan Mijn Grote Mededogen.

Jullie Jezus

Zonder Mijn Akte van Barmhartigheid zouden naties elkaar vernietigen.

Zaterdag, 31 december 2011, 12:00 u.

Uittreksel van een private boodschap geopenbaard aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid waarin het 16de Kruistochtgebed is opgenomen. Hierin wordt gebeden opdat de mensen de genaden zouden aannemen die hun door Jezus gegeven worden tijdens De Waarschuwing en een belofte om Zijn Allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen.

Mijn dochter, De Waarschuwing zal aan allen de authenticiteit van deze, Mijn heilige boodschappen aan de wereld bewijzen. Je moet ze nooit in twijfel trekken. Geen enkele ervan is op een of andere manier bezoedeld.

Bereid je voor op De Waarschuwing en zeg aan je familie en kinderen een klein gebedje te bidden om vergeving voor hun zonden.

Ik zal je nu een speciaal Kruistochtgebed (16) geven voor de wereld om de zielen te helpen sterk te blijven tijdens de Grote Akte van Barmhartigheid die Ik nu aan de wereld schenk.

Kruistochtgebed (16)

Om Genaden te aanvaarden, aangeboden tijdens De Waarschuwing.

“O mijn Jezus, houd mij sterk gedurende deze beproeving van Uw Grote Barmhartigheid. Geef mij de nodige genaden om klein te worden in Uw Ogen.

Open mijn ogen voor de Waarheid van Uw belofte van Eeuwige Redding.

Vergeef mij mijn zonden en toon mij Uw Liefde en Hand van Vriendschap.

Omsluit mij in de armen van de Heilige Familie, zodat wij allen opnieuw één kunnen worden.

Ik bemin U, Jezus, en ik beloof U vanaf vandaag dat ik Uw Heilig Woord zal verkondigen zonder vrees in mijn hart en met zuiverheid van ziel voor eeuwig en altijd. Amen.”

Heb geen vrees voor deze grote Akte van Mijn Barmhartigheid die moet plaatsvinden, want anders zouden naties elkaar vernietigen.

Het grootste deel van de mensheid zal zich bekeren maar de strijd voor de zielen zal zich nu intensifiëren.

Jouw geliefde Jezus

Verlosser van heel de Mensheid

Je zal het mikpunt zijn van veel haat.

Maandag, 31 december 2012, 19:25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de last op jou, de boodschapper, gezonden om de weg te bereiden voor Mijn Tweede Komst, zal zwaarder worden.

Je zal het mikpunt zijn van veel haat, en velen, ook priesters van binnen Mijn Kerk, zullen trachten jou te vernietigen.

Hetzelfde zal waar zijn voor al diegenen die Mijn Boodschappen verspreiden. Als de dragers van de Waarheid, zullen ook zij verbaal aangevallen worden.

Dit is de tijd die jullie voor jezelf moeten houden en eenvoudig voortdoen met wat nodig is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot deze Boodschappen.

Terwijl Mijn Heilig Woord vele delen van de wereld begint te bereiken, zal de woede er tegen toenemen. Wanneer de Boodschappen uiteengerukt zullen worden en, in sommige gevallen, als ketters bestempeld, moeten jullie blijven doorgaan. Blijf samen en luister niet naar de giftige tirades die jullie naar het hoofd zullen geslingerd krijgen.

Blijf sterk en moedig. Blijf aan Mijn zijde terwijl wij deze weg naar de Calvarieberg gaan. Want vergis jullie niet, deze moeilijke Missie werd voorzegd en zal voor velen onder jullie zeer lastig zijn.

Ik zegen jullie allen, terwijl Ik jullie waarschuw dat jullie je geen zorgen moeten maken wanneer de aanvallen heviger worden. Dat komt omdat dit Mijn Heilig Woord is, daarom zal er veel haat getoond worden. Dat is de prijs die betaald moet worden voor de redding van de zielen, met inbegrip van diegenen die jullie het meest kwellen.

Jullie Jezus

De boodschappen der andere maanden van het jaar
kan men lezen of downloaden en printen via de
homepage van de website: www.emmerick.be