

Het Boek der Waarheid

Andere namen:

De Waarschuwing

Jezus tot de Mensheid

De Verlichting van het Geweten

Bundeling der boodschappen van
januari

Dus van de 5 of 6 jaren, tussen
2010 en 2015 eerst

de 1ste januari, 2de januari
en zo verder tot einde januari.

Afdruk voor privaat gebruik van de eerst beschikbare Nederlandse vertaling.

Het Boek der Waarheid Boodschappen januari 2011 tot 2015

Media en andere aanstaande Censuur.

Zaterdag, 1 januari 2011, 2:00 u.

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom.

Mijn mooie kinderen, allen die Ik dicht bij Mijn Heilig Hart houd, jullie moeten terstond naar Mij luisteren. Ik zal jullie nooit verlaten als jullie Mij en de waarheid van het Nieuwe Paradijs – de belofte die Ik jullie allen gaf voordat Ik op het kruis stierf voor jullie zonden – erkennen. Het moment nadert, Mijn geliefde kinderen. Wees nooit bang. Als jullie van Mij houden en in Mij geloven, wat valt er dan te vrezen? Want de liefde is niet beangstigend. Liefde is vreugde, geluk en voor jullie allen die geloven in het Eeuwig Leven in de Hemel, valt er niets te vrezen. Ik bemin jullie allemaal.

De rol van Gods Moeder bij de Tweede Komst van Christus

Mijn geliefde Moeder die belast was met het opnemen van de Beker van de aanvaarding van Mij bestaan op het moment van de ontvangenis om een nieuw begin in te luiden, zal ook Mijn Tweede Komst inluiden.

Ik zal al degenen, die zich tot Mij wenden om barmhartigheid, verlossen. Mijn Moeder, gezonden door de Eeuwige Vader om verlossing en redding naar de wereld te brengen, zal Mij deze tweede keer bijstaan.

Mijn Geliefde Moeder, de Engel van het licht, zal nu triomferen door Mijn Barmhartigheid over te brengen en Mijn Tweede Komst op aarde in te luiden. Mijn toegewijde Moeder, de Onbevleete Ontvangenis, zal als Middelaars helpen om de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst. Ze heeft de mensheid reeds vele eeuwen voorbereid maar ze heeft nu, in de laatste 100 jaar, getracht om jullie harten te doordringen van liefde om de soms stagnerende liefde, die jullie voor Mij en Mijn Eeuwige Vader hebben, te ontbranden.

Er was een tijd dat Mijn Moeder, door goddelijke openbaring, op aarde de aandacht kon trekken. Sinds Fatima en Garabandal nemen, jammer genoeg, maar een minderheid van Mijn gewijde dienaars haar goddelijke verschijningen serieus. Evenmin worden haar zieners, de weinige uitverkorenen, ernstig genomen. Op dit moment, wanneer het jaar 2011 begint, staan heel veel veranderingen op het punt om plaats te grijpen. Dat komt doordat de wereld zoals jullie die eens kenden aan het veranderen is.

Het geheim van Fatima in het kader van de Toekomst

Zo velen onder jullie, onschuldige en vertrouwende zielen, hebben geen besef van het kwaad dat op het punt staat zich te ontvouwen. Mijn kinderen, met inbegrip van degenen die deze boodschappen voor de eerste maal uit nieuwsgierigheid lezen en die misschien een leemte voelen in hun geestelijk welzijn, luister nu.

Jullie en jullie medebroeders en -zusters worden geleid naar een door de groepering opgelegde wereld, aangekondigd in het laatste geheim van Fatima waarin jullie niet ingewijd zijn, waar jullie spoedig het volgende zullen aantreffen:

1. Jullie geld zal waardeloos zijn en de enige manier om handel te drijven zal in goud en zilver zijn.
2. Jullie zullen in groepen moeten bidden en een gewijde dienaar vinden, moedig genoeg om boven de vervolging te staan.
3. Jullie moeten schuilplaatsen vinden om te bidden omdat jullie kerken verkocht zullen worden uit geldbejag.
4. Houd vast aan de Schriften. Het kan zijn dat jullie deze voorheen nooit gelezen hebben maar wees er zeker van dat het onmogelijk zal zijn om in de toekomst er exemplaren van te kopen.
5. Richt gebedsgroepen op om te bidden voor de redding van de mensheid. In drie jaar tijd zullen jullie begrijpen waarom dit belangrijk is.

Mediacensuur

Tegen de media heb Ik het volgende te zeggen. De arrogantie die jullie, als informatieverspreiders naar de wereld toe, tegenwoordig aan de dag leggen, zal veranderen in wanhoop wanneer jullie berichten niet meer beluisterd worden. Ook jullie zullen weldra het belang van het gebed inzien wanneer de mensheid zich van de waarheid afkeert. Jullie berichten kunnen vandaag de dag nog steeds de belangrijke, onafhankelijke waarheid weergeven. Maar dit geschenk zal jullie thans ontnomen worden. In plaats daarvan zal de waarheid nu verborgen worden voor de mensheid door de dictatuur waarvan jullie getuige zullen zijn tijdens de Grote Beproeving. Dan zal jullie woord geweigerd worden net zoals het met Mijn woord gebeurt.

Het 'Geheime Kanaal' van de Communicatie

Niemand zal naar jullie luisteren aangezien de enige aan de mensheid verstrekte berichten, die enige impact zullen hebben, door het 'geheime kanaal' aan de wereld zullen overgebracht worden door middel van de technologie. Jullie zullen je in de woestijn bevinden en zullen uiteindelijk ophouden met te proberen om te communiceren tot een ongelovige wereld, net zoals Ik op dit moment, vermits jullie woord niet gehoord wordt.

Hoed jullie voor Dictators

Heb geen angst jullie, ongeacht over welk pad jullie God volgen, luister nu gewoon maar naar Mij. Bestrijd diegenen die dictatuur opleggen in jullie woord want zij zijn van Satan. Laat jullie niet door hen misleiden ongeacht hoeveel zij jullie betalen om leugens te rapporteren. Tenzij ze tot inkeer komen, zullen ze geconfronteerd worden met de eeuwige verdoemenis. De tijd staat echter niet aan hun kant. Strijd voor de vrijheid om de onrechtvaardigheden, waarvan jullie getuige zijn, te rapporteren. Het maakt niet uit of jullie in Mij geloven want wanneer jullie zien dat deze profetie zich ontplooit, zullen jullie de waarheid van Mijn onderrichtingen beseffen.

Het Boek der Openbaring

In een wereld die er tegenwoordig gehavend en verpletterd kan uitzien door de economische ineensstorting, is het behaaglijk om aan te nemen dat alles wel in orde zal komen. Ja, Mijn kinderen, in het verleden zou dat een normale veronderstelling zijn maar dat is niet meer zo. Het complot, beraamd door de kerngroep van wereldwijde organisaties in elk land, zeer nauw met elkaar verbonden door Satanische afkomst, staat momenteel klaar om op te duiken. Dezen onder jullie die niet in Mij geloven, zullen nu eindelijk de profetieën begrijpen die vervat zijn in Mijn Vaders Boek en het Boek der Openbaring.

Vrees niet, Mijn kinderen. Wend jullie tot Mij en spreek in stilte tot Mij, in jullie eigen woorden, en Ik zal jullie de kracht, hoop en energie geven om deze donkere periode in de geschiedenis van de mensheid door te komen.

Diegenen onder jullie die deze boodschap lezen, overdenk deze zorgvuldig. Als jullie aan de inhoud twifelen, kijk dan om je heen en beslis of jullie de tekenen durven te overwegen. Bemerken jullie nu dat de vrijheid van jullie vrije wil, aan jullie gegeven als een geschenk van Mijn Vader, gemanipuleerd wordt? Ik en Mijn Eeuwige Vader zouden zich nooit bemoeien met dit Goddelijk geschenk omdat het zo'n heilig geschenk is. Maar als de mens besluit om Satan en de vlammen van de Hel te aanvaarden, het zij zo.

God, Mijn Eeuwige Vader, kan dit niet voorkomen. Maar Satan zal proberen om dit geschenk van de vrije wil van jullie af te nemen. Wanneer jullie ondervinden dat jullie vrije wil van jullie wordt weggerukt, door middel van krachtige machten waarover jullie geen controle hebben, dan zullen jullie weten dat de Boze hier achter steekt.

Satan zal nooit zegevieren

Alstublieft, alstublieft blijf waakzaam, Mijn kostbare kinderen. Wijk niet. Indien er genoeg van jullie bidden en standhouden, zullen jullie zielen redden. Satan en zijn strijdmacht zullen nooit zegevieren. Zij kunnen dit niet. Dit is onmogelijk. Enkel God heeft de macht om deze verschrikkelijke strijd te beëindigen.

Ik, jullie Redder en aangestelde Rechter, verzoek jullie nu dringend om stand te houden, moedig te zijn en te strijden voor wat goed is in jullie harten zelfs als jullie angst hebben. Angst wordt jullie ingegeven door Satan. Angst wordt nooit door Mij of Mijn Eeuwige Vader in jullie harten geplaatst.

Sloop jullie muur en open jullie hart om lief te hebben, niet om te vrezen. Liefde komt van God. Ik heb jullie gezegd dat de liefde niet iets is dat jullie voelen tenzij jullie je hart openen. De liefde en God, de

Eeuwige Vader, Schepper van deze aarde, gaan hand in hand. Zij kunnen niet gescheiden worden. Als dit gebeurt dan is Satan aan het werk.

Ga nu verder, Mijn kinderen, en neem een besluit. Willen jullie de Liefde om jullie in te wikkelen door middel van Mijn Heilig Hart of Vrees? Het is jullie beslissing.

Jullie Goddelijke Leraar

Redder en Rechtvaardige Rechter van Barmhartigheid

Jezus Christus

De Maagd Maria: Tijdelijke vrede in de wereld indien duistere zielen zich bekeren.

Zondag, 1 januari 2012, 15:00 u.

Mijn kind, de tijd is nabij, maar **Mijn kinderen moeten geduld hebben**. Alles zal gebeuren overeenkomstig de Heilige Wil van Mijn Vader.

Kinderen, jullie moeten beseffen dat de duistere krachten in jullie wereld jullie geloof in God de Vader bedreigen. Deze boze machten zullen niet winnen omdat zij geen macht hebben over Mijn Hemelse Vader. Toch zullen zij hun naaste broeders en zusters kwellen door moord, oorlog en heerszucht.

Bid opdat deze duistere zielen spoedig het licht van Mijn Zoon zouden zien. Indien zij zien en zich tijdens De Waarschuwing bekeren **dan zal er een tijdelijke vrede op aarde heersen**.

Mijn Zoon, Jezus Christus, op wie alle zielen moeten vertrouwen om redding, wacht vol ongeduld om Zijn Grote Barmhartigheid naar de mensheid te brengen.

Bid vurig, Mijn kinderen, voor de redding van deze duistere zielen die De Waarschuwing mogelijks niet overleven.

Deze arme zielen zullen geterroriseerd zijn, niet alleen wanneer zij hun zonden zullen zien, maar ook wanneer zij de duisternis zullen zien waarin zij zich bevinden. Die duisternis heeft hun zielen zozeer bedekt dat het licht van de barmhartigheid van Mijn Zoon hen zwak en onmachtig zal maken. Velen zullen te zwak zijn om de barmhartigheid te grijpen die Mijn Zoon hun wil schenken.

Ik verzoek jullie dringend te bidden voor deze zielen. **Mijn Zoon is vastberaden om deze zielen eerst te redden**. Hij heeft meer gebed nodig, kinderen. Jullie moeten om barmhartigheid smeken voor deze verduisterde zielen.

Mijn kind, vraag Mijn kinderen om dit Kruistochtgebed (17) toe te wijden aan mij, **de Moeder van de Verlossing**.

Kruistochtgebed (17)

Gebed tot de Moeder van de Verlossing voor Duistere Zielen.

"O Onbevlekt Hart van Maria, Moeder van de Verlossing en Middelaars van alle Genaden, U die zal deelnemen aan de redding van de mensheid uit de verdorvenheid van Satan, bid voor ons.

Moeder van de Verlossing, bid dat alle zielen kunnen gered worden en de Liefde en Barmhartigheid aanvaarden betoond door Uw Zoon, Onze Heer Jezus Christus, Die nog eens terugkomt om de mensheid te redden en om ons de kans te geven op Eeuwige Redding. Amen."

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een leugen.

Zondag, 1 januari 2012, 17:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat hoe moeilijk deze zending ook is, Ik nooit zal nalaten jou te leiden.

Mijn stem bemoedigt je altijd. Mijn geest beweegt jouw hart zodat jij er machteloos tegen bent. Mijn liefde is zo omhullend dat jij niet in staat bent Mij je rug toe te keren of Mij te verloochenen. Toch vindt jij dat je onderweg struikelt.

Wanneer jij probeert om Mijn woord te analyseren dan zal je ontdekken dat jij niet in staat bent om dat met succes te doen. **Geen enkele hoeveelheid ontledingen kan de waarheid veranderen van wat Ik zeg.**

Niemand, Mijn dochter, ook jij niet, heeft de autoriteit om **de betekenis van Mijn Heilig Woord te verdraaien opdat het wat meer aanvaardbaar zou zijn in jullie ogen.**

Dat geldt ook voor Mijn woord in de Heilige Bijbel en Mijn woord vervat in deze boodschappen.

Heb meer vertrouwen in Mij, Mijn dochter. Vraag Mijn kinderen en al Mijn geliefde volgelingen Mij volledig te vertrouwen.

Ik zal de mensheid nooit laten vallen. Ik zal Mij nooit afkeren van de smeekbeden van Mijn gekoesterde kinderen. Ik zal altijd antwoord geven aan arme zielen die smeken om Mijn Barmhartigheid.

Wat Ik nooit zal doen, Mijn dochter, is tot Mijn kinderen spreken om te voldoen aan hun behoeften en hun te geven wat zij willen horen.

De waarheid moet gezegd worden. Mijn Heilig Woord mag nooit afgezwakt en met de waarheid mag nooit geknoeid worden.

Mijn Heilig Woord mag nooit veranderd, aangepast of verdraaid worden zodat het een leugen wordt.

Weet dat de tijd voor Mijn gerechtigheid nabij is. Begrijp dat Mijn Barmhartigheid groot is, maar de verdorvenheid die Ik in jullie wereld zie doet Mij walgen.

Die verdorvenheid wordt zelfs gerechtvaardigd door diegenen die Mijn woord belijden en die beweren Mij te kennen.

Zij hebben Mijn onderrichtingen al eeuwenlang verdraaid om te voldoen aan hun hebzucht, begeerte, hoogmoed en gierigheid.

Hoe breekt het Mijn Hart wanneer Ik voor Mijn ogen verdorven handelingen zie en merk hoe aan Mijn kinderen wordt wijsgemaakt om te geloven dat deze handelingen aanvaardbaar zijn in Mijn ogen.

Word wakker voor de waarheid. Mijn grote barmhartigheid staat ter beschikking van elke ziel tijdens De Waarschuwing.

Maar pas op. Die Christenen die geloven dat de verdraaide waarheid van Mijn leer aanvaardbaar zal zijn in Mijn ogen zullen tijdens De Waarschuwing geschokt worden. Zij zullen zich verzetten tegen de waarheid wanneer Ik bekend maak hoe hun zonden Mij ten zeerste beledigen.

Ik doe een dringende oproep tot deze mensen om te aanvaarden dat Ik de waarheid ben en het licht. Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al de rest is een leugen.

Onderzoek oprecht jullie geweten, kinderen, voor De Waarschuwing plaatsvindt. Leer de waarheid te herkennen alvorens je voor Mij komt. Want dan en alleen dan zal jullie lijden minder zijn.

*Jullie Leraar en Verlosser
Redder van heel de Mensheid
Jezus Christus*

Gods Tempel zal onherkenbaar ontheilgd worden.

Dinsdag, 1 januari 2013, 19:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de nieuwe dageraad is opgekomen en de veranderingen in voorbereiding op Mijn Tweede Komst zijn begonnen.

De oorlogen in het Midden-Oosten zullen nu escaleren en velen zullen sterven door toedoen van de boosaardige groep. Hij, die duivelse groep, zal hoe dan ook gestopt worden door de Hand van Mijn Vader. Ieder van hen zal neergeslagen worden, omdat zij een groter gevaar vormen voor Gods kinderen.

Mijn Plannen worden nu duidelijk gemaakt en diegenen onder jullie die door Mij uitgekozen zijn om de Restkerk te leiden, zullen snel overal in de wereld basiskampen oprichten. Het zullen die plaatsen zijn waar jullie Mij, in vrede, zullen gaan vereren, wanneer jullie kerken jullie niet meer zullen verwelkomen op de manier zoals het bedoeld was.

Jullie kerken zullen verworden tot niet meer dan plaatsen van ontspanning waar heidense rituelen en muziek zullen opgevoerd worden in uitvoerige ceremonieën. Schijnbaar zullen deze evenementen bedoeld zijn om God te eren. In plaats daarvan zullen zij zondige handelingen verheerlijken en zij zullen verklaren dat die in overeenstemming zijn met Mijn Leer.

Velen zullen zichzelf spoedig als de nieuwe dienaren van God voorstellen. Velen zullen nooit in de Christelijke Kerk voorbereid geweest zijn en daarom ook niet geschikt zijn om de Heilige Sacramenten aan Gods kinderen aan te bieden. Het zullen bedriegers zijn. Zij zullen aan allen de waarheid opleggen van wat zij beweren de leer van God te zijn in de wereld van vandaag. Hun leugens zullen de oren van de mensen bereiken over de hele wereld.

Velen zullen aangetrokken worden tot wat zij zien als een frisse, nieuwe benadering van Mijn Leer en de Liefde van God. Alles zal een verschrikkelijke leugen zijn. Velen zullen misleid worden om de nieuwe EenWereldreligie te aanvaarden.

Terwijl de valse kerk groeit en vele beroemdheden, de media en politieke leiders aantrekt, zal Mijn Restkerk groeien. Velen van Mijn gewijde dienaren zullen Mij ontrouw zijn en zich aansluiten bij de nieuwe EenWereldreligie waar zij met open armen zullen ontvangen worden.

Deze bedriegers zullen overal de oorzaak zijn van vreselijk ongemak voor de Christenen, wanneer zij die nieuwe, politiek goedgekeurde culturele organisatie, die zichzelf een kerk van God zal noemen, niet aanvaarden.

Terwijl Christenen het voornaamste doelwit van haat zullen zijn, zal ook het Huis van Israël gezocht worden en de Joden zullen tot zondebokken gemaakt worden in deze oorlog voor zielen.

Niets van wat jullie zien zal in het begin aan de buitenkant verschillend lijken. Weldra zal er een rijkelijk en machtig gebouw in Rome gezien worden dat dienst zal doen als ontmoetingsplaats. Alle religies zullen hier welkom zijn totdat zij zullen gedwongen worden om de leugens te slikken die hun door de Nieuwe Wereld Orde zullen voorgesteld worden.

Na verloop van tijd zal het onaanvaardbaar zijn om bepaalde Christelijke praktijken in het openbaar uit te oefenen.

Daar zal inbegrepen zijn het **Sacrament van het Doopsel en de Heilige Communie**. Zij zullen geacht worden onaanvaardbaar te zijn in een moderne en seculiere wereld en jullie zullen hen onmogelijk kunnen ontvangen. Het Sacrament van het Huwelijk zal veranderd worden en het huwelijk zal beschikbaar zijn in een andere vorm. De enige manier om de Ware Sacramenten in die periode nog te ontvangen zal via de Restkerk zijn.

Aan Mijn gewijde dienaren die in Mijn Naam zullen lijden, wanneer zij zich inspinnen om de Sacramenten en de Heilige Mis in ere te houden, weet dit. Jullie plicht jegens Mij, door jullie Heilige Geloften, bestaat erin trouw te blijven en jullie mogen zich nooit laten bekoren om af te wijken van de Waarheid. Jullie zullen onder druk gezet worden om de wegen van de Heer te verlaten. Jullie stem zal als een gefluister worden terwijl de vijand probeert om het Ware Woord van God te overstemmen.

Kom bijeen. Verenig jullie. Want zeer binnenkort zal de Tempel van God onherkenbaar ontheiligd worden. Al wat jullie te doen hebben is Mij te volgen, luister naar jullie hart en jullie geweten. Wees te allen tijde bereid voor deze op handen zijnde moeilijke reis. Jullie zullen al jullie moed nodig hebben, jullie sterkte en jullie standvastigheid.

Weet, dat Ik jullie op het einde van jullie reis opwacht om jullie in Mijn Heilige Armen in te sluiten en in de veilige haven van Mijn Nieuwe Paradijs.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De Waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal van achteren naar voren worden voorgesteld.

Woensdag, 1 januari 2014, 13:44 u.

Mijn kind, moedig alstublieft al Gods kinderen aan om te volharden gedurende de beproevingen die zullen komen. Alle Christenen zullen veel uitdagingen onder ogen moeten zien. Zij zullen getuigen moeten zijn van de goddeloze geloofsafval waarmee diegenen te koop zullen lopen bij wie ze leiding zoeken om geheel Christelijk te leven.

Degenen die binnenkort zullen worden benoemd, in de hoogste rangen van de Kerk van mijn Zoon op Aarde, zullen niet van God zijn. Zij zullen mijn Zoon niet dienen en zullen binnen de Kerk vele leerstellingen en wetten veranderen. Zo snel zullen ze dergelijke wijzigingen overbrengen, met veel nieuwe boeken, missalen en brieven die zullen worden geïntroduceerd, dat jullie dan zullen weten dat zulke werken jaren moeten hebben gekost om voor te bereiden. Het zou niet mogelijk zijn om dergelijke radicale veranderingen in zoveel formaten in circulatie te brengen, ware dat niet het geval. Dit zal één van de eerste tekenen zijn waardoor jullie zeker kunnen zijn dat deze binnenkort-te-introduceren, verdraaide leer met grote zorg zal samengesteld zijn.

Veel mensen zullen deze veranderingen in de Kerk niet herkennen en diegenen die dat wel doen zullen ze toejuichen, want ze (die veranderingen) zullen de schuld stillen die ze voelen vanwege hun zonden. Ten slotte zullen ze opgelucht zijn, want nu zal het betekenen dat ze in staat zijn om openlijk hun aanvaarding te verkondigen van alle dingen die God beledigen. Want als de Kerk verklaart dat zonde een natuurlijke zaak is en een deel van de menselijke natuur, dan betekent dat heel zeker, dat de zonden niet langer van tel zijn. Dan, door het grote belang te beklemtonen van de zorg voor 's werelds armen en hongerenden, zullen zij zichzelf heilig achten in Gods Ogen.

Wanneer mijn Zoon in het openbaar wordt ontkend en wanneer Zijn Woord verdraaid wordt, zal de grootste zorg in grote publieke daden van naastenliefde worden gestoken. Dat zal de aandacht afleiden van de realiteit. Het zal afleiding teweegbrengen en ten slotte zal het Ware Woord van God niet meer worden besproken. Wanneer alle religies onder één dak worden gebracht terwijl de standpunten van de heidenen met veel respect worden behandeld, dan zullen mensen bang zijn om op te staan en de Waarheid te verkondigen. Indien en wanneer ze dat durven doen, zullen ze beschuldigd worden van godslastering.

De dag nadert snel waarop jullie zullen beschuldigd worden van ketterij indien jullie jezelf als ware Christen bekendmaken en jullie de mensen aan het Woord van God herinneren. De Waarheid zal verdraaid worden en het Woord van God zal van achteren naar voren worden voorgesteld. Niets zal ordelijk zijn. Niets zal zinvol zijn in de nieuwe regels die binnenkort in de Kerk van mijn Zoon zullen worden ingevoerd. Het is belangrijk dat ongeacht hoe onpopulair jullie ook zullen worden, jullie altijd trouw moeten blijven aan het Woord van God.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf.

Donderdag, 1 januari 2015, 23:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de persoon die volhardt in het gebed zal dichterbij tot Mij komen.

Met zoveel verwarring in de wereld en binnen Mijn Kerk op aarde, is de uitdaging voor de mensheid om in staat te zijn het onderscheid te maken tussen goed en kwaad in de Ogen van God. Maar vele Christenen zullen van Mij weggetrokken worden door een nieuwe wereldwijde vorm van evangelisatie, die zich uitsluitend zal richten op de politiek. In plaats van te worden aangemoedigd om trouw te blijven aan Mij en te vertrouwen in alles wat Ik Ben, zullen jullie van Mij weggetrokken worden. Jullie mogen Mijn Woord nooit verwarren met de ambities van een seculiere wereld. Ik heb de mensheid altijd duidelijk gemaakt, door Mijn Vaders Boek, wat daarvan de gevaren zijn. Een seculiere wereld dient enkel zijn eigen noden en mensen met macht, ambitie en zelfzuchtige verlangens maken de regels die hem besturen.

Er is zoveel verkeerde informatie verspreid in verband met het milieu, terwijl alleen God de aarde kan bevelen hoe te functioneren. De mens kan de aarde benadelen en beschadigen maar hij kan haar nooit vernietigen, want al die dingen liggen in Gods Hand. Een gebrek aan vertrouwen in God betekent dat de mens gelooft dat hij de controle heeft over het

universum. De dwaze mens denkt dat zijn daden Gods Wetten kunnen veranderen. De wijze mens weet dat God Almachtig is en zolang Hij vereerd wordt en zijn Wetten worden nageleefd, zal de overleving van de mens verzekerd zijn. De overleving van de aarde heeft niets te maken met de sterfelijke mens. God alleen heeft de macht om de lucht te controleren die jullie inademen, het water dat jullie drinken en het vermogen om het leven in stand te houden. Het enige gevaar voor de mensheid is de mens zelf.

De mens zal anderen voor schut zetten in het belang van het eigen profijt. Hij zal liegen als dat in zijn voordeel is en wanneer het hem uitkomt. Vertrouwen wordt snel verbroken en nu leven jullie in een tijd waarin jullie moeten weten dat de aarde zal blijven zoals ze voorheen was en dat gelijk welke klimaatsverandering van de Hand van God komt. Het ingrijpen van de mens in zulk een goddelijke schepping zal enkel toegestaan worden indien dat overeenstemt met de Wil van God.

Mijn Kerk is Mijn Lichaam. Allen die in Mij geloven maken deel uit van Mijn Lichaam. Zij die deel uitmaken van Mij zullen Mijn Leer volgen. Zij die zeggen Mijn volgelingen te leiden moeten dicht bij het Woord van God blijven. Het is hun rol om de Waarheid te verdedigen – niet om ervan af te dwalen.

Indien jullie van Mij worden weggetrokken en indien Mijn Woord door de wereld verworpen wordt, dan is het de plicht van Mijn gewijde dienaren om de wereld in herinnering te brengen wat juist is en wat verkeerd. Wanneer zij zichzelf verwijderden van zaken met betrekking tot de ziel in ruil voor zaken die uitmondten in socialisme, weet dan dat dit een subtiele en listige misleiding is. Het verraadt ook alle vertrouwen in Mij.

Jullie Jezus

Waarom De Waarschuwing een geschenk is voor de mensheid.

Zondag, 2 januari 2011, 21:45 u.

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. Meer dan dat zullen zij deze bespottelijk maken en zich afvragen waarom spreken deze boodschappen niet meer over vreugde en geluk? Waarom zijn ze beangstigend? Deze methode van communiceren met de wereld zal toch niet van Jezus Christus afkomstig zijn? Jezus Christus predikt toch liefde en geen terreur? Mijn antwoord op deze aanklachten is eenvoudig. Het is omdat Ik van jullie allemaal houd dat Ik jullie nu door deze boodschappen Mijn Barmhartigheid toon. Ik kwam eerst als Verlosser voor allen om jullie te bevrijden zodat iedereen voordeel kan halen uit de Redding. Mijn kruisdood vond plaats om jullie een tweede kans te geven om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Deze keer kom Ik terug als Rechtvaardige Rechter. Er wordt nu in de eerste plaats Barmhartigheid getoond aan jullie allemaal door Mij, door Mijn liefde voor jullie. Deze Barmhartigheid neemt de vorm aan van een voorafgaande Waarschuwing om jullie te helpen jullie levens weer op orde te krijgen voordat Ik terugkeer op de Oordeelsdag.

Vanuit Mijn medelijden voor ieder en elk van jullie geef Ik jullie nu de laatste kans om jullie harten te openen en jullie levens te leven op de manier zoals jullie bedoeld waren.

Vreugde op aarde kan niet vergeleken worden met Vreugde in de Hemel

Keer jullie af van de zonde, kom tot inkeer en breng het gebed terug in jullie leven. Het is uit barmhartigheid dat Ik jullie moet waarschuwen voor de waarheid. De vreugde waarvan jullie menen dat ze ontbreekt in Mijn boodschappen is omwille van het feit dat de mensheid de ware vreugde de rug heeft toegekeerd. De vreugde die in de Hemel gevoeld wordt kan niet vergeleken worden met de zogenaamde vreugde die jullie op aarde ervaren. De vreugde op aarde die afkomstig is uit ware liefde zal zuiver zijn. De vreugde die afkomstig is uit wereldse zaken is nietszeggend.

Mijn kinderen, de vreugde die Ik behoor te voelen als Ik naar jullie kijk, is helaas van korte duur door wat Ik vandaag de dag op aarde zie. Alles wat jullie dierbaar is, vloeit voort uit wereldse bezittingen of door de erkentelijkheid van anderen die jullie prijzen. Weinig tijd wordt gependeed om jullie voor te bereiden op het hiernamaals.

De Waarschuwing is een Geschenk

Mijn Barmhartigheid wordt jullie aangeboden als een geschenk. Aanvaard het. Geniet ervan. Reik Mij de hand. Jullie allemaal. Ik ben jullie reddingsboot in een ruwe zee vol onverwachte stromingen en opwellingen. Red jullie nu of word geconfronteerd met het feit dat jullie meegezogen worden in een stroming die zo sterk is dat, als jullie op het laatste ogenblik zouden beslissen om een lift in de boot aan te nemen, jullie niet de kracht zullen hebben om erin te klimmen.

De Zuivering van de wereld gaat verder

Kinderen, Ik ben uitgeput. Ongeacht hoeveel Ik ook tracht mee te delen toch geven velen onder jullie nog steeds geen gehoor. Zelfs Mijn priesters slaan geen acht op Mijn oproep waardoor Ik Mijn Barmhartigheid wens bekend te maken. Aangezien de Zuivering in de wereld doorgaat en nu toeneemt in snelheid, is het tijd om Mij te aanroepen, Mijn kinderen.

Aardbevingen en andere wereldwijde rampen

Vrees nooit de stormen, aardbevingen, vloedgolven, overstromingen, vulkanen en hittegolven die op de wereld zullen neerdalen als hulp om de Antichrist en zijn strijdmacht te stoppen. Mijn volgelingen zullen gerust zijn in de wetenschap van wat hen te wachten staat in het Nieuwe Paradijs dat zal ontstaan als Hemel en Aarde samengebracht worden tot één geheel. Deze dingen moeten gebeuren. Zij kunnen niet gestopt worden. Ze werden zo ook aangekondigd. Deze gebeurtenissen zullen echter van korte duur zijn.

Jullie, Mijn gelovigen, zullen beloond worden voor jullie geloof en volharding ondanks de enorme tegenstand. Dan, Mijn kinderen, zal de vreugde moeilijk te vatten zijn. Degenen in het licht zullen omhuld worden met de glorie en de liefde die jullie te wachten staat. Degenen in de duisternis zullen niet in staat zijn om het licht te verdragen. Jullie verlangen dan misschien wel om dit te doen maar het zal jullie zoveel pijn doen dat jullie zullen moeten schuilen. Maar jullie kunnen nergens heen behalve naar de krocht van de duisternis dat wordt aangewezen door de koning van de duisternis hemzelf – de Boze. Is dat wat jullie willen?

Hoe Satan werkt door middel van mensen

Beseffen jullie de verschrikkingen waar de Bedrieger voor staat? Begrijpen jullie niet dat hij zich verschuilt achter elke daad van zelfzucht, hebzucht en eigenliefde? Terwijl jullie een leven leiden waarvan jullie geloven dat het opwindend, vol plezier en druk is met het verkwisten, eten, ijdel kleden en voortdurend zoeken naar het volgende vermaak, zijn jullie onwetend van wat er achter jullie daden steekt.

Deze verborgen stem, die jullie niet kunnen horen maar wel voelen – wanneer jullie een drang voelen om te handelen, die jullie overhaalt om te zoeken, zoeken en zoeken naar meer plezier, sensaties en opwinding – komt van de Boze. Behalve dat jullie daden ertoe leiden dat jullie glimlachen, lachen en in jullie handen klappen van opwinding, zijn deze van weinig belang. Deze sterke verlangens zijn bedoeld om jullie voortdurend te helpen zoeken naar zelfbevrediging. Wat heb je daaraan? Geeft het jullie een goed gevoel zodra het voorbij is? Natuurlijk doet het dit niet. Wanneer jullie ophouden en jezelf afvragen: wat als ik deze dingen niet langer kon doen? Wat dan? Zou het ertoe doen? In het begin wel. Misschien zou het frustrerend zijn maar het is enkel wanneer jullie met niets achtergelaten worden dat jullie je uitsluitend zullen moeten richten op het in leven houden van jullie zelf.

Voedsel zal belangrijker worden dan materiële zaken vol plezier. Wanneer jullie voedsel opraakt en jullie hongerig worden dan zullen jullie beseffen dat geen van deze toenmalige aantrekkelijkheden van belang zijn. Dat is nu de Zuivering die spoedig gaat plaatsvinden in de wereld. Door deze zuivering, een vorm van reiniging, zullen jullie weer ongeschonden worden. Dan en enkel dan zullen jullie klaar zijn om de waarheid te aanvaarden.

De wijze waarop Satan jullie achterlaat met een leeg gevoel

Mijn kinderen, jullie zien Satan niet aan het werk. Jullie kunnen hem niet zien. Toch besteedt hij al zijn tijd om te trachten jullie van Mij te ontvreemden. Hij is de oorzaak van jullie vreselijke leed, kinderen. Al de verleidingen die hij op jullie weg plaatst, gebruik makend van de wereldse aantrekkelijkheid van geld, schoonheid, bezittingen en talent, worden door jullie verslonden vanwege de hebzucht en begeerte. Jullie geloven dat als jullie al deze dingen vergaard hebben jullie je compleet zullen voelen. Spijtig genoeg is dit niet waar. Dat is de leugen die Satan gebruikt om jullie in de val te lokken. Wanneer diegenen onder jullie, die zo'n toppunt van rijkdom hebben bereikt, ontdekken dat jullie dat alles kwijt zijn, door welke reden dan ook, wees dan dankbaar. Want het is slechts wanneer jullie ontdaan worden van de wereldse rijkdom dat jullie Mij waarlijk in jullie hart kunnen toelaten.

Boodschap voor de rijken

Voor diegenen onder jullie met rijkdom – Ik veroordeel jullie niet. Dat jullie materiële welstand hebben, betekent niet dat jullie de juiste weg niet volgen. Maar jullie hebben wel de verantwoordelijkheid om te delen en te zoeken naar diegenen die minder fortuinlijk zijn dan jullie. Dat is jullie plicht. Het is niet de rijkdom of de materiële welstand die slecht zijn. Het is niet de vreugde en het lachen, welke jullie ervaren wanneer jullie van het leven genieten, die verkeerd zijn. Pas wanneer het een obsessie wordt en als jullie begeerte naar een luxeleven voorrang heeft op jullie geloof en het welzijn van anderen, is dit een misdrijf in Mijn Vaders ogen.

Jullie rijkdom, huizen, kleding en bezittingen zijn zoals wolken die in de lucht voorbij trekken. De ene minuut zijn ze daar en de volgende minuut zijn ze verdwenen. Jullie kunnen deze dingen niet meenemen naar het hiernamaals. Het is jullie ziel die met jullie mee zal gaan. Zorg voor jullie ziel, betoon liefde aan elkaar en aan degenen die jullie smart bezorgen in dit leven. Handel volgens Mijn leer. Vraag om Mijn Barmhartigheid. Enkel dan zullen jullie je met Mij verenigen op de nieuwe aarde die het Paradijs is. Verlies jullie erfdeel en jullie plaats in Mijn Vaders Koninkrijk niet.

Jullie geliefde Jezus Christus

De Maagd Maria: De tijd voor de Triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf.

Maandag, 2 januari 2012, 12:00 u.

Mijn kind, **de tijd van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet meer veraf.**

Wanneer Satans macht afneemt wordt hij steeds meedogenlozer in zijn jacht op zielen.

Zelfs sterke zielen zullen deze periode moeilijk vinden omdat hun geloof tot het uiterste getest zal worden.

Mijn kind, wanneer het geloof van Mijn kinderen op deze wrede wijze getest wordt **mogen zij niet wankelen maar waakzaam blijven.** Zij moeten te allen tijde zuiver van hart blijven.

Zij moeten ook zwijgzaam blijven wanneer zij afgunst voelen in hun zielen. Afgunst en jaloersheid leiden tot haat. Afgunst op uitverkoren zielen neemt toe, zelfs onder diegenen die Mijn Zoon liefhebben.

Kinderen, jullie mogen nooit bezwijken onder die bekoring die de Duivel in jullie harten plaatst.

Een wijderspreide jaloersheid op alle zieners en heilige boodschappers in de wereld zal vanaf nu toenemen. Dat werd voorspeld want zij behoren tot de vele heiligen van de eindtijd.

Hun levenslot is hard en zij zullen intens lijden omwille van de taak die hun werd toevertrouwd.

Mijn kind, Ik roep al diegenen op die Mij, hun Heilige Moeder, vereren om **tot Mij te bidden voor de bescherming van zieners en eindtijdpropheten.**

Zij hebben jullie gebeden nodig. Zelfs indien jullie twijfels hebben omtrent deze zielen die uitgekozen werden om de waarheid aan de wereld mee te delen, **bid dan toch voor hen.**

Jullie zijn allen Gods schepping. Jullie moeten elkaar liefhebben. **Verkondig het heilig woord van Mijn Zoon, maar nooit ten koste van het beledigen van een van Gods andere kinderen.**

Beledigingen ontspringen niet uit liefde. Zij komen van de Misleider wiens haat voor de mensheid geen grenzen kent.

Indien jullie Mijn Zoon beminnen en **iets aan te merken hebben op een andere ziel, verzegel dan jullie lippen.**

Belaster een ander nooit in de naam van Mijn Zoon.

Mijn Hart wordt als met een zwaard doorboord wanneer Ik die zielen die toegewijd zijn aan mij, de Heilige Moeder van God, zie schimpen op uitverkoren zieners die zielen helpen redden.

Bid, bid, bid voor de zieners die door God de Vader vandaag in de wereld werden uitgekozen.

Wees ervan overtuigd **dat zij die de grootste beledigingen ondergaan diegenen zijn die in de naam van Mijn Zoon spreken.**

Diegenen van wie de boodschappen hevig betwist, afgekeurd en verscheurd worden, zijn meestal de uitgekozen zielen.

Zij zijn de eerste doelwitten van de Duivel die, door middel van anderen, de gelovigen zal honen opdat zij deze zieners zouden verwerpen.

Onthoud dat deze boodschappers Mijn Zoon en Zijn Heilig Woord vertegenwoordigen.

Verwerp de waarachtige ziener en jullie verwerpen het woord van Mijn dierbare Zoon.

Bid altijd om onderscheiding. Hoe dan ook mogen jullie nooit openlijk deze goddelijke boodschappen bespotten die aan de mensheid gegeven worden om de zielen te redden van de vuren van de Hel.

Blokkeer het werk van deze zieners en jullie blokkeren de redding der zielen.

*Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van de Verlossing*

De Maagd Maria: Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en mijn Zoon verwerpen.

Woensdag, 2 januari 2013, 18:29 u.

Mijn kind, veel gaat zich nu ontplooiën in de wereld en veel gebeurtenissen zijn noodzakelijk om Gods kinderen te zuiveren.

Het is belangrijk dat de harten van alle mensen geopend zijn voor de Waarheid, het Heilig Woord van God. Indien zij hun hart niet openen dan zullen zij niet in staat zijn om de Waarheid te accepteren van de belofte van Mijn Zoon aan de mensheid.

Hij zal wederkomen, spoedig, om Zijn Koninkrijk op Aarde te verlossen. Het zal weggehaald worden uit de kwade greep van Satan. Aan al Gods kinderen zal de vrijheid geboden worden die zij nodig hebben om één te worden met Mijn Zoon.

Niet allen zullen de vrijheid aanvaarden. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon verwerpen. Zij zullen zo zwak zijn dat zij Zijn belofte niet zullen erkennen en voortgaan met het najagen van wereldlijke ambities.

Ik vraag jullie, kinderen, om grootmoedig te zijn tegenover deze zielen. Zij zullen niet alleen de Barmhartigheid van Mijn Zoon verwerpen maar ook voortdurend al die moedige zielen bestoken en bespotten die standhouden en de Waarheid van God zullen verkondigen.

Behoud het dagelijks gebed, kinderen, en geef al jullie angsten die jullie misschien hebben, over aan Mijn Zoon. Hij houdt van jullie en verlangt jullie te bevrijden van dergelijke zorgen en pijn. Kom tot Mij, jullie geliefde Moeder, en Ik zal Hem vragen jullie sterker te maken in jullie trouw aan Hem.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Bemin allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. Bid dan voor hen.

Woensdag, 2 januari 2013, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je moet al Mijn volgelingen meedelen dat hun gebeden zullen helpen om veel van wat voorzgd is te matigen.

Gebed is zo machtig dat indien de gebeden die Ik aan de wereld geef door de kruistochtgebeden, in voldoende mate gebeden, veel van de rampspoed kan beperkt worden.

Ik moet ook wijzen op de kracht van de vergeving. Wanneer jullie vervolgd worden in Mijn Naam, dan moeten jullie bidden voor die zielen die jullie kwellen. Indien jullie voor hen bidden vanuit het hart, dan zal Ik hun bedekken met jullie liefde. Wanneer jullie bidden voor jullie vijanden, dan belemmeren jullie Satans bedoeling om zielen van Mij weg te nemen.

Mijn dochter, Ik moet jou en Mijn volgelingen nu opdragen om rustig te blijven in de aanwezigheid van veel weerstand tegenover deze Boodschappen. Vrees nooit het Woord van God, zelfs niet wanneer het jullie veel leed meebrengt vanuit de buitenwereld.

Denk niet dat het gemakkelijk is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. Voor ieder van jullie die Mij waarlijk beminnen zijn er één of twee personen meer die verleid worden om jullie te stoppen in jullie trouw tegenover Mij. Dat is altijd het geval geweest sinds Mijn Dood aan het Kruis. Het zal zo blijven tot aan Mijn Tweede Komst.

Mijn leerlingen zullen deze zielen aantrekken die Mij opzoeken. Mijn leerlingen zullen dan deze zielen omhelzen zodat Mijn volgelingen aangroeien om één te worden, in vereniging met Mij. Dat zal nooit gebeuren zonder lijden, deze eenzame weg naar Mijn Koninkrijk.

Wanneer zij jullie beschuldigingen voor de voeten werpen, denk dan aan Mijn eigen tocht naar de Calvarieberg. Denk aan Mijn zwijgen en de waardigheid van gewoon geconcentreerd te blijven op Mijn enige doel, zielen te redden, bij elke seconde dat jullie bespot worden in Mijn Naam. Dat zal jullie tocht draaglijker maken. Laat jullie lasteraars maar schandaal schreeuwen, laat ze jullie als dwazen bestempelen, laat ze Mijn boodschappen tot ketterij verklaren. Want wanneer jullie zo handelen, dan zullen hun gemene tongen geen macht over jullie hebben.

Hou van allen die jullie in Mijn Naam vervolgen. Bid dan voor hen. En wanneer jullie hun vergiffenis schenken, dan vernietigen jullie de macht die Satan over hen heeft.

Dat is het geheim van de nederigheid.

Jullie Jezus

Drie op vier mensen zullen Mij verloochenen.

Donderdag, 2 januari 2014, 20:40 u.

Mijn dochter, **de tijd is nabij dat de openbare erkenning omtrent Wie Ik Ben nog slechts een zwak geflicker zal zijn in de wiek van een kaars, die tot op het einde is opgebrand.**

Diegenen die zeggen tot de Mijnen te behoren zullen nog maar weinig over Mij spreken. Diegenen die Mij trouw zijn zullen geschokt zijn te zien dat zo velen Mij verloochenen. De tijd dat de getrouwen zullen gescheiden worden van diegenen die in ernstige dwaling zullen geleid worden, is bijna daar. In die komende dagen, zullen de blinden, de doven en diegenen die het nagelaten hebben om waakzaam te zijn voor het Ware Woord van God, met miljarden samenkomen en een valse leer aanhangen – die niet van Mij is.

Wanneer jullie horen spreken over de nieuwe vervanging van de plechtige geloofsbelijdenis, die een vorm van het Sacrament van het Vormsel zal zijn, weet dan dat dit mensenwerk is. Dat zal in Mijn Ogen zonder betekenis zijn. Deze zal voorgesteld worden door de valse profeet en deel uitmaken van zijn wereldwijd plan om alle religies in de wereld met elkaar te verenigen. Mijn Godheid zal aan de kant geschoven worden. Mijn Woord vergeten en begraven, terwijl Mijn Leer zal verdraaid worden, om zo de gelovigen te dwingen een nieuwe vorm van zogenaamde evangelisatie te aanvaarden.

Mijn Woord echter zal levend blijven, omdat diegenen die in Mijn Kerk zullen blijven, zoals zij vanaf het begin opgericht werd, Mij niet zullen verloochenen. Drie van de vier zullen Mij verloochenen. Alleen Mijn Rest zal bij Mij blijven en Mijn Woord in ere houden en velen onder hen zullen verbijsterd zijn. Die arme zielen, die in Mijn Kerk zullen blijven wanneer zij door de nieuwe leer zal gebonden zijn, zullen niet meer weten waar naartoe. Tot hen zeg Ik het volgende. Weest sterk. Weest dapper. Verloochenen Mij niet. Bid om Mijn Leiding en blijf Mij dienen, zoals jullie dat altijd deden. Wanneer jullie gevraagd wordt Mij te verloochenen door diegenen die beweren te handelen voor het welzijn van allen – van alle religies – keer jullie dan om, want er zal jullie gevraagd worden het heidendom te omarmen, dat als Christendom zal vermomd zijn.

Wanneer die bedriegers, vijanden van God, Mijn Kerk binnendringen, binnen haar hiërarchie, zal Mijn Vader een verschrikkelijke Kastijding laten neerkomen. Hij zal de wereld doen kantelen en niet één man, vrouw of kind zal in staat zijn deze omwentelingen te negeren. **Wanneer Mijn vijanden Mijn Mystiek Lichaam aanvallen, zullen zij veel schade, veel verwarring aanrichten en velen van de Waarheid weggleiden. Maar zij zullen Mijn Kerk nooit vernietigen, omdat Mijn**

Restleger de Waarheid nooit zal verlaten of gedwongen zal worden om trouw te zweren aan Satan en zijn agenten.

Vele oorlogen zullen nu escaleren en stormen en aardbevingen zullen toenemen, totdat het Gebulder van Mijn Vaders Toorn overal gevoeld wordt.

Tot die vijanden van Mij, die onder jullie wandelen en Mijn Kerk misleiden, weet dit. Ik zal jullie nooit toestaan deze zielen te overwinnen voor wie Ik Mijn Leven gaf. Jullie arrogantie zal van korte duur zijn, jullie boosaardige daden zullen gestopt worden en jullie pogingen om de zielen te kwetsen die jullie gemerkt hebben, zullen tot een abrupt einde komen. Jullie zullen nooit opstaan tegen het Woord van God, zonder Goddelijke Tussenkomst die op jullie zal neerkomen. Jullie verbond met de Boze zal eindigen in een totale mislukking voor jullie en allen die jullie weten te misleiden. Wanneer jullie proberen de Poorten van de Hemel te naderen om te pochen over jullie verbond met Satan, zullen jullie weggerukt worden, geketend en in de afgrond geworpen worden, zonder dat jullie enige Barmhartigheid getoond wordt.

Ga nu, jullie allen die getuigen zijn van deze komende dingen, en blijf altijd waakzaam. Jullie moeten Mij blijven dienen, want er kan slechts één Meester zijn.

Jullie Jezus

God de Vader: Twee miljard zielen zullen zich bekeren als resultaat van deze boodschappen.

Dinsdag, 3 januari 2012, 15:30 u.

Mijn dochter, het visioen dat Ik je vandaag gaf en waarin Ik je het gelaat openbaarde van Mijn Zoon en Mij, je geliefde Hemelse Vader, is zeldzaam.

Jij bent gezegend omdat jou dit buitengewoon geschenk vanuit de Hemelen gegeven is. Jouw lijden zal nu afnemen en je zal veel sterker worden dan voorheen.

Vrees dit werk nooit, want je moet nu toch al weten dat alle macht op aarde in Mijn Hemelse handen ligt. **Niemand heeft macht over De Vader.** Zelfs de Misleider kan Mijn Hemels plan voor de Mensheid niet verknoeien of veranderen.

De Hemel verheugt zich omwille van de bekeringen die voortvloeien uit Mijn boodschappen voor de wereld. **Meer dan twee miljard zielen zullen zich bekeren als een direct gevolg van deze goddelijke boodschappen.**

Niemand zal dit werk stoppen. Zij mogen proberen, maar dat zal nutteloos zijn.

Mijn goddelijke bescherming overdekt alle zielen die de waarheid van eeuwige verlossing verkondigen.

Geef nooit op, kinderen, hoe zwaar jullie lijden ook wordt. Vergeet nooit dat lijden jullie dichter bij Mijn Hemels Koninkrijk brengt.

Jullie, Mijn kinderen, zullen je binnenkort verheugen wanneer jullie de genaden voelen die door Mijn Zoon over jullie worden uitgestort.

Blijf alert. Blijf bidden voor alle zielen en twijfel niet één minuut dat Ik het ben, jullie Eeuwige Vader, die jullie door deze boodschappen vrede geef naar geest, ziel en lichaam.

Behandel deze boodschappen als heilig. Zij zijn en zullen altijd in overeenstemming zijn met Mijn woord dat sinds het begin der tijden aan de mensen gegeven werd. Zij zullen de vlam van jullie ziel aanwakkeren op een manier die jullie moeilijk zullen kunnen negeren.

Sta Mijn geest toe jullie te bereiken en ontspan. Enkel dan kan Ik jullie ziel aanraken zodat een sprankel van herkenning jullie hart zal ontvlammen.

Ik roep jullie op naar Mij toe te rennen opdat Ik jullie kan omhelzen zoals alleen een Vader kan.

Laat Mij jullie Mijn bescherming en genaden geven om jullie sterk genoeg te maken om te strijden in Mijn leger tegen het kwaad in jullie wereld.

Mijn leger zal de vrede voortbrengen die jullie zo verlangen en de liefde die jullie nodig hebben om jullie dorst te lessen.

Ga in Vrede, kinderen, in de wetenschap dat de waarheid vervat zit in deze boodschappen die Ik voor de hele wereld bevestigd heb.

Jullie zullen Mijn liefde herkennen indien jullie zuiver en nederig zijn van hart. **Word klein als een kind in Mijn ogen.** Dan alleen zal Ik jullie als een engel opheffen in Mijn Hiërarchie, wanneer de tijd gekomen is.

Ga in vrede. Leg jullie vermoeide hoofd op Mijn schouder en **Ik zal jullie de troost en verlichting schenken die jullie verlangen.**

Ik bemin jullie, kinderen. Ieder van jullie in het bijzonder.

Ik verheug Mij, want wanneer de dag komt voor onze Heilige Familie om zich te herenigen, zullen alle Hemelen zingen in lofprijzing en dankzegging voor de eeuwigheid.

God de Vader

De Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen zich in zulk een pijn en duisternis bevinden ligt in het feit dat zij niet in God geloven.

Donderdag, 3 januari 2013, 21:00 u.

Mijn kind, de reden waarom zoveel mensen zich in zulk een pijn en duisternis bevinden ligt in het feit dat zij niet in God geloven.

Het geloof dat bedoeld was om in elke ziel te worden ingedruppeld door diegenen die aangesteld werden, is gaandeweg verdwenen. Zo velen hebben zich van God afgekeerd en vinden nu dat hun levens leeg en zinloos zijn. Wanneer een ziel God de rug toekeert wordt zij rusteloos. Zij vult het vacuüm met een liefde voor kunstmatige dingen, die nooit haar verlangen naar vrede zal voldoen.

Ware vrede kan enkel gevonden worden door middel van het Heilig Hart van Mijn Zoon. Wanneer jullie Jezus Christus als jullie Redder aannemen, zullen jullie nooit sterven. Jullie zullen ook nooit dor van geest blijven. Mijn Zoon brengt jullie redding, en zelfs de zwakste onder jullie zal een innerlijke sterkte vinden wanneer jullie zich tot Hem wenden.

Aan diegenen aan wie de Waarheid nooit geleerd werd, omdat zij hun ontzegd werd, zal Mijn Zoon de Hand van Barmhartigheid aanbieden. Hij zal hun verlichten omdat zij degenen zijn die Hij in Zijn Glorievol Koninkrijk wil binnenhalen.

De Glorie van God zal jullie redden, indien jullie met een open hart toestaan dat de Waarheid jullie geschonken wordt. Indien jullie Gods Goedheid herkennen, dan zullen jullie nooit meer iemand of iets op Hem laten voorgaan.

Alstublieft bid opdat het Licht van Waarheid bij ieder van jullie geest, hart, lichaam en ziel zal openen tijdens De Waarschuwing. Dat is de reden waarom God zulk een Gave van Barmhartigheid zendt. Alstublieft, beantwoord Zijn Roepstem.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het feit of Ik Besta of niet.

Donderdag, 3 januari 2013, 21:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik doe een oproep tot al diegenen die onzeker zijn over het feit of Ik Besta of niet.

Ik weet hoe moeilijk het voor jullie is om te geloven in een ander leven dan datgene wat jullie nu leven. Ik weet dat jullie het lastig hebben om in Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid te geloven. Maar weet dat wanneer jullie iemand liefhebben, het de Tegenwoordigheid van God is die deze Gave in jullie ziel toestaat. Gebruik deze liefde om een beroep te doen op Mij en Ik zal tot jullie hart spreken.

Dit is een periode waarin jullie, zeer spoedig en instinctief zullen weten dat vele gebeurtenissen in de wereld veroorzaakt worden door het kwaad dat aanwezig is in de harten van mensen met wreedheid in hun ziel.

Dit is de tijd waarin Ik Mijn Stem onder jullie zal laten horen. Ik spreek door Mijn profeten met de bedoeling jullie te verlichten zodat Ik jullie de Liefde kan tonen die Ik voor jullie heb. Trek niet weg van Mij. Er is een vonkje van herkenning voor Mij in jullie ziel. Het is nu tijd voor jullie om na te denken over jullie toekomst, want jullie moeten het volgende weten. Zonder Mij, zonder Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid, zullen jullie nooit vrede vinden.

Ik Ben de Waarheid. Ik breng nieuws dat jullie misschien ongemakkelijk maakt, maar Ik spreek de Waarheid. De Waarheid is in het begin moeilijk om te accepteren, omdat zij zowel het kwade als het goede openbaart. Mensen willen alleen de aangename kant zien, maar het uiterlijke van hartelijke vrolijkheid verdoezelt zeer dikwijls gewoon de Waarheid. Velen kunnen de Waarheid niet smaken – het Bestaan van God, de Schepper van alle dingen – toch zijn ze bereid om onwaarheden te geloven die hun worden voorgehouden.

Dit zijn slechts voorbijgaande vormen van prikkelingen en ze zijn zonder betekenis. Zij slagen erin jullie af te leiden en geven jullie een vals gevoel van veiligheid. Maar zij hebben geen inhoud.

Denk eraan dat jullie tijd op aarde gewoon een vorm van verbanning is, veroorzaakt door de zonde.

Ik ben gekomen om het menselijk ras te redden van de zonde, toen Ik de eerste keer kwam. Helaas was Ik niet welkom. Ik werd vermoord en stierf op het Kruis voor Ik Mijn Koninkrijk kon opeisen. Nu zal Ik, zoals voorgezegd, terugkomen om het Koninkrijk op te eisen dat Mij door Mijn Geliefde Vader beloofd werd. Deze keer zal Ik jullie allen voorbereiden op deze gebeurtenis, want Ik beloof jullie nu het grootste geschenk van alle.

Jullie zijn kinderen van God, of jullie dat feit nu wel of niet accepteren. Jullie zijn zeer geliefd. Ik zal jullie verlichten wanneer jullie tot Mij komen en Mij vragen jullie te helpen. Er valt niets te vrezen, want Ik ben jullie geliefde Jezus en voor jullie heb Ik een dood van groot lijden ondergaan. Jullie eigen lijden, waarin jullie als verloren en in verwarring rondwalen, en waarin jullie het onmogelijk achten om vrede te vinden, is bijna over.

Kom, volg Mij. Ik heb grote plannen en Mijn Godheid zal aan jullie allen bewezen worden. Zelfs diegenen die Mij blijven verwerpen zullen de Waarheid aangeboden krijgen, wanneer Mijn Glorieuze Tweede Komst door meer dan zeven miljard mensen zal gezien worden.

Niemand zal dan ontkennen dat Ik Besta. Dat zal hun onmogelijk zijn, maar toch zullen velen weigeren om het Nieuwe Koninkrijk te aanvaarden, dat Ik voor al Gods kinderen zal ontsluiten.

Keer jullie niet af, want Ik wil jullie redden en jullie en heel de mensheid meenemen in de erfenis waarvoor jullie allen geboren werden.

Jullie geliefde Jezus

Veel zal geopenbaard worden aan Gods kinderen vóór de Grote Dag van de Heer.

Vrijdag, 3 januari 2014, 21:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen de oude profeten door God werden opgeroepen om de Waarheid te verkondigen, waren ze niet – geen van hen – overdreven enthousiast met de hun gegeven Kelk van het Ware Woord van God. Het was zo overweldigend voor elk van hen – van wie de meesten niet onderricht waren in de Woorden van de Schrift – en veel van wat hun werd gegeven had geen betekenis voor hen. Maar de Kracht van de Heilige Geest trok hen aan en dat stelde hen in staat om het Woord van God te spreken, precies zoals Het aan hen was gegeven. Velen krompen van de schrik ineen. Sommigen liepen weg. Diegenen die wegliepen kwamen terug. Wanneer God een profeet zendt, betekent dit dat er iets van grote betekenis door Hem gepland wordt. Profeten, boodschappers van God, openbaren alleen datgene aan de wereld wat nodig is voor de redding van zielen.

Mijn dochter, laat weten dat deze Missie degene zal zijn waarin de Stem van God ervaren zal worden alsof het een donder was, die in elk deel van de Aarde gevoeld zal worden. Veel zal

aan Gods kinderen worden geopenbaard, vóór de Grote Dag van de Heer aanbreekt. **Het is noodzakelijk dat dit gebeurt, want mocht Hij de mensheid niet waarschuwen, dan zou Hij Zijn belofte aan de profeten – Mozes, Daniël en Johannes – niet vervullen.** Wanneer God een Belofte maakt, wordt die altijd vervuld.

Vrees nooit een ware profeet, want zij spreken de Woorden die God in hun mond legt om uwentwil.

Het kan angst veroorzaken om het Woord van God te horen dat vandaag gesproken wordt. Dat kan overweldigen en in zekere mate vrees teweegbrengen. Nochtans, mocht het Woord geen nieuw leven zijn ingeblazen, opnieuw ademend gemaakt worden en onder jullie leven, zouden jullie de kloof – de afstand tussen jullie en God – te groot vinden. De kloof sluit nu, aangezien Mijn Woorden, door Mijn Vader aan jullie gebracht, jullie troost zullen brengen – meer vreugde dan verdriet, meer moed dan angst en meer vertroosting dan huilbuien.

Luister aandachtig naar dit, Mijn dochter. Jullie mogen nooit proberen om Mij weg te duwen terwijl al wat Ik wil doen is jullie allen in Mijn Heilig Armen te wikkelen en jullie in Mijn Hart te trekken. Mijn Woord kan somber zijn, Mijn profetieën moeilijk om te horen en de goddeloze daden van de mens ontstellend om getuige van te zijn, maar vergeet nooit dat al deze dingen zullen voorbijgaan. Ze zullen worden vergeten. Zij zullen van weinig belang zijn. Want de wereld, het leven dat voor jullie ligt, zal grote vreugde en gelach meebrengen, als de Liefde van God zal gevoeld worden in elke plaats, elk huis, elke ziel en ieder hart.

Dit is het laatste deel van Mijn Plan om de Aarde en alle levende wezens te redden. Het zal vele moeilijkheden en beproevingen meebrengen. De wreedheid van de mens zal de meest schrijnende van alle zijn om te weerstaan en de afwijzing van Mij, Jezus Christus, zal de laatste druppel zijn in de Ogen van Mijn Vader. Toch zal deze laatste confrontatie niet lang duren voordat de mens zal worden bevrijd van de vreselijke haat, die in de wereld bestaat.

De Kracht van de Hemel is niet te onderschatten, want de Tussenkoms van Mijn Vader zal té krachtig zijn voor Zijn vijanden om weerstand te bieden. Dus wees in vrede. Aanvaard Gods Tussenkoms – Zijn Grote Liefdesdaad, die aan jullie wordt gegeven door het Woord, dat uit de mond van Zijn profeten komt. Al die dingen zijn bedoeld om jullie te beschermen, jullie dichter bij Mij te brengen en een Nieuw Begin te creëren waar geen einde aan zal komen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Veel veranderingen zullen voorafgaan tot de nieuwe religie uiteindelijk gevormd is.

Zaterdag, 3 januari 2015, 17:05 u.

Mijn lieve kinderen, het gezicht van de Kerk van Mijn Zoon op aarde zal onherkenbaar veranderen en zal worden vervangen door een kerk die niet van mijn Zoon is. Vervanging na vervanging zal zich ontvouwen naarmate de Onderrichtingen van mijn Zoon zullen overhoop gehaald worden en vervangen worden door valse seculiere leerstellingen.

Er is geen ruimte voor iets anders dan het Woord van God in welke Kerk ook, die van zichzelf verklaart in de voetsporen van Jezus Christus te wandelen. Maar er zal een tijd komen dat de Kerk van mijn Zoon op grote schaal onderdeel zal worden van een politieke beweging, en ze zal dan de weg wijzen in alle dingen die de wereld aangaan, behalve dat ze niet trouw zal blijven aan het Woord zoals het door God werd vastgelegd. Al deze dingen zullen gebeuren, zoals voorspeld, aangezien mijn Eeuwige Vader toelaat dat Zijn vijanden het Lichaam van Zijn eniggeboren Zoon verslinden – maar slechts voor een beperkte tijd. Hij staat deze beproevingen toe om de sterkte te testen van diegenen die de Waarheid kennen en diegenen die trouw blijven aan Zijn Kerk, maar ook van diegenen die de rug zullen toekeren in het voordeel van de leer van de duisternis.

Het zal enige tijd duren voordat al deze veranderingen zullen plaatsvinden, maar de zaden zijn geplant. Alle religies zullen verenigd worden als één en dan versmelten met overheden als onderdeel van een nieuwe wereldwijde eenheid en zij zullen het voortouw nemen, totdat de mens der zonde binnentreedt om zijn zetel te bezetten. Veel veranderingen zullen voorafgaan tot de nieuwe religie uiteindelijk is gevormd en die zal verkondigen dat al wat naar voren gebracht wordt, voor het welzijn van allen is.

Bid, bid, bid lieve kinderen voor de kracht om de pijn te verdragen, die hiervan het gevolg zal zijn. Mijn Zoon, Jezus Christus, weent tranen van groot verdriet over de manier waarop Hij verraden wordt en voor de zielen die Hem onderweg zullen verloren gaan. Het zal aan Zijn trouwe gewijde dienaren zijn om het schip te besturen, dat Zijn Ware Kerk op koers zal blijven houden wanneer zij in woelige en stormachtige wateren vaart. Maar wees er alstublieft van verzekerd dat elke genade zal worden toegekend aan diegenen die trouw blijven aan de Heiland en Verlosser van de wereld tijdens deze schrijnende en moeilijke tijden.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Donder en bliksem zullen neerslaan op de Tempel van de Heer.

Zaterdag, 3 januari 2015, 20:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen God door de profeten aan de wereld de Waarheid gaf, was dat van Zijn kant een Daad van Barmhartigheid. Velen hadden God vergeten, aanbaden valse goden – die tot de hiërarchie van Satan behoren – zodat zij begonnen te geloven in hun eigen onoverwinnelijkheid. Indien God niet was tussenbeide gekomen dan zouden vele mensen een vreselijke bestraffing ondergaan hebben.

Wat God aan de profeten vertelde sinds het begin, gebeurde ook. De waarschuwingen die Hij aan de mensheid gaf hadden als resultaat dat diegenen die er acht op sloegen, gered werden terwijl diegenen die er zich niets van aantrokken, verworpen werden. Al wat voorspeld is zal ook plaatsvinden en zij die God tegenwerken in Zijn pogingen om vrede en verlossing te brengen aan Zijn kinderen, zullen rekenschap moeten afleggen voor hun verzet. Omdat de Waarheid verdraaid werd en het Woord van God werd ontkend, zullen de mensen hun rug blijven keren naar het Heilige Woord van God. Hun val in de duisternis zal uitlopen op een straf vanwege God de Allerhoogste.

Het bedroeft Mijn Eeuwige Vader te zien hoe diep de mens gevallen is bij het najagen van al wat hem genoeg kan verschaffen. Maar de dag waarop het Heilig Offer eindigt en het uur waarop de bedriegers Mijn Altaar ontheiligen, zullen de laatste doorn zijn waarmee ze Mijn Zijde doorboren. Op de vastgestelde tijd zullen donder en bliksem neerslaan op de Tempel van de Heer en hij zal dreunend ineensstorten. Wee de mens die deelneemt aan deze heiligschennis want hij zal geen enkel uitstel krijgen en als een steen in de afgrond vallen. Niemand zal dan de mens verdedigen die Mijn Altaar ontwijdt, want eens de Hand van God als een zware bijl neerdaalt, zullen zij de Waarheid erkennen.

Velen mogen dan van God zijn afgevallen, voor het grootste deel zullen velen toch nog Zijn hulp invoeren, op zoek naar vertroosting in Zijn Armen. Er zal echter een kern aanwezig blijven – een troep van beesten – wier uiterlijke verschijning de verdorvenheid in hun binnenste maskeert, die de zielen zullen aansporen, verleiden en naar zich toe trekken, wier verharde harten hen tot de perfecte trawanten maakt in de samenzwering om Mijn Lichaam te ontheiligen. Dat is de groep, lang geleden al voorspeld, die zal proberen de mensheid te vernietigen. Hun macht, hoewel zij groot kan lijken, zal echter begrensd zijn. Mijn Vader zal alleen tot aan die grens zo veel tegenstand tegen Mij, Zijn eniggeboren Zoon, toelaten.

Wie goed zijn van hart zullen zich verzamelen en naar Mij komen. Het is door de zonden van hoogmoed en arrogantie dat de grootste verdeeldheid onder de mensen zal ontstaan en, tenzij zij hun zwakheden terzijde schuiven, zullen zij Mijn Barmhartigheid onmogelijk kunnen aanvaarden.

De Waarheid moet gehandhaafd blijven want indien jullie gelijk wat vertrouwen behalve de Waarheid – het Woord van God – dan zullen jullie eindigen met niets.

Jullie Jezus

Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken.

Woensdag, 4 januari 2012, 18:15 u.

Mijn dochter, Ik zal Mij binnen zeer korte tijd bekend maken.

De voorbereidingen zijn klaar, maar Ik heb meer gebed nodig voor diegenen die een ellendige dood zullen sterven in staat van doodzonde tijdens De Waarschuwing.

Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om te bidden, te bidden, te bidden, voor hun arme zielen.

Ik bemin jullie, Mijn geliefde volgelingen. Hoe verblijd Ik Mij in de liefde en de zuiverheid van hart die Ik onder jullie waarneem. Jullie schenken Mij zoveel troost en verlichten Mijn lijden. **Jullie toewijding is als een balsem op Mijn etterende wonden.**

In de wereld, waarin Ik door zo velen weggestuurd en verworpen word, is het jullie trouw, Mijn geliefde volgelingen, die Mij grote vreugde schenkt.

Mijn lijden wordt gedictieerd door de graad van goddeloosheid in de wereld. Deze wereld die ambitie, eigen glorie en valse idolen vereert.

Mijn naam wordt niet als belangrijk beschouwd. Mijn stem wordt boven het kabaal van de zelfbezetenheid niet gehoord.

Hoe luid schreeuwen en pochen zij om hun wereldse winsten. Maar het is het **gefluister van Mijn geliefde volgelingen** dat Mij toestaat te spreken zodat Mijn stem gehoord wordt. Jullie, Mijn volgelingen, zijn nu met Mij verenigd op een wijze die jullie zal verbazen.

Ga, Mijn dochter, en zeg Mijn geliefde volgelingen dat Ik hen bemin en dat Mijn genaden hen sterk genoeg zullen maken om Mijn Heilig Woord te verkondigen aan een wereld die het nodig heeft de waarheid te horen zodat zielen kunnen gered worden.

Jullie geliefde Jezus

Pogingen tot een Nucleaire Oorlog in het Oosten.

Woensdag, 4 januari 2012, 19:20 u.

(Uittreksel uit een privéboodschap aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.)

Mijn zeer geliefde dochter, luister nu naar Mij terwijl Ik de wereld erover inlicht dat in het Oosten landen pogingen beginnen te ondernemen om elkaar te vernietigen.

Er is veel gebed nodig om ervoor te zorgen dat deze nucleaire oorlog en andere gruweldaden afgewend worden. Vergeet nooit dat gebed machtig is en vele boosaardige gebeurtenissen kan matigen.

Ik moet jullie herinneren aan Mijn verlangen naar gebed om zielen te redden.

Ik heb meer zielen nodig, Mijn dochter, vooral diegenen die bestemd zijn om te sterven tijdens De Waarschuwing.

Jullie moeten intussen weten **dat dit Mijn grootste verlangen is** en het zullen de gebeden van Mijn volgelingen zijn die de redding van deze zielen kunnen bekomen.

Ik smeed de gebedsgroepen overal dringend, om nu vurig te bidden voor zulke zielen.

God, Mijn Eeuwige Vader, zal antwoorden in overeenstemming met jullie verzoeken en een levenslijn uitwerpen naar deze arme zielen.

Je bent moe nu, Mijn dochter. Ga in vrede. Rust.

Jouw Jezus

De Maagd Maria: De komende tijden zullen voor alle Christenen een uitdaging vormen.

Vrijdag, 4 januari 2013, 12:30 u.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten bidden opdat de Christelijke Kerken zich zouden bewust worden van de Waarheid van deze Boodschappen. Het zal door de macht van hun aantal zijn dat zij de Leer van mijn Zoon zullen blijven handhaven.

Hij, mijn dierbare Zoon, verlangt naar de trouw van al Zijn volgelingen. Jullie moeten bidden dat diegenen die in Zijn Kerken verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse verkondiging van Zijn Heilig Woord, Hem altijd trouw blijven.

Ik moet jullie dringend verzoeken niet te luisteren naar gelijk welke nieuwe doctrine die jullie zal aangeboden worden in de Naam van mijn Zoon, Jezus Christus, maar die niet komt in Zijn Heilige Naam.

De komende tijden zullen voor alle Christenen een uitdaging vormen. Jullie zullen grote volharding nodig hebben indien jullie verlangen God trouw te blijven.

Wanneer jullie uitgedaagd, geïntimideerd en vervolgd worden door andere Christenen om nieuwe wetten te aanvaarden, waarvan jullie in je hart weten dat die niet van God komen, dan moeten jullie dit Kruistochtgebed (91) bidden om zuiver te blijven in jullie Geloof.

Kruistochtgebed (91)

Houd mij zuiver in mijn Geloof.

“O Gezegende Moeder van de Verlossing, bescherm mij in mijn uur van nood, wanneer ik met het kwaad geconfronteerd word.

Help mij om het Woord van God krachtig en moedig te verdedigen, zonder enige vrees in mijn ziel.

Bid dat ik trouw mag blijven aan de Leer van Christus en dat ik mijn angsten, mijn zorgen en mijn verdriet volledig kan overgeven.

Help mij opdat ik onbevreesd vooruit kan gaan op deze eenzame weg, om de Waarheid van het Heilig Woord van God te verkondigen, zelfs wanneer de vijanden van God deze taak bijna onmogelijk maken.

O gezegende Moeder, ik vraag dat, door Uw voorspraak, het geloof van alle Christenen te allen tijde sterk blijft tijdens de vervolging. Amen.”

Kinderen, jullie moeten onthouden dat wanneer jullie geloof voortdurend uitgedaagd, beledigd en bespot wordt, mijn Zoon met jullie meelijdt. Dit lijden en deze vervolging zijn zoals ze waren ten tijde van Zijn wrede proces, waarbij Hij beschuldigd werd van ketterij terwijl Hij slechts de Waarheid sprak.

Wanneer de Waarheid gesproken wordt lokt dat controversen uit, boosheid en soms geweld. Weet dat mijn Zoon jullie de kracht zal geven die jullie zullen nodig hebben om deze tijd van grote moeilijkheden te verduren.

Luister kinderen naar mijn oproep. Ik zal voor jullie ten beste spreken, om jullie sterk te houden en mijn Zoon zal jullie met bijzondere genaden overstromen om jullie in staat te stellen te vermijden dat jullie zouden geïntimideerd worden om godslasterlijke wetten aan te nemen, die een grote breuk in de Christelijke Kerken zullen teweeg brengen, vooral in de Katholieke Kerk.

Ik bemin jullie en bied jullie mijn gebeden bij elke etappe van jullie reis op het pad van de Waarheid.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Ik zal altijd antwoorden aan diegenen van jullie die om Barmhartigheid smeken voor andere zielen.

Zaterdag, 4 januari 2014, 13:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ofschoon Mijn Gerechtigheid moet gevreesd worden, zal Ik altijd antwoorden aan diegenen van jullie die om Barmhartigheid smeken voor andere zielen. **Ik beloof jullie dat door het bidden van Mijn Kruistochtgebeden en door andere gebeden, waarin jullie Mij vragen om Mededogen te tonen, Ik zal luisteren en dienovereenkomstig handelen.**

Mijn Barmhartigheid is grenzeloos en spreidt zich uit over alle zondaars wanneer zij en anderen verlossing zoeken. Mijn Liefde is eindeloos. Mijn Mededogen onbeperkt. **Laat toch niemand ooit twifelen aan Mijn Belofte en Mijn Verlangen om iedereen te redden, Mijn vijanden inbegrepen.** Mijn geliefde volgelingen, overal in de wereld – ook zij die niet vertrouwd zijn met deze Boodschappen – Ik verzoek jullie dringend te bidden, bidden, bidden voor jullie eigen zielen en die van anderen, daarin begrepen gelovigen, nietgelovigen en diegenen die de Waarheid niet kennen.

Mijn Liefde voor jullie is daar voor jullie allemaal, om haar te zien, haar te ervaren, haar te leven. Al wat jullie moeten doen is te antwoorden zoals Ik het jullie geleerd heb. Heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb. Wees barmhartig wanneer zij jullie geselen door voor hen te bidden. Wees vrijgevig met jullie tijd door flink te werken en te bidden om de zielen te redden van diegenen die ver van Mij verwijderd zijn.

Dat is Mijn grootste Wens. Ga in vrede.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Wij gingen eerst naar Judea en dan werd mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland.

Zaterdag, 4 januari 2014, 13:50 u.

Mijn kind, in de aanloop naar de geboorte van mijn Zoon, waren de weeën duidelijk in alles wat ons overkwam. Ik vluchtte naar Elizabeth voor vertroosting, in de wetenschap dat ze gezegend was met inzicht, door de Heilige Geest aan haar gegeven. Ik en mijn geliefde echtgenoot, zochten dit toevluchtsoord van vrede uit, op een moment dat we zo overweldigd waren door de kennis van wat zou komen.

Toen mijn tijd naderde, werd bij elke stap die we namen, elke (mogelijke) hindernis voor onze voeten geplaatst, opgezet door de geest van het kwaad. Deuren werden in ons gezicht dichtgeslagen, mensen die wij kenden meden ons en wij werden de wildernis ingedreven.

En zo eindigden we ten slotte zonder een dak boven ons hoofd en in een schuilplaats die alleen geschikt was voor dieren, terwijl de Heilige Messias in de wereld kwam als een pauper. Er waren geen ceremonies, geen kroning, geen erkentelijkheid. Er waren slechts een paar mensen overgebleven om mij te troosten in mijn eenzaamheid. Maar toen mijn Zoon werd geboren, verlieten mij alle gevoelens van angst. Alles wat ik voelde was een liefde van de meest Goddelijke Aanwezigheid. Eindelijk heerste vrede in mijn Hart.

Door de Kracht van de Heilige Geest werd ons hulp en vertroosting geboden, al waren ze weinig in getal. Hoewel de geboorte van Jezus Christus een bescheiden en nederige gebeurtenis was – waar slechts een paar mensen bij betrokken waren – had het woord zich verspreid. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. Velen hadden de geboorte verwacht. Velen hadden gehoord van de gebeurtenis en velen spraken er ook over. **Toen het bekend werd dat Jezus Christus, de aan de mensheid beloofde Messias, geboren was, begon de oppositie toe te nemen.** De gemene aanval van Herodes en al zijn dienaars, toonde aan hoezeer de Tegenwoordigheid van God angst brengt in de harten van de bozen.

Vanaf die dag werd ik de beschermvrouw van mijn Zoon, en mijn geliefde echtgenoot, Jozef, organiseerde onze veiligheid vele malen nadien. We zijn vele jaren op de vlucht geweest van de ene plaats naar de andere. Zoveel tegenstand zagen we onder ogen – zoveel

angst, zoveel haat. Dat was ons lot. **Vanaf het moment dat mijn Zoon op de leeftijd van twaalf jaar prekend in de tempel werd gevonden, zijn we met Hem ondergedoken.**

Jozefs familie was erbij betrokken om ons over de grens te smokkelen en wij reisden vele jaren lang. We gingen eerst naar Judea en toen werd mijn Zoon meegenomen naar India, Perzië, Egypte, Griekenland en Engeland. Overal waar wij gingen bracht de Aanwezigheid van mijn Zoon vele wonderen teweeg, hoewel Hij Zichzelf nooit publiekelijk als de Messias presenteerde. Er werd goed voor Hem gezorgd en wij zagen Hem dikwijls. We leefden in vrede, liefde en harmonie en zonder mijn echtgenoot, Jozef, zouden we nergens anders kunnen naartoe gegaan zijn om mijn Zoon te beschermen totdat Zijn openbare Missie begon.

En nu Zijn Tweede Komst op handen is, zal elke (mogelijke) hindernis voor Zijn Aankomst worden geplaatst. Elk woord uit de mond van Zijn profeet zal vaneen gescheurd en bespot worden. Slechts een handvol mensen zullen bekend zijn met de Waarheid rond deze Missie en vele deuren zullen dichtgeslagen worden in het gezicht van diegenen die Zijn instructies volgen. Deze Missie is een eenzame voor jou, mijn kind, en jou wordt gevraagd om gehoorzaam te blijven in alle dingen die jou door God worden bekend gemaakt.

Hulp zal worden gezonden. Hulp zal ook ophouden wanneer het de Wens van mijn Zoon is. Al ziet men maar weinig mensen die deze Missie volgen, toch geloven miljoenen meer er helemaal in. Want het Woord van God zal altijd diegenen aantrekken die tot Hem behoren, door de kracht van de Heilige Geest.

De geboorteweëën zijn begonnen en de arbeid zal niet al te lang duren. Binnenkort zal de geboorte van een nieuw begin aanbreken en dan zal de Dag van de Heer eindelijk aankomen. Kinderen, wees in vrede, want al deze dingen moeten geschieden voordat de aarde gezuiverd wordt van zonde.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Diegenen die zichzelf verheffen voor Mij maar kwaad spreken van anderen zullen van Mij worden afgesneden.

Zondag, 4 januari 2015, 16:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, indien een mens die niet gelooft in Mij of in Mijn Woord, en die de gave van onderscheiding heeft gekregen, naar Mij toekomt en vraagt om Mijn Hulp en Mijn Barmhartigheid, dan zal Ik die redden en hem verlossing schenken. Indien een mens die Mij kent maar die Mij verraadt en nadien naar Mij toekomt en poogt zijn daden te verdedigen, hem zal Ik afwijzen want hij heeft de ergste zonde begaan.

Mijn ergste vijanden zijn diegenen die gezegend waren met de Waarheid maar wier hoogmoed hen deed geloven dat zij gemachtigd waren te handelen in Mijn Naam. Ik werd verraden door één van Mijn Eigen Mensen toen Ik op aarde rondliep en niet door diegenen die Mij niet kenden. Datzelfde zal altijd het geval zijn tot het tijdstip van de Grote Dag.

Diegenen die zichzelf voor Mij verheffen maar kwaad spreken van anderen zullen van Mij worden afgesneden. Diegenen die van Mij afgesneden zijn omdat zij Mij verwerpen, maar die zich uiteindelijk tot Mij wenden, zullen eerst gered worden. Wees voorzichtig wanneer jullie verklaren bij Mij te behoren, want een wijs persoon zal Mij liefhebben ongeacht de genaden die hij ontvangt. Hij zal nooit prat gaan op zijn heiligheid, zijn godvruchtig leven of zijn inzicht in Mijn Woord. Hoogmoed is de ondergang van diegenen die denken dat hun kennis van Mij groter is dan die van anderen. Het zijn diegenen die als kleine kinderen tot Mij komen die Ik dichter bij Mijn Heilig Hart breng. Dat zijn de zielen die Mij onvoorwaardelijk beminnen en die het niet nodig vinden om hun liefde voor Mij te etaleren zodat anderen hen zullen bewonderen en naar hen opzien. Het is de mens die alles in Mijn Handen toevertrouwt, wanneer hij de Waarheid verkondigt, die Mij de zielen brengt die Ik verlang, niet de mens die meent dat hij geweldige lofbetuigingen verdient om dat te doen.

De Boze krijgt toegang tot de zielen van diegenen wier mening over hun eigen grootheid, in Mijn Ogen, elke liefde overstijgt die zij mogelijks voor Mij hebben. Hij gebruikt deze zielen dan op zo'n wijze dat zij, door hun geslepenheid, onwaarheden zullen verspreiden in Mijn Naam. De zonde

van hoogmoed is de belangrijkste oorzaak van elke denkbare zonde tegen Mij. Jullie moeten je altijd inspannen om te vechten tegen de verleiding om Mij te verraden wanneer jullie menen dat enige kennis van Mijn Heilig Woord jullie de autoriteit verleent om jullie mening te ventileren over hoe God werkt in Zijn Plan van Verlossing. Alleen Hij Die boven alles verheven is, heeft het recht om dat te doen. Alle zielen moeten hun knie buigen voor Hem en zich niet opdringen om te doen wat zij menen dat Zijn Heilige Wil is, indien dat betekent dat in Zijn Heilige Naam een of andere levende ziel beledigd wordt.

Luister oplettend naar wat Ik jullie nu meedeel. Indien jullie Mijn Woord, of de Waarheid, verraden hebben dan moeten jullie Mij vragen om jullie te bevrijden van jullie zonden, want jullie zullen niet de tijd krijgen die jullie verwachten om vertroosting te zoeken in Mijn Goddelijke Barmhartigheid.

Jullie Jezus

Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de Heilige Geest er nooit binnengaan.

Zondag, 5 januari 2014, 19:34 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer het Vuur van de Heilige Geest de ziel van iemand binnenkomt, dan is het eerste antwoord er een van tranen. Het tweede antwoord is er een van verbazing. Het derde antwoord is het besef van iets buitengewoons – een innerlijk begrijpen van Gods Waarheid en al wat Hij verlangt – heeft die bepaalde ziel overvallen.** Plots is er een vrede neergedaald, zowel als een doordringend begrijpen van het mysterie van Gods Bestaan – van de Liefde van God. Alle dingen, overeenkomstig het Woord van God, worden duidelijk.

Enkel diegenen die hun wil aan God hebben overgeleverd en alle menselijke trots en intellect afgeschud en deze dingen aan Hem geschonken hebben zijn in staat deze Gave van de Heilige Geest te ontvangen. Al is er slechts een greintje trots in de ziel, dan zal de Heilige Geest er nooit binnengaan.

Enkel diegenen die geloven dat God Al-Machtig is en dat de mens niets is en onwaardig om voor Hem te staan, kunnen hun wil opgeven. Enkel diegenen die bereid zijn om alles te doen wat van hen verlangd wordt, om de Heilige Wil van God te volbrengen, overeenkomstig Zijn Woord, kunnen de Gaven ontvangen om het Woord te verkondigen, die een echte invloed zal hebben.

Gelijk wie die beweert de Waarheid te verkondigen, en zegt dat hij door de Heilige Geest geleid wordt, zal nooit op zijn eigen grootheid prat gaan. Hij zal nooit de aandacht trekken op zijn gaven, zijn talenten, zijn kennis, zijn heiligheid of zijn nederigheid. Want wanneer iemand dat wel doet, in de Heilige Naam van God, dan werd deze niet gezegend door de Geest van Vuur – de Vlam die het mensenhart doet ontbranden, zodat hij met liefde het Woord van God beantwoordt.

Gedurende Mijn Tijd op Aarde, maakte Ik het voor jullie allen duidelijk dat hij die zich boven Mij wil verheffen in de wildernis zal geworpen worden. Hij die zich vernedert voor Mij zal verheven worden.

Jullie Jezus

Zonder Mij zou de dood het lichaam en de ziel van de hele mensheid_opeisen.

Dinsdag, 6 januari 2015, 19:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens Mij de rug toekent, ween Ik van groot verdriet, maar Ik Ben Geduldig en Vergevingsgezind. Indien hij Mijn Woord verwerpt en niet langer liefde toont tegenover anderen, wat hij wel zou doen indien hij in Mijn Voetstappen zou volgen, dan veroorzaakt Mij dat veel pijn. Maar toch Ben Ik Geduldig in de hoop dat hij tot Mij zal terugkeren. Maar wanneer iemand zielen van Mij ontvreemdt en hen naar de eeuwige duisternis voert, dan behoort alle wraak aan Mij en Ik zal een grote straf over hem doen neerkomen. Deze straf kan

bestaan in de vorm van lijden dat, indien hij geluk heeft, hem kan redden door zijn lot nederig te ondergaan.

Mijn Barmhartigheid is eindeloos, maar wanneer Ik te schande gemaakt word door daden van grote wreedheid, begaan tegen Gods kinderen, dan moet Mijn Toorn gevreesd worden. Weet dat Ik Mijn vijanden zal straffen, maar dat is voor hun eigen heil en voor de redding van al diegenen met wie zij in contact komen.

Komt er dan geen einde aan de verachting die Mij, Mijn Woord en Mijn Plan van Redding te beurt valt, zodanig dat de hoogmoedige, arrogante en onwetende mensen zich niet langer zullen verlagen? Het antwoordt luidt dat hun boosaardigheid onuitputtelijk is.

Nooit tevoren ontbrak het zo aan liefde onder de mensen als nu. Geen enkele levende ziel op aarde is immuun voor de invloed van Satan. Zij die verkeerdelijk geloven dat zij in Mijn Gunst staan, maar anderen hardvochtig behandelen, zullen de zwaarte van Mijn hand voelen. Mijn geduld neemt af, Mijn Hart is bezwaard en Mijn Verlangen verzwakt om diegenen te redden die anderen proberen te vernietigen.

De sluwheid van de Boze gaat jullie verstand te boven. Hij zal zelfs de sterksten in het geloof overtuigen Mij te beledigen, door ernstige zonden, en diegenen met een klein geloof doen bezwijken, erger nog, tot in de diepten van wanhoop. Niemand is veilig voor Satan en tenzij jullie bidden om Mijn Barmhartigheid en Mij persoonlijke offers brengen, zal de vernietiging van zielen toenemen.

Miljoenen zijn op dit moment voor Mij verloren en toch begrijpen niet veel Christenen de noodzaak om te bidden. Alleen het gebed zal de invloed van de duivel tenietdoen en Ik vraag jullie om meer tijd in gebed door te brengen om zo de greep die hij over het menselijk ras heeft te verzwakken.

Zonder Mijn Tussenkoms zouden vele miljoenen zielen méér verloren gaan. Zonder Mijn Barmhartigheid zouden velen van hen die bestemd zijn voor de eeuwige duisternis Mijn Gelaat nooit aanschouwen. Zonder Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie, zou er geen leven zijn – geen leven van het lichaam en geen leven van de ziel. Zonder Mij, zou de dood het lichaam en de ziel van de hele mensheid opeisen, maar omwille van Mij, zal de dood niet meer aanwezig zijn in de nieuwe komende wereld. Omdat Ik de dood overwonnen heb door Mijn Verrijzenis, zullen ook jullie hem verslaan. De Dood zal in Mijn Nieuw Koninkrijk op aarde niet langer bestaan. Het lichaam en de ziel zullen een levende eenheid vormen – een Gave, die niet mag verworpen worden.

Jullie mogen Mijn Belofte nooit vergeten – allen die met Mij en in Mij zijn hebben eeuwig leven.

Jullie Jezus

Oordeel en vervloek anderen in Mijn naam en je spuwt in Mijn gelaat.

Zaterdag, 7 januari 2012, 15:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Mijn volgelingen onderling blijven bekvechten omtrent de authenticiteit van deze heilige boodschappen van Mij aan de wereld, **blijven steeds meer zielen van Mij gescheiden.**

Tot diegenen onder jullie die beweren Mij te kennen, wees ervan overtuigd dat jullie liefde voor Mij bewezen moet worden.

Het is niet voldoende te zeggen dat jullie Mij beminnen. Jullie moeten eerst jullie naaste liefhebben.

Hoe hebben jullie je naaste lief? Door hem te behandelen met liefde en respect ongeacht hoezeer hij jullie beledigt.

Wee diegenen van jullie die een ander belasteren in Mijn naam. Jullie zijn voor Mij verloren. Zonder nederigheid in jullie hart, terwijl jullie een ander oordelen en vervloeken in Mijn naam, spuwen jullie in Mijn gelaat.

Onthoud dat jullie Mij niet vertegenwoordigen wanneer jullie anderen openlijk beledigen en haten.

Toch zijn er velen onder **diegenen die zichzelf voordoen als Mijn heilige apostelen die in deze val trappen**, voor hen door Satan opgezet met de bedoeling hen te doen struikelen.

Ga weg, zeg Ik. Bid om vergeving. Het ware veel beter dat jullie meer tijd namen om te bidden voor de redding van jullie broeders en zusters.

O hoe verlang Ik ernaar dat die volgelingen die zeggen dat zij in Mijn naam komen, **zich zouden gedragen op de manier die Ik hun geleerd heb.** Hoe kwetsen zij die arme zielen die hun uiterste best doen om nederig te blijven in Mijn ogen.

Er is een **grote nood aan onderscheiding met betrekking tot deze heilige boodschappen die komen van Mijn goddelijke lippen, de laatste van dit soort boodschappen in deze eindtijd.**

Vorm nooit jullie eigen opinie op basis van een gebrekkig begrip omtrent wie Ik ben en over Mijn leer.

Bovenal ben Ik eerst een God van barmhartigheid alvorens Ik kom als Rechter.

Ik bemin jullie allen, maar Ik onderga vandaag dezelfde pijn als die Ik onderging in de Hof van Gethsemani. Ik zal nooit rusten alvorens Ik jullie gered heb van de Boze.

Elke persoon die beweert dat Ik niet lijd, kent Mij niet.

Om het even wie, die denkt dat hem de autoriteit gegeven is om anderen in Mijn naam te oordelen, bemint Mij niet echt. In plaats daarvan bemint hij zichzelf en is hij vol hoogmoed.

Wie anderen ook maar met de vinger wijst met de bedoeling hen te dwingen in Mij te geloven, heeft eveneens Mijn leer van liefde, nederigheid en geduld, verkeerd begrepen.

Vele welmenende Christenen geloven dat het hun rol is Mijn leer te analyseren en er opnieuw de betekenis van te bepalen. Maar vele van hun analyses zijn gebaseerd op menselijk en logisch redeneren wat weinig inhoud heeft in Mijn Koninkrijk.

Wanneer Ik jullie dringend verzoek om klein te worden in Mijn ogen, dan bedoel Ik zo klein als een kind dat niet betwijfelt (in twijfel trekt). Ik bedoel als een kind dat volledig vertrouwen heeft in zijn vader zonder vrees in zijn hart.

Zolang jullie niet klein geworden zijn in Mijn ogen, zijn jullie niet geschikt om te spreken in Mijn naam.

Alleen wanneer jullie de nederigheid vinden waarnaar Ik op zoek ben, kunnen jullie Mij helpen zielen te redden.

*Jullie leraar
Verlosser van de Mensheid
Jezus Christus*

Slechts door de Macht van God bestaan jullie. Alleen door de Liefde van God zullen jullie leven voor altijd.

Maandag, 7 januari 2013, 22:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik met jou communiceer verwonder jij je er wellicht over waarom dat lijkt als de meest natuurlijke zaak van de wereld.

Soms vraag jij jezelf af waarom jij je niet overweldigd voelt door Mijn Tegenwoordigheid. Ik sta dat toe, want jij zou onmogelijk voor Mijn Tegenwoordigheid staande kunnen blijven, daar je zou bezwijmen onder de Macht van Mijn Licht. Toch sta Ik jou toe om vluchtig een glimp op te vangen van dit Goddelijke Licht als een bijzondere Genade. Want dan pas zal jij begrijpen hoe machtig Mijn Licht, Mijn Liefde en Mijn Geest zijn.

Indien de mens slechts eventjes een fractie van Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid zou zien, zou hij zo overweldigd zijn dat hij het Licht niet zou kunnen verdragen, daar het hem zou verblinden.

Dat is de afstand die de zonde stelt tussen de mens en zijn Schepper. Wanneer Mijn Licht aan zielen getoond wordt, kunnen zij alleen door Mij in Mijn Koninkrijk in de armen genomen worden, dan wanneer zij gezuiverd zijn. Alleen diegenen onder jullie die zich voor Mij verootmoedigen kunnen omhuld worden door het Licht van Mijn Barmhartigheid. **Ongeacht hoezeer jullie beweren Mij lief te hebben, jullie moeten je voortdurend tegenover Mij verlossen, indien jullie de Gave van Mijn Barmhartigheid willen ontvangen.**

Tot elke zondaar zeg Ik dit. Er gaat geen uur voorbij zonder dat jullie zondigen in gedachten, met jullie lippen en door jullie daden. Maar wanneer jullie je zwakheden rustig aanvaarden en vol liefde zijn voor Mij, en Ik jullie berouw kan zien, dan zal Ik jullie ongerechtigheden ogenblikkelijk vergeten.

Wanneer Ik jullie met Mijn Goddelijke Barmhartigheid kom bedekken, vóór Mijn Tweede Komst, dan zal dat zijn om jullie de nodige zuivering te schenken zodat jullie kunnen omarmd worden en opgenomen in de veiligheid en de beschutting van Mijn Goddelijk Licht. **Mijn Licht zal op die dag de aarde overdekken. Velen zullen, hoewel verblind door het Licht van Mijn Grote Barmhartigheid, onmiddellijk Mijn Hand van Redding aanvaarden.**

Om in het Licht van Mijn Barmhartigheid toegelaten te worden, moeten jullie erkennen dat de Macht van God eeuwig is. Alleen door de Macht van God bestaan jullie. Alleen door de Liefde van God zullen jullie voor altijd leven. Zij die het Licht verwerpen kunnen enkel duisternis vinden. Duisternis kan slechts één ding betekenen – dat jullie het leven van eeuwig lijden aanvaarden dat jullie door de Boze aangeboden wordt.

Laat Mijn Licht toe jullie te beschijnen, maar eerst moeten jullie het recht verdienen om te delen in dit machtig Licht dat jullie een plaats in Mijn Koninkrijk geeft voor altijd.

Ik zegen jullie. Ik roep jullie. Kom tot Mij, onbevreesd, want Ik wacht geduldig op jullie. Indien jullie maar tot Mij zouden willen komen, dan zouden jullie de Waarheid van Mijn belofte verstaan.

Jullie Jezus

Jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog dat ooit aan de wereld is toegebracht door Satan.

Dinsdag, 7 januari 2014, 12:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Woord zal intact blijven, want Mijn geliefde trouwe volgelingen over de hele wereld, die Mijn Restkerk zullen vormen, zullen nooit van de Waarheid afwijken.

Zoveel van Mijn volgelingen zullen opkomen om Mijn Restleger te vormen in elke natie in de wereld, waaronder ook de communistische regimes. De Heilige Geest wordt nu gezonden om elk en ieder deel van dit kleine, maar krachtige Leger van Mij te bedekken. Binnenkort zullen al Mijn leerlingen de Woorden van de profetieën, aan de wereld gegeven door deze Missie, overal verspreiden. Ze zullen nu naar buiten treden en de Evangeliën, Mijn Woord en Mijn Beloften aan allen bekend maken. Ik zal nooit toelaten dat het geloof van Mijn volgelingen verdort en vervaagt. Er zullen echter slechts weinig zielen zijn die trouw blijven aan het Woord, zoals het aan de mensheid werd gegeven in de Bijbel.

Mijn Licht zal stralen zoals de zon op al die plaatsen waar Mijn geliefde discipelen reageren op Mijn Oproep op dit moment. Dit is een Oproep uit de Hemel om jullie uit te nodigen om Mijn Kruis op te nemen en Mij, jullie Jezus, te volgen naar de uiteinden van de Aarde. Ik wil dat door jullie te verspreiden om de Waarheid van de Allerheiligste Drievuldigheid te verkondigen, dat jullie Me zullen helpen om de verlorenen, de verwarden, de zwervenden en diegenen die Mij niet kennen, te verzamelen.

Jullie zullen alle religies toeroepen en hun Mijn Woord geven. Door de Gebeden die Ik jullie geef, zullen ze gezegend zijn. Verheug jullie, diegenen van jullie die weten dat Ik het ben, Jezus Christus, Die jullie roept in deze tijd van grote veranderingen. Jullie zijn inderdaad gezegend. Weet dat Mijn Liefde voor jullie zodanig is dat Ik jullie zal begeleiden, jullie zal versterken en jullie de moed van leeuwen zal geven in jullie missie. **Jullie zullen met liefde en welsprekendheid spreken en het Vuur van de Heilige Geest zal uit jullie mond stromen.** Deze Gave zal miljoenen terug naar Mij trekken. Ik Ben jullie nu aan het voorbereiden want jullie zullen binnenkort getuige zijn van het grootste bedrog dat ooit aan de wereld is toegebracht door Satan.

Wanneer jullie Mij toebehoren, zullen jullie in staat zijn om de wereld te verdedigen tegen de overspoeling door de slechtheid van de Boze in zijn laatste dagen. Jullie zullen niet mislukken. Jullie zullen lijden. Jullie zullen geconfronteerd worden met afkeuring, tegenkanting en beschuldigingen van ketterij, hoewel jullie gewoon de mensen zullen herinneren aan datgene wat vervat is in de Heilige Evangeliën.

Wees in vrede, want **Mijn Gaven zullen jullie ondersteunen tijdens deze strijd**. Jullie zijn nu klaar voor Mijn vijanden die binnenkort bekend zullen worden, en die gewacht hebben om zich vrijpostig aan de wereld bekend te maken. Dat zal dan de tijd zijn om Mijn laatste plan te voltooien voor de redding van de mensheid.

Ik Ben in jullie, met jullie en Ik zal altijd in jullie hart en ziel wonen.

Jullie geliefde Jezus

Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent het volgende ...

Dinsdag, 7 januari 2014, 23:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **net wanneer de getrouwen het zullen uitschreeuwen: “Genoeg – wij kunnen niet (langer) verdragen te zien hoe het kwade over het goede triomfeert” – zal alle pijn tot een abrupt einde komen.**

De zuivering van het kwaad vereist dat het toegestaan wordt zich eerst te verspreiden. Dat is een test voor de mensen met boosaardige harten, die als eersten zullen worden aangetrokken. Wanneer zij zich in de leegte van het kwaad storten, zullen zij ofwel de pijn weerstaan die dat in hun ziel teweegbrengt ofwel zullen zij toestaan zelf naar nieuwe diepten te worden meegenomen, steeds verder en verder weg van het Rijk Gods.

De zielen van de getrouwen zullen tot het uiterste getest worden en zij zullen gekweld worden door de verwarring die hen te wachten staat. Velen zullen in hun hart weten, dat datgene waarvan zij geloofden dat het waar is en dat zij steeds gekoesterd hebben, niet langer beschouwd wordt als de Waarheid. En zo zullen zij niet meer in staat zijn te oordelen wat van Mij is en wat niet. Hun geloof zal ondersteboven gekeerd worden en velen zullen zichzelf verkweld zien in een nieuwe door mensen gemaakte leer, die nooit als juist zal ervaren worden. Zij zullen er zich ongemakkelijk bij voelen en velen zullen niet in staat zijn hun angsten toe te vertrouwen aan diegenen die aangeduid werden als Mijn gewijde dienaren. Zij zullen niet meer weten bij wie om raad te moeten gaan voor de Waarheid.

Zij zullen getuigen moeten zijn van de openbare afkondiging die de zonde zal verheerlijken, wanneer zal verklaard worden dat de mens zwak is – en dat God toch weet dat de mens, verzwakt door de zonde, alleen maar een slachtoffer is. **In plaats van getuige te moeten zijn van de zonde in al haar lelijkheid, zullen zij gedwongen worden hun toestemming te geven en de nieuwe wetten te aanvaarden, die in de Kerk zullen geïntroduceerd worden.** Men zal van hen verwachten dat zij de nieuwe wetten in ere houden en respecteren, die jullie allen zullen oproepen om de eigenheid van elke mens te respecteren evenals jullie recht te zijn wat jullie verlangen en te doen wat jullie verkiezen.

Wanneer Mijn volgelingen Mij verloochenen omdat zij vallen voor het komende bedrog, dan wil dat niet zeggen: “Ik geloof niet in Jezus”. Neen, het betekent dit. **Zij zullen kiezen in welk deel van Mijn Leer zij willen geloven. Vervolgens zullen zij beslissen met welke delen zij niet akkoord gaan. Dan zullen zij beweren dat Jezus met deze nieuwe interpretatie zou instemmen, indien Hij vandaag op de Aarde zou rondwandelen.** O hoe weinig hebben zij geleerd en hoe zal de hoogmoed hen naar beneden trekken. Wanneer de kastijding rondom hen neervalt en zij beseffen hoezeer zij Mij beledigd hebben, zullen zij van ontzetting schreeuwen, wanneer zij oog in oog komen te staan met de gerechtigheid die hen zal treffen.

Op die dag, wanneer de Waarheid zal geopenbaard worden, kunnen diegenen die zichzelf in ongenade gebracht hebben en Mij bestreden hebben – hun geliefde Jezus, Die hun slechts Barmhartigheid wilde betonen – alleen gered worden door de gebeden van Mijn Restleger.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Ofwel nemen jullie het Woord van God aan, door Hem voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet.

Woensdag, 7 januari 2015, 16:30 u.

Mijn lieve kinderen, jullie moeten voorbereidingen treffen voor de Plannen van mijn Zoon om jullie allen in Zijn Ogen te redden. Zijn Tijd van Tussenkomen om de geest in jullie tot leven te wekken, komt naderbij.

Bid, bid, bid voor al de verloren kinderen in de wereld die alle verbindingen met mijn Zoon verbroken hebben ofschoon zij gespeend werden met de Waarheid. Binnenkort zullen zij niet langer in twijfel verkeren over Zijn Bestaan en jullie moeten bidden opdat de menselijke trots niet opduikt tussen hen en de Barmhartigheid van God. Jullie moeten in het bijzonder bidden voor die zielen die mijn Zoon op vele wijzen verraden hebben, opdat zij de moed mogen ontvangen zichzelf te vernederen voor Hem en te smeken om Barmhartigheid.

De Waarheid, lieve kinderen, die aan de mensheid gegeven is in de Openbaring van mijn Eeuwige Vader door Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, wordt verscheurd. Sluit jullie niet aan bij eender welke leer die de Waarheid niet helemaal als één geheel handhaaft. Zeg nooit dat slechts een deel van de Waarheid belangrijk is om dan de rest ervan te ontkennen. Ofwel nemen jullie het Woord van God aan, door Hem voorgeschreven, ofwel doen jullie dat niet. Tijd is van geen betekenis. Wat duizenden jaren geleden door het Woord van God aan de mensen werd bekendgemaakt, is niet veranderd en kan niet veranderen. Alles wat van God komt moet ongeschonden blijven, ongeacht hoe moeilijk dat is. Trouw blijven aan Gods Onderrichtingen vereist grote sterkte, volharding en een vastberaden beslissing.

Liefde is de weg waarop jullie trouw kunnen blijven aan mijn Zoon maar die liefde moet onvoorwaardelijk zijn. Zij mag nooit beoedeld worden door eigenliefde want die bewijst geen eer aan God. Indien jullie God werkelijk beminnen dan blijven jullie trouw aan het Woord. Indien jullie zeggen leerlingen te zijn van mijn Zoon, Jezus Christus, dan moeten jullie Zijn Onderrichtingen zonder voorbehoud volgen. Jullie moeten elkaar liefhebben zoals Hij jullie liefheeft – zonder voorbehoud. Jullie kunnen niet beweren dat jullie God beminnen indien jullie elkaar niet liefhebben. Jullie kunnen niet in Zijn Voetspoor treden indien jullie niet diegenen vergeven die tegen jullie zondigen.

Alleen wanneer jullie trouw blijven aan de Wetten van God, zullen jullie Zijn Glorievol Koninkrijk binnengaan.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

God de Vader: Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht.

Zondag, 8 januari 2012, 14:04 u.

Ik ben de Koning van geheel de schepping. Ik ben de Alfa en de Omega. Heel de mensheid zal Mij eren, God de Vader, Schepper van de mensheid en Allerhoogste Koning.

Mijn liefste dochter, de tijd voor de mensheid om Mij, hun Hemelse Vader, te eren in al Mijn glorie is eindelijk zeer nabij.

De gebeden van Mijn geliefde kinderen, Mijn nederige dienaars, redden zielen en een groot deel van de mensheid tegen de krachten van de duisternis die de aarde bedekt.

Voorwaar, zo zeg Ik tot jullie allen, Mijn nederige volgelingen en zij die in Mij geloven, de Schepper van de hele mensheid, **verenig jullie**. Jullie moeten samensmelten tot één kracht om Mij, jullie Vader, te eren.

Bid nu in eenheid voor wereldwijde bekering. De Heilige Geest werd over de hele wereld uitgestort op 10 mei 2011. Het heeft al zo vele goede zielen gewenkt om Mijn woord te verkondigen.

Nu de macht van Satan afneemt, zal hij zoveel mogelijk zielen aanvallen. **De ergste aanvallen zullen gericht zijn op Mijn Kerken en op al diegenen die Mij, hun Hemelse Vader, eren.**

Het geloof van Mijn Kerk zal blijven afnemen, maar het geloof van diegenen die voor Mij buigen zal de mening van goede Christenen van overal beïnvloeden en hen dichter bij Mij brengen.

Er ontstaat veel verwarring tussen Mijn kinderen. Tot al diegenen die weggetrokken worden van het gebed tot Mij, God de Allerhoogste, hoor Mijn smeekbede aan de mensheid.

Laat nooit toe dat iemand jullie wegtrekt van de waarheid van Mijn Heilig Woord dat gegeven wordt aan de mensheid om zielen te redden.

Laat nooit toe dat iemand jullie ontmoedigt om te bidden voor deze arme gekwelde zielen die door Satan gegrepen zijn.

Verenig jullie tot één geheel, kinderen, en bid nog een laatste maal om Barmhartigheid. **Jullie gebeden schenken Mij de hulp die vereist is om het grootste deel van de mensheid te redden.**

Jij, Mijn dochter, bent de eindtijdprofeet die het meest zal lijden. Omwille van deze zending zul jij **de laatste van dit soort boodschappen voor de wereld ontvangen** en jij zal het eerste doelwit zijn van Satan en zijn slaafse volgelingen.

Er zijn nu vele profeten aan wie een heilige zending werd gegeven en door Mij bekrachtigd om te helpen de mensheid te leiden.

Na jouw zending **zal ik niemand anders zenden om Mijn boodschappen mee te delen want de wereld, zoals jij hem kent, zal voor altijd veranderd zijn.**

Als profeet van de eindtijd zal **jouw stem eerst en vooral verworpen worden door gelovigen**. Want zij zullen deze goddelijke boodschappen agressief bestrijden op een manier dat het je zal doen schrikken en bang maken, Mijn dochter.

Satan zal deze arme heilige zielen aanvallen met de bedoeling Mij te kwetsen. **Hij heeft reeds de harten van gelovigen verblind voor de waarheid.**

Hij zal de waarheid verdraaien in de geesten van hen die eer bewijzen aan Mij, hun Hemelse Vader en aan Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Hoe dan ook, wees blij, want **veel bekeerdingen zijn reeds gekomen door de hulp van andere zieners en profeten in de wereld.**

Zo vele catastrofale gebeurtenissen zijn reeds afgewend omwille van hun werk.

Nochtans **zal een zeker aantal kastijdingen de wereld blijven overkomen om naties te zuiveren.**

Mijn dochter, de macht van de slang zal vernietigd worden en spoedig. Daarom is het dat Mijn kinderen de toekomst niet moeten vrezen. Jullie, Mijn geliefde kinderen, **hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht.**

Al wat jullie moeten doen is bidden voor jullie broeders en zusters en **volledig op Mij vertrouwen.**

Terwijl De Waarschuwing, die weldra en onverwacht zal plaatsvinden, zielen zal redden, **is er nog steeds veel gebed nodig.**

De gebeden die ik jullie nu vraag **zijn in het bijzonder voor de jonge mensen in alle delen van de wereld.**

Dat zijn de kinderen die in de val gelopen zijn door de boosaardige leugens van Satan. Dat zijn de kinderen die veel van hun tijd doorbrengen in valse afgoderij en in een droomwereld.

Zij hebben jullie gebeden het meeste nodig.

Verenig jullie, kinderen.

Zet jullie meningsverschillen aan de kant.

Schud jullie mantel van trots af.

Val neer in liefde en nederigheid om Mij te vragen naar de genaden die jullie nodig hebben.

Deze genaden zullen jullie zielen met de Heilige Geest overstroomden. Enkel dan zullen jullie gebeden gehoord en beantwoord worden.

*Jullie geliefde Hemelse Vader
God de Allerhoogste*

Jezus roept kinderen overal ter wereld toe.

Zondag, 8 januari 2012, 15:30 u.

Mijn liefste dochter, Ik roep alle kinderen op die boven zeven jaar oud zijn en elk afzonderlijk kind van Mij in de wereld.

Jullie, Mijn kleine kinderen, zijn als juwelen in Mijn ogen.

Jullie schenken Mij zo'n tedere liefde en Ik vind groot genoeg in jullie gezelschap.

Weet dat Ik jullie zeer bemin. Sommigen onder jullie kennen Mij reeds en dat is goed.

Ik nodig jullie uit om meer met Mij te babbelen. In jullie eigen woorden. Als een vriend.

Heb nooit het gevoel dat jullie gebeden moeten leren of opzeggen die jullie moeilijk vinden.

Kom in plaats daarvan naar Mij en maak Mij deelgenoot van al jullie gedachten, angsten, nieuwtjes of problemen.

Ik sta altijd aan jullie zijde, zelfs wanneer jullie Mij negeren. Ik ben altijd hoopvol.

Tot die arme jonge mensen wier leven gevuld is met onwaarheid of die te maken hebben met drank of drugs, jullie moeten dit weten.

Hoewel jullie binnen in jullie een leegte kunnen ervaren, jullie moeten Mij je hand geven en Ik zal haar vastpakken. **Ik zal jullie ervoor behoeden om te verdrinken in een zee van verwarring.**

Velen onder jullie voelen zich waardeloos of van geen betekenis. Jullie zijn zo overweldigd door hen die jullie verafgoden in de wereld van de muziek en beroemdheid dat jullie jezelf helemaal onbekwaam voelen.

Heb nooit dat gevoel, Mijn kleine kinderen, want in Mijn ogen zijn jullie heel bijzonder.

Elk van jullie heeft een uniek plekje in Mijn Hart. Sta Mij toe om jullie mee te nemen op reis naar een wonderschone nieuwe toekomst.

Ik zal binnenkort een nieuw wonderbaarlijk Tijdperk van Vrede en Glorie op aarde inleiden.

Wees sterk. Geef nooit op wanneer jullie je droevig voelen. Wanhoop nooit wanneer jullie je waardeloos voelen.

Bedenk dat jullie geboren werden met een bedoeling. Het speelt geen rol wat jullie omstandigheden zijn, de reden voor jullie geboorte is de volgende. Jullie werden geboren om samen met Mij deel uit te maken van Mijn nieuw glorievol koninkrijk.

Ik weet dat het moeilijk voor jullie is om Mijn stem te horen omdat er zoveel valse goden zijn die jullie aandacht proberen te trekken.

Mijn belofte aan jullie is deze. Leef jullie leven in hoop en liefde voor Mij, jullie Jezus en Ik zal jullie het geschenk geven van het Paradijs. Dat Paradijs wacht op jullie, als jullie Mij alleen maar willen vragen jullie te helpen op jullie reis naar Mij.

Ik ben de liefde die ontbreekt aan jullie leven.

Ik ben de vrede die jullie zoeken.

Ik ben de hulp die jullie nodig hebben om opnieuw liefde in jullie harten te voelen.

Ik ben Liefde.

Ik ben het Licht.

Zonder Mij blijven jullie in duisternis.

Ik bemin jullie ongeacht hoezeer jullie Mij misschien ook kwetsen of beledigen.

Zeg dit kleine gebedje en Ik zal onmiddellijk naar jullie toegesnelde komen.

“Jezus, als U mij kan horen, luister dan naar mijn kreet om hulp.

Alstublieft, help mij om te gaan met diegenen die mij pijn doen.

Help mij om de afgunst te stoppen die mijn leven dreigt over te nemen en help mij te stoppen met dingen te wensen die ik niet kan hebben.

In plaats daarvan, open mijn hart voor U, lieve Jezus.

Help mij echte liefde te voelen – Uw liefde – en echte vrede te voelen in mijn hart. Amen.”

Verheug jullie, Mijn kinderen, want Ik spreek nu vanuit de Hemelen tot jullie hart.

Ik ben echt.

Ik besta.

Ik bemin jullie en Ik zal Mijn strijd om jullie te redden nooit opgeven zodat Ik jullie, jullie familie en vrienden kan meenemen naar het Nieuwe Paradijs op Aarde.

Dat Paradijs werd geschapen voor Adam en Eva en zal nu op aarde terugkeren.

Ik wil dat jullie deel uitmaken van dit nieuwe heerlijke leven dat jullie dromen te boven gaat.

Ik zegen jullie nu.

*Jullie geliefde vriend
Jezus*

Luister niet naar overdreven beweringen die je mogelijk hoort omtrent het einde der tijden.

Dinsdag, 8 januari 2013, 21:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld verlang voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, dan moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen Mij volledig vertrouwen. **Ik bemin jullie. Ik zal jullie gebeden altijd verhoren om de boosaardige daden te verzachten die door de vijanden van God in de wereld gepland worden.**

Ik bescherm jullie, Mijn geliefde volgelingen. Terwijl Ik de Waarheid voor jullie nooit zou verbergen, moet Ik jullie waarschuwen voor de onjuiste profetieën die in deze tijd door valse profeten in de wereld worden rondgestrooid en die angst teweeg brengt in de harten van zielen.

De Hand van Mijn Vader, zoals Ik jullie vroeger al verteld heb, zal op die boosaardige mensen neerkomen die proberen om Gods kinderen van de aarde weg te nemen voordat zij klaar zijn om Mijn Koninkrijk binnen te komen.

Jullie mogen nooit toelaten dat angst jullie hoop of terreur jullie liefde verwoest. Liefde zal het kwade verwoesten. De liefde zal in de wereld toenemen en verspreid worden door Gods Genade, als antwoord op de gebeden van Zijn kinderen.

Luister niet naar overdreven beweringen die jullie mogelijk horen omtrent het einde der tijden. Sta niet toe dat zulke verhalen, waarvan vele neerkomen op fictie, jullie verontrusten of jullie bang maken.

Ik, Jezus Christus, zal in Mijn Barmhartigheid het kwaad verwoesten, omdat Ik de zielen nooit zal opgeven. God is Liefde. Gods Macht is Almachtig.

God is Barmhartig. Vergeet dat nooit.

Bid, bid, bid, want jullie mogen nooit toelaten dat jullie harten bezorgd raken wanneer gebed veel van het kwaad in de wereld kan verzachten. Geef jullie aan Mij over in liefde, hoop en vreugde en Ik zal al jullie angsten en onnodige zorgen wegnemen.

Wanneer jullie een groot feest voorbereiden zullen jullie altijd vreugdevol en opgewonden zijn. En, ondanks dat er vele storingen en moeilijke tegenslagen voor de grote dag kunnen opduiken, toch zal dat alles vergeten zijn wanneer de ochtendzon bij dageraad opgaat op die lang verwachte dag.

Zo moeten jullie uitkijken naar Mijn Tweede Komst. Terwijl het kwade dat jullie zullen zien in de voorbereidingstijd jullie zal beangstigen en afkeer opwekken, zal dat maar van korte duur zijn, want spoedig zal het allemaal vergeten zijn.

Wees in vrede. Verlies nooit de hoop in Mijn Grote Barmhartigheid. Ik zal hun die Mij beminnen nooit in de steek laten.

Jullie Jezus

Wanneer jullie deze nieuwe Litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie uitstel geven.

Woensdag, 8 januari 2014, 21:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend gemaakt worden dat jullie allemaal, wanneer jullie in de tijd van duisternis het Woord van God verdedigen, jullie elke Genade van Mij zullen nodig hebben, indien jullie overeind willen blijven. Wanneer jullie een beroep op Mij doen om jullie ziel te overspoelen met Mijn bijzondere Genaden, zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mij te volgen.

Ik vermaak aan alle moedige en loyale zielen onder jullie deze bijzondere genaden. Wanneer jullie deze nieuwe Litanie bidden in tijden van grote beproevingen, zal Ik jullie uitstel verlenen.

Litanie (6) Gave van Genaden

O liefste Jezus, mijn geliefde Redder,

Vul mij met Uw Liefde.

Vul mij met Uw Kracht.

Vul mij met Uw Wijsheid.

Vul mij met Uw Volharding.

Vul mij met Uw Nederigheid.

Vul mij met Uw Moed.

Vul mij met Uw Passie.

Amen.

Aan de zielen die dit in tijden van vervolging bidden, weet dat Ik deze Genaden over jullie zal uitstorten. Jullie zullen rustiger, sterker en moediger worden, wanneer jullie Mijn zwaar Kruis dragen naar de poorten van de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde. Het belangrijkste is dat jullie niet bezwijken voor de pesterijen waarmee jullie mogelijk kunnen geconfronteerd worden in Mijn Heilige Naam.

Jullie zullen op een standvastige en waardige manier wandelen, terwijl jullie het Woord van God blijven handhaven. Voor iedereen die op deze oproep reageert en deze speciale Litanie bidt: jullie zullen in jullie hart een vreugde voelen, die er voordien niet was. Jullie zullen ook vol zelfvertrouwen zijn in de wetenschap dat jullie gezegend zijn door de Kracht van de Heilige Geest en de Waarheid zal altijd in jullie hart regeren.

Ik bemin en zegen ieder van jullie nu – in de Naam van de Vader, en de Zoon en van de Heilige Geest.

Jullie Jezus

Na de Wereldwijde Biecht zal Ik voorbereidingen treffen voor Mijn Tweede Komst.

Maandag, 9 januari 2012, 8:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd gaat snel vooruit en **De Waarschuwing zal de voorbereiding op Mijn Tweede Komst aankondigen.**

Na de wereldwijde biecht, waarbij aan het grootste deel van de mensheid bijzondere genaden en zegeningen zullen gegeven worden, zal **Ik de weg voorbereiden voor Mijn Tweede Komst.**

De mensheid moet aanvaarden dat de tijd voor die grote gebeurtenis bijna daar is.

Verspil geen tijd bij de voorbereiding van jullie ziel en die van jullie familie voor Mijn Glorierijke Wederkomst.

Mijn Tweede Komst zal een eind maken aan de kwelling die jullie al duizenden jaren op aarde meemaken.

Deze glorierijke gebeurtenis zal zo groot zijn dat niemand zal ontbreken om van ontzag en verbazing naar adem te happen wanneer Ik aan de hemel verschijn.

Jullie van deze generatie zijn uitverkozen geworden om baat te vinden bij deze reis met Mij naar **Mijn Nieuwe Paradijs, gedurende het Tijdperk van Vrede, waarover Ik zal regeren.**

Niemand mag uitgesloten worden. Niet één ziel mag toegestaan worden om door het net te vallen. Het is Mijn grootste verlangen om jullie allemaal in Mijn Koninkrijk te brengen.

Dit is de heerlijkheid waarop de mensheid gewacht heeft sinds Mijn Dood op het Kruis.

Voor diegenen onder jullie die Mijn smeekbeden gewoon negeren, Ik roep jullie dringend op om nu te beginnen met jullie voor te bereiden.

Mijn tijd komt naderbij. **Ik heb nu Mijn laatste boodschapper in de wereld gezonden om jullie te helpen jullie zielen klaar te maken. Dat werd voorzegd.**

Negeer Mijn waarschuwing niet want anders zullen jullie niet waakzaam zijn en jullie zullen je niet gepast voorbereiden.

Ik zal van nu af aan veel boodschappen meedelen zodat de wereld klaar is om Mij als hun Heerser te aanvaarden.

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid*

Wanneer jullie de Waarheid wegnemen of haar samendrukken, dan is zij niet langer de Waarheid. Al wat overblijft is een lege huls.

Woensdag, 9 januari 2013, 10:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe vertrouwd Ben Ik in de gesprekken van mensen, elke dag opnieuw, en toch Ben Ik zo ver van hen verwijderd.

Velen roepen instinctief luidop Mijn Naam in momenten van gevoelsuitdrukking, zonder eigenlijk te beseffen hoe zij Mijn Naam gebruiken. Ik word niet alleen niet vereerd; er wordt Mij op geen enkele wijze eerbied betoond. Mijn Naam wordt gebruikt om anderen te vervloeken op momenten van grote onenigheid. Hoe kwetst en choqueert Mij dat, dat Ik op die manier gebruikt word.

Velen gebruiken Mijn Naam in dagelijkse conversaties, maar niet op een wijze die verwijst naar Mijn Rol als de Verlosser van het menselijk ras.

Hoe graag zou Ik die atheïsten en agnosten willen aanspreken, zodat zij zouden kunnen horen hoe zij Mijn Naam gebruiken in hun dagelijkse gesprekken. Indien het een gewoonte is, waarom gebruiken jullie dan geen andere vorm van uitdrukking? **Waarom betrekken jullie Mij, als jullie Mij toch niet aanvaarden? Waarom gebruiken jullie Mij als vorm van godslastering, wanneer jullie niet geloven dat Ik Besta?**

Zoveel mensen verwerpen Mij als zijnde niet belangrijk in hun leven. Ik Ben aan de kant geschoven alsof Ik van geen belang Ben.

Vele zielen die in Mij geloven, brengen hun geloof niet in praktijk. Zodoende laten zij het na hun zielen voor te bereiden. Zo velen weten niet wanneer ze van deze aarde zullen weggelaten worden naar het volgende leven en hebben een verschrikkelijke fout begaan. Want zij zijn niet geschikt om binnen te gaan in Mijn Koninkrijk.

De dag waarop de zielen zich in twee groepen gescheiden zullen zien, zal de Waarheid van de toekomst hun eindelijk geopenbaard worden. Wee de mens die zich niet heeft voorbereid op die grote dag en die de tijd verkwaanseld heeft die hem op aarde werd toegestaan.

Bij de anderen die geweigerd hebben om naar de Waarheid te luisteren en die Mij openlijk vernederd en verworpen hebben, zal hun ontzetting niet te beschrijven zijn. Die dag zal er geweest zijn, hysterie en hevige emoties wanneer die zielen zullen zien dat het pad dat zij gekozen hebben hun alleen maar naar het vuur van de Hel heeft geleid.

Dit is de tijd van geestelijke vernieuwing voor zielen die gezegend zijn met de Gave om te zien hoe de profetieën van vroeger nu in de wereld plaatsvinden, net zoals voorzegd.

Ik kijk naar de wereld en Ik zie vreselijke verwarring, omdat mensen meegezogen worden in de leugens omtrent hoe de wereld tot stand kwam - deze leugens die bedacht werden om de mensen van de Waarheid weg te trekken.

Ik zie goede mensen aan wie gezegd wordt hun inzicht in Mijn Leer te verwerpen en opzij te schuiven om in de plaats daarvan zonde te aanvaarden. Vervolgens worden zij aangemoedigd om de zonde toe te juichen totdat zij er zichzelf van overtuigen dat Ik, Jezus Christus, het wel door de vingers zal zien.

De Waarheid van Mijn Leer is het wezen zelf van het Christendom. Wanneer jullie de Waarheid wegnemen of haar samendrukken, is zij niet langer de Waarheid. Al wat overblijft is een lege huls.

Het is tijd om uit te maken of jullie wel of niet bereid zijn om jullie te laten misleiden door moderne new age spiritualisme of om overtuigd stand te houden en het Heilig Woord van God te verdedigen. Het mag voor jullie op dit moment misschien nog niet van belang zijn, maar wanneer de dag komt, wanneer Ik kom om te Oordelen, zal alleen de Waarheid welkom zijn in Mijn Koninkrijk.

Wanneer jullie leugens aanvaarden, zijn jullie niet betrouwbaar. Dan zijn jullie niet waarheidlievend. Daarom zullen jullie geen Genaden ontvangen. Jullie zullen als een hol vat zijn dat op de zeeën ronddobbert, pochend op een lading die enkel in jullie geesten bestaat. Dat vals gevoel van veiligheid zal niemand baten. Het zal jullie geen toegang verschaffen tot de sleutels van Mijn Nieuwe Paradijs.

Bid elke dag, alsof morgen jullie laatste dag zou zijn, want jullie kennen de dag van Mijn Tweede Komst niet. Die zal onverwacht komen. Wanneer die dag aanbreekt, zal er maar weinig tijd zijn om terug te keren. Jullie zullen ofwel Mij aanvaarden en Mijn belofte om jullie in Mijn Koninkrijk te brengen, of jullie zullen naar de plaats gezonden worden van waar er geen terugkeer meer mogelijk is.

Jullie Jezus

Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin allen, ook diegenen die de gemeenste daden plegen.

Donderdag, 9 januari 2014, 21:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, kijk rondom je en wat zie je? Een wereld vol tegenstellingen. Aan de ene kant zal je liefde, vreugde en welwillendheid vinden. Maar aan de andere kant zal dat bestreden worden door de haat die de duivel heeft voor de mensheid.

Gelijk welke onrust, leed, verwarring, wantrouwen, venijn, haat en kwaad die je ziet plaatsvinden in de wereld; weet dat dit alleen kan voortkomen uit één bron. De gesel van de mensheid, dat is Satan, heeft onder Gods kinderen wanhopig ongeluk gezaaid. Hun pijn wordt dan Mijn pijn en dat is waarom de duivel dergelijke verwarring teweegbrengt – om Mij te schaden.

Mijn dochter, overal waarheen je vanaf vandaag ook loopt en welk gezicht je ook ziet: het zal zijn zoals Ik hen zie – elk als een kind van God. Hoe bemin Ik hen allen, hoe wens Ik ieder van hen te koesteren, ongeacht hun fouten of hun zonden. Het maakt geen verschil wat zij gedaan hebben om Mij te beledigen; Ik bemin hen nog altijd, elk van hen, iedereen. Ik voel grote vreugde wanneer Ik de liefde van hen zie afstralen – een liefde die zij ontvangen hebben als een Geschenk van Mijn

Vader die hen geschapen heeft. Hun liefde is Mijn Liefde en zij trekt andere zielen naar hen toe en zo verspreidt zich de Liefde van God overal.

Maar wanneer Ik pijn en lijden waarneem, in gelijk welke ziel, dan wordt hun pijn de Mijne. Hun pijn kan veroorzaakt worden door vreselijk lijden, teweeggebracht door een gebrek aan liefde voor anderen, wat een gevoel van uitzichtloze verlatenheid meebrengt. Ik voel bovendien hun eenzaamheid en afzondering en dit ontvlamt verder Mijn Medeleven.

Dan zijn er die zielen die al hun tijd besteden aan het najagen van zaken die niet van Mij komen. Diegenen die Mij verwerpen, breken Mijn Hart helemaal in tweeën. Hoeveel Tranen van Bloed heb Ik niet gestort voor deze zielen, want zij hebben de navelstreng doorgeknipt die hen verbindt met hun Verlosser – hun enige hoop op Redding. Wanneer jij, Mijn dochter, deze zielen ontmoet, zal je een vreselijke smart voelen in jouw hart, net zoals Ik voor hen voel.

Ten slotte zijn er diegenen die beweren dat zij Mij vertegenwoordigen maar die niet waardig zijn om Mijn Voeten te vegen. Hun haat tegenover Mij is veroorzaakt door hun eigenliefde. Toch hunker Ik naar hun zielen, hoe dikwijls zij Mij ook beledigd en Mijn kudde misleid hebben.

Mijn Liefde voor de mensheid is alomvattend. Ik bemin allen, ook diegenen die de gemeenste daden plegen. Zo zal het zijn tot het einde. Ik zal alle zielen tot op de laatste dag omhelzen wanneer, na al Mijn inspanningen om zielen te redden zijn uitgeput, alleen diegenen voor altijd voor Mij verloren zijn die in de afgrond van het beest lopen en die Mij weigeren, niettegenstaande zij weten hoezeer Ik hen bemin.

Bemin elkaar altijd, met fouten en al – zoals Ik jullie bemin. Wanneer jullie iemand afwijzen, denk dan aan Mijn Liefde en blijf stil. Wanneer jullie een ander verachten, weet dan dat deze haat niet van Mij komt. Wanneer jullie naar elkaar kijken, zie elkaar dan alsof het door Mijn Ogen is. Jullie zouden niemand van hen uit de weg mogen gaan. Betoon in plaats daarvan medeleven tegenover diegenen die jullie mishagen, jullie beledigen of jullie schade toebrengen, want zij zijn bemind door Mij. Indien jullie Mij beminnen, dan zullen jullie liefde betonen tegenover allen met wie jullie in contact komen.

Liefde is aanstekelijk omdat zij van God komt. Van liefde kan alleen maar goeds komen.

Jullie Jezus

Wanneer de liefde ontbreekt dan ben Ik afwezig in de ziel.

Vrijdag, 9 januari 2015, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd dat alle Christenen van over de hele wereld zich verenigen tegen de verachting die door miljarden betoond wordt tegenover de Waarheid – het Heilig Woord van God.

Elke zonde tegen God wordt nu beschouwd als aanvaardbaar in Mijn Ogen. Zonden die weerzinwekkend zijn voor Mij, zullen spoedig voorgesteld worden als heilig in Mijn Ogen, maar dat kan nooit het geval zijn. Wanneer jullie iets voorstellen dat niet van Mij komt en dat in Mijn Kerken voor Mij plaatsen, dan bezorgen jullie Mij veel pijn.

Het is voor Christenen nooit zo moeilijk geweest om Mijn Doornig Pad te volgen als vandaag. Leugens, leugens, leugens worden jullie in Mijn Naam gegeven en jullie mogen Mijn Onderrichtingen nooit vergeten of jullie zullen misleid worden door diegenen die samenspannen tegen het Woord van God. Christen zijn vereist veel meer dan zeggen dat men er een is. Indien jullie ware Christenen zijn dan zullen jullie alles doen wat Ik jullie geleerd heb en de Heilige Leer volgen die in de Heilige Bijbel staat opgetekend. Mijn Woord erkennen is één zaak maar uitvoeren wat Ik geleerd heb een andere.

Elkaar liefhebben is nooit gemakkelijk omwille van het bestaan van zonde. Jullie vijanden liefhebben is een zware last om dragen maar indien jullie bidden om de genaden het toch te doen, dan zullen jullie merken dat jullie liefde voor Mij groeit. Als jullie Mij werkelijk beminnen zullen jullie vrij zijn van haat en dan zullen jullie echte vrede kennen naar geest en ziel. Indien jullie Satan toestaan zullen jullie te verleiden anderen te haten zullen jullie in een verschrikkelijke duisternis terechtkomen. Haat is als onkruid dat snel groeit en zich verspreidt. Wanneer haat in de ziel woekert, dan zal hij haar uiteindelijk geheel verslinden.

Hij zal een kwellende onrust veroorzaken en zij die ervan vervuld zijn zullen nooit vrede vinden. Haat brengt haat voort en verspreidt zich snel van de ene ziel naar de andere. Eens Satan zich in deze zielen geïnstalleerd heeft zal hij hen nooit verlaten tenzij zij zich bekeren en oprecht berouw betonen.

Liefde maakt een eind aan elke soort haat, maar tenzij jullie je zielen verwijderen van hen die haat aanwakkeren, zullen jullie in wanhoop ondergedompeld worden. Een ziel die geen spijt heeft over haar boosaardigheden kan Ik niet redden. Ik wacht op jullie belijdenis (biecht) en wanneer jullie tot Mij komen en Mij smeken jullie te ontlasten van de vloek van de haat, zal Ik Mij naar jullie uitstrekken en jullie bij de hand terugtrekken in Mijn Toevlucht van Vrede.

Vrede en liefde kunnen enkel van God komen. Zoek Mij altijd want Ik Ben Liefde. Wanneer de liefde ontbreekt dan ben Ik afwezig in de ziel.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: Zoveel zielen verkiezen de tekens die Ik geef te negeren.

Dinsdag, 10 januari 2012, 20:30 u.

Mijn kind, je moet de wereld vertellen over het belang van het gebed op dit moment.

Mijn kinderen lijden overal in alle landen.

Het is belangrijk dat al Gods kinderen zich op dit moment verenigen opdat de duisternis eindelijk van de aarde mag opgetrokken worden.

Hoe ween Ik van verdriet omwille van de zielen die ervoor kiezen om Mijn bezoeken aan zieners op aarde te negeren. **Zo velen verkiezen ook de tekens te negeren die Ik geef om te verzekeren dat het geloof kan hersteld worden.**

Zo koud zijn hun harten, inclusief die van priesters en geestelijken die blind zijn voor de waarheid, dat veel tijd verspild werd.

Indien zij maar hun harten geopend hadden voor de **boodschappen die Ik de wereld gegeven heb**, dan zouden meer zielen het voedsel gekregen hebben dat zij nodig hadden.

Dit zijn de laatste dagen waarin aandacht moet geschonken worden aan Mijn woorden van bemoediging.

Bid, bid, bid, opdat de stem van Mijn Zoon zou gehoord worden op de wijze waarop het bedoeld was.

Waren jullie niet in de mening, Mijn kinderen, dat Hij de mensheid zou voorbereiden op Zijn grote barmhartigheid?

Hij is nu van plan dit te bereiken door de bekering van zoveel mogelijk zielen.

Zijn plannen zijn afgerond met één uitzondering. Hij heeft meer gebeden nodig want zonder die gebeden zullen zielen verloren gaan aan de Verleider.

Mijn kind, Mijn Zoon zal spoedig veel noodzakelijke troost aan Zijn geliefde kinderen schenken.

In Zijn erbarmen zal Hij de wereld nu ook voorbereiden op Zijn Tweede Komst.

Bid opdat al diegenen die in Mijn Zoon geloven hun harten zouden openen voor de waarheid van Zijn heilige boodschappen.

Indien zij luisteren en Zijn instructies navolgen zal alles goed zijn.

Indien zij de waarschuwing negeren, die hen uit pure liefde gegeven wordt, zullen zij anderen de kans op redding ontzeggen.

Ik smee voor de edelmoedigheid van zielen om **trouw te zweren aan Mijn geliefde Zoon** door met Hem op te gaan naar het Glorievolle rijk in het Nieuwe Paradijs.

De boodschappers werden voor enige tijd in de wereld gezonden om de wereld te helpen voorbereiden op deze grote gebeurtenis.

De laatste etappen zijn nu uitgezet.

Luister nu naar de stem van Mijn Zoon terwijl Hij met jullie spreekt. Verwerp Hem niet.

*Jullie liefhebbende Moeder
Koningin van de Hemel
Moeder van de Verlossing*

God de Allerhoogste: Mijn Macht overschrijdt al wat bestaat in deze wereld en ver daarbuiten.

Zaterdag, 10 januari 2015, 15:36 u.

Mijn liefste dochter, de mensheid heeft zich tegen Mij gekeerd en tegen alles wat Ik naar Mijn Beeld geschapen heb en daarom is Mijn Smart groot.

Mijn kinderen zullen gered worden door de Tussenkomst van Mijn zeer geliefde Zoon, Jezus Christus en dit zal zeer spoedig gebeuren. Alvorens die dag aanbreekt vraag Ik al diegenen die Mij beminnen om de Waarheid; Mijn Zoon en Zijn Liefde te erkennen; en te bidden om Zijn Barmhartigheid.

Jullie, die Mijn Zoon liefhebben, moeten Zijn Belofte in herinnering houden om de wereld te verlossen en de zonde uit te roeien alvorens Zijn Glorievol Koninkrijk neerdaalt. Het leven van het lichaam en de ziel zullen eeuwig zijn en zij die de Barmhartigheid van Mijn Zoon aanvaarden zullen deze Grote Gave verwerven. Zij die dat niet doen, ontvangen haar niet.

Kom, Mijn kinderen, en aanvaard Mijn Woord want het is eeuwig en niets kan het vernietigen. Mijn vijand kookt van woede op dit moment omdat hij weet dat de wereld zal bevrijd worden van zijn invloed en hij zal vreselijke moeilijkheden ontketenen voor die zielen van wie hij wenst dat zij de Gave van Eeuwig Leven weigeren.

Jullie zullen boven jullie krachten beproefd worden in jullie geloof in de Allerheiligste Drie-eenheid en velen van jullie zullen ten val komen. Het ware geloof vereist oprecht vertrouwen en tenzij jullie vertrouwen op de beloften van Mijn Zoon, zullen jullie van Hem gescheiden worden.

Elk afzonderlijk kind van Mij zal binnenkort het bewijs van Mijn Bestaan ontvangen. Wanneer dat teken gegeven is, twijfel er dan niet aan, want het is om jullie in Mijn Toevluchtsoord te brengen dat Ik het aan jullie vermaak.

Vele tekenen van Mijn Bestaan werden de wereld gegeven en nu zal Ik er jullie nog veel meer geven. Vrees niet want Ik zal elke ziel achterna zitten en er is er niet één onder jullie die Ik niet met een teder hart bemin. Ik bemin Mijn vijanden, ook diegenen die Mij martelen met hun boosaardigheden. Maar weldra zal de Gave die Ik hun zal brengen een slapende liefde voor hun Schepper in hun harten doen ontwaken. Hun liefde en Mijn Goddelijke Liefde, samen, zullen het kwaad verslaan. Ik zal al hun angsten en tranen wegvegen.

Jullie, Mijn lieve kinderen, zullen deze Gave ontvangen wanneer jullie haar het minst verwachten. Want die tijd komt naderbij en het aanschijn van de wereld zal voor altijd veranderd worden voor het heil van allen.

Mijn Macht overtreft al wat van deze wereld is en verre daarbuiten. Mijn Koninkrijk is eeuwigdurend.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

2011: Het jaar van de Zuivering.

Dinsdag-Woensdag, 11-12 januari 2011, 23:45 - 0:30 u.

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. Wees niet bang daar je de tijd nu nodig zal hebben om te luisteren naar Mijn dringendste boodschap aan de wereld gegeven tot nu toe.

2011 is het jaar waarin de veranderingen – de Zuivering – zullen aanvangen en gezien worden door miljoenen overal ter wereld. Hoewel het gebed zal helpen om wereldwijde rampen af te wenden, zal het niet genoeg zijn om de hand van Mijn Eeuwige Vader te stoppen als deze binnenkort naar de mensheid uithaalt.

Het kwaadaardig gedrag en de onzuiverheden van de geest, het lichaam en de ziel die zich tegenwoordig in de wereld ontpoppen, zijn nu door ieder van jullie duidelijk te zien. Voor diegenen onder jullie die zo druk bezig zijn en opgaan in hun leven, is het nu de tijd om halt te houden en te kijken naar wat er voor jullie ogen aan het gebeuren is.

De Boze, die werkt door middel van degenen in de duisternis, heeft chaos teweeggebracht waarbij dagelijkse moord nu zo normaal is dat de mensheid gemoedelijk is geworden voor de verdorven daders die deze wreedheden verrichten. Eigenliefde en hebzucht domineren jullie samenleving. Jullie leiders en politici zijn machtsbelust en in veel gevallen kan jullie welzijn hen weinig schelen. De stijging van het aantal zelfmoorden wordt veroorzaakt door de wanhoop in jullie samenleving, teweeggebracht door de Bedrieger, de Boze.

Hij, die zich nooit aan jullie bekend maakt, verschuilt zich achter elke daad van openbare demonstratie, die seksuele immoraliteit en zware mishandeling aan anderen en zichzelf verheerlijkt.

Het voortdurend najagen van luxegoederen, dat jullie voorrang geven op het welzijn van jullie familie, is ongebreideld. Wanneer jullie deze waardeloze dromen nastreven, Mijn kinderen, zullen jullie op een bepaald moment ontdekken dat jullie zonder voedsel zullen zijn. Deze ijdele en nutteloze dingen zullen jullie lege magen niet vullen. Evenmin zullen zij jullie lege zielen bevredigen die schreeuwen om vertroosting – een vertroosting die jullie niet langer ter beschikking hebben. Deze vertroosting kan enkel verkregen worden door gebed en vooral door georganiseerd gebed in groepen.

De Zuivering gaat vooraf aan Mijn Tweede Komst

Aardbevingen staan thans op het punt om de aarde te treffen wanneer de toorn van Mijn Vaders woede zal worden ontketend. Jullie, Mijn ondankbare kinderen, die hun rug hebben gekeerd naar het licht van de waarheid, moeten nu bang worden. Het begin van **de Grote Beproeving** staat op het punt om zich te ontfouwen waarbij het schouwspel van de ecologische onrust zich zal uitbreiden. De mens zal machteloos worden. Na verloop van tijd zal hij beseffen en aanvaarden dat Mijn Vader bestaat en dat Ik, Zijn geliefde Zoon, de weg nu vrijmaak voor de wereld om getuige te zijn van Mijn Tweede Komst naar de aarde. Dat moment komt nu dichterbij. Niettemin moet de wereld eerst deze hoogstnoodzakelijke zuivering doorstaan. Zoals het aantal wereldrampen zal blijven stijgen, zo zal dat ook gebeuren met de volgelingen van Satan. Uit trots zullen zij hun armzalige, verdorven levens verder zetten en leed en verschrikkingen toebrengen aan Mijn gelovigen en aan diegenen die een rechtschapen leven leiden.

Wanneer Mijn gelovigen de waarheid betuigen aan een ongelovige wereld zullen evenwel meer mensen overeind komen en aannemen dat er inderdaad veranderingen plaatsvinden in de wereld. Zij zullen spoedig, door de profetieën die Ik Mijn kinderen aanbied via Mijn uitverkoren boodschappers, begrijpen waar zij werkelijk getuige van zijn. Want de gebeurtenissen, die zich zullen ontfouwen, kunnen niet voortgebracht worden door de mens. Zij kunnen enkel gebeuren als en wanneer Mijn Eeuwige Vader Zijn toestemming geeft.

De tijd is aangebroken om de zegels te verbreken

Mijn kinderen, de tijd voor de tekenen is aangebroken waarbij, zoals aangekondigd, de zegels verbroken worden en de bazuinen de veranderingen aankondigen. Het kwaad zal door God, de Schepper van de mensheid, niet getolereerd worden en zal voorgoed uitgeroeid worden in de wereld. Geen enkele volgeling van de Boze, ongeacht welke mate van toewijding hij voor Satan en zijn loze beloftes heeft, zal gespaard worden tenzij hij tot inkeer komt!

Mijn kinderen, liefde zal betoond worden aan al Mijn volgelingen en die van de Eeuwige Vader wanneer jullie je harten openen. Satan echter heeft zichzelf tot een dusdanig niveau verheven met het gevolg dat zijn macht tegenwoordig zoveel van Mijn kinderen heeft aangestoken, dat zij niet langer geloven in deugden als eerlijkheid, goede daden, respect voor het leven hetzij voor elkaar of voor hun eigen familie. Broer keert zich tegen broer. Zus tegen zus. Naaste tegen naaste. Een priester tegen zijn meerdere. Bisschoppen tegen de leer van het Heilig Boek.

Waarom tuchtigen jullie Mij met jullie gebrek aan liefde?

Mijn kinderen hebben zelfs hun rug gekeerd naar deze mooie planeet – jullie zo liefdevol aangeboden door God de Vader, de Schepper en Vervaardiger van alle dingen. Wat hebben jullie gedaan? Waarom

tuchtigen jullie Mij door jullie gebrek aan liefde? Tegen jullie Redder? Waarom keren jullie de rug naar jullie eigen behoeften – de dringende noodzakelijkheid om jullie eigen zielen te voeden? Om jullie dorst naar de kennis van Mijn Vaders Koninkrijk, de Hemel, jullie beloofde erfdeel, te lessen? Mijn kinderen, jullie keren de rug toe naar jullie eigen heil! Beseffen jullie dit niet? Alstublieft geloof dat jullie niet gered kunnen en zullen worden tenzij jullie nu je eigen geweten onderzoeken en bidden om leiding.

De priesters negeren de onderrichtingen

Mijn gewijde dienaars, de bijzondere herders, aangeduid om Mijn kudde te leiden, hebben het bestaan van de Boze niet uiteengezet. Zij, in hun streven om zich voor te doen als moderne, onbevooroordeelde en werkdadige leraren, hebben nagelaten om te wijzen op de gevaren van het negeren van de onderrichtingen vervat in Mijn Vaders Boek. Het Boek dat duidelijk het bestaan van de Boze vermeldt en hoe hij door eenieder van jullie werkt zodat hij jullie kan weghouden uit jullie uiteindelijke doch rechtmatige woning – het Nieuwe Paradijs dat Ik aan jullie allemaal beloofd heb toen Ik voor jullie stierf op het kruis. Ik ben niet gestorven voor een groep mensen zonder gezicht. Ik heb Mijn leven gegeven voor elkeen van jullie opdat jullie gered kunnen worden.

Denk eraan dat hoewel Mijn liefde voor jullie allesomvattend is, het ook de oorzaak is van diep lijden voor Mij. Dit lijden komt tot stand doordat jullie Mijn bestaan negeren. Jullie kiezen ervoor blind te blijven, om argeloos te geloven dat de aarde voorziet in alles wat jullie ooit zouden kunnen wensen. Jullie vergeten dat het leven, het leven na dit leven, oneindig zal voortduren.

Profetieën uit Barmhartigheid aan jullie gegeven

Tekenen, boodschappen en profetieën zijn door de jaren heen naar jullie, kinderen, gezonden vanwege Mijn Barmhartigheid. Met uitzondering van Mijn volgelingen zijn er maar enkelen onder jullie die luisteren, hun ogen openen of die zelfs maar voor een ogenblik nadenken om zichzelf de volgende vraag te stellen. Zou dit werkelijk een goddelijke mededeling kunnen zijn? Als dit zo is, wat moet ik dan doen? Het antwoord is: luisteren en de waarheid over jullie toekomstige keuzes aanvaarden. Beslis welke weg jullie wensen te volgen. Bid dan voor jullie ziel en voor die van jullie dierbaren.

Want diegenen die arrogant zich minachtend afwenden als Mijn naam vermeld wordt of die met hun handen wapperen uit gebrek aan respect wanneer Mijn volgelingen Mijn waarheid verkondigen, zijn zodoende voor Mij verloren. Ik kan enkel, door Mijn Barmhartigheid, aan deze wereld tekenen en boodschappen geven als hulp om jullie te leiden. Vanwege het geschenk van de vrije wil, jullie geschonken door de Eeuwige Vader, God de Schepper en Vervaardiger van alle dingen, kan Ik jullie niet dwingen. Terwijl een boodschap van liefde en erbarmen altijd Mijn onderliggende reden zal zijn om met jullie te communiceren, geldt dat ook voor Mijn aanvoelen van pijn en wanhoop.

Mijn lijden, smart en pijn vergroten wanneer Mijn kinderen zich in de open armen van Satan werpen. Dit houdt in dat Ik nu aan ieder van jullie duidelijk moet tonen welk lot in het verschiet ligt van diegenen die Mij en Mijn Eeuwige Vader afwijzen.

De realiteit van de Hel

Kies voor de leugens door de Bedrieger verspreid – waarvan de voornaamste is dat God, de Eeuwige Vader niet bestaat – en jullie zijn verdoemd. Bij het betreden van de poorten van de Hel zullen jullie pas de verschrikkelijke vergissing inzien, die jullie gemaakt hebben. Geloof Me, Mijn kinderen, als jullie slechts de ontzetting en het gevoel van afgrijzen konden zien van deze zielen, wanneer de uiteindelijke waarheid na de dood aan hen onthuld wordt, zouden jullie niet in staat zijn om zelfs maar een moment van deze kwelling uit te houden. Wanneer jullie op dit moment slechts een glimp van deze plaats zouden zien dan zouden jullie, in menselijke termen, dood neervallen door de enorme angst voor het noodlot dat diegenen, die de weg van de zonde kiezen, treft.

Deze weg die mooi, aantrekkelijk, aanlokkelijk, verrukkelijk en vol verwondering lijkt, verandert wanneer jullie halverwege gekomen zijn. De veranderingen die jullie halverwege tegenkomen, bewijzen dat jullie niet tevreden worden gesteld. Dit vreemde, lege en ontgoochelde gevoel gaat onverminderd door voor de rest van de tocht. Jullie begrijpen niet waarom jullie je zo voelen. Jullie belevenissen, uiterlijk plezierig, zijn vol van onverwachte, zorgwekkende, onaangename gevoelens die vermengd worden met boosheid, frustratie, eenzaamheid en angst. Het is pas wanneer jullie je afgod ontmoeten aan het einde van jullie reis en in zijn kwaadaardige ogen kijken die dansen van hooghartig vermaak, dat jullie het zullen uitschreeuwen tot jullie hees zijn. Het is pas op dat laatste moment dat jullie zullen roepen om Mijn hulp. Maar het zal te laat zijn. Er zal geen weg meer terug zijn op dat ogenblik. Jullie zullen jullie keuze gemaakt hebben in dit leven. En hoewel Ik bittere tranen van intens leed zal huilen voor elk van Mijn

verloren zielen, kan Ik jullie op dat moment niet redden. Jullie vrije wil waarmee jullie je eigen bestemming kozen, zal volledig buiten Mijn bereik zijn.

Via deze harde, zware boodschap geef Ik de wereld de laatste waarschuwing uit pure liefde voor elk van jullie. Tenslotte smeed Ik jullie om thans te luisteren naar Mijn stem zodat jullie je zielen kunnen redden.

Jullie geliefde Jezus Christus

Redder van de Mensheid en Rechtvaardige Rechter

De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt gepland tegen de Joden.

Woensdag, 11 januari 2012, 15:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, let nu op de pogingen die ondernomen worden door de wereldwijde macht, niet die van het licht, welke probeert om een campagne tegen Mijn volk op te zetten.

Ik verwijs naar **Christenen en Mijn uitverkoren volk, de Joden.**

Boosaardige plannen worden gesmeed om het praktiseren van het Christendom weg te drukken en dat op een sluwe en subtiele wijze. Het zal beginnen met een **verandering in de grondwetten van de landen overal in de westerse wereld.**

Elke poging zal ondernomen worden om **vulgaire beweringen tegen Mijn Christelijke Kerken te verkondigen.** Mijn gewijde bedienaars zullen zich geleidelijk aan terugtrekken en Mijn volk achterlaten met weinig geestelijke steun. Al deze wetten zullen een listige uiterlijke schijn hebben van verdraagzaamheid. Jullie geloof, Mijn kinderen, wordt op de proef gesteld als nooit voorheen.

Christelijkheid en elke poging om Mijn naam openlijk te verkondigen zal gedwarsboomd worden. In plaats daarvan zal **een lege doctrine oprijzen** en mensen zullen verward zijn. Zij zullen geloven dat die doctrine een goede en redelijke vervanging is voor de waarheid, terwijl het in feite een leugen zal zijn.

Deze boosaardige groep is zo machtig en maar weinigen weten van haar bestaan. Toch zijn zij het die overal aan de touwtjes trekken. Mijn kinderen zijn als poppetjes.

Mijn uitverkoren volk, **de Joden staan weerom voor een verschrikkelijke vervolging.** Plannen om hen te gronde te richten zijn onderweg.

Zij van wie zij denken dat het hun vrienden zijn, zijn hun vijanden.

Zij zullen zo'n ontberingen te dragen hebben **dat Ik de mensheid oproep om voor Israël te bidden.**

De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen Mijn volk gecomploeteerd.

Bid, bid, bid **dat de Groep van de Antichrist** tegengehouden wordt om deze onheilsdaden uit te voeren.

Deze duistere zielen hebben jullie gebeden nodig zodat zij tijdens De Waarschuwing hun beledigingen zouden inzien. **Bid dat zij hun pantser afleggen en smeken om Mijn Barmhartigheid.**

Indien zij dat doen dan kunnen oorlogen en onrust in Israël afgezwakt worden.

Vele profetieën zullen zich nu voor jullie ogen beginnen te ontvouwen. Zij die blind zijn voor Mijn beloften moet het licht gegeven worden van Mijn Barmhartigheid opdat zij opnieuw zouden zien.

Laat jullie niet om de tuin leiden, kinderen. Wat goed lijkt aan de buitenkant is niet altijd wat het lijkt. Vredesstrijdkrachten, velen van hen onschuldige pionnen, worden voorgelogen.

Vrees nooit, want Mijn Barmhartigheid zal een belangrijke invloed hebben op **deze sekte die nu al eeuwenlang samenzweert tegen Mijn Kerk.**

Zij kunnen en zullen niet winnen. Maar zij zullen enorme terreur veroorzaken tenzij gebed hun boosaardige dominantie kan matigen.

Bid het nieuwe Kruistochtgebed (18) om de antichrist en zijn groep waarover Ik spreek te helpen stoppen.

Kruistochtgebed (18)

Om de antichrist en zijn aanhangers te stoppen.

"O lieve Jezus, red de wereld van de antichrist.

Bescherm ons tegen de boosaardige aanvallen van Satan.

Bewaar de laatste resten van Uw Kerk voor het kwaad.

Geef al Uw Kerken de sterkte en genaden die nodig zijn om ons te beschermen tegen oorlogen en vervolging die gepland zijn door Satan en zijn leger van terroristen. Amen."

*Jullie geliefde Jezus
Redder en Verlosser van heel de mensheid*

Ik verleen hun nu de Genade van de Tranen van Liefde en Bekering.

Vrijdag, 11 januari 2013, 11:25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, alstublieft hoor Mij en luister wanneer Ik Mijn Pijn openbaar. **Mijn Hoofd, vol doornen, wordt pijnlijk gemarteld, daar Ik de pijn van Mijn Kruisiging onderga, tweeduizend jaar na Mijn Tijd op aarde.**

De Tijd voor Mijn Tweede Komst is zeer nabij. Moge niemand twifelen aan Mijn Belofte terug te komen.

Moge niemand eraan twifelen dat dit op elk moment kan plaatsvinden. **Maak jullie zielen klaar, want de tijd is nabij. Het is veel beter om jullie te concentreren op de staat van jullie zielen, dan op de staat van jullie toekomstige voorspoed.**

De pijn van de doornen wordt nu gevoeld door de leiders in de katholieke en Christelijke Kerken. Zij lijden zo, nu zij gedwongen worden om doctrines te aanvaarden die hun door politieke leiders gedicteerd worden en die voortkomen uit de muil van het Beest.

Al diegenen die Mijn Woord aanvallen, gegeven door deze Boodschappen, moet Ik waarschuwen dat de strijd tussen God en Satan, in de eindtijd, nu plaatsvindt. Moge Mijn Vader jullie vergeven voor jullie misdragingen. Moge Hij Zijn Barmhartigheid uitstorten over jullie misleide en eigenzinnige wegen, die allen de zonde vergoelijken.

De pijn van de Kroon van Doornen die in ondraaglijke pijn ingedrukt worden bij Mijn Christelijke Kerken op aarde, herhaalt zich in deze tijd, zoals voorzegd. De pijn van de verwerping – de verwerping van Mijn Woord, Mijn bestaan en Mijn Leer – wordt gevoeld, niet alleen door Mij, maar door al die arme zielen die Mij eren, die Mijn Heilig Woord verkondigen en die Mij beminnen.

Mijn Hart is innig met hen verbonden in liefde en lijden. **Zij zullen dat onmiddellijk weten, want Ik verleen hun nu de Genade van Tranen van Liefde en Bekering, wanneer zij dit Kruistochtgebed (93) bidden.**

Kruistochtgebed (93)

Voor de Tranen van Bekering.

"O mijn geliefde Jezus, U bent dicht bij mijn hart.

Ik ben één met U.

Ik bemin U.

Ik heb U lief.

Laat mij Uw Liefde voelen.

Laat mij Uw Pijn voelen.

Laat mij Uw Tegenwoordigheid voelen.

Verleen mij de Genade van Nederigheid, zodat ik Uw Koninkrijk op aarde, zoals het in de Hemel is, waardig word.

Verleen mij de Tranen van Bekering, zodat ik mij werkelijk, als een echte leerling, aan U kan aanbieden, om U te helpen in Uw Missie om elke ziel op aarde te redden, voordat U wederkomt om de levenden en de doden te Oordelen. Amen."

Ga, Mijn geliefde volgelingen. **Ik beloof dat Ik jullie de Genade van de Tranen van Bekering zal verlenen zodat jullie waarlijk verenigd zullen worden in Mijn Heilig Hart wanneer jullie dit gebed bidden.**

Mijn Hart omhelst jullie, Mijn geliefde en trouwe leerlingen. Ik bemin jullie. **Ik ben nu met jullie op een manier die jullie moeilijk zullen kunnen ontkennen.**

Jullie geliefde Jezus

Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden.

Zaterdag, 11 januari 2014, 10:48 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik wil dat de wereld weet hoeveel Ik van de mens houd, want Ik houd zelfs van de meest eenvoudige, de meest gekwelde en de meest onwaardige.** Wie gelooft dat Ik de ene boven de andere verkies, kent Mij niet. Ik kan sommige zielen begunstigen, in het bijzonder uitverkoren zielen, maar Ik houd niet meer, en ook niet minder van hen, dan van de zielen van de aangetaste mensen.

Ik kijk naar elke ziel met liefde in Mijn Hart. Ik blijf dicht bij ieder van jullie, want jullie zijn van Mij – van Mijn Vader. **Terwijl Ik kan beledigd zijn door jullie zwakheden en boos op jullie kwade bedoelingen en verlangens, sterft Mijn Liefde voor jullie nooit.** Alle zondaars zijn door God geliefd – ongeacht wat ze hebben gedaan. God heeft de ultieme Macht over de bestemming van elke ziel en deze Macht is van Hem.

Ik Ben de enige Autoriteit om te Oordelen. Niet één mens onder jullie werd dit recht gegeven. Wanneer hij een ander schuldig acht aan zonde, dan mag hij die persoon alleen straffen door boetedoening, niet door de dood. Geen mens, rechter, politiek leider of lid van Mijn Kerk op Aarde, kan ooit een mens tot de dood veroordelen vanwege zijn zonden – ongeacht hoe slecht ze ook zijn. Niemand kan een ander veroordelen tot de Hel, want als hij een ziel verdoemd verklaart, dan zal hij het zelf zijn die in de plaats verdoemd zal worden, ongeacht hoe vele heilige handelingen hij in Mijn Naam kan hebben uitgevoerd.

Hoe verspillen jullie toch zo veel tijd in het veroordelen van elkaar, in plaats van het geschenk te aanvaarden dat jullie kregen – de gave van liefde voor elkaar. Houd van de Gave die door God aan jullie allemaal werd gegeven en die van jullie is om weg te schenken op welke manier jullie dat ook willen – mits het overeenstemt met de Wil van Mijn Vader. Toch geloven velen die Mij, Jezus Christus, liefhebben, dat Ik elke handeling die de haat jegens elkaar voedt door de vingers zie. Jullie moeten in plaats daarvan weten dat Ik gewoon wil dat jullie elkaar liefhebben en standvastig trouw blijven aan het Woord van God, dat opgenomen is in zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Het Woord is eeuwig - het verandert niet - nooit. Mensen die in de huidige wereld leven, zijn niet anders dan diegenen die duizenden jaren geleden leefden. Jullie mogen meer kennis en meer informatie hebben, maar jullie zijn niet groter dan de generaties die voor jullie kwamen. De mens is sterfelijk. Wat dat betreft zal er niets veranderen, totdat Ik jullie Eeuwig Leven breng.

Stop en denk na. Mijn Onderrichtingen zijn nog steeds dezelfde als deze aan de mensheid gegeven tijdens Mijn Tijd op Aarde. Het enige verschil is nu dat, als gevolg van de vooruitgang in de wetenschap, veel mensen denken dat ze groter zijn dan God. Velen geloven zozeer in hun onsterfelijkheid dat zij hebben besloten niet te aanvaarden dat ze door God geschapen zijn. Velen denken dat ze de macht hebben om Gods Wetten te herschrijven.

Velen hebben besloten om een nieuwe Toren van Babel op te richten en wanneer ze dat doen, zal die naar beneden komen door slechts een slag van Mijn Vaders Hand. Dan zal de mens beseffen dat het leven alleen kan bestaan met God en voor God, in overeenstemming met de Wil van God. Er bestaat geen leven zonder God.

Jullie Jezus

De Waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden.

Woensdag, 12 januari 2011, 15:00 u.

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: “Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt.” Maar hoe weten zij dit? Het is vanwege het lijden dat Mijn geliefde kinderen moeten doorstaan, door toedoen van anderen, dat Ik Mij moet uitspreken. Ik spreek vanwege Mijn Goddelijke Barmhartigheid om te helpen jullie, Mijn kinderen, te redden zodat we verenigd kunnen worden als één heilige familie in het Nieuwe Paradijs. Ik wil geen enkele ziel verliezen aan de Bedrieger. Het is belangrijk dat Mijn stem gehoord wordt.

De niet-gelovigen vinden het zo moeilijk

Ik beseft dat veel van Mijn kinderen, vooral de niet-gelovigen, het zeer moeilijk vinden om te geloven in het hiernamaals. Zij zijn zo afhankelijk gemaakt van wereldse zaken dat zij, in hun strijd om te overleven, hun zielenleven zodanig verwaarloosd hebben waardoor zij helemaal niet geloven dat er een ander leven bestaat. Zij moeten dit nu overwegen. Zij geloven dat na de dood alles eindigt en dat de enige wereld waar zij zich zorgen om hoeven te maken degene is waar zij momenteel in leven. Hoe wanhopig ben Ik voor deze misleide zielen. Als zij enkel een blik konden werpen op wat het Paradijs verschaft dan zouden zij hun dagen doorbrengen in gebed en aanbidding tot Mij en Mijn Eeuwige Vader met lof en dankzegging.

Deze nieuwe wereld die Ik hen beloofd heb, is een realiteit. Eer aan de gelovigen die dit feit nooit vergeten zijn en die nog steeds elke dag tot Mij bidden. Hoeveel houd Ik van Mijn volgelingen. Maar hoeveel lijd Ik ook met hen. Deze toegewijde volgelingen doen alles wat zij kunnen om anderen van Mijn bestaan te overtuigen. Vervolgens worden ze uitgelachen en bespot namens Mij. Hoe breekt dit Mijn Hart.

Hoe de overledenen smachten naar de achtergeblevenen zonder geloof

Hoe smachten jullie dierbaren aan de andere kant naar jullie allemaal niet-gelovigen! Voor diegenen onder jullie van wie de dierbaren in vrede zijn in Mijn Vaders Koninkrijk, zij bidden voortdurend om voor jullie voor te spreken. Wat jullie niet beseffen is het volgende. Wanneer jullie de tijd nemen om in stilte met Mij te spreken – in jullie eigen woorden – en Mij om raad vragen, zelfs als jullie geloof lauw is, zal Ik antwoorden. Wend jullie nu tot Mij, kinderen. In jullie eigen woorden en vraag Me om jullie geloof te herstellen.

Overweeg Mijn onderrichtingen door deze boodschappen en door de Bijbel en breng jezelf weer te binnen op welke manier jullie je leven moeten leiden. Ik zal, door middel van Mijn Barmhartigheid, de beledigingen tegenover Mijn onderrichtingen en elke zonde en misdrijf, welke jullie tijdens jullie leven gepleegd hebben, zeer snel aan jullie onthullen.

Niet de Oordeelsdag maar een voorproefje van wat het zijn zal

Dit is een daad van Barmhartigheid Mijnerzijds. Jullie zullen jullie zonden zien en onmiddellijk beseffen hoe deze Mij toeschijnen. Jullie zullen ogenblikkelijk duidelijk begrijpen hoe weerzinwekkend en slecht deze zijn. Kinderen, dit is jullie kans om tot inkeer te komen. Dit is niet de Oordeelsdag maar een voorproefje van wat het zijn zal.

Uit barmhartigheid wordt jullie het allergrootste geschenk gegeven vóór de Oordeelsdag – de kans om tot inkeer te komen en jullie leven te veranderen vóór de Laatste Dag – het moment waarop Ik terug op deze aarde kom. Zoals jullie weten, kom Ik dan niet als een Redder maar als een Rechtvaardige Rechter. Dat moment is nu zeer dichtbij, Mijn kinderen. Vrees niet. Ik houd van jullie allemaal. Jullie zijn in Mijn Hart. Laat Me toe om dat van jullie nu te betreden en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Vrees de dood nooit. De dood zal gewoon een deuropening zijn naar een nieuw en mooi leven in een gelukzalige eeuwigheid vol liefde, vrede en geluk.

Het leven op aarde is enkel een doorgang in de tijd

Jullie leven op aarde is gewoon een doorgang in de tijd. Dit kan vol liefde, vreugde, leed, afwijzing, angst, boosheid, wanhoop, frustratie en droefheid zijn. Maar het is slechts als jullie je tot Mij wenden dat jullie leed zal verlichten. Gezegend zijn degenen die lijden, en in het bijzonder namens Mij, want jullie zullen

verheerlijkt worden in Mijn Vaders Koninkrijk. Gezegend zijn ook dezen die terugkeren naar Mij waardoor er grote vreugde zal zijn in de Hemel.

Jullie zullen verwelkomd worden in Mijn Nieuwe Paradijs. Bid nu voor jullie ziel en voor die van jullie familie. De Waarschuwing zal spoedig plaatsvinden. Dan zullen jullie de waarheid kennen. Jullie zullen dan de kans hebben om jullie in Mijn ogen vrij te kopen.

Ik bemin jullie allemaal. Ik verheug Mij omdat Ik weet dat zo veel meer van Mijn kinderen in deze tijd naar Mij en God, de Eeuwige Vader zullen terugkeren aangezien de periode van de Eindtijd nu zeer dichtbij komt. Wees voorbereid.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

Bid voor zielen in doodzonde die mogelijk niet de kans krijgen om verzoening te zoeken.

Donderdag, 12 januari 2012, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **allen moeten nu bidden met geheel hun hart voor de zielen die de shock van De Waarschuwing en Mijn grote Barmhartigheid misschien niet overleven.**

Sommige van die arme zielen in doodzonde zullen wellicht niet de kans krijgen om verzoening te zoeken, dus alstublieft zorg ervoor dat jullie gebeden voor zulke zielen worden opgeofferd.

Gebed is dringend nodig voor deze zielen die zich in duisternis bevinden. In hun boosaardigheid zijn zij zo vastbesloten om de mensheid te vernietigen, door monetaire en andere controlemiddelen, dat zij De Waarschuwing als een vreselijke shock zullen ervaren.

Ik voel de behoefte om hun de kans te geven berouw te tonen, **maar velen zullen Mij weerstaan.** Alstublieft, bid voor deze gekwelde zielen.

Tenslotte zou Ik al Mijn volgelingen willen vragen om [de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid](#) te bidden bij elke gelegenheid nu de tijd van 'Mijn Grote Waarschuwing' dichterbij komt.

Tot al die gelovigen die weigeren te aanvaarden dat Ik het ben, Jezus Christus, hun Verlosser, die door deze boodschappen spreek, luister nu naar Mij.

Wees niet zoals die arme zielen die leefden ten tijde van Noach toen hij bespot werd.

Open jullie geest en geef edelmoedig jullie tijd aan het gebed. Dat is alles wat Ik jullie op dit moment vraag. Mijn kinderen, jullie zullen wenen van wroeging wanneer jullie je vergissing beseffen. En ja, Ik zal jullie vergeven al hebben jullie Mij diep beledigd.

Jullie beledigingen verwonden Mij.

Jullie bespottingen zijn als een mes dat Mij binnenste buiten draait daar jullie denken Mij te kennen, maar jullie kennen Mij niet.

Jullie geest is gesloten voor Mijn ware stem die lijkt op een schreeuw in de wildernis.

Jullie hooghartigheid beledigt Mij.

Jullie moeten aanvaarden dat de weg nu gepland wordt voor Mijn Tweede Komst.

Het kan zijn dat jullie niet naar Mij luisteren nu Ik jullie smeed om te bidden voor de zielen die anders voor Mij zullen verloren gaan. Maar jullie zullen (luisteren) wanneer dit voor jullie bewezen is na die grote gebeurtenis.

Want dan verwacht Ik van jullie Mij te volgen om de rest van Mijn Kerk te vormen. Dan zullen wij ons allen verenigen om de overgebleven delen te verzamelen terwijl wij opgaan naar Mijn Nieuwe Paradijs.

*Jullie geliefde Jezus Christus
Redder en Verlosser van heel de Mensheid*

Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden als een plaats die niet bestaat.

Zondag, 12 januari 2014, 20:28 u.

Mijn zeer geliefde dochter, indien Ik, Jezus Christus, vandaag niet tot de wereld zou spreken, dan zouden vele zielen nooit de Poorten van het Paradijs binnengaan.

Zo vele ondankbare zielen gehoorzamen niet langer Mijn Wetten en aldus maken zij hun eigen interpretatie, die Ik weerzinwekkend vind. Er werden Regels gegeven in verband met de Waarheid – een Geschenk voor de mensheid – als middelen om de mens in staat te stellen het recht op verlossing te verdienen. Weten jullie niet dat jullie niet kunnen leven naar jullie eigen interpretatie van de Wetten van God en vervolgens verwachten het Paradijs binnen te gaan?

De arrogantie van de mens heeft het gewonnen op de geest van nederigheid. De mens dient God niet langer op de manier die hem was opgedragen. In plaats daarvan maakt hij door zijn eigen verbeelding een visie over wat hij gelooft dat de Hemel is. **Geen van Mijn dienaren – zij die aangesteld werden om Mij te dienen – verwijst vandaag nog naar het bestaan van de Hel.** De geringste vermelding van het woord Hel brengt Mijn gewijde dienaren van hun stuk, want zij vrezen de bespottingen waarmee zij zouden te maken krijgen vanwege een geseclariseerde maatschappij, die misleid werd. **De Hel is de thuis van vele arme zielen en hoe pijnigt het Mij wanneer Ik niets vermoedende zielen in de afgrond van verschrikking zie duiken op het moment dat zij hun laatste adem uitblazen.**

Er moet nu aan Gods kinderen gezegd worden dringend te bidden voor de zielen die blind zijn voor de Waarheid. **Zeer spoedig zal de Hel formeel verklaard worden als een plaats die niet bestaat. Aan de zielen zal verteld worden dat al Gods kinderen, eens zij een schappelijk en waardig leven geleid hebben – ongeacht of zij nu geloven in God of niet, het Eeuwig Leven zullen ontvangen. Maar dat zal een leugen zijn. Er is geen terugkeer uit de Hel. Het is voor eeuwig.**

Vele zielen die Mij naar buiten toe verwerpen, zowel privé als in het openbaar, kwijnen weg in de Hel. Hun bittere spijt wordt nog erger door hun verschrikkelijk pijnlijk lijden en de haat van Satan. **Eens in de Hel, openbaart Satan zich aan hen in al zijn boosaardige en walgelijke vormen en zijn haat voor hen vult hen elke seconde. Hun afkeer voor hem – hetzelfde beest dat zij tijdens hun leven op Aarde vereerden – is in zichzelf de oorzaak van veel van hun lijden. Maar het is hun gescheiden zijn van Mij en de pijn van de duisternis die zij ervaren, die de grootste smart veroorzaken.**

Wie het ook is die jullie, in Mijn Naam, vertelt dat de Hel niet bestaat, die heeft geen belangstelling om jullie ziel te helpen redden. Wanneer jullie ervan overtuigd zijn dat de Hel niet bestaat, dan veronderstellen jullie ten onrechte dat de zonde zonder betekenis is.

Jullie kunnen Mij niet dienen indien jullie geloven dat de zonde niet bestaat. Jullie kunnen geen verheerlijkt leven leiden voor alle eeuwigheid in Mijn Koninkrijk, indien jullie Mij niet vragen om vergeving van jullie zonden. **Dat is de essentie van de nieuwe leer, die weldra zal geïntroduceerd worden en die jullie zullen gedwongen worden te slikken.** Dan zullen jullie misleid worden om de voorbereiding van jullie ziel voor de Grote Dag van de Heer te veronachtzamen, waarop Ik kom om jullie als de Mijnen op te eisen.

Ik zeg jullie dit om jullie te waarschuwen – niet om jullie vrees aan te jagen. Ik smeed jullie te aanvaarden dat de zonde deel uitmaakt van jullie levens, maar Ik roep jullie dringend op de zeven doodzonden te blijven vermijden, want als jullie dat doen, zullen jullie in Mijn Gunst staan. Jullie moeten jullie zonden altijd belijden. Doe dat dagelijks. Spreek met Mij en vraag Mij jullie te vergeven. Diegenen onder jullie die het Sacrament van de Biecht niet kunnen ontvangen – jullie die vele geloofsovertuigingen en religies volgen – moeten in plaats daarvan het Geschenk aanvaarden van de Volle Aflaat dat Ik jullie gaf.

Kruistochtgebed (24)

Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en nietkatholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde kent geen grenzen.

Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben.

Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.

Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij eren U. We prijzen U.

Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave om zielen te redden. Wij

beminnen U, Jezus.

Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”

Zorg voor jullie ziel, want het is jullie ziel die eeuwig zal leven. Jullie zullen leven in slechts één van de twee plaatsen, en dat voor eeuwig – ofwel in de Hel ofwel in Mijn Koninkrijk.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: Kruistocht van Gebed (19) – Gebed voor jonge mensen.

Vrijdag, 13 januari 2012, 8:00 u.

Mijn kind, Ik ben verdrietig vandaag want Ik lijd veel wanneer Ik denk aan al die arme zielen die zullen sterven tijdens De Waarschuwing.

Je moet vragen om dringend gebed voor deze zielen die Mijn Vader vertoornen. Hun gedrag is een gruwel in Zijn ogen.

Alstublieft, bid, bid, bid voor deze kinderen van de duisternis, velen van hen weten niet wat zij doen.

Hun boosaardigheid maakt dat Mijn Zoon weent en Zijn wonden etteren. Het is belangrijk dat op het tijdstip van Zijn Goddelijke Barmhartigheid zoveel mogelijk zielen door de armen van Mijn Zoon omhuld worden. Alstublieft, vraag dit Kruistochtgebed (19) te richten tot Mij, de Moeder van de Verlossing, om deze arme zielen te redden.

Kruistochtgebed (19)

Gebed voor jonge mensen.

“Moeder van de Verlossing, ik vraag U om te bidden voor de Barmhartigheid van jonge zielen die in verschrikkelijke duisternis zijn, opdat zij Uw geliefde Zoon herkennen wanneer Hij komt om de hele mensheid te Verlossen.

Laat niet één ziel aan de kant van de weg staan.

Laat niet één ziel Zijn Grote Barmhartigheid afwijzen.

Ik bid, Moeder, dat allen mogen gered zijn en ik vraag U om deze zielen te omhullen met Uw Heilige Mantel om hen te voorzien van de bescherming die zij nodig hebben tegen de Bedrieger. Amen.”

Mijn kind, alle zielen zijn belangrijk voor Mijn Zoon. Maar het zijn de jonge mensen in staat van doodzonde die Hem het meest pijn doen.

Bid opdat het licht van Barmhartigheid de duisternis van hun geesten en zielen mag doordringen. Bid, opdat zij hun verschrikkelijk leven van verdorvenheid en leegte dat zij leiden, mogen verwerpen. Bid opdat zij de handen zouden uitstrekken en smeken om erbarmen, anders zullen zij nooit de genaden ontvangen die zij nodig hebben om het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

Wat een verlies zullen deze jonge mensen zijn voor de rest van jullie die de gave van De Waarschuwing wel zullen aanvaarden en het Nieuwe Tijdperk van het Paradijs op Aarde binnengaan. Het zal het Hart van Mijn Zoon breken indien zij niet kunnen gered worden.

Jullie geliefde Moeder Maria

*Koningin van de Hemel
Moeder van de Verlossing*

De Maagd Maria: Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen.

Vrijdag, 13 januari 2012, 20:15 u.

Mijn kind, weldra zal er vrede op aarde heersen.

Er zal **onrust en strijd** zijn, maar dat is nodig **om de laatste boosaardigheid op aarde uit te roeien**.

De hand van Mijn Vader zal prompt neerkomen op diegenen die de barmhartigheid van Mijn Zoon negeren. Hij zal hun ongehoorzaamheid niet verdragen eens de waarheid hun geopenbaard werd.

Zij die, na De Waarschuwing, Mijn Zoon de rug toekeren, **zullen een bepaalde tijdsperiode krijgen om berouw voor hun zonden te tonen, maar die zal niet lang duren**.

Bid voor die zielen wier halsstarrigheid hun ondergang zal zijn.

Mijn kind, de veranderingen zijn al onderweg en **veel zal snel plaatsvinden**.

Kijk naar de lucht, kinderen, voor de eerste tekenen van de Barmhartigheid van Mijn Zoon.

Voor diegenen met nederige en rouwmoedige harten, vrees niet, want dit is de tijd waarop jullie gewacht hebben.

Die zielen die het bestaan van Mijn Zoon niet erkennen, zullen verbaasd en bedroefd zijn wanneer de waarheid hun uiteindelijk getoond wordt.

Die gekwelde zielen die trouw gezworen hebben aan de Boze zullen met smart overweldigd worden, terwijl anderen zich zullen verbergen voor de waarheid omdat zij niet in staat zullen zijn het licht te weerstaan.

Bid, opdat al die zielen, door de gebeden van anderen kunnen en willen verlost worden in de ogen van Mijn dierbare Zoon.

Bekering zal kastijding afwenden en de gemene plannen verlichten van de Antichrist, die onderweg zijn om de mensheid te vernietigen.

Bid opdat de strijd tussen de Hemel en de Boze als resultaat zal hebben dat al Gods kinderen kunnen gered en gespaard worden voor de vuren van de Hel.

*Jullie geliefde Moeder
Koningin van de Rozen
Moeder van de Verlossing*

Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit wonder heeft plaatsgevonden.

Vrijdag, 13 januari 2012, 21:35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal eindelijk ingezien en ten slotte begrepen worden.

Mijn stralen van Barmhartigheid, die zullen beginnen uit een roze lucht, zullen de aarde overstromen om de mensheid te redden.

Niet één iemand zal uitgesloten worden. Presidenten, koningen, koninginnen, prinsessen, armen, beroemdheden, bedelaars, dieven, moordenaars, atheïsten en zij die in God de Vader geloven en in Mij, Zijn geliefde Zoon, allen zullen door Mijn gave geraakt worden.

De arrogante mensen zullen nederig neervallen wanneer zij hun zware zonden zien zoals die voor Mijn ogen verschijnen.

De boosaardige zal het licht van Mijn Goddelijk bestaan zien en zal een keuze moeten maken. Zij zullen Mijn liefde en barmhartigheid aanvaarden of zij zullen Mij in het gelaat slaan. Hoe dan ook, al Gods

kinderen zullen Mijn stralen van barmhartigheid zien en zij zullen het moeilijk hebben dit wonder te negeren.

Ik roep jullie allen dringend op te bidden opdat Mijn Barmhartigheid zou verwelkomd en aanvaard worden zoals een hongerig iemand naar het brood des levens grijpt. Zonder dat brood zal hij sterven.

Er zijn maar twee paden. Kom met Mij, jullie Goddelijke Verlosser of maak kennis met de vuren van de Hel.

Ik ben altijd barmhartig, maar er zal zo weinig tijd overblijven voor jullie om berouw te tonen na De Waarschuwing.

Vele wetenschappers en zij, die dienen in Satans leger zullen gebruikt worden om openlijk te ontkennen dat dit groot wonder zal plaatsgevonden hebben. Bid voor hen opdat deze misleiding niet die lauwe zielen zou verleiden die bekoord worden om Mij opnieuw de rug toe te keren.

Kinderen, bereid jullie voor. Onthoud dat deze tussenkomst van de Hemel de enige weg is waardoor Ik het grootste deel van de mensheid kan redden.

Zou Ik Mijn Barmhartigheid niet over de hele wereld uitstorten dan zouden er maar weinig mensen in Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde kunnen binnengaan.

Ik bemin jullie allen en verwelkom jullie in de boezem van Mijn liefde en barmhartigheid.

Vrees niet, jullie zielen zullen overstroomd worden met Mijn Heilige Geest. Gelovigen, jullie zullen hierdoor nog sterker worden in jullie liefde voor Mij en dan zullen jullie je verenigen in Mijn leger om diegenen te bekeren die meer tijd nodig hebben om tot Mij te komen.

*Jullie Verlosser en Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus*

Negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn Woorden te veranderen.

Zondag, 13 januari 2013, 12:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit vergeten Wie jouw Meester is. Wanneer je in alle richtingen getrokken wordt en wanneer Mijn leerlingen enorme lasten op je schouders leggen, moet jij weerstand bieden. Plaats jezelf in Mijn Heilige Handen, blijf alleen en vraag Mij alles te leiden.

Jij moet alleen antwoorden op Mijn Stem. Gelijk welke andere stem die jou beveelt Mijn Heilig Werk te doen overeenkomstig hun inzichten, hun interpretaties, moet genegeerd worden.

Velen die deze Zending volgen moeten begrijpen dat Mijn Heilig Woord niet in detail mag onderzocht, veranderd of aangepast worden om anderen goed uit te komen. Mijn Woord is Heilig. Aanvaard wat Ik zeg in geloof en wees tevreden. Pogingen om verborgen bedoelingen te vinden, sensatie, of speuren naar toekomstvoorspellingen, beledigen Mij.

Leer naar Mijn Stem te luisteren. Laat het jullie ziel raken en wees dankbaar dat Ik jullie het Geschenk verleen van Mijn intieme Onderrichtingen en verlangens. Ik doe dit uit medelijden met jullie en omdat Ik jullie liefheb. Te verlangen en vragen dat Ik jullie de antwoorden zou geven die jullie wensen te horen, is beledigend voor Mij.

Mijn dochter, alstublieft negeer het wanneer men jou vraagt of van jou verlangt Mijn Woorden of de betekenis van wat Ik jou zeg te veranderen. Zoals Ik je vroeger al gezegd heb, heb jij niet de machtiging om dat te doen. Insgelijks wanneer die sluwe zielen moeilijke vragen stellen, waarop jij geen antwoord hebt, bewaar het stilzwijgen.

Jullie die Mij blijven op de proef stellen door Mijn Heilig Woord in vraag te stellen en te bekritisieren, weet dat jullie slechts arme, zwakke zondaars zijn. Het is niet dat jullie vragen stellen voor het goed van jullie ziel, wat Ik onaangenaam vind. Maar het is jullie weigering om te aanvaarden dat Ik, Jezus Christus, ooit zou kunnen communiceren met de wereld zoals Ik dat nu doe.

Wanneer jullie Mijn Woord verdraaien om het aan te passen naar jullie inzichten, zal het zonder betekenis worden. Indien jullie het vervolgens uit mekaar rukken met de bedoeling om Mijn Heilige Missie te trotseren waarmee Ik deze laatste generatie wil redden, zullen jullie aan de kant geschoven worden.

Mijn plan is machtig nu Ik de mensheid snel naar het Pad van Waarheid leid. Zij die dwalen en rondzwerven zullen achtergelaten worden. Er is nog maar net voldoende tijd om ieder van jullie te redden. Waarom verspillen jullie het? Elke minuut is kostbaar.

Sta Mij de mogelijkheid toe jullie te leiden, te onderrichten en jullie te redden. Gehoorzaamheid aan Mij, jullie Jezus, is vereist indien jullie verlangen dat Ik jullie help. Jullie kunnen Mij enkel gehoorzamen wanneer jullie je wil aan Mij overgeven. Wanneer jullie dat doen zal er in jullie ziel geen verwarring meer zijn.

Jullie Jezus

God de Vader: Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn Tijd is er binnenkort omdat de Barmhartigheid van Mijn Zoon bijna op jullie neerdaalt.

Maandag, 13 januari 2014, 16:56 u.

Ik ben God de Vader. Ik Ben Die Is. Ik Ben jullie Schepper – de Alfa en de Omega.

Mijn liefste dochter, **luister naar Mij want Ik kondig aan dat Mijn Tussenkoms om de vernietiging van het menselijk ras te voorkomen, binnenkort zal plaatsvinden.**

Wanneer jullie van geen kwaad horen – betekent dat niet dat het niet bestaat. **Er wordt een goddeloze daad gepland om oorlog te voeren, met als enig doel om zoveel mogelijk mensen te vernietigen.** Het vermogen van de mens om slechte daden tegen mijn kinderen te voltrekken is nog nooit zo groot geweest. De bekwaamheid van de mens om technologie te produceren is nooit groter geweest, maar deze kennis wordt op grote schaal misbruikt en de plannen om elk deel van jullie leven te beheersen zijn in een vergevorderd stadium.

Zij, mijn vijanden, willen controleren wat jullie eten, drinken en al wat jullie doen om de Waarheid te bevorderen, zoals Ik die aan jullie heb gegeven. Ze zullen niet rusten tot op de dag dat ze de controle hebben over jullie landen, jullie financiën en jullie gezondheid. Terwijl deze plannen zichtbaar worden, zullen ze ook alle religies overnemen. Omdat zo veel mensen niet in Mijn Bestaan geloven, zal er weinig verzet zijn tegen hun slinkse plan om de zielen van Mij te stelen.

Wanneer de mens gelooft dat hij God kan trotseren, dan weet hij niet echt wie Ik Ben. Als hij niet weet Wie Ik Ben, dan weet hij niets. Zijn hart werd verhard, zijn verstand afgestompt en zijn ziel tot lood gemaakt.

Hij die zichzelf van Mij verwijderd, is verloren. Hij die tegen Mij vecht, met de bedoeling om de zielen van Mijn kinderen te stelen, is dood voor Mij en zijn lot is gedoemd.

Ik zal nu ingrijpen om de voltrekking van deze vreselijke, slechte gruweldaad te stoppen. Wanneer Ik daarmee klaar Ben, zal Ik jullie ogen openen, jullie hart aanhalen en jullie met verwondering vullen. Binnenkort zal Ik de Waarheid onthullen, omdat er zo veel van jullie niet langer in geloven.

Ik Ben al wat is, en zal zijn. Ik Ben jullie Vader, Alwetend, Alziend, Geheel Liefde en Geheel Barmhartigheid. Ik kom om de gelovigen te verzamelen. Mijn tijd is er binnenkort, aangezien de Barmhartigheid van Mijn Zoon bijna op jullie neerdaalt.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden.

Zaterdag, 14 januari 2011, 10:00 u.

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. Terwijl Ik in de voorafgaande boodschappen Mijn kinderen gewaarschuwd heb voor de dringende noodzakelijkheid om tot inkeer te komen teneinde redding te bekomen, zullen Mijn volgende mededelingen zich focussen op het helpen van de zielen om te streven naar een geestelijke volmaaktheid.

Mijn dochter, het is niet gemakkelijk om het Paradijs binnen te gaan hoewel het de rechtmatige woning is voor ieder en elk van jullie. De toegang is smal en dus kan er slechts een bepaald aantal tegelijk binnenkomen. Om binnen te treden moeten de zielen nederigheid tonen en zichzelf volledig in Mijn handen plaatsen. Zij moeten de trots, een sterke wil en de begeerte en gehechtheid die zij hebben voor de materiële dingen op aarde opzij schuiven als zij de Hemel willen binnengaan.

Dat al Mijn kinderen, die nu beginnen aan hun geestelijke tocht naar Mij toe, beseffen dat de waarheid het vereist om nu intensief te werken en dat ze de onontbeerlijke eigenschappen om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan, begrijpen.

Het belang van de nederigheid

Nederigheid is een term die veel van Mijn kinderen begrijpen door Mijn onderrichtingen. Terwijl veel van Mijn volgelingen beseffen waarom dit belangrijk is, zijn zij toch verward over wat het echt met zich meebrengt. Nederigheid staat voor oprechtheid. Het betekent de beprovingen, provocaties en beledigingen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden vooral wanneer jullie in Mijn naam ijveren, aanvaarden met waardigheid. Mijn beste advies is dit: stel jezelf voor als een kind, een eenvoudig, onschuldig kind met geen kennis van de verdorven samenleving die je normaal gesproken zou ervaren als volwassene. Spreek te allen tijde tot Mij in jullie gebeden door de ogen en het hart van een kind.

Houd jullie gebeden en ontboezemingen eenvoudig. Ik verwacht niet dat jullie alle gebeden opzeggen die uit liefde aan de wereld geschonken zijn. Zoek Me op en deel jullie problemen met Mij. Deel jullie lijden. Geef deze aan Mij over. Jullie zullen op grootse wijze beloond worden wanneer jullie verdriet of lijden in jullie leven voor Mij aanvaarden. Jullie beseffen dit misschien niet maar door dit te doen, redden jullie veel zielen en effenen jullie voor hen het pad om de Hemel binnen te treden. Dit feit zal jullie niet geopenbaard worden tot ook jullie de Hemel binnengaan. Daar zullen jullie de zaligheid ondervinden van jullie edelmoedige geschenk aan Mij.

Verlies jullie geduld niet bij het verdedigen van jullie geloof

Nederigheid tonen wil zeggen, aanvaarden wat er om jullie heen gebeurt ook al is het misschien pijnlijk. Toon op elk moment respect, zelfs als Mijn naam veracht wordt in jouw gezelschap. Verweer jullie op alle mogelijke manieren – en hartstochtelijk als jullie dit wensen – maar wijs de daders nooit af door hen publiekelijk te minachten.

Verduidelijk de waarheid van Mijn onderrichtingen op een rustige manier. Verlies jullie geduld niet. Toon ook geen angst voor de daders. Wees vastberaden. Verweer jullie maar doe dat enkel door Mijn onderrichtingen te herhalen. Wees nooit bang om openlijk de waarheid te spreken. Verwar nederigheid niet met lafheid. Sommigen van Mijn volgelingen, die het belang van de nederigheid en zijn relevantie om de zielen te heiligen begrijpen, verwarren deze door te blijven zwijgen als Mijn naam in het openbaar bespot wordt. Jazeker, jullie mogen nooit de persoon veroordelen die Mij of Mijn Eeuwige Vader of, ongetwijfeld, Mijn geliefde Gezegende Moeder bespot, maar jullie moeten voet bij stuk houden bij de verdediging van de waarheid.

Smart is een geschenk van God

Als jullie tot Mij spreken, zoals een kind, besef dan het volgende. Als jullie je hart openen en al jullie vertrouwen op Mij stellen, zal Ik jullie de weg wijzen wanneer jullie op deze aarde verdriet hebben. Keer Mij jullie rug niet toe. Wanneer de pijn ondraaglijk wordt, Mijn kinderen, overdenk dan dat smart een geschenk van God is. Een zegen. Want het is door de smart en het lijden dat de Zuivering plaatsvindt. Offer jullie lijden aan Mij op. Door zo te doen, verlichten jullie de kwelling die Ik doorsta wanneer Ik elke dag telkens weer de pijn beleef van Mijn Passie op het kruis omdat Ik getuige ben van de gruweldaden in de wereld van vandaag.

De Zuivering die plaatsvindt wanneer jullie de smart en het lijden aanvaarden, ongeacht hoe zwaar, terwijl dit met vreugde opgeofferd wordt voor de redding van de mensheid, kan door jullie niet echt begrepen worden, Mijn kinderen. Maar naarmate jullie dichter tot bij Mij komen door jullie hart te openen, door jullie wil aan Mij over te laten en door jullie volledig aan Mij over te geven, zullen jullie meer begrijpen. Zien jullie? Het is enkel door dit te doen dat jullie met Mij één zullen worden. En als jullie zo handelen, zullen jullie beprovingen en lijden op aarde gemakkelijker worden. Gaandeweg zullen jullie

het lijden met vreugde aanvaarden in jullie hart. Vooral wanneer jullie dit als een geschenk aan Mij opofferen.

Het lijden is een geschenk van God en het wordt toegelaten. De zielen die jullie zullen helpen redden, garanderen jullie een plaats in Mijn Vaders Koninkrijk.

Deze onderrichtingen zijn niet nieuw, Mijn kinderen. Jullie werden gewoon niet herinnerd aan de eenvoudige waarheid. Mijn onderrichtingen en boodschappen zijn nooit veranderd. Zij zijn eenvoudig en zijn samengevat in de Evangeliën en in de Tien Geboden. Denk eraan dat als je jezelf ten dienste stelt van iedereen, je jezelf ten dienste stelt van Mij. Betoon liefde aan je naaste en je betoont liefde aan Mij.

Behandel hem zoals je zelf behandeld zou willen worden. En vergeet nooit dat als je merkt dat je boos wordt op anderen en geneigd bent om hen te kwetsen of straffen, op welke manier dan ook, dat Ik in hen aanwezig ben – zelfs in degenen die Mij haten. Breng schade toe aan één van Mijn kinderen en je doet hetzelfde aan Mij.

Mijn kinderen, na verloop van tijd zullen deze genadevolle daden steek houden. Bid elke dag voor de kracht om jullie leven in Mijn naam te leiden. Weet dat telkens jullie een ander vergeven, ook al lijkt hij de vijand, jullie Mijn Hart van Liefde en Barmhartigheid openzetten. Daarvoor zullen jullie het eeuwig geluk in de Hemel ontvangen.

Bid om volharding. Volg Mijn leven na. Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar jullie daden, hoe klein ook, zullen de zielen helpen.

*Jullie geliefde Leraar en Redder
Jezus Christus - Één met God de Eeuwige*

Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen Mij misselijk en doen zij Mij walgen.

Maandag, 14 januari 2013, 18:12 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd van voorbereiding op De Waarschuwing is kort. Dit is een tijd waarin jullie alles moeten negeren behoudens Mijn Heilig Woord, ongeacht hoe pijnlijk de vervolging is.

Gezien de voorbereidingen beginnen, laat jullie door niemand tegenhouden, Mijn geliefde volgelingen, wanneer jullie je zielen voorbereiden en bidden voor diegenen die tijdens De Waarschuwing in doodzonde zullen sterven.

Jullie, Mijn volgelingen en Mijn gewijde dienaren, zullen nu de pijn verduren die Ik voel wanneer Ik neerkijk op de beklagenswaardige zondaars. Ondanks Mijn Godheid, maken de zonden van de mensen Mij misselijk en doen zij Mij walgen wanneer zij voor Mijn Ogen voorbijtrekken.

Hun arrogantie, de schaamteloosheid en de hoogmoed die door die zondaars worden tentoongespreid, evenaren helemaal de trekken van Satan en zijn demonen. Diezelfde boze geesten hebben de zielen van Gods kinderen verslonden, zodat zij niet langer gelijken op de kinderen die zij eens waren bij hun eerste ademhaling.

Zij zijn zo opgezet van trots en overtuigd van hun eigen onoverwinnelijkheid dat zij niet langer in staat zijn om de Geest van God toe te laten hun zielen aan te raken. Daarom hebben zij jullie gebeden nodig.

Ik zegen jullie met de Genade om deze zielen te redden en jullie moeten, om Mij nentwil, Mij helpen hun te helpen.

Niet tevreden zijn eigen lusten te bevredigen om zijn lichamelijke verlangens te voeden, vindt de mens het ook nodig zich in Mijn Schepping te mengen. Daarom onderneemt hij stappen bij zijn pogingen om niet alleen de Macht van God te evenaren, wanneer het gaat om de Schepping van menselijk leven en het nemen van menselijk leven, hij denkt dat hij de macht heeft om het Bestaan van God te vervangen. Hij gelooft nu in zijn eigen goddelijkheid, wat niets anders is dan een leugen die in zijn ziel werd geplant door Satan aan wie hij zijn trouw heeft verpand.

Deze stappen die de mens nu onderneemt, overschrijden de grenzen die God heeft toegestaan. Nu dat de Kerken van God bestormd worden door de geest van het kwaad, vanwege vijanden en bedriegers, zal de straf ten slotte op de aarde neerkomen.

Mijn Vaders Macht zal gezien worden en Zijn bestraffing zal streng zijn. Het zal zelfs de meest arrogante zondaar choqueren, die geen twijfels zal hebben omtrent wiens Hand op de aarde is neergekomen. Mijn Vader zal dat doen om de wereld te bevrijden van het kwaad, terwijl Hij tegelijkertijd de groei zal mogelijk maken van Zijn leger trouwe volgelingen die zullen helpen met de redding van zielen.

De zonde heeft de aarde waarop jullie wandelen aangetast en dat is te zien in de ziekten, pollutie en de corruptie in jullie regeringen. De smet van de zonde bedekt de wereld, zodat hij een walgelijke en ellendige zaak is geworden in de Ogen van Mijn Vader. Hij, die de wereld schiep als een plaats waar Hij Zijn familie kon voeden, is diepbedroefd.

Mijn Vader is ook boos en de weegschaal van de gerechtigheid is nu gekanteld. Zijn bestraffing kan niet gestopt worden daar waar het noodzakelijk geworden is.

Help jullie broeders en zusters, vooral diegenen die wetten ingevoerd hebben die ingaan tegen die welke door God, de Allerhoogste, werden gemaakt. Jullie moeten dat doen door de Kruisochtgebeden. Wees sterk. Wees dapper. Wees hoopvol en vrees niets, indien jullie Mij beminnen.

Jullie Jezus

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft moeten jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk.

Dinsdag, 14 januari 2014, 16:53 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer Mijn dienaren, Mijn volgelingen en al diegenen die beweren van Mij te zijn, zeggen dat zij Mij liefhebben, betekent dat twee dingen. Zij houden van Mij omdat zij Mijn Woord aanvaarden en zij eren Mij door de Waarheid te belijden.**

Wanneer jullie Mij liefhebben, moeten jullie trouw blijven aan Mijn Heilig Woord. Dat wil zeggen Mijn Woord navolgen in alle dingen die verwijzen naar de Waarheid. Wanneer jullie als Mijn gewijde dienaren, de Waarheid van Mijn Woord belijden, moeten jullie gehoorzaam blijven aan het Woord van God.

Wanneer Mijn Kerk het Woord van God handhaaft, moeten jullie gehoorzaam blijven aan Mijn Kerk. Maar wanneer de dag komt dat diegenen met autoriteit in Mijn Kerk niet langer de Waarheid verkondigen, dan moeten jullie alleen aan Mij gehoorzaam blijven. Want Ik Ben de Kerk. Zonder Mij, jullie Jezus, is er geen Kerk.

Wanneer er met Mijn Woord geknoeid wordt en vervolgens aangepast, zal het niet langer Mijn Woord zijn. Jullie kunnen enkel maar gehoorzamen aan het Ware Woord van God. **Zouden jullie een nieuwe door de mens gemaakte leer volgen, die Mijn Heilig Woord zal vervangen in Mijn Kerken over de wereld, dan zullen diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze heiligschennis, Mij verloochenen.** Maar wees niet gehoorzaam aan diegenen die het Woord van God verkondigen, want indien dat Mijn Woord niet meer is – dan is het niet van God.

Het Woord van God is Onschendbaar. Het mag nooit door iemand veranderd worden. Gehoorzaamheid aan Mijn Kerk is belangrijk. Gehoorzaamheid aan het Woord van God is wat bepaalt of je een Christen bent. De dag wanneer jullie het Woord van God vervangen door een mensgemaakt surrogaat, is de dag waarop jullie ongehoorzaam zullen zijn aan het Woord van God.

Jullie kunnen in Mijn Ogen slechts gehoorzaam blijven, in Mijn Kerk op Aarde, indien de Waarheid wordt in stand gehouden. Jullie moeten nooit bevreesd zijn om de Waarheid te verkondigen, want alleen de Waarheid zal jullie vrij maken.

Jullie Jezus

Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde.

Woensdag, 14 januari 2015, 15:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een kind van liefhebbende ouders die liefde ook voelt, dan zal hij of zij opgevoed worden met een grote zin voor bemoediging en vertrouwdheid.

De liefde van een kind dat het geluk heeft liefdevolle ouders te hebben, komt voort uit een ingeworteld gevoel van vertrouwen. Dat vertrouwen is totaal. Hetzelfde is waar voor elke levende ziel die Mij onvoorwaardelijk liefheeft. Mijn Liefde voor hen is onwankelbaar. Vertrouwen is de sleutel tot ware liefde. Al Mijn kinderen worden bemind al is hun liefde voor Mij niet altijd aanwezig.

Bemin Mij en jullie zullen vrede vinden. Bemin Mij en jullie zullen alle mensen liefhebben die kinderen zijn van God. Deze liefde is een natuurlijke zaak. Zonder die liefde kunnen jullie niet gaaf zijn.

Wanneer Ik in jullie Ben, zullen jullie de wereld zien zoals Ik die zie, zowel in al zijn glorie als in al zijn onvolkomenheden. Jullie zullen de obstakels herkennen die de mensheid in de weg staan en jullie zullen de ellende voelen wanneer jullie getuigen zijn van gelijk welke vorm van haat want haat is het tegengestelde van liefde.

Bid, bid, bid dat de liefde tot God levend moge blijven in de wereld, want zonder haar zullen jullie je verlaten en eenzaam voelen.

Bemin Mij zoals Ik al Gods kinderen bemin en Ik zal grote Genaden over jullie uitstorten en jullie zullen het kwaad in al zijn vormen overwinnen.

Jullie geliefde Jezus

Alstublieft, neem deze nieuwe Gave van Genezing die Ik jullie thans aanbied.

Dinsdag, 15 januari 2013, 22:50 u.

Mijn geliefde dochter, terwijl deze missie blijft groeien en zich over de wereld zal uitbreiden, zal zij met nieuwe wonderen gepaard gaan die, in Mijn erbarmen, zullen gegeven worden aan diegenen die verschrikkelijk lijden. Toen Ik de eerste keer kwam, werd Mijn Barmhartigheid verbreid naar die zielen die Mijn Hulp nodig hadden.

Er zullen diegenen zijn die doordrongen zijn van ongeloof en die geteisterd zullen worden met verschrikkelijk fysiek lijden. Zij die tot Mij komen zal Ik in hun lijden verlichting schenken. Ik zal dat doen om het vuur van het geloof in hun zielen aan te wakkeren, maar het zal alleen door de Macht van de Heilige Geest zijn dat zij kunnen genezen worden.

Breng Mij jullie lijden. Breng Mij jullie zorgen. Breng Mij jullie pijn. Kom tot Mij, door jullie gebeden, en Ik zal luisteren. Ik verlang jullie allen in Mijn Heilige Armen te nemen om jullie te beschermen.

Alstublieft, neem dit nieuwe Geschenk van Genezing aan dat Ik jullie nu aanbied. Het is in de vorm van een Kruistochtgebed en zal jullie genezen naar geest, lichaam en ziel.

Door dit gebed verleen Ik het kostbare geschenk van genezing. Door het te bidden zullen jullie weten dat dit verzoek om hulp over jullie en over al diegenen die jullie in dit gebed insluiten, grote geschenken vanuit de Hemel laat neerkomen. Als dusdanig komt het met een bijzondere bescherming voor de vernieuwing van wie verloren zijn, die onzeker zijn over hun geloof, en die een gevoel van lusteloosheid gewaarworden. Zij kunnen te lijden hebben onder twijfels. Zij kunnen lijden onder lichamelijke ziekten, die hun vermogen verwoesten om Mij toe te laten hun vrede, liefde en troost te schenken.

Om deze zegen tot genezing te ontvangen, bid alstublieft dit Kruistochtgebed (94).

Kruistochtgebed (94)

Om geest, lichaam en ziel te genezen.

"O lieve Jezus, ik plaats mij voor U, vermoeid, ziek, in pijn en verlangend Uw stem te horen.

Laat mij geraakt worden door Uw Goddelijke Tegenwoordigheid, zodat ik mag overspoeld worden door Uw Goddelijk Licht doorheen mijn geest, lichaam en ziel.

Ik vertrouw op Uw Barmhartigheid.

Ik geef mijn pijn en lijden volledig aan U over en ik vraag dat U mij de Genade schenkt om op U te vertrouwen, zodat U mij kunt genezen van deze pijn en duisternis, opdat ik weer geheeld kan worden en, opdat ik het Pad van Waarheid kan volgen en U toestaan om mij te leiden naar het leven in het Nieuwe Paradijs. Amen."

Jullie geloof moet jullie eerste zorg zijn. Dan, door de genade van Mijn Barmhartigheid, zal Ik antwoorden op jullie verzoek om genezing, in overeenstemming met Mijn Heilige Wil.

Jullie geliefde Jezus

Het dragen van Mijn kruis.

Zondag, 16 januari 2011, 15:00 u.

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zal verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult.

Mijn dochter, zorg er alstublieft voor dat deze boodschappen, die een mengeling zijn van voorafgaande waarschuwingen, profetieën en een samenvatting van Mijn leer, tot in alle uithoeken van de wereld verspreid worden. Het is van vitaal belang dat Mijn kinderen de manieren begrijpen waarop zij hun zielen kunnen voorbereiden om zich in de ogen van Mijn Vader vrij te kopen.

Op dit moment vindt de geestelijke vernieuwing plaats in de wereld

Er heeft nu in de wereld een opkomende devotie en verering van Mij, Mijn Eeuwige Vader, de Heilige Geest en Mijn geliefde Moeder plaats. Hoewel het nog niet duidelijk zichtbaar is, zal deze krachtige geestelijke vernieuwing helpen om Mijn kinderen te beschermen, zelfs diegenen wijd en zijd die Mij de rug toekeren. Het Evangelie zal nu opnieuw opgezocht worden aangezien de mensen de knagende honger naar de waarheid beginnen te ondervinden. Zoals de Zuivering gestaag toeneemt en zich snel over de wereld uitbreidt zo zullen ook de zielen, zonder liefde voor Mij, hun harten terug openen.

Naarmate de liefde zich uitspreidt, door het licht van Mijn volgelingen, zullen de invloeden van de Boze en de gedragingen van degenen die hij bezet, verzwakken.

De dagen van Satan zijn geteld

Aangezien zijn dagen op deze aarde verminderen met het uur, zal hij trachten om zoveel mogelijk schade toe te brengen als hij kan. Zijn volgelingen zullen hun bedrijvigheid verhaasten en zich onverwijld oprichten om overal de goddeloosheid te verkondigen. Hun handelwijze, die verschrikkelijk zal zijn om zien, wanneer ze voor jullie verbaasde ogen zichtbaar wordt, zal van korte duur zijn.

Het geloof, Mijn kinderen, versterkt door regelmatig dagelijks gebed zal deze gruweldaden uitroeien. Kom terug, Mijn kinderen, en herontdek Mijn leer. Breng Mij terug in jullie leven. Neem Me weer in jullie hart op zodat Ik jullie in Mijn armen kan sluiten. Laat Me jullie naar geestelijke volmaaktheid leiden zodat jullie voorbereid zijn op het Eeuwige Leven wanneer de Aarde en de Hemel als één tevoorschijn komen.

Mijn kinderen, volg Mij na in jullie dagelijkse leven. Neem Mijn kruis op, zelfs als de last ervan teveel kan lijken. Wees nooit bang om Mijn kruis te aanvaarden want Ik zal jullie slechts toestaan dat te dragen waartoe jullie in staat zijn.

De zin van het lijden in dit leven

Wanneer jullie in dit leven lijden, dragen jullie Mijn kruis. Jullie hebben twee opties. Als jullie Mijn kruis afwijzen, erover klagen en er verbitterd door worden, dan gaat het lijden onverminderd door. Als jullie daarentegen het kruis aanvaarden en jullie lijden opofferen om zielen te redden dan is dit een schitterend geschenk voor Mij. Als jullie dit lijden, de beproevingen en tegenspoed aanvaarden met vreugde dan zal jullie last lichter worden. Ik zal jullie helpen om het te dragen. Het leed zal dan verminderen en vrede, liefde, vreugde en puur geluk zal jullie beheersen.

Leid een eenvoudig leven.

Leid een eenvoudig leven, kinderen, en doe alles met mate. Wanneer jullie eten, drinken, slapen, rusten en jullie ontspannen, zorg er dan voor dat het met mate gebeurt. Zodra jullie lichamelijke behoeften voldaan zijn, moeten jullie niet doorgaan met het zoeken naar meer want dit ondermijnt jullie geest. Mijn

kinderen, boete is van vitaal belang om dichterbij Mij te komen. Daarmee bedoel ik persoonlijke opoffering. Vasten is maar één voorbeeld van boetedoening. Ik predikte het belang van de boetedoening tijdens Mijn tijd op aarde. Zo deed dit ook Mijn dierbare profeet, de Heilige Johannes de Doper.

Ik vastte 40 dagen om jullie een voorbeeld te geven. Het is enkel door te vasten, kinderen, dat jullie zullen helpen om de Boze te verjagen.

Mijn dierbare kinderen, jullie hebben nog zoveel voor de boeg. Jullie begrijpen nog niet wat er van jullie verlangd zal worden in de komende jaren. Ondertussen is het belangrijk om dichterbij Mij te komen zodat jullie klaar zijn voor de aanstaande beproevingen waar de Christenen over heel de wereld mee geconfronteerd zullen worden.

Ga heen in vrede.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

God de Vader: Laatste boodschapper om de Tweede Komst te verkondigen.

Maandag, 16 januari 2012, 13:20 u.

Mijn dochter, wanneer ik profeten de wereld instuur, zullen dat meestal diegenen zijn die je het minst verwacht.

Je zal ze nooit vinden in de hoogste rangen van Mijn Kerk. Noch zullen zij de meest ogenschijnlijk heilige zielen zijn. **In veel gevallen zullen zij deze bijzondere gave niet waardig zijn.**

Toch kies ik onvolmaakte zielen met een ongewone maar eenvoudige levenswandel **zodat ik hen kan kneden tot de schepsels die ik zo verlang.**

Mijn profeten voor de eindtijd zijn niet anders. Zij zullen niet gemakkelijk aanvaard worden. Net zoals in het begin toen ik voor het eerst mijn profeten zond om de mensheid voor te bereiden op de komst van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Messias, vonden zij het moeilijk voor hun stemmen om gehoord te worden.

Naar de stemmen van mijn echte eindtijdprofeten zal bij de aanvang van hun zending ook niet geluisterd worden. Maar met de tijd zullen zij erkend worden. Want het zal mijn stem zijn die gemakkelijk herkenbaar zal worden.

Jij, mijn dochter, bent de laatste boodschapper, gezonden om de komst te verkondigen van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, vóór zijn lang verwachte Tweede Komst. Dat is beangstigend voor jou en soms moeilijk te verteren. Toch is het de waarheid.

Dit werk, waarin aan jou goddelijke boodschappen gegeven worden om de rest van mijn Kerk op aarde voor te bereiden op de Tweede Komst, zal moeilijk zijn.

Terwijl ik tot op heden vele uitverkozen zielen geselecteerd heb en ik met hen zal blijven communiceren voor het heil van heel de mensheid, zal hun lot gemakkelijker zijn.

Jouw lot zal extreem moeilijk zijn en je zal ervoor vervolgd worden.

Ik zegen jou met elke genade van mijn Hemels Koninkrijk.

Jij zal voorwaarts gaan als het uitgekozen instrument om mijn Allerheiligste Woord aan de wereld mee te delen.

Dit werk zal altijd beschermd worden.

Ja, jij zal bijna dagelijks aangevallen worden, maar weet dit. Indien dit werk niet zo belangrijk zou zijn, denk jij dat het dan zou kunnen ontsnappen aan de aandacht van Satan en zijn dominie van gevallen engelen?

Mijn dochter, zij hebben de aarde geïnfilteerd en zijn binnengeslopen in vele gevallen, in de niets vermoedende harten en zielen van veel van mijn kinderen.

Het heilig pad van jouw werk, jij, de laatste boodschapper die naar de aarde gezonden is om de mensheid te redden uit de laatste greep van Satan, werd voorspeld in de Schriften.

De wereld heeft gewacht op deze instructies van mijn Heilig Bevel.

Vele valse profeten zullen trachten Mijn Heilig Woord te blokkeren door het verspreiden van leugens en verwarring.

Deze boodschappen zullen op dwalingen bevestigd en onderzocht worden door Mijn Kerk. Toch bevatten zij enkel de waarheid.

Veel van de waarheid, eeuwenlang door Mijn Kerken genegeerd, zal weer opduiken.

Meer openbaringen over de waarheid van jullie eeuwig leven, kinderen, zullen jullie geopenbaard worden.

Dit werk zal schandaal veroorzaken, Mijn dochter. Je zal bespuwd, bespot, vernederd en gehinderd worden op elke mogelijke wijze.

Tot hen die het moeilijk hebben met de waarheid die jou, de laatste eindtijdprofeet gegeven wordt, luister nu naar Mijn smeekbeden.

Jullie moeten Mij vragen om de gave van de Heilige Geest alvorens jullie je oren kunnen openen om Mijn stem te horen. Om de waarheid van Mijn Heilig Woord (te horen) en de instructies die Ik jullie allen zal geven opdat jullie eeuwig leven kunnen hebben.

Mijn woorden zullen eenvoudig zijn zodat elke man, vrouw en kind Mijn Heilig Woord kan volgen. Maar jullie moeten dit weten. Al zal er veel liefde en licht doorheen Mijn woord schijnen, er zal eveneens een sfeer van goddelijke autoriteit in zijn die jullie onmogelijk zullen kunnen negeren.

Zo zullen jullie weten dat Ik het ben, jullie God, jullie Eeuwige Vader, die spreekt. Mijn liefde zal jullie zielen innemen en jullie harten optillen in vereniging met het Mijne.

Alle voorbereidingen zijn getroffen. Na de grote barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, zal de tijd genomen worden om de wereld voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.

Ja, kinderen. Ik ben nu maatregelen aan het treffen om Mijn kinderen te redden van de duisternis. Ik ben Mijn schepping aan het opeisen, Mijn kinderen, en Ik neem jullie mee naar jullie rechtmatige huis, jullie erfdeel, Het Nieuwe Paradijs.

Wees geduldig, kinderen. Onthoud enkel dat Ik jullie bemin. Vertrouw op Mij en Mijn Heilig Woord dat jullie gegeven wordt door Mijn eindtijdprofeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid.

*Jullie Eeuwige Vader
de Allerhoogste God
Schepper van alle dingen*

Deze nieuwe en snel gemaakte hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen.

Donderdag, 16 januari 2014, 19:41 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Waarheid verdeelt. Ze heeft dit altijd gedaan. Wanneer iemand zegt dat hij de waarheid kent, zal een ander die ontkennen. Maar wanneer de Waarheid van het Woord van God komt, zal ze de grootste verdeeldheid veroorzaken. Velen vrezen de Waarheid, want ze is niet altijd aangenaam, maar zonder de Waarheid zouden jullie in ontkenning leven. Wanneer jullie in verloochening van het Woord van God leven, zullen jullie nooit de ware vrede in jullie harten vinden.

Wanneer jullie de Waarheid kennen, die in het Boek van Mijn Vader werd opgenomen, dan kennen jullie de Weg van de Heer en moeten jullie dit pad tot jullie laatste adem, volgen.

Wijk er niet van af. Maar als Mijn Woord vervalst, herschreven en vernietigd wordt, zouden jullie dit zeker nooit aanvaarden. Dat is goed. Maar indien nieuwe doctrines, die afwijken van Mijn Heilig Woord, bij jullie geïntroduceerd worden vanuit Mijn eigen kerken, wat zullen jullie dan doen?

Zullen jullie een leugen aanvaarden, in plaats van de Waarheid? Zullen jullie een doctrine aanvaarden, die in Mijn Ogen onheilig zal zijn?

Het antwoord moet 'neen' zijn. Jullie mogen nooit Mijn Woord verloochenen – voor om het even wie. Geen enkele persoon die eist dat jullie een nieuwe doctrine aanvaarden met betrekking tot Mijn Woord, komt van Mij, noch wie gekleed gaat in de gewaden van de elite binnen de hiërarchie van Mijn Kerk, noch arme, noch koning, noch prins.

Mijn Kerk wordt discreet van binnenuit gesloopt en elk deel wordt ontmanteld. Naargelang de niveaus worden afgebroken en loyale dienaren worden afgedankt – en dan niet langer

als nuttig beschouwd worden – zal de weg ontruimd zijn voor de leerstellingen vanuit de Hel om te worden uitgebracht.

Wee de priesters, bisschoppen en kardinalen, die het Woord van God durven te verdedigen, want zij zullen het meeste lijden. Terwijl sommigen zullen geëxcommuniceerd worden en beschuldigd van ketterij – hoewel ze alleen het Woord van God zullen spreken – zullen anderen te zwak zijn. **Veel arme gewijde dienaren zullen toegeven aan de druk om de Wetten van God op te zeggen. Als ze niet instemmen om de leer van de leugens te omarmen, zullen zij voor de wolven gegooid worden.** Diegenen wier geloof reeds verzwakt is, die houden van wereldse dingen en die een felle ambitie in hun ziel hebben, zullen de eersten zijn in de wachtrij om trouw te zweren aan de nieuwe 'verbintenis'.

Deze nieuwe en snel gemaakte hiërarchie zal Mijn Kerk overnemen. Zij zullen valsheden verklaren in de Naam van God en zij zullen vele onschuldige zielen van de gelovigen met zich meesleuren. Aan de parochies zal onbewust een gifbeker worden aangeboden gevuld met niets – alleen brood. De Heilige Eucharistie zal niet langer hun zielen vullen. Ze zullen binnenkort gevoed worden met preken, die het Woord van God belachelijk maken met de verklaring dat de mensenrechten de belangrijkste doctrine zijn. En dan zullen ze de grootste ketterij verkondigen: dat aan de mens eeuwig leven zal gegeven worden, of hij berouw heeft voor zijn zonden of niet. Dat is hoe ze de zielen van miljoenen mensen zullen vernietigen.

Als ze Mijn Kerk van binnenuit blijven uit elkaar trekken, zullen Mijn trouwe priesters en trouwe volgelingen Mijn Kerk steen voor steen weer opbouwen. Mijn Kerk, zien jullie, kan nooit sterven want Ik zal dat niet toelaten.

Alle priesters, alle bisschoppen en alle kardinalen die onttroond zullen worden en die Mij trouw blijven, zullen nooit de gewone volgelingen van Mij in de steek laten noch diegenen die gezegend zijn met de Gave van Wijsheid. Dan, terwijl de valse kennis de harten van zwakke dienaren in Mijn Kerk zal vullen, zal de Gave van de Heilige Geest niet alleen de zielen verlichten van Mijn Restkerk, maar ook het Licht verstrekken aan al diegenen wier namen in het Boek des Levens staan, aan Mijn deur.

Nooit eerder zijn Mijn leerlingen getest geworden op de wijze waarop ze zullen getest worden in de toekomst. **Er zal hun Goddelijke Hulp gegeven worden om hen in staat te stellen om het Licht van God te laten schijnen in een wereld, die langzaam en pijnlijk in de duisternis zal worden gestort, veroorzaakt door de komst van de vijand, de antichrist.**

Jullie Jezus

Zij rechtvaardigen de zonden zodat zij hun leven niet hoeven te veranderen.

Vrijdag, 16 januari 2015, 11:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wil kan nooit overwonnen worden want hij is eeuwig.

De mens heeft op vele wijzen tegen God gerebelleerd maar wanneer de wil van de mens wordt verstrengeld met de Wil van God, dan zullen al diegenen die de Wil van God bevochten alles verliezen. Zij die zachtmoedig van hart zijn en Mij erkennen na de Waarschuwing zullen de wereld beërven.

De wereld die komt kent geen einde en zal vrij zijn van zonde. Lof aan al diegenen die hun rechtmatig erdeel verwerven, want dat maakte vanaf het begin deel uit van Mijn Vaders Plan – het Goddelijke plan waarvan de mens niet helemaal op de hoogte is.

Het is belangrijk dat ieder van jullie de verleiding tot zonde bestrijdt, hoewel dat nooit gemakkelijk zal zijn. Blijf beroep doen op Mij wanneer jullie geloven tegen Mij te hebben misdaan. Ik Ben er altijd en zal om het even welke zonde vergeven, met uitzondering van de eeuwige zonde van de lastering tegen de Heilige Geest. Al wat jullie moeten doen is jullie naar Mij toekeren.

Deze wereld van Mij is vol van boosaardigheid, bedrog en de geest van het kwaad maar ook de liefde leeft er. Het is de liefde die de mens voor zijn naaste heeft die Mij onder jullie aanwezig houdt en ook het gebed, dat het kwaad in het nauw drijft.

Ik vraag niet dat jullie je leven zouden besteden met heel de dag te bidden, elke dag, want dat is niet wat Ik van jullie verlang. Al wat Ik vraag is dat jullie Mijn hulp zouden invoeren en

dat jullie God zouden eren. Om Mijn Belofte aan de wereld te vervullen en ervoor te zorgen dat jullie allen het eeuwig leven hebben, is het enige wat jullie moeten doen trouw blijven aan de Wetten van God zoals die duidelijk uiteengezet zijn in de Tien Geboden.

Volg Mij, jullie Jezus, en onthoud alles wat Ik jullie geleerd heb. Het is van geen nut te stellen dat jullie Mij liefhebben indien jullie het Woord van God verwerpen. Jullie moeten eerst elkaar liefhebben en voor anderen doen wat jullie ook voor jezelf zouden doen. Beleef Mijn Woorden door jullie gedachten, daden en handelingen en dan zullen jullie werkelijk van Mij zijn. Haat speelt geen rol in Mijn Werk hoewel alles wat Ik zei, toen Ik op aarde rondging, grote kritiek uitlokte omdat de mensen hun leven niet wilden veranderen. **Vandaag wordt Mijn Woord verworpen omdat de mensen de Waarheid niet willen aanhangen. In plaats daarvan rechtvaardigen zij de zonde zodat zij hun leven niet moeten veranderen. Er is dus eigenlijk niets werkelijk veranderd.**

De slavernij van de zonde, waarbij de mens zich ketent aan de invloed van Satan, is vandaag sterker dan vroeger. Bevrijd jullie er nu van en zoek Mij. **Onthoud dat jullie zonden enkel kunnen vergeven worden terwijl jullie nog leven – niet nadat jullie deze aarde hebben verlaten.**

Wanneer zal de mens het Woord van God aanvaarden en weten dat alles wat Hij zei waar was? Alles wat Hij zei dat Hij zou doen, is waar, en al wat Ik jullie nu zeg is waar. Helaas, velen van jullie zullen nooit luisteren en tegen de tijd dat jullie de Waarheid beseffen zal het te laat zijn. Jullie moeten je toekomst nu beschermen door te leven naar het Woord van God.

Jullie Jezus

Gewijde dienaars, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden.

Dinsdag, 17 januari 2012, 14:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is gekomen om iedereen op de wereld te zeggen om **hun zielen voor te bereiden op Mijn wederkomst op aarde zoals voorzegt.**

Mijn volk zal oprijzen en Mij verwelkomen, wanneer Ik wederkom, deze keer om Mijn rechtmatige troon als Koning van de Mensheid op te eisen.

Al diegenen die Mijn stem herkennen moeten volledig op Mij vertrouwen.

Ik zal jullie leiden op het pad van de waarheid zodat eenieder van jullie **waardig zal gemaakt worden om het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan.**

Verwerp de stem van de duisternis die jullie bij elke gelegenheid zal verblinden en jullie zal aanzetten Mij de rug toe te keren.

Ik ben jullie geliefde Verlosser die op een gruwelijke wijze stierf op het kruis. Toch zal Mijn lijden blijven duren **toddat Ik de rest van Mijn Kerk op aarde gered heb.**

Ik kom om jullie nogmaals te redden. Sta Mij toe om dat te doen zonder verandering.

Zo velen onder jullie negeren reeds Mijn smeekbeden tot de mensheid om jullie zielen voor te bereiden op dit glorievolle Tijdperk van Vrede. Weten jullie niet dat Ik jullie bemin?

Het is uit medelijdende liefde die Ik voor ieder van jullie koester dat Ik kom, niet enkel om jullie te waarschuwen, maar om te helpen jullie voor te bereiden op dat grote moment.

Ik weet dat diegenen onder jullie die Mij beminnen, vooral Mijn gewijde dienaars, voorzichtig uitkijken voor valse profeten die zouden opduiken. Dit is zeer belangrijk. Kom nu en vraag Mij jullie te vullen met de Heilige Geest zodat de waarheid jullie kan en zal geopenbaard worden.

Mochten jullie je niet tot Mij keren, dan zullen jullie niet begrijpen wat Ik van jullie verwacht.

Kom tot Mij. Hoor Mij nu. Jullie lijden zal zwaar zijn want Satan zal jullie geen moment rust gunnen.

Hij weet dat Ik Mezelf bekend maak, niet alleen door Mijn eindtijdprofeet Maria, maar door vele zielen. Die zielen van Mij, uitgekozen om eindtijdprofeet te zijn, zullen vooral geblokkeerd worden door Mijn gewijde bedienaars.

Spijtig genoeg zullen jullie in plaats daarvan door de Misleider naar de Valse Profeet en zijn volgelingen geleid worden, die overal leugens en onwaarheden zal uitbraken.

Tot diegenen die vlug zijn met het veroordelen van Mijn boodschappers zeg Ik, wees voorzichtig. **Jullie, Mijn gewijde bedienaars, zullen het voornaamste mikpunt van de Misleider zijn.**

Eerst zullen jullie geesten in de andere richting gedraaid worden. Want als jullie Mij, jullie Goddelijke Verlosser, de rug toekeren, **zullen jullie Mijn volk in de verkeerde richting sturen.**

Onbewust zullen jullie hen verhinderen om de waarheid van Mijn goddelijke lippen te horen.

Jullie zullen Mijn kinderen laten verhongeren door gebrek aan het noodzakelijke voedsel voor hun geestelijke groei.

Weet dat de eindtijd nu bezig is. **Verspil de tijd niet die jullie rest door te leven in een vacuüm van leugens en verwarring.**

De strijd is begonnen en de overgeblevenen van Mijn Kerk zullen gered worden wanneer zij met Mij opgaan naar Mijn Glorievol Nieuw Koninkrijk. Bid opdat niet één ziel zou achterblijven.

Bid ook opdat jullie, Mijn heilige bedienaars, niet verantwoordelijk zouden zijn om Mijn kinderen weg te drijven van de waarheid. Van het licht. Van de redding die hun recht is.

Volg Mij nu en help Mij om zielen te redden.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Alles zal gedaan worden om jullie Gebedsgroepen te verstoren.

Donderdag, 17 januari 2013, 23:17 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **het Vuur van de Heilige Geest is intenser geworden onder Mijn Gebedsgroepen en zij zullen zich nu verspreiden over de hele wereld en zich duizendvoudig vermenigvuldigen. De genade die over deze Groepen wordt uitgestort zal hun in staat stellen zich vlug te vestigen en te groeien net zoals Ik bedoelde.**

Wanneer het Vuur van de Waarheid de aarde zal overspoelen, zo zal ook de duisternis als een dikke mist neerdalen. De Boze en zijn demonen zullen zo velen als mogelijk bestoken om hen van Mij weg te trekken. Dat kan Ik hem niet toestaan.

De pijn gescheiden te zijn van deze arme zielen die zich gewillig overgeven aan de leugens die hun door Satan ingegeven worden, is moeilijk voor Mij om te verdragen. Niets echter kan het Woord van God stoppen, hoewel dat voor velen onder jullie wellicht niet zo zal lijken.

Door Mijn Macht zal Ik liefde verspreiden door deze zielen die Mijn oproep om te bidden beantwoorden. Wanneer zij Mij hun vrije wil overleveren, kan Ik doen wat nodig is om hen naar de Liefde van God te trekken. Deze Liefde ontbrak in hun levens gedurende een zekere tijd. **Zij zullen dan de leegte herkennen die zij binnenin voelden, eer Ik hen deze troost bracht.** De vertroosting die zij misten is de rust in de ziel die alleen van Mij kan komen.

Kom tot Mij en Ik zal jullie helpen om te zien wat belangrijk is. Luister naar Mijn Stem, nu Ik alle naties verzamel en Mijn familie bijeenbreng, zodat Ik jullie kan klaar maken voor jullie nieuwe leven waar de dood niet langer zal bestaan. Noch de dood van het lichaam, noch de dood van de ziel kan in Mijn Nieuwe Paradijs bestaan. De dood zal niet meer zijn. **Mijn Nieuwe Paradijs is klaar, maar het moet gevuld worden met elke levende ziel in de wereld van vandaag.** Dat is Mijn groot verlangen.

Mijn volgelingen, jullie moeten je nu voorbereiden op de vreselijke beproevingen die jullie onder ogen zullen moeten zien omwille van jullie antwoord op Mijn oproep. Alles zal gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren. Veel priesters bijvoorbeeld zullen proberen ze te stoppen. **Er zal jullie gezegd worden ze niet bij te wonen.** Er zal jullie gezegd worden dat zij niet toegelaten zijn. Er zal jullie gezegd worden dat Mijn Gebeden van de geest van het kwaad komen. Elk voorwendsel zal men jullie voorhouden en ze zijn allemaal alleen bedoeld om te verhinderen dat Mijn Werk gedaan wordt.

Ik verzoek jullie dringend om samen te werken in vrede en harmonie. Sta niet toe dat verschillen van mening dit werk tegenhouden. **Dit is de tijd waarin Satan zal proberen om een**

wig te drijven tussen jullie allen, zodat de Kruistochtgebeden niet over de hele wereld zouden verspreid worden, zoals Ik opgedragen heb.

De “Gebedsgroepen Jezus tot de Mensheid” moeten overal opgericht worden. Zij zullen een wezenlijk deel uitmaken van de vorming en coördinatie van Mijn overblijvend leger op aarde. Jullie moeten nauw samenwerken, in liefde en harmonie, en contact houden met Mijn dochter, Maria. Ik heb haar de opdracht gegeven om jullie waar nodig bij te staan en te leiden. Ik heb haar een groep van mensen gezonden die deze gebedsgroepen zullen coördineren in verschillende regio's van de wereld. Jullie moeten zelf gefocust blijven op jullie eigen regio en jullie met elkaar verbinden. **Maria zal door Mij onderricht worden over hoe Ik wil dat zij geleid worden en de grootte die Ik verlang.**

Ik zal elke Gebedsgroep zegenen, wanneer zij instemmen met Mijn Supervisie. Ik heb geëngageerde leden van de clerus nodig en gebedenboeken om te gebruiken. Maria zal jullie weldra laten weten wat verwacht wordt.

Maak jullie klaar voor deze wereldwijde Missie zoals geen ander. Het is de laatste missie om zielen te redden en elke stap op de weg wordt door Mij, Jezus Christus, gedicteerd. Dus vraag Ik jullie al jullie vertrouwen in Mij te stellen. Verheug jullie, **want jullie zijn gezegend om deze rol te mogen vervullen in de belangrijkste tijd uit de geschiedenis van de wereld.** Hiervoor zullen jullie vele gaven van Mij ontvangen, terwijl Ik jullie hulp nodig heb om zielen te redden.

Sta Mij toe om jullie de zegen van bescherming te geven voor de “Jezus tot de Mensheid Kruistochtgroepen” in elke afzonderlijke locatie, wanneer zij worden opgericht.

Mijn Liefde, Mijn Zegen, Mijn geliefde leerlingen, jullie geven Mij vrede, liefde en troost in deze tijd.

Jullie geliefde Jezus

Elk woord dat jij uit in deze Missie, komt van Mij. Elke actie die je onderneemt, komt van Mij.

Vrijdag, 17 januari 2014, 20:42 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **wees rustig telkens je te maken hebt met de vele hindernissen, die jij en al Mijn volgelingen dagelijks tegenkomen in dit Werk om zielen te redden.**

Onthoud altijd dat Satan nooit zal stoppen deze en andere zendingen die authentiek zijn, te hinderen, want zij komen van God. De echte zendingen, die Ik vandaag zegen en diegenen die Ik doorheen de eeuwen gezegend heb, hadden steeds te lijden omwille van tegenkantingen.

Alleen de zendingen, die echt van God komen, trekken zulke haat aan. Alleen de echte profeten trekken haat aan. Mozes, Elia, Noach en Johannes de Doper en anderen zoals zij, trokken haat aan omwille van Satans invloed op zwakke zielen. Alleen Ik, Jezus Christus, één van de honderden profeten tijdens Mijn Tijd op Aarde, lokte de grondvorm van de haat uit, die enkel tegen Mij gericht was. En nu, zal alleen jij, Mijn laatste profeet, een soort van haat aantrekken die lange tijd niet meer gezien werd – maar ook anderen, zoals jij, hebben in recente tijden geleden.

Wanneer jij, in de Naam van God, tegenstand te verduren hebt weet dan dat, wanneer de Heilige DrieEenheid door een profeet het Woord aan de mensheid aanbiedt, die tegenstand van de ergste soort zal zijn. Indien jij niet genoot van de Goddelijke Bijstand die jou gegeven wordt, zou je van ontzetting wegluchten. Mijn Vader beschermt je, Mijn kleintje, en dus moet jij verdergaan, altijd in de wetenschap dat Hij naar zielen verlangt, naar elk woord dat van jouw lippen komt, naar elk woord dat opgetekend wordt door jouw hand en naar elke ziel die jij bereikt. Al dat lijden zal Mij meer zielen brengen.

Wees ervan overtuigd dat de tijd nabij is van Mijn wederkomst om Mijn Troon op te eisen, en naarmate de Dag naderbij komt zullen er vele tactieken gebruikt worden om jou in deze Missie te doen struikelen. Je zal beticht worden van elke mogelijke leugen, elke steen zal geworpen worden, elke mogelijke kwelling zal jouw lot zijn en elke vijand van God zal overal jouw pad kruisen. Maar, als de Verlosser van de mensheid, zal Ik ervoor zorgen dat elke doornstruik zorgvuldig weggehaald, elke steen aan de kant geworpen, elk pad gezuiverd wordt, zodat jij erin zal slagen Mijn Woord aan de wereld te brengen, op een tijdstip waarin Ik nagenoeg zal vergeten zijn.

Ik wandel met jou, Mijn dochter. Ik laat Mijn Hand op jouw linkerschouder rusten, om jou tegen het kwade te beschermen en Ik leid je op elke mogelijke wijze. Elk woord dat jij uit in deze Missie komt van Mij. Elke actie die je onderneemt komt van Mij. **Elk lijden dat jij ervaart is het Mijne.** Jouw wil is van Mij, want jij gaf hem aan Mij en nu verblijf Ik ten volle in jou. **Wanneer zij jou kwetsen, beledigen zij Mij. Wanneer zij jou bespotten, ontkennen zij de Waarheid. Als zij het Woord ontkennen, ontkennen zij Mij, maar wanneer zij Mijn Woord aanvaarden dat aan jou gegeven wordt, worden zij deel van Mij en zullen ook zij Mijn Bescherming genieten.**

Ga nu, Mijn dochter, en maak je nooit zorgen wanneer je in deze Zending haat ontmoet, want jij en al diegenen die naar Mijn Oproep luisteren zullen dan niet twifelen Wie het is die zij bestrijden. Niet jij, maar Ik ben het, Jezus Christus, die zij wegduwen. Wanneer jij voor Mij bent, met Mij, in Mij en Mijn Woord spreekt – ben je werkelijk een kind van God.

Jullie Jezus

Ik heb jullie nodig zoals jullie Mij nodig hebben.

Zaterdag, 17 januari 2015, 18:18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik Ben het, jullie Jezus, jullie Verlosser die spreekt.

Veel mensen die deze boodschappen lezen zijn beangstigd. Angst brengt een vorm van haat mee omdat velen Mij niet willen erkennen. Angst is begrijpelijk maar mag jullie vertrouwen niet verduisteren. Ik doe enkel een oproep tot jullie opdat jullie naar Mij zouden komen. Ik heb geen enkel verlangen jullie te kwellen. Jullie tijd op aarde is beperkt maar de tijd die jullie met Mij zullen doorbrengen is voor de eeuwigheid.

Indien Ik jullie bemin waarom zou Ik jullie dan niet waarschuwen voor de gevolgen die het verwerpen van Mijn Barmhartigheid meebrengt? Het enige wat Ik nodig heb en wat Ik verlang is jullie allen in Mijn Koninkrijk te brengen. Ik vertel jullie geen zaken die niet in Mijn Heilig Boek staan. Neen. Integendeel, Ik herinner jullie gewoon aan de Waarheid en aan al de dingen die gaan gebeuren, opdat jullie naar Mij zouden komen.

Kom, Mijn kleintjes, wees niet bang van Mijn Liefde. Wees niet bang voor Mijn Koninkrijk want het is jullie natuurlijke geboorterecht. Daarvoor was het dat Ik Mijn Leven prijs gaf op aarde. Ik heb jullie nodig net zoals jullie Mij nodig hebben. Ik Ben bescheiden in Mijn wensen en verlang enkel jullie te omhullen met een leven van grote pracht waarin jullie zullen genieten van Eeuwig Leven. Waarom dan zijn jullie bang voor Mijn Roepstem? Ik bemin jullie. Ik zou jullie nooit kwaad doen. Het enige kwaad waarmee jullie geconfronteerd worden komt van jullie zelf. Ik Ben altijd hier, met grote verwachting uitziend naar jullie liefde.

Mijn wereld zonder einde overstijgt alles wat jullie ooit op deze aarde zouden kunnen verlangen. Jullie leven op aarde verbleekt in vergelijking met de voortreffelijkheid van Mijn Koninkrijk. Om jullie Eeuwig Leven te verzekeren – jullie rechtmatig erfdeel – stierf Ik voor jullie zonden. Verloochen dit grote Offer niet want het was met grote Eer dat Ik voor jullie gekruisigd werd.

Verwerp Mij niet nog eens een tweede keer.

Jullie geliefde Jezus

De Maagd Maria: Boosaardig plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen.

Woensdag, 18 januari 2012, 9:50 u.

Mijn kind, tijdens deze tijd van **apostasie in de wereld** is volharding nodig vanwege al Gods kinderen.

Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste God.

Weldra zullen zij de waarheid zien, maar velen zullen nog altijd trachten te bewijzen dat er geen God is. Veel gebed is nu nodig, kinderen.

Tegen Paus Benedictus XVI wordt binnen zijn eigen wandelgangen een complot gesmeed door een boosaardige sekte.

Het is bekend dat deze sekte binnen het Vaticaan onder de gewijde dienaars bestaat, toch staat men machteloos tegen deze boosaardige groep die al eeuwenlang in de Katholieke Kerk geïnfilteerd is.

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid van de leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig bekend over hen en hun gemene werken.

Zij hebben de ware leer van de Katholieke Kerk verdreven en in de plaats daarvan werd de laatste veertig jaren aan katholieken een lauwe, verwaterde versie opgedrongen.

Er werd zo veel verwarring verspreid door deze verdorven, maar geheime sekte, dat Mijn kinderen van de ware Kerk zijn weggetrokken.

Bid opdat zij de Paus niet verdrijven.

Bid opdat de Valse Profeet niet de zetel van de Heilige Vader zal innemen zodat hij leugens kan verspreiden.

Bid opdat de gewijde dienaars in het Vaticaan sterk genoeg mogen zijn om te weerstaan aan dit gemene complot om de Katholieke Kerk te vernietigen.

Zij plannen om de Heilige Vicaris Paus Benedictus XVI te vervangen door een dictator van leugens. In samenwerking met de Antichrist en zijn groep zal hij een nieuwe kerk scheppen om de wereld te bedriegen.

Helaas, velen van Mijn kinderen zullen in hun trouw aan het katholieke geloof, deze nieuwe valse leer blindelings volgen zoals lammeren die naar de slachtbank worden geleid.

Kinderen word wakker voor de waarheid. Dit gemene plan heeft de oorspronkelijke waarachtigheid van de katholieke leer in de loop der jaren veranderd.

Jullie beledigen Mijn Zoon **wanneer jullie de Heilige Eucharistie in de hand ontvangen.**

Dat kwam er door hun toedoen.

Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie **niet de vastliggende sacramenten ontvangen.** Maar diegenen op wie jullie daarvoor vertrouwen zorgen niet voor jullie geestelijk welzijn omdat zij de sacramenten niet voor allen toegankelijk maken.

Mijn kind, een groot kwaad, dat eeuwenlang verborgen bleef in de wandelgangen van de Heilige Stoel zal weldra voor de hele wereld zichtbaar worden. Die kinderen van Mij die omhuld zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid zien wanneer de gemene leugen aan de wereld wordt voorgesteld.

Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen.

Er zal grote verdeeldheid ontstaan binnen de rangen van priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen de andere.

De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of anders gedood worden.

Zo verborgen zal de ware Kerk zijn dat de ware gelovigen zullen moeten samenkomen om hun getrouwheid aan Mijn Eeuwige Vader te praktiseren.

De aarde zal overal beven door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze karikatuur.

Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de overblijvers van het Christelijk geloof zullen deze gemene Bedriegers voor altijd vernietigen.

Wacht af nu en bereid jullie voor op de aankondiging van deze veranderingen door de Katholieke Kerk.

Dan zullen jullie de waarheid kennen van wat Ik jullie zeg.

Bid, bid, bid voor Paus Benedictus en zijn ware leerlingen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

De afschaffing van alle verwijzingen naar mijn Zoon zal het begin van het einde zijn.

Vrijdag, 18 januari 2013, 19:30 u.

Mijn kinderen, **het tij is gekeerd, aangezien de zonden zich overal blijven verspreiden. Indien de zonde aanvaard wordt in de harten van de mensen, zal de aarde in doodstrijd kreunen onder het gewicht van de duisternis.**

De wereldoorlog wordt geënceneerd en weldra zal hij de gemeenheid zichtbaar maken die verborgen zit in de harten van de wereldleiders, die als met een navelstreng met elkaar verbonden zijn. De ene voedt de andere, maar weldra zal geen enkele nog leider blijven in het eigen land, want zij zullen alleen nog luisteren naar één meester, de Antichrist.

Bij velen mag de wereld er hetzelfde uitzien, maar dat is niet het geval. Omwille van het kwaad, teweeggebracht door de geïncarneerde demonen die de wandelgangen van de macht doorkruisen, zal de hele mensheid lijden. De macht die in handen is van deze slaven van boosaardige leiders, zal inhouden dat de burgerrechten zullen verdwijnen. De tekens daarvan zijn al zichtbaar. Weldra zullen zij alle afgeschaft worden en jullie zullen moeten vertrouwen in Mijn Zoon, en jullie aan Hem overgeven, zodat jullie de ongerechtigheden kunnen weerstaan waartegen jullie het zullen moeten opnemen.

De afschaffing van alle verwijzingen naar Mijn Zoon zal het begin van het einde zijn. Eens dat gebeurt zullen jullie weten dat de tijd voor de Tweede Komst nabij is.

Jullie moeten in gebed blijven, kinderen, en voortgaan met het bidden van de Kruistochtgebeden, want zij zijn zeer machtig en zullen helpen het lijden te verzachten dat door de boosaardige groep gepland wordt.

De aarde zal nu schudden waar de zetels staan van deze door de duivel geïnspireerde leiders. De Hand van de Allerhoogste God zal de aarde slaan, maar velen van diegenen die een zondig leven leiden kunnen door jullie gebeden gered worden.

De invloed van de Boze wordt nu onder de Kerken gevoeld en bij hen die het Heilig Woord van God verkondigen. Zij zijn de eerste doelwitten van de Boze en de Antichrist zal niet talmen in zijn vervolging om alle Christelijke Kerken te vernietigen.

Bid, bid, bid, dat het leger van Christus kalm en vredig mag blijven. Jullie zullen sterk worden wanneer jullie volledig op Mijn Zoon vertrouwen door de overgave van jullie vrije wil. Dan zullen jullie in staat zijn deze beproevingen te weerstaan.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Jullie slikken zo gemakkelijk de valse woorden die jullie door leugenaars worden aangeboden.

Vrijdag, 18 januari 2013, 20:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **hoe gemakkelijk wordt Mijn Stem gesmoord door het geschreeuw van de valse profeten die in deze tijd de wereld infiltreren.**

Hoe dwaas zijn diegenen onder jullie, inclusief Mijn trouwe volgelingen, die zo hongeren naar Mijn Liefde, dat jullie al te gemakkelijk de valse woorden slikken die jullie door leugenaars worden aangeboden.

Weten jullie niet dat Ik Mijn woord uitsluitend aan slechts enkele zielen meedeel? Heb Ik jullie niet gezegd dat Mijn woorden die jullie nu gegeven worden de laatste zijn in hun soort? Waarom zijn jullie dan zo gretig op zoek naar de woorden van zelfverklaarde nieuwe profeten die beweren te spreken in Mijn Naam? Hun verlangen is eer en aandacht te trekken. Wat zij doen is Mijn kudde voeden met een zwak alternatief, vol van woorden zonder essentie. Vele van die arme zielen hebben geen slechte bedoelingen daar zij geleid worden door hun devotie tot Mij, met de bedoeling de Liefde van God mee te delen. Toch geef Ik hun niet de opdracht dat te

doen, want Ik openbaar Mijn Heilig Woord niet aan hen, noch details over Mijn Heilig Plan. Anderen zijn helaas beïnvloed door de geest van het kwaad met de bedoeling afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord.

Terwijl zo vele stemmen uit de monden van valse profeten de aandacht van velen opeisen, wordt Mijn Ware Stem aan de kant geschoven. **Diegenen onder jullie die op zoek zijn naar Mijn Stem, en die getuige zijn geweest van de woorden van vele zelfverklaarde profeten, jullie moeten nu naar Mij luisteren.**

Er zijn uitverkoren zielen door wie Ik al tientallen jaren communiceer. Ik deel Mij nog steeds aan hen mee. Sinds de aanvang van deze Missie heb Ik aan geen enkele andere ziel meer de toestemming gegeven om Mijn Woord publiekelijk te verkondigen, met uitzondering van die geliefde uitverkoren zielen die al jaren voor Mij werken.

Hoe verhef Ik Mijn Stem zodat jullie Mij kunnen horen? Wat is het dat jullie zoeken? Is het de Waarheid? Is het sensatie? Is het poëzie – die jullie eraan doet denken hoe Mijn Woord op papier zou moeten verschijnen? **Waarom is het dan dat jullie onder alle profeten die zeggen te spreken in Mijn Naam, Mij verwerpen door (afwijzing van) deze Boodschappen?**

O hoe worden jullie bedrogen. Hoe worden jullie weggetrokken uit Mijn Liefdevolle Armen. Hoe worden jullie verleid om te luisteren naar zoete geluiden, die geen punten van overeenkomst tonen met Mijn Ware Woord.

De tijd zal komen dat jullie zullen beschaamd staan omwille van jullie wreedheid, jullie bittere verwerping van Mijn Heilig Woord, jullie koppige weigering - die voortkomt uit de zonde van hoogmoed - om in deze tijd Mijn Heilig Woord te omarmen. Want **dit is de tijd dat de waarheid aan de mensheid geopenbaard wordt, tot welzijn van jullie zielen** en de zielen van elke man, vrouw en kind.

Ik beloofde de wereld dat de Waarheid aan haar zou geopenbaard worden gedurende deze tijd, maar toch zijn er zo velen blind en doof voor het Woord van God. Ik vraag dat jullie zouden nadenken over jullie zoektocht naar Mijn Barmhartigheid, Mijn Woord en Mijn Belofte. Vervolgens moeten jullie Mij smeken jullie te leiden en jullie een heldere geest te geven zodat jullie Mij kunnen zien, Mij kunnen horen, Mij kunnen vertrouwen en ten slotte jullie volledig kunnen overgeven aan Mijn verlangen om jullie ziel te redden. **Jullie mogen geen tijd verliezen met afwegen, of op een dwaalspoor gebracht te worden, want Ik heb jullie nodig.**

Jullie Jezus

Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen.

Zondag, 18 januari 2015, 12:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer een mens zich van Mij verwijdt, om welke reden dan ook, zal hij nooit echte vrede vinden. Wanneer een mens ontdekt Wie Ik Ben dan zal zijn hart opzwellen van liefde voor Mij. Een persoon die al zijn vertrouwen in Mij stelt zal elke vorm van lijden verdragen, want Ik zal hem daarvan bevrijden.

Het Woord van God veroorzaakt veel onenigheid onder diegenen wier geloof zwak is. Zij die in Mij geloven zullen grote pijn voelen in hun hart wanneer zij getuige zijn van opstandigheid tegen het Woord van God. Die pijn is de Mijne. Indien jullie in Mij geloven dan zullen jullie de liefde ervaren die Ik voor jullie heb, binnen in jullie ziel. Open altijd jullie hart voor Mij. Verwelkom Mij, niet met vrees, maar met verwachting. Aanvaard Mij voor Wie Ik Ben evenals het Woord dat jullie gegeven werd en leef dan jullie leven precies zoals in de Heilige Bijbel is neergeschreven en Ik zal op jullie wachten.

Indien jullie Mijn Onderrichtingen verwerpen en de zonde omarmen, dan zal dat jullie ondergang betekenen. Ik alleen ken de dag en het uur waarop jullie je laatste adem uitblazen. Jullie moeten te allen tijde voorbereid zijn. Jullie moeten Mij zo dikwijls als mogelijk is, vragen om jullie zonden te vergeven. Ik vergeef de meest verharde zondaars en daarom mogen jullie nooit bang zijn voor Mijn Barmhartigheid. Vrees alleen het uur waarop jullie voor Mij zullen staan en rekenschap moeten geven voor elke ongerechtigheid tegenover God. Indien jullie jezelf op dat ogenblik niet gered hebben in Gods Ogen, dan zal er geen tweede kans zijn om dat te doen.

Jullie Jezus

De Antichrist, die – op het geschikte moment wachtend – verborgen is, zal spoedig in de wereld verschijnen.

Donderdag, 19 januari 2012, 20:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, sta nu met kracht op om Mijn Allerheiligste Woord verder te verkondigen.

Tot al diegenen die luisteren en geloven in Mijn Allerheiligste Woord, grote genaden kunnen bekomen worden door het bidden van Mijn Kruistochtgebeden.

Het vagevuur op aarde, dat weldra zal ervaren worden door die zielen die na De Waarschuwing oprecht berouw tonen voor hun zonden, zal moeilijk zijn.

Die boetedoening is belangrijk, kinderen.

Vecht er niet tegen. Aanvaard het.

Jullie die in Mij geloven, jullie moeten nu luisteren. Jullie zullen in aantal toenemen nadat Mijn grote barmhartigheid aan de wereld betoond is en jullie stemmen zullen uit de woestijn weergalmen.

Het zal door jullie kracht en strijdgeest zijn dat **Mijn Kerk in staat zal zijn de vervolging te overleven**.

Jullie, kinderen, hebben niets te vrezen wanneer jullie nederig aan Mijn zijde wandelen.

Jullie nederige gehoorzaamheid is noodzakelijk om jullie de genaden te kunnen geven om sterk te blijven, vastberaden en **strijdend in Mijn leger tegen de Antichrist**.

Mijn kinderen, hij zit verborgen in de coulissen, maar zal weldra voor de wereld zichtbaar zijn.

Hij kent geen schaamte en hij zal prat gaan op zijn humanitaire inspanningen. Velen zullen voor zijn charme vallen terwijl hij een beroep zal doen op hun goedheid van hart.

Hier is het Kruistochtgebed (20) om te helpen de Antichrist te verhinderen Mijn kinderen te vernietigen.

Kruistochtgebed (20)

Stop de antichrist van de wereld te vernietigen.

“O God de Vader, in de naam van Uw Dierbare Zoon vraag ik U om de antichrist te verhinderen de zielen van Uw kinderen in zijn macht te krijgen.

Ik smeek U, Almachtige Vader, om hem te verhinderen Uw kinderen te terroriseren.

Ik smeek U om hem te beletten Uw Schepping te bezoedelen en vraag U om Erbarmen te hebben met die arme zielen die machteloos tegen hem zullen zijn.

Hoor naar mijn gebed, lieve Vader, en red al Uw kinderen van dit verschrikkelijk kwaad. Amen.”

Jullie geliefde Jezus Christus

De Maagd Maria: jullie moeten alle wetten en alle argumenten bestrijden die abortus promoten.

Zaterdag, 19 januari 2013, 20:45 u.

Mijn kind, wanneer kwade handelingen verhevig, zoals de wijze waarop naties trachten om abortus te introduceren, dan daalt de Heilige Geest neer op Gods kinderen zodat zij de moed kunnen verkrijgen om terug te vechten.

Abortus is de zwaarste zonde in de Ogen van mijn Vader. Geen enkele reden kan Hem voorgelegd worden die deze verachtelijke daad tegen de Schepping van God kan rechtvaardigen.

Zwangerschapsonderbreking is een belediging van de Heilige Schepping van de mensheid en brengt een vreselijke bestraffing mee.

Elk argument zal naar voren geschoven worden om abortus in jullie naties te rechtvaardigen maar niets kan hem ooit aanvaardbaar maken voor God. Niemand heeft het recht tussen te komen in het Geschenk van het Leven, geschapen door God, de Schepper van al wat bestaat.

Veel arme zielen geloven dat zij medeleven betonen wanneer zij abortus vergoelijken maar al wat zij doen is het goedpraten van moord, wat een zware zonde is. Jullie moeten elke wet en elk argument ten gunste van abortus bestrijden en het leven van Gods kinderen beschermen in de schoot van hun moeders. Wees nooit bevreesd om de heiligheid van het leven te verkondigen.

Bid, bid, bid voor die zielen die de belangrijkheid niet kunnen aanvaarden van het leven en van de Heilige Handeling van Gods Schepping. Deze zielen hebben jullie gebeden en geduld nodig. Maak hun duidelijk dat jullie hun vragen niet zullen aanvaarden om jullie zo ver te krijgen de moord op een ongebooren kind van God goed te praten.

*Jullie liefhebbende Moeder
Moeder van de Verlossing*

Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van Lijden te aanvaarden, in alles wat dat meebrengt.

Zondag, 19 januari 2014, 14:35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, welke mens onder jullie die zichzelf tot een heilige volgeling van Mij verklaart en daarover opschept, zal Mijn Beker opnemen?

Wie onder jullie zou sterk genoeg zijn om Mijn Beker van Lijden te aanvaarden, in alles wat dat meebrengt? **Het antwoord is, zeer weinige van jullie. En toch voelen jullie je gerechtvaardigd wanneer jullie Mij geselen door Mijn uitverkoren zielen, die vrijwillig Mijn Beker aanvaard hebben.**

Uitverkoren zielen, visionairs, profeten en zieners, aanvaarden Mijn Beker, omdat zij Mij hun vrije wil geven, niet op hun eigen voorwaarden maar op de Mijne. Wanneer jullie jezelf tot alwetend en goed thuis in Mijn Heilig Woord verklaren en het lijden niet aanvaarden, die door Mijn arme vervolgde profeten wordt gedragen, dan kennen jullie Mij niet. Als jullie Mij niet kennen, dan kunnen jullie niet echt van Mij houden. Als jullie niet van Mij houden, dan verspreiden jullie de Waarheid niet. In plaats daarvan kiezen jullie welke gedeelten in de meest Heilige Evangelieën jullie passen en jullie gebruiken die dan als maatstaf om Mijn Profeten mee te slaan en al die uitverkoren zielen die Mijn erbarmelijk Kruis dragen.

Wanneer jullie andere zielen vertrappen, hen wreed behandelen in Mijn Naam, zijn jullie overweldigd door haat. Haat komt van Satan. Hij komt niet van Mij. Wanneer jullie vóór Mij komen, tijdens De Waarschuwing – de Verlichting van het Geweten – zal Ik jullie tonen hoe jullie Mij hebben beledigd. **Toch zullen velen van jullie, schuldig aan het verdraaien van Mijn Woorden van Liefde in woorden van haat tegen Mijn Profeten, uitdagend vóór Mij staan. Want jullie zijn zo vol van eigenliefde en trots dat zelfs Ik, Jezus Christus, het moeilijk zal vinden om jullie tot Mij trekken.**

Jullie haat voor anderen scheidt jullie van Mij.

Jullie Jezus

Het Verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden ter voorbereiding op Mijn Tweede Komst.

Vrijdag, 20 januari 2012, 20:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig je zorgen te maken omtrent de mening van mensen.

De inzichten van de mensen zijn niets in vergelijking met de heilige woorden aan jou gegeven.

Mijn woord komt eerst. Geen andere inzichten tegen Mijn woord zouden jou moeten raken.

De tijd, Mijn dochter, is nu zeer kort voor Mij om de mensheid te redden.

Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en in zo'n tempo dat je nauwelijks tijd gaat hebben om te ademen.

Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen weten hoe zichzelf behoorlijk voor te bereiden.

Indien jij afleidingen zou toestaan zoals de meningen of zienswijzen van mensen dan zou dat onnodig veel van je tijd wegnemen en je wegtrekken van het werk dat werkelijk belangrijk is.

Sta Mij toe om je op dit moment te vullen met liefde en troost, Mijn dochter.

De Waarschuwing is zeer nabij. Van zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omvatten zal ieder die gelooft in Mij, berouw hebben.

Zij, die Mijn boodschappen aan jou gegeven afkeuren, maar die Mij beminnen, zullen terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun zielen.

Nauwelijks zal De Waarschuwing plaatsgevonden hebben of een aantal gebeurtenissen zullen zich voordoen.

De Antichrist en zijn groep, hoewel verzwakt als gevolg van de wereldwijde biecht, **zal zijn aanval op Mijn heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.**

Mijn leger zal positie nemen en beginnen te strijden om de Heilige Katholieke Kerk te redden van de ondergang. **Zij, de Valse Profeet en zijn volgelingen zullen niet winnen**, Mijn dochter, maar hoe ween Ik omwille van die gewijde dienaars van Mij die zullen afvallen.

Zij zullen zo misleid zijn dat zij zullen denken de Orthodoxe Katholieke Kerk te volgen.

In feite zullen zij partij kiezen voor de **Valse Profeet die over Mijn Heilige Stoel zal regeren met hoogmoed en minachting in zijn hart.**

Mijn dochter, jij moet Mijn kinderen vragen om vurig te bidden ten einde deze gruwel te verlichten.

Ik heb gebed nodig om de zielen te redden van Mijn arme misleide priesters, bisschoppen en kardinalen die blind zijn voor de waarheid.

De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door Satans gevallen engelen in samenwerking met de Antichrist en zijn veelsoortige organisaties.

Mijn dochter, ze zijn allen door Satan uitgebroed.

Ik weet dat dit beangstigend is maar het zal niet lang duren. Gebed zal veel daarvan doen afnemen en helpen om deze gebeurtenissen te verhoeden.

Maak nu jullie zielen klaar, kinderen, door te gaan biechten indien jullie katholiek zijn en dat zo spoedig mogelijk. Anders verzoek Ik jullie dringend om bevrijding van jullie zonden te zoeken met zuiverheid van hart.

Dat zal jullie boetepijnen bij De Waarschuwing verzachten. Nadien moeten jullie bidden voor vrede op aarde.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen onmiddellijk beginnen na De Waarschuwing.

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de geheimen die aan jou geopenbaard zijn, Mijn dochter, zullen voor de hele wereld zichtbaar zijn.

Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden zodat jullie zielen gezuiverd zijn in vereniging met Mij.

Alleen dan zullen jullie klaar zijn om met Mij op te gaan in het Tijdperk van **Mijn Vaders Goddelijke Wil, het Tijdperk van Vrede, Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.**

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser van de Mensheid*

Het zijn de Missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken.

Zondag, 20 januari 2013, 10:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is **Mijn grootste wens te zien dat ongelovigen Mijn Heilig Woord lezen. Al was het maar voor een paar minuten**, zij zouden bekoord worden om naar Mijn Schrift terug te keren, telkens weer.

Omdat Satan de wereld bedriegt door te doen geloven dat hij niet bestaat, of dat zijn demonen, de gevallen engelen, niet over de wereld ronddwalen om hun toevlucht te zoeken in de harten en lichamen van mensen, daarom is hij voor ongelovigen onbekend. Alleen wanneer de mens aanvaardt dat het kwaad in de wereld bestaat, zal hij zijn geest echt openen om het bestaan van God te aanvaarden.

Wanneer boze geesten ronddwalen, zoeken zij plaatsen uit waar zij gemakkelijk in een ziel kunnen binnenkomen. Eens in de ziel, zijn ze er zeer moeilijk weg te krijgen. Zij hechten zich aan deze arme zielen die geen geloof of vertrouwen in God hebben. Zij vallen Mijn volgelingen op dezelfde wijze aan en alleen hun gebeden bieden bescherming. **Wanneer een profeet in de wereld gezond wordt, zullen Satan en zijn demonen er alles voor over hebben om de Gave van Profetie te bevechten.**

Jij, Mijn dochter, bent omringd door de aanvallen van Satan. Die nemen vele vormen aan. De mensen die Mijn Boodschappen beantwoorden zullen eveneens gekweld worden. Eerst zullen er twijfels gezaaid worden in hun hart door de geest van het kwaad, die vervolgens vrees in de ziel zal opwekken. Dat zal hun ertoe aanzetten Mijn Boodschappen in vraag en op de proef te stellen totdat hun twijfels zich omzetten in haat.

Vele zielen waarmee jullie omgaan, zullen – zonder dat zij het zelf beseffen - voortdurend bekoord worden om jullie te verraden. Een aantal vreemdelingen zal opdagen en jullie zeggen dat ook zij profeten zijn. Sommige van die zielen die tot jullie kwamen sinds de start van deze Missie, met de pretentie dat ook zij profeten van Mij waren met bijzondere gaven van Mij en die jullie voorliegen, zijn jullie ergste vijanden. Zij zijn besmet door boze geesten, maar helaas zijn velen zich daarvan niet bewust. **Die gewijde dienaren van Mij, aan wie jullie je toevertrouwen en die jullie verraden hebben, werden ook gehinderd in de vervulling van hun plicht tegenover Mij omwille van de geest van jaloersheid.**

Er zijn er maar weinigen die te vertrouwen zijn in hun samenwerking met Mijn profeten, dat is de reden waarom de echte profeten alleen moeten werken, met slechts een handvol mensen die zij kunnen vertrouwen. **Jullie, Mijn volgelingen, moeten je nooit gekwetst of beledigd voelen wanneer Ik Mijn profeet niet toesta jullie te ontmoeten of deel te nemen aan publieke evenementen.**

Wat betreft de eindtijdprofeet, kan Ik geen afleidingen toestaan. Ik heb al Maria's tijd en devotie nodig. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie zal leiden in jullie gebeden en door Mijn Gebedsgroepen. Onderschat nooit de geest van het kwaad, die twijfels en argumenten onder jullie teweeg brengt, samen met de bekoring weg te gaan. Herken de redenen daarvoor. Het is namelijk **Satans grootste oorlog die in deze tijd gevoerd wordt.** Het zijn de Missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken. **Ik, Jezus, ben het die de strijd tegen de duivel leid en Ik ben het die hem zal winnen.**

Jullie geliefde Jezus

Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige priesters zal het toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te dragen.

Zondag, 20 januari 2013, 17:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang dat Mijn leerlingen de komende veranderingen zullen omarmen zonder vrees. Het is door deze veranderingen dat de mensen kunnen gezuiverd worden.

De boosaardige oorlogsdaden en de afschaffing van jullie rechten, teweeggebracht om controle te verwerven op de manier waarop jullie landen bestuurd worden, zullen spoedig plaatsvinden. Indien deze laatste strijd tussen Mijn Vaders Koninkrijk en de duivel met zijn boze geesten niet zou plaatsvinden, zou het kwaad niet kunnen verwoest worden.

Er zullen voortdurend pogingen ondernomen worden om jullie valuta's en persoonlijke toegang tot geld over te nemen. Maar jullie gebeden kunnen deze verdorven leiders tegenhouden in hun poging om jullie slavernij op te leggen. Deze mensen zullen Mijn Kerken vernielen en weinige priesters zal het toegestaan zijn om het dagelijks Offer op te dragen. Toch zullen er onder hen zijn die overeind zullen blijven door Gods Genade.

Zij zullen de Kerk vervolgen en een grote verdeeldheid veroorzaken tussen leiders binnen de Christelijke Kerken maar toch zullen er priesters en geestelijken staande blijven omdat zij zullen weigeren aan die druk toe te geven.

Zij zullen trachten de Sacramenten van het Doopsel, de Heilige Communie en de Biecht af te schaffen en toch zullen die trouwe en dappere gewijde dienaren Mij blijven dienen.

Onthoud dat jullie gebeden de impact en de hardheid van deze beproevingen zullen afzwakken. Wanneer Mijn uitverkoren zielen speciaal bidden om deze akte van Barmhartigheid, zal Ik hun verzoeken beantwoorden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze laatste Medaille die door mij naar jullie gebracht wordt, dank zij de Barmhartigheid van God, zal miljarden mensen naar Eeuwig Leven brengen.

Maandag, 20 januari 2014, 12:09 u.

Mijn lieve kind, **God wil elke persoon afzonderlijk redden, van welke geloofsovertuiging ook, evenals diegenen die Zijn Bestaan en dat van Zijn Zoon, Jezus Christus, ontkennen. Dat is de reden waarom mensen van elke leeftijd, elke cultuur en elke gezindte, een Medaille van Redding moeten ontvangen.**

Elke mens die een Medaille krijgt, zelfs al kan die niet gezegend worden, zal een buitengewone Gave ontvangen. Kort daarna zal God een Genade in hem uitstorten, een inzicht in zijn eigen hulpeloosheid en een bewustzijn van Gods Almachtige Liefde. Hij zal zelfs de meest koppige onder de zielen verlichten en diegenen die een hart van steen hebben. Weldra zullen zij de Waarheid zoeken en dan zullen zij tot God roepen, Hem smekend hun harten te willen bevrijden en te vullen met Zijn Grote Barmhartigheid. Verwerp de Gave van de Medaille van Redding niet, want deze laatste Medaille door mij aan jullie gegeven, dank zij de Barmhartigheid van God, zal miljarden zielen naar het Eeuwig Leven trekken. Toen mijn Vader mij de opdracht gaf de wereld de Allerheiligste Rozenkrans aan te bieden door de H. Dominicus, verwierpen velen hem. Dat doen ze vandaag nog steeds, omdat zij denken dat hij door mij in het leven werd geroepen. Hij werd mij gegeven, zodat ieder die hem zou bidden zichzelf zou kunnen beschermen tegen de Boze. Het is door mijn voorspraak dat bijzondere Genaden en bescherming aan zielen overgemaakt worden, tegen de invloed van de Boze.

Bega niet de fout deze Medaille te verwerpen want zij is bestemd voor de hele wereld en vele wonderen zullen ermee gepaard gaan. Diegenen die haar wel verwerpen of proberen anderen ervan te weerhouden haar te ontvangen zullen redding ontzeggen – vooral aan atheïsten, die in grote nood verkeren naar Goddelijke Tussenkoms. Jullie moeten deze mensen, die God verwerpen, altijd voor mijn Vaders Troon brengen en om Barmhartigheid smeken voor hun zielen.

Alstublieft, zorg ervoor dat de Medaille van Redding aan zoveel mogelijk mensen bezorgd wordt.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Moeder van de Verlossing: Mensen kiezen hun eigen bestemming.

Dinsdag, 20 januari 2015, 15:30 u.

Mijn lieve kinderen, er zal binnenkort een groot bedrog uitkomen dat als een gordijn over de wereld zal vallen. Dat bedrog zal de Waarheid bijna uitroeien maar diegenen die gezegend zijn met het Licht van mijn Zoons Barmhartigheid, zullen de vervalsingen opmerken die het Woord van God verdringen.

Niet sedert de mens geschapen werd, zal God Zijn vijanden toelaten om voor dergelijk bedrog te bezwijken – een bedrog dat slechts één doel heeft. Dat is om elk spoor van God in jullie samenleving uit te wissen zodat al diegenen die niet van Hem komen, in belangrijke machtsposities verheven worden. God laat dat toe als grootste test van het menselijk ras, om vast te stellen wie voor Hem is en wie tegen Hem.

De wereld heeft zware overtredingen begaan tegen mijn Eeuwige Vader en gaat voort zich nog dieper in doodzonden te storten. Gewijde dienaars, met inbegrip van priesters, bisschoppen en kardinalen, hebben meer dan veertig jaren lang gefaald in het onderwijzen van de Waarheid aan Gods kinderen. Velen van hen zullen het bestaan van zonden niet toegeven noch zullen zij de mensen waarschuwen voor de ernstige gevaren die doodzonden meebrengen voor de ziel. Gods dienaren hebben één plicht en dat is de gelovigen te onderrichten in alle morele aangelegenheden en de zielen de gevaren te tonen wanneer zij geen (moreel) goed leven leiden. Men verwijst niet meer naar de zonde als de grootste vijand, die tot gevolg heeft dat de mens gescheiden wordt van God.

Kinderen, God verlangt niet om vrees in te boezemen maar jullie moeten nooit in de verleiding komen te geloven dat de Hel niet bestaat, want zij bestaat wel degelijk. Mensen kiezen hun eigen bestemming en die zielen die God niet vragen om hun zonden te vergeven, zullen zeer moeilijk de Poorten van mijn Zoons Koninkrijk kunnen binnengaan.

Jullie moeten je altijd vastklampen aan de Waarheid. God heeft de Waarheid geopenbaard door Zijn Profeten. Keer jullie rug niet naar de Waarheid want als jullie dat doen dan zullen jullie een valse leer aankleven en, in dwaling, geloven dat die de poorten naar jullie erfenis zal openen.

Veel mensen worden misleid en denken dat wanneer jullie maar zorg dragen voor de materiële bijstand van Gods kinderen, dat die zorg het enige is dat telt. Kijk naar jullie eigen ziel, lieve kinderen, want jullie hebben er een en zij zal eeuwig bestaan, of jullie nu verblijf houden bij mijn Zoon in Zijn Koninkrijk of van Hem verwijderd worden. Verwaarloos nooit jullie eigen zielen of jullie zullen het moeilijk vinden om jullie met mijn Zoon te verenigen.

De Waarheid zal eeuwig leven omdat zij het Woord van God is. Zij kan nooit veranderen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

De Waarschuwing zal de wereld helpen om de grootste geloofsafval van alle tijden te bestrijden.

Dinsdag, 20 januari 2015, 20:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de Waarschuwing tot uitvoering komt zal dat de eerste stap zijn in voorbereiding op Mijn Tweede Komst. Zij die Mij niet zullen aanvaarden zullen een extra kans krijgen om tijd te nemen over de Waarheid na te denken, zo omvangrijk is Mijn Grote Barmhartigheid.

Alstublieft, verwacht deze Dag met grote vreugde want dan zullen de ongelovigen eindelijk beseffen Wie Ik Ben. Zij zullen uit hun apathie gerukt worden en van iets wonderbaarlijks worden vervuld.

De Waarschuwing zal de wereld helpen om te strijden tegen de grootste geloofsafval aller tijden. Door jullie naar Mij te keren gedurende die 15 minuten van eenzame strijd, en Mij te vragen jullie te vergeven, zullen jullie vervuld worden met de Gave van de Heilige Geest. Daarna moeten jullie je voorbereiden op de strijd anderen te helpen hun glorierijke toekomst te voltrekken.

Terwijl de Waarschuwing het geloof van de gelovigen zal doen ontvlammen en velen tot bekering brengen, zal een groot aantal mensen, met inbegrip van priesters en hooggeplaatste leden van de clerus, ontkennen dat zij heeft plaatsgevonden. Zij zullen velen van Mij weg leiden en daarvoor zullen zij streng geoordeeld worden. De Gewetensverlichting zal een grote uitstorting van liefde tot gevolg hebben voor al diegenen wier namen opgetekend staan in het Boek des Levens. Dat zijn de mensen – inbegrepen vele ongelovigen – die zich zullen bekeren en die zullen strijden om hun broeders en zusters te redden.

Mijn Tijd zal gebruikt worden om diegenen tot Mij te trekken die Mij in het geheel niet kennen, maar die toch naar Mij zullen komen wanneer zij getuigen zullen zijn van deze grote gebeurtenis. Zij zullen Mij onmiddellijk kennen en reageren op de best mogelijk manier.

Al deze gebeurtenissen zullen spoedig komen en wanneer de profetieën, die vanaf het begin aan de mens gegeven zijn, zich ontfouwen, zullen zij volmaakt van betekenis zijn. **Vele profetieën in het Boek der Openbaring werden geschreven op zo'n wijze dat mensen ze zouden begrijpen door het gebruik van symbolen. De werkelijkheid is anders, maar weet dat Mijn Tussenkomsst de wereld voor altijd zal veranderen. Daarna zullen diegenen die voor Mij zijn en Mij beminnen, Mij helpen om Eeuwig Leven te brengen aan miljarden mensen.**

Jullie Jezus

De Valse Profet zal behandeld worden als een levende Heilige. Zij die zich tegen hem verzetten zullen als afvalligen beschouwd worden.

Zaterdag, 21 januari 2012, 13:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn boodschappers die in de wereld gezonden worden om het woord te verspreiden hebben allen een verschillende rol. Er zijn er geen twee dezelfde.

Daarom mogen Mijn boodschappers nooit elke boodschap door elkaar halen door ze met elkaar te vergelijken.

Jij, Mijn dochter als de 7de bode, bent uitgekozen om Mijn kinderen in te lichten omtrent de waarheid. Veel van Mijn waarheid heb jij reeds ontvangen, maar veel meer moet nu nog komen.

Omwille van de geheimen die ze bevatten zal jij, wanneer ze geopenbaard worden, belachelijk gemaakt, bespot en als een gek beschouwd worden.

Deze boodschappen zullen helpen om Mijn volk te zuiveren, zowel diegenen die de roep om Mij te volgen aanvaardden als die zielen zonder liefde en met koude harten.

Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Zij moet gezuiverd worden om haar waardig te maken voor Mij om haar opnieuw te bewandelen.

Mijn kinderen moeten zich verheugen. Angst komt niet van Mij.

Angst is een gevolg van het kwaad. Toch zullen jullie vergeven en gerechtvaardigd worden wanneer jullie vrezden voor die zielen die als blinden rondwandelen. Niet omdat zij niet kunnen zien, maar omdat zij ervoor kiezen niet te zien.

Het is jullie plicht tegenover Mij, Mijn geliefde leger van volgelingen, om Mij de weg te helpen voorbereiden voor **Mijn komende Goddelijke Rijk op aarde.**

Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk van de Antichrist verzwakken alsook dat van de **Valse Profet die de Heilige Stoel van Rome zal innemen.**

Tot al Mijn kinderen: jullie moeten weten dat Ik een en al vergevingsgezind ben. Zelfs diegenen die zich inlaten met Satanische groepen, over wie Ik spreek, kunnen gered worden van elke verdere afdaling naar de poorten van de Hel.

Zonde kan afgezwakt worden door gebed. **Jullie moeten niet ten strijde trekken en met opgeheven vuisten vechten, al wat jullie te doen hebben is te bidden.**

Mijn Nieuwe Paradijs is prachtig, kinderen. Zo vele voorbereidingen zijn afgerond met dezelfde wonderen die Adam en Eva werden geschonken en die zij door de zonde verworpen hebben. Alles is klaar. Jullie, Mijn volgelingen, zullen genieten van het mooie, Nieuw Paradijs op Aarde waarover Ik zal regeren.

Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen werden om te genieten van dit Paradijs mogen jullie niet stoppen met jullie werk **Mij te helpen om al Mijn kinderen met Mij mee te nemen in Mijn glorievol Koninkrijk.**

Mijn kinderen, wees echter op jullie hoede want de Valse Profet zal **jullie doen geloven dat ook hij een gelijkaardige, paradijselijke plaats voor jullie aan het voorbereiden is.**

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal naar buiten toe een verwonderlijk en liefdevol charisma tonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn.

Een aanwijzing om naar te zoeken zal zijn trots en zijn arrogantie zijn, verborgen achter een uiterlijke valse nederigheid. Mijn kinderen zullen zo bedot worden dat zij zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is.

Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Geen enkel woord uit zijn mond zal in vraag gesteld worden.

Het zal er ook op lijken dat hij over bovennatuurlijke gaven beschikt en mensen zullen onmiddellijk geloven dat hij mirakels kan doen.

Ieder die zich tegen hem zal verzetten **zal bekritiseerd worden en worden beschouwd als een afvallige.**

Al zulke zielen **die beschuldigd worden van ketterij zullen uitgestoten worden en voor de honden worden geworpen.**

Alle waarheid omtrent Mijn leer zal verdraaid worden. Alles zal een leugen zijn. Vervolging zal stilaan de kop opsteken en in het begin nauwelijks merkbaar zijn.

Mijn ware gewijde dienaars **zullen de heilige Mis in besloten kring moeten opdragen en in vele gevallen niet in een Katholieke Kerk.**

Zij zullen hun Missen in toevluchtsoorden moeten opdragen. Kinderen, wanneer dat gebeurt mogen jullie de hoop niet verliezen. Dat zal na een korte tijdspanne over zijn.

Maar bid voor die zielen die, in hun verbintenis met de Valse Profeet, de **Heilige Drie-Eenheid vergeten die het ware fundament is waarop de Katholieke Kerk gebouwd is.**

Vele religies volgen slechts één wezen van de heilige Drie-Eenheid. Sommigen eren de Vader. Anderen de Zoon, maar alle (Drie) zijn één, Mijn dochter.

Er is maar één ware God. Dat is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, **drie afzonderlijke personen en alle (drie) in één goddelijke essentie.** Alle religies zullen weldra de waarheid ontvangen en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden.

Volg Mij op de weg naar redding want er staat jullie, Mijn volgelingen, een glorievolle toekomst te wachten, maar jullie moeten sterk blijven.

Dit is de uitgekozen generatie voor Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde.

Verwerp deze heerlijke gave van leven niet die schittert in al haar glorievolle luister. Niet één ziel zal iets tekort hebben. Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde zal een tijdperk van vrede en geluk zijn zonder zonde.

Dat is de goddelijke wil van Mijn Vader en dat was Zijn belofte aan de mensheid vanaf het begin.

Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen.

De komende beproevingen zullen verbleken in onbelangrijkheid wanneer jullie het glorierijke Koninkrijk zullen zien dat op jullie wacht.

Ik bemin jullie, kinderen. Ik weet dat jullie Mij beminnen. Daarom vraag Ik jullie liefde te tonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn Heilige Geest.

Bid voor hen bij elke gelegenheid opdat zij de waarheid zouden zien omtrent Mijn belofte die Ik aan de mensheid deed toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te verzekeren.

*Jullie geliefde Jezus
Verlosser van heel de Mensheid*

Mijn Tijd die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar.

Maandag, 21 januari 2013, 15:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **het mag erop lijken dat Mijn tijd op aarde eindigde met Mijn Kruisiging, maar dat was slechts het begin.**

Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar en Ik zal eindelijk weerkomen om de mensheid in te sluiten in Mijn Heilig Hart.

Er is veel bereikt, niet alleen door jullie, mijn zeer geliefde leerlingen, maar door het geloof van Mijn Kerk in het verzet tegen de vervolging die Mijn Lichaam op aarde werd toegebracht door seculiere regeringen.

Hoe bemin Ik Mijn trouwe volgelingen. Hoeveel troost schenken zij Mij omwille van hun standvastige en trouwe toewijding. De Heilige Geest is in deze tijden onstuitbaar en werd als een net over de mensheid geworpen als een tegengif voor de geest van het kwaad die aanwezig is in de harten van de mensen.

Konden jullie, Mijn volgelingen, zien zoals Ik de boze geesten zie ronddwalen over de aarde op zoek naar een huis, jullie zouden sterven van angst. Zij zoeken hun toevlucht in de menselijke ziel en het huis dat zij bewonen. Zielen die Mij niet beminnen, die God verwerpen en valse leerstellingen volgen die door Satan verspreid worden, met inbegrip van new age organisaties – die zich voordoen als religieuze en spirituele organisaties – zetten zichzelf wijd open voor deze geesten. Vele van deze zielen zouden beledigd zijn indien hun gezegd werd dat zij dragers zijn van zulke boze geesten. Zij zouden het niet geloven, zelfs wanneer zij tekens vertonen van diepe emotionele nood.

Deze boze geesten, en er zijn er veel, laten zichzelf aan Mij zien terwijl zij in zwartheid voor Mij kronkelen. Ik zie hen grijnzen en spugen naar Mij vanuit hun walgelijke monden. Wanneer zij aanwezig zijn in Gods kinderen, veranderen zij de persoon waarin zij binnengegaan zijn, ofschoon langzaam in het begin. Met de tijd zullen deze arme zielen obscene dingen uitbraken tegen God en tegen de wetten die door Hem bepaald werden. Zij zullen verdorven handelingen van elke soort promoten en er alles voor over hebben om andere zielen te verleiden tot zonde. **Terwijl zij de snelheid van hun teistering opdrijven, zal de Heilige Geest, aanwezig in de harten van Mijn volgelingen, een machtige strijd voeren om dit kwaad te helpen uitroeien.** Daarom is bidden zo belangrijk. Jullie gebeden, opgeofferd om de verspreiding van boze wetten die God beledigen, te stoppen, zullen gehoord en opgevolgd worden.

Alstublieft, blijf het Kruistochtgebed (87) bidden ter bescherming van jullie natie voor het kwaad en zo dat slechte daden van vervolging kunnen afgezwakt worden.

Kruistochtgebed (87)

Bescherm onze Natie tegen het kwaad.

“O Vader, in naam van Uw Zoon, red ons van het communisme. Red ons van dictatuur.

Bescherm onze natie tegen het heidendom.

Red onze kinderen van het kwaad.

Help ons om het Licht van God te zien.

Open onze harten voor de Leer van Uw Zoon.

Help alle Kerken om trouw te blijven aan het Woord van God.

Wij smeken U om onze naties te behoeden voor vervolging.

Liefste Heer, kijk naar ons met Barmhartigheid, ongeacht hoezeer wij U beledigen.

Jezus, Mensenzoon, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed.

Bevrijd ons van de valstrikken van de Boze.

Wij smeken U, lieve God, om tussenbeide te komen en een einde te maken aan het kwaad dat in deze tijd de wereld overspoelt. Amen.”

Jullie Jezus

God de Vader: De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken.

Dinsdag, 21 januari 2014, 15:44 u.

Mijn liefste dochter, **Mijn Wil geschiede, naarmate de tijd voor de vrije keuze van de mens om te doen wat hij wil, volgens zijn eigen verlangens, ten einde loopt.**

Ik gaf de mens een vrije wil. Het is een Gave. Ik liet deze Gave aan Mijn kinderen na, samen met vele andere. Hoewel ze ervoor kiezen om hun eigen wil te volgen, boven datgene wat Ik voor hen wilde, respecteer Ik nog steeds hun vrije wil.

Ik hou onvoorwaardelijk van Mijn kinderen. Ik zou nooit niet van hen kunnen houden, hoewel zij Mij op zoveel manieren beledigen. De vrije wil die aan de mensheid werd gegeven, heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen van Mij werden weggetrokken, in het voordeel van de betoverende beloften waarmee ze dagelijks verleid worden, wanneer ze schoonheid, rijkdom, roem en macht begeren die hen allemaal van Me wegleden.

Ik ben hun Toevlucht, maar zij begrijpen dat niet. In Mij zullen ze het begin en het einde vinden van alles wat hun welbehagen, vrede en liefde kan brengen.

Hoewel de Boze de vrije wil die Ik aan de mens gaf, gebruikt heeft om hem te verleiden, zal Ik alle zondaars terug in Mijn Koninkrijk opnemen, wanneer ze zullen beseffen dat al wat ze gezocht hadden om hen vrede te brengen, mislukt is om hen te vervullen. De tijd is dichtbij voor Mijn Koninkrijk om voltooid te worden. **Zielen zullen, dat Beloof Ik jullie, zich gedwongen voelen om naar Mij, hun geliefde Vader, toe te rennen wanneer de tijd komt.** Dan zullen ze de spinnenwebben uit hun ogen, de verharde schelpen van hun hart en de duisternis in hun ziel wegvegen en Mij zoeken.

Mijn kinderen, heb altijd vertrouwen in mijn Grote Liefde voor ieder van jullie, want hoe zou het ook anders kunnen? **Jullie zijn van Mij, als een ledemaat, een stukje van Mijn Hart. Jullie wegduwen en verbannen zou zijn alsof Ik een stuk van Mijzelf verloor.** Dus wanneer Ik de laatste Oproep maak en nadat alle maatregelen zijn genomen om jullie harten te winnen, haast jullie dan. Ik zal wachten. Ik zal jullie meenemen en jullie overspoelen in Mijn Heilig Koninkrijk, weg van alle kwaad.

Op die Dag zullen jullie je wil vergeten en verweven worden met de Mijne, omdat het van geen nut, van geen belang voor jullie zal zijn, want wanneer jullie bij Mij thuiskomen, zullen we verenigd worden tot één.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de Waarheid te zien.

Woensdag, 21 januari 2015, 20:24 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wijsheid is een gave die aan de mens geschonken wordt door de kracht van de Heilige Geest. Want ook al heeft de mens alle rijkdommen, macht en kostbare stenen verworven die op aarde te vinden zijn, indien hij de Gave van wijsheid niet bezit, heeft hij niets.

Met de wijsheid komt ook de bekwaamheid om de Waarheid te zien, die door God aan het menselijk ras gegeven werd met behulp van de profeten. Helaas is wijsheid in de wereld van vandaag een zeldzaamheid. Door te bezwijken voor al de dingen die door de mens gemaakt worden voor de mens, zullen jullie niet in staat zijn al datgene te zien wat verborgen zit onder de lagen van verleidelijke zoete dampen die de wereld bedekken, omdat de mens jacht maakt op elk genot, elke daad, elk woord en geestelijke prikkeling die niet van God komen.

De mens is naakt in de wereld gekomen, kwetsbaar en aangewezen op anderen om hem te voeden en te kleden. Hij wordt geboren met een lichaam en een ziel en hij zal de wereld verlaten met niets, zelfs niet met de kleren die hij aanheeft. De mens leert van de mens maar hij moet ook leren van het Woord van God. Elke bijkomende kennis kan een grote bonus betekenen, maar

indien niet wijs gebruikt, kan ze bij anderen verschrikkelijke pijn veroorzaken. Indien kennis wijs gebruikt wordt kan ze Gods Plan volbrengen om Zijn kinderen te helpen en te voeden.

Het menselijk ras werd misleid omtrent de Waarheid. Dat grote bedrog zuigt de kennis en de menselijke geest leeg. Zonde wordt niet langer slechts aanvaard maar wordt beschouwd als een deugd. Deugd wordt nu afgekeurd en weldra zal het gewoon vermelden van Mijn Naam in het openbaar als een misdaad beschouwd worden.

De invloed van de duivel verdraait het menselijk verstand en keert alles ondersteboven. De duivel is de tegenpool van God en wanneer God zegt dat iets goed is dan zal de duivel jullie ervan willen overtuigen dat het verkeerd is. Goed zal als verkeerd beschouwd worden en een slechte daad of woord zal als goed bestempeld worden. Alle zonden, betreurenswaardig in Gods Ogen, zullen gerechtvaardigd worden en daarin zal elke vorm van kwaad voorkomen.

In de komende nieuwe wereldkerk zal er nooit sprake zijn van zonde en daden die uitgevoerd worden door hen die het Woord van God wensen te handhaven, zullen onwettig worden. En dus zal wijsheid, een Gave van God, in jullie maatschappij ontbreken omdat het menselijk ras zaken zal omhelzen die door God veroordeeld worden.

Als de wereld jullie zegt dat het Woord van God zou moeten genegeerd worden, en erop aandringt dat jullie deelnemen aan handelingen die uitdraaien op doodzonde, dan kan Ik jullie niet redden. De mens wordt aangespoord om elke sluwe wet die het Woord van God ontkent toe te juichen en Mijn vijanden zijn buitengewoon bedrijvig de loop van de geschiedenis te veranderen.

Alle goede dingen die voortkomen uit het Christelijk geloof, zullen weldra verdwijnen totdat de dag komt dat jullie zullen vervolgd worden omwille van het ontvangen van de Heilige Sacramenten. Maar voor elke boosaardige daad die uitgevoerd wordt door hen die Mij verachten, zal God Zijn Geest uitstorten over de Zijnen om dat kwaad ongedaan te maken. Mocht Hij dat niet doen, dan zou er maar weinig hoop resten om Zijn kinderen te redden uit de greep van de duisternis. Satan heeft zijn invloed kenbaar gemaakt in elke uithoek van de wereld. Zij die hij verleid worden zijn bereidwillige trawanten die verrukt zijn wanneer zij alle tegenstand van Gods volk ondervangen, om zo de wereld op de knieën te brengen. Maar God, omwille van Zijn Liefde voor jullie, zal ervoor zorgen dat Wijsheid, aan de mens verleend door de Kracht van de Heilige Geest, de beschutting wordt die Zijn trouwe dienaren zullen gebruiken om de mensen weg te loodsen van de rook van Satan.

Het Licht van God zal helder schijnen onder Zijn volk en onder Zijn Bescherming zullen zij Zijn Woord handhaven en anderen tot de Geest van wijsheid leiden. Zielen die Mij werkelijk kennen zullen naar Gods Gave van wijsheid getrokken worden want zij zal schijnen als de zon en troost brengen aan al Gods mensen, die veracht zullen worden wanneer zij openlijk hun liefde tot God belijden.

Het kwaad zal, noch kan, de Gave van wijsheid overwinnen, die God weldra zal overmaken aan allen die Hem beminnen. Dan zal niets nog in Gods Weg staan wanneer Hij voortschrijdt om elke natie in Zijn Liefhebbende en Veilige Armen te verzamelen.

Alle religies, alle zielen, alle naties zullen de Gave van wijsheid ontvangen. Maar ze kan alleen verkregen worden door hen die God oprecht beminnen, want enkel door hun liefde voor Hem zullen zij in staat zijn te bidden voor hen die niets van Hem willen weten.

Jullie Jezus

Met de Gave van de Heilige Geest zullen jullie over de hele wereld in Mijn Heilige Naam profeteren.

Dinsdag, 22 januari 2013, 10:24 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Mijn Licht zal nu schijnen over die naties aan wie de Waarheid niet onderwezen werd.**

Waar er geen vermelding wordt gemaakt van God, zal Mijn Goddelijke Tegenwoordigheid nu elke hoek vullen van die naties die Mij niet eren, hoewel zij zich bewust zijn van Wie Ik ben. De sluier van duisternis zal opgeheven worden en eindelijk zullen deze hongerige zielen

Mijn Heilige Geest drinken en Mijn Heilig Woord verslinden. Na al die tijd zullen ook zij, door de verspreiding van Mijn Gebedsgroepen, de Waarheid ontvangen.

Ik verwijs naar die naties waar jullie kerken leeg blijven, waar de Sacramenten slechts zelden beschikbaar gemaakt worden, en waar de dagelijkse Missen niet langer gecelebreerd worden. **Het is aan jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn Heilig Woord te verspreiden**, zodat duistere zielen en diegenen die niets van Mij afweten, op een vriendelijke manier verlicht en aangemoedigd worden naar Mij toe te komen.

Ik zegen jullie, en door de Kracht van Mijn diepe Liefde voor ieder en elk in het bijzonder van jullie, zal Ik jullie aantallen buitengewoon vermeerderen. Mijn Gebedsgroepen zullen in elk land opgezet worden, en met de Gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn Heilige Naam profeteren.

Denk aan al Mijn Onderrichtingen. **Herinner de zielen eraan de Heilige Bijbel te lezen**, één van de grootste Geschenken die Mijn Vader jullie gegeven heeft. **Zeg Mijn Gebeden**, lees Mijn Glorieuze Boodschappen en bid dat jullie zelfs de meest verharde zielen mogen bereiken.

Ik zal jullie vele Gaven schenken en jullie instrueren bij elke stap die jullie zetten op het Pad van Waarheid.

Jullie Jezus

God is alomtegenwoordig – Hij is overal.

Donderdag, 22 januari 2015, 20:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, geloofsafvalligheid heeft de wereld in zijn greep en spreidt zijn tentakels uit tot in alle religies, die Mij, Jezus Christus, erkennen, en ook bij hen die Mijn geliefde Vader erkennen.

Zij die geloofsafvalligheid verbreiden doen dat op een manier die niet direct aanwijsbaar is en bedriegers zullen omzichtig de zielen voeden tot de aanvaarding van een valse leer. **Dat zal twee derde van de Christenen tot geloofsafval brengen waarbij zij niets wijzer zullen worden. Elke Wet van God zal omgebogen worden en voorgesteld als gepast voor de moderne wereld. Mijn vijanden zullen zo overredend zijn en zo zorgzaam en nederig naar het uiterlijk, dat zij zelfs de meest onwrikbare en trouwe volgelingen van Mij zullen overtuigen dat die veranderingen in Gods Ogen aanvaardbaar zijn.**

Eens een Christen de Waarheid verlaat, draagt hij schuld voor het accepteren van leugens. Spoedig nadien zal hij valse leerstellingen aannemen en vervolgens zal hij het Geloof zeer snel in de steek laten. Wanneer de tijd rijp is zal de man van verderf alle Christenen die het Ware Woord van God verwerpen, overtuigen om lid te worden van de nieuwe ene wereldreligie. En dat is hoe Mijn Kerk zal gekruisigd worden. Maar het Licht van God zal over de Christenen en de Joden worden uitgestort en uit hun mond, geïnspireerd door Enoch en Elia, zullen zij het Woord van God prediken. Dat zijn de twee religies die Mijn vijanden in het vizier zullen nemen en die zij zullen vervolgen en hardvochtig behandelen alvorens hun te verbieden hun godsdienst op openbare plaatsen te praktiseren. Uiteindelijk zullen zij hun kerken en tempels overnemen. Maar beschermd door het Vuur van de Heilige Geest, zullen zij het Woord van God verspreiden. Zij zullen de moed en de kracht vinden om God trouw te blijven.

Priesters die trouw blijven aan de Waarheid zullen het dagelijks Misoffer blijven opdragen in Mijn Naam en zoals het bedoeld was. Zij zullen in elke natie gevolgd worden door de overblijvende (gelovigen) die gehoor geven aan de Geest van Vuur. Gods Macht mag nooit onderschat worden. Hij zal de Zijnen leiden op hun weg naar de overwinning. Hij zal elke doornstruik opruimen die hun pad hindert. Hij zal hen omringen met de Cirkel van Zijn Hemelse Bescherming en hun zielen vullen met wijsheid en met de Waarheid.

God is alomtegenwoordig – Hij is overal en Hij ziet alles. Satans macht is angstaanjagend maar hij is niet alomtegenwoordig. Hij kan zijn invloed enkel verspreiden door de zielen die hij en zijn trawanten weten te bedriegen. Gods Kracht kan zich in elke deel van de wereld ogenblikkelijk vermenigvuldigen. Elke actie, goed, slecht of onverschillig, komt voort uit de vrije wil van de mens, die ofwel beïnvloed is door de Heilige Geest ofwel door de geest van het kwaad.

Gods Kracht zal zegevieren en op de Grote Dag van de Heer, zullen Zijn vijanden machteloos zijn en door de Hand van Mijn Vader zullen zij in de afgrond geworpen worden. De grootste straf zal neerkomen op Gods gewijde dienaren die valsheden prediken. Omdat zij gezegend waren met de Waarheid, maar die verworpen hebben om doelbewust zielen weg te trekken van het Woord van God, zal hun zonde de ergste zijn van alle en daarom zullen zij nooit het Gelaat van God zien.

Jullie Jezus

Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de zielen van atheïsten.

Maandag, 23 januari 2012, 15:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld is bezig onherkenbaar te veranderen.

Want Mijn tijd is nu bijna daar.

Ik smee allen die in Mij geloven, hun Goddelijke Verlosser en in Mijn Eeuwige Vader, om te stoppen met wat jullie bezig zijn en te luisteren.

Of jullie nu wel of niet geloven in deze boodschappen van Mij aan de wereld voor deze tijd, luister naar Mijn dringend verzoek.

Bid, bid en bid met al de liefde die jullie in jullie hart hebben voor Mij, voor de zielen van atheïsten.

Velen zullen tijdens De Waarschuwing sterven.

Velen zullen niet de kans hebben om op tijd berouw te tonen.

Ik verzoek jullie om al jullie lijden en gebeden op te offeren voor die zielen zodat Ik hen kan redden van de vuren van de Hel.

Bid voor diegenen die niet tot Mij zullen terugkeren zelfs nadat de waarheid hun getoond is.

Bid ook voor diegenen die **het vagevuur op aarde**, de boete die door hen met een goed hart aanvaard zal worden, zeer moeilijk vinden.

Velen zullen het zeer pijnlijk vinden.

Bid opdat zij de kracht ontvangen die zij nodig hebben om vol te houden.

Ga kinderen en doe alles wat Ik jullie gevraagd heb want er is nog maar weinig tijd over.

Ik bemin jullie. **Onthoud dat er niets te vrezen valt wanneer jullie Mij beminnen.**

Bid alleen maar voor diegenen die Mij nu vandaag verwerpen en voor hen die de waarheid de rug zullen toekeren.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat mijn Zoons Barmhartigheid kan verspreid worden.

Woensdag, 23 januari 2013, 16:05 u.

Mijn kinderen, **jullie moeten ernaar streven ten minste vijftien minuten per dag te besteden aan het bidden van de Kruistochtgebeden, daar dit zeer belangrijk is.**

Jullie moeten de tijd vinden om deze gebeden te bidden daar zij nu reeds vele tragedies in de wereld verzachten, die veroorzaakt worden door die verdorven mensen die kwaadaardige daden uitvoeren.

Jullie mogen nooit de kracht van het gebed vergeten, noch het feit dat Ik jullie door Mijn bemiddeling kan helpen in jullie strijd met jullie Geloof.

Velen onder jullie zijn bezig met andere zaken in jullie leven, maar jullie moeten alle moeite doen om Mijn Zoon eer te betuigen. Het gebed kan voor velen moeilijk zijn.

Het kan moeilijk zijn om alleen te bidden en diegenen die het meest volmaakte en mooie Gelaat van Mijn Zoon, Jezus Christus, niet kunnen zien, zijn vlug afgeleid.

Hier is een klein **Kruistochtgebed (95) om tijd te vinden voor het gebed.**

Kruistochtgebed (95)

Om te Helpen Tijd te Vinden voor Gebed.

“O Moeder van de Verlossing, kom mij te hulp, aangezien ik moeite heb om tijd te vinden voor gebed.

Help mij om aan Uw Zoon, Jezus Christus, de tijd te geven die Hij verdient om Hem te tonen hoeveel ik van Hem houd.

Ik vraag dat U, Mijn heilige Moeder, voor mij om de Genaden verzoekt die ik nodig heb en Uw lieve Zoon om elke genade en gunst vraagt, opdat Hij mij kan hullen in de Boezem van Zijn Heilig Hart. Amen.”

Kinderen, al wat jullie te doen hebben om het Pad van Waarheid te volgen is de tijd vrij te maken die nodig is om te bidden. **Het is door de kracht van het gebed dat Mijn Zoons Barmhartigheid over de hele wereld kan verspreid worden. Door jullie bidden van de Kruistochtgebeden kan het Verbond om de wereld te redden door Mijn Zoon vervuld worden.**

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de Heilige Bijbel te lezen.

Woensdag, 23 januari 2013, 16:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben vol vreugde en tevreden omwille van de liefde die Mijn leerlingen voor Mij in hun hart hebben.

De Hemel verheugt zich over de snelheid waarmee Mijn Goddelijke Boodschappen en Gebeden zich over de hele wereld verspreiden. Dit is de zolang geleden voorspelde tijd waarin Mijn Heilig Evangelie over de hele wereld zal verkondigd worden.

Ik roep Mijn volgelingen dringend op om de mensen eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de Heilige Bijbel te lezen, het Woord dat bekend gemaakt werd in overeenstemming met de Wil van Mijn Vader.

Vandaag wordt Mijn Woord eens te meer gesproken om in de geesten van de mensen van vandaag het belang van Mijn Leer geleidelijk te doen doordringen. Nalatigheid om het Woord van God te aanvaarden mondt uit op de dood van de ziel.

Elke mens op aarde werd geboren met een vrije wil. **Aan elke mens die het leven van Mijn Vader ontving, werd het Sacrament van het Doopsel ter beschikking gesteld, maar niet elk kind van God kreeg toegang tot dit belangrijk Geschenk dat de ziel reinigt en bevrijdt van demonen.**

Elke mens had het recht op de Waarheid van Mijn Leer, maar niet aan elke mens werd de Waarheid gegeven. In plaats daarvan werden valse religies in de zielen van onschuldigen gebracht. Dat leidde tot haat onder elkaar, omdat de leugens die door dergelijke valse religies voortgebracht en verspreid werden, het hart van de mensen verontreinigden.

De Waarheid is dat Mijn Heilig Woord het voedsel is voor de ziel. Zonder haar kwijnt de ziel weg. Wanneer zij ontdaan is van de vrede die Mijn Liefde meebrengt, dan zoekt zij troost in de armen van wereldse dingen, die haar ten slotte verdrinken in alle mogelijk comfort.

Nu dat Mijn Heilig Woord ontstoken wordt in de harten van afgematte mensen, **zal Mijn Liefde zich verspreiden wanneer de Waarheid aan de mensheid gegeven wordt. Deze Liefde zal hongerige zielen aantrekken en zo zal Mijn Plan van Redding verder gaan.** Ik zal elk middel uitputten, gebruik makend van de harten van nederige zielen – die Mij oprecht beminnen – om heel het menselijk ras te redden. Het speelt geen rol welke god zij verafgoden, want zeer

binnenkort zal de Waarheid hun geopenbaard worden. Dan zullen zij niets meer verlangen, alleen Mijn Glorieuze Tegenwoordigheid.

Jullie Jezus

Hoe gemakkelijk is het om te zondigen.

Maandag, 24 januari 2011, 21:50 - 22:00 u.

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. Het gebed tot Mijn Eeuwige Vader, door middel van [het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid](#), is belangrijk om je ziel te heiligen.

De zonde vermijden is moeilijk, Mijn geliefde dochter. Het is moeilijker om Mijn bijzondere genadegaven te verwerven dan het is om de zonde, onder welke vorm dan ook, te vermijden. Aangezien je geroepen werd om dit heilig werk te verrichten, zal je altijd een doelwit zijn van de Boze die elke gelegenheid aangrijpt om negativiteit in jouw leven te creëren. Hij zal de mensen om je heen gebruiken als een middel om je aan te vallen. Dat is waarom je altijd voor hem op je hoede moet zijn. Laat hem nooit winnen want als hij wint, slaagt hij erin de zielen te kwellen en veroorzaakt hij verschrikkelijke pijn, angst en leed. Hij zorgt ervoor dat vriendschappen uiteen vallen, zaait verwarring, veroorzaakt wanhoop en prent bedrieglijke gedachten in de hoofden van zijn doelwitten. Vervolgens, wanneer Mijn kinderen zich schuldig voelen voor hun eigen zwakheid omdat ze voor de verleiding bezweken zijn, ervaren zij een vorm van armzaligheid welke in hun leven radeloosheid, narigheid en verwarring teweegbrengt.

Mijn kinderen, jullie zullen altijd tot de zonde verleid worden. De volmaaktheid van jullie zielen is uitermate moeilijk te bereiken en vereist een enorme discipline en vastberadenheid van jullie kant. Als en wanneer jullie ten prooi vallen aan de verlokking van de Boze en een zonde begaan, moeten jullie onmiddellijk vanuit jullie hart bidden en om vergiffenis vragen.

De regelmatige biecht is een sacrament dat vaak miskend is. Het is slechts door de wekelijkse aanwezigheid in de biechtstoel dat jullie ziel in een staat van genade kan blijven. Enkel wanneer jullie ziel op deze manier geheiligd wordt en door dagelijks gebed kunnen jullie de Bedrieger op afstand houden.

De schuld van de zonde

Wanneer jullie last hebben van een schuldgevoel als gevolg van een zondige daad, ongeacht hoe afschuwelijk het misdrijf ook is in de ogen van Mijn Vader, pieker dan niet. Verdrijf dit, open jullie hart en vraag om vergeving. Schuld is een negatief gevoel. En hoewel het dient als middel om je geweten te leiden, is het niet gezond om in deze toestand te blijven. Vraag, door middel van het gebed, voor de genaden om de zuiverheid van de ziel te verkrijgen welke nodig is om Mij te dienen. Geduld is belangrijk. Laat de zonde jullie nooit van Mij weggagen. Schuldgevoelens mogen nooit een beletsel zijn om op zoek te gaan naar verlossing.

Kinderen, vergeet nooit dat door de erfzonde jullie altijd ten prooi zullen vallen aan de verleiding van de Boze. Het is door gebed, vasten en toewijding aan de Heilige Eucharistie dat jullie nader tot Mij zullen komen. Dit vergt tijd die voorbehouden moet worden.

Ga nu verder, Mijn kinderen, en onthoud één ding – wees nooit bang om terug naar Mij te komen wanneer jullie gezondigd hebben. Wees nooit beschaamd om vergiffenis te vragen als jullie werkelijk berouwvol zijn. Maar onthoud ook dat, als jullie dit niet doen, jullie de Bedrieger telkens weer zullen aantrekken en jullie ziel zich in de duisternis zal storten. Duisternis trekt het duistere aan. Licht trekt het licht aan. Ik ben het licht. Wend jullie nu tot Mij en laat Mijn liefde door jullie arme, verloren zielen heen schijnen. Ik houd zoveel van jullie, Mijn kinderen, dat als jullie je hart naar Mij toe keren, ongeacht hoe zeer jullie je ook uitgesloten voelen, jullie nooit geweerd zullen worden.

Ga heen in vrede en liefde.

*Jullie Goddelijke Redder
Jezus Christus*

Goed Nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.

Dinsdag, 24 januari 2012, 16:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben het, jouw Jezus, die jou vandaag het goede nieuws voor de wereld komt brengen.

Veel gebed en lijden, opgeofferd door Mijn uitverkoren zielen op aarde, heeft tot gevolg dat veel meer kinderen van God nu gered kunnen worden.

Indien jullie de kracht van het offer en van het gebed zouden begrijpen, kinderen, zouden jullie nooit ophouden met bidden.

God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd.

Dit wil zeggen dat velen zich tijdens De Waarschuwing zullen bekeren en dat diegenen die het niet doen kunnen gered worden door de kracht van het gebed.

Dat wil niet zeggen dat allen zullen gered worden want, droevig genoeg, dat zullen ze niet.

Deze verharde mensen, die in de eerste plaats verbonden zijn met Satan en de boosaardige sekten die hij in de wereld beheerst, zullen niet willen gered worden.

In plaats daarvan zullen zij een ander paradijs verkiezen. Een paradijs waarin zij geleid werden te geloven en dat zou bestaan buiten datgene wat aan de mensheid beloofd werd door Mijn Vader.

Dat valse paradijs, waarin **Satanische volgelingen van het Beest geloven, bestaat niet.**

Het werd door Satan in de geesten van zijn volgelingen gecreëerd en is eenvoudigweg een illusie. Zoveel werd beloofd.

Duistere zielen geloven in een ander universum, een andere entiteit, waarin God niet bestaat.

Zij geloven in andere levensvormen, andere schepselen en een vredevol regime waarin alles gebaseerd is op een leugen.

Niets van dit alles is waar, kinderen. Het bestaat niet en kan niet bestaan, omdat het niet door Mijn Vader geschapen werd.

God, de Almachtige Vader, schiep het hele universum – de sterren, de planeten en de aarde alsook al de ruimten ertussen.

Bid voor hen die zulke sekten volgen.

Bid voor de redding van meer van Mijn kinderen die, omdat zij in pijnen verkeren, deze spirituele uitwegen zoeken die niet van God zijn.

Bid nu in dankzegging voor deze bijzondere gave die nu door Mijn Vader geschonken wordt, in dit Kruistochtgebed (21).

Kruistochtgebed (21)

Dankzegging aan God de Vader voor de redding van de mensheid.

“Wij loven en danken U, o heilige God, Almachtige Schepper van de mensheid, voor de Liefde en Barmhartigheid die U hebt voor de mensheid.

Wij danken U voor de Gave van Redding die U over Uw arme kinderen uitstort.

Wij smeken U, o Heer, om diegenen die de Boze volgen te redden en dat hun harten geopend zullen worden voor de Waarheid omtrent hun eeuwig leven. Amen.”

Wees blij voor deze grote gave, kinderen.

Maar jullie hebben nog veel werk te doen om zielen te helpen aangezien veel van jullie broeders en zusters zich hardnekkig zullen blijven verzetten tegen de waarheid van Mijn Heilig Woord.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van heel de Mensheid

Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals mijn Zoon heeft opgedragen.

Vrijdag, 24 januari 2014, 20:05 u.

Mijn lieve kind, maak het bekend dat Ik nog eenmaal zal verschijnen in al de Mariale grotten, die door mijn Zoons Kerk goedgekeurd werden, doorheen de eeuwen.

Ik zal mijzelf bekend maken op Heilige Plaatsen waaronder Lourdes, Fatima, La Salette en Guadalupe. Ik zal ook te Garabandal verschijnen. Deze verschijningen zullen deze Lente beginnen, zoals mijn Zoon heeft opgedragen.

Ik zal door uitverkoren zielen gezien worden met de zon achter mijn hoofd. Er omheen zullen twaalf sterren staan, verweven rond de doornenkroon die door mijn Zoon tijdens Zijn Kruisiging gedragen werd, en die op mijn hoofd is geplaatst als een teken voor allen om mijn voorbeeld te volgen. Mijn rol is het al Gods kinderen te leiden op het Pad van Waarheid en hen naar mijn Zoon te brengen.

Wanneer deze verschijningen plaatsvinden, zal er geen twijfel meer zijn, vooral onder hen die mij vereren, dat Ik de Waarheid spreek wanneer Ik zeg dat weldra het laatste Pad, dat jullie in deze eindtijden naar mijn Zoon zal brengen, zal leiden langs het Boek der Waarheid.

Wanneer jullie mij, jullie Moeder volgen, zal ik jullie bij de hand nemen en geleiden naar mijn Zoon. Mijn Zoon heeft vele wonderen beloofd, zodat Hij jullie ogen kan openen voor de profetieën die Hij aan de wereld gaf, door mijn eigen Zending. Velen aanvaardden niet dat Ik op deze bijzondere verschijningsplaatsen verscheen en verwerpen hun belangrijkheid bij de redding van zielen.

Wanneer Ik nog eenmaal verschijn op deze plaatsen en mezelf voorstel als de Moeder van Verlossing, dan zullen jullie weten dat deze Zending mijn laatste is en dat alle verschijningen geleid hebben tot deze laatste om de wereld de Verlossing te brengen, die het geboorterecht is van elke mens in het bijzonder.

Verheug jullie, want deze dagen zijn nabij en wanneer jullie over deze dingen zullen horen, weet dan dat deze profetie, eens vervuld, enkel van mij is kunnen komen, jullie geliefde Moeder, de Moeder van de Verlossing, Moeder van God.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

De rol van Mijn Moeder als Medeverlosseres zal eindelijk goed en wel begrepen worden.

Vrijdag, 24 januari 2014, 20:19 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **wanneer Mijn Moeder een laatste maal verschijnt, op Mariale verschijningsplaatsen overal, dan moeten jullie weten dat de wereld zal veranderen en eindelijk naar Mij toe zal rennen.** Het is door Mijn geliefde Moeder dat meer zielen naar Mij gebracht worden. **Haar rol is altijd geweest om Mij te dienen voor het welzijn van de mens.** En nu zal Mijn Moeders rol, als Medeverlosseres, eindelijk goed en wel begrepen worden.

Ik zal elke ziel de gelegenheid geven om getuige te zijn van Mijn Krachtige Tussenkomst, zodat Ik ze kan bekeren. Door bekering kan Ik miljoenen redden. De Belofte van Verlossing werd door Mij gedaan en voltooid door Mijn dood aan het Kruis. Nu zal Ik de zielen verzamelen die Ik tot Mij zal trekken en door deze Missie (zal Ik) de Waarheid van Mijn Woord overal verspreiden.

Diegenen aan wie de Waarheid nooit werd gegeven zullen ze voor de allereerste keer voorgesteld krijgen. Diegenen aan wie de Waarheid werd gegeven, maar die ze vergeten zijn, zullen aan Mijn Belofte herinnerd worden. Diegenen die de Waarheid kennen, maar die ze veranderd hebben om ze aan eigen wensen aan te passen, zullen eraan herinnerd worden dat er maar één Waarheid kan zijn.

Ik breng de mensheid de Waarheid op een moment dat hun gedachten verward zijn, hun ziel verscheurd door twijfel – maar Ik zal hun angsten verlichten. Alleen Ik, Jezus Christus, hun

Verlosser heb de Macht om zó in te grijpen. Alleen Ik heb de Macht om hun vrede te brengen en hun de redding te bezorgen, die hun rechtmatig toebehoort.

Alle draden van deze Missie worden bijeengebracht om een patroon te vormen. Dan, wanneer de verschillende onderdelen met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd zijn, zoals de stukjes van een puzzel, wanneer alle stukken beginnen samen te smelten, zal het uiteindelijke beeld duidelijk worden. Dan zullen jullie Mijn Tegenwoordigheid overal vinden – zij is helemaal gekoppeld aan elke authentieke heilige missie die door Mijn Vader aan de wereld werd geschonken, totdat uiteindelijk de hele Waarheid voor iedereen duidelijk zal worden.

Mijn Vader beloofde dat Hij de Waarheid aan de wereld zou openbaren, door het Boek der Waarheid, zoals voorspeld aan de profeten Daniël en Johannes de Evangelist. Mijn Vader brengt jullie de Waarheid in deze tijd nu, maar Hij doet het stukje voor stukje, beetje bij beetje, totdat het laatste deel het geheel afsluit. Alleen dan zal het Boek der Waarheid zinvol zijn. Alleen dan zullen de laatste obstakels worden overwonnen, wanneer de meerderheid van de mensheid zal zingen en zich zal verheugen in afwachting van Mijn Tweede Komst. **Alleen wanneer Mijn Missie voltooid is zal de Grote Dag aan de wereld bekend gemaakt worden.**

Ga in vrede en weet dat wanneer jullie al jullie vertrouwen in Mij plaatsen, dat Ik het laatste deel van Mijn Vaders Verbond kan voltooien en jullie kan meenemen in het Rijk van Zijn Almachtige Koninkrijk.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: Nucleaire oorlog waarin Iran meegesleept wordt, wordt beraamd.

Woensdag, 25 januari 2012, 13:50 u.

Mijn kind, veel dingen gebeuren nu in de wereld daar Satans leger overal chaos blijft verspreiden.

Zij proberen de controle te krijgen over alle financiële instanties zodat zij Mijn kinderen een verschrikkelijke gruweldaad kunnen toebrengen.

Zij, de boosaardige groep gedreven door hebzucht en macht, proberen ook een nucleaire oorlog in Iran uit te lokken.

Jij, Mijn kind, moet bidden opdat God de Vader in Zijn grote barmhartigheid, **hun harten zou openen opdat deze dingen niet zouden gebeuren.**

Verlies nooit het geloof, kinderen, want jullie gebeden werken.

Groot kwaad zoals abortus, euthanasie, prostitutie en seksuele perversiteiten zijn nu in de wereld aan het verminderen.

Bid, bid, bid [Mijn Heilige Rozenkrans](#), kinderen in groepen indien mogelijk overal.

Satan verliest zijn macht vlug wanneer Mijn hiel de kop van de slang begint te verpletteren.

Het zal nu niet lang meer duren voor de (weder)komst van Mijn Zoon op aarde.

Eerst zal Hij jullie die laatste kans geven tot bekering.

Dan zal Hij de wereld snel voorbereiden op Zijn Tweede Komst.

De tijd is kort nu.

Gebed is het wapen, kinderen, om Satans leger te verhinderen om de laatste vervolging uit te voeren die zij tegen de mensheid plannen.

Onthoud dat Mijn Eeuwige Vader omwille van Zijn liefde en erbarmen jullie allen die in Hem geloven, zal beschermen.

Voor al diegenen die Hem ongehoorzaam zullen blijven en de waarheid van het bestaan van Mijn geliefde Zoon zullen blijven ontkennen: bid, bid, bid voor hun redding.

De tijd is klaar. Open jullie harten voor de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon.

De hemel zal nu beginnen te veranderen en dan zal iedereen zien hoe dit grote wonder zich voor hun ogen onthult. Wees klaar.

Maak jullie huizen klaar en bid [Mijn Heilige Rozenkrans](#) bij elke gelegenheid om de greep van de Boze te verzwakken.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn Kruistochtgebedsgroepen.

Vrijdag, 25 januari 2013, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik wens mijn Kruistochtgebedsgroepen te instrueren dat zij waakzaam moeten zijn wanneer zij zich samenstellen in hun naties. Zij moeten Wijwater bij de hand hebben met een Kruisbeeld van Mij en onderstaand speciaal Kruistochtgebed bidden om hun Kruistochtgebedsgroep (96) te Zegenen en te Beschermen.**

Kruistochtgebed (96)

Om onze Kruistochtgebedsgroep te Zegenen en te Beschermen.

“O mijn liefste Jezus, alstublieft zegen en bescherm ons, Uw Kruistochtgebedsgroep, opdat wij immuun worden tegen de boosaardige aanvallen van de duivel, en tegen elke kwade geest, die ons zou kunnen kwellen in deze Heilige Missie om zielen te redden.

Mogen wij trouw en sterk blijven, als wij volharden om Uw Heilige Naam voor de wereld te bewaren en nooit opgeven in onze strijd om de Waarheid van Uw Heilig Woord te verspreiden. Amen.”

Alstublieft, bid dit gebed voor en na elke gebedsontmoeting.

Ik moet jullie, Mijn geliefde leerlingen, ook opdragen ervoor te zorgen dat het gebed de basis vormt voor elke gebedsontmoeting. Ik wens niet dat jullie negatieve gedachten koesteren of vrees teweegbrengen onder jullie zelf, want alles wat Ik breng is Liefde en Barmhartigheid.

Mijn Boodschappen zijn vol hoop en Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn Kruistochtgebedsgroepen. De bedoeling van deze Missie is om zielen te redden. Het is nooit over iets anders gegaan. Mijn Boodschappen worden gegeven om jullie te verlichten, jullie opmerkzaam te maken op de gevaren die jullie geloof bedreigen, en jullie voor te bereiden op Mijn Nieuwe Paradijs.

Ga in vrede nu. **Ik zal elke Kruistochtgebedsgroep bedekken met Mijn Overvloed van Genaden, inbegrepen de Gave van Onderscheiding.**

Jullie Jezus

Zij zullen huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waar de dood niet bestaat.

Vrijdag, 25 januari 2013, 23:20 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **in deze tijd zwelt Mijn Macht aan, door de Kracht van de Heilige Geest, in de harten van de mensen. Zelfs koude en afstandelijke zielen zullen bekeerd worden door de Gaven die Ik over de mensheid uitstort dank zij jullie edelmoedige antwoord op Mijn Hemelse Oproep.**

Niet één natie zal nalaten om de Kracht van de Heilige Geest te aanvaarden; geen middel zal onbeproefd blijven; niet één priester zal niet op de hoogte zijn van Mijn Boodschappen; geen enkele van Mijn geliefde leerlingen zal onberoerd blijven voor het nieuws dat Ik breng. Zelfs zij die Mij verwerpen zullen een tweede maal terugkomen om Mijn Woord te horen omdat Mijn Geest hun harten raakt.

Wees verheugd, want het is slechts twee jaar geleden sinds deze Zending begon en Mijn Woord wordt in meer dan tweehonderd landen gelezen en in bijna veertig talen vertaald. Ik

zal Mijn Boodschappen blijven verspreiden, in elke taal, onder de rijken en de armen, onder atheïsten en gewijde dienaren van Mij.

Ik maak geen onderscheid tussen de persoon die niet in God gelooft en diegenen die hun leven aan Mij, hun Jezus, hebben toegewijd. Elke ziel is in elk opzicht even belangrijk voor Mij als diegenen die Mij kwetsen, die Mij verraden, die Mij doen wenen, die Mij beschuldigen, Mij kruisigen en Mij haten – Ik bemin hen allemaal. Daarom Ben Ik geduldig. Ik weet dat wanneer de Waarheid doordringt, zij tot Mij zullen komen. Dan zullen zij huilen van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waar de dood niet bestaat.

Dat is Mijn Belofte en wanneer jullie bekommerd zijn, gezeseld en mishandeld worden en voor dwaas gehouden, dan is dat het enige waarop jullie op moeten focussen. Dit Nieuwe Paradijs is voor ieder van jullie. Wanneer jullie strijden om zielen te redden, bewaar dan die belofte in jullie harten.

Jullie geliefde Jezus

Moeder van de Verlossing: de invloed van de seculiere wereld is vergelijkbaar met een grote overstroming.

Zondag, 25 januari 2015, 14:40 u.

Mijn lieve kinderen, de Gave van Onderscheiding komt door de Kracht van de Heilige Geest en zij wordt niet gemakkelijk gegeven. Zij moet verdiend worden. Zij wordt enkel gegeven aan hen die in vereniging zijn met Christus en die vrij zijn van alle verwarring vanwege de bekeringen die de Boze hun voorhoudt. De Boze kan hen die met deze Gave gezegend zijn niet bedriegen.

Wee de mens die bedrogen wordt want hij zal toelaten dat hijzelf in leugens gedompeld wordt. Bedrog komt van Satan zelf en van hen bij wie hij binnendringt. Wie het bestaan van Jezus Christus niet aanvaardt zal het bijna onmogelijk vinden om de rook van Satan te weerstaan, die iedereen en elk van jullie verblindt die schuldig zijn aan de zonde van hoogmoed, met de bedoeling jullie te verslinden. Gelijk welke gewijde dienaar van God die de Waarheid achter zich laat, zal al de gelovigen die van hem leiding verwachten, in dwaling brengen. Daarvoor zal hij een grote bestraffing ondergaan op de Dag van het Oordeel.

De invloed van de seculiere wereld is vergelijkbaar met een grote overstroming en zielen die toelaten dat hun kijk of mening over het Woord van God verandert, zullen verdrinken. Bedrog is een middel van de Boze en zijn hoofddoel is de Kerk van mijn Zoon op aarde te vernietigen door hen die ertoe behoren te verleiden. Open jullie ogen voor nieuwe veranderingen die zullen geïntroduceerd worden en die de Naam van God vervloeken.

Jullie mogen nooit toestaan dat leugens invloed hebben op wat mijn Zoon jullie leerde want mijn Zoon week nooit af van Zijn Geschreven Woord en dat zal Hij ook nooit doen. De Waarheid zal jullie ondersteunen gedurende de beproevingen die nakend zijn en die mijn Zoons Kerk op aarde zullen geselen. Jullie moeten je voorbereiden op deze tijden want het is bijna zover.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

God de Vader: Ik zal elke persoon, elk ras, elke geloofsovertuiging en elke godsdienst omsluiten.

Zondag, 25 januari 2015, 15:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Tussenkoms om de ogen van Mijn kinderen te openen voor de Liefde van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, komt naderbij.

Ik bemin al Mijn kinderen en Ik zal elke man, elke vrouw en elk kind dat ouder is dan zeven jaar, in het Licht van Mijn Zoons Barmhartigheid laten komen. Bereid jullie voor op Mijn Tussenkoms want die zal er sneller zijn dan jullie denken en wees dankbaar voor deze Grote Gave. De geestelijke oorlogvoering die jullie meemaken in de wereld is duidelijk zichtbaar op aarde en de

strijd zal zich aandienen tussen Mijn vijanden die proberen allen te doen zwijgen die weigeren zich te laten meeslepen in vervalsingen en diegenen die Mijn Zoon verraden.

Wanneer de Hand van Mijn Gerechtigheid neervalt zal zij het geloof op de proef stellen van allen die zeggen voor Mijn Zoon te zijn en alleen zij die bereid zijn om het Kruis te volgen, zullen sterk genoeg blijven om de Waarheid te verkondigen. Spoedig zullen de spinnenwebben opgetrokken worden en zal jullie de volle omvang van jullie erfdeel bekend gemaakt worden. De meeste van Mijn vijanden zullen deze Tussenkomst afwijzen en zij zullen tot het bittere einde vechten om Jezus Christus te verloochemen.

Ik zal elke persoon, elk ras, elke geloofsovertuiging en elke godsdienst omsluiten in het Licht van Mijn Zoon en velen zullen Hem zien. Dat beduidt dat als resultaat velen zich zullen bekeren en zullen vragen om het recht eeuwig te leven in de Heerlijkheid van Mijn Zoons Koninkrijk op aarde.

Ik heb beloofd dat Mijn Zoon zal plaatsnemen op Zijn Troon en dat zal in vervulling gaan. Zij die geen deel wensen uit te maken van Zijn Koninkrijk zullen hun keuze maken op grond van de vrije wil die Ik aan ieder van jullie geschonken heb.

Ik, jullie geliefde Vader, Schepper van al wat is en zal zijn, smeeek jullie je geboorterecht niet te verkwanselen. Indien jullie dat toch doen, dan zullen jullie verslonden worden door Satan die genadeloos is in dezelfde mate als hij leugenaar, bedrieger en aanklager is. Aan jullie wordt een Geschenk gegeven dat aan geen enkele generatie vóór jullie werd toegekend en jullie moeten bidden dat jullie de Genaden mogen ontvangen om Mijn Begunstiging te aanvaarden.

Kom in het Licht want indien jullie dat niet doen dan zullen jullie voor eeuwig verblind worden door duisternis. Dat zou Mijn Hart in tweeën scheuren en Ik wens niemand van jullie te verliezen.

Ik Zegen jullie. Ik gids jullie doorheen deze Heilige Missie, die jullie gegeven is door de Allerheiligste Drieenheid, zoals voorspeld.

*Jullie geliefde Vader
God de Allerhoogste*

Het laatste geheim van Fatima openbaart de waarheid omtrent Satans boosaardige sekte die in het Vaticaan is binnengedrongen.

Donderdag, 26 januari 2012, 21:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **het is tijd om de volle waarheid omtrent de mysteries van Gods Rijk aan de wereld te openbaren.**

De waarheid is een tijd lang verborgen geweest. De erkenning van Mijn goddelijke tussenkomst in de wereld door wonderen, verschijningen en goddelijke mededelingen aan uitverkoren zielen, is door Mijn Kerk vele jaren lang terzijde geschoven geweest.

Waarom Mijn Kerk de nood voelde om de waarheid te onderdrukken wanneer het nodig was om het geloof van Mijn kinderen overal ter wereld te versterken, weten zij alleen.

Elke ware ziener van Mij en Mijn Gezegende Moeder werd in het begin door Mijn Kerk genegeerd en met geringschatting behandeld.

Mijn dochter, zelfs het derde geheim van Fatima werd niet aan de wereld meegedeeld omdat het de waarheid openbaarde omtrent Satans boosaardige sekte die in het Vaticaan is binnengedrongen.

Het laatste deel van het geheim werd niet geopenbaard om de boosaardige sekte te beschermen die in groten getale in het Vaticaan is binnengedrongen sinds de verschijning van Mijn Moeder in het heiligdom van Fatima.

Mijn dochter Lucia werd het zwijgen opgelegd door de machthebbers die een deel van het Vaticaan besturen waarover Mijn arme geliefde Pausen weinig controle hebben.

Zie hoe zij niet alleen de waarheid omtrent Mijn leer hebben verdraaid, maar hoe zij ook **nieuwe manieren van katholieke verering hebben geïntroduceerd die Mij en Mijn Eeuwige Vader beledigen.**

De Katholieke Kerk is de ene ware Kerk en als zodanig het eerste doelwit van Satan en zijn gemene sekte.

De waarheid komt van Mij.

De waarheid maakt de mensen ongemakkelijk omdat ze een persoonlijk offer kan inhouden.

In sommige gevallen veroorzaakt de waarheid verontwaardiging en in vele gevallen wordt ze behandeld als ketterij.

Toch kan enkel de waarheid jullie vrijmaken van leugens. De leugens die afkomstig zijn van Satan en die als een zware last op jullie ziel wegen.

De tijd is gekomen om de waarheid te ontsluiten in een wereld die vol van leugens is.

Mijn dochter, zo veel leugens zijn aan Mijn kinderen meegedeeld door valse religies, valse goden, valse kerkleiders, valse politieke leiders en organisaties alsook door valse media.

Zo veel van de waarheid wordt verborgen. Maar indien de waarheid omtrent hetgeen nu in de wereld plaatsvindt vandaag zou geopenbaard worden, zouden slechts weinig mensen haar aanvaarden.

Hetzelfde geldt voor de Tien Geboden van Mijn Vader. Deze zijn de regels die door Mijn Eeuwige Vader voorgeschreven en gegeven werden aan Zijn profeet Mozes.

De waarheid verandert nooit hoezeer de mensen haar ook proberen te veranderen.

De geboden van Mijn Vader worden niet langer aanvaard, zelfs niet onder Christelijke Kerken.

Je zal niet doden wil zeggen dat je geen ander menselijk wezen kunt doden. Het slaat niet op zelfverdediging, maar wel op elke andere omstandigheid.

Niemand kan moord rechtvaardigen – abortus, executie of euthanasie. Niemand.

Dat is een doodzonde en de straf is een eeuwig leven in de hel*.

Aanvaarden Mijn kinderen dat, Mijn dochter? Neen, integendeel zij maken zelfs wetten die het niet alleen aanvaardbaar maar ook nog vergeeflijk maken in de ogen van God. Maar dat is het niet.

Elke dag worden elk van de Tien Geboden van Mijn Vader verbroken.

Toch preekt Mijn Kerk nooit over de ernst van de zonde. Zij zeggen nooit tegen de mensen dat zij naar de Hel zullen gaan indien zij een doodzonde begaan en geen berouw betonen.

Mijn Hart is diep gewond.

Zij, Mijn Kerken, overal ter wereld preken de waarheid niet.

Velen onder Mijn gewijde dienaars geloven zelf niet meer in de Hel of het Vagevuur.

Zij aanvaarden de geboden van Mijn Vader niet. Zij verontschuldigen elke zonde.

Zij spreken over de barmhartigheid van Mijn Vader, maar laten het na om de gevolgen uit te leggen wanneer men sterft in staat van doodzonde. Door hun plichten niet te vervullen waartoe zij geroepen zijn, beledigen zij Mij zeer.

In vele gevallen zijn zij verantwoordelijk voor het verlies van veel zielen.

Word wakker voor de waarheid, jullie allen die beweren te geloven in God, de Almachtige Vader, Schepper van alle dingen, en weet dit.

Er is slechts één waarheid.

Er kan niet meer dan één waarheid zijn.

Al wat niet de waarheid is, is een leugen en komt niet van Mijn Hemelse Vader, God de Almachtige Schepper van alle dingen.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

* Noot: Er moet op gewezen worden dat Jezus aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid in een vorige boodschap zei dat zelfs de zonde van moord vergeven kan worden als die persoon oprecht berouw heeft.

God de Vader: Dit is de reden waarom alleen een wonder het menselijk ras kan redden.

Zaterdag, 26 januari 2013, 19:22 u.

Mijn liefste dochter, **Mijn Dierbare Zoon die zulk een wrede dood heeft ondergaan ten voordele van Mijn kinderen, maakt zich klaar voor Zijn Grote Barmhartigheid.**

Ik heb Hem tot nu toe de tijd verleend die vereist was om zoveel mogelijk mensen onder Zijn Goddelijke Barmhartigheid te brengen zonder één verdwaalde ziel te moeten opgeven. **De Tijd voor Mijn Geschenk aan de mensheid is zeer nabij.**

De tijd waarin Mijn Zoon, de Messias, kwam om op aarde te leven werd door de mensheid verspild. Zij verwierpen Hem. De tweede keer, wanneer Ik Hem de toestemming geef terug te komen, zal het niet anders zijn. **Hij zal verworpen worden.**

Dat is de reden waarom alleen een wonder het menselijk ras kan redden. Maar dat wonder kan enkel geschieden wanneer Ik, God de Schepper van al wat is, er zeker kan van zijn dat de vrije wil van de mens onaangetast blijft. Aan deze Gave van de vrije wil mag nooit geraakt worden. Wanneer iemand hem opoffert als een geschenk voor Mij, dan is dat het kostbaarste en volmaaktste geschenk van alle.

Door aan hen het bewijs van hun zonden te tonen, kan Mijn Zoon zielen aanmoedigen Zijn oproep te beantwoorden. Wanneer dan berouw getoond wordt, **zal Zijn Barmhartigheid miljarden zielen omsluiten**, die anders nooit zouden gered hebben kunnen worden.

Ik verzoek jullie dringend, lieve kinderen, om jullie goed voor te bereiden.

*Jullie Lieve Vader
God de Allerhoogste*

Het plan om elk spoor van Mij te wissen is in gang gezet.

Zondag, 26 januari 2014, 15:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat nooit toe dat de opvattingen van hen die bitter van hart zijn jegens dit Werk, jou zouden doen twifelen aan Mijn Missie voor zielen.

Wat doet het ertoe dat jij en Mijn geliefde trouwe zielen, die weigeren af te wijken van Gods Woord, verworpen worden? Wat maakt het uit dat zij jullie wel of niet minachten? Hun menselijke opinies, die het Woord ontkrachten, zijn van geen belang in jullie zoektocht naar Eeuwige Zaligheid. Wanneer jullie Mij verheerlijken en Mijn Heilig Woord eren, zullen jullie van alle kanten verleid worden om Mij de rug toe te keren.

Zo velen zullen deze Missie afwijzen totdat de schrikwekkende waarheid over hen neerkomt wanneer zij getuige zullen zijn van de godslasteringen die zullen vloeien uit de mond van de valse profeet. **Wanneer iemand die het Bestaan van de Heilige Drie-Eenheid loochent, het gewaad van een hogepriester durft te dragen onder het dak van Mijn Kerk en vervolgens probeert jullie ervan te overtuigen dat wat jullie tot nog toe als waar gekend hebben, dat nu niet langer is, dan zullen jullie weten dat de geest van het kwaad Mijn Kerk van binnenuit heeft overspoeld.**

Wanneer jullie omringd worden met nieuwe ideologieën en nieuwe leerstellingen en men jullie dan zegt dat het menselijk ras vandaag deze veranderingen verlangt, dan zal dat de tijd inluiden waarin Gods Wensen niet langer zullen beantwoord worden. Wanneer in plaats daarvan door de mens gemaakte leerstellingen, vol dwalingen en fouten, verklaren dat zonde niet meer bestaat, dan zal de tijd nabij zijn voor Mij om, zoals voorzegd, Mijn vijanden te vernietigen.

Veel meer onder jullie zullen zich bewust worden van de Waarheid en van de verschrikkelijke oneer die Mij, Jezus Christus, in Mijn Kerk op Aarde aangedaan wordt. Die trouwe dienaren zullen het kwaad herkennen en dan zullen velen van hen vluchten. Maar wanneer de tijd komt en

wanneer jullie allemaal voor die keuze geplaatst worden, zullen velen helaas Mij verlaten en deelnemen aan heidense praktijken.

Het plan om elk spoor van Mij uit te wissen is in gang gezet. **De Waarheid van Mijn Woord zal uit jullie grondwetten en scholen verbannen worden totdat zij uiteindelijk binnen Mijn Eigen Kerk zal opgezegd worden.** Diegenen onder jullie die geloven dat dit nooit kan gebeuren – dat God deze dingen nooit zou toelaten – vergissen zich. Deze afschuwelijkheden zijn toegelaten, in de laatste zuivering van de mens, vóór Mijn Tweede Komst. **Indien jullie niet waakzaam blijven, ongeacht hoezeer jullie Mij liefhebben, zullen jullie ertoe gebracht worden deel te nemen aan een reeks van vieringen die God geen eer zullen schenken. Indien zij Mij niet verheerlijken, dan moeten jullie jezelf afvragen hoe dat komt? Waarom worden deze veranderingen gedaan en waarom zo plots? Het antwoord is tijd – want er blijft nog maar een beetje over.**

De wedren om zielen te overwinnen langs beide kanten, zal uitmonden in een hevige strijd. De ene zijde zal jullie overtuigen om het Woord van God te verwerpen ten gunste van gemene praktijken die Satan zullen verafgoden. Zij zullen zelfs diegenen in de val laten lopen die zeer bedreven zijn omtrent Mijn Woord, zo listig zullen zij hun zaak aanbrengen om Mij van Mijn Kerk te verwijderen. De andere zijde zal lijden omwille hun getrouwheid, niet enkel aan deze Boodschappen, maar aan het Ware Woord van God, aan de wereld gegeven in Mijn Vaders Boek.

Jullie Jezus

Oproep tot de Clerus: Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde.

Vrijdag, 27 januari 2012, 23:50 u.

Ik ben jullie geliefde Jezus, Zoon van de Allerhoogste God en geboren uit de Onbevleete Maagd Maria.

Mijn geliefde dochter, vergeet nooit dat wanneer jij voor Mij werkt jij zal vervolgd worden omdat de mensheid er niet van houdt de waarheid te horen die Ik jou in deze eindtijd openbaar.

Mijn Heilig Woord is zolang onderdrukt geworden, maar dat zal niet langer het geval zijn.

Mijn stem zal overal ter wereld gehoord worden. Mijn liefde zal geopenbaard worden in al Mijn Glorie en de mens zal eindelijk in staat zijn om zichzelf te bevrijden van de ketens van het kwaad die door Satan rond zijn enkels zijn geplaatst.

Evenals de waarheid de zielen van Mijn kinderen zal binnendringen en hun de vrijheid zal brengen waarop zij al zolang gewacht hebben zal zij, helaas, ook verdeeldheid veroorzaken.

Mijn geliefde gewijde dienaars, priesters en heel de religieuze clerus binnen de Katholieke Kerk, weet dat Ik jullie allen bemin.

Zo velen onder jullie hebben jullie levens voor Mij opgeofferd met edelmoedigheid van hart. **Jullie zullen het nu nodig hebben op Mij te steunen.**

Jullie moeten om leiding bidden om sterk te blijven in jullie geloof en ook voor onderscheiding te allen tijde.

Wend jullie blik geen moment van Mij af.

Ik heb jullie nodig om Mijn kudde voor te bereiden om Mij te verwelkomen tijdens Mijn zo lang verwachte Tweede Komst op aarde.

Jullie zullen moeten volharden en niet toestaan dat jullie liefde voor Mij wordt ontraden, hoezeer jullie ook onder druk worden gezet.

Jullie zijn Mijn ware leerlingen en Ik moet jullie dringend verzoeken om jullie wapens op te nemen ten einde Mijn Kerk te redden. **Deze ware Kerk, gegrondvest op de rots door Mijn geliefde leerling Petrus, zal nooit ten onder gaan.**

De vijand mag dan wel geloven dat zij vernietigd is, **maar dat zou een dwaze veronderstelling zijn.**

Niemand zal of kan Mijn Kerk verwoesten. Uit haar as zal zij opnieuw verrijzen om Mijn glorie te proclameren **wanneer Ik terugkom om Mijn Koninkrijk op aarde in veiligheid te brengen.**

Jullie mogen Mij, jullie geliefde Verlosser, nooit of nooit verlaten.

Want zonder Mij is er geen licht. Zonder licht is er geen toekomst.

Mijn dochter, Ik geef de wereld dit Kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke clerus:

Kruistochtgebed (22)

Katholieke priesters, houdt de leer zuiver die door de Kerk onderricht wordt.

“O mijn geliefde Jezus, houd mij sterk en de vlam van mijn liefde voor U brandend, elk moment van mijn dag.

Sta nooit toe dat de vlam van liefde voor U verflauwt of sterft.

Sta nooit toe dat ik verzwak tijdens een bekoring.

Geef mij de nodige genaden om mijn roeping, mijn toewijding, mijn trouw na te komen en om de Leer van de Orthodoxe Katholieke Kerk te handhaven.

Ik offer mijn trouw te allen tijde. Ik beloof plechtig mijn verbintenis om in Uw leger te strijden zodat de Katholieke Kerk opnieuw in glorie kan oprijzen om U, geliefde Jezus, te verwelkomen wanneer U wederkomt. Amen.”

Jullie geliefde Verlosser

Jezus Christus

Koning van heel de Mensheid

De profetieën die in het Boek der Openbaring opgetekend staan, zijn slechts gedeeltelijk gekend.

Zondag, 27 januari 2013, 20:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik ben verplicht Mijn volgelingen te informeren dat jullie zullen gestraft worden door sommige gewijde dienaren van Mij. Weldra zullen jullie door een aantal van hen gelast worden, dit Werk te verlaten.

Jullie zullen op dezelfde wijze behandeld worden als Mijn leerlingen door de priesters van hun tijd. Ook hun werd gezegd van Mij weg te gaan en velen werd het niet toegestaan om in de tempels eer te brengen aan God, Mijn Eeuwige Vader.

Vele misverstanden omtrent Mijn Beloften aan de mensheid zullen als een hulpmiddel aangewend worden om anderen aan te moedigen Mij te verwerpen, terwijl Ik in deze tijd Mijn Heilig Woord aan de hele wereld meedeel.

Jullie, Mijn leerlingen, zullen beschuldigd worden van ketterij en men zal zeggen dat jullie niet de Heilige Leer volgen.

Mijn gewijde dienaars zullen verschrikkelijke vergissingen begaan wanneer zij de verkeerde vertakking volgen op weg naar Mijn Koninkrijk. Zij zullen dat doen uit onwetendheid, want velen van hen veronderstellen dat zij de profetieën reeds kennen die Ik nog aan de wereld moet openbaren voor Mijn Tweede Komst.

O hoe verward zullen zij zijn wanneer hun opgedragen wordt het verkeerde te doen door Mijn waarschuwingen te verwerpen die aan allen gegeven worden voor de redding van de zielen. **De profetieën die in het Boek der Openbaring opgetekend staan, zijn slechts gedeeltelijk gekend.**

Geen enkele gewijde dienaar in Mijn Kerk begrijpt tot nu toe het Boek der Openbaring. Zij zullen op de hoogte gesteld worden en Ik zal dat in gedeelten doen. Het is alleen voor jullie om te weten wanneer Ik de tijd hiervoor rijp acht.

Alstublieft, open jullie harten voor de Waarheid. Wees voorzichtig wanneer jullie het Woord van God beoordelen dat aan Zijn uitverkoren profeten gegeven wordt. Oordeel hard over hen, en jullie zullen overeenkomstig geoordeeld worden. Verwerp hun wreedaardig en ook jullie zullen door Mijn Hand van Gerechtigheid verworpen worden. Aanvaard ze met liefde en Ik zal jullie in Mijn Heilige Armen sluiten.

Niets van wat Ik jullie nu geef is in tegenspraak met Mijn Vaders Boek, want dat is niet mogelijk. Ik kom nu om de onderrichtingen af te ronden die Ik tijdens Mijn tijd op aarde gaf. Wanneer Mijn Werk voltooid is, zal Mijn Verbond eindelijk vervuld zijn. Dan breng Ik de Allerheerlijkste Gave van Eeuwig Leven.

Jullie Jezus

God de Vader: Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen.

Maandag, 27 januari 2014, 17:18 u.

Mijn liefste dochter van Mij, hoe dikwijls ben je bang wanneer het zo onnodig is. **Wanneer Ik de wereld een Gave van deze omvang geef, is het gedaan uit een gevoel van plicht, die bekrachtigd wordt door Mijn Grote Liefde voor al Mijn kinderen.**

Ik waarschuw jullie, om jullie allen te beschermen. **Ik openbaar jullie een deel van Mijzelf in elke Boodschap die Ik jullie voor de wereld geef.** Aan jou, Mijn dochter, toon Ik Mijn groot verlangen om dicht bij Mijn kinderen te zijn. Ik toon je Mijn Mededogen, Mijn Vreugde, Mijn Afkeuring, Mijn Toorn, Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid. Waarom dan vrezen jullie Mij, wanneer Ik Me zó (naar jullie) uitstrek? Jullie moeten nooit een Vader vrezen Die al Zijn nakomelingen bemint en vooral de zondaars, die openlijk elke Wet schenden, die Ik aan jullie gaf om de mensheid in Mijn Tederheid te trekken.

Kinderen, wees klaar om Mijn Grote Barmhartigheid te aanvaarden. Open jullie harten om Mij, jullie geliefde Vader, te verwelkomen. Bereid jullie voor om Me te begroeten en aanroep Mij telkens vrees jullie gedachten binnensluipt, wanneer jullie proberen om het eens te worden met deze Boodschappen.

Deze Boodschappen zijn uniek. Zij worden aan de wereld door de Allerheiligste Drie-eenheid voorgesteld. Zij worden door Mij geacht als zijnde de belangrijkste Missie op Aarde sinds Ik Mijn Enige Zoon stuurde om jullie te verlossen.

Dit, Mijn Woord, zou aanvaard moeten worden met een minzaam en dankbaar hart. Verwelkom Mijn Woorden. Wees tevreden in de wetenschap dat alles wat is, binnen Mijn Bevel blijft en altijd zal blijven. Ik Ben al wat Is en zal Zijn. Alle beslissingen met betrekking tot de toekomst van de mensheid en het lot van de komende wereld, blijven bij Mij. Ik zou jullie nooit met opzet bang maken, kinderen. Wat Ik wil doen is jullie voorbereiden op Mijn Nieuwe Koninkrijk, zodat jullie klaar zijn om het binnen te treden – wanneer alle pijn en verdriet niet meer zullen zijn.

Wees in vrede, Mijn mooie, gewenste kinderen. Jullie zijn alles voor Mij. En daarmee bedoel Ik jullie allemaal. Alle zondaars. Al diegenen die Mij niet zullen erkennen. Al diegenen die Satan verafgoden. Al Mijn trouwe kinderen. Diegenen wier zielen zijn weggerukt. Jullie behoren Mij alleen toe. Ik zal niet toestaan dat ook maar één enkele ziel genegeerd wordt in deze poging, Mijn laatste, om de wereld voor te bereiden op de Tweede Komst van Mijn Geliefde Zoon.

Niemand van jullie zal onaangeroerd blijven door Mijn Hand van Barmhartigheid. Laat Mij toe jullie harten te openen, zodat jullie zullen gezegend worden door Mijn Hand.

Zeg tot Mij: "Liefste Vader, raak mijn lichaam en ziel aan met Uw Hand van Barmhartigheid. Amen". Ik zal direct reageren op jullie oproep.

Ga heen, Mijn kleintjes, en wees in vrede, want Mijn Tussenkoms zal jullie reddende Genade zijn, ongeacht hoe moeilijk de komende periode zal zijn. Ik zal wachten om de deur naar Mijn Nieuwe Paradijs te openen, met Liefde in Mijn Hart, terwijl Ik jullie uitnodig om tot Mij, jullie Vader, te komen.

Ik heb geduldig een zeer lange tijd gewacht om Mijn kinderen opnieuw in Mijn Heilige Wil te verzamelen. Die Dag is nabij en Mijn Hart verheugt zich in afwachting van het moment waarop de mens terugkomt naar zijn rechtmatige plaats naast Mij.

*Jullie liefhebbende Vader
God de Allerhoogste*

Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord ofwel helemaal niet.

Dinsdag, 27 januari 2015, 14:35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, verstandelijke overwegingen spelen geen rol in de geesten van hen die het Heilig Woord van God heftig zullen afwijzen, noch bij diegenen die hoe dan ook tegen Mij zijn, noch bij diegenen die niet geheel en al trouw blijven aan het Woord. Jullie kunnen enkel zeggen van Mij te zijn als één lichaam – niet als een deel van jullie lichaam. Jullie kunnen niet zeggen dat jullie mij slechts beminnen met een deel van jullie. Ofwel beminnen jullie Mij in overeenstemming met Mijn Woord ofwel helemaal niet.

Wanneer jullie Mij verraden dan zullen jullie dat doen door jullie redenen te rechtvaardigen wanneer jullie leugens aanvaarden over Wie Ik Ben, Wat Ik Ben en Wat Ik gezegd heb. Jullie zullen Mij buitenwerpen en valse beschuldigingen tegen Mij uiten, net zoals jullie voorouders dat vóór jullie deden. Jullie zullen Mijn Woord gebruiken al naargelang jullie eigen interpretatie en vervolgens de rechtschape gelovigen ervan beschuldigen liefdeloos te zijn. Jullie zullen Mij geselen doordat jullie Mijn Lichaam verraden en jullie zullen verschrikkelijke pijn en lijden teweegbrengen bij hen die jullie in Mijn Heilige Naam beschuldigen van ketterij.

Gezond verstand zal aan de kant geschoven worden terwijl jullie alle mogelijke excuses gebruiken om een weg te volgen in de tegenovergestelde richting van de weg die voor jullie gebaad werd door Mijn Dood op het Kruis.

Satan is de grote aanklager van Gods kinderen en wanneer hij tegenwoordig is in de zielen van hen die hij aantast, dan zal hij elke mogelijke beschuldiging uiten tegen Gods kinderen om Mijn Woord in diskrediet te brengen. Hij zal jullie misleiden om jullie onwetend te maken met betrekking tot de Liefde die God voor jullie heeft. Hij zal elk greintje geloof dat jullie bezitten verwoesten wanneer jullie hem de kans geven. Hij zal misbruik maken van jullie vrije wil – een door God gegeven recht – en jullie doen geloven dan jullie kunnen leven zonder God.

Jullie Jezus

Bereid jullie voor op De Waarschuwing, de Verlichting van het Geweten.

Vrijdag, 28 januari 2011, 12:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met deze heilige taak door te gaan. Door de toewijding van Mijn geliefde en gekoesterde volgelingen, die intens voor jou gebeden hebben, Mijn dochter, zal jij snel opschieten om het Boek der Waarheid te voltooien. Ongeacht hoe verward je bent, toch vind je het moeilijk om je onderworpenheid aan Mij te weigeren. Dit verheugt Mij, maar we hebben niet veel tijd meer.

Mijn dochter, dit bijzondere geschenk – het Boek der Waarheid – wordt aan de wereld geschonken om Mijn kinderen te tonen wat ze moeten doen om zich voor te bereiden op De Waarschuwing, de verlichting van het geweten, welke aan de mensheid gegeven wordt om hen te helpen zich voldoende klaar te maken voor Mijn Tweede Komst.

Aan diegenen die niet in Mij geloven, moet toch de kans gegeven worden om de waarheid te lezen. Wanneer deze gebeurtenis plaatsgrijpt, nadat deze boodschappen aan de wereld gegeven zijn, zullen de mensen de authenticiteit van Mijn woorden begrijpen die door middel van jou, Mijn dochter, geschonken worden om de mensheid te redden.

De Mystieke Gebeurtenis die door iedereen van meer dan 7 jaar oud ervaren zal worden

Voel je niet gekwetst wanneer de mensen deze boodschappen afwijzen, Mijn dochter. Wees enkel dankbaar dat hun dit geschenk geschonken wordt. Nadat deze mystieke gebeurtenis plaatsvindt, die door elk van Mijn kinderen, ouder dan 7 jaar overal ter wereld, ervaren zal worden, zullen zij de waarheid van deze profetie begrijpen. Degenen die na deze gebeurtenis leven, zullen voorzichtiger worden omtrent de inhoud van dit heilige boek. Zij zullen het moeilijk vinden om het te negeren zelfs wanneer hun geloof

zwak is. Anderen die de waarheid niet willen kennen, moeten echter herinnerd worden aan de inhoud van dit werk.

Geef nooit op, Mijn kind, als het gaat om het redden van zielen. Al Mijn kostbare kinderen zijn geboren uit de liefde van Mijn Eeuwige Vader. Het maakt niet uit dat zij de weg kwijt waren. God, Mijn Eeuwige Vader houdt nog steeds van elk van Zijn kinderen.

Het geloof, Mijn kind, kan opnieuw aangewakkerd worden door het geloof van anderen die gezegend zijn met de Heilige Geest. Mijn uitverkoren kinderen, gestuurd om Mijn woord nu in de wereld te verspreiden, hebben het vermogen om deze arme zielen, die luid roepen om leiding in hun lege, verwarrende leven, tranen van geluk te bezorgen.

Bekijk iedereen door Mijn ogen

Bekijk altijd jullie vrienden, familie, naasten en collega's door Mijn ogen. Zoek altijd naar het goede. Toon hun liefde en zij zullen Mijn aanwezigheid aanvoelen. Zij zullen tot jullie aangetrokken zijn en niet weten waarom.

Door Mijn voorbeeld, door Mij na te volgen, zullen jullie Mij helpen om Mijn verdwaalde kinderen te bekeren. Door moeizaam voor hen te bidden, kunnen jullie hen dichter naar Mij trekken. Door opoffering en de aanvaarding van het lijden in vereniging met Mij kunnen jullie zielen redden. Dit omvat zowel die zielen die deze aarde nog niet verlaten hebben als diegenen die het oordeel afwachten in het Vagevuur.

Tenslotte herinner ik jullie eraan dat jullie twee opties hebben. Geloof in Mij door jullie geest te openen voor de waarheid vervat in het Evangelie. Als jullie alle geloof verloren hebben, lees dan slechts een gedeelte van Mijn leer. Vraag Mij vervolgens om jullie de waarheid in jullie hart te tonen. Dan zullen jullie de weg kennen die jullie naar Mij in de Hemel zal leiden.

De tweede mogelijkheid is dat jullie de ogen gesloten kunnen houden en weigeren om te luisteren. Dan kan alleen het gebed van de gelovigen jullie redden. Het gebed van Mijn volgelingen samen met het opzeggen van [Mijn Goddelijke Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid](#), een geschenk gegeven aan Zr. Faustina in de 20ste eeuw, kan jullie zielen redden in het uur van de dood.

Bid het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid

Bid, bid, bid nu [het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid](#) voor jullie eigen zielen en die van de nietgelovigen. Gebedsgroepen zullen de waarheid helpen verspreiden, het geloof laten doordringen in diegenen die elk besef, van wie ze zijn en waar ze vandaan komen, verloren hebben. Het zal een essentieel middel zijn om de verspreiding aan te wakkeren van de evangelische verlichting die nu in alle delen van de wereld merkbaar zal worden aangezien de tijd nadert waarin de profetieën met betrekking tot Mijn Tweede Komst op aarde geopenbaard gaan worden wanneer zij zich ontvouwen vóór een reeks wereldwijde gebeurtenissen.

Wees te allen tijde voorbereid, kinderen. Blijf in een staat van genade en houd jullie hart open voor Mijn onderrichtingen van liefde en vrede op aarde. Als Mijn kinderen allemaal Mijn onderrichtingen onderhielden dan zouden er geen oorlogen, geen hebzucht, haat of armoede in de wereld zijn. Iedereen van jullie heeft het nodig om elke dag, slechts een half uurtje, rustig te gaan zitten.

Doorloop de psalmen, de parabellen en vraag jezelf af: "Is deze les van toepassing op Mijn leven in de wereld van vandaag?" Jullie weten natuurlijk dat het antwoord "ja" is. Bid voor de kracht om jullie opvattingen en inzichten, over het leven na de dood, te veranderen. Onthoud deze belangrijke les. De aarde is enkel een korte passage in de tijd. Het enige ware geluk en het eeuwig leven is bij Mij in de Hemel, het Paradijs – Mijn Vaders Koninkrijk.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

De Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus met heel jullie hart.

Zaterdag, 28 januari 2012, 21:00 u.

Mijn kind, de macht van Satan wordt elke dag zwakker daar de Heilige Geest zijn vleugels blijft spreiden over al Gods kinderen.

Overall is het geloof en de liefde tot God aan het groeien ten gevolge van het gebed en de bijzondere genaden die aan Mijn kinderen gegeven worden door Mijn Vader, God de Allerhoogste. Bekering neemt toe. Vele van Mijn kinderen mogen zich daarvan dan wel niet bewust zijn, maar jullie zullen het zelf zien wanneer jullie je ogen openen.

Alstublieft, Mijn kind, je moet met heel je hart bidden voor Paus Benedictus. Hij lijdt zoveel en in vele gevallen staat hij alleen met zijn verdriet over de apostasie (geloofsafval) die hij ziet zowel buiten als binnen het Heilige Vaticaan.

Zijn dagen op de Heilige Stoel werden verlengd en daardoor is veel van de ravage veroorzaakt door de Boze, vermeden geworden.

Gebed, Mijn kinderen, is als het rollen van de donder in de hemel. Jullie gebeden kinderen, werden in de Hemel gehoord en verhoord.

Dat is goed. Blijf de Kruistochtgebeden bidden die aan jou gegeven werden, Mijn kind.

Hier is een speciaal Kruistochtgebed (23) voor de veiligheid van Paus Benedictus.

Kruistochtgebed (23)

Gebed voor Paus Benedictus' veiligheid.

“O mijn Eeuwige Vader, in de naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en het lijden dat Hij doorstaan heeft om de wereld van zonde te redden, bid ik nu opdat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde, zou beschermen opdat ook hij kan helpen om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te redden van de gesel van Satan en zijn heerschappij over de gevallen engelen die op de aarde rondwandelen om zielen te stelen.

O Vader, bescherm Uw Paus opdat Uw kinderen geleid kunnen worden op het Ware Pad naar Uw Nieuw Paradijs op Aarde. Amen.”

*Jullie hemelse Koningin van de Aarde
Moeder van de Verlossing*

Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van ‘godslastering’ zal uitbannen.

Maandag, 28 januari 2013, 21:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, zeg aan Mijn leerlingen dat zij nooit hun toewijding aan Mijn Heilig Woord mogen prijsgeven.

De toename van het atheïsme brengt mee dat de loutere vermelding van God of van de wetten die Hij heeft voorgeschreven, verontwaardiging oproept. Het is nu zover gekomen alsof het een godslastering zou zijn om de betekenis van God in jullie leven te vermelden.

Spoedig zullen zij een wet bekrachtigen die het begrip van ‘godslastering’ zal uitbannen, met de bedoeling om elke publieke getrouwheid aan God uit te roeien.

Jullie, Mijn arme volgelingen, zullen het moeilijk krijgen jullie stemmen in Mijn Naam te verheffen. Zij zullen jullie beledigen en vreselijke dingen over Mij rondstrooien maar jullie zullen niet in staat zijn om Mij te verdedigen.

Die christelijke landen wier bevolking Mij eert, zal het niet toegestaan zijn hun christendom te uiten omwille van de totstandkoming van deze wetten die Mijn Leer zullen uitdagen.

Zo velen willen Mij niet kennen. Diegenen onder jullie die dat wel willen zullen vervolgd worden. Ik bedoel daarmee dat telkens jullie trachten tot Mij te bidden, jullie privacy zal verstoord worden. Telkens jullie trachten om de Sacramenten te ontvangen, zullen die moeilijk toegankelijk geworden zijn.

En wanneer jullie Gebedsgroepen oprichten zal men jullie verzoeken daarmee op te houden. Elke groep zal in sommige kringen niet alleen tegenstand ondervinden, maar ook dat bedriegers zullen trachten om te infiltreren met de bedoeling om de goede vruchten te bederven, die door de gebeden zullen voortgebracht worden. Nooit voorheen zullen jullie een dergelijk verzet

meegemaakt hebben in jullie toewijding aan Mij, aan Mijn Kruistochtgebedsgroepen of aan Mijn Boodschappen.

Vele priesters en geestelijken beantwoorden vrij snel Mijn Oproep, omdat zij Mij kennen en Mijn Stem herkennen. Zo zullen velen blijven geroepen worden terwijl Mijn verzoek zal beantwoord worden om de zielen voor te bereiden die hun zijn toevertrouwd.

Maar terwijl hun aantal zal toenemen zullen anderen te midden van hun kudde in verontwaardiging en veroordeling opstaan. Daarom zullen zij lijden omwille van hun liefde voor Mij. Hun vijanden zullen diegenen zijn die weliswaar van Mij houden maar die misleid zijn door anderen aan wie zij hun trouw hebben toegezegd. Nog anderen zullen door de geest van het kwaad verleid worden om Mij aan de kaak te stellen. Zij zullen dat doen om Mijn plan te verhinderen, de Wil van Mijn Vader te vervullen, om zielen te redden en al Gods kinderen te omarmen in Zijn Nieuw Paradijs.

Jullie moeten weerstand bieden tegen al die pogingen maar altijd waardig blijven. **Blijf bidden voor die gewijde dienaren van Mij die – zoals Judas voor hen – Mij zullen kussen op de ene wang om Mij te verraden met de andere.**

Ik zal tijdens deze kwellingen bij jullie blijven, want zelfs jullie zullen geschokt zijn door het vergif dat zal uitgebraakt worden door diegenen die beweren Mijn leerlingen te zijn.

Jullie Jezus

Vandaag geloven minder mensen dan ooit in het Woord van God.

Dinsdag, 28 januari 2014, 23:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, laat niemand eraan twifelen dat men de Waarheid kan vinden in Mijn Vaders Boek, de Allerheiligste Bijbel. Daar kan iedereen getuige zijn van het Woord, zoals dat al eeuwenlang het geval is. De Heilige Bijbel bevat de Waarheid en al wat van de mensheid verwacht wordt, is op deze bladzijden onthuld.

Al wat uit de mond van de profeten en van Mijn leerlingen gevloeid is, die geleid werden door de Heilige Geest, staat daarin. De Waarheid zit vervat in het Woord – dat is – Mijn Vaders Boek. Waarom dan stelt de mens de geldigheid van het Woord in vraag? Alles wat aan de mens gegeven werd, voor het welzijn van zijn ziel, kan in de Heilige Bijbel gevonden worden.

De Waarheid werd door de zielen op verschillende manieren opgenomen. De nederige zielen die het Woord van God aanvaardden, stellen het niet in vraag. Anderen nemen het en gooien stukken ervan weg totdat het niet langer lijkt op de Waarheid. Vervolgens zijn er diegenen die het Woord nooit zullen aannemen, omdat het hen maar weinig interesseert. Zij zien de Waarheid die in de Heilige Bijbel staat, als niets meer dan folklore.

Vandaag zijn er minder mensen dan ooit die in het Woord van God geloven. Diegenen die het wel doen nemen slechts delen ervan die aantrekkelijk zijn voor hun eigen levensstijl en gaan steeds verder weg van Gods Wetten, waarvoor zij geen sympathie voelen. Vandaag is de Waarheid die verkondigd wordt slechts een schaduw van wat in de Bijbel staat.

Ik spreek jullie nu over de Waarheid om drie redenen. De eerste is om jullie het Woord van de Waarheid in herinnering te brengen – dat in Mijn Vaders Boek staat opgetekend. De tweede is om het feit te bekrachtigen dat jullie het Woord van God niet kunnen herschrijven. De derde is om ervoor te zorgen dat Ik Gods kinderen kan voeden met het Woord van God in een tijd waarin het jullie weldra zal onthouden worden. Ik doe dat nu door het Boek der Waarheid, dat jullie door de profeten beloofd werd. Indien de Waarheid jullie niet lekker zit, dan aanvaardden jullie het Woord van God niet. Indien jullie het Woord van God niet aannemen, dan kan Ik jullie niet meenemen naar Mijn Nieuw Koninkrijk en jullie de verlossing geven die Ik jullie beloofde, toen Ik voor jullie zonden stierf op het Kruis.

Jullie Jezus

Het zal bijna onmogelijk worden om de Heilige Bijbel nog te vinden.

Woensdag, 28 januari 2015, 17:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd naar de woestijn verdreven en voel mij ellendig in Mijn Droefheid door de wijze waarop het Christendom in de wereld belasterd wordt.

Mijn Stem is nog slechts een fluistering te midden van het gebrul van het beest en van diegenen die Mij verachten. Deze stemmen van misnoegdheid zullen zich nog vermenigvuldigen en het Woord overstemmen dat van Mijn Leven kwam. Kettters, heidenen, valse zieners en profeten, verraders en liefhebbers van gesmolten goud zullen in eendracht oprijzen om tegen Mij te rebelleren. Zij die in Mijn Voetstappen volgen zullen vertrapt worden en beladen met het gewicht van Mijn Kruis en zij zullen een steile berg moeten beklimmen indien zij al het waardevolle willen vasthouden dat hun door Mij onderwezen werd.

De Heilige Bijbel zal nog nauwelijks te vinden zijn alvorens hij zal afgeschaft worden. Elke poging zal ondernomen worden om God te ontkennen totdat het Woord zal vervangen worden door de leer van de duisternis. Diegenen onder jullie die in Mij, jullie Jezus, geloven, mogen nooit bezwijken voor om het even wat dat niet van Mij komt. Ik alleen behoed jullie tegen kwaad en het is alleen door Mij dat jullie Eeuwige Redding zullen vinden.

Wees voorzichtig voor valse gebeden die jullie worden aangeboden want zij zullen niet door de Heilige Geest geïnspireerd zijn en moeten gemeden worden. Een klein woord, een kort zinnetje of een eenvoudige weglating hier en daar, kan een gebed in een leugen veranderen. Het kwaad is een stille doder van de geest en is niet gemakkelijk te herkennen wanneer het vermomd is als de Waarheid. Het is tijd om jullie tuin (van onkruid) te wieden en trouw te blijven aan alles wat Ik jullie geleerd heb, want al het andere is zonder betekenis en kan ervoor zorgen dat jullie je geloof verliezen.

Geloof in Mij en vertrouwen op Mijn Belofte om terug te komen in Grote Heerlijkheid, mogen nooit terzijde geschoven worden ten voordele van de prikkeling van valse profeten, tovenaars, heidenen en kettters. Mijn vijanden werken hard om jullie te misleiden en de meesten onder hen zijn er zich perfect van bewust Wie Ik Ben maar zij willen Mij verwerpen, koste wat het kost. Jullie moeten als een klein en vertrouwend kind blijven wanneer jullie Mij roepen en Ik zal jullie leiden langs de Weg naar Mijn Koninkrijk. Ik zal jullie allen beschermen die volledig vertrouwen op Mijn Liefde en Mijn Heilige Wil. Dan alleen kan Ik tussenbeide komen om Mijn vijanden weg te vegen en de Waarheid te verspreiden zodat de komende nieuwe wereld door elk kind van God kan bewoond worden.

Vertrouwen, geloof, hoop en liefde zijn belangrijk indien jullie de sterkte willen vinden om aan Mijn Zijde te blijven. Onvoorwaardelijke liefde voor Mij zal jullie grote genaden bekomen tijdens jullie reis naar Mijn Luisterrijk Koninkrijk – de wereld die geen einde zal hebben.

Jullie geliefde Jezus

Mijn Goddelijke Barmhartigheid moet tot stand komen zoals aan Zr. Faustina geopenbaard.

Zondag, 29 januari 2012, 21:18 u.

Ik, jullie Jezus, verlang de wereld erover in te lichten dat Mijn Goddelijke Barmhartigheid tot stand moet komen zoals geopenbaard aan Mijn dochter Helena, de heilige Faustina.

Dit mysterie zal geopenbaard worden daar allen getuigen zullen zijn van **de laatste manifestatie van Mijn stralen van barmhartigheid voor de redding van de mensheid.**

Diegenen die met jou lachen, Mijn dochter, en zeggen dat dit mysterie reeds aan de wereld geopenbaard werd, moeten dit weten.

Hoeveel mensen in de wereld vandaag hebben weet van Mijn belofte van Goddelijke Barmhartigheid? Zeer weinige, inclusief jijzelf, Mijn dochter.

Wisten Mijn volgelingen niet dat Ik zou terugkomen om de wereld voor te bereiden op die grote gebeurtenis?

Ik bereid Mijn kinderen altijd voor op zulke gebeurtenissen. Mijn Eeuwige Vader zendt profeten in de wereld met slechts één doel, jullie een gepaste waarschuwing te geven opdat zielen niet verrast worden. Verlang naar deze gave van profetie. Verwerp haar niet.

Denk nooit dat jullie al alles weten omtrent Mijn wegen, want al mogen jullie Mij dan wel beminnen, jullie kennen Mij niet altijd of begrijpen Mijn wegen niet.

Tot ieder van jullie die spotten met Mijn profeten, weet dat zij het niet zijn die jullie beschimpen maar Mij. Zij zijn slechts de instrumenten.

Mijn kinderen, jullie moeten er nooit van uitgaan dat jullie Mij echt kennen want indien dat zo zou zijn, dan zouden jullie Mij niet (ver)loochen. **Maar vandaag, net zoals Mijn leerlingen toen Ik in hun midden wandelde, ontkennen jullie nog steeds dat Ik het ben die jullie naar Mij wenk. De linkerhand strekken jullie naar Mij uit en met de rechterhand slaan jullie Mij.**

Horen jullie Mij nu niet tot jullie spreken? Zo niet, wees dan stil en bid tot Mij zodat Ik jullie vermoeide hart kan vullen met het vuur van Mijn Heilige Geest.

Ik bemin jullie en indien jullie Mij toelaten in jullie hart zonder dat stalen pantser dat Mij tegenhoudt, dan zal Ik jullie vrij maken.

Wanneer jullie je ogen openen en zien dat Ik het ben, jullie Goddelijke Verlosser, die met jullie spreek, volg Mij dan op de weg naar het Nieuwe Paradijs met liefde en vreugde in jullie hart.

Sta de Duivel niet toe om twijfel in jullie harten te zaaien. Bid opdat jullie sterk genoeg mogen zijn, nederig van hart en geest, om in Mijn armen te lopen.

Alleen wanneer jullie tot Mij komen als een kind zullen jullie werkelijk vrede in jullie zielen vinden. Dit is de enige weg om Mij in jullie harten toe te laten.

Jullie geliefde Jezus

De toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is zeer sterk en de zonde heeft de aarde als een lopend vuur onveilig gemaakt.

Dinsdag, 29 januari 2013, 16:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de razernij van Satan stroomt over de aarde nu de Heilige Geest Zijn Goddelijke Aanwezigheid vermeerdt in de zielen van zo velen, door deze en andere zendingen die door Mij zijn bevestigd.

De omvang van haat, moord en gebrek aan naastenliefde is intens en de zonde heeft de aarde als een lopend vuur onveilig gemaakt.

De tijd van voorbereiding op de Grote Dag van Mijn Wederkomst moet nu met grote zorg beginnen. Omdat jullie, Mijn geliefde volgelingen, Mijn Oproep beantwoordden, zal Ik jullie geloof versterken en jullie zullen overal aangroeien.

Deze Zending is het hoogtepunt van alle instructies die door Mijn Vader aan de mensheid gegeven werden, aan al diegenen die jullie voorafgingen. Beseffen jullie niet dat de profeten vanaf het begin, wanneer zij de Dag van de Heer beschreven, naar Mijn Tijd verwezen, de tijd waarin Ik het laatste verbond zal vervullen?

Mijn Plan is het om te komen en jullie het eeuwig leven te geven dat Ik beloofde toen Ik jullie bevrijdde van de ketens van zonde, door Mijn Dood op het Kruis. Tot diegenen die op hun hoede zijn voor Mij, weet dat Ik jullie nooit zou kunnen misleiden in een Zending zoals deze. Ik zou jullie niet vragen Mij te helpen zielen redden, de duivel te bestrijden, of jullie aanmoedigen te bidden, ware Ik het niet, jullie Jezus, Die jullie nu oproept.

Mijn arme kleintjes, jullie leven in een wildernis die niet jullie eigen maaksel is. Ik Ben jullie enige uitweg. Tenzij jullie Mij nu volgen, zullen jullie tijd verspillen met rond te dwalen, verloren te lopen en in verwarring gebracht te worden. **Jullie geloof kan enkel sterk blijven door de Heilige Sacramenten. Bewaar jullie geloof en volg Mij.** Dat is al wat Ik vraag. Bid vervolgens voor de redding van de zielen.

Ik zal jullie nooit veroordelen omdat jullie Mijn Heilig Boodschappen van nu niet aanvaard hebben. Maar Ik zal jullie nooit vergeven indien jullie godslasterlijk spreken tegen het Woord van God, dat

jullie gegeven wordt door de Kracht van de Heilige Geest. Indien jullie niet in Mijn Boodschappen geloven, laat die dan achter en ga verder in jullie toewijding aan Mij.

Mijn dierbare leerlingen, jullie zullen vlug opschieten om een groot leger te vormen en een sterke verdediging tegen de vijanden van God. Terwijl dat in sterkte toeneemt, moedig dan alstublieft zoveel mogelijk gewijde dienaars aan om jullie te helpen. **Het is belangrijk dat zij, ongeacht hoeveel weerstand zij zullen ontmoeten, de dagelijkse Mis voorzien en het Sacrament van de Heilige Communie voor diegenen die in nood verkeren.**

Jullie Jezus

Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen, voor de Grote Dag van de Heer.

Woensdag, 29 januari 2014, 15:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, ween niet voor jullie zelf, maar voor Mij, jullie Jezus, Die weent en lijdt als gevolg van de snelheid waarmee de mensheid in verdorven en zondige levens valt.

Omdat Mijn Woord door zovelen, voor zo lang afgewezen werd, hebben veel mensen geen leiding noch kennis als het gaat om de keuzes die zij in hun leven maken. Zielen die ver van de Waarheid zijn afgedreven, hebben alleen hun eigen verlangens en behoeften om hen te leiden. Bezetenheid van zichzelf, seksuele immoraliteit, zelfbevreemding en het zoeken naar materiële goederen, berokkenen hun ziel grote schade. Niets zal, noch kan, hen tevredenstellen. Wanneer zij de diepten van de zonden hebben bereikt, dan gaan zij actief op zoek om de zielen van anderen te verstrikken. Dat komt omdat Satan hun ziel zodanig heeft verslonden dat hij ze gebruikt om andere zielen in zijn verachtelijke val te trekken.

De moraliteit van de mensheid is tot zulke dieptes gezonken dat deze geest van het kwaad miljoenen zielen dagelijks overspoelt. Oh, hoe wordt Mijn Pijn verhoogd en hoeveel werk is nodig om deze besmetting uit te dunnen. **Er zal een tijd komen waarin slechts een derde van het menselijk ras de Genade zal ontvangen om het verschil tussen goed en kwaad te ontcijferen.**

Diegenen die het kwaad verwelkomen, in welke vorm dan ook, zullen het presenteren als een goede zaak. **Binnenkort zal het een zeer moedig man moeten zijn om op te staan en te verklaren: "Dit is verkeerd.", zonder te worden gedemoniseerd en geminacht, voor wat beschouwd zal worden als een irrationele uitbarsting.**

Oh, hoe zullen Gods kinderen zinken. Zielen met verharde harten, met een haat voor anderen, met gebrek aan medeleven, vol hebzucht en lust voor geweld, zullen in aantal toenemen. Zij zullen in de wereld bewonderd worden, terwijl ze decennia geleden gevreesd zouden worden. Dat is waarom Ik moet ingrijpen om de mensheid ervoor te behoeden zichzelf te vernietigen, voor de Grote Dag van de Heer.

Satan 's plan is om zoveel mogelijk zielen te vernietigen. Mijn plan is om deze plaag te stoppen en Ik zal niet aarzelen om de tekenen te verstrekken, die nodig zijn om jullie wakker te maken voor de Liefde van God en voor de noodzaak om jullie gepast voor te bereiden op de komende wereld.

Wijs de Hand van God nooit af. Negeer nooit het Woord van God, want zonder deze dingen zijn jullie niets.

Jullie Jezus

Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen.

Donderdag, 29 januari 2015, 21:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, in de komende tijden zullen de Rooms Katholieken en de Joden de grootste tegenstand te verduren hebben. Zij zullen lijden onder discriminatie, verzet en haat omdat de geloofsafval de mensheid verstikt. Hun stemmen zullen gesmoord worden terwijl leugens de

geesten van Gods kinderen verslinden wanneer de Boze de wereld door bedrog ertoe brengt om het Woord van God te verwerpen.

Deze twee getuigen zullen de Waarheid blijven verkondigen door diegenen onder hen die sterk genoeg zijn om het Vuur van de Heilige Geest te verspreiden totdat de Grote Dag van de Heer over de mensheid zal neerdalen. De geest van Enoch en Elia zal hun zielen overstromen en zij zullen verontwaardiging veroorzaken wanneer zij getuigenis geven van God, van de Waarheid en van het Leven, maar miljarden mensen zullen die verwerpen. Zoals voorzeggd, zullen deze twee getuigen tegengewerkt en bestreden worden maar wee de mens die hen probeert te vernietigen want God zal Zijn vijanden straffen om ervoor te zorgen dat deze twee (getuigen) de vlam van Zijn Liefde in de wereld levend houden, een wereld die overdekt zal zijn met de duisternis van de geloofsafval.

Enoch en Elia zullen niet aanwezig zijn in menselijke vorm, maar weet dit. Ze zullen aanwezig zijn in de geest van die twee getuigen en het zal door hun lijden zijn dat God diegenen zal redden die blind zijn voor de Waarheid.

Wees nooit bang voor de Waarheid, vrees enkel hen die zo vol van haat zijn voor Mij, Jezus Christus, dat zij zich zullen vernederen tot om het even welke gemene daad om deze twee getuigen het zwijgen op te leggen. Maar zij zullen geen resultaat boeken want het Vuur van de Heilige Geest zal uit hun mond stromen als een zwaard en in de harten snijden van hen die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben. **Dan, wanneer de tijd komt, zullen deze twee godsdiensten verbannen worden en zij die ze openlijk durven uitoefenen zullen ervan beschuldigd worden een misdaad te plegen. Afgebrand tot op de grond zullen de Tempels ashopen worden en de wereld zal zich verblijden in de vernietiging van Gods Getrouwen en hun ondergang viëren.**

Daarna echter zal de klank van Gods Stem gehoord worden in elke uithoek van de wereld en uit de as zal het Nieuwe Begin, het Nieuwe Jeruzalem oprijzen, een nieuwe zuivere wereld zonder zonde.

Jullie Jezus

De Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op De Waarschuwing.

Maandag, 30 januari 2012, 13:00 u.

(Deze Boodschap werd door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid ontvangen na twee afzonderlijke verschijningen van de Maagd Maria – de eerste die plaatsvond om middernacht op 29 januari en de tweede om 13.00 u op maandag 30 januari 2012 waarin de Moedermaagd steeds zeer verdrietig scheen.)

Mijn kind, terwijl Mijn Zoon nu komt om de hele wereld te overdekken met Zijn stralen van Barmhartigheid is het met een bezwaard hart dat Ik je moet zeggen dat veel mensen tijdens De Waarschuwing zullen sterven.

Bid, bid, bid voor hun zielen.

Mijn kind, jij moet al de volgelingen van deze goddelijke boodschappen vragen om **morgen, dinsdag 31 januari 2012 als een bijzondere dag van gebed te reserveren.**

Op die dag moeten jullie [Mijn Heilige Rozenkrans](#) bidden en [de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid](#).

Indien mogelijk, **moet iedereen proberen om die dag te vasten.** Op die manier kunnen meer zielen, vooral zielen in staat van doodzonde, op het tijdstip van hun sterven gered worden door de barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Ik ween tranen van verdriet voor die arme mensen die geen idee hebben hoezeer hun zonden Mijn Zoon pijn en smart veroorzaken.

De vreugde van de gave die Mijn Zoon de wereld nu brengt is **gemengd met verdriet voor diegenen die niet gered kunnen worden door hun eigen keuze.**

De leugens die na De Waarschuwing zullen opkomen en over de hele wereld verspreid worden door duistere zielen, moeten door jullie gebeden gestopt worden.

Bid opdat niemand de Goddelijke Barmhartigheid van Mijn Zoon tijdens of na De Waarschuwing zal ontkennen. Want elke ziel die door zulke leugens achterblijft, is een ziel die door de Duivel zal gegrepen worden.

Verspreid bekering overal, kinderen. Aanvaard dat Ik de Medeverlosseres en Middelaars ben die nauw samenwerk met Mijn geliefde Zoon Jezus Christus om alle zielen te redden van de eeuwige ondergang.

Mijn liefde voor jullie, kinderen, is zeer sterk. Ik smee om barmhartigheid voor elke ziel, elke seconde van de dag, door Mijn Vader te smeken om erbarmen.

Maar jullie moeten helpen kinderen door jullie met Mij te verenigen in gebed en offer om al Gods kinderen te helpen de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen te gaan.

*Jullie Hemelse Moeder
Moeder van de Verlossing*

Mijn Vaders tussenkomst is reeds begonnen en Zijn Toorn zal de aarde doen schudden.

Woensdag, 30 januari 2013, 23:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **de vernietiging van het menselijk leven door diegenen die de belangrijkheid van deze Gave van God niet eren, escaleert. Mijn Vaders toorn omwille van deze afschuwelijke zonde, heeft zulk een hoogte bereikt dat Zijn weergalm overal in de Hemel kan gehoord worden.**

De Hand van Zijn Boosheid zal dit kwaad verjagen, want Hij zal die goddeloze mensen er tussenuit plukken en vernietigen. Voor elke mens die als een dier wordt afgeslacht, zal Mijn Vader de dader in de vuren van de Hel werpen.

Alstublieft, besef dat wanneer oorlogen escaleren, de goddelozen onder die dictators op de proef gesteld zullen worden. **Zij zullen verwijderd worden en zij zullen de Gerechtigheid ondergaan die zij over zichzelf hebben afgeroepen.**

Mensen kunnen niet zien wat Ik zie. Zij kennen de omvang van het kwaad niet, dat de vernietiging van het leven tot gevolg heeft, de vernietiging van de aarde en de vervolging van mensen door hun eigen broeders en zusters.

De tussenkomst van Mijn Vader is reeds begonnen en Zijn toorn zal de aarde doen schudden. Genoeg. Het verzuim van de mens om de Waarheid van Gods Bestaan te erkennen, ligt aan de wortel van dat kwaad. De mens speelt met het leven, alsof hij alles beheerst op de aarde, waarover hij geen gezag heeft. Dat kwaad kan niet langer worden toegestaan. Er zal ingegrepen worden en de vrees voor God zal gevoeld worden door diegenen die Zijn Wetten niet aanvaarden.

Jullie Jezus

Jezus openbaart Volle Aflaat voor volledige absolutie.

Dinsdag, 31 januari 2012, 21:30 u.

(Deze boodschap werd aan Maria van de Goddelijke Barmhartigheid gegeven na een anderhalf uur durende Eucharistische Aanbidding.)

Mijn zeer geliefde dochter, hoe verheugd ben Ik over de Mij betoonde liefde door Mijn kostbare volgelingen wier liefde zo nauw verstrengeld is met Mijn Heilig Hart.

Ik schep behagen in Mijn trouwe kinderen, hun liefde voor Mij geeft Mij zoveel vreugde te midden van Mijn smart.

Zij zijn het licht dat Mij de sterkte geeft die nodig is om Mijn leger te leiden.

Dezen, Mijn uitverkoren kinderen, menen dat alleen hun geloof hen tot Mij gebracht heeft.

Wat zij niet beseffen is dat Mijn Heilige Geest over hen is neergedaald, vooral over diegenen met open harten, opdat zij Mijn Restkerk op aarde konden verwoegen.

Zij, Mijn geliefde volgelingen, die gehoorzaamheid, vastberadenheid van wil en zuivere liefde in hun harten tonen zullen het fundament zijn waarop Ik nu Mijn Kerk op aarde zal herbouwen. Door hun liefde voor Mij, zal nu aan Mijn leger bijzondere genaden geschonken worden.

Ik verleen hun deze Volle Aflaat om hen in staat te stellen Mijn fakkellicht te dragen zodat zij bekering kunnen verspreiden.

Deze gave van Mij zal hen in staat stellen om de waarheid van Mijn Heilig Woord te verspreiden zodat het overal waar zij gaan de harten zal raken.

Zij moeten dit gebed **zeven opeenvolgende dagen** bidden en de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest zullen hun verleend worden.

Kruistochtgebed (24)

Gebed voor de gave van totale absolutie en de kracht van de Heilige Geest (voor katholieken en nietkatholieken – katholieken moeten nog regelmatig gaan biechten op verzoek van Jezus).

“O mijn Jezus, U bent het Licht van de aarde. U bent de Vlam die alle zielen raakt. Uw Barmhartigheid en Liefde kent geen grenzen.

Wij zijn het Offer dat U bracht door Uw dood op het Kruis niet waardig, maar wij weten dat Uw Liefde voor ons groter is dan de liefde die wij voor U hebben.

Verleen ons, o Heer, de Gave van Nederigheid, zodat wij Uw Nieuw Koninkrijk waard zijn.

Vul ons met de Heilige Geest, opdat wij kunnen opmarcheren en Uw leger leiden om de Waarheid van Uw Heilig Woord te verkondigen en om onze broeders en zusters voor te bereiden op de heerlijkheid van Uw Tweede Komst op aarde.

Wij eren U. We prijzen U.

Wij offeren U onszelf, onze smarten, ons lijden als een gave om zielen te redden.

Wij beminnen U, Jezus.

Wees Barmhartig voor al Uw kinderen waar zij zich ook bevinden. Amen.”

Ga verder in vrede, Mijn geliefde volgelingen en onthoud dat jullie liefde voor Mij Mijn Hart ontbrandt en grote vreugde schenkt aan Mijn Eeuwige Vader, Mijn Gezegende Moeder, de engelen en al de heiligen in de Hemel.

Ik bemin jullie allen. Ik zie uit naar het moment waarop Ik ieder van jullie in Mijn armen zal sluiten zodat jullie de vrede, de liefde en de vreugde vinden waarop jullie heel jullie leven op aarde naar uitgezien hebben.

Jullie Geliefde Jezus Christus

Moeder van God: Het resterende leger van Christus zal Triomferen.

Donderdag, 31 januari 2013, 15:30 u.

Mijn geliefde kinderen van God, ik ben jullie hemelse Moeder, de Moeder van Barmhartigheid, de Moeder van de Verlossing. Jullie zijn mijn dierbare kinderen en Ik omhul jullie allen met mijn sluiert van redding, terwijl jullie vermoeide zielen zwoegen in pijn.

Bid tot mijn Zoon, mijn kinderen, met volle geloof en vertrouwen in Zijn Barmhartigheid. Hij zal jullie nooit in de steek laten. Terwijl jullie pijn en verdriet doorstaan omdat jullie de Waarheid kennen, en jullie ellendig voelen omwille van de verdorvenheid die jullie overal zien, toch moeten jullie in vrede zijn. Want jullie worden omgeven door de Liefde van God, mijn Vader, en gezegend met de Genaden die mijn Zoon over jullie uitstort en dat verrijkt jullie zielen.

Jullie mogen niet toelaten dat angst en zorgen jullie afleiden van de rol die mijn Zoon voor jullie uitgetekend heeft. **Het overblijvende leger van Christus zal triomferen en miljarden zielen in zijn spoor meebrengen die het voor Gods Troon zal aanbieden.**

Wat een zegen werd jullie gegeven. Diegenen onder jullie die mijn Zoons Kruistocht gebedsgroepen zullen leiden en helpen, redden miljarden zielen. Deze gebeden zijn als geen andere omdat zij aan de mensheid gegeven werden als een Geschenk waaraan bijzondere Genaden verbonden zijn. Zonder dat jullie het weten zijn de zielen die jullie helpen redden meer dan dertigvoudig wanneer jullie deze gebeden bidden. Zij stellen jullie in staat het Hart van mijn Zoon te troosten door de zielen in aantal te vermeerderen en te versterken, die Hij nodig heeft om Zijn Plan van Redding te vervullen.

Dank jullie om de Hemelse smeekbede van mijn Zoon te beantwoorden. Er werden jullie de laatste twee weken vele Genaden geschonken. De vruchten van die Genaden zullen jullie duidelijker worden naarmate jullie voortschrijden op het Pad van de Waarheid naar het eeuwig leven.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Moeder van de Verlossing: Vergeet niet dat Satan deze Missie verafschuwt, omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen.

Vrijdag, 31 januari 2014, 15:27 u.

Mijn lieve kinderen, laat de haat voor deze Missie jullie hart niet vertroebelen. Buig in plaats daarvan jullie hoofd in dankzegging voor de Gave van het Boek der Waarheid, in deze verwarde tijden op Aarde.

Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, werd tijdens Zijn Tijd op Aarde gekweld, geminacht en geheld tijdens Zijn Zending om de Waarheid te preken. Diegenen die het Woord van God kenden, weigerden om de beloofde Messias te erkennen toen Hij voor hen stond. Zijn Woorden werden aan flarden gescheurd maar werden desondanks niet genegeerd. **Wanneer God spreekt door Zijn profeten en in het geval van mijn Zoon – de Ware Messias – dan is het voor de mensen onmogelijk om het Woord te negeren.** Zij die het Woord van God niet aanvaardden wanneer het voortkomt uit de mond van de profeten, zullen onmogelijk hun rug kunnen toekeren. Integendeel, de haat zal hen kwelen en zij zullen geen moment vrede voelen in hun hart.

Tijdens de Kruisiging van mijn Zoon werd Hij grof bejegend en gemarteld met een gemene wreedheid, die diegenen die met Hem op dezelfde dag gekruisigd werden, niet moesten doorstaan. Toch waren zij veroordeelde misdadigers terwijl de enige misdaad van mijn Zoon was dat Hij de Waarheid sprak. **Wanneer de Waarheid – het Woord van God – gesproken wordt door de profeten, dan is zij als een tweesnijdend zwaard. Het brengt vreugde en bijzondere Genaden aan sommigen, maar anderen zal het vrees inboezemen die haat kan doen ontstaan.** Wanneer jullie dus haat bemerken in de vorm van gemene daden, leugens en doelbewuste verdraaiing van het Woord, weet dan dat deze Missie van God komt. De vele valse profeten die momenteel op Aarde rondgaan, wekken niet dergelijke reactie op, want zij komen niet van God.

Vergeet niet dat Satan deze Missie verafschuwt omdat hij door haar miljarden zielen zal verliezen. Daarom zal het een zeer moeilijke weg zijn voor diegenen die haar volgen. Ik verzoek jullie oplettend te zijn voor diegenen die zeggen dat zij in Naam van mijn Zoon komen om dan te verklaren dat deze Missie, het Woord van God, van de Satan komt. Zij begaan een van de zwaarste zonden van godslastering tegen de Heilige Geest. Bid, bid, bid voor deze arme zielen. Vrees hen niet. In plaats daarvan moeten jullie om Barmhartigheid smeken voor hun zielen.

Om deze Missie te behoeden voor de kwaadaardigheid van Satan, **vraag Ik dat jullie beginnen met het volgend krachtig Gebed te bidden om Satan af te weren. Wanneer jullie dit Kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden, dan zullen jullie helpen om deze Missie van Verlossing te beschermen en meer zielen naar Gods Koninkrijk te brengen.**

Kruistochtgebed (132)

Verzaak aan Satan om deze Missie te beschermen.

*"O Moeder van de Verlossing, kom deze Missie te hulp.
 Help ons, Gods Restleger, om aan Satan te verzaken.
 Wij smeken u om de kop van het beest te verpletteren onder uw hiel en alle obstakels te verwijderen
 in onze Missie om zielen te redden.
 Amen."*

Kinderen, jullie moeten eraan denken dat het nooit gemakkelijk is om mijn Zoon te helpen Zijn Kruis te dragen. Zijn lijden wordt dat van jullie wanneer jullie je trouw aan Hem verklaren. Door volledig op Hem te vertrouwen en te volharden in jullie tocht om Hem te helpen zielen te redden, zullen jullie sterker worden. Jullie zullen moed, sterkte en waardigheid ontvangen om uit te stijgen boven de spot, de lastering en de bekeringen die jullie dagelijks lot zullen zijn, tot de Dag van de Tweede Komst van mijn Zoon.

Ga in vrede. Leg al jullie vertrouwen in mijn Zoon en doe steeds een beroep op mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, om jullie te steunen in jullie Missie om te helpen bij de redding van zielen.

*Jullie geliefde Moeder,
 Moeder van de Verlossing*

Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing morgen zou zijn, want zij zal jullie plots overvallen.

Vrijdag, 31 januari 2014, 16:13 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **luister nu naar Mij, aangezien Ik spreek over De Waarschuwing die komt. Zonder Mijn Tussenkomst, zou het grootste deel van de wereld zich in de afgrond van het beest storten en nooit het Licht van God zien. Zonder dit Mirakel zouden miljarden zielen naar de hel gaan.**

Daarom moet Ik jullie eraan herinneren dat jullie je moeten voorbereiden op deze Gebeurtenis, want ze zal voor velen een enorme pijn en lijden veroorzaken. Het zal zijn alsof velen ondergedompeld worden in het laagste niveau van het Vagevuur die de ziel zuivert met een krachtige hitte en die een verschrikkelijk gevoel van wroeging creëert, die pijn in het lichaam veroorzaakt.

Vele zielen zullen zich verheugen. Nochtans zullen zelfs die zielen die dicht bij Mij zijn eveneens angst voelen wanneer ze hun overtredingen voor Mij onder ogen zien. De schaamte die ze zullen voelen zal echter snel vergeten zijn, wanneer het Licht van Mijn Barmhartigheid hen zal verslinden en hen met Genaden zal vullen. De zielen die Mij helemaal niet kennen zullen gebiologeerd zijn en velen zullen geloven dat ze gestorven zijn en door Mij, op de laatste Dag, worden beoordeeld. Ook zij zullen zich verheugen wanneer hun de Waarheid geopenbaard wordt. Dan zullen die arme ellendige zielen, die hun zondige leven genieten, erg lijden. Sommigen zullen instorten en aan Mijn Voeten liggen en hun ogen beschermen tegen Mijn Licht, omdat de pijn om vóór Mij te staan, alleen en weerloos, te veel voor hen zal zijn om te verdragen. Ze zullen niet om Mijn Barmhartigheid vragen, want hun haat tegen Mij zit diep.

Ten slotte zullen de zielen die volledig afstand van Mij genomen hebben en zichzelf naar lichaam en ziel hebben overgedragen aan de Boze, aan een grotere kwelling lijden, alsof ze in de diepten van de hel rondkruipen. Velen zullen niet kunnen weerstaan aan Mijn Tegenwoordigheid en ze zullen morsdood voor Mij neervallen. Anderen zullen trachten Mij aan te roepen, maar ze zullen van Mij worden weggesleept door de Boze.

Nadat deze krachtige Tussenkomst van Mij heeft plaatsgevonden, zullen echter miljarden bekeerd worden en zullen ook zij Mijn Rest-kerk vervoegen om boete te verduren voor die zielen die zich volledig van Mijn Barmhartigheid hebben afgesneden, om Mij daarmee te helpen hun zielen te redden.

Alles zal goed worden, want uiteindelijk Ben Ik Al-Barmhartig, Al-Goedheid, Al-Liefde. Zij die Mij liefhebben zullen de Gave van Mijn Liefde in overvloed ontvangen. Mijn Liefde in hen zal het Beeld van Mijn Passie doen ontbranden en dat zal hen aanmoedigen om grote offers te brengen tot

verzoening voor de zonden van de verloren zielen die Mijn Barmhartigheid het meest nodig hebben.

Bereid jullie altijd voor, elke dag, alsof De Waarschuwing voor morgen zou zijn, want ze zal jullie plots overvallen.

Jullie Jezus

De boodschappen der andere maanden van het jaar kan men lezen of downloaden en zelf printen via de homepage van de website: www.emmerick.be