

Het Boek der Waarheid

Bundeling der boodschappen van
september

Dus van de 5 of 6 jaren, tusschen
2010 en 2015 eerst
de 1ste september, 2de september
en zo verder tot einde september.

Afdruk voor privaat gebruik van de eerst beschikbare Nederlandse vertaling.

Het Boek der Waarheid

Boodschappen september 2011 tot 2014

Deze missie is de laatste Gave van Profetie bekrachtigd door Mijn Vader om zielen te redden.

Zaterdag, 1 september 2012, 10:25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de snelheid waarmee Mijn Boodschappen aan de mensheid gegeven worden toont de dringendheid aan van deze Missie.

Zoveel mensen in de wereld zijn verloren.

Zoveel arme zielen weten niet wie God, Mijn Vader, is.

Zo velen aanvaarden Mij, Zijn geliefde Zoon, niet als de Ware Messias.

Deze missie is de laatste Gave van Profetie bekrachtigd door Mijn Vader om zielen te redden.

Deze boodschappen zijn voor Christenen, Joden, Moslims, atheïsten, ongelovigen en al diegenen die vertroosting zoeken in door de mens gemaakte religies.

Alle mensen, alle zielen, hebben hetzelfde verlangen om de zin te vinden in hun leven.

Voor de meesten is het hartverscheurend wanneer zij niet in God geloven, want zij geloven dat alles eindigt op het moment dat hun aardse leven afloopt.

Ach, konden zij maar zien wat er gebeurt wanneer hun zielen voor Mij komen te staan. Zij zien Mij en zijn sprakeloos omdat zij niet kunnen geloven dat Ik echt ben. De vreugde in vele van zulke zielen leidt alleen dan tot opluchting indien zij sterven in een Staat van Genade.

De vreugde van zielen in duisternis echter, wanneer zij Mij zien, is van korte duur en zij drijven van Mij weg naar de diepten van de Hel in een toestand van shock en wanhoop.

Die zielen die Gods Leer kennen, door Zijn profeten en ten gevolge van Mijn eigen Missie op aarde, en die Mij verwerpen, weet dit.

Jullie hebben ervoor gekozen de Waarheid de rug toe te keren. Omwille van Mijn Liefde voor jullie zal Ik al doen wat Ik kan om jullie ogen te openen.

Ik zal gaven brengen en omwille van Mijn Grote Barmhartigheid zal Ik jullie redden. Ik doe een oproep tot jullie allen, ongeacht welke religie jullie aanhangen, om nu naar deze Woorden te luisteren.

Jullie weten allen wat het wil zeggen om deel uit te maken van een familie.

Sommigen onder jullie hebben het geluk geboren te zijn geweest in een liefdevolle familie.

Anderen zijn niet zo gezegend en hebben misschien geleden onder moeilijkheden en duisternis binnen de familiegemeenschap. Anderen zijn verdwaald, gekwetst, boos en kunnen geen echte liefde voelen voor hun families.

Sommigen zijn er uit gegooid en moesten voor zichzelf zorgen zonder iemand op wie zij beroep konden doen.

Velen hebben gewoon nood aan een of andere toeverlaat om op te steunen en hoop te kunnen koesteren. Dat is de reden waarom vele arme zielen religies trachten te vinden die deze ontbrekende schakel aanreiken.

Helaas brengt hen dit eenvoudigweg nog tot verdere wanhoop. Want deze religies zijn gebaseerd op een leugen.

Leugens kwetsen jullie, kinderen. Zij geven jullie een vals gevoel van veiligheid. Deze religies hebben geen inhoud omdat zij de Waarheid niet volgen, het pad van de Heer.

Besef alleen maar dat Wij, de Heilige Drie-eenheid, jullie familie zijn. De Nieuwe Hemel en Aarde zal jullie ware thuis zijn.

Volg Mij op het pad van Waarheid zodat Ik jullie kan meenemen naar jullie rechtmatige thuis.

Een thuis zo vol liefde en vreugde dat het alles bevat waarnaar jullie moeten streven.

Alstublieft, open jullie ogen omdat de tijd voor de wereld gekomen is om eindelijk met het Verbond van Waarheid geconfronteerd te worden.

Mijn Dood op het Kruis was een Verbond om jullie verlossing te brengen.

Mijn Tweede Komst is ook een Verbond, het Laatste Verbond, om jullie thuis te brengen bij God, de Schepper van alle dingen.

Mijn Vader, God de Allerhoogste, zendt Mij nu weldra om Verlossing te brengen aan al Zijn kinderen.

Ik kan dat alleen doen en Mijn Vaders Belofte vervullen wanneer Ik elke ziel kan redden.

Hinder Mijn Pad niet omwille van twijfels.

Verwerp Mijn pogingen niet om elke ziel te redden.

Verspeel de kans niet een vervuld leven te leven vol van liefde, vreugde en bewondering, in vrede en harmonie, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede.

Jullie Jezus

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onwetend van de Heilige Schrift, die arme vissers waren.

Zondag, 1 september 2013, 11:08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik op aarde rondwandelde en de Tempels van God binnentrad, om de Waarheid te openbaren, werd Ik aanvankelijk met geduld behandeld. Vele priesters waren verbaasd over wat Ik wist en over Mij, de nederige Zoon van een timmerman. Dus luisterden zij, met aandacht, terwijl Ik meer uitleg gaf over wat van hen verwacht werd, zoals neergeschreven in Mijn Vaders Boek.

Ik wist vanaf de leeftijd van 12 jaar wat Mijn Missie was en Ik begon langzaam, niet te veel openbarend, vooraleer de tijd rijp was. Ik wist dat Ik de wereld moest voorbereiden op de Komst van de Messias. Ik wist eveneens, binnen een korte tijdspanne, dat Mijn Vaders Kerk op Aarde Mij zou verloochenen en zeggen dat Ik een bedrieger was.

Ik koos twaalf eenvoudige mannen, ongeschoold en onwetend van de Heilige Schrift, die arme vissers waren. Waarom deed Ik dit? Ik wist dat de kennis die Ik hun zou geven zou aangenomen worden zoals die was. Zonder enige voorkennis van de Heilige Schrift, zouden zij derhalve Mijn Leer niet vergelijken met de Heilige Schrift en trachten fouten te vinden door ze zorgvuldig te onderzoeken. Dat zou betekend hebben dat velen onder hen de durf niet zouden gehad hebben om de Waarheid te verspreiden. **Zij werden bespot door diegenen die hoge posten bekleedden in de Kerk, die beweerden dat onwetende mannen niet waardig waren om boven hen door God te worden uitgekozen om Zijn Heilig Woord te verspreiden.**

Ongetwijfeld, met hun scholing inzake spirituele aangelegenheden en met hun positie in de Kerk van God, dat God alleen Zijn Kerk zou kiezen om het Goede Woord te verkondigen. Zij konden niet begrijpen dat God alleen de nederige en onwetende mensen hiervoor uitkiest, omdat zij niet redetwisten. Zij vragen niet om uitleg en zij zijn niet bang te worden afgewezen, want zij weten niet beter. Denk eraan dat God niet diegenen kiest die zichzelf boven de anderen verheffen. Dat zou nooit kunnen zijn.

Dit is waarom jij, Mijn dochter, gehaat wordt door Mijn Kerk op Aarde. Dit is de reden waarom zij Mijn Boodschappen verscheuren en ze belachelijk maken. Dit is waarom ze spotten met jou, omdat je niet waardig geacht wordt Mijn Heilig Woord te verspreiden. Hoe bedroeven ze Mij. **De haat die je zal zien zal hoofdzakelijk komen van de Katholieke Kerk. Zij zullen nooit aanvaarden dat een profeet, die geen kennis heeft van de Allerheiligste Bijbel of van Mijn Leer, gezonden kan worden.** Zij zullen zeggen dat je ketterijen verspreidt. Zij zeggen dit omdat zij zo ver van Mijn Leer verwijderd zijn dat ze zijn beginnen geloven in hun eigen leugens. Weet dat Mijn profeet voor de eindtijden gezonden werd en niet gekozen, want dit zou niet kunnen zijn, aangezien dit, de Laatste Zending, gecreëerd werd door Mijn Vader, Die alleen de Zijnen zendt.

Ik waarschuw diegenen onder jullie die Mij bespotten, door het kleineren van deze Boodschappen – Mijn Heilig Woord, jullie moeten nu naar Mij toekomen in Heilige Aanbidding, onmiddellijk, elke dag, totdat jullie Mijn Stem horen. Alleen dan kan Ik jullie meenemen en jullie tonen wat Ik van jullie verwacht in deze beslissende tijd in jullie dienst aan God.

Jullie Jezus

Geloven diegenen onder jullie die Mij thans bespotten, omdat jullie Mijn Boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen?

Zondag, 1 september 2013, 17:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk zeg je Mij dank voor deze zeer moeilijke Missie. Ik weet hoeveel pijn het je bezorgt om het Woord van God te verkondigen, omdat het zoveel boosheid opwekt onder diegenen die geloven dat zij de elite zijn.

Mijn dochter, weet dat terwijl Ik jou gunsten verleen, jij altijd alleen zal wandelen, en je zal eindigen in de wildernis, net zoals de profeten voor jou. Ik zal sommigen zenden om je te helpen, maar je zal altijd geïsoleerd zijn. Maar Ik zal jou echter altijd gezelschap houden, terwijl de wolven jacht op je maken.

Zeg diegenen die zichzelf Mijn ware leerlingen noemen, priesters en gewijde dienaren onder jullie, het volgende. Ik zal altijd de stemmen horen van de kleinen, de zwakken, de nederigen en van diegenen die zuiver zijn van hart. Zelfs als ze Mijn Boodschappen vrezen, zal Ik altijd diegenen die Mij echt beminnen gunstig gezind zijn. Wie zijn deze waarover Ik nu spreek? Ik verwijs naar hen die nooit vergeten zijn wat Ik hun gezegd heb. Draag Mijn Kruis, volg Mij, maar wees voorbereid, want wanneer jullie het Woord van God zonder kwaadwilligheid verkondigen, zullen jullie Mijn Pijn ondergaan. Ongeacht hoe beschaafd jullie menen dat de wereld in deze tijd is, jullie zullen gehaat worden wanneer jullie opstaan, uitdagend, tegen hen die Mij haten. Wanneer ze Mij haten, zullen zij jullie kruisigen.

Ik luister naar de zachtmoedigen. Ik zegen diegenen die Mijn richtlijnen aan jou uitvoeren, om elkaar te beminnen, ongeacht hoezeer zij jullie kwellen. Diegenen onder jullie die Mij verwerpen, door deze Boodschappen, mogen nooit, omwille van jullie twijfels, haat verspreiden tegen wie dan ook in Mijn Naam. Ik, Jezus Christus, zeg jullie nu dat de duivel gekomen is om deze laatste aanval tegen al Gods kinderen ten uitvoer te brengen. Diegenen onder jullie die weigeren naar Mij te luisteren, zullen vallen voor de charme van zijn toegewijde dienaars.

Weten jullie niet dat Mijn Kerk door Satan zal aangevallen worden en dat dit voorzegt werd? Mijn vijanden zullen te midden van jullie wandelen en, nochtans aanvaarden jullie niet dat Ik dit zou toestaan. Weet dat de Strijd van Armageddon twee zijden omvat. Diegenen die in God geloven en het Woord van God volgen en de Boze, zijn leger en al diegenen die hij bedriegt. Satan zal velen in Mijn Kerk bedriegen en enkel diegenen die waakzaam blijven, en die opletten voor leerstellige dwalingen, zullen in staat zijn de verleiding te weerstaan. De verleiding is het machtigste instrument dat door de bedrieger gebruikt wordt. Hij misleidt door schijnbaar de Waarheid te verkondigen.

Ik verzoek dringend die arme zielen, diegenen die Mij liefhebben, en die trouw blijven aan Mijn Kerk op Aarde, om te luisteren. **Jullie moeten trouw blijven aan Mijn Kerk en discipline aanvaarden, wanneer jullie superieuren trouw blijven aan wat Ik de wereld gaf, door Mijn dood op het Kruis. De tijd om te kiezen is nabij. De gruwel heeft nog niet plaatsgehad, maar wanneer jullie de dwalingen zien, welke ingaan tegen Mijn Leer en Mijn Gaven van de Sacramenten, ga dan weg. Die dag is nabij. Dan moeten jullie samenkomen en de Regels van Mijn Kerk blijven volgen, zoals ze werden vastgesteld voor jullie, door Petrus.**

Geloven diegenen onder jullie die Mij thans bespotten, omdat jullie Mijn Boodschappen verwerpen, werkelijk dat Ik Mijn Kerk zou verdelen en jullie zou vragen Mijn Leer te verloochenen? Wacht tot de dag komt wanneer jullie gevraagd zal worden om trouw te zweren aan leugens, in de Naam van Mijn Heilige Kerk op Aarde, alvorens jullie Mijn profeet verloochenen. Alleen Mijn Liefde voor jullie is zo sterk dat Ik jullie niet terzijde schuif en toesta dat jullie verslonden worden door de demonen.

Jullie Jezus

Zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen.

Maandag, 1 september 2014, 20:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Geest is thans zeer aanwezig in Mijn Kerk op aarde, omdat Mijn vijanden meedogenloos tegen haar opkomen. Zij mogen Mijn Lichaam dat de Kerk is geselen, zij mogen het Ware Woord van God verachten, zij mogen de Wegen van de Heer bespotten, maar zij zullen Mijn Kerk nooit overwinnen. **Mijn Kerk bestaat uit diegenen die het Ware Woord van God verkondigen en die de Sacramenten aan Gods volk bedienen, zoals bepaald door Mijn Apostelen. Alleen diegenen die trouw blijven aan Mijn Leer, Mijn Woord, Mijn Lichaam en het Heilig Offer van de Mis, zoals het door Mij was voorgeschreven, kunnen zeggen dat zij tot Mijn Kerk behoren.** Mijn Kerk, zoals de situatie nu is, zal vermorzeld worden – haar gebouwen neergehaald en overgenomen, Mijn gewijde dienaren op straat geworpen, waar ze zullen moeten bedelen, en de praktijk van het Offer van de Heilige Mis zal afgeschaft worden. Toch zal Mijn Kerk intact blijven, al zal het slechts een zeer klein overblijfsel zijn van wat het eens was.

De Heilige Geest van God zal Mijn Kerk leiden doorheen de beroering waarin ze zal terecht komen en zo zal de Waarheid overleven. **Elke vijand van Mij zal trachten Mijn Ware Kerk te vernietigen. Om haar te vervangen door een valse kerk. Zij zullen nieuwe schriften invoeren, nieuwe sacramenten en veel andere godslasteringen in Mijn Naam.** Maar de Kerk die Mijn Lichaam is en Mijn ware volgelingen zullen één blijven in Heilige Verbintenis met Mij. Dan, wanneer het erop lijkt dat zij vernietigd is, afgebrand tot op de grond, dan zullen de sintels van Mijn Kerk nog steeds smeulen tot op de dag dat Ik terug kom. Op die dag, wanneer Mijn Kerk vernieuwd en stralend in grote heerlijkheid is opgerezen en wanneer de hele wereld haar uitroept tot de ene Ware Kerk – het Nieuwe Jeruzalem – dan zal elke goede mens van haar beker drinken. Al wat er in het begin was, zal er ook op het einde zijn. Alle leven door God geschapen zal vernieuwd worden net zoals het was toen het Paradijs geschapen was voor de mensheid.

Mijn Geest is levend en kan nooit sterven want Ik Ben Eeuwig Leven – de Gever van al wat de mens nodig heeft om een leven te leiden waarin de dood geen plaats heeft. Vertrouw altijd op de Macht van God wanneer alles waarvan jullie getuige zijn in de wereld oneerlijk lijkt, wreed, onrechtvaardig en soms beangstigend. Mijn Macht zal de wereld omvatten en Mijn Liefde zal allen verenigen wier hart vol liefde is. Ik zal alle kwaad bannen en wanneer Mijn Geduld uitgeput is zal Ik Mij ontdoen van al mijn vijanden. Ik Ben hier. Ik Ben niet weggegaan. Ik gids jullie nu op dit doornige pad naar Mijn Glorierijk Koninkrijk. **Zodra die dag komt, waarop Ik Mijn Tweede Komst aankondig, zullen alle tranen weggewist worden.** Alle lijden zal plots ophouden en in plaats daarvan zullen de liefde, de vrede en de vreugde komen die alleen Ik, Jezus Christus, voor jullie kan meebrengen.

Houd vol, Mijn kleintjes. Bid, bid, bid opdat de liefde kan overleven in de wereld en vrede kan gebracht worden aan al die arme, lijdende onschuldigen die over de wereld verspreid zijn in door oorlog verscheurde landen. Alle kinderen van God behoren Mij toe en Ik bemin elke ziel, elke natie en elke zondaar. Ik breng jullie het Geschenk van Mijn Kruistochtgebeden zodat jullie, door het bidden daarvan, Mij zullen helpen om zoveel mogelijk zielen te redden.

Ga in vrede en liefde.

Jullie Jezus

Weten jullie niet dat een ganse generatie van jonge mensen momenteel van Mij verwijderd wordt.

Maandag, 2 september 2013, 18:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **terwijl de woede toeneemt tegen deze, Mijn Profetieën, aan de wereld gegeven om jullie allen voor te bereiden op Mijn Tweede Komst, weet dit. Deze Missie heeft één doel. Namelijk om alle zielen te redden – iedereen die vandaag leeft in de**

wereld. Het doet er niet toe hoe hard de kritiek is die tegen jou aanzwelt, Mijn dochter, want Ik zal vooruitkomen, niet aflatend, totdat Mijn werk gedaan is. **Niemand zal Mij tegenhouden zielen te redden, want Ik zal al diegenen vertrappen die in Mijn Weg durven staan, zodat Ik die zielen kan redden die uit Mijn Genade gevallen zijn.**

Door het heidendom dat de Aarde bestrijkt en door de zwakheid van het geloof, dat onder gelovigen bestaat, weten jullie niet dat een ganse generatie van jonge mensen momenteel van Mij verwijderd wordt? **Mijn Missie richt zich op zulke geteisterde jonge zielen, aan wie in de meeste gevallen elke kennis over Mij, Jezus Christus, ontzegd werd. Omdat er zo velen zijn, in ieder land, moet Ik trachten om hen te bereiken op gelijk welk manier die meest geschikt is om hun aandacht te trekken.**

Onthoud, die Christenen onder jullie die gevoed werden met het Woord van God vanaf hun prille jeugd zijn gezegend. Daarom hebben jullie een plicht om te bidden voor de verloren generatie. Alstublieft, Ik vraag jullie om voor deze jongen zielen te bidden met dit Kruistochtgebed:

Kruistochtgebed (118)

Voor de verloren generatie van jonge zielen.

“Lieve Jezus, Ik roep Uw Barmhartigheid in voor de verloren generatie van jonge zielen.

Voor diegenen die U niet kennen, bedek hen met de Gave van inzicht.

Voor diegenen die U wel kennen, maar die U negeren, trek hen terug in Uw Barmhartigheid.

Alstublieft, geef hun spoedig het bewijs van Uw Bestaan en leid hen naar diegenen die hen kunnen helpen en hen naar de Waarheid leiden.

Vul hun geest en ziel met het verlangen naar U.

Help hen de leegte te herkennen, die in hen heerst omdat zij Uw Tegenwoordigheid niet voelen. Ik smeek U, lieve Heer, om hen niet in de steek te laten en in Uw Barmhartigheid, schenk hun Eeuwig Leven. Amen.”

Hoe verlang Ik deze jonge kinderen te bereiken en hen in Mijn Heilige Armen te sluiten, zodat Ik Woorden van vertroosting in hun oren kan fluisteren en hun zielenvrede kan geven. Zij zijn van Mij en zonder hen zouden in het Nieuwe Paradijs diegenen ontbreken naar wie Ik het meest hunker. Help Mij om hen te redden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: God zal de Zijnen nooit in de steek laten.

Dinsdag, 2 september 2014, 15:40 u.

Mijn lieve kind, je moet Mijn kinderen vertellen dat God de Zijnen nooit in de steek zal laten, want dat is totaal onmogelijk. Hij houdt van al Zijn kinderen, ongeacht hoeveel verdriet ze Zijn enige Zoon, Jezus Christus, aandoen.

Mijn bescherming zal iedere ziel ondersteunen die het Woord van God verkondigt en door de Macht van God zal ik de kop van de slang in al zijn gedaantes verpletteren. Ik zal de advocaat zijn die de leugens zal onthullen die uit de bek van het beest stromen en de wereld zal kennis nemen van de tegenstrijdige onwaarheden, die hij zal verspreiden onder diegenen die toelaten gewillige werktuigen van hem te worden, in volledige onderwerping aan zijn boosaardige wegen. **De koning van de leugen zal ermee voortgaan zielen af te wenden van de Waarheid en hij, de bedrieger, zal nooit zwichten tot het laatste uur.**

Wanneer leugens gebruikt worden om mensen van het Ware Woord van God af te leiden, zal ik ingrijpen om de Waarheid te onthullen. De mensheid zal twee keuzes hebben – trouw te blijven aan de Waarheid ofwel leugens te aanvaarden als een vervangmiddel ervoor. Verwarring zal de harten aantasten van de kwetsbaren, de zwakken en van diegenen die de Geest van God niet in hun ziel dragen. Dus zal de strijd om de zielen worden uitgevochten, waar mensen ofwel in leugens ofwel in de Waarheid zullen geloven.

Ik breng buitengewone berichten over de Barmhartigheid van mijn Zoon en ik ben Zijn instrument bij de redding van de zielen. Geen enkele ziel zal uitgesloten worden uit deze Missie van

Verlossing. Jullie moeten bidden dat de mens de leugens zal ontwarren die verspreid worden door de vijanden van mijn Zoon om hen weg te trekken van de Waarheid, het Licht en de Liefde van mijn Zoon. Vertrouw mijn Zoon en aan jullie zal Zijn Grote Barmhartigheid getoond worden. Geloof in mijn Zoons Belofte om terug te komen en jullie zullen eeuwig leven hebben. Sta niet toe dat leugens jullie misleiden, want als jullie dat toelaten zullen jullie het erg moeilijk hebben om Trouw te blijven aan mijn Zoon.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Hoe moeilijk het is om de trap te beklimmen naar het Paradijs.

Zaterdag, 3 september 2011, 23:50 u.

Mijn innig geliefde dochter, maak je geen enkele illusies, de laatste dagen leidde de Bedrieger je weg van Mij. Je schrijft dit toe aan je bezigheden, maar dit is niet helemaal waar. Zo sluw is hij dat hij met opzet elke minuut van je tijd onderbrak. Tijdens deze tijd was je je ervan bewust dat je geen tijd besteedde aan Mij, nietwaar? Je voelde je afgeleid en verloren en dan realiseerde je je dat je zonder Mij innerlijk leeg was. Alhoewel ik heel de tijd bij je was, liet ik het toch toe dat je je door Mij verlaten voelde. Nu heb je de wanhoop ondervonden van zielen die ik verwerp vanwege de zonde. Dit alles is belangrijk voor jouw spirituele ontwikkeling. Hoewel het misschien zinloos lijkt dat ik dit toegelaten heb, maakt het deel uit van je heiliging die ik nodig heb en van je vraag. Jij, Mijn dierbare dochter, je zal regelmatig een soort verlatenheid voelen van tijd tot tijd zoals vele zielen die zich op dezelfde weg bevinden.

De trap naar geestelijke volmaaktheid is een erg lange trap. Zielen zullen één stap, twee en meer stappen terug zetten voor elke stap die zij naar Mij toe nemen. Ik vraag je, Mijn dochter, al Mijn volgelingen te vertellen dat ze zich zorgvuldig voorbereiden op deze trap, die van essentieel belang is om de bovenste trede te bereiken. In Mijn boodschap van 24 november 2010* toen ik je voor het eerst sprak over deze trap, heb ik uitgelegd hoe sommige mensen deze stappen veel te snel nemen. Maar zoals je weet, is dat verkeerd. Wees je ervan bewust dat ik het ben die je de hele tijd leid langs deze stappen.

Mijn kinderen, jullie moeten nu iedere stap beklimmen van de geestelijke trap eer jullie de top bereiken van de deur van het Paradijs. Wees geduldig, wees niet teleurgesteld als jullie vallen. Sta gewoon opnieuw op en herbegint met het beklimmen van de hele weg.

Kinderen, ik zal jullie bij de hand houden en jullie meenemen naar de top als jullie het Mij toestaan.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

* Boodschap "De trap naar geestelijke volmaaktheid" (Woensdag 24 november 2010, 2.30 u.)

Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn dat Mijn Boodschappen verspreid worden.

Maandag, 3 september 2012, 10:08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het leger is gevormd en zijn manschappen zullen zich verspreiden over Christelijke landen zowel als over door Communisten bestuurde landen.

Geen enkel land zal onaangeraakt blijven door Mijn Leger, Mijn Rest Leger.

Er zullen verbindingspersonen in Mijn leger zijn met rangen van elke aard om ervoor te zorgen dat Mijn Missie om zielen te bekeren, slaagt.

Allen die deel uitmaken van Mijn leger, welke rol zij ook spelen, zullen het volgende met elkaar gemeen hebben.

Zij zullen Mij dienen in nederige dienstbaarheid en hun liefde voor Mij, hun Jezus, zal doorheen de Missie stralend blijven.

De Toorts van Vuur, aangestoken door de Heilige Geest, zal niet verflauwen want dat is een bijzonder geschenk om Mijn soldaten te sterken.

Onthoud, dit zal een oorlog zijn, een oorlog om het menselijk ras te redden. Een oorlog die, gegarandeerd door Mijn Vader, zal gewonnen worden in de Naam van God.

Ik roep jullie allen op om centra op te zetten waarvan jullie zeker kunnen zijn dat Mijn Boodschappen verspreid worden op elke mogelijke manier.

Gebed is een belangrijk deel van zo'n centrum want wanneer jullie gebedsgroepen opzetten zullen jullie de macht van Mijn leger versterken.

Ik zal bekeringen doen toenemen wanneer meer gebedsgroepen in Mijn Heilige Naam worden opgericht.

Noem deze gebedsgroepen 'Jezus tot de Mensheid' en laat de rest aan Mij over.

Mijn Heilige Geest zal jullie in zulke groepen overschaduwen en jullie op elke stap van de weg begeleiden. Ik zal jullie weldra verdere instructies geven.

Wees in vrede. Ik ben blij dat jullie, Mijn geliefde leerlingen, Mijn Oproep met zo'n liefde en vertrouwen beantwoord hebben.

Jullie Jezus

Jullie leven is slechts een vluchtig moment in jullie ganse levensduur. Jullie zijn in ballingschap.

Dinsdag, 3 september 2013, 18:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn grootste verlangen alle mensen over heel de wereld, die Mij uit hun leven hebben weggesneden, op te roepen tot Mij terug te keren. Vele zielen, die zich laten leiden door de idee dat God misschien in feite niet Bestaat, hebben beslist om Mij, hun geliefde Jezus, te vergeten. Ik maak Mij zorgen over deze arme, verwarde mensen omdat Ik hen vurig bemin en hun gezelschap mis.

Indien jullie van Mij afgedwaald zijn en het moeilijk vinden om jullie kijk van een modern voorthollende wereld te verzoenen met een eenvoudig geloof in Mij, Jezus Christus, laat Mij jullie dan helpen om te begrijpen. Jullie zijn van Mij gescheiden door jullie zonden. Wanneer zonden jullie ziel verderven, daalt duisternis op haar neer en dit maakt het moeilijk om het Licht van God te aanvaarden. Wanneer dat gebeurt, dan verhardt jullie hart. En vervolgens wordt jullie verstand erin betrokken en dat is wanneer jullie verkeerdelijk geloven dat God niet zou kunnen Bestaan, omdat de logica voorschrijft dat Hij niet kan bestaan.

Jullie leven is slechts een vluchtig moment in jullie ganse levensduur. Jullie zijn in ballingschap. De Waarheid ligt in de toekomst, wanneer jullie eindelijk zullen thuiskomen bij God in jullie natuurlijke staat. Ik begrijp hoe lastig het is voor de mensen om dicht bij Mij te blijven aangezien zij geconfronteerd worden met zoveel afleidingen, verleidingen en duisternis op Aarde.

Wanneer jullie ervaren dat jullie Mijn Tegenwoordigheid of Mijn Liefde niet kunnen voelen, verlang Ik dat jullie volgend Kruistochtgebed bidden.

Kruistochtgebed (119)

Om de Liefde van Jezus te voelen.

"Jezus, help mij, ik ben zo verward.

Mijn hart wil zich niet openen voor U.

Mijn ogen kunnen U niet zien.

Mijn verstand houdt U tegen.

Mijn mond kan geen woorden uitbrengen om U te troosten.

Mijn ziel is vertroebeld met duisternis.

Alstublieft, heb medelijden met mij, een arme zondaar.

Ik ben hulpeloos, zonder Uw Tegenwoordigheid.

Vul mij met Uw Genaden, opdat ik de moed heb mij naar U uit te strekken, om U te smeken om Barmhartigheid.

Help mij, Uw verloren leerling, die U bemint, maar die niet langer de liefde voelt opwellen in mijn hart, om de Waarheid te zien en te aanvaarden. Amen."

Het is niet gemakkelijk om in vereniging met Mij te zijn. Jullie moeten volharden tot jullie Mijn Tegenwoordigheid in jullie ziel voelen. Roep Mij aan en Ik zal lopen en jullie arme beklagenswaardige ziel omhelzen en jullie meenemen, jullie leiden en jullie brengen naar jullie eeuwige verlossing. Het maakt niet uit wat jullie gedaan hebben, jullie mogen nooit bevreesd zijn om op Mij te roepen. Ik antwoord aan elke zondaar, ongeacht wie zij zijn. Niemand van jullie is zonder de smet van de zonde. Ik wacht op jullie oproep.

Jullie Jezus

Boodschap van de Maagd Maria: Verlatenheid als een offerziel.

Zondag, 4 september 2011, 21:50 u.

(Deze boodschap werd ontvangen nadat de zienster [de Heilige Rozenkrans](#) had gebeden en na een verschijning, waar de Heilige Moeder Gods gedurende 20 minuten verscheen in een private gebedsruimte)

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus. Ik ben de Heilige Moeder Gods.

Mijn kind, je lijdt voor Mijn geliefde Zoon Jezus Christus, en de laatste week is niet gemakkelijk geweest omdat je strijdt tegen de macht van het kwade om Mijn Zoon toegewijd te kunnen blijven. Ik kom vanavond naar jou om te trachten te verklaren wat er gebeurt. Als een offerziel zul je perioden van verlatenheid ervaren wanneer gedachten van Mijn Zoon uit je geest verbannen worden. Wanneer je dan tijd tracht vrij te maken voor gebed, zal je merken dat je het niet kunt. Daarna zal je verward zijn en dan zal de eenzaamheid, na de aanwezigheid van Mijn Zoons tegenwoordigheid, je angst aanjagen. Maak je geen zorgen want hoe hard het ook klinkt, het is een vorm van lijden die je als offerziel moet doorstaan.

Bid alstublieft om moed en genaden om deze nieuwe vorm van lijden, die je in verwarring zal brengen, te aanvaarden. Houd je aan je dagelijkse Heilige Mis en het ontvangen van de Allerheiligste Eucharistie, om het even wat op je afkomt. Je wordt door de Bedrieger bekoord om je van dit werk af te wenden. Je zal spoedig opnieuw toelaten dat twijfels binnendringen in je ziel. Vraag allen dat ze nu voor jou bidden. Je geschenk aan Mijn Zoon blijft overal zielen redden. Vergeet dit nooit, hoe moeilijk je lijden is.

Mijn kind, Ik zal altijd bij je zijn wanneer je je gevoel voor oriëntatie verliest want Ik ben je liefhebbende Moeder. Ik zal altijd hier zijn om je te beschermen en je te geleiden naar Mijn Zoon, zodat Zijn wensen worden nageleefd. Ga in liefde en vrede.

*Je liefhebbende Moeder
Koningin van de Vrede*

Houden van jullie naaste zoals van jezelf is veel moeilijker dan jullie denken.

Zondag, 4 september 2011, 22:00 u.

Mijn dochter, dit is nu de tijd om te luisteren naar Mijn instructies om Mijn kinderen alert te maken op de komende tijden met betrekking tot **het voorbereiden van al Mijn volgelingen op de noodzakelijkheid om hun dagelijks gebed te verrichten**. Zij moeten ook dagelijks Mijn Lichaam ontvangen onder de vorm van de Heilige Eucharistie en bidden voor de redding van zielen.

Mijn kinderen achten meer op Mijn boodschappen als ze samen elke dag bidden voor al Mijn kinderen eer De Waarschuwing plaatsvindt.

Kijk naar jullie broers en zussen door Mijn ogen, die hen zien als wonderbare schepsels, geschonken door Mijn Eeuwige Vader als een geschenk aan de mensheid. Iedere ziel wordt evenveel bemind. **In de ogen van Mijn Vader wordt er geen verschil gemaakt.**

Als jullie, Mijn volgelingen, **Mij lief hebben, zullen jullie ook Mijn Vader beminnen.** Wederkerig, als jullie waarachtig zijn in jullie liefde voor Mijn Vader, zullen jullie je broeders en zusters beminnen. Jullie moeten vooral liefde tonen voor degenen die jullie beledigen door hun gedrag. Sommigen zullen jullie beledigen, bespotten en jullie reputatie schaden wat jullie en je gezin kan kwetsen. Misschien zijn ze jullie persoonlijk bekend of misschien schaden ze jullie door hun daden om jullie gezinnen te onderhouden.

Het maakt niet uit hoeveel mensen jullie kwetsen, Ik vraag jullie in Mijn naam, Mijn voorbeeld te volgen. Bid voor hen, in het bijzonder voor hen die jullie kwaad doen. Want als jullie bidden voor hen, verzwakken jullie de haat uitgespuwd door Satan. Een haat die zou kunnen voortkomen uit gedachten aan wraak.

Dit is **één van de moeilijkste van al Mijn onderrichtingen.** Beminn jullie naaste zoals jezelf. Het is veel moeilijker dan jullie denken. Wanneer jullie deze grote daad van edelmoedigheid kunnen stellen, kunnen jullie Mij helpen met het vervullen van Mijn plan om meer zielen te redden.

*Jullie geliefde Leraar en Vriend
Jezus Christus*

Mijn Naam wordt niet langer vereerd. Mijn Naam wordt vervloekt.

Dinsdag, 4 september 2012, 23:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de pijn van de verwerping en de haat van de mensheid voel Ik op elk moment van elke dag.

Het stopt nooit. Mijn Kruisiging was slechts het begin.

Het mag dan wel de redding van de mensheid ingeluid hebben, maar Mijn lijden zal voortduren totdat Satan verbannen is.

Zolang hij aanwezig is en op de aarde regeert, wat hij op dit moment nog altijd doet, eindigt Mijn pijn en kwelling nooit.

De enige verlichting is de vreugde die Ik voel wanneer Ik ware liefde in de wereld aanwezig zie van zuivere zielen tegenover elkaar.

Het is die liefde die het Licht tussen nacht en dag in stand houdt. Want zonder Mijn Licht zou de duisternis vierentwintig uur per dag duren.

Als je wil, stel je Mijn pijn voor.

Voor diegenen onder jullie die pijn en lijden ondergaan vanwege diegenen die jullie beminnen, zullen precies weten van welke aard Mijn pijn is.

Wanneer jullie wreed gekweld worden, zowel mentaal als fysiek, door iemand die jullie beminnen, dan is de pijn zwaarder om dragen.

Zelfs indien jullie weten dat de persoon die jullie vervolgt zich in diepe duisternis bevindt, mildert dat jullie pijn niet. Integendeel, het verhoogt de intensiteit en de hevigheid van jullie lijden.

Dat komt omdat jullie nog steeds geven om jullie kwellers, maar jullie weten dat zij in ellende verkeren en hun gedrag niet kunnen helpen.

Zij bevinden zich in zulk een duisternis, dat wanneer jullie hen proberen uit te leggen wat zij moeten doen om uit deze duisternis weg te geraken zij niet zullen luisteren.

Zij willen niet luisteren.

Evenmin willen ze hun geest vernieuwen om het licht, de liefde en de vreugde te zien die zij zouden gewaarworden als zij maar naar jullie zouden luisteren – de enige persoon die hen werkelijk bemint ondanks hun fouten, hun enige kans om deze gevaarlijke duistere wolk terug te dringen, die hun hele geest overdekt – om hen te bevrijden.

De pijn van de verwerping valt Mij zwaar, Mij, jullie Redder, de Mensenzoon.

Ik onderging een verschrikkelijk lichamelijk lijden, waarvan vele details niet eens aan de wereld gegeven werden, zo afschuwelijk was de marteling, want Ik wilde niet die aard van medelijden.

Neen, Ik zocht enkel naar jullie trouw, jullie geloof zowel als de vreugde en de opluchting bij het weten dat jullie gered waren van de eeuwige verwerping.

Maar kent de mensheid werkelijk het Geschenk dat Ik hun echt gegeven heb?

Velen gaan naar de Mis, of ontvangen de wijn in andere Christelijke Kerken om Mijn Geschenk te eren, maar zij begrijpen niet wat dat betekent.

Ik gaf Mijzelf volledig met Lichaam, Ziel en Geest. Wanneer jullie de Communie ontvangen moeten jullie Mijn Lichaam ten volle nuttigen en niet alleen zeggen dat jullie Mij eren.

Want zonder Mijn Lichaam, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, kan Ik jullie zielen niet bemachtigen. Weten jullie dat niet?

Waarom verwerpen jullie Mijn zuiver Geschenk op de manier zoals het werd uitgelegd aan Mijn apostelen? Dat de Eucharistie inderdaad Mijn Lichaam is?

Jullie kunnen je niet inbeelden hoeveel genaden er verloren gaan voor jullie, jullie families en generaties omwille van jullie afwijzing van de Macht van zulk een Geschenk.

Mijn pijn gaat nooit weg. Ik ween. Ik lijd. Ik schreeuw wanneer Ik de zonde zie die zo welig tiert in de wereld dat Mijn Naam niet langer vereerd wordt. Mijn Naam wordt vervloekt. Ik voel intense pijn.

Aan jou, Mijn dochter, werd de laatste paar maanden dezelfde pijn gegeven. Ik stond deze aanval van de Boze op jou toe om in jou te infiltreren. Dit offer, dat jij aan Mij aangeboden hebt als offerziel, was moeilijk, maar jij leerde hieruit een eenvoudige les.

Wanneer je het slachtoffer bent van zulk een gruwelijk lijden door tussenkomst van anderen in Mijn Naam, dan voel je dezelfde pijn die Ik tegelijkertijd voel.

Onze pijn is verstrengeld, Mijn dochter, in deze mystieke vereniging. Jij aanvaardde Mijn Oproep om vrijwillig een offerziel te worden in het besef van de gevolgen, hoe angstaanjagend ook, met de bedoeling zielen te redden.

Nu dat jij bekering brengt, weet jij dat wanneer lijden vereist wordt, dat is om in overeenstemming te zijn met Mijn eigen lijden, dat zeer traumatisch en pijnlijk is en kan zijn.

Omwille van je menselijke natuur zul jij van tijd tot tijd geneigd zijn om tegen te stribbelen en te vechten tegen de gruwel die jou wordt toegebracht, in het bijzonder wanneer zelfs de pijn van de nagels die in je polsen gehamerd worden, te verkiezen zou zijn boven de kwellende die van jou gevraagd werd te verduren in Mijn Naam.

Mijn Genaden hielpen jou in je onderwerping aan deze verzoeken tot lijden. Zij verleenden jou een sterkte, die jou in staat stelde op te staan, recht te staan en God te loven. Want deze zijn genaden die je helpen om het lijden te aanvaarden als een Geschenk voor God om zielen in doodzonde te redden.

De volgende keer wanneer iemand jullie kwelt, jullie wreed behandelt en geestelijk misbruikt, Mijn kinderen, zullen jullie wanneer jullie je aan Mijn verklaringen herinneren, jullie pijn overwinnen.

Zeg tot Mij dit Kruisochtgebed (75): Ik draag mijn pijn aan U over, lieve Jezus.

Kruisochtgebed (75)

Ik draag mijn pijn aan U op, lieve Jezus.

“Jezus, ik verbind mijn pijn en lijden met dat wat U geleden hebt tijdens Uw Doodsstrijd op Calvarië. Elke belediging die ik onderga, offer ik aan U.

Elke beschimping en woede-uitbarsting die ik lijd, offer ik als eerherstel voor Uw Kroning met Doornen.

Elke onrechtvaardige kritiek op mij, offer ik als eerherstel voor Uw vernedering voor Pilatus.

Elke fysieke kwelling die ik onderga vanwege anderen, offer ik U als eerherstel voor Uw Geseling aan de Kolom.

Elke belediging die ik te verduren krijg, offer ik op als eerherstel voor de verschrikkelijk fysieke kwelling die U doorstond tijdens de Doornenkroning toen zij Uw Oog uitrukten.

Elke keer ik U imiteer, Uw Leer meedeel, en wanneer ik dan bespot word in Uw Naam, laat mij U dan helpen op de weg naar Calvarië.

Help mij om bevrijd te worden van hoogmoed en nooit bang te zijn om toe te geven dat ik U bemin, lieve Jezus.

Dan, wanneer alles in mijn leven hopeloos lijkt, lieve Jezus, help mij om dapper te zijn door eraan te denken hoe U vrijwillig toestond Uzelf te laten kruisigen op zo'n lage en wrede manier.

Help mij om op te staan en aanzien te worden als een ware Christen, een ware soldaat in Uw leger, nederig en met een rouwmoedig hart, in herinnering aan het Offer dat U voor mij bracht.

Houd mijn hand vast, lieve Jezus, en laat mij zien hoe mijn eigen lijden anderen kan aanzetten om toe te treden in Uw leger met gelijkgestemde zielen die U beminnen.

Help mij om het lijden te aanvaarden en het aan U op te offeren, als een geschenk om zielen te redden, in de laatste strijd tegen de tirannie van de Boze. Amen.”

Lijden Mijn dochter, hoe moeilijk ook, is een Gave dat Ik gebruik om te geven aan diegenen die Ik in Mijn Hart vertrouwd zodat Ik zielen kan redden.

Jij, Mijn dochter, hebt Mijn lijden zeer verzacht door jouw antwoord. Het zal evenwel nog tijd vragen alvorens Ik vrij ben van het Kruis.

Dat kan alleen gebeuren wanneer Ik elke mogelijke ziel kan redden die vandaag op aarde leeft.

Jullie Jezus

Ik breng Gaven in fasen, afhankelijk van de zuiverheid van de ziel.

Woensdag, 4 september 2013, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Levende God, tegenwoordig in nederige zielen, zal duidelijker worden naarmate Mijn Nieuwe Gave uitgestort wordt over elk van hen die momenteel leven in de wereld.

Ik breng Gaven in fasen, afhankelijk van de zuiverheid van de ziel. **Mijn volgelingen, in elke kerk over heel de wereld, zullen een heropleving voelen van hun liefde voor Mij vermits Ik hen omhul met een groter begrip omtrent Mijn Belofte van Wederkomst.** Mijn Gave zal betekenen dat zij in staat zullen zijn om te zien, doorheen de wanorde van de duisternis, hoe de Waarheid begint steek te houden. Zij zullen weten dat Ik tot hen spreek, omdat zij Mijn Tegenwoordigheid in hun harten zullen voelen. Zij zullen gezegend worden met kennis, die hun door de Kracht van de Heilige Geest zal gegeven worden, om hen in staat te stellen zich gepast voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Mijn volgelingen zullen door de Heilige Geest geleid worden en zij zullen Mij niet verraden noch zullen zij godslasteringen aanvaarden, die hun in Mijn Naam aangeboden worden. Dat is de reden waarom Mijn Woord zich nu sneller zal verspreiden en spoedig zal de Heilige Geest een verlangen in hun zielen opwekken naar de Grote Dag wanneer de laatste bazuin zal schallen om Mijn Komst aan te kondigen.

Vrees niet, Mijn geliefde volgelingen, Ik Ben met jullie, hoewel jullie lijden. Weldra zullen jullie in groten getale toenemen en dit zal jullie het vertrouwen geven om trouw te blijven aan Mij

Jullie Jezus

Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn begeerte meedogenloos.

Donderdag, 4 september 2014, 23:03 u.

Mijn zeer geliefde dochter, alle profetieën die zo lang geleden voorgezegd werden, en die gegeven werden aan Gods profeten, zieners en visionairs, door zowel openbare als particuliere openbaringen, zullen zich nu ontfouwen.

De scepticus zal de authenticiteit van het Woord van God in vraag stellen, maar wanneer hij al datgene wat in het Boek Openbaring voorspeld werd zal zien uitkomen, zal hij stil worden, want wanneer deze gebeurtenissen de mensheid treffen, zal hij enkel troost vinden wanneer hij Mij opzoekt. Wanneer jullie hart vol verdriet zal zijn, omwille van de wrede daden die boosaardige mensen uitvoeren tegen Gods kinderen, zullen jullie tranen van angst schreien. Dan zullen jullie zien hoezeer het kwaad zich kan verspreiden in de zielen van hen die een hart van steen hebben. Wanneer jullie zien hoe weinig achting en eerbied deze vijanden van God hebben voor het menselijk leven, zullen jullie eindelijk begrijpen hoe veel macht de duivel over de mensheid uitoefent. **In zijn laatste uren zal Satan, die zichzelf manifesteert in de zielen die hij verzadigt met zijn verrotte wegen, de wereld tonen hoe intens zijn haat voor de mensheid is.**

Voor elke verontschuldiging die de mens geeft om het kwade te rechtvaardigen, zullen de plegers van boosaardige daden de haat verraden die zij in hun hart koesteren voor Gods kinderen. Zij zullen wrede gruwelijkheden uitvoeren in de Naam van God en zij zullen in hun ziel geen liefde hebben. Zij verwekken haat en de meesten van hen begrijpen niet waarom hun haat voor anderen zo intens is. Hoewel veel mensen niet in het bestaan van de Boze geloven, moeten jullie toch weten dat hij niet kan weerstaan om zichzelf bekend te maken door diegenen die hij in zijn greep heeft. Zijn uitwaseming verspreidt zich totdat ze elke natie, elke zwakke ziel en machtige leiders verslindt wier eezuchtige passie hen zal openstellen voor zijn invloed.

Jullie zullen weldra wrede handelingen zien plaatsvinden in elk deel van jullie maatschappij, in vele landen en op verschillende manieren. Satan hunkert naar zielen, zijn honger is allesverslindend en zijn wil meedogenloos. Wanneer zijn haat zich echt in zielen manifesteert, zullen deze mensen niet in staat zijn hun daden te verbergen. Enkel in die situaties kunnen velen onder jullie zien wie de Boze werkelijk is en dat zal zijn door de daden van die arme zielen die zich aan zijn wil onderworpen hebben.

Jullie mogen nooit zelfgenoegzaam zijn wanneer boze daden en handelingen, inclusief oorlogen en onrust, in de wereld oprijzen. Het is juist dan dat jullie gebeden het meest nodig zijn.

Jullie Jezus

Houd nu Vigilies (nachtwaken) tot de Goddelijke Barmhartigheid – De Waarschuwing is nabij.

Maandag, 5 september 2011, 21:00 u.

(Nota: Twee boodschappen werden deze avond ontvangen van Jezus Christus.

In de eerste boodschap gegeven aan de zienster, een private openbaring, gaat het over details over de periode waarin De Waarschuwing zal plaatsvinden. De zienster heeft besloten uit het oogpunt van discretie om geen details te publiceren. In plaats daarvan heeft men de tekst gegeven aan een priester om veilig te bewaren. Deze boodschap zal worden gepubliceerd als De Waarschuwing plaats gevonden heeft.

De tweede boodschap is een boodschap voor de wereld nu, op dit moment)

Mijn geliefde dochter, de tijd is zeer nabij. Gebed heeft geholpen dat Mijn geliefde Vicaris Paus Benedictus weerstond aan de interne, boze krachten waaraan hij bloot stond. Zijn tijd in het Vaticaan is verlengd.

Ik roep al Mijn volgelingen op tot gebedsbijeenkomsten en vigilies tot de Goddelijke Barmhartigheid, voor al Mijn arme kinderen die van Mij en van Mijn Eeuwige Vader zijn afgedwaald. Ze hebben dringend

behoefte aan jullie gebeden. Gebed, en veel gebed, is nu nodig om hen te redden. Offer Heilige Missen op voor diegenen die omwille van de toestand van hun zielen tijdens De Waarschuwing, het misschien lichamen niet zullen overleven. Zij hebben behoefte aan jullie gebeden. Verenig jullie. Houd elkaar vast bij de handen in harmonie met Mij.

Jullie geliefde Jezus Christus

Een groot conflict zal zichtbaar worden en mensen zullen zich van elkaar afscheiden. Broeder tegen Broeder.

Woensdag, 5 september 2012, 14:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, natie na natie maakt nu een overgangperiode door.

Geen enkele natie die niet kan begrijpen dat er veel verandering in de lucht hangt.

Niet alleen de wetten, die het bestuur in hun landen regelen, beginnen te veranderen, maar het geloof dat zij eens hadden lijkt te zijn verdampt.

Minder priesters, minder dienaars in Mijn Christelijke Kerk, treden naar voren om de Wetten van God te verdedigen.

Noch roepen zij hun trouw aan Mij uit. Integendeel, hun stemmen zijn maar fluisteringen te midden van het lawaai van stemmen die tekeergaan en de eigenliefde promoten.

Het Woord van God wordt verslonden door de stemmen van de atheïsten die hun stemmen verschuilen achter de dekmantel van regeringswetten, die veranderd worden in naam van de zogeheten Gerechtigheid, verdraagzaamheid, voor het welzijn van allen.

De leugens die jullie worden voorgehouden zijn ontworpen niet alleen om het Woord van Mijn Vader, maar ook het Christendom over de hele wereld te vernietigen.

De geloofsafval heeft zich als een lopend vuur verspreid en heeft bijna zijn breekpunt bereikt.

Dit is de tijd voor de tussenkomst van God. Genoeg leugens.

De Koning van de Leugen bedriegt Gods kinderen overal. Volg jullie regeringen niet die verkondigen dat het Woord van God een leugen is.

Aanvaard geen nieuwe wetten die doodzonde door de vingers zien. Vecht, jullie allen. Sta op voor wat juist is.

Aanvaard geen wetten die gepromoot worden door de Koning van de Leugen, om jullie en jullie families vast te zetten in een bodemloze afgrond.

Zouden jullie wetten toestaan die het pratikeren van jullie geloof verbieden, dan zullen jullie lijden. Jullie zielen zullen gebrek hebben aan voedsel en jullie zullen van Mij verwijderd zijn.

Maar indien jullie moord en abortus zouden aanvaarden en niet opstaan tegen zulk een kwaad, dan zal jullie land door de Hand van God gestraft worden.

Terwijl enerzijds de geloofsafval zich overal blijft verspreiden, is bekering anderzijds aan het toenemen en weldra zullen die twee frontaal botsen.

Een groot conflict zal zichtbaar worden en de mensen zullen zich van elkaar afscheiden. Broeder tegen broeder. Buur tegen buur.

Er zullen twee kampen zijn. Diegenen die God beminnen en diegenen die dat niet doen.

Ik zal iedere ziel de kans geven om te beslissen van welk kamp zij deel wil uitmaken in de hoop dat zij Mij zullen kiezen, hun geliefde Verlosser.

Jullie, Mijn leerlingen, kunnen door jullie gebeden, vooral het opzeggen van de Litanie voor de Genade van Vrijwaring, meer zielen naar Mij toebrengen.

Dan zal Ik de goeden wegrukken naar Mijn Boezem zoals voorzegd en in een oogwenk zullen zij in veiligheid gebracht worden.

Mijn Belofte is de mensheid te redden.

Maar de uiteindelijke keuze zal bij elke afzonderlijke ziel liggen door hun eigen vrije wil.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Elk afzonderlijk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden.

Donderdag, 5 september 2013, 9:35 u.

Mijn kind, toen ze de Doornenkroon op het Heilig Hoofd van mijn Zoon plaatsten, was dat niet enkel om een vreselijke lichamelijke marteling op te leggen, het was bedoeld om een verklaring af te leggen. Het werd gedaan als een symbolisch gebaar. **Ze zegden, terwijl zij Hem bespotten dat deze Man, Die zegt dat Hij het Hoofd van de Kerk is en Die Zichzelf de Messias noemt, niet zal geduld worden. Zij belasterden het Hoofd van de Kerk toen zij Hem kroonden en zij zullen Hem opnieuw belasteren gedurende deze tijden.**

Het zal niet volstaan dat ze, de vijanden van Christus, mijn Zoons Kerk van binnenuit overnemen – zij zullen Hem op vele andere manieren ontheiligen. **Zij zullen de hosties voor de Heilige Communie en de betekenis van de Eucharistie veranderen. Zij zullen zeggen dat Het, de Heilige Eucharistie, de mensheid voorstelt en dat het een teken is van een nieuwe geloofsgemeenschap – een verzameling van alle mensen als één in de Ogen van God. Jullie, mijn kinderen, zal gezegd worden dat jullie allen met elkaar in vereniging zijn en dat dit een reden is om te vieren.**

De Heilige Communie is het Lichaam van Christus en Zijn Werkelijke Tegenwoordigheid. Het kan geen twee verschillende zaken zijn. Toch zullen zij de betekenis verdraaien – al wat jullie tenslotte zal overblijven, zal een stuk brood zijn, want wanneer zij de altaren en de Allerheiligste Hostie ontwijden, zal mijn Zoons Tegenwoordigheid ophouden.

Elk afzonderlijk Sacrament zal onherkenbaar veranderd worden. Zo sluw zullen de vijanden van mijn Zoon zijn, dat het zal lijken alsof de heilige ceremoniën slechts een klein beetje veranderd zijn. **Het Sacrament van Verzoening (de biecht) zal afgeschaft worden**, want het beest wil niet dat zielen verlost worden, want dat zou een overwinning betekenen voor mijn Zoon.

Kinderen, jullie moeten mij blijven vragen om te bemiddelen, zodat de pijn van deze komende gebeurtenissen kan verzacht en de tijd verkort worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Niemand van Mijn gewijde bedienaren kan wie dan ook in Mijn Naam veroordelen.

Donderdag, 5 september 2013, 14:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe weinig van diegenen die in God geloven, of die Mij als Mensenzoon aanvaarden, beminnen Mij werkelijk. Zij zeggen dat ze dat doen, maar velen leven niet volgens Mijn Leer. Je kunt niet zeggen dat je Mij bemint en vervolgens anderen veroordelen. Je kunt niet een andere persoon kwetsen, door harde woorden en dan zeggen dat je Mij bemint, tegelijkertijd.

Wie onder jullie is vrij van zonde? Wie van jullie verheerlijkt zichzelf ten overstaan van Mij en spreekt dan hardvochtig tegen een ander? Jullie zullen nooit in staat zijn te zeggen dat jullie in Mijn Naam spreken wanneer jullie iemand anders zwartmaken. Dat is een belediging tegenover God en diegenen onder jullie die zo handelen, beledigen Mij. Diegenen onder jullie die slecht spreken over een ander, wanneer jullie zeggen Mij te verdedigen, scheiden zichzelf alleen maar van Mij. Toch geloven jullie dat jullie daden gerechtvaardigd zijn. Wanneer dachten jullie dat Ik zulk een gedrag zou bevestigen en waarom geloven dat jullie de bevoegdheid hebben om deze dingen te doen?

Wanneer jullie in Mijn Dienst staan en dan wrede woorden uitspreken tegen een willekeurige van Gods kinderen, begaan jullie een zware zonde. Niemand van Mijn gewijde bedienaren kan wie dan ook in Mijn Naam veroordelen. Jullie kunnen dan wel vertrouwd zijn met Mijn Leer – jullie kunnen kennis hebben omtrent alles wat in Mijn Vaders Boek staat, maar wanneer jullie iemand anders zwartmaken, in Mijn Naam, zal Ik jullie weggagen. Het zal veel boete vereisen van jullie kant om terug in Mijn Gunst te komen en zelfs dan, totdat jullie Mij gesmeekt hebben om jullie te vergeven, zal het nog een lange tijd duren vooraleer jullie in staat zijn om opnieuw voor Mij te komen.

Jullie Jezus

Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen, dan zal er grote treurnis zijn.

Vrijdag, 5 september 2014, 20:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, maak bekend dat de dood geen macht heeft over diegenen die Mij toebehoren en wier geloof hen heeft ondersteund tot aan hun laatste adem. Deze zielen hebben geen angst voor de fysieke dood, omdat zij weten dat het Eeuwige Leven op dat moment begint. Ik verwacht zulke zielen met open armen en zij lopen als kleine kinderen naar het Licht van Mijn Liefde. Ik omhels hen en neem hen op in Mijn Koninkrijk, Ik verwacht elk van deze zielen in het bijzijn van de Hiërarchie van de Engelen en alle heiligen - dan vindt grote vreugde plaats.

Ik herenig hen met hun families en er is veel vreugde, liefde en opwinding. Geen tranen meer. Geen herinneringen blijven aan het lijden dat ze doorstonden op aarde. Alle zorgen, verdriet en wanhoop zijn in een handomdraai weggevaagd en vergeten. De dood opent de deur voor diegenen die sterven in staat van Genade terwijl nieuw leven begint. Voor elke ziel die in Mijn Koninkrijk wordt verwelkomd zijn er verschillende niveaus, en aan elk wordt hun beloning toegekend, op basis van de Eer die zij aan God gebracht hebben.

Voor de zielen die sterven in staat van zonde, weet dat Ik Een en Al Genade Ben en zij zullen, na hun zuivering, worden verwelkomd in Mijn Koninkrijk. Bid altijd voor zulke zielen omdat zij in dat stadium niet voor zichzelf kunnen bidden. Jullie gebeden zullen gehoord worden en Ik zal deze zielen met open en liefdevolle armen verwachten. Het is belangrijk voor ieder kind van God om een wezenlijk feit over het leven na de dood te begrijpen. Jullie moeten Mij, Jullie Jezus, vragen om jullie te vergeven: jullie tekortkomingen, jullie zwakheden en jullie ongerechtigheden, en wel voordat jullie sterven, want het is dan dat Mijn Barmhartigheid het grootst is. **Indien jullie niet in God geloven, verwerpen jullie Eeuwig Leven. Zonder liefde tot God, kan de liefde niet van jullie zijn na de dood.** Ik ben Liefde en zonder Mij zullen jullie niets anders dan pijn voelen. Scheiding van God moet gevreesd worden. Wanneer jullie je verward voelen over Mijn Bestaan, dan moeten jullie Mij gewoon vragen om een teken van Mijn Liefde te laten zien, en Ik zal antwoorden.

Scheid julliezelf niet van Mij af. Indien jullie dat toch doen, dan zal er grote treurnis zijn en kunnen jullie nooit getroost worden, want Ik zal niet in staat zijn om jullie te helpen. Mijn Koninkrijk zal jullie Eeuwige Leven geven, maar jullie moeten Mij om Mijn Hulp vragen bij het opzeggen van dit gebed.

Kruistochtgebed (165)

Voor de Gave van Eeuwige Leven.

“Jezus, help mij om in Uw Bestaan te geloven.

Geef mij een teken, opdat mijn hart kan reageren op U.

Vul mijn lege ziel met de Genade die ik nodig heb om mijn geest en mijn hart te openen voor Uw Liefde.

Heb medelijden met mij, en reinig mijn ziel van alle misstappen die ik in mijn leven heb begaan.

Vergeef mij voor het verwerpen van U, maar vul mij alstublieft met de liefde die ik nodig heb om het Eeuwige Leven waardig te zijn.

Help mij om U te kennen, om Uw Aanwezigheid te zien in andere mensen en vul mij met de Genade om het Teken van God te herkennen in elke mooie Gave die U de mensheid hebt geschonken.

Help mij om Uw Wegen te begrijpen en behoed mij voor de scheiding met U en de pijn van de duisternis die ik in mijn ziel voel. Amen."

Sta niet toe dat menselijke hoogmoed, verstandelijke ontledingen of meningen jullie van de Waarheid afbrengen. Als kind van God zijn jullie zeer kostbaar voor Mij. Laat Mij jullie niet verliezen. Kom. Ik Ben Hier. Ik Ben Echt. Laat Mij jullie ziel met Mijn Aanwezigheid vullen. Zodra dat gebeurt zullen jullie Mij moeilijk nog kunnen negeren.

Ik houd van jullie allemaal. Ik zegen jullie. Ik wacht op jullie antwoord.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: Luister altijd naar jullie hart.

Dinsdag, 6 september 2011, 20:20 u.

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus. Ik ben jullie Gezegende Moeder.

Jij, Mijn kind, wordt vervolgd. Iedere poging van de Bedrieger is om je te verleiden. Jij, Mijn kind, moet gehoorzamen aan slechts één stem en dat is de stem van Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.

Bewapen jezelf nu, Mijn kind, voor de aanvallen die zullen toenemen evenals je lijden. Door de genade die Ik je zal schenken, zal je het doorstaan. Hou op met je angstige gedachten en zet alle twijfels opzij.

Laat geen afleiding toe, want zij komen van de Bedrieger. Ze komen niet van Mijn Zoon.

Luister altijd naar je hart. Dan zal je de waarheid kennen. Ik, je geliefde Moeder, bemin je dus sta Mij alstublieft toe om je al Mijn bescherming tegen de Boze aan te bieden.

Ga in vrede en liefde.

Je geliefde Moeder

De Koningin van de Vrede

Vermits het geloof van Mijn volgelingen sterker wordt vermeederen de aanvallen.

Dinsdag, 6 september 2011, 20:30 u.

Mijn innig geliefde dochter, hoe lijd je voor Mij en hoe sterk ben je daardoor geworden.

Mijn bescherming is overal om je heen. Vrees niet. Omdat dit werk om zielen te bekeren verder gaat, zullen ook de aanvallen van Satan vermeederen. Accepteer het. Laat je daardoor niet afleiden. Sta boven de uitdagingen en houd je ogen altijd op Mij gericht. Wanneer je dat doet, zal er niets anders nog van tel zijn.

Hetzelfde lijden zal worden gevoeld door al Mijn volgelingen in die mate dat de Heilige Geest zich onverminderd verder inzet om overal de zielen aan te trekken van al Mijn kinderen. Aangezien hun geloof in Mij krachtiger wordt, zullen ook de aanvallen toenemen van anderen. Zij, Mijn volgelingen, zullen merken dat ze met ongewone en beledigende opmerkingen door niet-gelovigen moeten omgaan en dat het voor hen moeilijk zal zijn om daarmee om te gaan. Zeg hun alstublieft dat ze nu daarmee rekening moeten houden aangezien de tijd van De Waarschuwing nadert.

Satan en zijn demonen, onzichtbaar voor het blote menselijke oog, proberen om de liefde te vernietigen in de zielen van Mijn kinderen. Hij inspireert tot wantrouwen onder elkaar. Hij zal argumenten veroorzaken en twijfels zaaien. Hij is vol haat voor de mensheid. Hij zal oorlogen doen ontstaan tussen landen, landgenoten en spanningen binnen families. Het zijn allemaal zijn favoriete tactieken en tekens van zijn sluwe werken.

Herken dit voor wat het is – Satan aan het werk. Strijd tegen hem, kinderen, door volharding. Vraag Mijn geliefde Moeder om jullie te beschermen want Zij is zijn grootste tegenstander. De macht van Satan zal verminderen wanneer jullie een beroep doen op Haar om jullie te helpen.

Deze tijden zijn een uitdaging voor al Mijn volgelingen, overal. Elke poging, van welke bron ook, vrienden, familie en collega's, zal gebruikt worden, door het werk van de Bedrieger, om jullie aan te zetten, Mijn kinderen, Mij de rug toe te keren.

Stop hem zoals Ik jullie gezegd heb. Gebed en toewijding aan het Onbevlekt Hart van Mijn Heilige Moeder zal jullie uitrusting worden.

Wees sterk nu. Ik hou van jullie allen.

*Jullie geliefde Verlosser
Jezus Christus*

Mijn woord wordt in alle stilte verwerkt door Mijn leidinggevende dienaars.

Donderdag, 6 september 2012, 18:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Kerk op Aarde erkent eindelijk dat Ik nu door jou, de zevende boodschapper, met de wereld communiceer.

Mijn Woord wordt stil door Mijn leidende dienaars verwerkt die nochtans niet openlijk zullen verklaren dat deze Woorden van Mijn Heilige Lippen komen.

Zij weten dat ze van Mij komen en Ik heb hun harten aangeraakt en hun zielen verheven zodat zij nu Mijn leiding zullen volgen.

Zo vele van Mijn gewijde dienaars hebben nu Mijn woorden tot de mensheid in deze tijd gezocht.

Zij hebben nu Mijn bijzondere genaden nodig, want zonder deze zouden zij niet in staat zijn Mijn kudde met echt vertrouwen te leiden.

Mijn Heilige Geest wordt uitgestort over Mijn plaatselijke gewijde dienaars zodat zij de sterkte zullen vinden om Mijn Kerk te leiden doorheen de dichte doornige jungle, die komende is.

Vrees nooit, Mijn geliefde clerus, want Ik zal jullie nooit verlaten.

Jullie zullen Mijn Tegenwoordigheid voelen in de komende tijden wanneer Mijn Lichaam, Mijn Kerk zal vervolgd worden.

Deze Heilige Tegenwoordigheid zal jullie steunpilaar zijn, wanneer jullie al Mijn hulp zullen nodig hebben om jullie te ondersteunen in het leiden van Gods kinderen naar hun rechtmatige erfenis.

Ik aanvaard dat velen van jullie je niet uitspreken. Ik begrijp hoe moeilijk het voor jullie zal zijn om openlijk Mijn Woord te verkondigen dat jullie door Mijn eindtijdprofeet gegeven wordt. Maar weet dit.

Jullie hebben een verantwoordelijkheid tegenover Gods kinderen om hun te leiden en de weg te wijzen naar de Waarheid.

Jullie mogen nooit leugens aanvaarden in plaats van de Waarheid.

Jullie weten dat de Waarheid van Mijn Leer in steen gebeiteld is.

Mijn Leer is en zal nooit veranderen.

Mijn Nieuwe Openbaringen die vervat zitten in de Zegels in het Boek der Openbaring, zullen jullie binnenkort bekend gemaakt worden.

Vertrouw Mij.

Aanvaard dat Ik nu met jullie spreek want Ik zou jullie op dit moment nooit in de steek laten.

Mijn plicht tot Mijn Vader is ervoor te zorgen dat de wereld gepast voorbereid is op Mijn Wederkomst om elk afzonderlijk kind van God te redden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Er zal een nieuwe, bittere wereldoorlog verklaard worden.

Vrijdag, 6 september 2013, 18:46 u.

Mijn geliefd kind, Ik moet, op de instructies van mijn Zoon, Jezus Christus, verkondigen dat de oorlogen, die zich nu in het Midden Oosten zullen ontfouwen, de grote strijd zullen inluiden, vermits een nieuwe, bittere wereldoorlog uitgeroepen zal worden.

Hoe breekt dit het Heilig Hart van mijn arme lijdende Zoon. De haat, die de harten bezielt van die leiders, toevertrouwd met de verantwoordelijkheid om hun landen te besturen, door gewone mensen, zal uitbreiden. Zij zullen hun eigen naties verraden. Miljoenen zullen gedood worden en vele landen zullen erin betrokken worden. Jullie moeten weten dat de zielen van diegenen die zullen vermoord worden en die onschuldig zijn aan om het even welke misdaad door mijn Zoon zullen gered worden.

De snelheid van deze oorlogen zal toenemen en nauwelijks zullen vier werelddelen betrokken worden of de Grote Oorlog zal aangekondigd worden. Helaas, nucleaire wapens zullen gebruikt worden en velen zullen lijden. Het zal een angstaanjagende oorlog zijn, maar hij zal niet lang duren.

Bid, bid, bid voor al de onschuldige zielen en ga door met het bidden van Mijn Allerheiligste Rozenkrans, drie keer per dag, om het lijden te verzachten, dat het resultaat zal zijn van Wereldoorlog III.

Dank je, mijn kind, om mijn oproep te beantwoorden. Weet dat er op dit moment groot verdriet heerst in de Hemel en het is met een zwaar hart dat Ik jullie dit moeilijke nieuws breng.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Moeder van de Verlossing: De enige weg naar Eeuwig Leven is door mijn Zoon, Jezus Christus.

Vrijdag, 6 september 2013, 20:15 u.

Mijn kind, niemand van jullie mag ooit vergeten dat mijn Zoon gestorven is om de mensheid te redden. Hij bevrijdde alle zielen uit de slavernij van het beest. Hij gaf jullie allen de Gave van Verlossing en om het Eeuwig Leven te ontvangen, moeten jullie naar mijn Zoon komen en Hem om deze Grote Gave vragen.

De enige weg naar Eeuwig Leven is door mijn Zoon, Jezus Christus. Omdat Hij zo barmhartig is, staat Hij eenieder toe om uit eigen vrije wil naar Hem toe te komen. Hij gaf de wereld de Waarheid en, door Zijn Gave van Zijn dood op het Kruis, opende Hij de weg voor allen om in eeuwige vrede en in Zijn Paradijs te leven.

Velen aanvaardden mijn Zoon niet noch geloven zij in God. **Indien jullie niet in God geloven of de Gave van Verlossing niet aannemen, dan scheiden jullie je van God. Omwille van deze Laatste Missie om zielen te redden, met inbegrip van de zielen van alle zondaars, alsook diegenen die het Bestaan van God weigeren te erkennen, zal mijn Zoon een Groot Wonder volbrengen.** Tijdens de Waarschuwing zal iedereen het bewijs zien dat zij een ziel hebben en velen zullen bekeerd worden. Aan diegenen die zich niet zullen bekeren en atheïsten blijven, kan de Gave van Verlossing niet gegeven worden, want zij zullen Zijn Hand van Barmhartigheid weigeren. Die zielen zullen Hem afwijzen op de meest opstandige wijze en niets kan hen redden, behalve jullie gebeden.

Diegenen die elke poging, elke tussenkomst en elke Barmhartigheid weigeren om hen in het Nieuwe Paradijs te brengen, zullen weggejaagd worden. Want hun zal het Koninkrijk van mijn Zoon niet toekomen, omdat mijn Vader, Die de mensheid begiftigde met de Gave van de vrije wil, nooit Zijn Wil zal opleggen bij gelijk wie van Zijn Kinderen.

Bid, bid, bid opdat atheïsten de Hand van Barmhartigheid zullen aanvaarden, die mijn Zoon naar elk van hen afzonderlijk zal uitstrekken. Denk eraan de Kruistochtgebeden te bidden om deze arme kleine zielen te redden.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Weldra zal er een man komen en jullie vertellen dat hij jullie de Waarheid van Mijn Bestaan komt openbaren.

Zaterdag, 6 september 2014, 16:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Wijsheid is van Goddelijke Oorsprong en de mens is niet in staat de omvang van Wie Ik Ben te begrijpen.

Ik deel voldoende kennis mee aan de mensheid door de Gave van de Heilige Geest. Mijn Leer werd aan de wereld gegeven op een eenvoudige manier zodat elke mens de Waarheid zou kunnen begrijpen. Wijsheid van God is nooit ingewikkeld en wordt zodanig meegedeeld dat de mens de nodige klaarheid ontvangt om zijn ziel voor te bereiden op Mijn Koninkrijk. Liefde is zuiver. Liefde is eenvoudig. Ware liefde is wederzijds.

Mijn enig verlangen bestaat erin dat zielen Mijn Liefde beantwoorden zodat zij, daartoe in staat gesteld door de Gave van de Heilige Geest, in een ogenblik zullen begrijpen wat van hen vereist wordt om deel te kunnen uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Ik zend jullie boodschappers om jullie de klaarheid te geven om te begrijpen. Toch is de Waarheid in jullie dagelijks leven niet gemakkelijk te aanvaarden omwille van de verwarring die heerst. Mijn Woord wordt voortdurend weersproken, opnieuw onderzocht, opnieuw geanalyseerd, opnieuw geëvalueerd en verkeerd begrepen wat het moeilijk maakt om vast te houden aan het Ware Woord van God. Wanneer jullie openlijk beweren te geloven in Mijn Woord, Mijn Leer en Mijn Sacramenten dan zullen jullie hierom vlug bespot worden.

Vele zelfverklearde kerkleraren zullen weldra Mijn Ware identiteit en het Bestaan van de Allerheiligste Drie-eenheid in vraag stellen. Zij zullen hoogdravende argumenten gebruiken om jullie blind te maken voor het Ware Woord van God, en zij zullen alle mogelijke theologische redenen benutten om te bewijzen dat alle religies hetzelfde zijn. Weldra zullen ze de Waarheid – het Woord van God – verwerpen. Zij zullen het Woord van God ontheiligen door ingewikkelde en tegenstrijdige doctrines, en de Kerkgangers zullen er nergens wijs uit geraken omdat zij gevoed worden met nonsens. Mijn Woord zal weggestopt worden en onder het stof bedolven. Onthoud altijd dat Mijn Woord moet begrepen worden zoals het gegeven werd. Details over Mijn Godheid en het Mysterie van God werden nooit aan de mensheid geopenbaard want dat was niet de bedoeling totdat het Nieuwe Tijdperk van Vrede begint. **Weldra zal er een man komen en jullie vertellen dat hij jullie de Waarheid van Mijn Bestaan komt openbaren met details over Mijn Tweede Komst. Hij zal de wereld betoveren. Vervolgens zal hij beweren dat hij Mij is. Velen zullen hem geloven omdat zij het Woord niet begrepen hebben zoals het gegeven werd in de Heilige Bijbel.**

Ik, Jezus Christus, zal wederkomen om de levenden en de doden te oordelen en dat zal noch kan plaats vinden op deze aarde.

Jullie Jezus

Vrees De Waarschuwing niet, verwacht ze met vreugde.

Woensdag, 7 september 2011, 23:45 u.

Mijn innig geliefde dochter, vertel Mijn dierbare kinderen dat ze niet bang hoeven te zijn van De Waarschuwing. Velen zullen zich angstig voelen en dat is begrijpelijk. Doch ze moeten zorgvuldig naar Mij luisteren. Ik zal tot ieder van jullie komen. Jullie zullen Mij zien en voelen in jullie hart en ziel. Mijn aanwezigheid zal in jullie ziel vloeien met de zuiverste liefde en medelijden, dus jullie moeten vol vreugde zijn. Eindelijk zullen jullie Mij zien en jullie ziel zal omgeven worden met liefde en beroering.

De meeste zondaars en ongelovigen zullen gewoon opgelucht zijn dat Ik besta. Hun getuigenis van Mijn Heilige Aanwezigheid, zal het bloed zijn dat nodig is om hun zielen te overspoelen met de zo lang gemiste voeding. Velen zullen het lijden ervaren, zoals Ik het draag, als ze hun zonden zien, getoond voor hun ogen. Met gebroken hart zullen ze zien hoe ze Mij hebben beledigd en zullen Mij smeken hen te vergeven.

Kinderen vanaf de leeftijd van verstand, zullen ook zien hoe zij Mij beledigen door de zonde. In veel gevallen zullen de kinderen, die Mijn bestaan ontkennen, hoewel bewust van de waarheid, tot Mij komen. Ze zullen Mij ook vragen om hen te omhelzen en niet willen dat Ik ze laat gaan.

Zelfs de meest verharde zondaars zullen niet slagen in hun poging om door dit bovennatuurlijk gebeuren geraakt te zijn. Kinderen, jullie moeten sensationele geruchten negeren. Er is niets om te vrezen. De Waarschuwing moet verwacht worden met pure vreugde in jullie harten.

Ik wacht op de tijd waar Ik met zoveel liefde in Mijn Hart Mijn Goddelijke Barmhartigheid zal uitstorten over de hele wereld en ieder van jullie. Dit is het moment waarop jullie achteraf zullen beseffen welk geluk jullie, deze generatie, hebben. Hoe kunnen jullie de genade niet herkennen die wordt getoond aan de mensheid? In het verleden stierven zoveel zielen in zware zonde. Nu zullen alle zondaars eindelijk de waarheid begrijpen.

Het is niet gemakkelijk voor Mijn kinderen het bestaan van Mij of Mijn Eeuwige Vader te erkennen. Zonder een materialistisch bewijs zullen velen Mij niet willen leren kennen. Velen hebben geen interesse in het geloof in de goddelijke wereld. Deze gebeurtenis zal hun ogen openen voor het simpele feit dat het leven niet eindigt op aarde. Het gaat verder in alle eeuwigheid. Dat is de reden waarom ze hun zielen moeten voorbereiden.

De Waarschuwing zal laten zien wat ze moeten doen. Onthoud kinderen, Ik ben jullie Verlosser. Ik hou van jullie allemaal op een manier die buiten jullie bevattingvermogen valt. Wacht op Mijn komst met liefde en kalmte. Vrees de dramatische taferelen niet in de lucht en de kleur van stralen, die overal zullen verspreid worden en Mijn komst aankondigen. Dat zal jullie voorbereiden voor deze gebeurtenis.

Bid alstublieft dat alle mensen vreugde zullen voelen in hun hart want deze gebeurtenis zal de redding voor de mensheid betekenen in een uitgebreidheid (omvang) dat zo vele zielen zal redden en hen in staat zal stellen om het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te treden.

*Jullie geliefde Verlosser;
Jezus Christus*

Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip.

Vrijdag, 7 september 2012, 20:35 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit het gevoel hebben dat je alleen werkt in deze Missie, ook al voelt het zo aan.

Je moet weten dat veel mensen over de hele wereld luisteren naar Mijn Heilig Woord en dat Mijn Boodschappen zielen redden.

Deze Missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip.

Vele zielen worden gewaarschuwd over het gevaar en vooraf ingelicht omtrent het reddingsplan.

Indien zij luisteren zullen zij niet alleen zichzelf redden maar ook de levens van hun eigen families en vrienden.

Velen zullen niet luisteren en zeggen: "Welk gevaar?" Zij zullen niet willen weten van de reddingsloepen omdat zij niet geloven dat het schip zal zinken.

Neen, zeggen zij, dit is een valse waarschuwing, een vals alarm. Wanneer de tijd naderbij komt en de laatste dagen er duidelijk aankomen, zullen zij zich verdringen en overal zoeken naar een veilige plek.

Zij zullen rennen en zich verbergen voor de explosie, wanneer de bergen in de zeeën zullen zinken en de lucht bloedrood zal worden, maar zij zullen niet ontsnappen.

Die zondaars die verschrikkelijke zonden begaan hebben tegenover Mijn Vader en die weten hoe zwart hun zielen zijn, zullen verloren zijn.

Zij, die partij kozen voor het Beest, zullen in die fase proberen uit zijn klauwen te ontsnappen. Want dan pas zal de Waarheid hun eindelijk beginnen door te schemeren maar zij zullen geen recht op het Licht hebben.

Alleen de duisternis zal hun pijn milderer maar die zal hun echter ook meedogenloze terreur en lijden brengen.

Weiger nooit de hulp die jullie nodig hebben om jullie zielen voor te bereiden. Jullie moeten aanvaarden dat de boosaardigheid in de wereld moet uitgeroeid worden.

Die zondaars die weigeren te veranderen, zelfs nadat zij de Waarheid van het Woord van God hebben ontvangen, zullen de laatste strijd niet overleven.

Zij zullen in de vuurpoel geworpen worden samen met het Beest en dat zal niet het einde van hun lijden zijn. Dat zal pas het begin zijn.

Tot diegenen die spotten met Mijn pogingen om jullie zielen voor te bereiden, jullie zullen elke kans krijgen om tot Mij te komen.

Elke poging zal ondernomen worden om jullie te redden. Als jullie Mijn Hand niet aanvaarden, de reddingsloep die jullie nodig hebben om boven water te blijven, zullen jullie in smart wegzinken.

Alleen de gebeden van anderen kunnen jullie redden.

De aarde ziet eruit zoals zij er eeuwenlang heeft uitgezien.

De luchten zien er hetzelfde uit.

De zon schijnt zoals zij altijd heeft gedaan.

De maan gaat op in een heldere nacht en de mens houdt van verbazing nog steeds de adem in voor Gods Schepping.

Maar de veranderingen zijn reeds begonnen en tot hen die waakzaam zijn zeg Ik dit.

Jullie kennen en voelen de verandering. Doe jullie plicht en gebruik het gebed zodat de ogen van de mensheid zouden opengaan voor de Waarheid en dat de harten van allen zich zouden openen voor de Liefde van God.

Het zal door Gods Liefde voor al Zijn kinderen zijn en door het antwoord van Zijn kinderen op Zijn Oproep, dat het menselijk ras kan gered worden.

Jullie Jezus

Mijn Heilig Woord mag niet gewijzigd of aangepast worden zodat het iets anders wordt.

Zaterdag, 7 september 2013, 18:25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl Ik alle moeite blijf doen om de wereld te bereiken, door deze Boodschappen – zijn er toch nog velen van Mijn vrome volgelingen die er niet in slagen Mijn Hand te aanvaarden. **Deze kostbare zielen van Mij zijn kwetsbaar omdat velen er niet in zullen slagen te zien op welke manier hun geloof zal gebruikt worden om de nieuwe, weldra toegepaste liturgie, te bekrachtigen die Mij, Jezus Christus, de Mensenzoon, zal nalaten te eren.**

Velen zullen, onterecht, aannemen dat de nieuwe liturgie en de nieuwe mis – hoewel erg veranderd – geen kwaad kunnen. Zo velen zullen zich in stilte vragen stellen omtrent de inhoud, zowel als de vorm ervan en zullen die vreemd vinden. Toch zullen zeer weinigen hen betwisten daar zij zullen geloven dat deze door de Kerk gezegend zijn en bijgevolg, ze niet verkeerd kunnen zijn. Wat zij niet begrijpen is dat Mijn Heilig Woord niet mag veranderd of aangepast worden zodat het iets anders wordt. **Mijn Kerk is onfeilbaar, maar zou gelijk welke zogenaemde dienaar of leider in Mijn Kerk het Woord van God verdraaien of de betekenis van de Heilige Eucharistie herschrijven, dan lasteren zij tegen God.**

Ik werd door de mensheid verloochend en gekruisigd toen zij, met inbegrip van de leiders in Gods Tempel, de Waarheid verwierpen. **Wanneer gelijk wie – ongeacht hoe hooggeplaatst zij onder jullie ook zijn – de Waarheid ontkent, dan zijn zij schuldig aan ketterij en komen zij niet van Mij.** Toch zullen zij jullie doen geloven dat de Waarheid een leugen is. Zij zullen alles ontkennen wat jullie door Mij geleerd werd om volwaardig Christelijke levens te leven. Zij zullen op Mij spuwen, maar jullie langs een pad leiden, waarvan zij zullen zeggen dat het naar Mij leidt, maar dat zal het niet.

Deze zaken, die voorzeggd werden, zullen spoedig gebeuren. Wees voorbereid. Wanneer jullie de tekenen zien, weet dan dat deze profetieën enkel van God kunnen komen.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: De antichrist zal positie nemen omdat hij zal worden uitgenodigd om dat te doen.

Zondag, 7 september 2014, 19:30 u.

Mijn lieve kinderen, wees op jullie hoede voor de tekenen van de tijd, wanneer de antichrist zijn plaats zal innemen in de Kerk van mijn Zoon op aarde, zodat dit voor jullie duidelijk te zien zal zijn.

Geloof niet, nog voor geen moment, dat de antichrist de Kerk van mijn Zoon zal binnenschrijven om haar agressief en met geweld in te nemen. Geïnspireerd en gedreven door de bedrieger zelf zal de antichrist positie nemen omdat hij zal worden uitgenodigd om dat te doen.

Alle aanpassingen in de missalen van de Kerk zullen binnenkort worden bekendgemaakt en de reden zal zijn dat ze een moderne wereld weerspiegelen, dus moeten ze veelomvattend worden, om aan andere denominaties en religies te bevalen. Zodra het Ware Woord van God en de Onderrichtingen van mijn Zoon, Jezus Christus, veranderd zijn, zullen ze onvruchtbaar worden want zij zullen niet langer de Waarheid weerspiegelen die mijn Zoon aan de wereld heeft gegeven.

De antichrist zal eerst populair worden vanwege zijn politieke vaardigheden. Dan zal hij zijn aandacht richten op de verschillende religies, maar zijn belangrijkste focus zal gericht zijn op het Christendom. Christus is zijn grootste vijand en voorwerp van zijn haat en daarom zal zijn ultieme doel zijn om mijn Zoons Kerk te vernietigen. De Kerk zal op verschillende manieren worden ontmanteld voordat hij, de antichrist, zal gevraagd worden om betrokken te raken. **Hij zal betrokken zijn bij de besluitvorming in het plan om een nieuwe één-wereld-religie te lanceren. Al deze veranderingen – ook die waarbij de Kerk publiekelijk heeft opgeroepen tot de eenwording van alle religies – zullen plaatsvinden voordat de antichrist zijn plaats op mijn Zoons Troon op aarde inneemt.** Dan zal de weg voor het beest vrijgemaakt zijn om vrij in mijn Zoons Kerk rond te lopen, waar hem een ereplaats zal worden toegekend. Uiteindelijk zal bekend gemaakt worden dat hij de leider is van de ene-wereld-orde en een royale kroning zal plaatsvinden. **Dit evenement zal over de hele wereld gezien worden, bijgewoond door politici, hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden en wanneer de kroon op zijn hoofd is geplaatst, zal het zijn alsof de laatste nagel in het Lichaam van mijn Zoon is gedreven.** Op die dag zal de Katholieke Kerk ontheiligd worden en vele bisschoppen en priesters zullen vluchten, omdat ze, tegen die tijd, begrijpen dat de voorspelde profetieën zich voor hun ogen ontrafeld hebben.

Vanaf die dag waarop de Zetel van God aan de antichrist gepresenteerd is geworden, zal hij grote fysieke tekenen ten beste geven, die mensen van zijn heiligheid zullen overtuigen. **De antichrist zal, zo zullen zij beweren, de tekenen van de stigmata vertonen en gezien zijn bij het genezen van zieken en terminaal zieken.** Grote wonderen zullen aan hem worden toegeschreven en hij zal velen, na verloop van tijd, overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat zijn verheffing tot de top van deze valse kerk, een teken is van de Wederkomst. En terwijl tot dan toe de leken verantwoordelijk zullen geweest zijn voor de grondvesting van de restkerk, dat wat is overgebleven van de door mijn Zoon opgerichte Kerk op aarde, zullen het vanaf dat tijdstip de priesters zijn die haar verder zullen leiden. De Heilige Geest zal de Ware Kerk gedurende het bewind van de antichrist ondersteunen en hij, en geen enkele vijand van mijn Zoon, zal ze ooit overweldigen.

De Waarheid zal nooit sterven. Het Woord van God, ondanks de ontheiliging, zal nooit sterven. De Kerk kan nooit sterven, maar ze kan wel in de woestijn geworpen worden. Zelfs op haar zwakste uur, zal ze nog steeds blijven leven, en het maakt niet uit hoezeer mijn Zoons Kerk wordt aangevallen, God zal nooit toestaan dat ze wordt vernietigd.

Tijdens die komende dagen mogen jullie jezelf nooit toestaan beïnvloed te worden tot het aanvaarden van een dergelijk bedrog. Jullie zullen door de antichrist worden verleid en hij zal door de vijanden van mijn Zoons Kerk gesteund worden. Hij zal door valse leiders in de kerken worden omarmd en wereldwijd voor zijn liefdadige werken worden geprezen. Hij zal in vele landen grote eer ontvangen en mensen zullen foto's van hem in hun huizen hebben ingelijst. Hij, de antichrist, zal meer dan God worden verafgood, maar het zal door de Hand van God zijn dat hij in de afgrond zal worden gestoten, samen met diegenen die de zielen van Gods kinderen stalen toen zij deelnamen aan de poging om de Kerk van mijn Zoon te vernietigen.

*Jullie Geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

De Maagd Maria: Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods kinderen.

Zaterdag, 8 september 2012, 15:30 u.

Mijn kind, laat al Gods kinderen rustig neerzitten om toe te laten dat Zijn Licht hun zielen doorstraalt.

Het is belangrijk om tijd opzij te zetten in volmaakte stilte om de Liefde van God te overwegen en het plan van Mijn Zoon om de mensheid te redden.

Er staat een heerlijke toekomst te wachten voor al Gods kinderen en dat Nieuw Tijdperk van Vrede zal verwelkomd worden door al diegenen die het geluk hebben de poorten binnen te gaan.

Tot die dag komt, zal de Boze zich geen moeite besparen om ontwrichting en haat in de wereld te veroorzaken.

Hij en zijn demonen stichten verdeeldheid onder Gods kinderen.

Zij zetten aan tot moord, abortus, haat, geweld, vervolging en oorlog in alle delen van de wereld.

Zij zullen niet rusten voordat zij elke zwakke ziel verlokken die bezwijkt onder de bekoring, waarmee zij deze zielen bestoken om te zondigen tegen de Heer God, God de Allerhoogste.

Zoveel zielen hebben zichzelf veroorloofd om zich nietsvermoedend te laten meenemen in hun donkere gevangenis van waaruit maar weinig ontsnapping mogelijk is, eens daar aanbeland.

Eens de Boze een ziel overwonnen heeft stopt hij niet totdat hij de arme ziel volledig besmet heeft.

Zonde moet daarom vermeden worden want van geen enkele zonde zijn de gevolgen slechts miniem. Slechts één bekoring is nodig om de ziel zwak en weerloos te maken.

Bid, bid, bid tegen de oorlog die door de Boze gevoerd wordt tegen Gods kinderen.

Wanneer iemand tegen jullie zondigt, zelfs al zijn jullie een onschuldig slachtoffer, voel jullie dan niet verplicht om wraak te nemen door zondig ingrijpen want dat is juist wat de Boze wil.

Hij zet de ene ziel tegen de andere op in de hoop dat er haat tussen de twee zou woekeren.

Wees waakzaam, elke dag, en vergeet nooit de bescherming die [Mijn Heilige Rozenkrans](#) biedt tegen Satan.

Ik moedig alle zielen, alle religies aan, om [Mijn Heilige Rozenkrans](#) elke dag te bidden. Wanneer jullie dat doen zal de Boze jullie mijden en jullie verlaten want hij kan de pijn niet verdragen die hij ondergaat wanneer [Mijn Rozenkrans](#) gebeden wordt, vooral wanneer dat luidop gebeurt.

Ga in vrede. Vergeet niet dat ik de Moeder van alle mensen ben.

Ik ben de Moeder van de Verlossing. Mijn bescherming moet door Gods kinderen gezocht worden.

Door mij om hulp te vragen en te bidden zullen jullie vele genaden verleend worden.

*Moeder van God
Moeder van de Verlossing*

Het is tijd om de Kruistochtgebedsgroepen op te richten en zij moeten zich over de wereld verspreiden.

Zondag, 8 september 2013, 21:10 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om de Kruistochtgebedsgroepen op te richten en zij moeten zich over de wereld verspreiden. Deze Gebeden worden gegeven door de Macht van God en grote wonderen gaan ermee gepaard.

Deze Gebeden zullen bekering verspreiden, fysieke genezingen verschaffen en de impact van oorlog, honger en armoede afzwakken. Vandaag laat Ik jullie een nieuw Gebed na dat zal helpen om het verschrikkelijk lijden te beperken dat door oorlog zal veroorzaakt worden.

Kruistochtgebed (120)

Stop de verspreiding van oorlog.

"O mijn zoete Jezus, neem de oorlogen weg die de mensheid vernietigen.

Bescherm de onschuldige mensen voor het lijden.

Bescherm de zielen die proberen om echte vrede te brengen.

Open de harten van diegenen die door de pijn van oorlog gekweld worden.

Bescherm de jongeren en kwetsbaren.

Red alle zielen wier levens door oorlog verwoest werden.

Sterk ons allen, lieve Jezus, die bidden voor de zielen van al Gods kinderen en verleen ons de Genade om het lijden te weerstaan, dat wellicht ons deel zal zijn gedurende tijden van strijd.

Wij smeken U om de verspreiding van oorlog te stoppen en zielen in het Heilige Toevluchtsoord van Uw Hart te brengen. Amen."

Ga, jullie allen die Mij horen, en vraag Mij om de Genaden die jullie zullen nodig hebben om Mijn Pijn in deze tijd te doorstaan.

Jullie Jezus

Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint is niet in staat een andere mens in de volheid van ware liefde te beminnen.

Zondag, 9 september 2012, 10:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je twijfelt aan de Liefde van God, dan twijfel je aan het bestaan van ware liefde. Al wat je rest is een gebrekkige liefde.

Ware liefde komt van God. Wie God niet voldoende bemint is niet in staat een andere mens in de volheid van ware liefde te beminnen.

Alleen diegenen die het vuur van Gods liefde in hun harten dragen, kunnen de echte betekenis van liefde werkelijk in een andere persoon overbrengen.

Hetzelfde geldt voor hen die getrouwd zijn met de zegen van Mijn Kerk.

De Liefde van God, die zal neerschijnen op het huwelijk van een man en een vrouw die elkaar liefhebben, zal hun zielen binnendringen wanneer zij God in overgave beminnen, wat noodzakelijk is om vrede te voelen.

Ware liefde betekent vrede. Zonder liefde is er geen vrede ongeacht hoezeer je haar tracht te vinden. Vrede kan enkel tot stand komen door de liefde van de ene persoon voor een andere.

Wanneer de liefde in jullie leven ontbreekt is er niets in balans en in plaats daarvan ontstaat een gevoel van verstarring (gevoelloosheid).

Om liefde te vinden moet er in jullie harten plaats zijn voor God.

Om God te vinden moeten jullie Mij, jullie Jezus, aanvaarden als Zijn geliefde Zoon.

Want indien jullie het Mij toestaan zal Ik jullie naar Hem brengen.

Wanneer Ik dat doe en wanneer Zijn Licht in jullie zielen binnendringt, dan zullen jullie het gemakkelijk vinden om iemand anders lief te hebben.

De Liefde van God die in een persoon aanwezig is, zal het hart van een ander openen.

Liefde schijnt doorheen hartzeer, onrust en ontwrichting in de wereld. Het is de enige weg om vrede te bereiken, niet alleen in jullie persoonlijke leven, maar in de wereld rondom jullie.

Liefde brengt vrede, maar zij moet voortkomen uit een ware liefde voor God, jullie Schepper.

Vrede brengt harmonie.

Liefde is de levenslijn van het menselijk ras en zonder haar zijn jullie verloren, alleen, hunkerend en jullie zullen nooit vrede vinden.

Jullie Jezus

Zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij.

Dinsdag, 9 september 2014, 17:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart zwoegt van groot verdriet in deze tijd. Er zijn onder jullie mensen, die na Mijn Woord door deze Heilige Boodschappen omhelsd te hebben omwille van Mijn Liefde en Medelijden, Mij nu op de meest wrede wijze verraden hebben. Dit verraad verschilt in niets van dat wat Mij gedurende Mijn Tijd op aarde aangedaan werd.

De zaden van twijfel werden bij anderen ingeplant door diegenen die in dwaling geleid werden, door de leugens en de haat die de Boze in hun harten gelegd heeft. Hij die Mij haat, zal doorgaan met haat tegen Mij aan te wakkeren door sommigen van hen te besmetten die betrokken zijn bij deze en andere Hemelse zendingen om zielen te redden. Hij zal liegen en laster strooien over Mijn uitverkorenen, zodat hij zielen van Mij kan wegtrekken. Aan diegenen die Mij de rug toekeren: weet dat jullie verraad Mijn Hart in tweeën snijdt. Weet dat wat jullie tegen Mij doen jullie eigen zaak is, daar jullie vrije wil jullie toebehoort. **Maar wanneer jullie je invloed gebruiken om zielen van Mij weg te trekken, zal Ik jullie persoonlijk verantwoordelijk houden voor elke ziel die jullie hebben kunnen wegtrekken van Mijn Grote Barmhartigheid.** Wee de mens die haat tegen Mij, Jezus Christus, aanmoedigt terwijl Mijn enig verlangen is elk kind van God met Mij mee te nemen.

Ik kom om zielen in Mijn Barmhartigheid te omhullen en wanneer jullie hindernissen plaatsen, leugens verspreiden en anderen ertoe aanzetten Mijn profeten te verachten, dan zal Ik jullie streng bestraffen want dat is één van de grootste zonden tegen God. Wanneer jullie vrijwillig proberen om Mijn Plan van Verlossing te hinderen, zal Ik jullie op de laatste dag voor Mij roepen, en jullie zullen verantwoordelijk gehouden worden voor de zonde om door jullie daden, Mij beroofd te hebben van zielen die verloren gegaan zijn aan de Boze. **En wanneer jullie verklaren dat het Woord van God voortkomt van de geest van het kwaad, dan zal Ik jullie deze verdorvenheid nooit vergeven.** Stilte. Bega deze grote belediging tegenover God niet. Indien jullie Mijn Zending niet langer aanvaarden, wandel dan weg in waardigheid en spreek geen woord. Jullie stilte zal jullie redden. Indien jullie kwaad spreken tegen Mij, zal Ik jullie in de wildernis werpen en jullie zullen nooit deel uitmaken van Mijn Koninkrijk.

Mijn Hart is gebroken maar Mijn Vastberadenheid niet. Vrees niet jullie vergissing maar de Toorn van God, want zij die Mijn Profeten vervloeken, vervloeken Mij.

*Jezus Christus
De Mensenzoon*

Bedreig anderen nooit in Mijn Naam.

Zaterdag, 10 september 2011, 15:30 u.

Vandaag spreek Ik met jou, Mijn innig geliefde dochter, over de noodzaak om Mij te gehoorzamen in alle dingen. Mijn dochter, al Mijn volgelingen moeten om Mijn liefde en toewijding waardig te zijn de geboden van Mijn Vader eren. Terwijl ze van tijd tot tijd kunnen wankelen, moeten ze ernaar streven te allen tijde de wet van de liefde te volgen. Houd van elkaar en plaats je naaste vóór jullie eigen behoeften. Dan zal al het andere op zijn plaats vallen.

Degenen die zichzelf Mijn volgelingen noemen, moeten erg voorzichtig zijn over de manier waarop zij Mijn Allerheiligste Woord verspreiden. Als ze in de val trappen van arrogantie, zelfrechtvaardiging of wanneer ze anderen veroordelen in Mijn naam, beledigen zij Mij zeer. Bedreig nooit anderen met straffen die ze kunnen verwachten van Mij. Zeg nooit aan iemand anders dat Ik ze zal straffen omdat jullie boos op hen zijn om welke reden dan ook. Als jullie dit doet zullen jullie schuldig zijn aan het ontkennen van Mij, want jullie zullen de waarheid verdraaien zodat ze beantwoordt aan jullie eigen voorstellingen. Voel jullie nooit tegenover anderen superieur omdat jullie bevoorrecht zijn met de waarheid.

Kinderen, Ik hou van al Mijn kinderen, zelfs als ze dwalen. Bid voor hen te allen tijde als je aanspraak maakt om een ware volgeling van Mij te worden. Predik de waarheid met alle middelen die jullie ter beschikking hebben. Vertel hen altijd over Mijn diepe liefde voor Mijn kinderen, maar jullie moeten nooit over hen oordelen, nooit aan anderen vertellen dat hun zonden, of die jullie beschouwen als zonden, door Mij gestraft worden omdat jullie daartoe geen recht hebt.

Mijn boodschap van vandaag is eenvoudig. Wanneer jullie Mij lief hebben en spreken in Mijn naam, mogen jullie je nooit daardoor verheffen. Jullie mogen nooit jullie broers of zusters bedreigen of lasteren in Mijn naam.

Herinner jullie dit want jullie zijn Mijn volgelingen en jullie zijn dus ook het doel van de Verleider, precies vanwege jullie geloof. Jullie moeten dus opletten dat hij jullie niet verleidt tot zondigen tegen jullie broers of zusters.

Jullie moeten sterk blijven, Mijn kinderen. Ik geef jullie deze boodschap om jullie te begeleiden op de juiste weg naar Mij.

*Jullie geliefde Jezus
Koning der Mensheid*

Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van Atheïsme.

Maandag, 10 september 2012, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij voor de wereld om eindelijk te beseffen dat God bestaat.

Tot allen die zich beroemen op hun atheïsme, dat zij dragen als een waardig kenteken van eer, zeg Ik dit.

Wanneer de tijd komt en jullie de Waarheid kunnen zien, wanneer Ik haar aan jullie geef, zullen jullie nog vol twijfels zitten.

Weet dat jullie twijfels, die op dit moment nog niet aanwezig zijn omdat jullie denken de Waarheid te kennen, een vloek zijn.

Het is Satan die jullie eerst zal verleiden en dan vervloeken.

Jullie zijn een kind van God en jullie werden blind gemaakt voor de Waarheid om jullie te verhinderen het Nieuwe Paradijs op Aarde binnen te gaan, dat door Mijn Vader aan de mensheid beloofd werd.

Wanneer jullie de Waarheid getoond wordt en de twijfels jullie nog steeds kwelen, vraag Mij dan alstublieft jullie te helpen. Slechts één woord, slechts één roep is alles wat jullie moeten doen.

Hier is wat Ik verlang dat jullie Mij zeggen. **Kruistochtgebed (76): Het Atheïstengebed.**

**Kruistochtgebed (76)
Het Atheïstengebed.**

“Jezus, help mij om de Liefde van God te aanvaarden, als het mij getoond wordt.

Open mijn ogen, mijn geest, mijn hart en mijn ziel, opdat ik gered kan worden.

Help mij om te geloven door mijn hart met Uw Liefde te vullen.

Houd mij dan vast en red mij van de kwelling van twijfel. Amen.”

Mijn arme zielen, hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme.

Hoe streven jullie voortdurend ernaar jullie harten voor de Waarheid te verharden, de Waarheid omtrent het bestaan van God.

Hoe proberen jullie voortdurend andere zielen te rekruteren om jullie geloofsovertuigingen aan te nemen. Waarom menen jullie, is dat zo?

Waarom denken jullie dat jullie zoveel energie en moeite steken in het uitschreeuwen van jullie overtuigingen? Dat is om te bewijzen dat het Bestaan van God vals is.

Weten jullie niet dat wanneer jullie dit doen, jullie inspanningen vol passies zitten? Hoe komt het dat zulke passies kunnen oplopen tot zo'n haat voor God?

Indien God niet bestaat, waarom haten jullie Hem dan?

Hoe kunnen jullie iemand haten die in jullie ogen niet bestaat?

Satan is jullie god, maar waarschijnlijk geloven jullie evenmin dat hij bestaat.

Wat jullie niet weten is dat hij jullie geest controleert terwijl hij hem opvult met een leugen.

Hoe ween Ik over jullie.

Hoezeer bemin Ik jullie nog.

Hoe smacht Ik ernaar jullie te redden voor het te laat is.

Jullie Jezus

Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn volgelingen, des te meer worden jullie door God bemind.

Dinsdag; 10 september 2013, 13:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet jij niet dat aangezien meer van jullie Mijn Boodschappen volgen, jullie zullen gekweld worden door diegenen die Mijn Stem wensen tot zwijgen te brengen?

Terwijl deze Missie verdergaat, op het Bevel van Mijn geliefde Vader, zal elke inspanning gedaan worden door diegenen, vooral in Mijn Kerk op Aarde die zich verzetten tegen deze Boodschappen, om jullie te dwingen te stoppen met ze na te volgen. Deze bezwaren zullen toenemen en iedere soort van verdraaide logica, arrogante ontkenning van de Waarheid en vervalste theologie, zullen gebruikt worden om de Stem van God te smoren.

Hoe meer jullie gehaat worden, Mijn volgelingen, des te meer worden jullie door God bemind, omdat alleen diegenen die Mij volgen en hun leven leven overeenkomstig Mijn Leer op deze wijze zullen lijden. **Wanneer jullie verheven, begunstigd en door de wereld uitgekozen worden als een levende heilige, waarin geen fout gevonden wordt of de vergissing van jullie wegen openlijk vastgesteld wordt, dan zijn jullie niet door God gekozen, want jullie trotseren wat van Gods dienaren verwacht wordt. Zonder de Waarheid kenbaar te maken en door Mijn Waarheid te verdraaien, om jullie zo in de ogen van de wereld te doen uitblinken, zullen jullie aan de kant geschoven worden wanneer Ik Mijn ware dienaren uitzoek.**

Mijn ware dienaren beminnen Mij en zij worden bewogen door Mijn Heilige Geest. Hun verdriet, dat tot uitdrukking komt in hun ogen, omdat zij met Mij meelijden, kan duidelijk gezien worden door diegenen aan wie de Gave van de Heilige Geest geschonken werd. Nooit veroordelen deze zuivere zielen anderen of proberen zij het Woord van God te verhinderen, want zij zijn niet in staat zoiets te doen.

Jullie moeten in deze tijd intens bidden – jullie allen – want deze heilige dienaren van Mij worden omwille van Mij aangevallen. Ik ben met hen, maar velen zullen vallen en bezwijken onder de druk

om te blijven zwijgen wanneer zij gedwongen worden hun kudde de leer van de komende leugens aan te bieden.

Jullie Jezus

God de Vader: Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.

Woensdag, 10 september 2014, 03:00 u.

Mijn liefste dochter, maak bekend dat elke keer dat een mens tegen Mij zondigt, Ik hem zal vergeven. Zonde kan hem van Mij scheiden, maar Ik houd nog steeds van de zondaar. Laat het bekend zijn dat Ik van mensen houd die zich niet bewust zijn van Mij. Ik verlang dat al diegenen die soms het gevoel hebben dat Ik niet besta, nu luisteren.

Ik Ben binnen handbereik. Roep Mij alstublieft te hulp. Ik zoek jullie. Ik bemin jullie. Ik heb jullie nodig, want jullie zijn een deel van Mijn Vlees. En als deel van Mijn Vlees voel Ik Me verloren wanneer jullie niet op Mij reageren. Zoals een ouder die leven geeft aan een kind, wacht Ik op jullie reactie. Een baby reageert op natuurlijke wijze op een ouder. Een ouder houdt uiteraard van zijn kind want dat is deels de Gave die Ik de mensheid schenk.

Ik Ben jullie Vader. Ik Ben jullie Schepper. Ik Ben Wie Ik Ben. Weten jullie niet dat Ik van jullie allemaal houd met een hunkering die alleen gekend is door diegenen onder jullie die ouders geworden zijn? Ik ween Tranen van groot verdriet wanneer jullie niet weten Wie Ik Ben. Mijn Hart is zwaar terwijl Ik jullie nu roep. Bemin Mij zoals Ik jullie bemin.

*Jullie Eeuwige Vader
God de Allerhoogste*

Wat jullie religie ook is, er is maar één God.

Zondag, 11 september 2011, 19:15 u.

Mijn innig geliefde dochter, wanneer Mijn kinderen wanhoop voelen, angst of eenzaam zijn, vertel ze dan dat ze zich tot Mij moeten wenden. Nooit eerder hebben zoveel van Mijn kinderen over de hele wereld, zo'n leegte gevoeld in hun leven. Zonder begeleiding wordt de verwarring groter bij Mijn kinderen want ze worden gevoed met minderwaardig voedsel. De dagelijkse media voeden ze met nieuws dat het huidige kwaad in de wereld toont van zoveel landen in beroering. Dan is er **het gebrek aan geestelijk voedsel en, in z'n plaats, een dieet van leugens**, wanneer jullie verteld wordt over aanlokkelijke, wereldlijke en wonderlijke ambities. Al deze, zelfs mochten jullie zulke dingen bereiken, zullen jullie teleurstellen. Dan terwijl jullie streven naar zulke doelstellingen zullen jullie angstvallig zijn om zulke hoogten te bereiken, en opnieuw zullen jullie ontgoocheld zijn.

Vergeet niet dat Ik jullie voedsel ben, kinderen. Alleen door Mij zullen jullie de ware vrede, ware tevredenheid en zuivere liefde in jullie harten vinden. Het is onmogelijk deze vorm van vrede ergens anders te vinden.

Wend jullie tot Mij nu, ieder van jullie die leed in zijn hart draagt. Laat Mij jullie vasthouden en troosten. Want jullie, Mijn kinderen, zijn verloren gegane, maar kostbare zielen. Velen van jullie zijn afgedwaald en velen weten niet meer de weg terug te vinden naar Mijn kudde. Sommigen van jullie hebben gekozen voor een andere kudde – geen kudde van Mij.

Luister naar Mijn oproep, want wanneer jullie Mijn stem horen in jullie zielen zullen jullie de waarheid kennen. Ik ben jullie weg naar Mijn Eeuwige Vader. Herinner jullie dat **velen onder jullie God de Almachtige Vader verschillende namen geven, desondanks dezelfde God aanbidden kunnen – er bestaat maar één God.** De tijd is nu nabij waar Zijn glorie wordt onthuld aan de wereld. Het maakt niet uit wat jullie interpretatie is, God de Vader is Liefde. Zijn barmhartigheid omvat alles. Kom en keer terug naar Hem waar jullie ook zijn in de wereld. Hij wacht op jullie oproep.

*Jullie liefhebbende Redder,
Jezus Christus*

Het Nieuwe Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd is kort.

Dinsdag, 11 september 2012, 19:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, eindelijk heb je de vreugde begrepen van het lijden wanneer het met moed en uit vrije wil geofferd wordt.

De geredde zielen brengen jou tranen van vreugde net zoals ook zichzelf vol tranen zijn wanneer zij gered worden van de onderdompeling in de vuren van de Hel.

Weet dat het Mijn Missie is om alle zielen te redden.

Vergeet nooit dat Mijn Vader de mensheid de wapenrusting gegeven heeft die zij nodig heeft om zielen te redden met de Genade van Immuniteit*.

Grijp ze vast, want daardoor kunnen alle zielen gered worden. Denk eens aan de schitterende wereld die op komst is.

Niemand zal rouwen over een familielid dat verloren is gegaan in de vuren van de hel.

Jullie, Mijn volgelingen, hebben de macht de Poorten van de Hel te sluiten door jullie gebeden om zielen te redden.

Laat niemand Mijn woorden verwerpen.

Ontmoedig geen mensen om de Genade van Immuniteit (tegen de Hel) te aanvaarden want **Ik weet dat sommige van Mijn gewijde dienaars dat proberen te doen.**

Sommigen doen dit vanuit een misleid gevoel van plicht, maar zij handelen verkeerd. Deze Genade van Immuniteit is een Gave van God de Vader.

Jullie hebben een plicht, Mijn gewijde dienaars, om het aan Gods kinderen te geven ten einde zielen te helpen redden.

Er moet zoveel werk verricht worden om Mijn Woord te verspreiden maar er is niet voldoende tijd.

Ga, maak het jullie missie, Mijn leerlingen, om Mijn Litanieën te verspreiden, vooral het gebed voor de Genade van Immuniteit.

Ga en vertel de mensen ook over het Zegel van de Levende God en de Volle Aflaat voor de vergeving van zonden.

Jullie werden voorbereid, neem nu jullie wapens op in de Naam van God en help Mij, jullie Jezus, om de mensheid te redden.

Het Nieuwe Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd is kort.

Onthoud, vertrouw Mij volledig en Ik zal jullie vrijmaken van bezorgdheid en angst.

Al wat jullie moeten doen is jullie overgeven in gebed.

Offer jullie gebeden voor zielen en alles zal goed zijn.

Jullie Jezus

** Dat betekent met de genade, zielen tegen de vuren van de Hel te bewaren (zie boodschappen van 24 en 25/8/2012 en van 5/9/2012).*

Moeder van de Verlossing: Jullie zullen bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme niet erkennen.

Woensdag, 11 september 2013, 16:30 u.

Mijn kind, mijn Hart is verstrengeld met dat van mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, in deze tijd van groot verdriet waarin de vervolging van al Gods kinderen toeneemt.

Elke persoon in de wereld, vooral diegenen zonder geld, invloed of bezittingen, zal lijden omwille van de hebzucht van diegenen die vele landen controleren. Mijn Werk om mijn Zoon te helpen het laatste deel van Zijn Verbond te voltooiën om de mensheid te redden, begint op vele wijzen

zichtbaar te worden. Ik zal, door de Macht van God, al diegenen die radeloos van verdriet zijn, omwille van het lijden in hun levens, in het Toevluchtsoord van mijn Zoons Bescherming leiden. Diegenen die zo'n armoede, zo'n honger, zo'n angst, zo'n ongerechtigheid te verduren hebben – wat het ook moge zijn – zullen vertroost worden wanneer jullie mij vragen voor jullie te bidden.

Diegenen onder jullie die moeten lijden, omdat jullie getuigenis afleggen van Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid, zullen in deze tijd extra kracht ontvangen wanneer jullie Mij vragen jullie te helpen. De grootste ongerechtigheid binnen mijn Zoons Kerk zal spoedig gezien worden, wanneer zowel gewone gelovigen en gewijde dienaren evenzeer, ervan zullen beschuldigd worden ongehoorzaam te zijn tegenover de Leer van Jezus Christus.

Er zal jullie gevraagd worden een eed af te leggen – te reciteren zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis – om jullie trouw te verklaren aan een gewijzigde vorm van eredienst aan God. Door te zweren, door middel van deze eed, die niet erkend is in de Allerheiligste Bijbel, zullen jullie je ziel in groot gevaar brengen. De liturgie zal veranderd worden en nieuwe toevoegingen zullen afgekondigd worden, terwijl andere gedeelten, gedurende vele jaren gebeden, niet langer zullen gekend zijn. Dit boosaardig plan zal gerechtvaardigd worden doordat zij al de attributen zullen nemen geassocieerd met mijn Zoon en deze zullen bestempelen als zijnde de redenen voor zulke veranderingen.

Daarom zullen diegenen onder jullie die trouw zijn aan mijn Zoon het uitermate storend vinden en jullie zielen zullen erg lijden. En terwijl jullie mijn Zoon eer zullen blijven bewijzen, zullen jullie bespot worden omdat jullie de nieuwe interpretatie van het Katholicisme en Christendom niet erkennen. Jullie mogen nooit de moed verliezen tijdens deze beproevingen, want jullie, lieve kinderen, zijn door God begunstigd en Hij zal bij jullie blijven tot helemaal op het einde.

Keer jullie nooit af van de Waarheid. Geloof nooit iets, dat niet van God kwam.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Vrees deze gebeurtenissen niet want zij zullen snel voorbij gaan.

Donderdag, 11 september 2014, 14:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, vele verschrikkelijke daden tegen de mensheid staan nu op het punt ontketend te worden door die geheime sekten waarvoor Ik mijn volgelingen waarschuwde.

Jullie moeten altijd waakzaam blijven en alles in vraag stellen wat ongewoon lijkt. Onthoud wat Ik jullie gezegd heb en houd jullie ogen altijd op Mij gericht. **Breng ten minste één uur per dag door in gebed zodat de impact van dergelijke beproevingen kan verminderd worden, zelfs verhinderd in sommige gevallen. Weldra zal Ik komen om aan alle lijden een einde te maken.**

Mijn geliefde volgelingen, alstublieft luister naar Mijn Waarschuwingen. Negeer ze niet. Wanneer jullie voorbereid zijn op zulke gebeurtenissen, en al jullie vertrouwen in Mijn Barmhartigheid plaatsen, zal Ik jullie troost geven en jullie bevrijden van jullie angsten. Alles zal goed zijn maar weet dit. Gedurende de grote strijd, zullen die zielen die Ik oproep om Mij te helpen, worstelen. Elk afzonderlijk van hen zal het moeilijk hebben om Mij, deze Missie of jou, Mijn geliefde dochter, te vertrouwen. Geen seconde zal de koning van de leugens, de Boze, zijn zoektocht onderbreken om deze Missie van Mij te vernietigen. Elke gemene leugen zal verspreid worden om zielen te ontmoedigen naar Mijn Stem te luisteren. Velen zullen twijfels toelaten die hen doen ophouden met het uitvoeren van Mijn Instructies, maar niets van wat zij kunnen doen, zal de Tussenkoms van God, de Eeuwige Vader tegenhouden om Zijn kinderen te redden.

Ieder van jullie moet duidelijk begrijpen dat Ik het Ben, jullie Jezus, Die de Leidende Hand Ben in alles wat gedaan wordt om Mijn Woord te verspreiden en de Gaven te voorzien, die de Hemel aan de wereld schenkt gedurende deze moeilijke tijden. De macht van de mens is sterk wanneer die gebruikt wordt om kwaad te verspreiden en het Woord van God te tarten. Maar de macht van de mens, wanneer God hem voorziet van de Gave van de Heilige Geest, kan niet overtroffen worden. Sta niet toe dat Mijn Werk bezoedeld wordt, ontheilgd door gemene geruchten of kwaadaardige

roddel want Ik Ben het, jullie Jezus, die verraden wordt en niet de zielen die Ik gekozen heb om Mijn Heilig Woord te verkondigen.

Jullie Jezus

Straf kan door gebed verzacht worden.

Maandag, 12 september 2011, 12:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, zeer vlug nu zal de wereld tot stilstand komen en de tijd na De Waarschuwing zal de wijze waarop de mens kijkt naar de wereld, veranderen. Niet langer meer zullen materiële genoegens en excessen prikkelen. Niet langer meer zullen de mensen de idolen die zij maken van beroemdheden en hun rijkdom, behandelen als goden. Nooit meer zullen ze zo snel zijn om hun naaste te veroordelen of wreed te behandelen.

De nieuwe wereld, na De Waarschuwing, zal een plek zijn waar liefde voor Mij en God de Vader is en Hij geëerd en gerespecteerd wordt. Vele leiders in niet-Christelijke landen, zullen Mijn Vader eerbetoont bewijzen. Diegenen op machtsposities die de finances controleren van mensen, zullen zich massaal bekeren. Veel anderen zullen hun macht afstaan en met hun broers en zussen het brood delen dat komt van God de Vader. Dit brood is voor allen en is bedoeld om gelijk verdeeld te worden.

Veel goede dingen zullen evolueren als gevolg van De Waarschuwing. Vele zielen zullen nochtans niet sterk genoeg zijn in hun geloof. Zij zullen helaas terugkeren naar hun oude gewoonten. Verleid door de beloften van macht, rijkdom, controle en eigenliefde zullen zij God de Vader verwerpen. Zij zullen de waarheid kennen maar het zal nog niet voldoende zijn voor hen. Deze arme, zwakke zondaars zullen een doorn zijn in jullie zijde, kinderen. Zonder jullie gebeden zullen hun zonden chaos veroorzaken in een wereld die zich tijdens haar nieuwe reiniging zal herstellen.

Gebed, Mijn kinderen is zo belangrijk. Jullie moeten aan God de Vader vragen om jullie verzoek in te willigen de geplande vervolging door deze mensen te voorkomen. Genoeg gebed kan en zal veel gruwel voorkomen door deze zondaars die zullen proberen schade toe te brengen aan de wereld. Zo velen van jullie zijn blind voor het plan dat heimelijk wordt gesmeed. De tekenen zijn consequent onthuld, maar jullie herkennen ze niet.

Mijn kinderen, wanneer jullie geloof groeit, bidt dat de Heilige Geest kan worden uitgestort over de zielen van deze zondaars. Mijn geliefde volgelingen, Ik jullie dierbare Jezus, bescherm jullie. Ik vraag jullie om te bidden, niet alleen voor deze gevallen zielen, maar dat de vervolging van gewone mannen, vrouwen en kinderen zal ophouden. Indien deze daders Mijn Vader trotseren en verder onschuldige mensen terroriseren door middel van de nieuwe controles, zullen ze gestraft worden.

Aan deze zondaars wordt de grootst mogelijke barmhartigheid gegeven sedert Mijn Kruisiging. Ze moeten De Waarschuwing omarmen want dit is de laatste keer dat ze een kans krijgen op verlossing. Anders zullen ze worden geconfronteerd met een verschrikkelijke straf. Deze straf die tot stand zal komen door de hand van de goddelijke gerechtigheid van Mijn Eeuwige Vader is niet wenselijk. Terwijl deze grote straf is voorspeld kan ze worden verzacht door de kracht van het gebed.

*Jullie geliefde Verlosser
Koning van Barmhartigheid
Jezus Christus*

Wijzigingen worden ingevoerd in de Kerk die het woord van God zullen tegenspreken.

Dinsdag, 13 september 2011, 15:15 u.

Mijn innig geliefde dochter, Ik ben het Jezus Christus, het Vleesgeworden Woord.

Mijn Allerheiligste Woord moet nu overal aanhoord worden door Mijn heilige dienaars. Al Mijn volgelingen moeten deze boodschappen delen met **Mijn heilige dienaars van alle Christelijke geloofsgemeenschappen**. Het is van vitaal belang dat zij aangemoedigd worden om Mijn Woord te horen op dit cruciale moment voordat ze **verscheurd en in twee kampen verdeeld worden**.

Het werk van **de Bedrieger heeft Mijn Kerk op elk niveau geïnfiltrerd**. Zeer snel nu, langzaam maar zeker, zullen jullie zien dat het aantal heilige missen wordt verminderd. Jullie zien de verwijdering van speciale gebeden en sommige van de **sacramenten zoals de biecht die begint te verminderen**. Ik roep Mijn heilige dienaars nu op om naar Mij te luisteren en te bidden voor onderscheidingsvermogen. Ik ben het die jullie nu roept, zodat Ik jullie kudde kan redden. Ik ben het die jullie hart wil openen **opdat jullie stappen kunnen ondernemen in deze eindtijd die een gloednieuw begin voor de wereld zal inluiden**.

Jullie zullen weldra gevraagd worden om jullie trouw te betuigen aan de Valse Profeet. Zie hem voor wat hij is en beoordeel zijn werken om te zien of ze vruchten afwerpen. Want **de vruchten die hij en zijn slaafse volgelingen voortbrengen zullen tot in de kern verrot zijn**. Eén beet zal jullie trouw aan Mij vernietigen. Twee of meer beten vormen een wig tussen jullie en Mijn Heilig Hart zodat jullie het bijna onmogelijk vinden om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan.

Bekijk nu zorgvuldig **de wijzigingen die jullie zien binnensluipen in jullie eigen departement**. Sommige van deze aanpassingen zullen aanvankelijk geen probleem lijken te zijn. Maar na verloop van tijd zullen bepaalde veranderingen jullie worden afgedwongen en **jullie zullen leugens moeten slikken**. De leugens zullen van Satan komen en ze zullen in schapenvacht verkleed zijn.

Voor die zuiveren van hart, jullie zullen onmiddellijk weten en hier en daar de slechte sluwheid (doortraptheid) herkennen dat wordt ontworpen om Mijn Kerk op aarde van binnen zijn eigen wandelgangen te vernietigen.

Mijn waarheid zal schokken van vernedering veroorzaken in de hele wereld wanneer Mijn priesters zullen zeggen dat deze profetie zeker een leugen is. De enige leugen waarvan ze getuige worden, zal die zijn waarvan ze gedwongen worden goed te keuren wat haaks op Mijn Heilige Schrift staat die de mensheid vanaf het begin gegeven werd. Sta nooit toe een andere waarheid te aanvaarden dan die vervat is in de Heilige Bijbel.

Veel veranderingen zullen worden ingevoerd die het Woord van Mijn Eeuwige Vader tegenspreken. Deze veranderingen, Mijn heilige dienaars, zijn niet van goddelijke oorsprong en jullie moeten deze onwaarheden verwerpen als jullie trouw willen blijven aan Mij.

Word wakker. Verzet jullie tegen die leugens waarmee jullie zullen geconfronteerd worden. Aanvaard ze nooit. Het Woord van Mijn Eeuwige Vader zal nooit veranderen. Het kan nooit worden aangepast door de mensheid. Velen onder jullie zullen radeloos zijn omdat jullie je geïsoleerd voelen van jullie Heilige Dienaars. Vrees niet, want er is slechts één kant die jullie kunnen kiezen. Dat zal de kant zijn waar Ik sta. Er is geen andere kant.

*Jullie liefhebbende Redder
Jezus Christus*

Diegenen onder jullie die buitengewoon lijden en die misschien alle hoop in het leven verloren hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn.

Vrijdag, 13 september 2013, 23:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart verlangt naar de wereld en eenieder die erin leeft en Ik beloof je dat Ik alles zal doen om jullie allen, Gods kinderen, in Mijn Hart te verenigen.

Ik bemin elke man, vrouw en kind, ongeacht wie zij zijn – of zij nu machtig, rijk, invloedrijk, nederig, arm of gewoon eenvoudige mensen zijn die een alledaags leven leiden. Jullie allemaal werden gekozen om geboren te worden door Mijn Vader, Die jullie schiep. Elke ziel heeft een doel en ieder van jullie is een geliefd kind van God.

Diegenen onder jullie, die buitengewoon lijden en die misschien alle hoop in het leven verloren hebben, weet dat jullie in Mijn Hart zijn en dat Ik jullie pijn intens voel. Ik lijd in jullie. Jullie moeten de hoop nooit opgeven, want Ik heb een plaats voor jullie in Mijn Paradijs. Wanneer jullie de hoop opgeven, keren jullie je rug naar jullie toekomst, die vol is van Mijn Licht. Deze toekomst is Mijn Gave voor jullie en alles behoort Mij toe. **Ik zal jullie bezorgdheid wegnemen. Roep Mij slechts en zeg:**

“Jezus, neem mijn verschrikkelijke pijn en lijden weg en laat mij Uw Liefde voelen”

en Ik zal jullie zware last onmiddellijk opheffen.

Wanneer jullie je leeg voelen en geloven dat niemand jullie echt bemint, moeten jullie weten dat Ik naast jullie sta, omdat Ik jullie altijd zal beminnen, ongeacht hoe ver jullie afgedwaald zijn. Wanneer jullie geloven dat jullie niets hebben om voor te leven, weet dan dat Mijn Nieuwe Paradijs jullie het Eeuwig Leven zal geven. Maar jullie moeten eerst in dit leven volharden in jullie lijden. Toch zal Ik jullie lijden verzachten en al wat jullie te doen hebben is Mij erom te vragen.

Velen van jullie voelen zich waardeloos, onbemind, zonder succes, onvervuld en van weinig belang. Jullie voelen je zo omdat de wereld geobsedeerd is door zogenaamd succes en ambities. Alleen de kleine minderheid, de elite, lijkt zulke grote hoogten te bereiken. De druk die door de wereldmedia geschapen wordt om weelde en schoonheid te huldigen dient enkel om het vertrouwen van de gewone man te vernietigen. Het is niet noodzakelijk om indruk op anderen te maken. Het is niet noodzakelijk of wenselijk om indruk op Mij te maken met jullie zogenaamd succes. Werk hard, met alle middelen. Gebruik de talenten die jullie door God gegeven werden, maar gebruik ze om anderen te dienen en voor het goed van allen. **Maar weet dit. Het zijn de zwakken, de nederigen van hart en diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, Jezus Christus, die Ik zal verheffen tot de grootste heerlijkheid in Mijn Koninkrijk. Diegenen die nu lijden zullen nooit meer lijden in Mijn Nieuwe Paradijs.**

Mijn Belofte te komen om jullie allen te verzamelen zal tijdens Mijn Tweede Komst vervuld worden. Kijk met groot verlangen en vreugde uit naar die dag, want hij is niet meer veraf en dan zal Ik jullie de Gaven van liefde, vreugde, geluk en Eeuwig Leven brengen. Volhard en kom dicht bij Mij. Ik Ben met jullie. Ik zal jullie nooit in de steek laten, maar jullie mogen je niet van Mij afscheiden want als jullie dat doen, zullen jullie voor Mij verloren zijn. Kom, leg jullie hoofd op Mijn Schouder. Laat Mij jullie troosten. Laat Mij een eind stellen aan jullie verdriet. Laat Mij jullie tranen afwissen. Laat Mij jullie Mijn Vrede geven.

Ik verleen jullie nu een bijzondere Zegen. Neem het aan. Aanvaard Mijn Hand en alles zal goed zijn. Ik bemin jullie.

Jullie Jezus

Onder de evangeliepredikers zullen veel valse profeten opstaan.

Zaterdag, 13 september 2014, 22:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, binnenkort zullen de veranderingen die Ik voorspelde, met betrekking tot Mijn Kerk op aarde, worden onthuld.

De wereldlijke sekten zullen binnenkort proberen om zich alles toe te eigenen wat Mijn volgelingen als heilig beschouwen en om een nieuwe, moderne beweging binnen de Kerk in te voeren. Dit modernisme, zullen ze zeggen, zal nodig zijn om nieuwe gewijde dienaren te werven en om meer aanvaardbare formules te introduceren om God meer te eren, opdat een nieuwe jongere generatie terug in de Kerken van God kan geleid worden. Al die nieuwe rituelen, gebeden en bijeenkomsten – die zij als een nieuwe en meer moderne interpretatie van Mijn Heilig Woord zullen presenteren – zullen een lege doctrine maskeren en die zal niet van Mij zijn.

De nieuwe beweging zal worden gepromoot als onderdeel van de wereldwijde evangelisatie, waar de valse leer, zorgvuldig geformuleerd zodat ze als theologisch perfect zal beschouwd worden, miljoenen zal verleiden. Zeer veel mensen zullen worden aangetrokken tot deze vorm van modernisme en daarom zullen zij zich afkeren van het Ware Geloof. Dat wat zal ervaren worden als een radicale opleving van het Christelijk geloof, zal de Waarheid verloochenen.

Velen zullen worden bedrogen en onder de evangeliepredikers zullen er vele valse profeten opstaan. Deze valse profeten zullen een vals Christendom propageren dat de Heilige Evangeliën, zoals vastgelegd door Mij en Mijn Apostelen, zal vervangen. Als de stemmen van geloofsafval gehoord worden in elk land, in verschillende talen en onder de verschillende rassen, zal het Ware Woord van God vergeten worden. En uit de mond van deze valse profeten en zelfbenoemde predikers van het geloof, zullen vele leugens stromen. Er zal worden verklaard dat Mijn Schrift het contact verloren heeft met de behoeften van de mensheid en de verlangens van de mensen die in de 21^e eeuw leven.

Voor veel mensen heeft hun gebrek aan geloof in Mij ertoe geleid dat ze, tot nu, geen interesse hadden in Mijn Heilig Woord. Binnenkort zullen ze draaien en enthousiast het grootste bedrog omarmen dat de wereld ooit zal hebben meegemaakt. En terwijl velen datgene zullen vastgrijpen wat ze voor een verfrissende heropleving van het Christendom zullen houden, zal alles wat hen zal voeden gedictieerd worden door de vijanden van God.

Maak bekend dat de mens nooit echt kan leven op grond van een valse leer die in zijn spoor een totale vernietiging meebrengt, wanneer de zielen door godslastering zullen verslonden worden. Dat wat niet van Mij komt, zal leiden tot een wereldwijde groep, die overal door mensen zal worden toegejuicht. **Dan zal de tijd gekomen zijn om de nieuwe wereldgodsdienst aan te kondigen en te verwelkomen in Mijn Kerk. Dat zal, zoals voorspeld, de aanleiding zijn voor de antichrist om zijn ereplaats in Mijn Kerk te bezetten, wanneer hij als geëerde gast zal worden uitgenodigd door diegenen die in volledige onderwerping aan Satan werken.**

Diegenen onder jullie die in de verleiding komen om zich uit te leven in deze valse leer, waarschuw Ik dat de mens niet van brood alleen kan leven, maar wel van het Woord dat komt uit de mond van God.

Jullie Jezus

Vraag naar de gave van het lijden.

Woensdag, 14 september 2011, 12:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, je lijden is verminderd en Ik wil je bedanken voor dit geschenk. Het lijden zal terugkeren, maar je zal in staat zijn om het te accepteren met veel meer vreugde in je hart. Ik heb je lijden nodig want het redt de zielen van zondaars die anders zouden belanden in de Hel. Op een dag zal je kijken in hun zielen en overstelpt worden met liefde en vreugde als je ze ziet zitten aan Mijn zijde naast de troon van Mijn Vader.

Zondaars zullen liefdevol met open armen ontvangen worden als ze berouw hebben en zich bekeren. Ze zullen altijd op de voorgrond staan tot verrassing van Mijn volgelingen. Deze zielen zijn door de gebeden en het lijden van Mijn volgelingen en uitverkorenen tot Mij gebracht. Mijn volgelingen zullen dit begrijpen omdat zij, door hun vereniging met Mij, zich verheugen over de redding van zulke zielen.

Er zijn nog meer zielen om gered te worden, Mijn dochter. Bid alstublieft dat jij en andere gekozen zielen het zullen leren **hoe lijden het aantal zielen kan vermeerderen in Mijn Vaders Koninkrijk**. Ik vraag hun om de genaden af te smeken die nodig zijn opdat hun het geschenk van het lijden gegeven wordt. Vergeet niet dat wanneer Ik lijden schenk, het een bijzondere genade is die nog veel andere zielen brengt in de schoot van Mijn Hart.

*Je geliefde Jezus
Redder van de Mensheid*

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval die zal ontspruiten uit de lendenen van Mijn Kerk – zal neerdalen als een grote dikke mist.

Zaterdag, 14 september 2013, 03:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik ben de Stem in jullie midden, Die probeert om Mijzelf hoorbaar te maken onder die leiders die geloofsafval verspreiden en die regeren in de vier uithoeken van de Aarde.**

De leer van de duisternis – de grote geloofsafval, die zal ontspruiten uit de lendenen van Mijn Kerk – zal spoedig neerdalen als een grote dikke mist over alle nietsvermoedende Christenen. Het plan om de Waarheid te onderdrukken is begonnen en weldra zullen verdraaide versies van Mijn Heilige Leer voor velen onder jullie duidelijk worden. Maar, terwijl zij de Waarheid zullen inruilen voor leugens, zal de Heilige Geest oprijzen tegen Mijn vijanden. Mijn Licht zal nog altijd zichtbaar blijven te midden van alle verwarring, die de leiders van de grootste geloofsafval van alle tijden over de wereld zullen brengen. Zij zullen niet rusten totdat de wereld heidens geworden is, met geen liefde voor Mij, Jezus Christus.

De seculiere wereld zal geacht worden de enige juiste te zijn, degene waar elke mens zal aangemoedigd worden om zijn eigen lusten en verlangens te volgen. Elke poging zal ondernomen worden om de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest weg te drukken. Zij zullen Mijn Lijden op het Kruis ontkennen en de betekenis van de nood om redding te verdienen, hoewel die gegeven wordt aan iedereen die zichzelf in Mijn Ogen verlost, en die om Mijn Barmhartigheid vraagt. Zij zullen niet alleen Gods kinderen dwingen zich te voeden met leugens over Mij en Mijn Leer, zij zullen diegenen vervolgen die zulke leugens in vraag stellen.

Diegenen die de leider van Mijn Kerk van binnenuit om uitleg vragen, zullen hard aangepakt worden en geen greintje barmhartigheid zal betoond worden. Diegenen onder jullie die valse leerstellingen aanvaardden, van diegenen die beweren Mijn Kerk te vertegenwoordigen, en in hun hart weten dat die niet van Mij zouden kunnen komen; Ik zal jullie helpen. Ik zal jullie troosten terwijl Ik jullie leid. Jullie mogen de Waarheid nooit ontkennen of jullie inlaten met diegenen wier machtswellust betekent dat zij in Mijn Naam zullen liegen, als zij daardoor gunstige betrekkingen met Mijn vijanden kunnen blijven onderhouden. Jullie geloof zal werkelijk op de proef gesteld worden.

Ik kom nu om jullie de Waarheid te brengen, enkel omdat de Waarheid jullie zal ontzegd worden. Wanneer dat gebeurt, zal het jullie niet toegestaan worden de Waarheid te verkondigen aan andere zielen die zonder haar niet kunnen overleven.

Bid om Barmhartigheid voor jullie eigen zielen en voor diegenen die in grote dwaling zullen geleid worden door Mijn vijanden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Deze medailles zullen alle zielen bekeren, die openstaan voor de Barmhartigheid van mijn Zoon Jezus Christus.

Zaterdag, 14 september 2013, 16:10 u.

O, mijn kind, net zoals Ik mijn Zoon beminde vanaf het moment dat Ik in Zijn mooie Gelaat keek, zo bemin Ik al Gods kinderen als helemaal de mijne.

Ik ben de Moeder van God, maar Ik ben ook de Moeder van al Gods kinderen, daar Ik plechtig beloofde hen te helpen in hun ogenblik van laatste verlossing. Mijn Zoon, wanneer Hij mij kroonde tijdens mijn Kroning in de Hemel, gaf mij de autoriteit om de Moeder te worden van de twaalf stammen – de twaalf naties in het Nieuwe Jeruzalem. Alvorens deze dag aanbreekt, zal Ik, als de Moeder van de Verlossing, overal zielen uitzoeken en hen naar mijn Zoon trekken. Ik help Hem bij deze lastige taak en net zoals mijn Hart in het Zijne verstrengeld is, is het ook verstrengeld in de harten van diegenen die mijn Zoon waarlijk beminnen.

Als jullie Moeder, bemin Ik al Gods kinderen. **Ik voel dezelfde liefde voor elk van jullie zoals gelijk welke moeder voelt voor haar kleine kinderen. Ik zie Gods kinderen alsof zij allen slechts kleine kinderen waren. Ik voel hun pijn.** Ik lijd met mijn Zoon mee wanneer Hij naar de zondaars kijkt, die de Liefde afwijzen die Hij voor hen heeft. Hoe verschrikkelijk lijdt Hij om hen en hoeveel tranen ween Ik nu wanneer Ik de ellende van de mensen zie toenemen door de verspreiding van de zonden. Toch is er nog steeds veel liefde levend in de wereld. Die liefde, wanneer zij zuiver is, zal de duisternis weerstaan en, zoals een lichtbaken, zal zij zielen aantrekken. Dit is de wijze waarop God zal werken om de mensheid te verlichten. Hij zal de liefde van diegenen die Hem beminnen gebruiken om Hem de zielen van de overigen te brengen.

Mijn taak is om zoveel mogelijk zondaars de kans te bieden om hun zielen te redden. **Ik doe dit door de verschijningen, waarvan getuigenis afgelegd wordt wanneer Ik verschijn, om het geloof van zondaars overal te ontvlammen. Nu doe Ik dit door de Medaille van Verlossing te bezorgen. Mijn kind, zoals Ik gezegd heb moet deze medaille aan de wereld ter beschikking gesteld worden door jou en gebaseerd op mijn instructies aan jou.** Deze instructies werden alleen aan jou bekend gemaakt. **Deze Medailles zullen alle zielen bekeren die openstaan voor de Barmhartigheid van mijn Zoon, Jezus Christus. Dit zal dan resulteren in de verlossing van miljoenen.**

Dank jullie, kinderen, om jullie harten open te stellen voor mij, jullie Moeder en om gehoorzaam te zijn aan mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, de Verlosser van de mensheid.

*Jullie Moeder
Moeder van de Verlossing*

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en onderwezen hoe te evangeliseren.

Zondag, 14 september 2014, 17:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wat er ook mag komen, het Ware Woord van God zal steeds levend gehouden worden, al zal het slechts door een restant van Mijn Kerk gehandhaafd blijven.

De valse profeten, zoals geprofeteerd, zullen talrijk opstaan om leugens te verspreiden, door een bedrieglijke wereldomvattende vorm van evangelieprediking. Er zal hun volmacht gegeven worden door diegenen die beweren Mij te vertegenwoordigen, om zo miljoenen te verleiden tot hun nieuwe, zogenaamde moderne versie van Mijn Heilige Kerk op aarde. **O hoeveel mensen zullen zij misleiden met hun verdraaide versie van Mijn Woord, die vele ketterijen zal verhullen.** Alleen de scherpzinnige zal deze onwaarheden herkennen, want zij zullen zorgvuldig verborgen zijn in een valse leer, die beschouwd zal worden als een frisse wind.

Men zal veel lof betuigen aan deze vijanden van Mij, die in Mijn Kerk geïnfiltreerd zijn om haar voor te bereiden op de komst van de antichrist. **Zij zullen veel geklets veroorzaken in hun openbare bijeenkomsten. Terwijl zij Mij zullen vervloeken met hun leugens, zullen er ook onware openbaringen over Mij gemaakt worden – over Wie Ik werkelijke Ben, Mijn Relatie tot Mijn Eeuwige Vader, Mijn Leer en Mijn Godheid. Zij zullen de Waarheid vermengen met leugens om zo de Christenen te misleiden uit vrees dat zij zullen herkend worden voor wie zij zijn.**

Veel leken zullen door Mijn vijanden verheven worden en onderwezen hoe te evangeliseren. Velen zullen bereidwillige werktuigen worden van het beest, die hen zal vullen met de woorden van de doctrine van de Hel. Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten alles in vraag stellen van wat men jullie vraagt te beluisteren en waarvan Mijn vijanden zullen beweren dat het bedoeld is om nieuw leven te geven aan het Woord van de Heilige Schrift. Deze valse profeten zullen jullie nieuwe gebeden geven die Mij beledigen en Mijn Godheid lasteren. Evenals miljoenen zullen opstaan en deze nieuwe gebeden bidden, zo zullen ook die valse profeten dat doen. Zij zullen Gods kinderen leren hoe het beest te verafgoden door een nieuwe vorm van religieuze ceremonie. Deze nieuwe ceremonie zal al diegenen die opstaan en de valse profeten volgen, naar de ene wereldkerk leiden die het beest zal vereren.

Diegenen onder Mijn gewijde dienaren die vrij snel zullen inzien dat het slinkse plan dient om Mijn volgelingen te misleiden, zullen zich hulpeloos voelen. Velen echter zullen bezwijken voor het bedrog, omdat zij zo weinig geloof bezitten dat zij zich nauwelijks de moeite zullen geven om de nieuwe valse doctrine te lezen en daarom zal zij in de Kerken ingevoerd worden zonder veel tegenstand.

Wanneer Mijn Woord ontheiligd wordt, zal daaruit niets goeds voortkomen en het kwade zal gedijen. Ik geef jullie deze waarschuwing voor het goed van jullie zielen en om jullie voor te bereiden op de grootste geloofsafval in de menselijke geschiedenis, die het Woord van God zal verslinden.

Jullie Jezus

De Waarheid wordt meestal bejegend met extreme voorzichtigheid en onmiskkenbare afwijzing.

Donderdag, 15 september 2011, 23:50 u.

Mijn innig geliefde dochter, je bent nu getuige van meer details van de pijn die Ik tijdens Mijn Kruisiging heb geleden. Verlatenheid. Afwijzing. Isolatie. Verworpen door het spottende wuiven van de handen van autoriteiten en vooral van Mijn vrome volgelingen. Zelfs Mijn eigen apostelen wezen Mij af in Mijn nood, dus je moet niet verbaasd zijn dat dit ook bij jou gebeurt.

Vanavond werd jou ook een visioen van Mij getoond, staande voor Mijn beulen naar wier verachtelijke leugens Ik moest luisteren en die de waarheid van Mijn leringen veroordeelden. Zo zullen ook jij en Mijn volgelingen worden behandeld in handen van degenen die de waarheid niet aanvaardden of die ze onaangenaam vinden.

De waarheid, Mijn dochter, wordt meestal beschouwd met extreme voorzichtigheid, onmiskenbare afwijzing en soms als godslasterlijk. Vrees nooit. De woorden die Ik je geef zijn niets anders dan de waarheid. Je moet nooit vrezen om datgene wat Ik je geef te publiceren. Waarom zou Ik je onwaarheden geven? Waarom zou Ik proberen deze boodschappen te ondermijnen zodat gelijk op elk moment een onwaarheid zou binnensluipen? Dit zou strijdig zijn met Mijn Vaders wil. Zelfs Satan is het niet toegestaan deze boodschappen te verstoren, hoe hard hij het ook probeert.

In de mate dat deze boodschappen nog intensiever worden, zullen ze het onderwerp zijn van veel debat en spot. En nochtans zullen velen zich aangetrokken voelen tot deze boodschappen want onder de oppervlakte zal het hen niet lukken om niet door de Heilige Geest te worden aangeraakt die hun ziel beweegt.

Mettertijd zullen zij, Mijn kinderen, Mij bedanken omdat Ik hen geholpen heb de wanorde van netelige blokkerende bramenstruiken te doordringen, die ze nu afhoudt om de poort van het Paradijs te bereiken want zonder Mijn leiding, op dit moment, zouden ze verloren zijn. Ze zouden de kracht niet vinden om veilig door de poorten van het Nieuwe Paradijs te komen, het Nieuwe Tijdperk van Vrede op Aarde, dat wacht op al degenen die Mij en Mijn onderrichtingen gehoorzamen.

*Je geliefde Redder en Leraar
Jezus Christus*

Het communisme, zolang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gevormd door een wereldomvattende alliantie.

Zaterdag, 15 september 2012, 18:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om Christelijke landen die lijden omdat zij onder druk gezet worden om Mij te ontkennen, in Mijn Heilige Armen te nemen om hun sterkte te geven.

Hun Christelijkheid zal hevig worden uitgedaagd op een manier die geen enkele andere religie te verduren heeft.

Andere religies zullen niet vervolgd worden op de wijze waarop Mijn volgelingen zullen te lijden hebben.

De Waarheid van het Christendom mag dan wel in vraag gesteld worden. Zij mag aangevallen worden en zij zal gecensureerd worden, maar één zaak zal nooit veranderen.

Er is slechts één weg naar het Huis van Mijn Vader. Die weg ben Ik, Jezus Christus, de Redder van de mensheid.

Jullie kunnen niet naar Mijn Vader gaan zonder Mijn bestaan te aanvaarden.

De Waarheid kan niet veranderd worden hoezeer jullie proberen haar te ontkennen.

Leugens zullen zeer spoedig gezien worden voor wat ze zijn. Alle religies zullen één worden wanneer zij getuige zijn van de Waarheid.

Het Verbond van Mijn Vader om Mij, Zijn enige Zoon, nogmaals te zenden om heel de mensheid in het Koninkrijk van Mijn Vader te brengen zal nu vervuld worden.

Net wanneer de Waarheid duidelijk zal worden zullen al diegenen die nog in twijfel verkeren, bekoord worden zich af te keren.

Ik smeed jullie, Mijn leerlingen, spreek tot hen over de Waarheid.

Zij mogen dan misschien niet luisteren, maar na De Waarschuwing zullen zij dat wel.

De strijd begint nu tegen het Christendom te woeden.

Ik roep alle Christenen op om jullie recht te verdedigen trouw te zijn aan Mij, jullie Jezus. **Doen jullie dat niet dan zullen jullie verstikt en gedwongen worden om de leugen van het communisme te slikken.**

Het communisme, zolang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gevormd door een wereldomvattende alliantie tussen regeringen van overal.

Zij, die onder jullie landen, hun oppositie uitschreeuwden tegen wat zij noemden een boosaardig regime, zullen nu het communisme omarmen.

Inmiddels zullen zij alles wat jullie doen controleren, wat jullie eten, wat jullie verdienen, of jullie al dan niet een huis hebben om in te wonen en of jullie al dan niet jullie geloof kunnen uitoefenen.

Geef nooit op. Geef nooit de hoop op. Jullie sterkte zal gedurende deze tijd van verdrukking belangrijk zijn. Gebed zal jullie wapen zijn en jullie helpen stand te houden.

Mijn leerlingen moeten Mij vertrouwen. Ik zal jullie niet lang laten lijden. Ik zal jullie vasthouden en de moeilijke periode zal snel voorbij zijn.

Jullie Jezus

Mijn Plannen om de wereld te redden worden tot vervulling gebracht. Alles is nu klaar.

Zondag, 15 september 2013, 23:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, al Mijn plannen om de wereld te redden worden tot vervulling gebracht. Alles is nu klaar. Mijn leger is gevormd. Het zal nu groeien en zich overal uitbreiden, en het zal de vele zielen meebrengen waarnaar Ik zo hunker. Dit leger werd door Mij grote Genaden gegeven en door de Kracht van de Heilige Geest zal het de Vlam van het Christendom brandend houden en het zal de Toorts van de Waarheid tot de Laatste Dag dragen. Zij (degenen die tot dit leger behoren) zullen het Licht van God tot in de donkerste uithoeken brengen en zij zullen de ogen van miljoenen openen voor het Ware Woord van God, vermits de geloofsafval Mijn Kerk op aarde verslindt. Ik schenk hun dit Kruistochtgebed om hen te helpen Mij hun trouw te beloven.

Kruistochtgebed (121)

Trouw aan het Leger van Jezus Christus.

“Wij zijn verenigd met Uw Heilig Hart, lieve Jezus.

Wij spreken met gezag het Ware Woord van God.

Wij zullen naar de uiteinden der aarde gaan om de Waarheid te verspreiden.

Wij zullen nooit enige nieuwe valse leer in Uw Naam aanvaarden, die anders is dan wat U ons Zelf geleerd hebt.

Wij blijven trouw, loyaal en standvastig in ons geloof.

Wij zullen hen die U verraden met liefde en erbarmen behandelen, in de hoop dat zij naar U zullen terugkeren.

Wij zullen vastberaden zijn, maar geduldig, met diegenen die ons in Uw Naam vervolgen.

Wij zullen zegevierend heel de weg afleggen naar Uw Nieuw Paradijs.

Wij beloven, dat door onze pijn en lijden, wij U al die verloren zielen zullen brengen die hunkeren naar Uw Liefde.

Alstublieft, aanvaard onze gebeden voor alle zondaars in de wereld, opdat wij één familie kunnen worden, verenigd in liefde tot U, in het Nieuwe Tijdperk van Vrede. Amen.”

Ga, Mijn Restleger, in de wetenschap dat jullie alle hulp en Genaden zullen gegeven worden om in deze laatste Heilige Missie op aarde te slagen, zodat Ik al Gods kinderen ter hoogte van het aardoppervlak kan verzamelen om hen in Mijn Nieuwe Paradijs te brengen.

Jullie Jezus

Het Geschenk van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven.

Donderdag, 16 september 2012, 10:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, een mijlpaal werd overwonnen in Mijn Missie om Mijn Heilig Woord snel te verspreiden door de gebeden van anderen.

Deze gebeden, die ijverig door Mijn dierbare en veelgeliefde volgelingen gereciteerd worden, zijn zo krachtig omdat zij gebeden worden met het hart.

Ik verleen grote Genaden aan al Mijn leerlingen om hen in staat te stellen om gestaag vorderingen te maken en gelijk welke hindernis te overwinnen die zij kunnen tegenkomen in hun drang om zielen te redden door deze Missie.

Mijn innig geliefde leerlingen, weet dat de engelen in de Hemel jullie begeleiden, beschermen en jullie leiden naar Mijn doel, het doel om de wereld te bekeren.

Velen onder jullie voor wie Mijn boodschappen nieuw zijn, zullen zich afvragen of deze Woorden enkel bedoeld zijn om mensen te leiden of te bekeren.

Zij worden gegeven om beide te doen, belangrijker, om allen te redden zodat iedereen kan leven in het Nieuwe Tijdperk van Vrede in de wereld. Want dat is Mijn belofte. Dat is de grote Gave.

De Gave van Mijn Eeuwige Vader is om aan elk van Zijn kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven zoals het bedoeld was van in het begin.

Niets kan, noch zal, het oprijzen van dit Nieuw Paradijs op Aarde verhinderen.

Het zal oprijzen vanuit de grijze kleurloze wereld waarin jullie leven, die bezoedeld werd door een verdorvenheid gecreëerd door Satan. De teistering is zo vreselijk dat niet veel mensen de Waarheid kennen.

Zij kennen het verschil niet tussen goed en kwaad. Velen verwarren die twee.

Wanneer mensen het kwaad als onderdeel van hun leven aanvaarden en die aanwezigheid rechtvaardigen, dan ontkennen zij het Woord van God. Toch is het slechts bij het aanvaarden van de Waarheid van het Woord van God dat het Verbond, het laatste Verbond, kan vervuld worden.

Het plan voor de laatste redding van de mensheid is aan het slagen maar er is nog een korte tijd te gaan alvorens Ik al die zielen kan redden die nog steeds buiten Mijn bereik zijn.

Alleen de Waarheid zal hun ogen openen.

Alleen de Waarheid, indien door hen aanvaard, zal hen vrijmaken zodat zij de poorten van het Nieuw Paradijs kunnen binnengaan.

Jullie Jezus

Overal in de wereld breekt op dit moment haat uit tussen naties en dat alles in de Naam van God.

Zondag, 16 september 2012, 13:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, overal in de wereld breekt op dit moment haat uit tussen naties en dat alles in de Naam van God.

Hoe weinig kent de mensheid Gods wegen, die zo ver verwijderd zijn van haat.

Haat kan niet van God komen. Haat wordt door Satan gebruikt om het Woord van God te beledigen.

Satan gebruikt religie als een middel om haat te verschonen.

Haat heeft vele gezichten en wordt voorgesteld op een aantal manieren listig uitgedacht door Satan en ingeplant in de geesten van de mensheid.

Haat kan gebruikt worden om anderen te overtuigen om leugens over een andere persoon te aanvaarden om haat en spanning aan te moedigen.

Haat kan gebruikt worden om religieuze verdeeldheid te creëren en geweld aan te wakkeren door te lasteren tegen het Woord van God.

Wanneer de mensheid haat gebruikt om hun geloof in God te rechtvaardigen dan zondigen zij tegen God op de meest boosaardige manier.

Iemand anders haten in de Naam van God is een contradictie want alleen liefde kan van God komen.

Haat komt enkel van Satan.

De keuze is eenvoudig. Jullie kiezen voor God en leven jullie leven volgens Zijn regels ofwel kiezen jullie voor Satan en de leugens die hij gebruikt om de mensheid te bederven en zielen te stelen.

Jullie Jezus

Waarschuwing voor die elitaire wereldgroepen die, door hun machtige alliantie, samenzweren om alle naties te controleren.

Zondag, 16 september 2012, 22:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing voor die elitaire wereldgroepen die, door hun machtige alliantie, samenzweren om alle naties te controleren.

Jullie, wier God Satan is, weet dat jullie zielen verduisterd zijn door de wolk van het kwaad, die door de Boze in jullie is binnengebracht.

Jullie zijn in groot gevaar, toch kiezen jullie ervoor de Duivel te vereren, die jullie zielen wil stelen en jullie voor eeuwig wil pijnigen.

Jullie plannen om te bevelen, te heersen, te controleren en volkerenmoord tegen Gods kinderen uit te denken zullen niet alleen door de Hand van Mijn Vader verijdeld worden, maar dit kwaad zal zich ook tegen jullie keren.

Jullie zullen zwaar gestraft worden voor jullie gemeenheden.

De zonden waaraan jullie schuldig zijn, zijn afstotelijk voor Mij en jullie haat en minachting voor deze mensen, dezen waarvan jullie beweren ze te dienen in jullie regeringen, zullen jullie voor eeuwig vernietigen.

De korte periode die jullie zullen genieten wanneer jullie de macht grijpen over naties en een regime van verderfelijke dictatuur opleggen, zal jullie een eeuwig leven in de Hel opleveren.

Jullie zullen vele kansen krijgen om jullie af te keren van de boosaardige groep van elitaire machten. Maar wees voorzichtig, er zal jullie niet zoveel tijd meer gegeven worden.

Onderschat nooit de Macht van God. Onderschat Zijn Toorn niet. Want ook al is Hij een God van grote Barmhartigheid, Hij, God, Mijn Eeuwige Vader is ook iemand om te vrezen.

Zijn macht is almachtig. Zijn macht over Satan zal binnenkort een hoogtepunt bereiken en Hij zal het Beest en zijn handlangers in de vuurpoelen werpen.

Ook jullie, zullen in de Hel geworpen worden indien jullie verdergaan met het vernietigen van Gods Schepping, Gods kinderen.

Mijn Vader zal jullie nooit vergeven als jullie de grenzen van Zijn Grote Barmhartigheid overschrijden.

Op de dag dat Ik zal komen om te oordelen zullen jullie huiveren met de grootste angst, onbekend aan de mensheid.

Op die dag zullen jullie de straf ontvangen in overeenstemming met de manier waarop jullie je broeders en zusters, kinderen van God, behandeld hebben.

Wees gewaarschuwd. Want de Toorn van God moet gevreesd worden.

Jullie Jezus

God de Vader: Jullie die in heidense families geboren zijn, zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid verlenen.

Maandag, 16 september 2013, 16:20 u.

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is in grote mate onontvankelijk voor Mijn Bestaan. Zo velen weten weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van al diegenen die in Mij, de Schepper van al wat bestaat, geloven hebben gefaald om de mensheid voor te bereiden op de bestraffing die hen wacht indien zij de dwaling van hun wegen niet erkennen.

De wens om te geloven dat ‘alles wel goed komt’ heeft meegebracht dat vele van Mijn kinderen niet geloven in het bestaan van de Hel. Dit is een plaats waar mensen die Mijn Barmhartigheid, Mijn tussenkomst om de zielen te redden, weigeren heengaan. Doodzonde, tenzij zij uitgewist werd door verzoening (biecht), zal zielen naar de afgrond van de Hel leiden. Diegenen die wellicht niet schuldig zijn aan doodzonde, maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan geloven in een bestaan dat in hun geest gecreëerd en verzonnen werd door valse afgoden, hebben veel te vrezen.

Verwerp Mij, jullie Schepper, en jullie zullen jezelf tegen Mij keren. Jullie zullen jezelf afsnijden. Velen van jullie, wanneer de Waarheid van Mijn Godheid aan jullie geopenbaard wordt, zullen zich hevig tegen Mij verzetten en niets van wat Ik doe zal jullie redden van de vuren van de Hel. Ik kan elke Goddelijke Macht gebruiken, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden. Niets, alleen de gebeden van uitverkoren zielen, zal jullie helpen. Dit betekent dat jullie nooit Mijn Aangezicht zullen aanschouwen. **Wie ook maar jullie vertelt dat het niets uitmaakt of jullie Mijn Bestaan erkennen of niet, liegt.** Alleen diegenen die Mij erkennen, en door de Barmhartigheid van Mijn enige Zoon, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan. Indien jullie een vriendelijke en liefhebbende ziel zijn en Mij toch verwerpen – zelfs wanneer de Waarheid aan jullie bekend gemaakt werd – dan zullen ook jullie van Mij weg verdreven worden. Geen Eeuwig Leven zal voor jullie bestemd zijn.

Ik verleen de Gave van Zuivering aan jullie allen nu, maar in het bijzonder aan atheïsten en heidenen. Deze Zuivering zal pijnlijk zijn, maar in vele gevallen zal het hun ogen openen voor de Waarheid. Jullie die in heidense families geboren zijn, zonder dat jullie zelf schuld treft, Ik zal jullie Barmhartigheid verlenen. Maar voor diegenen onder jullie aan wie de Evangelieën gegeven werden en die kennis hebben van het Bestaan van de Drie-enige God maar die Mij nu verwerpen, voor jullie zal er weinig hoop zijn, tot jullie omkeren en boete doen voor jullie zonden. Dan moeten jullie smeken voor de redding van jullie ziel.

*Jullie Vader
God de Allerhoogste*

Zeggen dat jullie van Mij zijn is één zaak. Echt van Mij zijn is een andere.

Dinsdag, 16 september 2014, 20:25 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de wereld in wanorde lijkt te zijn, wees dan nooit bang want God heeft alle dingen in de hand.

Hij veroorlooft de Boze alleen maar zoveel macht en Hij zal vechten om ervoor te zorgen dat de Heilige Geest levendig blijft, opdat de goede mensen met succes de strijd in Mijn Heilsplan zullen leveren. **Slechtheid in al zijn uitingen is een eigenschap van de duivel.** Om te vermijden dat jullie door Satan geïnfecteerd worden, mogen jullie geen kwaad spreken, geen kwaad horen of slechte daden begaan tegen een levende persoon. Om te zeggen dat jullie van Mij zijn is een zaak. Echt van Mij zijn is een andere.

Ik zal, wanneer Ik werkelijk aanwezig Ben in een ziel, alles doen wat in Mijn Macht ligt om te voorkomen dat zulke zielen slechte daden verrichten. Indien de ziel Mij volledig vertrouwt dan zal

hij of zij het gemakkelijker vinden zich door Mij te laten leiden. **Indien de wil van de persoon erg sterk is, en als hij trots en koppig is, dan zal de bedrieger hem gemakkelijk leiden en hem op een aantal manieren erin laten lopen. Hij zal de persoon overtuigen dat een slechte daad, een kwade tong of een daad van godslastering in bepaalde gevallen aanvaardbaar is. En dan zal die ziel voor het bedrog bezwijken. Aan die zielen zeg Ik het volgende.**

Spreek geen kwaad van een ander, bezwijk niet voor laster, plaats jezelf niet als rechter over een ander en beschuldig geen andere ziel in Mijn Heilige Naam. Indien jullie zulke overtredingen tegen Mij begaan, dan zullen jullie van dit niveau van ongerechtigheid in een duisternis storten, die een grote kloof tussen ons zal scheppen. Wanneer die kloof groeit, en hoe verder jullie van Mij wegdrijven, zullen jullie een verschrikkelijke leegte voelen – een knagend gevoel van zulke diepe eenzaamheid, dat jullie een gevoel van paniek zullen voelen, die jullie niet zullen kunnen plaatsen. Dan zullen jullie de scheiding van God, die de zielen in het vagevuur en de hel doorstaan, ervaren. Indien jullie daarvan nu kunnen leren, dan zullen jullie gemakkelijker dichter bij Mij kunnen komen.

Vergeet niet, jullie moeten eerst alle gedachten van haat in jullie ziel verdrijven. Ik kan niet aanwezig zijn in een ziel die vol van haat is, want dat is onmogelijk.

Jullie Jezus

Tijden van Vrede en Glorie zijn weldra hier.

Zaterdag, 17 september 2011, 18:50 u.

Mijn innig geliefde dochter, eindelijk zal je beseffen dat wanneer je je voelt afgewezen dit gewoon een spiegel van Mijn eigen doodstrijd is. Wanneer je in eenheid met Mij bent, zoals nu, zal dit deel uitmaken van je leven van nu af aan. Wanneer mensen de boodschappen afwijzen die je publiceert, verwerpen ze Mijn Allerheiligste Woord. Als zij opmerkingen hebben en fouten vinden, dan bekritisieren zij Mij. Als ze op je neerkijken, spotten zij met Mij. Als ze lachen om deze boodschappen, kruisigen ze Mij.

Wat je voelt is slechts een fractie van Mijn lijden als Ik met smart kijk naar de blindheid van de mensheid tegenover de waarheid in verband met het bestaan van Mijn Eeuwige Vader. De pijn en het verdriet die Ik voel, als Ik de zonden van de mensheid moet aanzien, inbegrepen de zonden van de gelovigen, is zeer intensief. Deze kwelling houdt nauwelijks op, maar wordt verlicht door het lijden van offerzielen. Zij wordt ook vergemakkelijkt door de liefde die Mijn volgelingen tonen door middel van hun toewijding aan Mij.

Mijn dochter, terwijl Ik moet lijden om andere arme ongelukkige zielen te redden, is het niet iets dat Mij vreugde verschaft. Ik vind het pijnlijk om toe te zien, maar voel Mij daardoor getroost. Zoveel dingen moet je leren Mijn dochter, die moeilijk voor je zijn om te begrijpen. De wegen van het Goddelijke Koninkrijk kunnen niet begrepen worden door de mensen. Eens op een dag zullen ze het begrijpen.

Weet dit, Mijn kinderen, dat de moeilijke tijden gaan eindigen die de mensheid eeuwenlang heeft moeten verduren. Dit is goed nieuws voor de mens die zijn liefde toont voor de naaste en die als zodanig, Mij liefheeft. Tenslotte zal het ook een einde stellen aan Mijn lijden dat geleden wordt omdat Ik jullie allen bemin. Deze liefde is krachtig en zal altijd vruchten opleveren en zal de oorzaak zijn van jullie uiteindelijke redding.

Ga nu Mijn dochter en accepteer het lijden met meer inzicht in je hart. Verheug je want de tijden van vrede en glorie zijn bijna hier.

*Je liefdevolle Vriend en Verlosser
Jezus Christus
Koning van de Mensheid*

Een Protestantse natie, Groot Brittannië, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn Wegen.

Maandag, 17 september 2012, 21:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik verlang ernaar jullie een wonder bekend te maken dat Ik gepland heb.

Een Protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich binnenkort bekeren tot Mijn Wegen, Mijn Leer en de Waarheid.

Reeds zolang heeft dit Christelijk land Gods wetten aangepast en gewijzigd om hun hovaardige wegen te dienen.

Eens een groot Christelijk land, zondigden zij doorheen de eeuwen tegen de Wetten van God en overtuigden zichzelf dat zij de Wetten opvolgden die door Mijn Kerk op aarde werden vastgelegd.

De gebeden van de gelovigen onder hen en de liefde en de trouw die door Christelijke leiders in Groot-Brittannië betoond werden, in confrontatie met tegenspoed, hebben hen dichterbij Mijn Heilig Hart gebracht.

Dit land zal bekeerd worden en de Waarheid zal miljoenen redden.

De Antichrist en zijn vele aanhangers hebben veel mensen in machtsposities in dit land beïnvloed, maar zij zullen er niet in slagen Gods kinderen te ontvreemden.

Mijn volgelingen zullen zich verenigen over alle Kerken doorheen Groot-Brittannië en Ik zal hen in Mijn Heilige Armen omhullen.

Zij zullen een machtige kracht worden in Mijn leger en het plan om hen te verenigen is begonnen.

Hier is een special Kruistochtgebed (77) voor Gods kinderen in Groot-Brittannië.

Kruistochtgebed (77)

Voor Groot-Brittannië.

“O Meest Hemelse Vader, God de Schepper van de mensheid, alstublieft luister naar mijn gebed. Ik smeeek U om Groot-Brittannië te redden uit de klauwen van kwaad en dictatuur.

Ik vraag U om ons allen te verenigen, van alle religies, geloofsovertuigingen en gelaatskleuren, als één familie in Uw Ogen. Geef ons de kracht om ons te verenigen, ongeacht welke wetten ook ingevoerd worden om Uw Leer te verbieden.

Geef ons de kracht en de moed om U nooit te verlaten en om al Uw kinderen te helpen redden door onze gebeden.

Breng al mijn broeders en zusters in eenheid bijeen om hulde te brengen aan Uw Belofte om ons eeuwig leven te geven en toegang tot Uw Paradijs. Amen.”

Tot de kinderen van Groot-Brittannië, weet dat, binnenkort, de bekering die jullie land zal omhullen jullie grote genaden zal brengen.

Dan zullen jullie helpen om Mijn leger te leiden, samen met andere landen, naar Mijn Glorievol Koninkrijk.

Jullie Jezus

Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en om het Verbond te voltooien.

Dinsdag, 17 september 2013, 22:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer je dit Werk moeilijk vindt en aarzelt om de wereld slecht nieuws te brengen, moet je begrijpen dat jij enkel de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God, de Allerhoogste, en het is jouw plicht om Zijn Oproep te beantwoorden. Jouw gehoorzaamheid is noodzakelijk en je mag geen vrees hebben voor de repercussies, welke jou als profeet van de Heer kunnen overkomen.

Alle voorzegde gebeurtenissen werden in het begin vastgesteld en maken deel uit van Gods plan tot voltooiing van het Verbond om eindelijk al Zijn kinderen te verzamelen, zodat zij in harmonie kunnen leven in Zijn Goddelijke Wil. De laatste strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de Boze betekent dat veel mensen, die zichzelf blootstellen, aangetast zullen worden door de zonde en zich tegen hun broeders zullen keren die trouw blijven aan God.

Wanneer de strijd gestreden wordt zullen veel gemene gruwelijkheden uitgevoerd worden, door de vijanden van God, tegen Zijn geliefde kinderen. Maar zoals Ik jullie vroeger reeds zei, ze kunnen enkel zo ver gaan, omdat zij niet de macht hebben de mensheid te vernietigen, hoewel zij geloven van wel.

Wees getroost, jullie allen, omdat Mijn Vader tussenbeide zal komen in de boosaardige daden van diegenen die alle naties onder hun controle willen hebben en Hij zal hen doodslaan – diegenen die Zijn kinderen durven pijn doen. Veel arme zielen zullen tijdens zulke vervolgingen lijden, maar Mijn Vader is altijd barmhartig. Aan Zijn Macht kan niet geraakt worden. Zijn Hand is Almachtig. Hij kan, op gelijk welk moment, Zijn vijanden verjagen. Maar de voorzegde profetieën, en die moeten plaatsvinden voor Mijn Tweede Komst, zijn een realiteit. Zij zullen zich ontvouwen op een manier, die misschien niet voor jullie allen duidelijk zal zijn, maar weet dit. Gebed is jullie wapen. Gebed zal jullie voorzien van de wapenrusting die jullie nodig hebben om de Boze te verslaan. Gebed zal de impact van oorlogen verzachten, evenals van het lijden en van elke vorm van vervolging die door de vijanden van God over het menselijk ras zullen gebracht worden. Gebed zal jullie en al diegenen voor wie jullie bidden redden. Jullie gebeden zullen het kwade vernietigen en wanneer de Grote Dag aanbreekt zullen jullie tranen van vreugde wenen wanneer jullie getuige zijn van de Nieuwe Generatie, die miljarden mensen die gered werden door jullie beantwoording van Mijn Oproep.

Terwijl Mijn Boodschappen een mengeling van verdriet, angst, frustratie brengen – brengen ze ook hoop omdat zij veel bekeringen meebrengen. Het Plan van Mijn Vader is voor de meesten onder jullie onbekend. Wat jullie moeten begrijpen is dit. Zijn Plan zal al Zijn vijanden vernietigen. Door toe te laten dat al deze beproevingen plaatsvinden, zal Hij de mensheid tenslotte vrij maken van haar onderworpenheid aan de zonde. Wees geduldig. Wees rustig. Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede eindelijk jullie deel zijn voor eeuwig.

Ik kom alleen omdat wij als één zijn – één heilige familie in Gods Koninkrijk. Ik kom omwille van jullie om jullie mee te nemen naar Mijn Vader. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en om het Verbond te voltooiën. Ik kom om jullie de Waarheid te brengen.

*Jullie liefhebbende Verlosser
Jezus Christus*

Klassieke Fout gemaakt wanneer men probeert nader tot Mij te komen.

Zondag, 18 september 2011, 18:15 u.

Ik kom in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Ik ben Hem.

Mijn innig geliefde dochter, waarom gaat de mens nog steeds door met antwoorden zoeken om zijn bestaan te verklaren door de wetenschap? Ze zoeken en zoeken, maar de antwoorden die ze ontvangen zijn onjuist en zo ver weg van het ware bestaan van het spirituele rijk van het Koninkrijk van Mijn Vader dat jullie moeten bidden voor deze zielen.

Ik weet dat de waarheid accepteren over Mijn bestaan en dat van Mijn geliefde Vader heel moeilijk is, kinderen. Elke keer dat jullie ogen een glimp ontvangen van de waarheid, wendt Satan jullie hoofd in de andere richting. Meestal zal hij logica aanwenden om Mijn kinderen ervan te overtuigen dat Mijn Vaders Koninkrijk slechts een verzinsel is van menselijke verbeelding. Hij zal dan gebruik maken van het comfort van de materiële wereld om jullie te overtuigen dat deze jullie prioriteit moet zijn.

Dan zijn er de zielen die de waarheid niet begrijpen. Ze maken een klassieke fout wanneer ze proberen om dichterbij Mij te komen. Het is gemakkelijk voor hen om ervoor te zorgen dat wanneer hun materiële goederen beveiligd zijn, ze verder kunnen gaan met hun eigen spirituele reis. Maar zo werkt het niet. Jullie moeten met alle middelen jullie gezin en jullie huis beschermen. Jullie moeten degenen verzorgen en voeden die afhankelijk zijn van jullie. Daarna moeten jullie Mij eerst plaatsen boven alle wereldse goederen. **Dat zal jullie paspoort naar de Hemel zijn.** De mens is niets zonder God. Geen materiële luxe wil of kan de liefde van God vervangen, noch kunnen jullie de luxe behouden en dezelfde waarde toekennen indien jullie Mij werkelijk willen omhelzen in jullie hart.

Heb vertrouwen in Mij en voor de rest zal worden gezorgd. Als jullie proberen om alles alleen te doen en vasthoudt aan **de rijkdom, zodat jullie dus het beste van beide werelden kunnen hebben, zullen jullie teleurgesteld worden.**

Vergeet niet dat Mijn liefde voor jullie je zielen zal voeden. Materiële welvaart zal jullie lichamelijke behoeften dekken, maar ze zullen wegvallen mettertijd en jullie zullen met niets achtergelaten worden.

Alstublieft kinderen, laat Mij, hoe moeilijk het ook is, jullie leiden op de weg van de waarheid, die leidt naar het eeuwige geluk. Vraag Mij gewoon om hulp en Ik zal antwoorden.

*Jullie geliefde Leraar en Verlosser
Jezus Christus*

Ik ben niet de Mensenzoon zoals mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.

Dinsdag, 18 september 2012, 17:40 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is een zeer zware weg geweest voor die volgelingen van Mij die deze missie volgen.

Zij worden belachelijk gemaakt door hen wier meningen zij waarderen.

Zij worden bespot door diegenen die beweren geestelijk rijp te zijn en zij worden uitgespuwd door hen die Mij, Jezus Christus, ontkennen.

Zij moeten de Doornenkroon aanvaarden en de nederigheid die nodig is om in Mijn Heilige Naam de pijn van het lijden te verdragen.

Laat niemand het doornige pad naar eeuwige redding onderschatten.

Indien jullie de kwelling doorstaan zullen jullie vlug gezuiverd zijn en dan zullen jullie in staat zijn anderen te helpen wier zuivering slechts zal plaatsvinden na De Waarschuwing.

Er zullen tijden komen, Mijn geliefde leerlingen, wanneer leugens in jullie geesten zullen geplant worden door anderen die willen dat jullie Mijn missie verlaten.

Jullie moeten slechts vastberaden, beleefd en stilzwijgend blijven wanneer jullie te maken hebben met deze vervolging.

Begin niet te argumenteren of te proberen de authenticiteit van Mijn Heilig Woord te bewijzen want jullie zullen struikelen en dan zullen jullie vallen. Dan zal het zijn dat jullie geschopt zullen worden en jullie zullen het moeilijk vinden om voort te gaan om Mijn Heilig Woord te promoten. Met andere woorden, jullie zullen vastzitten. Dan zal er verwarring zijn intrede doen en in sommige gevallen zullen jullie Mij de rug toekeren.

Vele van Mijn volgelingen, die hun kruis opnamen om Mij te volgen in deze missie om zielen te redden, konden niet doorgaan met hun moeilijke weg.

Sommigen hebben anderen toegestaan zaden van twijfel in hun geesten te planten.

Anderen geloofden de leugens die hun verteld werden tot ontkenning van deze, **Mijn laatste heilige missie op aarde om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.**

Alleen diegenen met een eenvoudige liefde voor Mij, met een diepe loyaliteit (trouw), en die de rol van het lijden begrijpen in de redding van zielen, hadden het uithoudingsvermogen om door te gaan.

Het is niet gemakkelijk om Mij, jullie Jezus, te volgen. Terwijl het volgen van Mijn leer jullie dichter brengt tot Mijn Heilig Hart, is het enkel wanneer jullie je overgeven, aan de realiteit die het Kruis is, dat jullie jezelf werkelijk Mijn leerlingen kunnen noemen.

Vele arme zielen geloven dat zij grote macht zullen ontvangen, grote glorie en erkenning in de wereld wanneer jullie Mijn oproep beantwoorden. Dat is niet het geval. Ik ben een lijdend slachtoffer en daarin ligt Mijn macht over Satan.

Ik ben niet de Mensenzoon zoals de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel. Ik kies onwaardige zielen om Mijn boodschappen over te brengen.

Ik roep de armste, de zachtmoedigste en de grootste zondaars omdat Ik jullie moet tonen dat jullie in Mijn ogen allemaal gelijk zijn. Maar het zullen enkel diegenen zijn die aanvaarden dat enkel

degenen die nederig zijn van hart en ziel door Mij omarmd kunnen worden en vlug naar geestelijke volmaaktheid zullen wandelen.

Lijd in Mijn Naam en Ik zal jullie in heerlijkheid in het Nieuwe Paradijs doen opstaan.

Aanvaard de Waarheid van Mijn Godheid, doordat Ik Mijzelf nooit zal verheerlijken door Mijn ware profeten, en dat zij evenmin eerbetuiging zullen zoeken in Mijn Naam.

Kom nu naar Mij met vertrouwen en overgave zodat Ik jullie tot de Mijnen kan maken.

Jullie Jezus

Bij Mijn Tweede Komst zal Ik iedere persoon die op dat moment nog leeft op de aarde oordelen overeenkomstig met wat ze gedaan hebben voor de Glorie van God.

Woensdag, 18 september 2013, 17:08 u.

Mijn zeer geliefde dochter, toen Ik zei dat Ik zou terugkomen om de levenden en de doden te oordelen, dan bedoelde Ik juist dat. Het Eerste Oordeel moet vervuld worden en hiermee bedoel Ik dat Ik bij Mijn Tweede Komst iedere persoon die op dat moment nog leeft op de aarde, zal oordelen overeenkomstig met wat ze gedaan hebben voor de Glorie van God. Mijn Oordeel zal hard zijn, want Mijn Barmhartigheid zal in die fase reeds over de aarde uitgestort geweest zijn.

Diegenen onder jullie die tot het einde toe opstandig zullen blijven, door jullie verwerping van Mij – hoewel de Waarheid bekend gemaakt zal zijn aan jullie – zullen van Mij weggeworpen worden. Jullie zullen nooit Mijn Barmhartigheid aanvaarden, ongeacht hoezeer Ik voor jullie redding pleit. Jullie verloochening en haat tegenover Mij zal jullie eeuwig lijden brengen en Ik zal bittere en treurige tranen voor jullie vergieten. **O hoe zullen jullie hunkeren naar het comfort van de aarde, hoewel jullie daar je tijd verspilden met het boosaardig najagen van zondige geneugten en macht en waar jullie anderen verdrukten. De aarde zal een lang verloren paradijs lijken wanneer jullie in de diepten van de duisternis schreeuwen om Mijn Hulp.**

Diegenen onder jullie die Mij liefhebben, maar wier zielen zwaar aangetast zijn door zonde, moeten niet vrezen want Ik zal jullie met Mijn Barmhartigheid verteren wanneer jullie hierom vragen. Alle zondaars zullen gered worden eens zij zichzelf in Mijn Ogen verlost hebben, ongeacht hoe zwaar hun zonden zijn.

De levenden die in Mijn Gunst staan zullen opgenomen worden in Mijn Glorierijk Paradijs. Ze omvatten elke zondaar, elke geloofsovertuiging, elk ras, die naar Mij, hun Verlosser, de Mensenzoon, hebben uitgeroepen en al diegenen die Mij vragen om hen te redden.

Ik zal de doden doen opstaan, diegenen die gezuiverd werden in de diepten van het Vagevuur, alsook diegenen die geduldig wachten in de Hemel op de komst van deze Grote Dag. De overigen zullen verbannen worden.

Jullie tijd op aarde werd vastgesteld door Mijn Vader en die dag is voor Mij nog steeds onbekend, maar Ik zeg jullie dit. Jullie, van deze generatie, zullen bijeengebracht worden en in Mijn Nieuwe Paradijs opgenomen worden wanneer de Hemel en de aarde één zullen worden. **Jullie werd de tijd gegeven om jullie voor te bereiden, dus gebruik hem ten goede, zodat jullie Eeuwig Leven kunnen hebben en het kunnen delen met jullie geliefden. Ik vraag jullie nu om elke geliefde, jullie familie, jullie vrienden en jullie landen aan Mij toe te wijden, zodat Ik hen kan bedekken met de Bescherming van Mijn Kostbaar Bloed.**

Jullie Jezus

Bid dit speciale Kruistochtgebed om al jullie dierbaren toe te wijden zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.

Woensdag, 18 september 2013, 23:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik vraag dat jullie allen dit speciale Kruistochtgebed bidden om al jullie dierbaren toe te wijden zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed.

Kruistochtgebed (122)

Voor de toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.

“Lieve Jezus, Ik vraag U om mij, mijn familie, vrienden en natie toe te wijden aan de Bescherming van Uw Kostbaar Bloed.

U stierf voor mij en Uw Wonden zijn mijn wonden vermits Ik dankbaar het lijden aanvaard, dat ik zal ondergaan in de aanloop naar Uw Tweede Komst.

Ik lijd met U, lieve Jezus, terwijl U probeert om al Gods kinderen in Uw Hart te verzamelen, zodat wij Eeuwig Leven zouden hebben.

Bedek mij en al diegenen die Uw Bescherming nodig hebben met Uw Kostbaar Bloed. Amen.”

Het enige wat jullie te doen hebben is Me vertrouwen en Ik zal diegenen beschermen die Me aanroepen voor de redding van hun eigen en andere zielen.

Ga en bereid jullie voor op de Dag van het Oordeel. Ik Zegen jullie allen en Ik verleen jullie de sterkte om te volharden in jullie toewijding aan Mijn Kruistochtgebeden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Bid om de Barmhartigheid van mijn Zoon opdat alle lijden kan gemilderd worden.

Donderdag, 18 september 2014, 15:30 u.

Mijn lieve kind, je moet iedereen verzoeken te vragen om Gods Barmhartigheid in al deze aangelegenheden die de vernietiging van de mensheid op het oog hebben. **Ik verwijs naar de boosaardige plannen oorlogen te ontketenen, plannen om een wereldwijde inenting te introduceren – waarvoor jullie gewaarschuwd werden in de boodschap van 26 november 2010** – plannen tot stelselmatige uitroeiing van volkeren en het vermoorden van Christenen zowel als van andere mensen van verschillende religies: dat alles door de handen van boosaardige mensen.

Wanneer een ziel besmet is door Satan, dan is zij in staat tot de meest intensieve haat tegen Gods kinderen. Wanneer groepen van mensen samenwerken in volledige onderwerping aan de Boze, dan is hun goddeloosheid zichtbaar in al hun daden zoals het veroorzaken van dood en vernieling voor diegenen over wie zij controle verwerven.

Jullie moeten bidden, jullie allemaal, om de plannen van goddeloze mensen te verhinderen die de wereldbevolking willen reduceren voor hun eigen profijt. Zij die van dat kwaad zullen gespaard blijven zullen zichzelf terugvinden onder de controle van een onzichtbare groep. Ik roep jullie allen en elk afzonderlijk op te bidden tot mijn Zoon Jezus Christus, om te helpen om dergelijke tragedies en boosaardigheden te verminderen. Sommige van deze verschrikkingen kunnen verminderd worden, maar niet allemaal. Jullie gebeden echter zullen de impact verzachten van deze vreselijke daden die begaan worden door volgelingen van de Boze. Alstublieft, bid volgend Kruistochtgebed om te helpen de moord op onschuldigen te verminderen.

Kruistochtgebed (166)

Om de moord op onschuldigen te verminderen.

“Liefste Moeder van de Verlossing, wil alstublieft onze smeekbede om de moord op onschuldigen te verminderen, aanbieden aan uw geliefde Zoon, Jezus Christus.

Wij vragen dat Hij, in Zijn Barmhartigheid, de dreiging in elke vorm van volkerenmoord, vervolging en terreur tegen Gods kinderen, wil wegnemen.

Alstublieft, wij smeken u, lieve Moeder van de Verlossing, aanhoor onze schreeuw om liefde, eenheid en vrede in deze erbarmelijke wereld.

Wij vragen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, ons allen wil beschermen tijdens deze tijden van grote smarten en lijden op aarde. Amen."

Kinderen, wanneer de voorzegde profetieën plaatsvinden dan is het belangrijk dat jullie bidden om de Barmhartigheid van mijn Zoon, zodat alle lijden kan verzacht worden en dat goddeloze daden gepleegd tegen de mensheid, kunnen verminderd worden.

Ga in vrede en liefde om de Heer te dienen.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis.

Maandag, 19 september 2011, 20:15 u.

Mijn innig geliefde dochter, het is Mijn bedoeling om elke man, vrouw en kind te begeleiden naar Mijn Nieuwe Paradijs op Aarde. Want als slechts één ziel achter zou blijven, zou het Mijn Hart breken. Dit is de reden waarom **het aantal boodschappers die Ik nu naar de wereld zend is toegenomen**. Zo kunnen ze Mijn Heilig Woord verspreiden om de bekering aan te moedigen.

Ik zend geen boodschappers om Mijn kinderen bang te maken. **De taak van Mijn boodschappers is elke persoon op deze aarde voor te bereiden**, zodat ze klaar en waardig zijn te leven in dit Nieuw Paradijs.

Mijn kinderen, de tijden waarin jullie leven zijn niet prettig. Wet en orde zijn ineengestort. Hebzucht heeft ertoe geleid dat **jullie financiële stabiliteit van jullie is weggenomen**. Zelfverheerlijking en obsessieve ambitie hebben ertoe geleid dat jullie geloof van jullie is weggenomen.

Zoals een huishouden waar er geen ouderlijke controle meer is

Jullie, Mijn kinderen, bent **zoals een huishouden waar er geen ouderlijk toezicht meer is**. Net zoals verweerde kinderen zijn jullie voorzien van alle gemakken die jullie doen hunkeren naar materieel comfort zonder ze te verdienen. Jullie zijn voorzien van voedsel waar jullie niet voor hoeven te zwoegen. Alles wat jullie niet tevreden stelt, wordt vervangen door nog een andere nieuwigheid, een andere voorspiegeling. Maar niets geeft lang voldoening. Dan ontstaat er tussen de kinderen strijd, elk op zoek naar controle over de andere om hun eigen zin te krijgen. Fysieke oorlogsvoering kan dan uitbreken. Maar niemand heeft de leiding, is verantwoordelijk en dus kwetsen ze soms elkaar met ernstige gevolgen.

Dit is hoe Ik de wereld zie. Mijn kinderen zijn ongelukkig, gezien hen geestelijke troost ontbreekt, maar ze weigeren zich te laten leiden door Mijn Kerk. **Mijn Kerk, vandaag, kan geen weerbarstig volk leiden** dat geen devotie voor Mij heeft en Mij niet even begeerlijk vindt zoals die van het vlees.

Oorlog is het vernietigen van de mensheid en de geestelijke achteruitgang heeft geleid tot een vacuüm in de wereld waarvan de meesten onder jullie inmiddels de effecten kunnen voelen in het hart. Niets is wat het lijkt. Materiële glorie schittert aan de buitenkant, haar licht is aantrekkelijk voor degenen die hongeren naar comfort, maar er is niets anders dan duisternis erachter.

Ik ben het Licht dat ontbreekt in jullie eenzame, verwarrende en enigszins beangstigende leven.

Dit is de reden waarom de tijd nadert voor Mij zodat Ik kan ingrijpen en leiding nemen. Jullie, Mijn kinderen, moeten dit verwelkomen en jullie voorbereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.

Jullie moeten bidden voor jullie broeders en zusters en voorwaarts kijken om Mijn tussenkomst met open armen te verwelkomen. Wees positief. Wees hoopvol. Wees ervan overtuigd dat zelfs de meest geharde zondaars opgelucht zullen zijn met de komst van **dit grote gebeuren, het belangrijkste sedert Mijn Opstanding**.

*Jullie geliefde Redder
Jezus Christus*

Eerst vindt bekering plaats. Dan de vervolging. Vervolgens de Redding. In die volgorde.

Woensdag, 19 september 2012, 20:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, in de wereld doet zich nu een grote verandering voor en het Licht van Mijn Barmhartigheid komt naderbij.

Laat niemand ervan uitgaan dat wat Ik zeg dat te gebeuren staat niet zal plaatsvinden.

Ik spreek alleen de Waarheid dus moeten jullie Mij vertrouwen.

Mijn Heilige Geest daalt nu snel neer over de mensheid om haar voor te bereiden op Mijn Grote Barmhartigheid.

Dat niemand het nalaat om zich voor te bereiden of Mijn Woord te verspreiden zodat zielen kunnen gered worden.

Alles is goed nu, Mijn dochter, omdat alles nu klaar is om **Mijn Woord te verspreiden zoals een veldbloem die wortel zal schieten in elke natie.**

De zoete geur van Mijn Liefdesgeschenk wordt zelfs waargenomen door mensen met een klein geloof. Want zij zijn zich bewust van een verandering en een verschuiving, maar begrijpen niet wat er gaande is.

Zeg hun dat de Heer God, Koning van Barmhartigheid, zich klaar maakt om voor de tweede keer terug te komen om hen te redden.

Mijn Verbond nadert het stadium waarin eerst de bekering plaatsvindt. Dan de vervolging. Vervolgens de redding. In die volgorde.

Vertrouw Mij en bereid jullie voor, want de tijd van de bekering van een groot deel van de mensheid is nabij.

Vele hindernissen worden op jullie weg geplaatst, Mijn volgelingen. Dit is wat jullie moeten doen:

Ga rechtdoor. Volg Mij op de weg en blijf waardig ongeacht welke beledigingen jullie naar het hoofd geslingerd worden. Door zo te handelen en jullie niet in te laten met het Beest dat door anderen werkt om jullie aan je geloof te doen twifelen, verslaan jullie hem.

Dat is de reden waarom Ik bleef zwijgen en nauwelijks antwoord gaf aan Mijn aanklagers, Mijn beulen. Want anders zou Ik Satan macht gegeven hebben.

Mijn dood vernietigde de macht die hij had over Gods kinderen. Toen verloor hij zijn macht om alle zielen te stelen. Nu Ik zeer spoedig wederkom zal hij alle macht verliezen. Maar tot dan zal hij zielen blijven stelen.

Wees sterk. Wees kalm. Wees moedig. Ik ben met jullie. Wanneer jullie je wil overleveren en Mij volledig vertrouwen, zullen jullie veilig zijn.

Jullie Jezus

Geen mens, noch priester, noch kardinaal, noch paus, heeft de autoriteit om het Woord van God te herschrijven.

Donderdag, 19 september 2013, 19:26 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn arme gewijde dienaren zullen, nadat de Liturgie zal vervalst en ontheiligd zijn voor Mijn Aanschijn, in grote droefheid naar Mij toegelopen komen. Slechts wanneer dat gebeurt, zullen zij beseffen dat het Woord van God bekend gemaakt wordt door Gods profeet, en dat het de Waarheid is. Het Woord van God is de Waarheid. Het kan alleen de volledige Waarheid zijn of helemaal niet, indien de profetieën aan Gods kinderen gegeven van Hem komen.

Velen zullen bijeenkomen en zich verenigen om zich voor te bereiden om Mij te eren, op de manier die Mij hulde brengt, want niets zal hun in de weg staan om Mijn Heilig Woord hoog te houden; Mijn Heilige Sacramenten; Mijn Heilige Mis en de Allerheiligste Eucharistie. Maar zelfs dan, zullen velen de dwalingen niet zien, die aan niets vermoedende zielen zullen gepresenteerd worden.

Slechts wanneer verklaard wordt dat de Kerk van God een eenheid vormt met de heidenen, en hun bespottelijke praktijken, zullen meer van Mijn gewijde dienaren werkelijk begrijpen wat er gaande is. Alleen wanneer de heidense symbolen en satanische tekens zichtbaar zullen worden binnenin, bovenop en aan de buitenkant van de ingangen van Christelijke Kerken, zullen zij rennen voor hun leven. Er zal grote vrees in hun harten zijn, omdat velen van hen in dat stadium nergens meer zullen heen kunnen, omdat zij nagelaten hebben zich op die dag voor te bereiden. Dat zullen diegenen zijn die achtervolgd zullen worden omdat zij Mijn Oproep niet beantwoord hebben. Hun hoogmoed en hun egoïsme verhinderden hen Mijn Stem te herkennen. Zoveel van Mijn gewijde dienaren zullen niets vermoedend gevangen worden, en velen zullen machteloos staan tegenover het rijk van de valse profeet en zijn trawant, de antichrist. Deze twee zullen meedogenloos zijn in hun zoektocht om alle naties te controleren en ieder die in hun weg durft staan zal vernietigd worden.

Terwijl die gewijde dienaren binnen Mijn Kerk op Aarde in de val zullen lopen, tenzij zij voorbereid zijn, zullen het de zielen van de gelovigen zijn, de trouwe volgelingen van Mij, Jezus Christus, die in grote dwaling zullen misleid worden, wat Mij zulke bittere smart bezorgt. Velen zullen bang zijn om zich ontrouw te tonen tegenover de Kerk, zelfs wanneer Mijn Leer, Mijn Heilige Doctrine en al de Sacramenten veranderd werden. Laat hen nu weten dat geen mens, noch priester, noch bisschop, noch kardinaal, noch paus, de autoriteit heeft om het Woord van God te herschrijven. Wanneer ze dat doen, hebben zij Gods Wet verbroken. Alleen de Kerk van God, die trouw blijft aan Mijn Leer, is onfeilbaar. Eens die band – de band waar alleen de Waarheid in Mijn Naam verkondigd wordt – verbroken is, worden zij van Mij gescheiden. Ik Ben de Kerk. Jullie, Mijn volgelingen, Mijn gewijde dienaren, zijn deelgenoten van Mij wanneer jullie vasthouden aan Mijn Heilige Leer.

De Kerk – Mijn Kerk – zal intact blijven, want de Waarheid kan nooit veranderen. Diegenen die zich van Mij afscheiden kunnen geen deel uitmaken van Mijn Kerk op Aarde.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Pas op voor de man die van zichzelf verklaart dat hij de Mensenzoon is.

Vrijdag, 19 september 2014, 13:14 u.

Mijn lieve kind, het is voorspeld dat vele valse profeten zullen opstaan en dat zij tijdens deze periode onwaarheden zullen verspreiden over het Woord van God.

Zij zullen optreden voor honderdduizenden en gesteund worden door diegenen die beweren mijn Zoons dienaren te vertegenwoordigen. Zij zullen zowel in kleine als in grote groepen prediken en jullie zullen hen herkennen door de valse profetieën die zij aan de wereld zullen onthullen. Zij zullen als zeer heilige mensen beschouwd worden en sommigen zullen beweren dat ze over grote genezende krachten beschikken voor lichaam en geest. Sommigen zullen de klederen dragen van heilige mannen en ze zullen een nieuw missaal promoten dat zal afwijken van de Waarheid. Veel mensen zullen verward worden door hun leringen, omdat zij hun valse beweringen gedeeltelijk met de Waarheid zullen vermengen. Een van hun doelstellingen is dat men van hen zal denken dat zij de wereld voorbereiden op de Wederkomst van Christus en zij zullen voor deze gebeurtenis grote verwachtingen oproepen bij de volgelingen van mijn Zoon. Maar het zal niet mijn Zoon, Jezus Christus, zijn wiens verwelcoming zij door Gods kinderen zullen laten voorbereiden. Neen. Het zal de antichrist zijn.

Zij zullen ernstige dwalingen verkondigen in verband met het Boek der Openbaring aangezien ze de inhoud van dit Heilige Boek zullen verdraaien. Weinig mensen zullen weten dat ze gevoed worden met leugens en de grootste onwaarheid die zij zullen verkondigen zal deze zijn. Zij zullen zeggen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, Zichzelf weldra in de wereld zal bekendmaken. Dat Hij zal komen in het vlees. Dat Hij onder Zijn volk zal lopen en dat Hij hen op de laatste dag zal doen opstaan. Zoiets zal nooit kunnen gebeuren want mijn Zoon, die de eerste keer mens werd door Zijn Geboorte, zal nooit in het vlees komen bij Zijn Wederkomst.

Pas op voor de man, die van zichzelf verklaart dat hij de Mensenzoon is die jullie tot zich roept, want hij zal niet van God zijn. Mijn Zoon zal in de wolken komen en net zoals Hij de aarde verliet tijdens Zijn Hemelvaart, zo zal het ook op de laatste dag zijn.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Zij zullen zeggen dat Ik slechts een profeet was.

Donderdag, 20 september 2012, 15:16 u.

Ik ben jouw Mystieke Bruidegom en als dusdanig zul jij blijven lijden om zielen te redden.

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd dat over de hele wereld leugens over Mij zullen verspreid worden is begonnen.

Zoals Ik je vroeger al vertelde zullen zij leugens verzinnen en onwaarheden voortbrengen over Mij, Jezus Christus, zodat zij Mijn Godheid kunnen ontkennen.

Mijn Godheid is Almachtig.

Ik kwam in het vlees en vernederde Mijzelf op een wijze die mensen niet verwachtten.

Ik kwam niet gekleed als een koning.

Ik ging niet tekeer noch pochte Ik zoals een koning opdat anderen aan Mijn voeten zouden neervallen.

Ik gaf geen bevelen aan anderen om Mij te bedienen.

Integendeel, Ik kwam om te dienen.

Ik kwam om jullie verlossing af te smeken. Om dit te doen moest Ik Mijzelf vernederen en een mens worden, een arme mens, van nederige afkomst.

Hoewel Ik als mens gekomen was betekende dat niet dat Mijn Godheid op een of andere wijze gecompromitteerd was. Ik was geboren zonder zonde. Het was voor Mij onmogelijk om te zondigen. Ik mag dan wel dezelfde verlangens van het vlees gehad hebben zoals de mensen, maar Ik beging nooit een zonde want dat kon niet. Ik was zuiver in geest, ziel en lichaam.

Ik was op zo vele manieren zoals de mens. Maar Ik verrees uit de dood.

De leugens die zullen opduiken waarin zij de Waarheid van Mijn Bestaan zullen ontkennen door een reeks van onwaarheden, zullen de aarde nu beginnen te overstromen.

Zij zullen zeggen dat Mijn Lichaam nog steeds kan gevonden worden. Zij zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Zij zullen zeggen dat Ik slechts een profeet was. Vervolgens zullen zij nog maar eens proberen te bewijzen dat Ik een ketter was. Dat Ik lasterde tegen God. Zij zullen Mijn Woorden zoals zij nu aan de wereld gegeven worden in het belachelijke trekken en zich dan van Mij afkeren.

Zij doen dat om twee redenen. Ten eerste om Mijn Godheid te bezoedelen en Mij voor te stellen als maar een gewone mens. Ten tweede om twijfel te zaaien omtrent Mijn rol als de Messias.

Hoe beledigen zij Mijn Naam.

Hoe brengen zij mijn volgelingen in verwarring.

Luister niet naar leugens.

Luister niet wanneer zij jullie ervan proberen te overtuigen dat God het universum niet schiep.

Want al die afleidingen worden ontworpen om jullie geloof te verzwakken en jullie zielen te stelen.

Sluit jullie oren af voor dergelijke kwaadaardigheid. Sluit jullie ogen voor onwaarheden want men zal geen moeite sparen om jullie ervan te overtuigen dat Ik niet de Messias was, de Verlosser en Redder van de mensheid.

Hoe blind zijn ze.

Hoe weinig hebben zij geleerd.

Jullie Jezus

God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt gefusioneerd met jullie tijd, kinderen, en binnenkort zal alles één worden.

Donderdag, 20 september 2012, 18:25 u.

Mijn liefste dochter, hoe verlang Ik ernaar Mijn kinderen dicht tegen Mij aan te drukken zodat Ik hun kan laten zien hoezeer zij bemind worden.

Er zijn zoveel kinderen van Mij, verstrooid over de hele wereld, maar zo weinig kennen hun Vader. Hun Schepper.

Aan diegenen die Mij niet kennen moet gezegd worden dat Ik hen niet in de steek zal laten.

Ik zal opstaan tegen de boze krachten en de koning van leugens, het Beest, en deze vreselijke gesel uit het bestaan wegvagen.

Alleen wanneer de omvang van het kwaad zal teruggedrongen zijn, kunnen Mijn kinderen de Waarheid zien.

Kinderen, wees niet bezorgd want jullie gebeden raken Mijn Hart en door jullie verzoeken zal Ik vele van Mijn kinderen redden die in duisternis zijn.

Mijn missie om Mijn geliefde Zoon te zenden, om Mijn Koninkrijk op te eisen, is nu stevig gevestigd, al mogen velen zich daarvan niet bewust zijn.

De tijd van Mijn Zoon wordt gefusioneerd met jullie tijd, kinderen, en binnenkort zal alles één worden.

De tijd voor het Nieuwe Paradijs werd vastgelegd en alles is uitgestippeld voor het nieuwe huis van Mijn kinderen, de nieuwe wereld.

Ik doe een oproep tot jullie vanuit de Hemel om jullie dringend te verzoeken op Mijn Zoon te vertrouwen, op Zijn grote barmhartigheid en Zijn belofte om dit verbond te vervullen.

Verwijder alle twijfels die mogelijk blijven hangen want zij verhinderen jullie om naar ware vrede te zoeken.

Zij verhinderen Mijn Genaden die Ik over jullie wil uitstorten om jullie te beschermen tegen de laatste overblijvende periode waarin Satan de aarde controleert. Zijn tijd is bijna ten einde. Dan zal het nieuwe begin oprijzen.

Ik wacht met liefde op de terugkeer van Mijn kinderen in Mijn Koninkrijk, het Koninkrijk van het Nieuwe Paradijs. Het is wat het bedoeld was te zijn.

Ik bemin jullie. Vertrouw Mijn Zoon en verwacht Mijn oproep.

*Jullie Vader
God de Allerhoogste*

Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen nooit. Ik krenk hen nooit.

Zaterdag, 20 september 2014, 16:38 u.

Mijn zeer geliefde dochter, weet dat Ik uit menselijke zwakheid grote kracht te voorschijn haal. Mijn Macht is op zijn grootst wanneer Ik de zielen van de zwakken kan aanraken, want het is dan dat Ik hen zover kan brengen Mij in staat te stellen in hen te handelen.

Diegenen onder jullie die zwak zijn moeten Mij vragen hun de Gave van vertrouwen te schenken. Vertrouw op Mij, Mijn lieve kleinen, en dan beschik Ik over alle Macht. Ik kan niets uitrichten in de zielen van de hooghartige, trotse en arrogante mensen omdat zij zich niet zullen verootmoedigen in Mijn Ogen. Hoogmoed is een hinderpaal tussen de mens en God omdat de hovaardige mens gelooft dat zijn stem belangrijker is dan de Mijne. Zo is het altijd geweest. Vandaag is het niet anders. Ik vraag jullie allen te bidden voor deze zielen die Mij verkeerd begrijpen en die het nodig vinden om uit te leggen wat Mijn Woord werkelijk betekent volgens hun eigen interpretatie.

Wanneer een mens een ander vervloekt en dan zegt "dit is wat God zou wensen bij de verdediging van Zijn Woord", of wanneer hij wangedrag rechtvaardigt door te beweren dat het in Gods Ogen een goede zaak is, weet dan het volgende. Wanneer jullie van Mij houden dan zullen jullie nooit

afwijken van de liefde die Ik onderwees of van de wijze waarop jullie Mij moeten navolgen. Ik kritiseer nooit de zondaars. Ik vervloek hen nooit. Ik krenk hen nooit en Ik beschuldig hen nooit. Zo moeten ook jullie doen zoals Ik deed.

Omarm de zondaars. Bid voor hen. Want indien jullie dat niet doen, dan trotseren jullie Mijn Wil en jullie handelingen zullen alleen jullie eigen gebrekkig inzicht dienen met betrekking tot Wie Ik Ben. Jullie kunnen niet beweren dat jullie Mij toebehoren indien jullie het tegengestelde prediken van wat Ik onderwees. Kijk nooit neer op diegenen waarvan jullie geloven dat zij zondaars zijn in Mijn Ogen. Bid voor hen maar veroordeel hen nooit want dat recht hebben jullie niet.

Jullie Jezus

Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij.

Woensdag, 21 september 2011, 22:00 u.

Ik kom in de naam van Jezus, die in het vlees kwam en mens is geworden.

Mijn innig geliefde dochter, je bent nu zo dicht bij Mijn Hart, toch kun je je zo ver weg voelen. Op sommige momenten denk je dat je gescheiden bent van Mij terwijl je in feite alleen nog dieper in vereniging bent met Mij.

Mijn dochter, nu gesterkt, ben Ik je zelfvertrouwen aan het opbouwen zodat je Mijn Woord kunt blijven verkondigen aan de mensheid. Dit is een zeer belangrijke missie. Omwille van de miljoenen losgelaten demonen door Satan in deze tijden, zullen ze jou overal aanvallen. De eersten die deze demonen zullen gebruiken zijn gelovigen die massaal gereed staan om als eerste een steen naar je te gooien.

Aangezien Mijn grote akte van genade voor de mensheid nadert, zo ook zullen de demonen trachten de waarheid niet te laten doordringen en de mensen, goede mensen, hinderen tijd te investeren in gebed, tijd die Ik nodig heb om zielen van Mijn kinderen zonder geloof te redden. Laat niet toe dat vermeerderde, wrede laster je afleidt van Mijn werk.

Sla nu acht op Mijn profetie. Voor elke mens die berouw heeft op dit moment, kunnen per berouwende drie andere zielen gered worden. Stel je dit zo voor. De zegeningen geschonken aan een mens die vergeving zoekt, zullen ook aan de familieleden van deze mensen geschonken worden. Iedere ziel die nu bidt tot Mij en Mij vraagt hun naaste familie en vrienden te redden, ontvangt overvloedig Mijn genade.

Gebed is jullie heil, Mijn kinderen. Hoe meer jullie bidden, hoe meer Ik jullie harten zal openen en Mijn Waarheid zal onthullen. Mijn genaden zijn nu versterkt geworden op een nooit eerder geziene wijze op aarde. Maar Ik kan deze krachtige genaden niet uitstorten, tenzij jullie ze vragen.

Mijn dochter, wees gewaarschuwd dat een bepaalde boosaardigheid je zal doen opschrikken, nu weldra merkbaar in een reusachtige aanval op deze goddelijke boodschappen. Negeer ze. Sluit je ogen. Blokkeer je oren. In plaats daarvan bid dat zulke zielen verlicht worden.

Twijfels Mijn dochter, worden niet alleen door jou ervaren, maar ook door Mijn geliefde volgelingen. Terwijl zij verwarrend kunnen zijn, zijn ze door Mij toegelaten om jullie allemaal sterker te maken in jullie liefde voor Mij.

Rust nu, Mijn kinderen. Aanvaard Mijn Woord. Leef jullie leven zoals Ik van jullie verwacht. Zet jullie families op de eerste plaats. Ze mogen nooit verwaarloosd worden namens Mij. Bid nu met rustig vertrouwen en wees ervan verzekerd dat Mijn voorspellingen zich ontvouwen op het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Zij zullen gebeuren volgens de perfecte timing vastgelegd door Mijn Vader.

Vergeet nooit Mijn kinderen, dat vele geheimen gegeven aan Mijn zieners en profeten, voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen, zijn afgezwakt door gebed. Heel veel ecologische rampen zijn afgewend omwille van de devotie tot Mijn Gezegende Moeder. Haar toegewijden hebben vele aardbevingen, overstromingen en vloedgolven kunnen tegenhouden door hun gebeden. Gebed kan heel krachtig zijn. Het gebed en lijden van één persoon kan een natie sparen. Onthoud dat.

Ik bemin al Mijn kinderen. De kracht om elkaar te redden ligt in jullie handen, kinderen. Vergeet niet wat Ik eerder heb gezegd. Het gebed is jullie uitrusting tegen het kwaad in deze wereld. Gebed kan wereldwijde rampen beperken. Blijf bidden voor vrede in jullie wereld. Bid ook voor een zachte overgang naar het Nieuwe Paradijs op Aarde dat op al Mijn kinderen wacht die verlossing zoeken.

Jullie geliefde Jezus

Waarzeggerij komt niet van Mij.

Woensdag, 21 september 2011, 23:30 u.

Mijn dochter, deze reis neemt toe in omvang voor jou. Je bent reeds meer voorbereid dan je ooit zal beseffen. Wees niet bang voor je missie, veel mensen zullen je helpen. Je taak is voorspeld en je wordt geleid door de Hemel. Je bent een instrument. Ik ben je Meester.

Je zal slagen in deze zeer heilige taak die niet kan en niet zal falen. Soms voel je je zeer ontmoedigd en eenzaam. Accepteer het. Je lijden bevrijdt kostbare zielen voor Mij op het moment van hun dood. Deze zielen bidden nu voor jou. Verheug je want als je de liefde zag die ze uitstralen voor je, zou je huilen van vreugde.

Mijn heiligen in de Hemel begeleiden en beschermen je tegen de Boze en je hebt daardoor vele aangename rustpauzes bekomen. Aarzel nooit met dit werk. Dit is een van de grootste opdrachten van Mijn werk op aarde. Wees sterk, moedig en zelfverzekerd, maar blijf bescheiden ten koste van alles. Het podium staat nu klaar. De gebeurtenissen waarvan Ik sprak zullen zich nu ontfouwen. Wanneer dat gebeurt keert ook je vertrouwen terug, want je zal alle bewijzen hebben die je nodig hebt. Ja, Satan heeft dit werk een paar keer onderbroken. Ik heb dit toegelaten omdat het ervoor zorgt dat je altijd bescheiden blijft.

Publiceer geen data. Vraag niet hoe de toekomst eruit zal zien voor mensen die vragen aan je stellen. Waarzeggerij komt niet van Mij. De enige toekomst die Ik onthul is verbonden met het geestelijk welzijn van Mijn kinderen.

Wees dankbaar dat je deze speciale gave bekomen hebt. Ofschoon je het nooit vrijwillig hebt gewenst werd je gevormd voor dit werk vanaf je eerste ademhaling en je zal Mijn Allerheiligste Woord vervullen tot aan je laatste.

Gaat heen in Mijn naam en help Mij om zielen van de hele mensheid te redden met liefde en vreugde in je hart. Ik bemin je, Mijn dierbare dochter. Ik verheug Mij in je oprechte liefde voor Mij en Mijn geliefde Moeder.

Je Jezus

Moeder van God: Het werd voorzeggd, Mijn kind, dat in deze tijden waarin jullie nu leven de harten van de mensen zullen verharden.

Vrijdag, 21 september 2012, 15:05 u.

Mijn kind, hoe snel zijn de mensen om valse koningen, valse goden te verafgoden.

Veel mensen in de wereld van vandaag geven er niet om valse idolen te omarmen en dan geen schuld in hun harten te hebben wanneer zij de ene ware God verwerpen.

Het werd voorzeggd, Mijn kind, dat in deze tijden waarin jullie nu leven de harten van de mensen zullen verharden.

Zij zullen zelfs hun eigen familie verwerpen in hun zucht naar genot.

Zij zullen de armen en diegenen die verhongeren verwerpen terwijl zij elke vorm van eigenbelang in praktijk brengen en zich bezondigen aan gulzigheid.

Die dagen zijn gaande, kinderen. Wanneer het menselijk ras hulpeloos ronddooit, in verwarring, waar niets tevreden stelt, zullen zij naar gelijk wat grijpen waarmee zij denken de leegte te kunnen vullen. Die leegte bestaat omdat zij de Waarheid niet volgen, noch trouw betonen aan Mijn geliefde Zoon.

Niet alleen verafgoden zij valse goden, zij betonen ook hun trouw aan die arme zielen die de zonde promoten alsof het van geen belang is.

Dan, wanneer zij in de wereld van vandaag geconfronteerd worden met leugens omtrent Mijn Zoon, zijn zij er snel bij om zulke onwaarheden te aanvaarden.

Het wordt aanvaard Mijn Zoon belachelijk te maken, maar wanneer andere doctrines die de waarheid niet bevatten, bekritiseerd worden, krimpen de mensen in elkaar van angst. Mijn Zoon vrezen zij niet.

Zij hebben geen vrees voor de ene Ware God omdat zij Hem niet beminnen. Hun harten zijn gesloten.

Zij blijven een weg volgen die hun geen bemoediging biedt. Integendeel, dit pad laat hen ontevreden en leeg achter.

Hoe ween Ik wanneer Ik hun verwarring zie. Hoe ween Ik voor Mijn Zoon die zij zo hard kwetsen met hun minachting. Hij die zo veel martelingen voor hen doorstaan heeft en gestorven is in het vreselijkste lijden. Toch begrijpen zij de betekenis van Zijn Dood op het Kruis nog steeds niet.

Het is enkel wanneer een persoon Jezus, de Christus, de ware Messias, aanvaardt, dat men vrede zal vinden.

Weldra zal Mijn Zoon hun het bewijs tonen dat zij vragen. Wanneer zij het bewijs zullen gezien hebben, zullen zij de definitieve keuze moeten maken.

Ofwel zullen zij voor Mijn Zoon en de Waarheid kiezen, ofwel zullen zij de leugens aanvaarden die hun door de Bedrieger toegediend worden.

Bid, kinderen, dat de harten zullen opengaan en dat de liefde van Mijn Zoon al Gods kinderen in staat zal stellen om Zijn Hand van Barmhartigheid te aanvaarden.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Vier machtige rijken zullen oprijzen als de belangrijkste bron van waaruit oorlogen zullen ontspringen.

Zaterdag, 21 september 2013, 0:22 u.

Mijn zeer geliefde dochter, er staat veel te gebeuren in de wereld vermits de macht van de valse profeet toeneemt en ieder die het aandurft om hem te trotseren genegeerd zal worden, zelfs in de hoogste rangen binnen Mijn Kerk.

Politieke meningsverschillen zullen een vierdeling van de Aarde veroorzaken. Vier machtige rijken zullen oprijzen als de belangrijkste bron van waaruit oorlogen zullen ontspringen. Terwijl deze rijken toenemen in macht zullen zij vele delen van de wereld controleren, maar niet allemaal, vermits dit niet zou toegestaan worden door Mijn Vader.

Elk van deze naties zullen onderling strijd voeren, alhoewel zij zullen beweren dat ze samenwerken. Terwijl het wantrouwen toeneemt, zullen zij elk trachten om de ander te overtreffen en dan zal de strijd ontbranden. Zij zullen vele delen van hun arme naties vernietigen. De mensen over wie zij zullen regeren zullen weinig kracht overhouden, waar democratie als aan een zijden draadje zal hangen. **Het zijn deze onschuldige en lijdende mensen aan wie de Bescherming van God zal geschonken worden indien zij het Zegel van de Levende God hebben.**

Onderschat nooit deze kosteloze Gave van God. Het Zegel van de Levende God zal jullie voor lichamelijke en geestelijke dood behoeden gedurende oorlogen. Alstublieft deel dit aan zoveel mogelijk mensen als je kunt mede in elke natie.

Egypte en Syrië zullen verwikkeld worden in een machtsstrijd die repercussies zal hebben voor Israël. De vijanden van de Joden zijn talrijk. Alle oorlogen die zich richten op en die te maken hebben met deze twee landen zullen uitdraaien op een laatste gevecht, dat ook Israël erin zal betrekken en zij zullen getuigen zijn van de ergste volkerenmoord sinds de Tweede Wereldoorlog.

De ondergang en opkomst van Jerusalem is voorspeld en deze strijdtönen moeten plaatsvinden vooraleer de profetieën vervuld zijn.

Jullie Jezus

Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens.

Zaterdag, 21 september 2013, 13:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn macht zal toenemen in de harten van de gelovigen vermits zij nu, door de Kracht van de Heilige Geest, een gevoel van rust zullen ervaren ondanks de grote geloofsafval, die zij beginnen gewaar te worden in Mijn Kerk.

Ik zal, door de Kracht en de Heerlijkheid van Mijn geliefde Vader, aan jullie, Mijn dierbare leerlingen, grote sterkte en moed geven tijdens deze beproevingen. Aan jullie worden deze Gaven gegeven door de Kruistochtgebeden, want zonder deze zouden jullie het onmogelijk vinden om de godsdienstige vervolging te doorstaan, die er aankomt. Jullie ontvangen deze Gaven opdat jullie de anderen kunnen redden, die Mijn Oproep vanuit de Hemel zullen weigeren en die argeloos in het hol van de leeuw zullen binnen wandelen, waar de hel helemaal zal losbarsten. Eenmaal in het hol van duisternis zullen zij meegesleept worden in heidense rituelen. Hun zielen zullen geopend worden voor de geest van het kwaad en, binnen de kortste keren, zullen zij blind worden voor de Waarheid – het Heilig Woord van God, vastgelegd sinds het begin.

Velen zullen Mij verraden door het aanvaarden van leugens. Toch werd hun de Waarheid gegeven door Mijn dood op het Kruis. Veel van Mijn leerlingen, toen Ik op de aarde vertoefde, verraadden Mij in de dagen die Mijn kruisiging vooraf gingen. In navolging van de Farizeeën schreeuwden zij deze woorden: "Ga weg van me, Je verkondigt ketterijen. Je bespot de Farizeeën, die in de Naam van God spreken. Je bent een leugenaar en Je spreekt kwaad. Je bent de zoon van Satan".

Nu Ik jullie allen voorbereid op Mijn Tweede Komst, zullen jullie dezelfde beschuldigingen opnieuw uitspuwen. Ik kom nu, door deze Goddelijke Boodschappen van de Hemel, om jullie de Waarheid brengen, alhoewel jullie alles van Mij weten. Ik doe dit omdat de Waarheid in Mijn Kerk zal afgeschapt worden. Jullie zullen spoedig leugens in Mijn Naam aanvaarden en de Waarheid zal nergens nog gevonden worden.

Herinner deze Woorden. Ik kom slechts om Mijn Belofte aan Mijn Vader te vervullen. Ik kom om jullie de laatste verlossing te brengen die jullie beloofd werd. Satan wil niet dat dit gebeurt, doch hij kan Mij niet stoppen. Maar wat hij zal doen is veel van Gods kinderen verhinderen om Mijn uiteindelijke Barmhartigheid te aanvaarden. Hij zal dit doen door de hulp van Mijn vijanden, die hij nu verleid heeft binnen Mijn Kerk op aarde.

Word wakker, diegenen onder jullie die slapen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Alleen diegenen die voorbereid zijn, zullen gered worden.

Jullie Jezus

God bewaart Zijn Liefde voor de mens door de eenheid van de familie.

Zondag, 21 september 2014, 17:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart behoort toe aan alle gezinnen en het is Mijn Verlangen om elke familie te zegenen, of ze nu klein, middelgroot of groot is. Wanneer de liefde binnen de families aanwezig is, betekent dit dat Gods Kracht wordt gehandhaafd, want al Zijn kinderen behoren Hem toe. Hij heeft elk van hen geschapen.

God bewaart Zijn Liefde voor de mens door middel van de eenheid van de familie, want het is in dergelijke omstandigheden dat Zijn Liefde van nature gedijt. De liefde die heerst in families die verenigd zijn brengt grote Genaden voort, want de liefde van de familieleden voor elkaar is één van de grootste Geschenken van God. God gebruikt de liefde in de familie om haar vleugels uit te slaan, zodat alle leden van een liefdevolle familie zullen helpen om deze liefde te verspreiden, waarheen ze ook gaan. Op gelijkaardige wijze zal, wanneer de eenheid van de familie verbroken wordt, dat een onmiddellijke invloed hebben op jullie gemeenschap, jullie maatschappij en op jullie naties.

Toen God Adam en Eva schiep, wou Hij een Eigen familie, waaraan Hij met gulle hand alles schonk. Hij zal er altijd naar streven om gezinnen en families te beschermen, want dat is de plaats waar de liefde voor het eerst door de sterfelijke mens wordt ontdekt. Wanneer de liefde gedijt in de families, dan zal ze ook gedijen in hun landen. Omdat de liefde voor elkaar zich

ontvouwt vanuit gezin en familie, is het precies om die reden dat zij door Satan aangevallen worden. **Satan zal elke mogelijke invloed gebruiken om mensen te infecteren, zodat zij alle redenen zullen goedvinden om de eenheid van de familie te verbreken. Hij zal voorkomen dat families gevormd worden en hij zal trachten, tegen de Goddelijke Wil in, ze te beletten om tot een hereniging te komen.**

De familie, geboren uit de Liefde van God, zal altijd door het kwaad worden aangevallen. Om jullie gezin en familie tegen de Boze te beschermen, bid alstublieft dit Kruisochtgebed.

Kruisochtgebed (167)

Bescherm mijn gezin en familie.

“O God, mijn Eeuwige Vader, door de Genade van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, bescherm alstublieft te allen tijde mijn gezin tegen het kwade.

Geef ons de kracht om boven kwade bedoelingen uit te stijgen en verenigd te blijven in onze liefde voor U en voor elkaar.

Steun ons doorheen elke beproeving en lijden die we misschien moeten doorstaan en hou de liefde levend die we voor elkaar hebben, zodat wij in eenheid met Jezus zijn.

Zegen onze gezinnen en geef ons de Gave van Liefde, zelfs in tijden van conflicten.

Versterk onze liefde, zodat wij de vreugde van ons gezin en onze familie met anderen kunnen delen, opdat Uw Liefde met de hele wereld kan gedeeld worden. Amen.”

Vergeet niet dat God ieder van jullie naar Zijn Gelijkenis heeft geschapen zodat Hij het volmaakte gezin kon tot stand brengen. Wees dankbaar voor jullie gezin en familie want het is één van de grootste Geschenken die Hij aan het menselijk ras heeft geschonken. Wanneer het lijden op deze aarde tot een einde komt, en wanneer de haat is uitgewist, zal God de mensheid in Zich verenigen. Jullie zullen weer volmaakt worden en Zijn Familie zal Eeuwig Leven hebben.

Jullie Jezus

De Maagd Maria: Bid voor Mijn bescherming overal ter wereld.

Donderdag, 22 september 2011, 21:00 u.

Mijn kind, je moet aan Mijn kinderen vragen tot Mij te bidden zodat Ik ze kan bedekken met Mijn heilige mantel in deze tijden. Het werk van de Bedrieger neemt toe en verspreidt zich als een bosbrand. De boze controle die je overal om je heen ziet, wordt veroorzaakt door hem en zijn leger van demonen. Ze veroorzaken veel leed en pijn in de wereld. Het bidden van [Mijn Allerheiligste Rozenkrans](#) zal hem doen stoppen verder schade aan te verrichten, schade die hij deze wereld wil aandoen. Bid, Mijn kinderen, waar jullie ook zijn om Mijn bijzondere bescherming tegen de Boze.

Bid om het lijden van Mijn geliefde Zoon te milderen, die zoveel behoefte heeft aan jullie troost. Hij heeft jullie gebeden nodig kinderen, waarvan Hij gebruik maakt om de mensheid nog maar eens te redden uit hun zondig en eigenzinnig leven.

Bid nu zoals nooit tevoren.

*Jullie heilige Moeder
Koningin van de Vrede*

Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben.

Donderdag, 22 september 2011, 21:30 u.

Mijn innig geliefde dochter, bereid je familie voor op De Waarschuwing. Vraag overal aan Mijn kinderen om vergeving te zoeken voor hun zonden. Hun verzoek moet komen vanuit het hart. Als zij dit niet doen,

zullen ze lijden in de **brandende vlammen van het Vagevuur gedurende** Mijn Goddelijke Barmhartige Verlichting wanneer Ik ieder van jullie zal zien in het aangezicht.

De naderende Zuivering zal een blijvende en onvergetelijke indruk op jullie zielen nalaten zodat jullie wensen te blijven in de boezem van Mijn Hart in aller eeuwigheid.

Voor degenen onder jullie die Mij kennen en liefhebben, bereid jullie nu voor op Mijn grootste geschenk. **Verkrijg gezegende kaarsen en Gewijd Water** en wees gereed zodat jullie je kunnen verenigen met de gebeden van de heiligen in de Hemel om de zielen van al Mijn kinderen wereldwijd te verlossen.

Voor de eerste keer in jullie leven **zullen jullie echt alleen zijn in Mijn gezelschap**. Zonder één enkel geluid zullen jullie getuige zijn van Mijn Kruisiging en de ongelovigen zullen dan eindelijk de waarheid begrijpen over Mijn lijden voor de mensheid.

Jullie, Mijn kinderen, zullen Mijn grote gave verwelkomen en Mijn Barmhartigheid begrijpen en **jullie krijgen een kracht alleen bekend aan de heiligen in de Hemel**. Deze kracht zal daarna de ruggengraat zijn van Mijn nieuw leger op aarde. **Dit grote leger zal miljoenen andere zielen** redden uit de klauwen van het leger van de Antichrist. Gebed nu zal miljoenen redden en helpen zich te bekeren tijdens deze cruciale periode sinds de schepping van de mensheid.

Laat Mij jullie nu reeds omhelzen, kinderen. Sta Mij toe jullie de moed en de kracht te geven om Mij meer zielen te geven. Ik heb jullie liefde nodig. **Mijn wonden liggen open**. Mijn verdriet is ten top gestegen wegens het verlies van zoveel van Mijn kinderen, die niets met Mij te maken willen hebben.

Ik voel Mij verlaten en alleen. Help Mij om Mijn kinderen tijdig te redden. Terwijl Mijn grote akte van Barmhartigheid goddelijk licht zal brengen in de wereld, in een omvang die jullie de adem zal benemen, zal het ook een tijd van verdriet zijn voor degenen die niet in staat zijn om de schok te weerstaan.

Wees niet ongerust. Ik kom met veel liefde en mededogen voor jullie allen. Het is omdat Ik van jullie hou **dat Ik nu stappen onderneem om jullie te redden van de verachtelijke daden**, uitgevoerd door wereldmachten die de wereldbevolking willen beperken. Ze willen dit doen via controle. Ik zal dit niet toestaan. Mijn Vader wacht. Als de mensen de zonden erkennen waaraan ze schuldig zijn, dan zal de wereld een plaats van vrede en liefde worden. Als de mens niet luistert naar de les van De Waarschuwing, zal hij niet gespaard worden. Dat is wanneer de hand van Mijn Vader zal vallen.

Ik ben Jezus Christus

Koning en Redder van de Mensheid

God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt.

Vrijdag, 23 september 2011, 21:30 u.

Mijn dochter, terwijl de wereld De Waarschuwing vreest, moet ze aanvaarden dat de profetieën uit het Boek der Openbaring van toepassing zijn op onze huidige tijd. De Heiligheid van de Kerk (het Vaticaan) is nu in gevaar evenals de staat Israël. Profetieën zullen zich ontfouwen naarmate de wereld zal worden gecontroleerd door de Antichrist, die zal proberen om jullie te controleren door een nieuwe wereldmunt. Wanneer en als jullie gecontroleerd worden op deze manier zullen jullie ook op elke andere manier gecontroleerd worden.

De Waarschuwing zal een einde maken aan deze en andere kwaadaardige wreedheden gepland door mondiale krachten die buiten het bevattingsvermogen vallen van Mijn kinderen overal ter wereld. Onschuldige pionnen in een spel, niet door jullie gemaakt, jullie zullen beschermd worden door Mijn hand van rechtvaardigheid.

Sta op, Mijn kinderen en strijd tegen deze opeenvolging van het kwaad door gebed. De wereldwijde controle en vervolging, precies op dit moment gepland, kan worden afgewend door gebed. Niet allen kunnen of zullen worden gered, zodanig is de greep van de Antichrist die hij zal uitoefenen over jullie.

Mijn kinderen, Satan zal nooit winnen. Hem is niet de macht toegestaan en als hij zijn greep nu begint te lossen, zal hij zoveel zielen als hij maar kan met zich meeslepen in de diepten der Hel. Ik ween innig bedroefd om Mijn mooie schepping en Mijn kostbare zielen. Oh, als ze alleen maar zouden luisteren naar de waarheid.

Wetenschappelijke evaluatie is onzin, geen wetenschap zal de realiteit van Mijn Goddelijk Koninkrijk vervangen. Geen enkele persoon op aarde kan ooit de schoonheid doorgronden en het wonder dat jullie allen wacht, want het is onbeschrijfelijk in menselijke termen.

Binnenkort zullen jullie de plannen begrijpen die Ik heb om de wereld te redden uit de handen van de Bedrieger.

Ik hou van jullie allen en zal Mijn volgelingen beschermen in elke fase tijdens iedere geplande vervolging.

Kijk naar Mij. Open jullie armen en sta Mij toe jullie vast te houden en jullie allen te beschermen.

Mijn kinderen die in Mij geloven hebben niets te vrezen.

*Jullie geliefde Schepper
God de Allerhoogste
God de Vader*

Zoveel mensen zoeken de Waarheid en kunnen haar niet vinden.

Zondag, 23 september 2012, 9:00 u.

Mijn innig geliefde dochter, er komt een tijd wanneer een mens zichzelf moet afvragen – wie ben ik en waarom leef ik?

Het enige antwoord dat hem vrede zal brengen is wanneer hij begrijpt dat hij een kind is van God.

Liever dan de Waarheid te ontkennen, omwille van de druk die uitgeoefend wordt door diegenen die de spot drijven met wie in God geloven, moet hij eerlijk zijn met zichzelf.

Hij weet dat de liefde die hij voelt van God komt.

Hij weet in zijn hart dat de ellende die hij gewaarwordt in duisternis en wanhoop, van de andere kant komt. De donkere kant.

Zoveel mensen zoeken de Waarheid en kunnen haar niet vinden.

Alhoewel de Waarheid opgetekend werd in de Bijbel kunnen velen niet aanvaarden dat de Heilige Schrift alle antwoorden bevat die zij zoeken.

Jullie moeten de Waarheid omarmen en vasthouden ook ten koste van jullie leven want zij is jullie weg naar verlossing.

Veel mensen zullen alles doen wat mogelijk is om de Waarheid te ontkennen. Meestal gebruiken zij hun menselijk verstand om de Waarheid uiteen te rukken en jullie te doen geloven in een leugen.

Elk argument zal benut worden om de Waarheid van God te ontkennen. Die argumenten zullen zo overtuigend klinken dat veel gelovigen het moeilijk zullen vinden om de Waarheid te verdedigen.

Jullie geloof zal de test van die tijd doorstaan maar alleen indien jullie Mij toelaten jullie dag en nacht te leiden.

Opdat Ik jullie kan leiden, mogen jullie nooit jullie ogen van Mij weghouden en moeten jullie op Mij vertrouwen voor ondersteuning.

Spreek met Mij. Neem contact met Mij op gelijk welk moment van de dag, in de auto, op het werk, op school of in jullie kerk. Het maakt niet uit waar, want jullie kunnen op welk moment ook beroep op Mij doen en Ik zal antwoorden.

Dit pad, de weg naar Calvarië is het aandeel van Mijn volgelingen. Het is een heel moeilijke heuvel om te beklimmen. Jullie moeten de inzinkingen doorstaan en de pijn van de verwerping door diegenen die jullie recht niet erkennen om jullie godsdienst te beoefenen. De top van de berg moet jullie doelwit zijn. Alleen wanneer jullie de top bereiken zullen jullie vrede vinden.

Houd vol, mijn geliefde volgelingen, en jullie zullen Mijn Liefde zodanig voelen dat zij jullie een kracht zal verlenen die jullie nooit voor mogelijk hielden.

Ik bemin jullie. Ik wandel met jullie. Ik laat jullie nooit in de steek. Ik zegen jullie allen.

Jullie Jezus

Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel zullen geopenbaard worden.

Zondag, 23 september 2012, 20:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het is met liefde dat Ik al Gods kinderen vraag zich voor te bereiden om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel zullen geopenbaard worden.

Op verschillende wijzen zullen aan de wereld tekenen gepresenteerd worden om Gods kinderen wakker te maken. Velen zullen proberen om deze tekenen te ontkennen en hen te verwerpen als zijnde bijgeloof en verbeelding van gelovigen.

Diegenen die getuige zullen zijn van de tekenen, jullie moeten weten dat zij jullie zullen helpen jullie zielen voor te bereiden. Want wanneer jullie je zielen hebben gevoed en vergeving gevraagd hebben voor jullie zonden, dan zal jullie lijden na De Waarschuwing minimaal zijn.

Aanvaard deze tekenen, deze wonderen, als een Geschenk van de Hemel.

Bevecht of ontken ze niet want ze zijn het bewijs van Mijn Belofte om jullie allen voor te bereiden voor Mijn Tweede Komst.

Ga nu en heb geloof.

Vertrouwen is de belangrijkste daad van trouw aan Mij, jullie Jezus.

Vertrouw Mij en alles zal goed zijn.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing tot de priesters: Om trouw te blijven aan de Kerk van mijn Zoon op Aarde moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden.

Maandag, 23 september 2013, 13:30 u.

Mijn kind, vele tekenen zullen kenbaar gemaakt worden door de Hemelen, boven de daken van mijn Zoons Kerken, wanneer de laatste wijzigingen aangebracht worden in de Liturgie van de Heilige Mis. Al diegenen die hun ogen open en hun oren waakzaam houden, zullen getuige zijn van de Toorn van mijn Zoon op een manier die zij niet kunnen negeren.

Mijn Zoon beloofde dat Hij Zijn Toorn zou laten blijken wanneer zij, binnen Zijn Kerk op Aarde, Hem opnieuw kruisigen door Zijn Lichaam en Bloed tijdens het Heilig Misoffer te ontoren. Donder en bliksem, gevolgd door grote stormen, zullen de mensen overdonderen. Er zullen nog meer overstromingen gezien worden, wanneer de zonden van de mensen zullen weggeveegd worden als zij de straffen van God beginnen te zien, die over de mensheid zullen neerkomen.

Slaven van zonde – zelfs diegenen die mijn Zoon liefhebben en trouw blijven aan de Heilige Mis – en aldus zullen zij het verschil niet kennen wanneer de gruwel gepresenteerd wordt. Herinner dat het gaat om de herdenking van de dood van mijn Zoon dat de Heilige Mis gelezen wordt en waar de Werkelijke Tegenwoordigheid van mijn Zoon bekendgemaakt wordt. Weldra zullen zij de Waarheid niet meer erkennen en de nieuwe mis zal een heidense ceremonie worden. Die dag moet nog komen en het zal plots en onverwacht gebeuren – zo vlug zal de valse profeet handelen.

Nu is de tijd voor voorbereiding. Al die gewijde dienaars, die van plan zijn trouw te blijven aan de Allerheiligste Eucharistie en die vast zullen houden aan het Heilig Woord van God, moeten nu beginnen met hun voorbereidingen.

Om trouw te blijven aan de Kerk van mijn Zoon op Aarde, moeten jullie bereid zijn om Zijn kudde te voeden met het Levensvoedsel, dat Zijn Heilige Eucharistie is. Dit is de gelofte die jullie tegenover Jezus Christus maakten wanneer jullie zeiden dat jullie Hem zouden dienen en Zijn Lichaam en Bloed, door de Heilige Mis, ter beschikking zouden stellen aan al diegenen die naar verlossing zoeken. Deze gelofte moet tot op de laatste dag in ere worden gehouden.

Vrees de komende tijden niet, wanneer de vijanden van God zullen proberen om Zijn Heilige Naam te misbruiken om zonde goed te praten en deze voor allen aanvaardbaar te maken;

wanneer zij allen zullen beroven van Zijn Lichaam en Bloed. Dit zal niet uitmaken als jullie doorgaan mijn Zoon te dienen in wat voor wijze ook.

Ga in vrede in de hoop dat jullie allen die mijn Zoon liefhebben gezegend zullen worden met de Gave van de Heilige Geest, zodat jullie in staat zullen zijn om de Waarheid te onderscheiden.

*Jullie Gezegende Moeder
Moeder van de Verlossing*

Het is gemakkelijk zeggen dat jullie Christen zijn, zolang jullie niet uitgedaagd worden omdat jullie er een zijn.

Dinsdag, 23 september 2014, 23:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, omdat Ik mij richt tot al Gods kinderen van alle religies, ongelovigen en Christenen, zullen velen, als gevolg van Mijn Oproep, zich tot het Christendom bekeren. Dat zal bereikt worden door Gods Genade en de Kracht van de Heilige Geest.

Intussen zullen welmenende Christenen en toegewijde volgelingen van Mij de beproevingen waarmee ze te maken zullen krijgen, zeer zwaar vinden. Ik vraag hun nu: wie onder jullie is zo sterk om aan Mijn Zijde te staan en in de Waarheid te blijven, zonder Mijn Tussenkomst in deze tijd? Velen onder jullie, met een goed hart, zullen Mij trouw blijven, maar alleen in jullie eigen groeperingen. **Eens jullie allen met elkaar overeenkomen, zullen jullie het gemakkelijker vinden om Mij te dienen. Maar wanneer jullie tegenstand ontmoeten – en dat zullen jullie op sommige punten vanwege Mijn vijanden, die jullie zullen proberen mee te lokken in een valse leer – dan zullen jullie dat niet meer zo gemakkelijk vinden.**

Wanneer jullie bekritiseerd worden omdat jullie het ware Woord van God volgen, zullen velen onder jullie te zwak zijn om Het te verdedigen. Eens jullie tegenstand ondervinden van jullie medechristenen en wanneer jullie gedwongen worden om nieuw aangepaste, maar valse geschriften te aanvaarden, zullen jullie door leed getroffen worden. Dan zal jullie geloof pas echt getest worden. Jullie zullen twee keuzes hebben. Geloven in de Waarheid zoals die werd meegedeeld door God, en waarvoor veel bloed vergoten werd om de mens met Zijn Schepper te verzoenen. Of een verwaterde versie van Mijn Woord aanvaarden, die vol onwaarheden zit.

Kiezen voor de eerste optie zal jullie veel pijn, smart en lijden bezorgen, want jullie zullen veracht worden door anderen omdat jullie Mij trouw blijven. Maar door te kiezen voor de tweede optie – terwijl jullie met veel lof zullen beladen worden en geaccepteerd door jullie compagnons en Mijn vijanden – zullen jullie in duisternis terecht komen en zal jullie ziel gevaar lopen.

Het is gemakkelijk te zeggen een Christen te zijn, zolang jullie niet uitgedaagd worden omdat jullie er een zijn. Maar wanneer jullie geminacht, bespot, belachelijk gemaakt of belasterd worden in Mijn Naam, zullen sommigen onder jullie niet sterk genoeg zijn om deze beproevingen te doorstaan. Velen van jullie zullen Mij verlaten en weggaan uit angst voor de publieke opinie. Velen onder jullie zullen Mij verraden. **Velen onder jullie zullen Mij de rug toekeren omdat jullie te beschaamd zullen zijn om Mijn Kruis te dragen.**

Denk nooit dat het gemakkelijk is om Mijn volgeling te zijn, want dat is het niet. Maar er zal een tijd komen waarin jullie geloof de ultieme test zal moeten ondergaan en dat zal het moment zijn waarop Ik zal weten wie van Mij is en wie niet.

Jullie Jezus

Verklaar de Gruwel van de Hel aan hen die blind zijn voor het bestaan van Satan.

Zaterdag, 24 september 2011, 22:15 u.

Mijn innig geliefde dochter, waarom blijft de mens het bestaan van de Hel ontkennen.

Veel van Mijn kinderen die zich beschouwen als modern, ontkennen openbaar het bestaan van de Hel wanneer ze hun geloof belijden in God, de Eeuwige Vader. Ze misleiden Mijn kinderen door te beweren

dat God altijd barmhartig is. Door Mijn kinderen te overtuigen dat ze allemaal naar de Hemel gaan, zijn zij onbewust verantwoordelijk voor degenen die de valse leer volgen.

Satan bestaat en bijgevolg ook de Hel. De Hel is een plaats waar Satan zielen meeneemt die hem trouw waren op aarde. Dit zijn zielen die alle gedachten aan God opzij schoven en boze daden in de wereld promoten. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs hun ziel verkopen aan de Duivel in ruil voor een leven van rijkdom, beroemdheid en macht. Velen in de muziekindustrie hebben dit de afgelopen jaren gedaan. Weinig aandacht wordt besteed met betrekking tot de wijze waarop hun trouw meestal is gebeurd door groepsinhuldgingen uitgevoerd door occulte praktijken.

Aan de andere kant zijn er degenen die leven, wat zij gewoonweg beschouwen als een plezierig en onbekommerd leven, waar ze voortdurend hunkeren naar voldoening. Dat zijn gewoonweg enkele zielen die, aangekomen aan de poorten van de Hel, geschokt zijn en ongelovig hun hoofd schudden in verband met het lot dat hen wacht. Ze kunnen niet accepteren dat deze terreur waarmee zij nu worden geconfronteerd het gevolg is van hun eigen daden. De vrijheid hen gegeven op aarde werd misbruikt om God te beledigen.

Mijn kinderen, verklaar alstublieft de horror (verschrikking) van de Hel aan hen die blind zijn tegenover het bestaan van Satan. Het maakt niet uit of ze jullie uitlachen of beledigen. Het is jullie plicht ze te waarschuwen tegen het verschrikkelijke lot dat iedere arme ziel daar wacht.

Atheïsten, die op hun sterfbed menen dat hun lijden zal eindigen met de laatste adem, luister nu naar Mij. Voor degenen onder jullie die het bestaan van God ontkennen op deze aarde, maar aan wie de waarheid is geopenbaard tijdens hun leven, jullie lijden in de vuren van de Hel zal het begin zijn van de eeuwige verdoemenis. Jullie, Mijn arme zielen, die ernstige zonden begaan door uit eigen vrije wil Mij af te wijzen. In plaats daarvan kozen jullie voor Satan. Hij wacht jullie op na de dood. Ik zal nergens te vinden zijn. Want dan zal het te laat zijn om jullie Mijn barmhartigheid te tonen.

Bid, bid jullie allen zodat we samen deze zielen kunnen redden. Het mag Satan niet toegelaten worden hun zielen te stelen. Help Mij om hen te redden terwijl ze nog leven op aarde.

Jullie geliefde Jezus

De valse profeten zijn nu klaar en zullen zich op deze missie werpen.

Maandag, 24 september 2012, 15:30 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet je verwittigen voor de valse profeten die deze missie proberen te verstoren.

Zo veel arme misleide zielen, die geloven dat zij goddelijke boodschappen ontvangen, zijn door de Boze op een dwaalspoor gebracht.

Hij doet dat door op rooftocht te gaan naar hun liefde voor Mij en heeft het in het bijzonder gemunt op heilige vrome zielen.

Om het even welke persoon die jou zegt een boodschap van de Hemel te hebben ontvangen die jou opdraagt om een boodschap van Mij te veranderen of te verbeteren is een leugenaar.

Dat is niet de wijze waarop Ik mededelingen van de Hemel toelaat. De enige boodschappen die Ik toesta om te worden meegedeeld van de ene ziener aan de andere zijn boodschappen van steun en liefde, maar alleen indien dat nodig is.

Boodschappen ontvangen door ware profeten of uitverkoren zielen zijn waar of onwaar.

Er bestaat geen tussenweg. **De Hemel zou nooit een boodschap sturen om een andere boodschap te weerspreken die door een uitverkoren ziel ontvangen werd vanuit de Hemel.**

Wees op je hoede voor valse profeten. Diegenen die niet beseffen dat zij bedrieglijk zijn kunnen verschrikkelijke schade berokkenen wanneer zij in Mijn Heilig Woord tussenbeide komen. Jij, Mijn dochter, moet je niet inlaten met hen die zeggen te komen in Mijn Naam, tenzij Ik jou anders opdraag.

De valse profeten zijn nu klaar en zullen deze missie plotseling aanvallen. Je moet je niet met hen inlaten.

Wees op je hoede voor deze gevaren want de gevaarlijkste van allen zal de man zijn die zal komen en beweren dat hij Mij is.

Wanneer jullie jezelf, Mijn leerlingen, toelaten om tot de valse profeten te worden getrokken, dan zullen jullie een gemakkelijke prooi zijn voor de Antichrist en zijn Valse Profeet.

Heb vertrouwen in Mijn Heilig Woord. Velen onder jullie kunnen nog altijd de Waarheid niet aanvaarden en jullie zullen met Mij redetwisten, maar dat zal niets baten. Want de grootste kritiek die jullie op Mij hebben is dat Ik al Gods kinderen bemin, vooral de zondaars.

Ik bemin allen in dezelfde mate. Tot diegenen onder jullie die Mij ervan beschuldigen zondaars te begunstigen, weet dit.

Tracht nooit anderen in verwarring te brengen door te zeggen dat Jezus zonde door de vingers ziet. Jullie weten dat dit een leugen is. Ik verafschuw de zonde maar bemin de zondaar.

Jullie Jezus

Elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet waarlijk lief.

Maandag, 24 september 2012, 15:55 u.

Mijn zeer geliefde dochter, elke mens die een ander haat omwille van diens religie, heeft God niet waarlijk lief.

Hoe wekt het Mijn afkeer op de hypocrisie te moeten aanschouwen van diegenen die beweren vrome volgelingen van God te zijn.

Deze mensen dreigen diegenen te doden die het niet met hen eens zijn en vermoorden diegenen die hun goden beledigen.

Het is een zonde om een ander te haten. Het is een doodzonde een ander te vermoorden of te proberen om een andere ziel dodelijk te verwonden in naam van de religie.

Weten jullie niet dat indien jullie snel zijn om anderen tot de dood te veroordelen omdat zij God beledigen, dat jullie de wetten van God niet naleven?

Ik doe een oproep tot alle godsdiensten en gezindten die beweren in God te geloven. Indien jullie in God geloven dan moeten jullie liefde betonen tot anderen, zelfs indien zij jullie kwellen of beledigen.

Vele wegen leiden naar Mijn Vader, maar er is slechts één God. De ware God is de Schepper van de wereld en jullie kunnen enkel in Zijn Koninkrijk toegelaten worden wanneer jullie je naaste liefhebben en dat sluit ook jullie vijanden in.

Het is heel gemakkelijk om een ander te haten want boze geesten teisteren en kwellen Gods kinderen elke seconde. Hoe verheugt de Boze zich wanneer een gelovig mens, die openlijk belijdt in God te geloven, aanzet tot haat en die geen twee keer nadenkt over het vermoorden van hen waarvan hij gelooft dat zij zijn vijanden zijn.

Niemand zal ontsnappen aan de kastijding indien hij anderen doodt. Niemand zal toegelaten worden in het Nieuwe Paradijs indien hij een ander vermoordt in de Naam van Mijn Vader.

Het kan wellicht moeilijk zijn en pijn doen wanneer iemand jullie geloof beledigt, maar jullie moeten voor hen bidden en nooit het gebod vergeten "Gij zult niet doden".

De geboden van Mijn Vader zijn heel eenvoudig. Zij zijn helder. Zij hebben het niet nodig omschreven te worden maar wee de mens die de wetten van Mijn Vader overtreedt.

Jullie Jezus

De vier delen van de wereld waarnaar Ik verwijs zijn de vier grote rijken – de Verenigde Staten, Rusland, Europa en China.

Dinsdag, 24 september 2013, 11:18 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de vier delen van de wereld waarnaar Ik verwijs zijn de vier grote rijken – de Verenigde Staten, Rusland, Europa en China. Alle voorzegde profetieën zullen te maken hebben met deze machten, waarrond al de omwentelingen in religieuze en politieke structuren zullen plaatsvinden.

Syrië en Egypte, door de onrust in hun landen, zullen de katalysators worden voor een grotere oorlog, die te maken zal hebben met de vier grote machten. Elk van deze machten zal samenhangen om een verenigd regeringsstelsel te creëren, dat zal gebruikt worden om de wereldrijksdom en de bevolking te controleren.

De religieuze oorlog zal centraal staan in deze controle en de aangestelde leiders in Mijn Christelijke Kerken zullen overweldigd en vernietigd worden in voorbereiding voor het beest, dat de vier rijken zal besturen. **Aan geen van de heersers, die het Woord van God trotseren of die proberen Zijn kinderen te vernietigen, zal door God de autoriteit gegeven worden om met geweld diegenen gevangen te nemen wier namen opgetekend staan in het Boek van de Levenden.** En terwijl Ik spreek over Christenen en de noodzaak voor hen om trouw te blijven aan Mij, **verwijs Ik eveneens naar de Joden omdat hun beschermer, de Aartsengel Michael, over hen zal waken en hen zal helpen om bestand te zijn tegen de vervolging die zij, als Gods uitverkoren volk, ook zullen te verduren hebben.**

Gods Plan werd ontworpen en al de engelen en heiligen in de Hemel bereiden zich nu voor, om Mij te helpen in Mijn Zending om allen te verenigen en om diegenen die Mij beminnen te beschermen tegen het grote bedrog, dat gecreëerd werd om de wereld te misleiden. Nooit voorheen werd de slechtheid tegen God zo gecoördineerd door het menselijk ras als dat vandaag het geval is. **Nooit voorheen was de sterfelijke mens in staat om zoveel lijden toe te brengen, door het grijpen van de macht met de bedoeling te controleren, zoals hij gedaan heeft op dit moment in de geschiedenis.** De grote vervolging tegen Gods kinderen, gecreëerd door Satan met de bereidwillige steun van boosaardige, machtsgeile mannen en vrouwen, in posities met grote macht, ontvouwt zich voor jullie ogen. Toch kunnen velen van jullie dat niet zien omdat jullie misleid werden.

Jullie Jezus

Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend.

Dinsdag, 24 september 2013, 18:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam voel Ik Mij wanneer zo velen, met inbegrip van diegenen die trouw zijn aan Mijn Heilig Woord, zo weinig van hun tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap. Hoe hunker Ik naar hun aandacht, zelfs alleen maar voor een moment in de dag. Zo velen zijn Mij vergeten en beschouwen Mij in veel gevallen als vanzelfsprekend. Weten jullie niet dat door met Mij te spreken, al is het maar voor een korte tijd, dat Ik Mijn Genaden over jullie zal uitstorten? Diegenen die Mij troosten door met Mij te spreken – in om het even welke manier voor hen het gemakkelijkst is – verwerven een innerlijke vrede die nergens anders in de wereld gevonden kan worden.

In jullie streven naar plezier, comfort en prikkelingen, zijn jullie uitbarstingen van voldoening maar van korte duur. Niets zal jullie vervullen, zelfs de grootste wereldse schatten niet. Het is omwille van Mij – Mijn Grote Barmhartigheid – dat jullie de grootste schat verleend werd – de Gave van een leven vol fantastische glorie, prachtige omgevingen, een perfect, mooi lichaam en de bekwaamheid een blijvende liefde te voelen, die jullie zal overweldigen, maar jullie onmetelijk geluk zal brengen. Dit is Eeuwig Leven en de tijd voor Mij om jullie over te brengen in Mijn Nieuw Koninkrijk op Aarde is nabij.

Wanneer jullie met Mij spreken en Mij vragen jullie voor te bereiden op die Grote Dag, zullen jullie klaar zijn, maar het vraagt tijd om de veranderingen te maken die van jullie vereist worden voor de Grote Dag van de Heer.

Zoals een bruid en bruidegom, moeten jullie alles klaar hebben voor de Dag van de Grote Zegening. Jullie moeten jullie familie, jullie vrienden en kennissen goed van tevoren voorbereiden. Dan op de Dag, wanneer Ik kom om deze Glorierijke Overgang te zien, moeten jullie voorbereid zijn zowel naar lichaam als ziel, zodat jullie waardig zijn om binnen te gaan in het Nieuwe Paradijs.

Voor iedere dag die jullie doorbrengen, bezig met de noden van anderen, moeten jullie ten minste tien minuten van die dag bewaren om verzoening te bekomen voor jullie zonden. Dit is zeer belangrijk, want Ik bemin jullie en verwelkom jullie. Om correct met Mij te communiceren, moeten jullie altijd eerst als een nederige dienaar voor Mij komen. **Wanneer jullie voor Mij knielen of eenvoudig met Mij spreken in jullie hart, begin dan altijd met te zeggen:**

“Jezus vergeef mij, want ik heb gezondigd.”

Daarna zullen jullie Mijn Tegenwoordigheid voelen en Ik zal in jullie ziel leven. Hoe meer jullie je naar Mij toekeren, hoe dichter jullie zullen komen. Spoedig zal Ik als een vriend zijn zonder wie jullie niet kunnen leven. Dan zullen jullie naar Mij toekomen voor elke kleine aangelegenheid en Ik zal er zijn. Ik zal er altijd voor zorgen dat diegenen van jullie die tijd doorbrengen in Mijn Gezelschap grote gunsten ontvangen en Mijn zegeningen zullen zorgen voor een rustige ziel en een vredige geest. Herinner dat Ik onmiddellijk antwoord geef aan diegenen die Mij opzoeken.

Jullie Jezus

Wee die Christenen die Mij in de steek gelaten hebben voor het new age heidendom.

Dinsdag, 24 september 2013, 22:44 u.

Mijn zeer geliefde dochter, elke levende ziel beschikt over een machtig instinct om God op te sporen in hun levens. Diegenen die de Liefde van God in haar zuiverste vorm vinden ontvangen deze Gave omwille van hun nederigheid en aanvaarding van het feit dat alle Glorie aan God toebehoort.

Heidenen, van de andere kant, in hun zoektocht naar spirituele rust, zoeken veeleer de Schepping van de Ware God, dan hun Schepper. In plaats van zichzelf voor God, Mijn Vader, de Almachtige, Schepper van alle dingen, neer te werpen liggen zij uitgestrekt ter aarde voor valse goden, inclusief de wonderen die Hij voor de wereld schiep – de aarde, de zon, de maan en de sterren. Zij verafgoden deze grote wonderen en geloven dan dat door zo te doen, hen dit grote krachten geeft. Wat zij zoeken is een vorm van geestelijke verlichting, waarvan zij hopen dat die hun welbehagen en vrede zal brengen. **Velen openen dan, door meditatie en yoga, hun verstand en ziel om de geest van het kwaad toe te staan hen te verderven.** Zij geloven ten onrechte dat de een of andere macht, anders dan diegene die van God de Allerhoogste komt, hun de vrede kan brengen, waarnaar zij hunkeren.

Weet nu dat er maar één God is. Ieder andere vorm van bewieroking komt neer op afgodendienst. Het doet er niet toe wat zij zeggen of hoe zij hun handelingen rechtvaardigen, zij nodigen Satan uit om hun ziel binnen te dringen en eens hij toegang verkregen heeft, zal hij en de demonen die hij stuurt deze zielen niet langer met rust laten. Zij zullen deze zielen kwelen, hen vullen met leugens en hen doen geloven dat zij over een gave beschikken. **Sommigen geloven dat zij anderen kunnen genezen, door praktijken zoals Reiki, terwijl wat zij doen neerkomt op het verderven van anderen met inbegrip van onschuldigen. Wanneer heidenen zingen, om geestelijke gaven te bekomen, zeggen zij dat dit hun vrede brengt. Terwijl velen dit geloven, weet dat binnen een korte tijdspanne – eens de geest van het kwaad hun verstand is binnengedrongen – zij opgewonden zullen raken en zij geen rust zullen vinden.** Ieder zinnelijk welbehagen wordt constant door hen gezocht, en al wat zij in ruil zullen ontvangen is een duisternis van de ziel.

Afgodendienst brengt een verschrikkelijke onrust mee, en in landen waar de heidenen valse goden oproepen, halen zij zich de Toorn van God op de hals. Velen van die zielen zijn zich niet bewust van wat zij doen, maar herken hen aan de manier waarop zij hun lichamen mooi maken, aangezien zij zichzelf beschouwen als heilige vaten in de ogen van de valse idolen die zij beweren te vereren. Liefde, nederigheid of persoonlijk offer voor het goed van anderen zullen ontbreken, want zij vereren enkel de zinnen. Zij begrijpen niet dat hun zielen een Gave van God zijn en dus geven zij ze weg in de jacht naar volmaaktheid, die nooit hun deel kan zijn.

Tijdens De Waarschuwing zal Ik in deze zielen de Waarheid als tot Wie zij behoren, wakker maken. Bid dat zij Mijn Hand van Barmhartigheid zullen aanvaarden. Wee die Christenen die Mij in de steek gelaten hebben voor het new age heidendom. Zij zijn degenen die Mijn Barmhartigheid niet willen en er de voorkeur zouden aan geven om verder te ploeteren in onzin, omdat het hun ego's voedt wanneer zij geloven dat zij de macht bezitten om zaken van spirituele aard te beheersen. Terwijl zij persoonlijke volmaaktheid op die manier zoeken, snijden zij zich volledig van God af. Door zo te doen, openen zij de deur voor de Boze, die hen zal verleiden en hypnotiseren door de aantrekkingskracht van bijgelovige beloften, die leiden tot het verdorren van hun ziel waarin de Liefde van God niet kan gedijen.

Jullie Jezus

De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende Beeld van God, is onbeschrijflijk.

Woensdag, 24 september 2014, 15:05 u.

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Mijn Geliefde Moeder door God werd gekozen om de Komst van de Messias aan te kondigen, zo ook is zij geroepen om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Zij werd verheven in de hoogste Hiërarchie in de Hemel en Mijn Eeuwige Vader heeft haar grote machten toegekend. Toch blijft ze zoals ze toen was, en zoals ze nu is, en altijd zal zijn, een toegewijde en nederige dienaar van God. Ze dient Hem in Zijn Plan om de mens op te tillen naar de volmaakte staat waarvoor hij bestemd was.

De schoonheid van de mens, geschapen naar het Levende Beeld van God, is onbeschrijflijk. Geen man, vrouw of kind op deze aarde kan evenaren wat tot leven kwam toen God Adam en Eva voortbracht. Zonde was hun ondergang en Lucifer was hun vijand. Daardoor werd deze volmaakte staat vernietigd. Bezoedeld door de zonde zal de mens nooit deze volmaakte staat terugkrijgen, totdat de slang en al diegenen die hem aanbidden worden verbannen. Totdat die dag komt zal de schoonheid van het menselijk lichaam en van zijn ziel aangetast blijven.

De mens is Gods grootste liefde. De engelen zijn Zijn dienaars zodat ook zij liefde moeten tonen voor Gods Schepselen. **Gods Liefde voor Zijn familie krijgt voorrang op alles wat Hij schiept en Hij zal nooit rusten totdat Hij de zielen van Zijn kinderen herwint.** God staat veel lijden, vernederingen en tragedies toe, die alle worden veroorzaakt door de haat van die ene die Hij op het hoogste niveau plaatste – de voormalige Aartsengel Lucifer, die Satan werd. Gevallen als gevolg van zijn jaloezie, hoogmoed en eigenliefde, veroorzaakte hij Mijn Vader de grootst denkbare pijn. En vandaag, net zoals toen, doet hij nog steeds hetzelfde.

Mijn Vaders trouwe engelen, alle heiligen en Mijn geliefde Moeder, hebben een verbond gesmeed dat nooit verbroken kan worden. Wat mijn Vader ook dicteert wordt door Zijn Elite Hiërarchie uitgevoerd. Hij wordt nooit in twijfel getrokken. Alles wat Mijn Vader verlangt, is de juiste manier en de meest krachtige manier. Het is de manier waarop de mensheid gered kan worden van de vloek van de Boze. Dat is Zijn voorrecht. Niemand zou het ooit aandurven om Hem te ondervragen. In Zijn Laatste Plan, de laatste fase waarin Hij Zijn Heilsplan tot een einde zal brengen, zal Hij op vele manieren ingrijpen.

Mijn Moeders titel, 'De Moeder van de Verlossing', de laatste door de Eeuwige Vader, God de Allerhoogste, aan haar gegeven, is geen toeval. Zij werd gezonden om de wereld te waarschuwen en voor te bereiden op de beslissende aanval van de Boze tegen de

mensheid. Aan haar werd deze taak toebedeeld en ik verzoek jullie dat te aanvaarden en te allen tijde te reageren op haar oproep tot gebed.

De Heilige Drie-eenheid zal vele Zegeningen brengen aan diegenen die reageren op deze missie uit de Hemel, de laatste – de Missie van Verlossing. Aanvaard in dank, met liefde en minzaamheid van hart, dat dergelijke begunstiging aan de mensheid wordt geschonken.

Jullie Geliefde Jezus

Ik heb nu Mijn profeten in de wereld gezonden.

Zondag, 25 september 2011, 11:45 u.

Mijn innig geliefde dochter, hoe jongeren en mensen te overtuigen die gevangen zitten in een drukke, zinloze levensstijl, dat is de uitdaging die ik je geef.

Jouw taak is het gebruiken van iedere vorm van moderne communicatiemiddelen die beschikbaar zijn om een jonge, moderne samenleving van de waarheid van Mijn bestaan te overtuigen. Ik beloof dat al die jonge kinderen die de waarheid gegeven wordt door zo'n middelen, Mijn aanwezigheid zullen voelen zodra ze Mijn boodschappen lezen. Verspreid en bekeer nu, Mijn dochter, in elke uithoek van de wereld. Dat is de taak waarvoor je bent gekozen. Door het verspreiden van Mijn woord zoals een virus, kunnen meer mensen worden bereikt. Gebruik het internet en de media. Mijn betreffende volgelingen zullen mettertijd de waarheid overal verspreiden.

Deze missie is nog maar net begonnen. De fundamenten zijn gelegd. Volgens de perfecte timing van Mijn Vader zal de wereld nu aandacht besteden aan deze goddelijke boodschappen.

Ik beloofde dat ik terug zou komen. Om de weg te effenen, heb ik nu Mijn profeten in de wereld gestuurd, waaronder jij, Mijn dochter. Velen reageren nu op Mijn oproep in elk land van de wereld, hoewel hun stemmen zwak zijn. Na verloop van tijd zullen ook zij gehoord worden, zo kunnen ze Mijn Glorie verkondigen om Mijn terugkeer in te luiden.

Er is enige tijd voor nodig eer deze glorierijke terugkeer plaatsvindt. Bereid Mijn kinderen tot die tijd voor. De Waarschuwing zal miljoenen bekeren, maar dat is slechts het begin. De periode daarna zal en moet worden besteed om zielen te voeden om ervoor te zorgen dat zij voldoende zijn voorbereid, zodat ze geschikt zijn om het Nieuwe Paradijs van Mijn Vader op Aarde te betreden.

Jullie moeten veel verwerken, kinderen, maar er is ook zoveel te verwachten wanneer jullie de toegang gegeven wordt tot dit prachtige, nieuwe tijdperk van vrede, vreugde en geluk op aarde. Doorzettingsvermogen is nu geboden. Moed en uithoudingsvermogen wordt gegeven aan diegenen die de Heilige Geest aanroepen. Jullie, Mijn leger, zullen dan de zielen optillen van hen die van Mij afdwalen. Laat niet één van deze zielen afdwalen en verloren lopen in de wildernis. Bid voor hen. Toon ze liefde en begrip. Vertel hen nooit dat ze verdoemd zijn of beschuldig hen nooit van zonde, want dit is een ernstig vergrijp in Mijn ogen. In plaats daarvan wees standvastig maar vriendelijk. Vertel ze gewoon de waarheid. Daarna zal het aan hen liggen.

Kinderen, jullie kunnen niet winnen over alle zielen. Jullie kunnen enkel jullie best doen.

Jullie Geliefde Jezus

Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de Boze te beschermen.

Dinsdag, 25 september 2012, 0:50 u.

Mijn zeer geliefde dochter, je mag nooit zelfgenoegzaam worden en het gevoel hebben dat dit werk – wanneer het goed lijkt te gaan – ook maar voor één moment aan de gesel van de Boze zal ontsnappen. Hij is woedend. Hij hakt in op elke taak die jij onderneemt, veroorzaakt problemen en belemmeringen, die jou teleurgesteld en hulpeloos achterlaten.

Zoveel mensen zijn blind voor de gesel die hij op de mensheid loslaat. Omdat zij hem niet kunnen zien geloven zij dat hij niet bestaat. Zij die de weg voor hem vrijmaken door de zonde en hem in hun zielen toelaten zullen het onmogelijk vinden om zichzelf los te maken van de verschrikkelijke pijn en ontevredenheid die hij in hun levens zal brengen.

Er zijn slechts drie manieren om jullie tegen de Boze te beschermen.

Als eerste, het sacrament van de biecht, dat jullie ziel reinigt indien jullie oprecht berouw hebben. Voor nietKatholieken: aanvaard alstublieft het geschenk van de volle aflaat in **kruistochtgebed 24** dat aan de wereld gegeven werd door deze missie.

De tweede manier: de dagelijkse devotie tot Mijn Moeder die de macht gekregen heeft om Satan te verpletteren. Haar heilige Rozenkrans is een belangrijk schild dat jullie en jullie familie zal beschutten, weg van zijn boze blik.

De laatste is de staat van genade die jullie kunnen bereiken door de regelmatige communicatie met Mij door Mij te ontvangen in de Heilige Eucharistie.

Zoveel mensen die willen ontsnappen uit Satans klauwen en die in hun hart weten dat zij meegezogen zijn in een draaikolk van kwaad, moeten zich tot Mij keren en Mij vragen hun te helpen door dit speciale **Kruistochtgebed (78): Red mij van het kwaad.**

Kruistochtgebed (78)

Red mij van het Kwaad.

“O Jezus, bescherm mij tegen de macht van Satan. Neem mij in Uw Hart, als ik al mijn getrouwheid aan hem en zijn zondige wegen loslaat.

Ik geef mijn wil over en kom voor U, op mijn knieën, met een nederig en berouwvol hart.

Ik leg mijn leven in Uw heilige Armen. Red mij van het kwaad. Bevrijd mij en neem mij mee in Uw veilige haven van bescherming, nu en voor altijd. Amen.”

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde.

Woensdag, 25 september 2013, 12:15 u.

Mijn kind, de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde is goed en waarachtig begonnen en al de tekenen worden stilaan zichtbaar. Net zoals wanneer mijn Zoon aan het Kruis genageld werd, er slechts één van Zijn apostelen met Hem bleef tot het einde en zo ook, zullen slechts **enkele van Zijn leerlingen op Aarde het aandurven om gezien te worden om Zijn Mystiek Lichaam op Aarde te verdedigen, als het geplunderd, vervolgd en dan vernietigd wordt.**

Zeer weinigen van diegenen die trouw zwoeren aan mijn Zoon zagen Zijn geseling of gingen naast Hem bij de beklimming van de Calvarieberg. Ik had slechts vier trouwe leerlingen – mijn nicht Maria; Martha; Maria Magdalena en Johannes – om mij te ondersteunen en mij te helpen in mijn ondraaglijke smart toen Ik de verschrikkelijk marteling van mijn Zoon moest aanschouwen. Velen zullen mijn Zoons richtlijnen volgen, door deze heilige Boodschappen voor de wereld, maar slechts enkelen zullen moedig genoeg zijn om openlijk het Woord van God te verkondigen tijdens de Kruisiging van mijn Zoons Kerk op Aarde.

Mijn verdriet in deze tijd is groot nu alles wat tijdens mijn verschijningen in La Salette en Fatima voorgezegd werd, zich voor jullie allen begint te ontvouwen, maar velen onder jullie zijn blind. Diegenen onder jullie die uren voor mij doorgebracht hebben aan mijn allerheiligste schrijnen moeten komen en mij, jullie Moeder, vragen om jullie ogen te openen voor de Waarheid. Jullie moeten mij vragen om jullie harten en zielen aan mijn Zoon toe te wijden, anders zullen ook jullie Hem verloochenen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Inzicht in Mijn Kruisiging.

Maandag, 26 september 2011, 23:45 u.

Mijn innig geliefde dochter, vanavond, voor de eerste keer gaf Ik je een inzicht in Mijn Kruisiging die je verrast heeft. Wat Ik echter aan jou geopenbaard heb, is zeer belangrijk.

Veel lauwe gelovigen denken toen Ik werd gekruisigd, dat op de een of andere manier, gezien Ik de Zoon ben van de Vader, niet de fysieke pijn zou lijden van een mens. Ze zijn ook van mening dat omwille van Mijn goddelijke status Ik geen angst had, noch had kunnen hebben als gevolg van de kracht die Ik kreeg van Mijn Vader.

De waarheid is heel anders. Ik voelde me erg alleen en bang. Mijn tijd in de Tuin (de Olijfhof) was angstaanjagend wegens Mijn menselijke natuur. Vergeet niet dat Ik gekomen ben in het vlees. Ik had dezelfde gevoelens van pijn en verdriet net als ieder ander mens. Veel mensen begrijpen dit niet.

Ik voelde Mij in de steek gelaten door Mijn Eeuwige Vader en werd in sommige opzichten vanzelfsprekend genomen door Mijn apostelen die niets deden om Mij te troosten tijdens deze verschrikkelijke uren.

Toen Ik werd geconfronteerd met Mijn beulen, beefde Ik van angst en kon nauwelijks reageren op hun beschuldigingen. Ik voelde Mij als een menselijk wezen dat werd geconfronteerd met een gewelddadige executie. Mijn waardigheid bleef intact omdat Ik wist welk offer Ik moest brengen voor de mensheid. Een paradox, Ik weet het, maar Ik voelde ook liefde en vreugde in Mijn Hart tijdens dit lijden. Want Ik wist dat Mijn dood jullie zou redden, Mijn kinderen, voor de eeuwigheid. Maar nu wil Ik dat jullie jezelf afvragen **hoeveel er kunnen gered worden door Mijn dood aan het kruis**. Wie wil gered worden en begrijpen ze echt de betekenis?

Door Mijn dood kunnen zij nu de Hemel binnengaan. Weten ze ook dat dit door hun eigen keuze zal zijn en door de vrije wil die hun gegeven werd? Het geloof in God de Vader moet jullie prioriteit zijn. Kom eerst tot Mij en Ik leid jullie naar Hem. Houd jullie aan Mijn leer gegeven door de Heilige Bijbel. Heb je naaste lief.

Houd je geloof eenvoudig. Houd een evenwichtige kijk op jullie geloof. Bemijn Mij. Bid tot mij. Aanbid Mij. Laat Mij jullie beminnen met Mijn teder Hart, zodat Mijn Goddelijke Aanwezigheid kan vloeien in jullie kostbare kleine zielen. Ik ben van jullie. Jullie zijn van Mij, kinderen. Het is zo eenvoudig.

Hoe meer jullie bidden, hoe dichterbij jullie zullen komen. Hoe dichterbij jullie hart zich zal verstrengelen in het Mijne.

*Jullie Jezus
Redder van de Mensheid*

De Maagd Maria: Weldra zullen grote veranderingen in de wereld beginnen.

Woensdag, 26 september 2012, 16:40 u.

Mijn kind, weldra zullen grote veranderingen in de wereld beginnen.

Het is tijd dat het plan van redding doorheen alle naties wordt bekendgemaakt in de harten van de mensen.

Zeer veel mensen zullen geschokt worden door de waarheid te zien vanwaar zij komen en hoe zij zichzelf moeten redden in de ogen van God.

Gods kinderen zijn zo onvoorbereid op deze grote gebeurtenissen. Het is omwille van Gods Liefde voor al Zijn kinderen dat jullie gewaarschuwd worden.

Negeer deze waarschuwingstekens op eigen risico. Lach of spot met deze goddelijke tussenkomsten die zullen plaatsvinden om de harten van de mensen in het Hart van God te brengen en jullie zullen lijden.

Kinderen, jullie moeten te allen tijde waakzaam blijven. De tekenen van de Hemel en het wonder van goddelijke tussenkomst komen met de dag dichterbij.

Bid opdat jullie de genaden zouden gegeven worden jullie harten te openen voor de grote barmhartigheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Alle wegen openen zich om Gods kinderen terug te lokken naar het toevluchtsoord van Zijn Heilig Hart.

*Jullie geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Zonde kan vergeven worden tijdens jullie leven. Niet na de dood.

Woensdag, 26 september 2012, 22:12 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik sta dit intens lichamelijk lijden bij jou toe om vandaag nog meer zielen te redden. Offer deze pijn voor die uitgekozen zielen die jij Mij moet helpen terug te winnen. Deze pijn zal niet lang duren maar weet dat wanneer je ervan bevrijd bent, vele zielen gered werden van de vuren van de Hel en nu in het Vagevuur wachten op hun zuivering.

Als een offerziel moet jij aanvaarden dat Ik jou momenten van lijden kan toestaan om de zielen van Gods kinderen te helpen redden. Eens zul jij deze zielen ontmoeten en dan zal je begrijpen hoeveel geluk dit Mijn Vader geeft. Weet dat wanneer jij lijdt, Ik met jou meelijd om jouw pijnen te verzachten. Jij bent niet alleen.

Wanneer je het gevoel hebt dat je niet kunt ademen, dan is dat hetzelfde gevoel van verstikking dat gevoeld wordt door zielen die na de dood de rook van de vuren van de Hel tegemoet gaan.

Als de mensen toch maar de Waarheid van het leven na de dood kenden. Nadat de zielen het lichaam verlaten, of zij nu in Staat van Genade zijn of niet, kwelt Satan hun door de macht van de verleiding. Zelfs dan tracht hij de zielen tot zich te trekken. Gebed voor zulke zielen is zeer belangrijk.

Ik trek de zielen naar Mijn Licht. Maar alleen zij die in Staat van Genade zijn kunnen de Macht van Mijn Licht van Barmhartigheid verdragen. Indien hun ziel niet zuiver is moeten zij in het Vagevuur gelouterd worden.

In het Vagevuur zijn veel niveaus, Mijn dochter, en afhankelijk van de zonden die door de ziel begaan zijn, zullen zij gevuld worden met het zuiverend Vuur van de Heilige Geest.

Het Vagevuur is pijnlijk voor de ziel en zij die daar een tijd moeten doorbrengen voelen het aan als een fysieke pijn alsof zij nog steeds leefden.

Laat niemand de offers onderschatten die nodig zijn om hun zielen te bewaren in een toestand die Mijn Vaders Koninkrijk waardig is.

Mijn Vader bemint al Zijn kinderen, maar zielen moeten het recht verwerven om geschikt te zijn om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan. Om waardig te zijn moeten zij zichzelf redden in Mijn ogen terwijl zij nog leven. Zij moeten berouw hebben over hun zonden met een oprecht hart.

Zelfs op het moment van de dood kan een zondaar Mijn Grote Barmhartigheid benutten door Mij te vragen hem zijn zonden te vergeven. Ik zal hem vastgrijpen en hem in Mijn armen nemen. Dan zal Ik Mijn Barmhartigheid over hem uitstorten en hem bij de hand nemen naar de Poorten van het Paradijs.

Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie leven. Niet na de dood.

Jullie Jezus

God de Vader: Indien Ik steden moet vernietigen om de verspreiding van het kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dit doen.

Donderdag, 26 september 2013, 17:55 u.

Mijn liefste dochter, Mijn Hand van Gerechtigheid is over de wereld neergekomen en Ik zal diegenen straffen die Mijn kinderen kwetsen, in lichaam en ziel. Jullie moeten zowel Mijn Toorn vrezen als Mijn Barmhartigheid aanvaarden.

Ik zal in jullie landen tussenkomen om het escaleren van oorlogen te stoppen en indien Ik steden moet vernietigen om de verspreiding van het kwaad te doen stoppen, dan zal Ik dit doen. Aangezien de boosaardigheid van de mens zich als een virus verspreidt, zal Ik die zielen in twee snijden en hen neervellen. Hoezeer maken de slechte zonden van abortus, oorlog, moord en het bedrog van diegenen die meehelpten in de verspreiding van zonde Mij ziek. Zij zullen hiervoor nu de prijs betalen.

Diegenen in politieke posities, die de beschikbaarheid van abortus controleren, zullen de eersten zijn om gestraft te worden. Wacht nu af, aangezien jullie zullen zien hoe zij zullen lijden voor de gruweldaden die zij voor Mij vergoelikt hebben. Die groepen, die het afsterven van de wereldpopulatie door abortus plannen, zullen in doodsangst sterven door Mijn Hand. Gerechtigheid zal hun uiteindelijk geserveerd worden, aangezien Ik hen niet langer zal toestaan om Mijn kinderen zo'n slechtheid te laten ondergaan. Hun arrogante beweringen, dat zij handelen in het belang van de mensheid, zullen tot zwijgen gebracht worden, want zij hebben zich van Mij afgesneden en nu zullen zij weinig tijd hebben om hun zielen te verlossen.

Diegenen aan wie de verantwoordelijkheid gegeven werd om Mijn kinderen de Waarheid van het Evangelie te onderrichten, moeten gehoor geven aan deze Belofte. Ik zal jullie oprichten wanneer jullie de Waarheid vertellen, maar Ik zal jullie in de afgrond werpen indien en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontheiligen. En terwijl de leugenaars jullie zullen overtuigen van de noodzaak de Waarheid te veranderen en jullie vervolgen, zal het niets anders dan de duisternis zijn die Ik over de hele Aarde zal werpen. Dan zal er geweest zijn en tandengeknars, maar niemand zal jullie horen. Jullie zullen niet langer zien, noch zullen jullie iets horen, maar jullie zullen de pijn voelen van die zielen die jullie vernietigd hebben door de geloofsafval, die jullie hielpen voeden totdat het de zielen omhulde van die gewijde dienaren die jullie onderwezen.

Vrees Mijn Toorn, want zij zal plots over jullie neerkomen en tegen die tijd zal het voor jullie te laat zijn. **Jullie zullen nooit Mijn Gelaat zien. Ik geef de leiders van al diegenen die Mijn Kerken op aarde besturen deze laatste waarschuwing.**

Nalaten het Woord van God te verdedigen of de Heilige Eucharistie in ere te houden zal eindigen in dood en wanhoop. Ik zal jullie niet de tijd gunnen om de zielen te vernietigen die gemerkt werden door Mijn vijanden.

*Jullie Vader
God de Allerhoogste*

Twee miljard mensen zullen mijn Barmhartigheid afwijzen.

Donderdag, 27 september 2012, 9:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de Missie om deze twee miljard zielen te redden die Mijn Barmhartigheid zullen weigeren, moet deel uitmaken van het dagelijks gebed van al diegenen die zichzelf een Kruisvaarder van God noemen.

Zovele wonderen zullen tot gevolg hebben dat aan een groot deel van de mensheid het Geschenk van de Verlossing en de toegang tot het Nieuwe Paradijs gegeven wordt.

De hunker in Mijn Heilig Hart is pijnlijk omwille van deze verloren zielen. Dat is de reden waarom Mijn leerlingen vurig moeten bidden opdat zij allen als één familie zouden kunnen verenigd worden in het Nieuwe Tijdperk, want indien Mijn familie uit elkaar gehaald is, zal dat Mij vreselijk lijden bezorgen.

Ik doe een oproep tot jullie allen om deze zielen, die de aanvaarding van God koppig zullen verwerpen, te redden door het bidden van dit **Kruistochtgebed (79) voor 2 miljard verloren zielen**.

Kruistochtgebed (79)

Voor 2 miljard verloren zielen.

“O Lieve Jezus, ik smeed U om Uw Barmhartigheid uit te storten over de verloren zielen.

Vergeef hun dat zij U verwerpen en gebruik mijn gebed en lijden, opdat U, door Uw Barmhartigheid, over hen de Genaden kan uitstorten die zij nodig hebben om hun zielen te heiligen.

Ik vraag U om de gave van goedertierenheid voor hun zielen.

Ik vraag U om hun harten te openen, opdat zij tot U zullen gaan en U vragen hen te vervullen van de Heilige Geest, zodat zij de Waarheid van Uw Liefde kunnen aanvaarden en met U en heel Gods familie voor altijd leven. Amen.”

Voor veel mensen is het moeilijk om Gods Barmhartigheid te aanvaarden. Dat komt door de macht die Satan over hen uitoefent, alleen weten zij dat zelf in vele gevallen niet.

In sommige gevallen nochtans hebben zij geen enkele twijfel omtrent het Bestaan van God, toch kiezen zij voor Satan in het volle besef dat God bestaat en hen schiep. Zij keren hun rug naar Gods Koninkrijk.

Het koninkrijk dat zij kiezen is dat wat Satan hun beloofde. Zij geloven dat dit koninkrijk, op het einde der tijden, grote weelde en grote wonderen zal bieden en dat het een schitterende wereld zal zijn. Dat zal echter niet het geval zijn. Al wat zij zullen vinden zal een grote vuurzee zijn waar zij zullen lijden door toedoen van de Boze. Hij zal hen eeuwig kwellen en zij zullen die pijn elke seconde ondergaan want zij kan nooit eindigen.

Nu weten jullie waarom ik zo'n ondraaglijk lijden doorsta, want alleen al de gedachte aan de pijnen die zulke zielen wachten, is te veel om te dragen.

Alleen jullie gebeden, Mijn volgelingen, en Mijn Barmhartigheid kunnen hun enige hoop bieden.

Help Mij om hen te redden.

Jullie Jezus

Moeder van de Verlossing: Zonde is een feit. Zij bestaat en zal blijven bestaan tot de Wederkomst van Christus.

Zaterdag, 27 september 2014, 19:20 u.

Mijn lieve kinderen, hoe diepbedroefd ben ik gedurende deze verschrikkelijke tijden waarin de mens zich verheft om God op vele manieren te tarten.

Gods Wetten worden over de hele wereld geminacht omdat de zonde niet langer als iets verkeerd wordt erkend. Integendeel, zij wordt bij elke gelegenheid gerechtvaardigd zodat de mens niet langer het verschil kent tussen goed en kwaad. Wanneer jullie de zonde omarmen in al haar vormen en voorhouden dat zoiets geen gevolgen heeft, dan zullen jullie nooit tevreden zijn. Vanaf het moment dat de zonde beschouwd wordt als slechts een menselijke onvolkomenheid, zal zij leiden tot steeds grotere en ernstiger zonde totdat zij uiteindelijk zal leiden tot duisternis van geest en scheiding van God. Dat zal een leegte achterlaten in jullie ziel, die een vorm van ellende zal meebrengen waarvan men zich moeilijk kan losmaken.

Duisternis komt van de geest van het kwaad. Licht komt van God. Zonde brengt duisternis en tenzij jullie de zonden erkennen en verzoening nastreven, zullen die toenemen en woekeren totdat zij de geest verstikken. Niets ter wereld zal of kan dan de ziel de verlichting brengen waarnaar zij smacht. Alleen de verzoening tussen de ziel en God kan haar bevrijden van deze wurggreep.

Zonde is een feit. Zij bestaat en zal blijven bestaan tot de Wederkomst van Christus. Gods kinderen die de Tien Geboden begrijpen die door Hem werden afgekondigd, zullen weten dat de

mens God om vergeving moet vragen telkens hij zondigt. Het is niet van tel dat hij God opzoekt en telkens opnieuw om Zijn Vergiffenis smeekt, want dat is de enige weg om in vereniging met Hem te blijven. Zo zullen jullie vele Genaden ontvangen en jullie zullen rijper worden en wandelen in Gods Licht.

De mens moet zijn zwakheid aanvaarden omwille van het bestaan van zonden. Hij moet erkennen dat de zonde hem van God kan scheiden. Wanneer hij dat feit niet aanvaardt, dan zegt hij daarmee de gelijke te zijn van God. **Zonder geloof in het bestaan van de zonde kan de mens God niet dienen.** Daardoor wordt de scheiding tussen de ziel en haar Schepper breder totdat er geen communicatie meer is tussen de mens en God.

Het is Satans begeerte om zielen te bemachtigen en hun redding te verhinderen. Zolang de mens niet accepteert hoe belangrijk het is om de Wetten van God te erkennen, zal hij Hem verloochenen.

*Jullie Geliefde Moeder
Moeder van de Verlossing*

Deze mens zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele leidinggevende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht.

Vrijdag, 28 september 2012, 22:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, de grote veranderingen in de wereld die voorgezegd werden in afwachting van Mijn Tweede Komst, zullen zich nu één voor één ontfouwen.

De tijd van de bedriegers die zullen beweren in Mijn Naam te komen en zichzelf aan de wereld bekendmaken is zeer nabij.

Veel mensen zullen bedot worden door te geloven in deze valse profeten want zij zullen zichzelf met grote praal aankondigen.

Maar één onder hen zal velen misleiden want hij zal zichzelf op een nederige wijze voorstellen als de koning, om zo de mensen ervan te overtuigen dat hij Mij is, Jezus Christus.

Deze man zal de wereld zeggen dat hij de Messias is en hij zal door vele leidende boegbeelden in de wereld worden toegejuicht.

Zij zullen hem eerst voorstellen als een buitengewone en meelevende politieke leider.

Hij zal beschouwd worden als een begaafde vrede-stichter zoals Ik jullie gezegd heb. Zijn mooidoenerij zal een mystiek imago vertonen dat van goddelijke oorsprong lijkt te zijn.

Zijn knappe uiterlijk en zijn aantrekkelijke persoonlijkheid zullen de massa aanspreken.

Hij zal weldra aan de wereld geopenbaard worden en zijn optreden zal plotseling gebeuren.

Die leiders die hem zullen voorstellen als een redder, als de man die een einde zal maken aan de oorlog in het Midden-Oosten, worden in vele delen van de wereld gerespecteerd. Dat is de reden waarom deze valse messias zo gemakkelijk zal aanvaard worden.

Na een tijdje zal zijn aantrekkingskracht zich verspreiden. De media zullen zijn diplomatieke bekwaamheden prijzen en zijn aanhang zal groot zijn.

Dat is de man die zeggen zal dat hij de messias is. Hij zal iedereen zeggen dat hij Jezus Christus is die teruggekomen is om zijn tweede komst aan te kondigen.

Hij is de antichrist.

Laat jullie geen moment voor de gek houden. Ik, Jezus Christus, kwam de eerste keer in het vlees om de mensheid te redden. Maar weet dit. Deze keer zal Ik niet in het vlees terugkomen. Ik zal komen als een dief in de nacht. Ik zal de wereld voorbereiden door deze boodschappen, maar Ik zal jullie dag noch uur medelen, want die ken Ik niet. **Alleen Mijn Vader kent de tijd.**

Ik zal Mijn Tweede Komst aankondigen voor het teken van Mijn (aan)komst dat in de lucht zal verschijnen over de hele wereld.

Om het even wie beweert Jezus Christus te zijn en die op de aarde rondwandelt als een mens, is een leugenaar.

Loop weg want hij zal onnoemelijke ellende en lijden brengen. Zijn bedrog zal zielen sussen in een valse liefde voor God. Hij zal de Waarheid verdraaien. Zij die hem volgen verkeren in groot gevaar.

Jullie Jezus

Mijn Ware Kerk zal uit Rome gegooid worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren hebben.

Zaterdag, 28 september 2013, 15:23 u.

Mijn zeer geliefde dochter, herinner diegenen die in Mij geloven, maar die geen idee hebben dat Mijn Tweede Komst naderbij komt, er altijd aan dat zij steeds waakzaam moeten zijn voor de tekenen die in Mijn Vaders Boek voorspeld werden, voor de tijd die de Grote Dag vooraf gaat.

De grote geloofsafval is het eerste teken. Dit is wanneer het geloof in de Waarheid – het Woord van God – verdwijnt en wanneer zonde verheerlijkt wordt in ieder deel van de wereld. Het teken voor wanneer Mijn Tweede Komst zeer dicht nadert is wanneer de grote geloofsafval Mijn Kerk op Aarde van binnenuit treft. Wanneer jullie zien dat diegenen die zeggen dat ze door Mij aangesteld werden om Mijn Kerk op Aarde te leiden, zich inlaten met de seculiere wereld om goedkeuring te verkrijgen, dan zullen jullie weten dat de veranderingen begonnen zijn. Wanneer jullie zien dat over het Grote Offer – Mijn Kruisiging – gediscussieerd wordt en nieuwe betekenissen aan Mijn Eucharistie worden gegeven, dan zullen jullie weten dat Mijn Kerk in de woestijn zal geworpen worden.

Met Mijn Kerk, verwijs Ik naar diegenen die niet afwijken van de Waarheid en die zoals voorheen doorgaan met het Woord van God te aanvaarden. Mijn Ware Kerk zal uit Rome gegooid worden en zal een aantal jaren van verlatenheid te verduren hebben. Zij zal vertrappeld worden door de heidenen en zal lijden, maar door Mijn Genade zal zij intact blijven en die moedige zielen die weigeren Mij te verlaten zullen van Mij buitengewone Gaven ontvangen. Als de abominabele, zogenaamde 'wonderen', genezingen en gebaren van valse nederigheid en liefde voor de mensheid gezien worden in de schelp van Mijn Kerk, zullen de echte miraculeuze tussenkomsten van Mij gezien worden. Ik zal, door Mijn Kruisochtgebedsgroepen, aan diegenen die hen beschimpen en bespotten, de Tegenwoordigheid van de Heilige Geest bekend maken. Vele wonderen zullen over Mijn Gebedsgroepen uitgestort worden en over diegenen die de Gebeden bidden, als een gave om Mijn geliefde leerlingen te helpen het hoofd te bieden aan de geloofsvervolging.

De vervolging waarvan Ik spreek is hoofdzakelijk van geestelijke aard. Mijn ware leerlingen, en Ik bedoel alle Christenen, van elke denominatie, overal, zullen met groot verdriet toekijken wanneer zij getuigen zijn van het grote bedrog dat over de Katholieke Kerk zal neerkomen. **De Katholieke Kerk zal de seculiere wereld omarmen en zal verklaren dat doodzonde niet langer bestaat.** Zonde zal niet meer erkend worden en om de onschuldigen te misleiden, zal hun gezegd worden dat het niet moeilijk is om Mijn Koninkrijk binnen te gaan. **Biechten in de huidige vorm zal ophouden.** Aan de mensen zal gezegd worden om op hun eigen manier om verlossing te vragen, en aldus zullen velen niet meer de moeite doen om Mijn Vergiffenis te vragen. Zij zullen dat niet doen omdat zij niet langer zullen aanvaarden dat zonde vrijwillig veroorzaakt wordt, en dat daarom God allen zal vergeven. Dat is de dwaling die voorspeld werd en die miljoenen in de vuren van de Hel zal leiden en zij zullen daar naartoe geleid worden door de valse profeet en de antichrist.

Weldra zullen alle heidense feesten en festivals overal geïntegreerd worden binnen de Katholieke Kerk. Heidenen en diegenen die God haten zullen uitgenodigd worden aan de altaren voor de tabernakels. Dit feest zal afgekondigd worden als zijnde de nieuwe vorm van Communie – al Gods kinderen die samenkomen met de bedoeling elkaars geloof en mensenrechten te respecteren. Aan jullie, Mijn volgelingen, zal gevraagd worden om respect te betonen voor diegenen die Mijn Tegenwoordigheid in de Heilige Eucharistie willen vernietigen. Jullie zullen ervan beschuldigd worden anti-Christelijk te zijn als jullie het heidendom niet omarmen. Dat is hoe jullie allen zullen bedrogen worden. Dat is hoe Ik, Jezus Christus, zal

ontheilgd worden. Zij zullen hetzelfde doen in scholen, om het Christendom te verbannen. Zij zullen hetzelfde doen in politieke middens, wanneer alles wat met Mij te maken heeft weggevaagd zal worden. Geen enkele andere religie zal met zo'n haat gevisieerd worden. Het Christendom, omdat het de Waarheid is, zal vernietigd worden.

Wat jullie niet beseffen is, dat door gewillige deelnemers te worden in deze boosaardige ontwijding, dat jullie zielen zullen verduisterd worden en met de tijd jullie je zullen afwenden van jullie eigen redding.

Verraad Mij en Ik zal jullie vergeven. Verloochen Mij en Ik zal jullie vergeven. Maar wanneer jullie Mij ontwijden en trouw zweren aan het beest, worden jullie volledig van Mij afgescheiden en dan zullen jullie het onmogelijk vinden om Mijn Barmhartigheid te aanvaarden.

Jullie Jezus

Houd te allen tijde vast aan de Waarheid, want zonder Haar, zullen jullie leugenachtig leven.

Zondag, 28 september 2014, 18:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, het Woord van God, zoals door Hem werd meegedeeld, en het Woord aan Mijn Heilige Apostelen gedictieerd, was het fundament waarop Mijn Mystiek Lichaam, de Kerk, werd gebouwd.

Het Eeuwige Woord is het fundament waarop de Kerk gevestigd is. Het is niet omgekeerd. Het Woord van God is Eeuwig – het is in steen gebeiteld. Het is het fundament van de Waarheid. Het fundament van Mijn Kerk kan niet dooreen geschud worden, maar het bouwwerk dat erop staat, kan worden gewijzigd en aangepast. Indien echter het gebouw verandert, dan is het mogelijk dat het fundament het niet meer ondersteunt indien het afwijkt van de bouwstructuur waarvoor het werd ontworpen.

Het Woord van God mag nooit worden gewijzigd omdat het nooit kan veranderen. Want hoe zou het kunnen? God zei niet iets om daarmee iets anders te bedoelen. De Kerk moet dienstbaar zijn aan het Woord van God. Het Woord van God is niet ondergeschikt aan die leden van Mijn Kerk die het wellicht anders aanvoelen. **Durf te knoeien met het Woord en jullie zullen Mij, Jezus Christus, verraden. Ik Ben de Kerk. Mijn Lichaam is de Kerk en al wat voortkomt uit Mij is heilig.** Zolang jullie, gewijde dienaren van Mij, de Waarheid verdedigen, kunnen jullie Mij vertegenwoordigen. Zolang jullie Mij vertrouwen en eren en ervoor zorgen dat de passende handelingen binnen Mijn Kerk voltrokken worden, zolang kunnen jullie zeggen dat jullie van Mij zijn.

Toen God de Evangeliën dicteerde, door de Kracht van de Heilige Geest, kan het Woord gepresenteerd zijn met behulp van verschillende uitdrukkingen, maar hoe dan ook, het bleef hetzelfde. Toen God sprak door de profeten en door Mijn apostelen, gezegend met de Gave van de Heilige Geest, was de taal duidelijk, eenvoudig en gezaghebbend. Hetzelfde geldt vandaag de dag wanneer God tot Zijn profeten spreekt. De taal is helder en eenvoudig en wordt overgeleverd met gezag, want zij komt van God. De Woorden door Mij, jullie Verlosser, gesproken, zijn trouw aan Mijn Heilig Woord in de Schriften, want ze komen uit dezelfde Hand. Let daarom op voor iedereen die jullie een nieuwe versie van de Waarheid geeft, die moeilijk te begrijpen is, moeilijk te volgen en vaag. Wanneer de Waarheid verdraaid wordt, zal er een valse leer uit voortkomen. Het zal vol gaten zitten, onlogisch zijn en precies het tegenovergestelde van het Heilige Woord van God zijn.

Wanneer jullie wordt verteld dat God de zonde zal aanvaarden vanwege Zijn Barmhartigheid weet dat dit een leugen is. God zal de berouwvolle ziel aanvaarden, maar nooit de zonde, want dat is onmogelijk.

Houd te allen tijde vast aan de Waarheid, want zonder Haar, zullen jullie leugenachtig leven.

Jullie Jezus

God de Vader: De dagen van Satan zijn bijna ten einde op deze aarde.

Donderdag, 29 september 2011, 20:15 u.

Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben God de Vader.

Mijn geliefde dochter, voor de wereld nadert de tijd, waar ze getuige zal zijn van de barmhartigheid, die aan de mensheid zal geschonken worden door Mijn geliefde Zoon Jezus Christus.

Vele krachten van het kwaad scharen zich overvloedig rond verloren zielen die hun trouw aan de Bedrieger, Satan, tonen. Ook zij (de verloren zielen) zijn voorbereid op De Waarschuwing en ze geloven arrogant dat de beloofde kracht van Satan hen zal leiden naar een nieuw, werelds, zelfgemaakt paradijs. Dit is de grootste leugen gepleegd door Satan waaronder ze bezweken zijn. Hun duisternis van ziel betekent dat hun harten geen genade zullen tonen aan degenen die in Mij, God, de Schepper van alle dingen geloven. De macht die zij uitoefenen is nu evenwel zwakker.

De dagen van Satan zijn bijna voorbij op deze aarde. Maar hij, Satan, zal niet rusten totdat hij miljoenen van deze misleide, waanzinnige zielen in zijn bezit heeft. Bid voor hen Mijn dochter, want zij hebben geen doel. Ze zijn verscheurd en door hun paniek zullen ze alles proberen wat ze kunnen om Mijn kinderen te controleren langs hun wereldse bezittingen.

Let nu op Mijn Woord. **De mensheid heeft geen macht.** De enige macht bestaat uit gebed, het wapen tegen deze slechte mensen. Zij, in doodzonde levend, hebben Mij en Mijn kostbare schepping beledigd en daarvoor zullen zij lijden. Zoveel gebeurtenissen zullen zich nu ontvouwen voor de ogen van een ongelovige wereld. Zoveel van Mijn kinderen zullen verbijsterd en geschokt zijn als zij **het lijden van het Vagevuur en de Hel voelen.**

Alle zondaars tijdens en na De Waarschuwing zullen ervaren waar ze zich zouden bevinden indien ze hun leven zouden verliezen op dat moment. Degenen die in zonde leven, zullen dezelfde **brandende zuivering** ondergaan als de zielen in het Vagevuur, die het binnentreden verwachtten in Mijn glorierijk Koninkrijk. Degenen die in doodzonde leven, zullen de diepe wanhoop en **duisternis ervaren van de vuren van de Hel.** Dit lijden zal niet al te lang duren en dan zullen ze opnieuw van de wereld genieten als van vóór De Waarschuwing. Deze wereld zal heel anders zijn dan de vorige. Ten minste zullen hun ogen geopend worden voor de waarheid van de Hemel, de Hel en het Vagevuur. Zij zullen dan moeten kiezen welke weg ze willen volgen. Je zou denken, Mijn dochter, dat ze het pad naar Mijn Goddelijke liefde en mededogen, zullen volgen maar dat zal niet het geval zijn met zoveel verharde zondaars. Zo besmet zullen ze zijn door de valse, lege beloften gedaan door de Bedrieger, dat ze opnieuw voor hem zullen kiezen. Ze zullen vechten en strijden **en door de invloed van demonen, losgelaten door Satan en bevrijd uit de diepten van de Hel,** zullen ze instemmen met zijn boze plannen voor de wereldheerschappij.

Dit is een dringende oproep tot jullie allen om uit ganser hart vergeving te vragen voor jullie zondig leven. Jullie hebben de tijd om het te doen, maar doe het spoedig.

Bereid jullie voor om barmhartigheid af te smeken. Ik hou van al Mijn kinderen. Die grote gebeurtenis is tot welzijn van al Mijn kinderen. Dus **in plaats van angst, laat Mijn Liefde toe om jullie te omhullen** om jullie te sterken. Op deze wijze zullen jullie het lijden doorstaan dat voor jullie ligt.

*Jullie liefhebbende Eeuwige Vader
God de Allerhoogste*

Nasleep van De Waarschuwing.

Donderdag, 29 september 2011, 20:45 u.

Mijn innig geliefde dochter, aangezien De Waarschuwing dichterbij komt, vraag Mijn geliefde volgelingen te bidden en dankbaar te zijn voor de grote genade die Mijn Eeuwige Vader heeft verleend aan de mensheid.

Het zal door deze glorierijke daad van pure liefde zijn dat een groter deel van de mensheid gered kan worden om te genieten van dit tijdperk van vrede op aarde. Wees dankbaar dat jullie leven in deze tijden want miljoenen onder jullie zullen gered worden die anders nooit door de poorten van de Hemel zouden gaan.

De voorbereidingen zijn afgesloten. Voorzie jullie huizen van Gewijde kaarsen en een voorraad water en voedingsmiddelen voor minstens een paar weken. De nasleep zal zwaar zijn, maar jullie hoeven geen angst te hebben. In plaats daarvan wees opgelucht want dit lijden moet in dankzegging voor het eeuwig leven opgeofferd worden, lijden dat Ik nu aan Mijn dierbare zielen aanbied die dit geweldige, grote geschenk aanvaarden.

Wees in vrede. Vertrouw op Mij want herinner jullie dat Ik jullie Redder ben en Ik bied trouwe zielen bescherming aan op elk moment. Ik wandel met jullie. Ik begeleid jullie. Ik hou jullie handen vast met tedere liefde. Jullie zijn van Mij en Ik zal jullie nooit laten weggaan van Mijn Heilig Hart. Jullie, Mijn volgelingen, jullie zijn omringd met de genaden die jullie nodig hebben om De Waarschuwing te overleven.

Jullie geliefde Jezus

Redder en Verlosser van de hele mensheid

Gelovigen mogen zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de Waarheid kennen.

Zaterdag, 29 september 2012, 19:15 u.

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet allen die geloven in Mij, Jezus Christus, zeggen dat zij nu moeten wakker worden en hun levens in Mij leven.

Deze boodschappen zijn niet enkel gegeven om diegenen te waarschuwen die niet geloven in Christus, de Verlosser van de Mensheid, zij zijn ook voor diegenen bestemd, die in God geloven.

Gelovigen moeten zich nooit veilig voelen in de wetenschap dat zij de Waarheid kennen.

Jullie die zeggen de Waarheid van Mijn Leer te kennen, jullie mogen nooit zelfgenoegzaam worden. Indien jullie dat wel doen dan kan dat betekenen dat jullie het werk verwaarlozen dat nodig is om jullie zielen te heiligen.

Gelovigen kunnen verward zijn omtrent Mijn Leer. Zo velen begrijpen de betekenis niet van Mijn Tweede Komst.

Velen van Mijn volgelingen denken dat die inhoudt dat heel de mensheid waar dan ook ervan op de hoogte zal zijn en dat zij door Mijn barmhartigheid zullen gered worden. O, hoe verlang Ik dat dit zou waar zijn. Hoe zou Mij dat eindelijk verlichting geven. Helaas, velen zullen niet voorbereid zijn. Velen zullen weigeren om naar Mijn waarschuwingen en instructies te luisteren. Zodoende zullen zij verzuimen zich gepast voor te bereiden.

Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden. Jullie gelovigen die zeggen te geloven in de Waarheid die opgetekend staat in de Heilige Bijbel, weet dit. Het was gemakkelijk voor jullie om te geloven wat daarin werd geprofeteerd en reeds gebeurd is. Het is echter niet zo gemakkelijk om de profetieën van de toekomst te erkennen waarvan de mensheid nog getuige moet zijn.

Aanvaard eveneens het feit dat goddelijke boodschappen zullen gegeven worden om jullie voor te bereiden. Geloof erin dat die voorbereiding juist nu plaatsvindt.

Wees te allen tijde waakzaam. Verwerp Mij in deze tijd niet want dit is de tijd van de voorbereidingen.

Wees dankbaar dat jullie dat grote geschenk gegeven wordt.

Jullie geliefde Jezus

Zoveel mensen zijn vandaag geobsedeerd door de jacht op roem en zelfverheerlijking.

Zaterdag, 29 september 2012, 23:00 u.

Mijn zeer geliefde dochter, hoe komt het dat veel mensen in de wereld geloven dat hun sterfelijkheid onzeker is?

Zoveel mensen zijn vandaag geobsedeerd door de jacht op roem en zelfverheerlijking. Zoveel van diegenen die grote erkenning en succes zoeken en bereiken, worden verafgood door diegenen die geloven dat dit de roem is waarnaar zij moeten streven en die hun gelukkig zal maken.

Heel weinig van hun tijd besteden zij aan wat werkelijk van belang is. Door hun onverzadigbaar verlangen om roemvol te schitteren in de wereld, vertrappelen zij anderen om te bereiken wat zij willen.

Hun ijdelheid wordt gevoed door de ontspanningswereld en de media en zij oogsten applaus in hun jacht op eigen perfectie.

Dat is waarvoor gewone mensen zich vandaag inspannen. Openlijk bewonderen zij dergelijke ambitie en dat wordt zoals een religie. Zij verafgoden diegenen die zulke hoogten bereiken en beginnen dan hun levens te imiteren.

Geen enkele keer overwegen zij of zulke dingen wel echt van belang zijn. Zij staan nooit stil om zichzelf af te vragen: "Is het dat waaruit mijn leven moet bestaan?"

In de meeste gevallen geloven zij niet in God, want indien zij dat zouden doen, dan zouden zij weten hoe onaangenaam het is in Gods ogen om op die manier ophemeling na te streven.

Wanneer iemand constant op zoek is naar aandacht en ophemeling en geobsedeerd is door het imago dat hij naar de wereld toe wil portretteren, dan begrijpt hij niet van hoe korte duur die weg is. Die zal met de tijd verdwijnen en dan zullen zij leeg achterblijven zonder liefde om met anderen te delen.

Zij besteden zoveel tijd aan hun eigenliefde dat zij geen ruimte zullen hebben om iemand anders lief te hebben. Zij plaatsen hun eigen noden voor die van anderen. Zij zullen alles doen, inclusief handelingen die God beledigen, om zelfverheerlijking te bereiken.

Aan deze generatie werden zoveel leugens verteld over hoe hun leven te leven. Zij worden aangemoedigd door een wereld die gelooft dat materieel gewin, beroemdheid, cultuur en ambitie die grote bewondering meebrengen, de belangrijkste zaken zijn om na te streven.

Hoe weinig weten ze. Hoe zullen zij geschokt zijn wanneer zij ontdekken hoe verkeerd zij waren.

Mensen die zo'n leven leiden zullen ontgoocheld zijn wanneer hun begeerten niet vervuld worden. Geen enkele handeling, veroorzaakt door hun geobsedeerde eigen ambitie, om zich meer genoegens te verschaffen, zal hun vrede geven.

Bid opdat mensen spoedig zouden beseffen dat het najagen van roem en zelfverheerlijking slechts voor een korte tijd voldoening schenkt. Er is slechts één doel waarnaar jullie zouden moeten streven en dat is het volgen van de onderrichtingen van de Heer.

Wanneer jullie dat doen zullen jullie in vrede zijn.

Dan kunnen jullie nog altijd genieten van de aangename dingen in de wereld, maar jullie zullen begrijpen wat werkelijk belangrijk is.

Zoveel jonge mensen hechten toch zoveel waarde aan hoe zij bij anderen overkomen. De druk die zij ondervinden om hun levens te leiden met het najagen van dezelfde doelen als die van beroemdheden die zij bewonderen, beschadigt hun zielen.

Het sluit de werkelijkheid uit van wat God behaagt.

Het sluit de Waarheid uit.

Alleen de Waarheid zal ervoor zorgen dat zij zich tevreden voelen en zal hun vrede, liefde, vreugde en geluk schenken.

Ik Ben het Leven dat zij zoeken.

In Mij zullen zij een Glorierijk leven vinden.

Dat is de Glorie die zij moeten zoeken.

Want indien zij zich tot Mij keren zullen zij een leven van Grote Glorie vinden in het Nieuwe Paradijs.

Dat is de enige glorie die hun onuitsprekelijke vreugde zal brengen.

Jullie Jezus

God de Vader: Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen.

Maandag, 29 september 2014, 20:50 u.

Mijn liefste dochter, wanneer Mijn Liefde door jullie aanvaard wordt kan zij veel vruchten voortbrengen. Maar wanneer zij door de mens afgewezen wordt resulteert dat in een wegwijnende aarde. Zonder Mijn Liefde is er geen leven, geen vreugde, geen vrede. Wanneer Mijn Liefde door de mens gevoeld wordt, schept dat grote bewondering, ontzag en een diepe dankbaarheid in de ziel van de persoon die met deze Gave werd begunstigd.

Mijn lieve kinderen, wanneer jullie liefde ervaren in gelijk welke vorm voor een andere persoon, dan is het Mijn Liefde die jullie voelen. Zij kan enkel van Mij komen want Ik Ben Liefde. Liefde is een geschenk en jullie moeten haar grijpen wanneer jullie haar in jullie hart voelen opborrelen. **Jullie die Mijn Liefde aanvaarden, weet dat Ik jullie nog meer met Mijn Gave zal vullen wanneer jullie haar delen met diegenen aan wie deze gunst niet werd verleend.**

Mijn Liefde zal kwaad en haat overwinnen. Liefde neutraliseert de haat, omdat de Boze, de doorn in de zijde van de mens, er niet toe in staat is. Wanneer jullie zeggen Mij te beminnen dan moeten jullie vurig strijden om haat, van gelijk welke aard, te verhinderen jullie ziel te bezoedelen. Indien jullie Mij liefhebben zullen jullie je vijanden vergeven omdat jullie hen zullen zien zoals Ik hen zie. Dat vereist volharding en discipline van jullie kant, wat zal voorkomen dat jullie iemand anders kwetsen, hetzij met woorden hetzij fysiek.

Wanneer jullie Mijn Liefde toestaan door jullie aderen te vloeien, zullen jullie totale vrede en vrijheid ervaren. Dat komt omdat jullie dan geen kwaadaardigheid, geen boosheid, noch wraak of wrok jegens een ander kind van Mij zullen voelen. Dat is de Gave van Mijn Liefde in haar zuiverste vorm. Aanvaard haar van Mij door dit gebed te bidden.

Kruistochtgebed (168)

Voor de Gave van Gods Liefde.

*"O Liefste Vader, O Eeuwige God, de Allerhoogste,
Maak mij Uw Liefde waardig.*

Vergeef mij alstublieft dat ik anderen schade berokken en voor elke verkeerde daad die lijden veroorzaakt heeft bij een van uw kinderen.

Open mijn hart zodat ik U in mijn ziel kan verwelkomen, en zuiver mij van elke haat die ik mogelijks koester tegenover een andere persoon.

Help mij mijn vijanden te vergeven en zaden van Uw Liefde uit te strooien, overal waar ik ga en onder hen die ik elke dag ontmoet.

Geef mij, lieve Vader, de Gaven van Volharding en Vertrouwen, opdat ik Uw Heilig Woord kan handhaven en zo de vlam van Uw Grote Liefde en Barmhartigheid kan levend houden in een verduisterde wereld. Amen."

Kinderen, alstublieft vertroost jullie met de kennis dat Ik jullie allen bemin, ongeacht wie jullie zijn, wat voor zonden jullie ook bedreven hebben en of jullie Mij al dan niet vervloeken. Mijn Liefde voor jullie is onvoorwaardelijk.

Toch moet Ik diegenen die Mijn kinderen proberen te verblinden voor de waarheid over hun verlossing, scheiden van diegenen die van Mij zijn. Mocht Ik niet tussenbeide komen, dan zouden velen voor Mij verloren zijn en Ik ben niet bereid om zielen op te offeren aan diegenen die, ondanks alle inspanningen van Mijnentwege, Mij op de laatste dag zullen afwijzen.

Ik vraag jullie al jullie vertrouwen in Mij te stellen en Mijn Zegel van Bescherming, onder gelijk welke vorm, dicht bij jullie te houden. De strijd is reeds begonnen en Ik zal gerechtigheid doen gelden door diegenen te straffen die Mijn kinderen proberen te vernietigen.

Vergeet nooit Wie Ik Ben. Ik Ben het Begin en het Einde. Allen die tot Mij komen zullen Eeuwig Leven vinden. Sta Mij toe jullie in veiligheid te brengen en naar een glorievol leven in eenheid met Mijn Wil te brengen. **Ik zal het Nieuwe Paradijs openbaren op Mijn Eigen Tijd en Ik verlang dat jullie geduld tonen. Leef jullie leven in harmonie met anderen. Zorg voor jullie families zoals**

vroeger. Kom naar Mij in jullie kerken zoals vroeger. Maar onthoud altijd dat de Waarheid, het Ware Woord van God, nooit kan veranderen want Ik Ben de Waarheid. Ik kan nooit veranderen want dat is onmogelijk.

Ik bemin jullie. Ik zegen jullie. Ik bescherm jullie.

*Jullie Liefhebbende Vader
God de Allerhoogste*

Verharde zielen zullen De Waarschuwing niet gemakkelijk vinden.

Vrijdag, 30 september 2011, 21:15 u.

Mijn innig geliefde dochter, Mijn taak om zielen te bekeren, neemt nu in intensiteit toe.

Gelieve zoveel mogelijk zielen als je maar kunt te waarschuwen om zich voor te bereiden op De Waarschuwing.

Informeer al de **priesters, nonnen, bisschoppen** en anderen die geloven in Mijn Eeuwige Vader om Mijn Woord te aanhoren. Zoveel van Mijn kinderen bevinden zich in zo'n duisternis dat het licht van Mijn goddelijke glorie hun ziel zal kwetsen. Ze zullen echte pijn voelen, omdat ze niet in staat zullen zijn deze grote daad van Mijn barmhartigheid te weerstaan.

Sommige mensen glimlachen geamuseerd met deze Heilige boodschappen. Dat bedroeft Mij. Niet alleen omdat ze niet geloven dat Ik zo spreek tot hen, maar omdat ze niet willen geloven in Mij. Voor allen die zich zorgen maken over hun dierbaren, bid alstublieft dat de zuivering die ze tijdens De Waarschuwing doorstaan, ze uiteindelijk zal brengen in Mijn Hart.

Ik vraag dat al Mijn volgelingen zich nu beschermen tegen Satan. Ze moeten elke hoek van hun huis besprenkelen met wijwater, een Benedictuskruis dragen en een Rozenkrans dicht bij zich hebben. Bid ook tot de **heilige Aartsengel Michael**. Satan en zijn leger van volgelingen zullen alles doen om jullie te overtuigen dat Ik het niet ben die spreek. Satan en zijn demonen zullen beginnen jullie te kwellen en **vreselijke twijfels in jullie geest doen opkomen**. Jullie, Mijn kinderen, kunnen hem stoppen door het opvolgen van Mijn instructies. Helaas zal hij het denken van zwakke zielen zo beïnvloeden dat ze Mij totaal afwijzen.

Verharde zielen zullen De Waarschuwing niet gemakkelijk vinden. Zij zullen discussiëren over de manier waarop ze Mij beledigd hebben. Zelfs de brandende vuren van de Hel die zij ervaren tijdens De Waarschuwing, zullen niet alle twijfels aan Mijn bestaan wegnemen.

Na het plaatsvinden van De Waarschuwing zal men leugens verspreiden. Zij, de heidenen, slaven van Satan, zullen overal een leugen verspreiden. Wetenschappelijke argumenten zullen aangevoerd worden om deze gebeurtenis te verklaren. Ze willen niet de waarheid horen. Er moet voor hen gebeden worden. Zo sterk is de greep van Satan op de wereld geworden dat Mijn naam niet eens gefluisterd zal worden in het openbaar. Discussie over Mijn bestaan, wordt op aarde gezien als een beschamend gesprekstema.

Mijn naam wordt heden voornamelijk door het gebruik van scheldwoorden gehoord of, erger nog, door versprekingen bij het vloeken. Maar luister nu, Mijn naam zal na De Waarschuwing opnieuw gehoord worden en worden aanvaard door degenen die zich zullen bekeren. Dan zal Mijn naam worden gebruikt wanneer Mijn kinderen tot Mij bidden.

Jullie geliefde Jezus

Kerkelijke vrijmetselarij heeft thans haar hoogste niveau van macht bereikt binnen Mijn Allerheiligste Kerk op Aarde.

Maandag, 30 september 2013, 15:45 u.

Mijn zeer geliefde dochter, **Ik moet al Mijn gewijde dienaren vragen op te letten voor de oproepen om geestelijke retraites bij te wonen, die ingevoerd zullen worden om hen te overtuigen in te stemmen met een nieuwe getrouwheidseed, die – mochten zij hiermee instemmen – hun zeer heilige geloften die zij tegenover Mij, Jezus Christus, aflegden, waardeloos zullen maken.**

Kerkelijke vrijmetselarij heeft thans haar hoogste niveau van macht bereikt binnen Mijn Allerheiligste Kerk op Aarde en **weldra zal zij haar nieuwe liturgie opleggen, die in strijd zal zijn met Mijn Allerheiligste Wil. Gemaakt door de vijanden van God en vermomd als een nieuwe aanpassing om geschikt te zijn voor politieke machten, die het Christendom willen verbannen, zal zij zo vlug voorgesteld worden dat velen binnen Mijn Kerk er versted van zullen staan.** Zij zullen pijnlijk getroffen worden bij het zien van dergelijke gruwel, maar de stemmen van Mijn trouwe dienaren zullen niet in het openbaar gehoord worden, want zij, de Vrijmetselaars, controleren hoe deze nieuwe liturgie overal zal waargenomen worden. Elk bezwaar opgeworpen in bisdommen doorheen de wereld zal verworpen en terzijde geschoven worden. Door beroep te doen op een seculiere wereld, zullen zij zeggen dat dit meer mensen zal bekeren door een nieuwe liturgie.

O hoe misleidend zal deze gruwel zijn en hoeveel zullen er vallen voor de leugens, die zo velen van de Waarheid zullen weg leiden. **Het Boek der Waarheid werd voorzeggd aan de profeet Daniël zodat Gods kinderen nooit de Waarheid zouden vergeten wanneer zij verdrinken in de leugens welke Mijn Kerk op Aarde zullen verslinden.**

Aanvaard de Waarheid die door Mijn Kerk op Aarde werd verkondigd. **Aanvaard de nieuwe wetten niet, die men jullie zal dwingen te aanvaarden in Mijn Heilige Naam, die zullen neerkomen op heiligschennis.**

Jullie Jezus